

## OSMANLI DÖNEMİ BOSNALI BAZI MÜFESSİRLER ÜZERİNE-I (1463-1878)

Ekrem GÜLŞEN\*

### Özet

Osmanlı Devleti, Selçuklulardan çok zengin bir kültür mirası devralmış ve bunu daha da ileriye taşımak için gayret sarf etmiştir. Fethedilen yerlere ilk önce cami, yanında medrese ve etrafında pek çok müstemilat vakfiye olarak tesis edilerek, yeni alınan yerlerde topluma ve devlete gerekli din, ilim ve eğitim hizmetlileriyle, devlet kademesinde lüzumlu olan adlı ve idarî personel yetiştirmiştir. Fethedilen ve sözü edilen hizmetlerin gerçekleştiği memleketlerden biri de Bosna-Hersek'tir. 1463'de fetihle başlayan faaliyetler, idarenin 1878'de Osmanlılardan Avusturya-Macaristan'a geçmesine dek dört asır boyunca sürdürmüştür. Bu makalede, gerek Bosna ve gerekse İstanbul Osmanlı medreselerinde eğitim görüp tefsir alanında çalışma yapan Boşnak kökenli beş müfessirin hayatları, Kur'ân ve Kur'ân ilimlerine dair bazı eserleri incelenmektedir. Bu müfessirler: Südi Efendi Bosnevî, Ali Dede Mostârî (Türbe Şeyhi), Abdullah Bosnevî (Şârihu'l-Fusûs), Muhammed Emin Bazarlı ve Hilmi Baba (Taşlicâvî) Bosnevî'dir. Bosnalı müfessirler, dönemin geleneksel ilim anlayışı olan süre ve âyet tefsiri yazma geleneğini devam ettirmişler, tam tefsir olarak yeni bir şey ortaya koyamamışlardır.

**Anahtar kelimeler:** Bosna, Bosnalı müfessirler, Osmanlı, Âlimler.

### Abstract

The Ottoman Empire has inherited a very rich cultural heritage from the Seljuk's and they carried them even further. After the conquest of any place, Ottomans firstly build mosques and next to them madrassas and around them many other outbuildings, where in these places state and society were in need of religion, science and educational administrative and legal staff. One of the countries conquered and these services are carried out is Bosnia-Herzegovina. Those activities began after the conquest in 1463 and continued for four centuries until the Ottoman Empire left the administration in 1878 to Austria-Hungary. In this article, life of five Bosnian commentators educated in Ottoman madrasa in Bosnia and also in Istanbul along with some of their Qur'an related works are examined. These commentators are Sudi Efendi al-Bosnawi, Ali Dede Mostari (Mousoleum of Sheikh), Abdullah al-Bosnawi (Expounder of Fusus al-Hikam), Muhammed Emin Bazarli and Hilmi Baba (Taşlicâvî) al-Bosnawi. Bosnian commentators have not produced an unused commentary of the all Quran, but they continued traditional education of the time period that surah and verses commentary.

**Keywords:** Bosnia, Bosnian Commentators, Ottoman, Scholars.

## Giriş

Bosna-Hersek coğrafi olarak Balkan yarımadasının güneybatısında yer almaktadır. İdarî yönden VII. asırdan XII. asra kadar Sirp-Hırvat yönetiminde, XII. asırın başlarında itibaren de bir müddet Macarlar ve Bizans hâkimiyetine kalmıştır.<sup>1</sup>

Bosna tarihi 1137'den 1878 Avusturya-Macaristan idaresine kalıncaya kadar, Ban hâkimiyeti (1137-1251), Banların gerileme devri (1251-1314), Kotraman devri (1314-1377), Bona Krallığı (1377-1463), Macaristan ve Osmanlılar arasında taksimi (1463-1528) ve Osmanlı idâresi (1528-1878) olmak üzere altı döneme ayrılabılır.<sup>2</sup>

Bizi ilgilendiren zaman dilimi ise Osmanlı idaresi dönemidir. Çalışmanın başında Bosnalıların İslâm'la tanışmasının öünü açan şu bilgiyi de kaydetmek yerinde olacaktır: Bosna Ban hükümdarlarından Kulin (1180-1203), Bizans hâkimiyeti döneminde; 1199'da Papalığın resmi düşüncesine muhalif fikirler yaymaya başlamış ve bu fikirler daha sonra Bosna Kilisesinin resmi mezhebi ve İslâm'a yakın olan Bogomil mezhebini ortaya çıkarmıştır.<sup>3</sup> Adını IX. asırda yaşayan Makedonyalı Papaz Bogomil'den; öğretilerini ise sekizinci asırda yaşamış Maniheist kökenli Paulican'lardan<sup>4</sup> alan bu mezhebin tâbiileri hacı ibadet sembolü olarak görmüyor,<sup>5</sup> çocukların vaftiz edilmesini kabul etmiyor, şarap içmemi de reddediyorlardı.<sup>6</sup>

Bosna-Hersek'in İslâm'la tanışması XV. asırda Osmanlılarla başladığı genel kanaat olarak kabul edilmekle birlikte,<sup>7</sup> yörenin İslâm'la tanışması Bosna-Hersek bölgesiyle sınırlı kalmamış Güney Slovenler'den (Yujni Slaveni) bazı azınlıkların Hristiyanlığın o bölgeye gelmesinden önceye dayandığı zikredilmektedir.<sup>8</sup> Diğer Slavların aksine Bosnalıların İslâm'ı isteyerek kabul etmeleri, Bosna'da İslâm'ın hızlı bir şekilde yayılmasına ve kökleşmesine sebep olmuştur.<sup>9</sup> Bosna-Hersek halkı İslâm'ı kabul ettikten sonra Müslümanlar hâkim unsuru teşkil ediyor, askeri ve mülki makamlara getiriliyorlardı. 1544 tarihinden 1611 yılına kadar Bosnalılardan dokuz kişi Osmanlı Devleti'nde sadrazamlık makamına getirilmiştir. Şüphesiz bunların başında Gâzî Hüseyin Bey (1520-1542) gelmektedir. Hüseyin Bey, Bosnalı Müslümanlar için bir kısmı bugün de hala hizmet veren pek çok ilmî, insânî vakıf, emlak ve kütüphane tesis etmiştir.<sup>10</sup>

Osmanlılar da fetih sonrası İslâm'ın öğretilmesi için medreseler ve kütüphaneler açmışlar, bu yapının devamı için vakfiyeler oluşturmuşlardır. Bunun doğal sonucu olarak bu topraklarda genellikle İslâmî ilimlere, özellikle de tefsir ilmine dâir bazı çalışmalar yapılmıştır. Şimdi bunların ayrıntısına geçelim:

\* Yrd. Doç. Dr. SAÜ., İlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. egulsen@sakarya.edu.tr

<sup>1</sup> Besim Darkot, "Bosna", İA, MEBY, İstanbul 1979, II, 729; İsmail Bardhi, 1918-1988 Yılları Arasında Bosna-Hersek ve Kosova'da Tefsir Sahasında Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi, (Yüksek Lisans Tezi), AÜSBE., Ankara 1992, s. 10.

<sup>2</sup> Darkot, "Bosna", II, 730; Bardhi, 1918-1988 Yılları Arasında Bosna-Hersek, s. 10.

<sup>3</sup> M. Tayyip Okıcı, "Neşredilmemiş Bazı Türk Kaynaklarına Göre Bosna Hristiyanları", (trc. Salih Akdemir, Recep Duran), İslâmî Araştırmalar, VI/4, Ankara 1993, s. 235.

<sup>4</sup> Mehmet Çog, "İslâm Bizans İlişkileri Bağlamında "Pavlikanlar" Üzerine Bir Değerlendirme", FÜİFD., 13/2, 2008, s. 73-87.

<sup>5</sup> Altan Çetin, Galip Çağ, "Bosna'nın Osmanlı İdaresine Geçişinde Bogomilliğin Etkisi", Tarih Okulu Dergisi 2011, sayı IX, s. 23.

<sup>6</sup> Alexander Solovjev, "Jesu li Bogomil Poştovali Krst", Glasnik Zemaljskog Muzeja u Sarajev, Sarajevo 1984, III, 101.

<sup>7</sup> Kemal Başıç, Osmanlı Devleti'nin Bosna-Hersek Müslümanlarıyla İlişkileri (Ayrılıştan 1914'e), (Yüksek Lisans Tezi), AÜSBE., Ankara 1998, s. 6.

<sup>8</sup> Bardhi, 1918-1988 Yılları Arasında Bosna-Hersek, s. 7-8.

<sup>9</sup> Altan Çetin ve diğer, "Bosna'nın Osmanlı İdaresine Geçisi", s. 19-35.

<sup>10</sup> Darkot, "Bosna", II, 725-729.

## 1. Osmanlı Dönemi Bosnalı Müfessirler

Tespit edebildiğimiz Bosnalı tefsir âlimlerinin sayısı beştir.<sup>11</sup> Bu âlimlerin eserlerinden yirmi altı adedi süre ve âyet tefsiri ile Kur'ân ve ilimlerine dâirdir. Bunların detaylarıyla alakalı olarak şunları söyleyebiliriz:

### 1.1. Südi Efendi el-Bosnevî (ö.1000/1591-92)

#### 1.1.1. Hayatı

Asıl adı Ahmed'dir. Bosna-Hersek'in Karadağ sınırlarındaki Cajniçe kasabasının Südî köyünde doğmuştur. Memleketinde başladığı tahsilini ikmal için çeşitli memleketlere ve şehirlere seyahat etmiş, bu cümleden olarak Saraybosna, İstanbul,<sup>12</sup> Erzurum, Diyarbekir, Şam, Bağdat, Kûfe ve Necef'te eğitimine devam etmiş, pek çok ilim erbabıyla görüşmüştür ve sohbetlerine katılmıştır.<sup>13</sup> Bu arada Mekke'ye gidip hac görevini yaparak İstanbul'a dönmüştür. İstanbul'da Atmeydanındaki İbrahim Paşa Sarayı'nda bulunan *Gilmân-ı Hâssa*'da hocalık yapmıştır.<sup>14</sup> Ölüm yılı hakkında 1000/1591-92, 1005/1596 ve 1007/1099 olmak üzere değişik tarihler verilmektedir. Mezarı İstanbul Aksaray Yusuf Paşa Camii haziresindedir. Eserlerinden anlaşıldığı kadaryla Südî Efendi Türkçe ve Arapça'nın yanında Fars dili konusunda da döneminin başarılı âlimlerindendir.<sup>15</sup> Eserleri şunlardır:

#### 1.1.2. Tefsirle İlgili Eseri

##### 1. *Tefsiru Kavlihi Teâlâ 'Ya eyyühe'l-müzzeemmil kumi'l-leyle illâ kalilen'*

Bu zata ait kütüphane araştırmalarımız neticesinde biz bir ayet tefsiri tespit edebildik. Bu çalışma, Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye bölümü nr. 185'de bulunmaktadır ve şu özellikleri taşımaktadır: Risâle 222x127, 150x69 mm. ebadında ve talik yazı ile kaleme alınmıştır. Sayfalar 17 satır olup, ilk sayfa yaldızla süslenmiştir. Sayfa kenarları yaldız cetvelli olan ve rahat okunabilen talik yazı orta bir uçla yazılmış, bazı kelimeler ve âyetlerin üzerinde kırmızı, diğer yerlerde siyah mürekkep kullanılmıştır. Geniş bırakılan sayfa kenarlarında bazı açıklamalar bulunan risâlenin hattı rahat okunmaktadır. Çalışmanın tamamı iki varaktır.

Eserin başı:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى قال الله تعالى تلطفاً لحبيبه صلى الله عليه وسلم وذكرما وترجمها، يا أيها المزمل قم متوجها إلى الصلاة إن كان النزول حين بدأ الوحي أو داوم عليها إن كان بعد الوحي وعلى الثاني تعريض.....

Eserin sonu:

علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، وإن كان ذلك في تحفيف التهجد فالمراد بالتحvier بين قيام نصف الليل وإن قص عنه والزائد عليه أجزاء ساعات الليل لا أعداد الليل، سعدي جابي.

Südi Efendi, ferağ kaydı olmayan bu risâlesinde Müzzemmil süresi 1-4. âyetlerin yorumunu yapmaktadır. Besmele, hamdele ve salveleden sonra âyetin tefsirine geçmiştir. Risâlede, ilk âyetlerde geçen “يَا إِيَّاهَا الرَّحْمَنُ، قُمِ الْلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، نَصْفَهُ أَوْ أَنْقُصُ مِنْهُ قَلِيلًا، أَوْ” Ey örtüsüne bürünen, geceleyin kalk (namaz kil); yalnız gecenin birazında (uyu). Gecenin yarısında (kalk) yahut bundan biraz eksilt veya bunu artır.” ifadelerindeki

<sup>11</sup> Bosnalı müfessirlerden hâsiyesi olanlar, bir başka çalışmada ele alınacaktır.

<sup>12</sup> Hancıç, *el-Cevherü'l-esnâ*, s. 101.

<sup>13</sup> Muhammed Aruçi, "Südi Bosnevî", *DIA*, İstanbul 2009, XXXVII, 466.

<sup>14</sup> Hancıç, *el-Cevherü'l-esnâ*, s. 101.

<sup>15</sup> Aruçi, "Südi Bosnevî", XXXVII, 466.

murâd-i ilâhînin ne olduğu açıklamaya çalışmıştır. Allah (cc.) Peygamberine ikram ve rahmetiyle “يَا إِبْرَاهِيمَ قُمْ”-*Ey örtüsüne bürün geceleyin kalk (namaz kıl.)* emri, vahyin bidayetinde ise namaza, sonrasında ise namaza davamı ifade ettiğini belirten müellif, âyetteki murâd-i ilâhîyi filolojik tahlille şöyle açıklamaktadır: “اللَّلِّ” lafzındaki “lâm” istiğrak içindir. Aksi halde meçhulün meçhulden (bilinmeyenin bilinmeyenden) istisnasi gerekir. “اللَّلِّ قَلِيلًا، نَصْفَهُ أَوْ نَصْفُهُ مِنْهُ قَلِيلًا، أَوْ زَدَ عَلَيْهِ” lafzından istisnadır. “اللَّلِّ قَلِيلًا، نَصْفَهُ أَوْ نَصْفُهُ مِنْهُ قَلِيلًا” kelimesi ise “اللَّلِّ قَلِيلًا، نَصْفَهُ أَوْ نَصْفُهُ مِنْهُ قَلِيلًا” kelimesinden bedeldir. “اللَّلِّ قَلِيلًا، نَصْفَهُ أَوْ نَصْفُهُ مِنْهُ قَلِيلًا” kelimesindeki gaip “hû” zamiri, ya “اللَّلِّ” sözcüğüne veya “اللَّلِّ قَلِيلًا” kelimesine râcidir. İlkine göre Hz. Peygamber'e (sav.) lütfedilen gece kıyamı üç seçenekten birisidir: Tam olarak gecenin yarısı, üçte ikisinden biraz fazlası veya üçte biridir, bu da yarısının azıdır. Zamirin “قَلِيلًا” e râci olması durumunda, mana -Birazı hariç, geceleyin kalk!. Birazın yarısı.” olmaktadır. Buna göre Hz. Peygamber'e (sav.) sunulan gece kalkma seçeneği; gecenin yarısından daha azdır.<sup>16</sup>

Müellif bu risâlede Beyzâvî, Keşşâf ve Hasen, İbn Sîrin, İbn Temcît'e müracaat ederken, nahvî ve belâgi tâhlillerde bulunmuştur.<sup>17</sup>

Kur'ân naslarını bu kabil yöntemlerle sadece lafzî yönünü anlamaya çalışmak, nasların anlaşılması zorlaştıracak ve gölgeleyecektir.

### 1.1.3. Diğer Sahalara Ait Eserleri

1. *Serh-i Dîvân-i Hâfiż*
2. *Serh-i Gülistân*
3. *Serh-i Bostân*
4. *Serh-i Lugat-ı Şâhidî*
5. *Risâle-i Sûdî Efendi*
6. *Serh-i Kâfiye*
7. *Serh-i Şâfiye*
8. *Tercüme-i takrîrât alâ hutbeti Ferîdü'd-dîn*
9. *Hâsiye alâ şerhi Hidâyetî'l-hikme*
10. *ed-Dav' tercümesi*
11. *Serh-i Mesnevî; Risâle-i müşkilât-ı ve istîlâhât-ı Mesnevî*
12. *Hüs'nü Dil*

### 1.2. Ali Dede, Alâeddîn Ali b. Mustafa ez-Zigetvârî el-Mostârî el-Bosnevî (Türbe Şeyhi) (ö.1007/1598)

#### 1.2.1. Hayatı

Diger müfessirimiz Mostar doğumlu Ali Dede, ilk eğitimini ülkesinde yapmıştır. Ardından İstanbul'da yüksek eğitiminin ardından, Bosna'lı Bâlî Efendi'nin halifesi Nûreddinzâde'ye intisap ederek halifelerinden olmuştur.<sup>18</sup> İrşad vazifesi için gittiği ülkelerin âlimleriyle sohbetler yapan Ali Dede, birkaç kez hac görevi için Hicaz'da bulunmuştur.<sup>19</sup> 1593 yılında III. Murad tarafından Makam-ı İbrâhim'i yenilemek göreviyle gönderildiği Mekke'de *Temkînül-makâm fî Mescidi'l-harâm* adlı eserini kaleme almıştır.<sup>20</sup> Kanuni Sultan Süleyman'ın 1556'da Zigetvar Kalesi sırasında

<sup>16</sup> Sûdî Bosnevî, Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye, nr. 185, vr. 1a-b; Konu ile alakalı daha geniş bilgi için bkz. Semîn Ahmed b. Yusuf el-Halebî, *ed-Dürrü'l-masâñ fî ulûmi'l-kitâbi'l-meknûn*, (nah. Ahmed M. el-Harrât), Dâru'l-kalem, (3. Baskı), Şam 2011, X, 510-516.

<sup>17</sup> Sûdî Bosnevî, Hamidiye, nr. 185, vr. 1a-2b.

<sup>18</sup> M. Serhan Tayşı, "Ali Dede Bosnevî", *DIA*, İstanbul 1989, II, 386.

<sup>19</sup> Hancıç, *el-Cevherü'l-esnâ*, s. 138.

<sup>20</sup> Tayşı, "Ali Dede Bosnevî", II, 386; Hancıç, *el-Cevherü'l-esnâ*, s. 138.

vefatı üzerine, türbesinde şeyh olarak bulunan Ali Dede, kabrin yanı başındaki Halvetî Tekkesi'nin şeyhliğinde bulunduğu, "Türbe Şeyhi" lakabının da buradan geldiği ifade edilmiştir. Satırıcı Muhmed Paşa'nın cihat görevi ve mücâhitlere vaaz için 1598'de Varat (Veradin) Seferi davetine de katılan Ali Dede, dönüş yolunda ikindi namazını kılarken secedede vefat etmiş ve Zigatvar'a defnedilmiştir.<sup>21</sup> Eserlerinden bazıları şunlardır:

### 1.2.2. Tefsirle İlgili Eserleri

#### 1. *Tefsîru Şeyh Alî Dede*

Ali Dede'nin tefsire dair çalışması hakkında biyografisini veren hiçbir kaynaktan bilgi bulunmamaktadır. Araştırmamız neticesinde, Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesi 2958/04'da *Tefsîru Şeyh Alî Dede* isminde bir çalışmasını tespit ettik. Tefsirin ismi ve yazarı eserin girişindeki boş sayfada تفسیر شیخ علی دده ibaresiyle belirtilmesine rağmen, içeriğinde Beyzâvî'nin *Envâru't-tenzîl* isimli eserinin istinsah edilmiş kopyası olduğu görülmektedir. Ali Dede'nin bu isimde bir tefsirinin olduğunu başka kaynaklarda da rastlayamadık. Bu kütüphane kayıtlarına bir zâhul eseri kaydedilmiş olmalıdır. Kimin tarafından ve ne zaman istinsah edildiği belli olmayan çalışma Mâide 94. ayette son bulmaktadır.<sup>22</sup>

#### 2. *Havâtimü'l-hikem ve hallü'r-rumûz ve kesfü'l-künûz (Esiletü'l-hikem)*

Kur'an'ın anlaşılmasına yönelik pek çok soru bulunan bahsedeceğimiz diğer eseri *Esiletü'l-hikem*'e gelince: Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Beşir Ağa 352'de kayıtlıdır. Bunun dışında Kastamonu, Çorum, Kayseri ve İstanbul'un muhtelif kütüphanelerinde yazma ve matbu muhtelif nüshaları bulunan eser, 217x123, 140x73 mm. ebadında, sayfalar 17 satır olup, ilk sayfa süslüdür. Boş olan ilk sayfada Haci Beşir Ağa'ya kayıth yazı ve vakıf mührü bulunan eserin sayfaları yıldız cetvellidir. Güzel olan ve rahat okunabilen nesih yazı, orta bir uçla yazılmıştır. Bazı kelimeler, sorular, cevap kelimesi ve bazı önemli yerler kımıza, diğer yerlerde siyah mürekkep kullanılmıştır. Orta genişlikte olan kenarlarda, çok az açıklamalar bulunmaktadır.

الحمد لله أكمل حمد وأتمه ببيان الحمد أولاً وآخر، وأفضل الصلاة وأعم التسليم على خير خلقه وحاتم رسالته باطناً وظاهراً... حوالن أعلام أحكام شرعه ومطالع أنوار أقمار رشده نجوم المدى فقد اقتدى من بهم اقتدى أما بعد: فهذه فهرست الكتاب وبرنامجه.....

نَسَأَ اللَّهُ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ، وَسَمَائِهِ الْحَسَنِي، وَوِجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسَلَطَانِهِ الْقَدِيمِ، أَنْ يَنْعِلَنَا وَعَلَى إِخْرَاجِنَا مِنْ ذِكْرِ مَعْرِفَةِ دِيَّا،.....

واحشرنا تحت لواء حبيبه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين، اللهم آمين.

Ferağ kaydı bulunmayan çalışma 321 varaktır ve iki kısma ayrılmaktadır. ia varakla başlayan ve 22a varakta son bulan ilk kısımda yazar, kısa girişin ardından on iki yıldız yörüğgesi, on iki hicri ay veya on iki burç tabir ettiği, her kısımda otuz olmak üzere toplam, 360 hikmetli -ekserisi Kur'an'la ilgiliyor- soruların bir tür fihristini yapmıştır. 23a varakta başlayıp 302b varakta son bulan ikinci kısımda ise ilk kısımda zikrettiği hikmetli soruların cevaplarını müstefid bir şekilde açıklamıştır.

Bu sorulardan bazıları şöyledir: Berâe/Tevbe sûresinin evvelinde besmele bulunmamasının hikmeti nedir?. Kurân'ın "ba" harfiyle başlamasının sebebi nedir?. Fâtîha sûresinin *Fâtihatü'l-Kitâb* ve *Ümmü'l-Kur'ân* diye isimlendirilmesinin hikmeti nedir?. İhlâs sûresinin Kur'an'ın üçte birine denk olmasının hikmeti nedir?. Tefsir ve

<sup>21</sup> Peçevî, *Tarih*, II, 219-220; Hancış, *el-Cevherü'l-esnâ*, s. 138; Osmanlı Müellifler, I, 115; Kahhâle, *Mu'cemü'l-müellîfîn*, VII, 243.

<sup>22</sup> Yazma için bkz. Ali Dede Bosnevî, *Tefsîru Şeyh Alî Dede*, Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesi nr. 2958/04.

te'vil ne demektir?. Fâtiha'nın hamd ile Bakara'nın hece harfleriyle başlamasının hikmeti nedir?. Kur'ân'ın muhkem ve müteşâbih olarak ayrılmاسının hikmeti nedir?. Tevrat neden tek seferde indirildi?. Yüce Allah (cc.) kendisinin cennette görülmescini "ziyâde" lafziyla zikretmesinin hikmeti nedir? vb. gibi pek çok soruya cevap aramaktadır.

Örnek vermek gerekirse 44. hikmette müellif, Tevrat'ın neden cümlesen, tek seferde indirildiğinin hikmetini şu şekilde açıklamaktadır: Îtkân sahibinin bazı muhakkiklerden naklettiğine göre Tevrat, okuma-yazma bilen Musâ'ya (as.) indirilmiştir. Kur'ân-ı Kerim ise okuma yazma bilmeyen Hz. Peygamber'e indirilmiştir.<sup>23</sup>

Çalışmada bilhassa İbn Arabî'nin *Fütûhat*, Suyûtî'nin *Îtkân*, Sanhacî'nın *Kenzü'l-esrâr* ve Nisâbûrî'nin *Münâsebât*'ından yararlanılmıştır. Bunun yanında sahaba ve tabiin sözleri, hadis mecmuaları ve diğer tefsir kaynaklarından da istifade edilmiştir. Müellif kiyamet alametlerini içeren yedi evreyi/hal zikrederek çalışmasını sonlandırmıştır.<sup>24</sup>

### **1.2.3. Diğer Sahalara Âit Eserleri**

1. *Muhâdarâtü'l-evâil ve müsâmerâtü'l-evâhir*
2. *Temkînü'l-makâm fi'l-Mescidi'l-Harâm*
3. *Terbîu'l-merâtib ve'l-usûl*
4. *Risâle fi beyâni ricâlî'l-gayb*
5. *Tercüme-i kasîde-i rûhâniyye*
6. *Mevâkîfu'l-âhire ve'l-letâîfî'l-fâhira*
7. *Envâru'l-meşârik*
8. *Usûlü's-subâîyyât*
9. *el-Risâletü'l-intisâriyye*
10. *Risâle fi teşrihi's-sûfiyye*
11. *Sübâîyyât fi'l-fürûg*
12. *el-İntisâr li kudretî'l-ahyâr*
13. *Tercüme-i esmâi'l-hüsna*
14. *Hayâtü'l-kulûb*
15. *Ferâidü'l-leâli*
16. *Fevâidü'l-fikhiyye*
17. *Fedâîlü'l-cihâd*<sup>25</sup>

### **1.3. Abdullah b. Muhammed el-Bosnevî el-Bayrâmî (Şârihu'l-Fusûs) (ö.1054/1644)**

#### **1.3.1. Hayatı**

Bir diğer Bosnalı müfessir Abdullah Abdî b. Muhammed'dir. *Fusûsu'l-hikem*'i şerh ettiğinden dolayı İslâm dünyasında Şârihu'l-Fusûs lâkabı ile tanınmakta ve Bosnalılar tarafından Gâibî olarak bilinmektedir.<sup>26</sup>

1584 yılında Bosna'da doğmuştur.<sup>27</sup> Doğduğu yere nispetle Bosnevî, ikinci dönem Melâmîler'i olarak bilinen Bayrâmî Melâmîleri'nin önde gelen temsilcilerinden olmasına da Bayrâmî nisbesiyle anılmaktadır. Mezar taşında Rûmî kaydı mevcuttur.<sup>28</sup>

<sup>23</sup> Ali Dede, *Esiletü'l-hikem*, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Beşir Ağa, nr. 352, vr. 58.

<sup>24</sup> Ali Dede, *Esiletü'l-hikem*, vr. 23a-302b.

<sup>25</sup> Kahhâle, *Mu'cemü'l-müellîfin*, VII, 243.

<sup>26</sup> Muhammed el-Hancî, *el-Cevherü'l-esnâ fi terâcimi u'lemâi ve sha'râi Busna* (tah. Abdülfettah Muhammed el-Hulv), 1. Baskı, Hecer li't-tibâ' ve'n-neşr, Kahire 1992, s. 124-125.

Eğitimine doğum yeri olan Bosna'da başlayıp, İstanbul'da devam etmiştir. İstanbul'a ne zaman geldiği ve nasıl bir eğitim aldığı bilinmemektedir. İstanbul sonrası dönemin ilim ve kültür merkezlerinden olan Bursa'ya gelerek orada Hasan Kabâdûz'a (ö.1010/1602) intisap edip<sup>29</sup> seyrü sülükünü tamamlamıştır.<sup>30</sup> Şeyh Abdülmecid Halvetî'den de istifade etmiştir.<sup>31</sup> 1636'da Mısır'a, oradan hac için Mekke'ye gitmiş, ziyaret ettiği yerlerdeki âlimlerle ilmi ve tasavvufi sohbetler yapmış, büyük devlet adamları yanında itibar görmüştür.<sup>32</sup> Hac dönüsü Şam'da bir müddet kalarak, manevi şeyhi Muhyiddîn İbn Arabî'nın yanında inzivaya çekilmiştir. Arkasından Konya'ya gelerek, vefâtına kadar da burada yaşamıştır.<sup>33</sup>

Abdullah Bosnevî, ilmî ve tasavvufî konulara vukûfiyeti sayesinde bir taraftan tasavvufî düşüncenin; özellikle de Bayrâmî Melâmîliği'nin Hicaz bölgesinde tanınıp yayılmasına öncülük etmiştir.<sup>34</sup>

Öğrencileri arasında, muhaddis Garsüddîn el-Halîlî, mutasavvîf Muhammed Mirzâ ed-Dîmeşkî es-Sûfî, Muhammed Mekkî el-Medenî ve Muhammed b. Ebî Bekir el-Kâû'd bulunmaktadır. 1644'de Konya'da vefat etmiş ve Sadreddîn Konevî'nin yanına defnedilmiştir. Mezar taşında "Hâzâ kabrû garîbillâh fi arzîhi ve ismûhû Abdullâh." yazılıdır. *Hulâsatü'l-eser* yazarı Muhibbî onu anlatırken şöyle demektedir: Abdullah Rûmî, Rum diyarı âlimlerinin övgüye değer büyüklerinden, âlim, âmil, aklî ve naklî ilimlerde mütebahhîdir.<sup>35</sup>

### 1.3.2. Eserleri

Hancış, *el-Cevherü'l-esnâ* isimli kitabında, Abdullâh Bosnevî'ye âit 61 çalışma kaydetmiştir.<sup>36</sup> Bunların ekserisi fazla hacimli olmayan, çoğunuğu tasavvuf ve tefsirle alaklı risâlelerdir. Bu eserlerin ayrıntılarına dair şunlar söylenebilir:

#### 1.3.2.1. Tefsir ve Kur'an'a Dâir Eserleri

Tespit edebildiğimiz kadarıyla kaynaklarda Abdullâh Bosnevî'ye âit, tefsire dâir yirmi dolayında çalışma bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Bosnevî, Kur'an-ı Kerim'deki muhtelif sûrelerden seçtiği âyetleri tefsir etmektedir. Tefsirle ilgili bu risâlelerde, çoğunlukla îşâri tefsir metodu hâkimdir. Müellîfin neden yalnız bu âyetleri seçtiği bilinmemekle birlikte, İbn Arabî'nin *Fütühâ'l*'ndan nakiller yapması ve *Fusûs'u* şerh etmesinin bu âyetlerin seçiminde etkili olduğu söylenebilir. Bu tefsir risâlelerinin çoğu, müellif nûşası olarak, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi 2129 numaradaki bir mecmuada bulunmaktadır. Bosnevî'ye ait tefsir koleksiyonunu şu şekilde sıralamamız mümkündür.

1. Besmele'nin Fatiha ile okunuşu
2. Fatiha, 1/5. âyet
3. Mâide, 5/6. âyet
4. A'râf, 7/31. âyet
5. Hûd, 11/6. âyet

<sup>27</sup> Hancış, *el-Cevherü'l-esnâ*, s. 124; Süleyman Ateş, *İşâri Tefsir Okulu*, Yeni Ufuklar Neşriyat, 2. Baskı, İstanbul 1998, s. 236.

<sup>28</sup> Mustafa Kara, "Abdullah Bosnevî", *DJA*, İstanbul 1989, I, 87.

<sup>29</sup> Abdülbâki Gölpinarlı, *Melâmîlik ve Melâmîler*, İstanbul 1931, s. 79.

<sup>30</sup> Ateş, *İşâri Tefsir Okulu*, s. 236.

<sup>31</sup> Kara, "Abdullah Bosnevî", I, 87.

<sup>32</sup> Hancış, *el-Cevherü'l-esnâ*, s. 124.

<sup>33</sup> Kara, "Abdullah Bosnevî", I, 87.

<sup>34</sup> Gölpinarlı, *Melâmîlik*, s. 79; Kara, "Abdullah Bosnevî", I, 87.

<sup>35</sup> Hancış, *el-Cevherü'l-esnâ*, s. 124.

<sup>36</sup> Hancış, *el-Cevherü'l-esnâ*, s. 130.

6. Hûd, 11/7. âyet
7. Hûd, 11/7. âyet
8. Hûd, 11/96. âyet
9. Yusuf, 12/24-25. âyetler
10. Yusuf, 12/110. âyet
11. Hîcr, 15/99. âyet
12. Kehf, 18/86. âyet
13. Meryem, 19/1-16. âyetler
14. Tâha, 20/12. âyet
15. Zuhraf, 43/33. âyet
16. Haşr, 59/22-24. âyetler
17. Kâlem, 68/1. âyet
18. Abese, 80/17-23. âyetler
19. Adiyat, 100. sûrenin tamamı
20. Asr, 103. sûrenin tamamı

Şimdi bu âyetlerin yorumuna dair Bosnevî'nin açıklamalarından örnekler verebiliriz.

### **1. Risâletü Refî'l-hicâb fî ittisâli'l-besmeleti bi Fâtihati'l-Kitâb**

Risâlenin, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi 2129/5'da bir nüshası mevcuttur. Çalışma mecmuanın 5. sırasında 48b ve 49b varakları arasındadır. Eser içten 298x184, dıştan 225x98 mm. ebadında ve sayfa kenarları cetvelsizdir. 23 satır ve normal genişlikte olan sayfaların 49b bendinde bazı açıklamalar bulunmaktadır. Müellif hattı olan eserde talik yazı, ince bir uç ve siyah mürekkep kullanılmıştır. Çalışmanın <sup>ama</sup> kelimesi ile cümle sonlarındaki noktalarda ve hadislerin üzerinde çiziminde kırmızı mürekkep kullanılmıştır ve hattı rahat okunabilmektedir.

الحمد لله رب العالمين، والصلوة على سيدنا محمد خاتم النبيين أما بعد، فقد روى طلحة عن مالك عن:  
مكحول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه..... قال بالله العظيم لقد حدثني محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم  
وقال وبالله العظيم لقد حدثني جبريل.....

فإذا حدت الله فاحمده بهذا الجم واحضوره، حتى يتصل نور الشهود الذي في البسملة بنور الشهود:  
الذى في الفاتحة ف تكون لك الفاتحة نورا على نور، وبالله التوفيق.

Ferağ kaydı: حر في بلدة ازنكميد من بلاد الروم في منزل عمر أغا في آخر العشر الأول من شهر رمضان سنة ست وثلاثين وألف.

Arapça kaleme alınan esrin muhtevasında müellif, Besmeleyi Fatiha ile birlikte okuyanın günahlarının bağışlanacağı, lisanının cehennem ateşinde yanmayacağı söylemektedir. Çalışmada besmele ve zikirle ilgili bazı hadislere de yer verilmektedir. Hz. Peygamber'den (sav.) nakledildiği gibi zikrin, münferit veya cemaat halinde olabileceği de belirtilmektedir. Hak Teâla'nın zâkir ile beraber olduğunu ifade eden bazı hadislerle de zenginleştirilen tasavvuf eksenli risâle, bir şeyle beraber olanın onun şahidi olduğu ifadesiyle son bulmaktadır.<sup>37</sup>

### **2. Kitâbu tecelli'n-nûri'l-mübîn fî mir'âti "İyyâke na'bûdü ve iyyâke neste'in"**

Eserin Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi 2396/17'de, Cârullah Efendi 2129/6'da, Şehid Ali Paşa 2788/1 ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi Beyazıt Bölümü 7919'da birer nüshası mevcuttur. Bizim araştıracagımız Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah

<sup>37</sup> Abdullah Bosnevî, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi, nr. 2129/5, vr. 48b-49b.

Efendi 2129/6'da bulunan nüsha mecmuanın 6. sırasında, 50b-53b varaklar arasındadır. Çalışma, gerek mecmua ve gerekse iç tasvip itibarıyla bir önceki risâlenin fiziki özelliklerine sahiptir.

Eserin başı: الحمد لله المحمود بالحمد المختص مقام الجم وبنوع القبض والجود الذي جعل .... الذي جعل الصلاة مواصلة بينه وبين عبده خصوصاً في حالة السجود ..... أما بعد، فهذا الرسالة سميت بحلي التور المبين في مرآت إياك نعبد وإياك نستعين.....

Eserin sonu: فإذا عبد الله فاعبده بهذه الجمعية والحضور، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم، والحمد لله رب العالمين، وصل

الله على سيدنا محمد وآلته أجمعين.

Ferağ kaydı: وقع الفراغ من تحرير هذه الرسالة يوم السبت في أواخر شهر صفر سنة ثمان وعشرين وألف.

Müellif bu risâlesinde, besmele, hamdele ve salveleden sonra insanın dünyada ibadet için yaratıldığı hususunu “إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ” âyeti çerçevesinde yorumlamaktadır. Yüce Yaratıcı'nın sonsuz kudret ve azametinin şükre layık olduğunu, dolayısıyla kulun yalnız O'ndan yardım dileyeceği ve kendisine verilen nimetin şükrynü eksiksiz ifa etmek durumunda olduğunu açıklamaktadır. İbn Arabî'nin *Fütühât*'ından yararlanılan bu risâle, vaaz ve nasihat üslubunda yapılmış bir çalışmadır.<sup>38</sup>

### *3. Risâle lübbi'n-nevâh fi hakîkati'l-kîyâm ila's-salâh*

Eserin, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi 2129/19'de bir nüshası bulunmaktadır. Çalışma, mecmuanın 19. sırasında ve 105ab varaklar arasındadır. Tamamı 32 satır olan ve kenarında bir açıklama bulunmayan risâle iç ve dış ölçü itibarıyle bir önceki vasfedilen eserin özelliklerine sahiptir.

الحمد لله الوود، والصلوة على سيدنا محمد الحامد والمحمود، قال الله تعالى، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمْ ، الآية القيام إلى الصلاة أعم من القيام إليها عند استئناف الأذان من البيت أو الدكان أو غير ذلك.....والصعي إليها في المسجد ومن القيام إليها.....

متي أمكن العمل بالحقيقة سقط الجاز، لأنه خلف عن الحقيقة، وخالف لا يعارض الأصل وأيضاً الحقيقة:Sonu لانسقطر عن المسمى بخلاف الجاز.

Ferağ kaydı olmayan tek varak halindeki risâlede Bosnevî, Mâide sûresinin 6. âyetinde yer alan “إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ” ifadesindeki “kîyâm” kelimesini açıklamaktadır. Risâlede müellif, âyetteki “إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ-Namaza kalkmak istediginizde” ifadesinin evde, dükkânda veya diğer yerlerde ezan duyulduğunda kalkmaktan ve yine mescitte müezzinin kameti ile namaza yönelmekten daha geniş anlam ifade ettiğine yer vermektedir. Müellife göre bunun abdest almak için yapılan kıymış olduğunu, bununla kişinin ibadete başlamış olacağını, onun için müezzin namaz için kâmetinde namaza başlanılmadığı halde, namazdaymış gibi “قد قامت الصلاة” namazaya kalkıldı” ifadesini kullandığını söylemektedir. Bazıları buradaki kıymayı, kişinin abdestli olarak iftitah tekbiriyile namaza başlaması olduğunu söylese de bunun, hakikatten mecaza kayma olduğunu, hakikatin yanında mecazin düşeceğini belirterek risâle son bulmaktadır.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Abdullah Bosnevî, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi, nr. 2129/6, vr. 50b-53b.

<sup>39</sup> Abdullah Bosnevî, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi, nr. 2129/19, vr. 105ab.

Daha önceki risâleler gibi bu da yeme-içme adabıyla alakalı nasihat türü bir çalışmadır.

#### **4. Kitâbü lübbî'l-lüb fi beyâni'l-ekl ve's-sûrb**

Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi 2129/15'de bir nûşası bulunan eser, mecmuanın 15. sırasında 81b-85a varaklar arasındadır. 23 satır olan ve normal genişlikteki sayfa kenarlarında açıklama bulunmamaktadır. Eserin, fiziki ve yazım özellikleri bir önceki risâlelerle aynı karaktere sahiptir.

الحمد لله الذي أخرجنا من حضرة العماء والغيب، وضيق العدمية والكرب، إلى فضاء الوجود: إسرin başı: .....لتحقق بالعبودية التي هي مركز دائرة القطب..... قال الله تعالى كلوا واشربوا.....

Eserin sonu: ولا بد من نشر بهما من الأحكام الطبيعية والتحاقها بالرابطة الذاتية بالحضرات القدسية، والسرادقات الإنسانية قال الله تعالى

إليه يقصد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وبالله التوفيق.

Ferağ kaydı: حرر في غرة شهر الحرم سنة ثلاثة وثلاثين ألفاً.

وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا Besmele, hamdele ve salvelenin ardından müellif, A'râf 31. "يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" kavlini, irfânî bir neşve ile yorumlamaktadır. Bosnevî'ye göre insanlar, bu dünya hayatının insanı kemal rütbesine ulaştıran yer olduğunu anlamamıştır. Ona göre İnsanlar bu dünyada istedikleri gibi tasarrufta bulunamazlar. Yeme ve içmede mutedil olmaları gerekmektedir. Yüce Allah, kâmil insan süretinde Rabbanî marifetin insanlara geçmesini istemektedir. Yeme-içmede israf yapmamamızı emretmektedir.<sup>40</sup>

Eser konu ağırlıklı bir tefsir çalışması niteliğinde olmanın ötesinde, yazارın diğer çalışmalarını gibi işâri gelenek çerçevesinde hazırlanmış bir nasihat risâlesidir.

#### **5. Risâle fi tefsîri kavlihi teâlâ "velein ezagne'l-insâne minnâ rahme"**

Eserin, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah 2129/14'da bir nûşası vardır. Çalışma mecmuanın 14. sırasında ve 80a-81a varakları arasındadır. İlk sayfa 13, diğeri 23 ve 19 satır yazılmıştır. 81a sayfasının sonunda bir sonraki risâlenin ismi zikredilmektedir. Risâle müellifin önceki çalışmalarıyla aynı özelliklere sahiptir.

وَإِنْ أَذْقَنَا الْأَنْسَانَ مِنَ رَحْمَةِ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَوْسَ كَفُورٌ، هذا بيان لشدة إنهماك الإنسان في الدنيا ونعمتها وجودها، وشدة تهلكه في أمورها تزعا منه وقداء، أي وإن أعطينا الإنسان من فضلنا نعمة رحمة عليه في حالة عسره وفقره.....

Eserin sonu: أولئك لهم مغفرة عند الله أي غفر لذنبهم جيما وأجر كبير جزاء لصبرهم وأعمالهم الصالحة: جمعهم بين الصبر في الصراء وبين الشكر في السراء والنعماء، وبالله التوفيق.

Çalışmanın ferağ kaydı ve mukaddimesi bulunmamakta ve Hûd sûresi 6. âyetle başlamaktadır. Çalışmada, insanoğlunun Yüce Allah tarafından sıkıntılı ve fakir zamanlarında kendisine bir nimet tattırılıp geri alındığında son derece ümitsiz ve nankör olduğu, hâlbuki her halükarda insanın sabırlı ve şükredici olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Kaynak kullanılmayan çalışma, vaaz ve nasihat türünde yazılmıştır.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Abdullah Bosnevî, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi, nr. 2129/15, vr. 81b-85a.

<sup>41</sup> Abdullah Bosnevî, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi, nr. 2129/14, vr. 80a-81a.

**6. Kitâbu el-Müsteva'l-a'lâ fiş'sürbi'l-ahlâ fî tefsîri kavlihi teâlâ "ve Kâne a'rşûhû ale'l-mâ"**

Eserin, Süleymaniye Kütüphanesi Şehit Ali Paşa 2788/4'de ve Cârullah Efendi 2129/7'de birer nüshası bulunmaktadır.

Cârullah Efendi mecmuasının 7. sırasında ve 53b-62b varaklar arasında bulunan ve öncekilerle aynı ölçü ve evsafa sahip yazma, şöyle başlamaktadır:

الحمد لله الذي في عزة الوحدة الذاتية والغناء، فاراد أن يعرف ويحصل له كمال الظهور والاستجلاء: والجلال، خلق العنصر

الأعظم أعني الماء بردة جامدة كالجهرة في الاستدارة والبياض في ظلمة الغيب والعما، ..... والله يهدي لنوره من يشاء وسميه بالمستوى الأعلى في الشرب الأحلى وبالله التوفيق. قال الله تعالى في سورة هود وكان عرشه على الماء.....

Eserin sonu: الكشف والإطلاع على منبع الفيض والجبور، من الرسل والأئمّة باستنزل أرواحهم إلى عالم المثال، أؤمن الورثة من كل الأولياء أولى الفضل والكمال، وأمر بالسؤال منه حيث قال فاسئل به خيرا، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

وقد وقع الفراغ من تحرير هذه الرسالة في بلدة ازنكيد من بلاد الروم، يوم الحادي والعشرين من شهر جمادى الآخرى سنة ثمان وعشرين وألف.

Bosnevî çalışmada, besmele, hamdele, salvele ve saygın bir girişin ardından Hûd süresi 7. âyetini açıklamaktadır. Müellif, suyun yaratılışının yerin-gögün yaratılışından önce olduğunu söyleyen felsefe, astronomi ve meteoroloji bilginlerinin hâdiseye aklî olarak yaklaştıklarını, usûl ve fûrûya ait delilleri ortaya koymadıklarını belirtmektedir. Yazar çalışmاسında, Beyzâvî ve Ebussuûd Efendi'yi âyette arştan sonra yaratıldığı zikredilen suyun malum/bilinen su olduğu yorumları sebebiyle tenkit etmektedir. Ona göre bu yaratılış silsilesi arş, ardından kürsü, felekü'l-atlas, felekü'l-menâzil, sonra su, hava ve ateşten ibarettir. Arşın ve sonrasının yaratılışını erkeğin menisinden başlayarak anne karnında gelişen bir çocuğa benzeten Bosnevî, arşın -âyetteki gibi- üzerinde olduğu zikredilen suyun arş meydana getiren nurânî su olduğunu söyleyerek çalışmasını tamamlamaktadır. Eserde bazı ráziye ve astronomi bilgileri bulunmakla birlikte çalışma, tassavufi bir mevíza niteliğindedir.

Bazı hadislere de yer verilen risâlede, Beyzâvî, Ebussuûd, Suyûtî, İbn Arabî gibi kaynaklara atıfta bulunulmuştur. Yine müellif İbn Abbâs, Zeyd b. Erkam, Hasen, Ebû Ca'fer Râzî'nin ifadeleriyle de düşüncelerini desteklemektedir.<sup>42</sup>

**7. Risâle fî tefsîri kavlihi teâlâ "ve Hüvellezî halaka's-semâvâti ve'l-arza fi sitteti eyyâm"**

Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah 2129/12'de bir nüshası bulunan çalışma, mecmuanın 12. sırasında ve 77b-78a varaklar arasında ve 78a sayfanın yarısında son bulmaktadır. Tamami 17 satır ve normal genişlikte olan risâlenin sayfa kenarında iki açıklama mevcuttur. 78a sayfasının başlangıcına yakın bir yerde bir sonraki risâlenin ismi yer almaktadır. Önceki risâlelerle aynı mecmuada bulunan eser, bu çalışmalarla aynı ölçü ve vasıflardadır.

<sup>42</sup> Abdullah Bosnevî, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi, nr. 2129/7, vr. 53b-62b.

قال الله تعالى في سورة هود: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. من أيام تلك: Eserin başı:

الأطيس، وكان عرشه على الماء منذ خلقه الله منه ليبلوكم أي يخبركم أياكم أحسن عملا، قوله تعالى ليبلوكم يجوز أن يتعلق بخلق، لأن الغرض من خلق السماوات والأرض.....

Eserin sonu: ويحصل في قلوبنا كمال الاستعداد والتجليات الإلهية ويتحقق بنا المغفرة الربانية والعبادة المطلوبة: .....والحمد لله رب العالمين.

Ferağ kaydı:

في أوائل محرم الحرام سنة ثلاثين وألف.

Risâle, bir önceki Hûd 7. âyetin yorumuna devam niteligidir. Bosnevî ilk önce nahvî ihtiyallere deðinerek ليلوك kelimesinin خلق kelimesine atfedilmesi durumunda, yerlerin-göklerin yaratılmasındaki maksadın, insanlardan kimin daha iyi ibadet edeceðinin tespiti olduğunu zikreder. Aynı kelimenin كان lafziyla da irtibathlı olmasının mümkün olduğunu belirten müellif, bu durumda arşın su üzerinde yaratılmasının insanların hayat sahibi olmalarıyla, imtihan edilmeleri olduğunu belirtir.<sup>43</sup> Risâle irfânî tevil ağırlıklı bir çalışmadır.

#### **8. Risâle fi tefsîri kavlihi teâlâ “velakad erselnâ Mûsâ bi âyâtinâ”**

Yazmanın, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah 2129/13'da bir nûshası bulunmaktadır. Çalışma mecmuanın 13. sırasında ve 78a-80a varakları arasındadır ve 80a sayfasının yarısında son bulmaktadır. Eserde ilk sayfa 20, diğerleri 23 satır ve normal genişlikte olan marjlarda bazı açıklamalar mevcuttur. 80a sayfasının ortasında bir sonraki risâlenin ismi zikredilmiştir. Eser müellifin önceki çalışmalarıyla aynı vasıflara haizdir.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِإِيمَانًا أَيْ بِالآيَاتِ السَّعَى، كَمَا قَالَ فِي سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَىٰ تَسْعَ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ، وَهِيَ الْعَصَمُ، وَالْيَدُ وَالْطَّفَانُ وَالْجَرَادُ وَالْقَمَلُ وَالضَّفَادُعُ وَالدَّمُ وَالسَّنُونُ وَنَقْصُ الْمُثَرَاتِ أَوْ غَيْرِهَا .....

كأنه كان يعرف أن من ادعى الرسالة من رب العالمين كامت له بينة تشهد على صدق دعوه: Eserin sonu: فطلب منه البينة على صدقه في دعوه الرسالة من رب العالمين،..... فأتيح لين موسى عليه السلام قوله هذا فافهموا والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم.

Ferağ kaydı:

في أواسط صفر الخير سنة ثلاثين وألف.

Hamdele ve salvele zikredilmeden başlanılan risâlede Abdullah Bosnevî, müfessir Beyzâvî'nin Hz. Musâ'ya (as.) Tevrat indirilmeden önce verilen mucizelerinin bazısını ki-Hûd sûresi 96. âyette geçen "âyâtina" وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِإِيمَانًا kavli de bu kabildendir. Tevrat lafzi ile açıkladığını, bunun yanlış olduğunu, Hz. Musâ'ya (as.) ilk önce iki mucize (sahife), ardından da asâ (değnek), parlak el, tufan, çekirge, haşere, kurbağalar, kan, senelerce kuraklık, kitlik ve ürün azlığı vb. gibi dokuz mucize verildiğini, Firavun ve avenesinin boğulmasının ardından kendisine Tevrat indiğini aktarmaktadır. Çok fazla kaynak kullanılmayan çalışmayı, bir reddiye veya tashih risâlesi olarak görmek mümkündür.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Abdullah Bosnevî, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi, nr. 2129/12, vr. 77b-78a.

<sup>44</sup> Abdullah Bosnevî, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi, nr. 2129/13, vr. 78a-80a.

### 9. el-Burhânü'l-celiy ve'd-delîlü'l-aliy fi tefsiri "li Nasrîfe anhü's-sûe"<sup>45</sup>

Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 3611/3'de bir nüshası bulunan yazma, mecmuanın 3. sırasında ve 27b-39b varaklar arasında ve içten 195x14, dıştan 141x66 mm. ebadındadır. 19 satırlık sayfalar normal genişlikte olup, 28 ve 29. varaklar hariç genelde kenarlar boş ve cetvel çekilmemiştir. Rahat okunabilen talik yazı, kalın bir uçla yazılmış ve tamamında siyah mürekkep kullanılmıştır. Çalışmanın çiziği kırmızı البرهان الجلي والدليل العلي في ضوء النبي عليه السلام، تأليف مولانا الشيخ الإمام والعلامة المهام المولى السوء عن وجه الأئمة التي تترجم عن حال يوسف النبي عليه السلام، تأليف مولانا الشيخ الإمام والعلامة المهام المولى عابدين أفندي فصح الله تعالى في مدته ونفعنا وال المسلمين بربكمه أمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَجْلَى لِحَقَائِقِ الرَّسُولِ وَالْأَنبِيَاءِ فِي حَضَرَاتِ الْغَيْبِ وَخَزَانَتِ  
الْعِلَمَاءِ فَأَظَهَرُهَا أَعْلَى رَتَبٍ التَّعْيِنَاتِ وَأَسْنَى مَرَاتِبِ التَّعْقِلَاتِ لِلأَشْيَاءِ ..... ثُمَّ تَجْلَى بَعْدَ آخَرَ فَأَظَهَرَ فِيهَا صُورَ  
رُوحَانِيَّتِهِمُ الْكَلِيلَةِ عَلَى مَا يَقْتَضِي إِسْتَعْدَادَهُمْ مِنَ الْكَبَالِ وَالْبَاهَةِ .....

ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً واسنادها السوء إلى لدفع التهمة فقط التي توجب العقوبة بالسجن:  
أو العذاب عن نفسه وتجربة وقع الناس فيه معصيتهم.

Ferağ kaydı bulunmayan çalışmada her zamanki gibi Bosnevî, son derece belig bir üslupla Allah Teâlâ'ya hamd, Resülüne salat ve selamdan sonra Yûsuf süresi 24 ve 25. "وَلَقَدْ هَمَتْ يَهُ وَهُمْ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَبُّهُنَّ رَبِّهِ" âyetlerin tasavvufi yorumunu geçmektedir. Bosnevî, Yusuf'un (as.) kadına meyletmeyi şu şekilde yorumlamaktadır: Ona göre Züleyha'nın ma'siyet işlemeye meyledip bunda israr etmesiyle, Yusuf'un (as.) meyledip bunu gerçekleştirememesi, arasında fark bulunmaktadır. Yusuf (as.) eğer Allah Teâlâ'nın burhanını görmemiş olsaydı, ona meyledip gönlünden geçeni yapacaktı. Bosnevî'ye göre, Yusuf'un (as.) kadının isteğini reddetmesine vesile olan burhan ya kadının ma'siyet arzusu öncesi veya o esnada kendisine indirildiğini söyler. Yusuf'a (as.) gösterilen burhanın onun kadına meylinden önce olduğu varsayımlına göre Yusuf'un, (as.) rüyasının yorumundan ve babası Yakup'un (as.) onun peygamberliği ile ilgili yaptığı mündeden haberini olduğu anlaşılmaktadır.

Öte yandan burhan Yusuf'a, (as.) kadına arzusu sırasında gösterilmiş ise uykuda on bir yıldız, güneş ve ayı görmesi ve bunların kendisine secede etmesi, önceki vahiyin bir defa daha ve ilkini teyit ederek gösterilmesinden ibaret olduğunu söyler.

Ona göre Yusuf (as.) küçükken vahye mazhar olmuştur. Çünkü resüller ve nebîler, kendilerine risâlet görevi verildikten sonra masum oldukları gibi, öncesinde de Allah Teâlâ'nın koruması altındadırlar.

Bosnevî, bu risâlesinde kaynak olarak Hz. Âişe, Süddî, Hasen, İkrime, Katâde ve Mucâhit'in görüşlerine yer vererek düşüncelerini pekiştirmektedir. Müfessirlerden yalnız Beyzâvî ve İbn Arabî'nin görüşlerine yer vermektedir. Risâle âyetin tasavvufi bir yorumundan ibarettir.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Kahhâle, *Mu'cemü'l-müellîfîn*, II, 257; Tahir, *Osmanlı Müellifleri*, I, 60-62; Zirikli, *A'lâm*, IV, 101-102; İshak Doğan, "Osmanlı Dönemi Kur'ân Araştırmaları", *Makâlat*, 1991/1, s. 101.

<sup>46</sup> Abdullah Bosnevî, Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, nr. 3611/3, vr. 27b-39b.

### **10. Risâle fi tefsiri kavlihi teâlâ “Hattâ ize’steyese’r-Rusûl”**

Eserin, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah 2129/9'da ve Hacı Mahmut Efendi 2396'da birer nüshası bulunmaktadır.

Cârullah 2129/9'daki nüsha mecmuanın 9. sırasında ve 71b sayfasındadır. Son satırda bir sonraki risâlenin ismi zikredilmektedir. Kenarları boş olan eser, daha önce zikredilen açıklamalarla aynı ölçülere hâizdir.

قال اللّه تعالى في سورة يوسف: حَتَّى إِذَا اسْتَيْسَ الرَّسُولُ، بَيَان لَحَالِ الرَّسُولِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
مع قوله في عاقبة أمرهم ...

نزل عَلَيْمَ الْيَأسِ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ بِاللّّهِ وَرَسُولِهِ وَتَكْذِيبِهِمُ الرَّسُولُ وَاسْتَحْقَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ بِالْإِجْرَامِ  
الطبيعية، والصفات الحيوانية، وبالله التوفيق.

Besmele, hamdele, salvele ve ferağ kaydı bulunmayan ve tek sayfa olan çalışma, Yusuf sûresi 110. âyetin teviliyle başlamaktadır. Hz. Peygamberden (sav.) önceki peygamberler, kavimlerinin kendilerini yalanlamalarını ya Hûd 36. âyette zikredildiği gibi ”وَأَوْحَى إِلَى نُوحَ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمَكَ إِلَّا مَنْ قَدْ أَمَنَ فَلَا يَنْتَسِسُ ..“ 52. âayette geçtiği gibi hissiyatlarıyla veya her ikisiyle birlikte anlamışlardır. Risâlenin sonunda çağrılarının yalanla karşılık bulduğu dönemlerde Peygamberlerin Yüce Allah'a iltica ederek, zalim olan kavimlerine karşı yardım istedikleri ve bunun sonucunda tabii âfetlerle cezalandırıldıkları zikredilmektedir.<sup>47</sup>

### **11. Sîrr-i yakîn fi tefsiri kavlihi teâlâ “va’bud Rabbeke hattâ ye’tîyekîl-yakîn”**

Çalışma, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi koleksiyonu 2129/2'de, mecmuanın ikinci sırasında 29b-35b varaklar arasındadır. Çalışma 298x184, 225x98 mm. ebadında ve sayfa kenarlarında cetvel yoktur. 23 satırlık normal genişlikte olan sayfaların marjları ekseri boştur. Eserde talik yazı, ince bir uç ve siyah mürekkep kullanılmıştır. Çalışmanın bazı kelimelerinde, cümle sonu noktalarında ve âyetleri belirleyen çizgilerde kırmızı mürekkep kullanılmış olup, yazı rahat okunabilmektedir.

Eser, Farsçadır. Çalışma hamd ifadesiyle başlamakta ve Farsça bir şiir ile son bulmaktadır. Ferağ kaydında ise şu bilgi bulunmaktadır: حر في أواخر شهر صفر سنة أربع وثلاثين وألف ثم نقل في أوائل شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين وألف. Besmele, hamdele ve salvele ile başlayan Abdullah Bosnevî, bazı ihvanın kendisinden *yâkin*'in manasını talep ettiklerini, Rahmân'ın yardımıyla onların isteklerini bu risâle de izah ettiğini ve risâleye "Sîrr-i yakîn fi tefsiri kavlihi teâlâ "va’bud Rabbeke hattâ ye’tîyekîl-yakîn." ismini verdigini zikretmektedir.

Müellif Hicr sûresi 99. âyeti yorumladığı eserin girişinde, Abdurrahmân Câmî'nin *Nefehâtü'l-üsûs* isimli çalışmasında Şeyh Cemaleddîn Bakilnecar'ın, âyette geçen *yakîn* kelimesinin anlamını *vech-i kadîmin suhûdu* (Allah'ın görülmesi) olarak yorumladığını zikretmektedir. Kulu bu hale götüren ibadetin/kullugun ise nefis, ruh, kalb, akıl ve bütün cismi, tüm isimlerin feyz masdarı olan uluhiyyet makamına yöneltmektedir. "Hattâ ye’tîyekî" kavlindeki *kâf'*ın kulun zatına delâlet ettiğini, emrolunduğu ibadetin ise yakîn ve şühûde (Allah'ı görme) götüren ve cömertlik hazinelerin açılmasına sebep olan ibadet olduğunu vurgulamaktadır. Bazı müfessirlerin *yakîn* kelimesine ölüm

<sup>47</sup> Abdullah Bosnevî, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi, nr. 2129/9, vr. 71b.

anlamı verdiklerini, bunun Hz. Peygamber (sav.) hakkında doğru olmadığını, onun mahza kul ve kâmil ubûdiyyetle muttasif olduğunu belirtmektedir.

Bu âyetin Hz. Peygamber (sav.) hakkında nâzil olduğunu ve ümmetinden havassın dışındakileri de kapsadığını, bu durumda kelimenin ölüm anlamında da kullanılabileceğini zikredilerek risâle son bulmaktadır. Çalışmada insanın sorumluluğu tasavvufi bir yorumla ele alınmaktadır.<sup>48</sup>

### *12. Kitâbu Meşriku'r-rûhâniyye ve mağribu'l-cismâniyye fi tefsîri kavlihi Teâlâ "Hattâ izâ belâga mağribe's-şemsî vecedahâ tağrûbu fi aynîn hamie"*

Eserin, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi 2129/10'de bir nûshası bulunmaktadır. Çalışma, mecmuanın 10. sırasında ve 71b-73b varaklar arasındadır. Yazmanın 23 satır ve normal genişlikte olan sayfa kenarlarında tek bir açıklama bulunmaktadır. Ölçüleri mecmuanın önceki risâleleri gibi olan çalışmanın ismi, bazı kelimeleri, cümle sonlarındaki noktalar ve âyetlerin üzerinde çiziminde kırmızı mürekkep kullanılmıştır.

الحمد لله الذي أوجد عين الجسمانية، مغرب الشمس الطفينة الإنسانية، في أقصى المراتب الكونية،  
في ساحل البحر الروحانية، لأجل المعرفة الربانية، كما أشار إليه يقوله: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في  
الأنوار الإلهية.....عَنْ حَمَّةٍ، وجعل قلوب أهل الإصطفاء مشارق الشموس

ولكن وقعت الرؤية هكذا لأن التجليات الإلهية منبسطة من الذات الأحاديةتابعة إياها  
بشرقة عن الغروب بالنسبة إليها، بل

بالنسبة إلى الحال الذي تخلص منه التجلي ورجع إلى أصله، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم.

Eser, Kefh sûresi 86. âyetin tasavvufi yorumudur. Besmele hamdele ve savalenin arkasından Bosnevî حُمَّة kelimesinin lugavî manasını ve kelimedeki kiraatleri ele aldıktan sonra, Batı'nın cisimler âlemini, Doğu'nun ise ruhlar âlemini sembolize ettiğini söyler. Güneşin ruhu, Zülkarney'in ise rûhi ve cismânî sıfatlarla muttasif olan sâlikin kalbini ifade ettiğini aktarır. Ona göre insan bedeninin inşasında şüüh mertebesine varan sâlikin kalbi ki o ruhun batışıdır; ruhun güneşini kara çamurlu bir pinarda batıyor görmesidir. Bu minvalde devam eden çalışma, âyetin manası işliğinde tasavvufi yorumların yapıldığı bir risâledir.<sup>49</sup>

### *13. Kitâbü keşfi's-sirri'l-mübhem fi evveli sûreti Meryem*

Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi 2129/17'de bir nûshası bulunan çalışma, mecmuanın 17. sırasında ve 89b-99a varaklar arasındadır. Sayfa kenarlarında bazı açıklamalar bulunan eserin ölçülerini öncekilerle aynı olup, kenar boşlukları normaldir. Bazı kelimeler, âyet üzeri çizgileri ve cümle bitimindeki noktalar kırmızı mürekkeple yazılmıştır.

الحمد لله الذي ذكرت رحمته الذاتية حقائق الكل من الأنبياء في الغيب المجهول والعدم، فظهروا فيه:  
بالقبض الأقم في صورة ظلمة الغيب كالضوء في بهم الليل والظلم ..... قال الله تعالى في سورة مريم  
كبيعص، ذُكِرَ رَحْمَتُ رَبِّكَ عَدَدُ زَيْرَيَا.

Eserin sonu: ويوم يبعث حيَا في القيمة الكبرى عند استهلاك جميع حواسه وقواه الظاهرة والباطنة في وجود الحق و وجوده بالوجود الإلهي الموهوب وكونه حيَا بالحياة الدنيا الإلهية الأبدية، والحمد لله رب العالمين.

<sup>48</sup> Abdullah Bosnevî, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi, nr. 2129/2, vr. 29b-35b.

<sup>49</sup> Abdullah Bosnevî, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi, nr. 2129/10, vr. 71b-73b.

Ferağ kaydı:

تم يوم العاشر من شهر ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وألف.

Bosnevî bu çalışmasında, Meryem süresi ilk 16 âyetlerin tefsirini yapmaktadır. Besmele, hamdele ve salveleden sonra kısa bir mukaddimenin ardından, ذَكْرَ رَحْمَتِ رَبِّكَ kavlindeki “kâf” harfinin Hz. Peygambere (sav.) aidiyetini, sûrenin evvelindeki “kâf, hâ, yâ, ayn, sâd” harflerinin de onun ismi olduğunu belirttiğten sonra “kâf” harfinin Kâfi’den, “ha”nın Hâdi’den, “yâ”nın Muhyî’den, “ayn”nın Âlim’den ve “sâd”ın ise Sâdîk’tan olduğunu söyler. Bazı kiraat vecihleri ve nahvî yorumların verildiği açıklamanın ardından Zekeriyyâ’nın (as.) yakın akrabalarının vefatı, amca çocuklarının da dini ihmâl eden kimseler olduğu, vefatı ile idarenin uzak akrabalarına gececek olması ve dinin zayıflayacağı korkusu ona, âyette ”إِذْ نَادَى رَبُّهُ نَدَاءً حَفِيَّاً“ şeklinde zikredilen gizli duayı yapmaya ittiğini aktarmaktadır. Risâlede zaman zaman lügavî açıklamalar, nahiv ve sarfla ilgili tahliller, kiraat vecihlerinin yer aldığı âyet aralıklarına tasavvufî yorumlar ve yüceliği ifade eden belâğı nûkteler serpiştirilmiştir.

Kaynak olarak İbn Abbâs ve müfessirlerden Beyzâvî’den yararlanılan eserde her ne kadar bazı nahiv ve kiraat vecihlerine deðinilse de daha ziyâde iþârâ ağırlıklı değerlendirmeler ön plandadır.<sup>50</sup>

#### **14. Kitâbu halî'n-na'leyn fil-vusûl ilâ hazratî'l-cem'ayn**

Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi 2129/20 ve Nafîz Paşa 503’de birer nûshası bulunmaktadır. Cârullah Efendi koleksiyonundaki çalışma, mecmuanın 20. sırasında 107b-115a varaklar arasında ve 23 satırlık normal genişlikte olan sayfaların kenarlarında bazı açıklamalar bulunmaktadır. Çalışmanın bazı kelimelerinde, cümle sonlarındaki noktalarda ve âyetlerin üzeri kırmızı mûrekkeple çizilmiş olup, yazının okunuþu normaldir. İç, dış ve kenar ölçüleri mecmuanın diğer risâleleriyle ayındır.

الحمد لله الذي أوجد بالحروف، دائرة الوجود ذات الوجهين، مشتملة على قوسين، ومنتصفة على قسمين و منتصفة على شطرين، وخلق الإنسان على الصورتين.....الواصل إلى حضرة الجمعين، محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد سئل منا واحد من الإخوان

و يشاهد المعاني في مواطنها، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، سبحانك الله أنت الأول والآخر والظاهر والباطن و أنت على كل شيء قادر، وأنت بكل شيء محيط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحكم لله رب العالمين.

Ferağ kaydı bulunmayan risâlede Bosnevî, Tâhâ sûresinin 12. âyetini açıklamıştır. Müellif kısa bir girişin ardından tefsiri yazma sebebinin, kardeşlerimizden birisi bizden Rabbimizin Musâ’ya (as.) vahyettiği ”فَأَخْلَعَ نَعْلَكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمَقْدِسِ طُوِّي“ âyetinin tefsirini Hz. Peygamberin (sav.) hadislerinde zikrettiği yedi derinlik/sîr üzere yapmamızı istedi, biz de bu isteği Rabbimizin izniyle yerine getirdik, diyerek açıklamaktadır. Müellif eserinde, yüce Allah (cc.) kulun derecesi hangi mertebede bulunursa, Rabbimiz ona o mertebede hitap etmektedir. Bu sirların aslı yedidir, bunun türevlerinin nihâyeti ve sayısının belli olmadığını söylemektedir. Ayakkabı insana evine varıncaya kadar lüzumludur, öyle ise önce yolculuk esasları, yol hazırlığı ve yolcunun yola girmeden önceki ihtiyaçlarından bahsedilmesi gerektiği belirtilmektedir.

<sup>50</sup> Abdullah Bosnevî, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi, nr. 2129/17, vr. 89b-99a.

Bosnevî insanoğlunun, ezel-ebed, zâhiren-bâtinin, dünya-ahirette dâimi sefer halinde olduğunu, bedenî amellerle Allah'a (cc.) zahiri yolculuk yaptığını, batını olarak da gizli amellerle ona yaklaşmakla emrolunduğunu, zikretmektedir.

Yüce Allah'ın Musa'ya (as.) ayakkablarını çıkarmayı emretmesindeki hikmeti ise şöyle açıklar: Bir görüşe göre ayakkabı yolda ayakları korumak ve yolda yürüyen yolcular için gereklidir. Musa (as.) eve ulaştığı için ayakkablarını çıkarması istenmiştir. Bir başka görüşe göre de ayakkabı şeran uygun bir hayvan derisinden malül olmadığından terk etmesi istenmiştir, demektedir.

Âyette zikredeceğini söyledişi yedi boyutu/batın ise şu şekilde açıklamaktadır: İnsanın nefsidir, aklıdır çünkü o Hz. Musa'ya hitap edilen ağaç mesabesindedir. Diğer ruhlardan farklı olan insanın ruhu kastedilmektedir. Yine insanın cesedi, tecelligahı olan kalbi, kâmil insan makâm-ı kabi kavseyن ve yedincisi olarak Yüce Rabbimiz kendine hitap ederek ilk taayyün mertebesine yani "ev ednâya" işaret ettiğini aktarmaktadır. Bu yedi derinlik kime açılırsa o mevcudun sırrı olduğu ifadesiyle risâle son bulmaktadır.

Tamamen tasavvufi terim ve ifadeler doğrultusunda ele alınan risâlede, kaynak olarak İbn Arabî ve *Halu'n-na'leyn* kitabının yazarı Fâsi Ebû Kâsim Kisây'ın ismi verilmiştir.<sup>51</sup>

### **15. Risâle fi tefsiri kavlihi teâlât "velevlâ en yekûne'n-nâsü ümmeten vâhîde"**

Eserin, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah 2129/ii'de bir nüshası mevcuttur. Çalışma mecmuanın 11. sırasında ve 73b-78a varaklar arasında ve 78a sayfasının bidayetinde son bulmaktadır. Normal genişlikte olan sayfaların kenarları 77b hariç boştur. 78b sayfasında bir sonraki risâlenin ismi verilmektedir. Çalışma, aynı mecmuada olması hasebiyle daha önceki risâlelerin fiziki özelliklerini taşımaktadır.

الحمد لله حمدًا لحمديين، والصلة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد أن فاعل أن أسفل: Eserin başı:

العالم كلها هذا

العالم العنصري الطبيعي الظليمي الذي رد إليه الإنسان كما قال تعالى: لَقَدْ خَلَقْنَا الْأَنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ.....

ولكن لم يجعل حتى لا يرغب الروح والقلب في الخوض النفسية التي في يد النفس والموى فلا يقع: Esrin sonu:

الجمع والاتحاد بينهما وبين النفس والموى، أَعُوذ بالله من الضلال بعد المدى.....

Ferağ kaydı:

تم في اليوم الثالث عشر من رجب سنة ثلاثين وألف.

Risâlede, Zuhurfî sâresi 33. âyetin *Sûcûna min fîsiha ve Mâharâ'âliya yâzheiron.....* tefsirine yer verilmiştir. Besmele, hamdele ve salvelenin ardından Yüce Allah'ın insanları tek ümmet olarak yarattığı, onlara yolladığı elçilerinin ardından iman eden etmeyen şeklinde ikiye ayrıldığı zikredilir. Înkârcıların önceki halleri üzere ısrar ettiklerini zikreder. Onların elinde bulunan dünya hayatı ve ziynetini Müslümanlar istemesinler, cehalette ve inkârdâ onlarla birlük olmasınlar, bozulmasınlar, zikirden yüz çevirmemeleri için "Rahman'ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkışakları merdivenleri, evlerinin kapılarını, üzerine kurulacakları koltukları hep gümüşten yapardık. Onları altına mücevhare boğardık" buyurmaktadır.

<sup>51</sup> Abdullah Bosnevî, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi, nr. 2129/20, vr. 107b-115a.

Ardından سُقْنَा kelimesindeki kiraatlere ve âyetteki nahnî vechlere deðinilen Bosnevî, bu tezini tasavvufi yorumlarla da desteklemektedir. Çalışmada kaynak olarak âyetin yorumuna katkı mahiyetinde sadece Beyzâvî'nin görüşüne müracaat edilmiştir.<sup>52</sup>

#### **16. Kitâbu el-Keþfi ani'l-emr fi tefsiri âhiri sûreti'l-Haþr**

Eser, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi koleksiyonu 2129/29'da, mecmuanın yirmi dokuzuncu sırasında ve 153b-159b varaklar arasında. Mecmuânan genel yazım özelliklerini taşıyan ve normal genişlikte olan sayfaların marjlarında, bazı ilaveler bulunmaktadır.

الحمد لله عالم الغيب والشهادة، موجد الأشياء بالقدرة بعد تخصيصها بالإرادة، الذي تجلى للغيب فظهرت فيه صور العالم مثل فلق الصبح في ظلمة آخر الليل كما جرت به العادة..... قال الله تعالى في آخر سورة الخشر، هو الله الذي لا إله إلا هو.....

والمراتب الأرضية السفلية التي لها الإنصال والتآثر والمريوية له تعالى بحسب المالكية والملوكيّة، Eserin sonu: وإليه ترجع عواقب النّسُؤ من الحضرين فهو الشّئ والشّئ عليه فرقاً وجمعًا إجمالاً وتفصيلاً، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

Ferağ kaydı:

في اليوم الثامن عشر من محرم سنة أربعين وألف.

Bosnevî eserin girişinde, Allah'a hamd ve Resûlüne selamın ardından her zamanki gibi edebi bir ifadeden sonra, Haþr süresi son üç âyetin (22-24) tefsirine geçmektedir. İlk olarak, "هُوَ-Hüve" lafzinin gaybî hüviyet ve mutlak gayb ile alakalı olduğu, Allah lafzinin zat yerine ikame edilen ve âyette de zikredildiği gibi bütün isim وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى gibi ve sıfatları içeren isim olduğu, gaybî isimleri yüklendiği, müsemma yerine koyulup هُوَ denildiğini aktarmaktadır.

Yine Bosnevî, âyetteki geçen شَهَادَةَ والشَّهَادَةَ kelimesini açıklarken, şahâdeti hakikî ve izaffî şeklinde ikiye ayırmaktadır. Şahâdet-i hakikinin, hissin ve umumun gördüğü şahadet olduğunu, izaffî şahadet'in ise gaybin mukabili olan şahâdet olduğunu açıklamaktadır. Her şeyin batını ve zahiri olduğunu vurgulamaktadır. İnsanın gaybi ise onun içi, ruhu, kalbi ve manevi yönü olduğunu söyler. Şahâdeti ise onun görünüşü, bedeni, hissi ve hissi davranışları olduğunu aktarır. İnsan batını ile gaybî şeylere ve ilâhi sırlara muttali olurken, şahâdet ile hissi şeyleri anladığını söylemektedir.

Daha çok İbn Arabî'nin *Fütûhât'*ının kaynak olarak kullanıldığı risâlede Allah'ın (cc.) sıfatları tasavvufi bir neþe ile irşad ve vaaz üslûbunda ele alınmaktadır.<sup>53</sup>

#### **17. Risâle fi'n-Nûn**

Risâlenin, Süleymaniye Kütüphanesi Haþim Paşa 21/11'de bir nûshası bulunmaktadır. Yazma mecmuanın 11. sırasında, 75b-79b varaklar arasında ve 210x133, 145x105 mm. ebadındadır. Çalışmada 18 satırlık sayfalar normal genişlikte olup, genelde marjlar boş, sayfa kenarları cetvelsizdir. Eserde rika' yazı, ince bir uç ve tamamında siyah mürekkep kullanılmıştır. Hattı oldukça zor okunmaktadır ve ukdeli cümleler kullanılmıştır.

<sup>52</sup> Abdullah Bosnevî, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi, nr. 2129/11, vr. 73b-78a.

<sup>53</sup> Abdullah Bosnevî, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi, nr. 2129/29, vr. 153b-159b.

الحمد لله الذي تقدست ذاته عن نسبة الأسماء وإضافاتها الذي أظنه صورا لإعيان الثابة والحقائق الفنية: باجلي الذاتي في الحضرة العلمية على صورة ضعيفة بها وهياها وأوجد الأعيان الوجودية بالتجليات الأسمانية والصفات الربانية وجعلها مظاهر التجليات ..... .

Sonu:

ويتجلى له ربه بحسب حاله في تلك النشأة وحسب داره التي انتقل إليها ف تكون النشأة الدنيوية في حقه أكمل في النشأة الأخرىوية لسقوطه عن رتبة القبلية إلى السعادة .

Ferağ kaydı bulunmayan eserde “nûn” hafifinin açıklamasının yanında, ağır iş’ârî yorumlar bulunmaktadır. İfadelerinin güçlendirilmesinde her zamanki gibi müellif, İbn Arabî’den yaralanmaktadır.<sup>54</sup>

### **18. Kitâbu keşfi esrâri'l-berere fi tefsîri kavlihi teâlâ “Kutile'l-insânü mâ ekfere”**

Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi 2129/22'de bir nüshası bulunan çalışma, mecmuanın 22. sırasında ve 115b-120a varaklar arasındadır. 23 satırlık normal genişlikte olan sayfa kenarlarında bazı açıklamalar bulunan eserde, müellifin ilk sırada zikredilen eserindeki ölçü ve yazım kuralları hâkimdir.

Eserin başı: الذي أبهم الأمر وسره، فأراد أن يظهر من أسرار غيه ما جاهه وأضره، قال تعالى في سورة عبس،  
الحمد لله قُلَّ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ

Eserin sonu: قال اليوم أَكَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، فَكُلُّمَا يَكُونُ قُولَهُ كَلَّا مَا يَقْضِي مَا أَمْرَهُ عَامًا، وَبِاللهِ التَّوفِيقُ .

Ferağ kaydı: يوم الجمعة وهو اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك سنة تسع وثلاثين وألف.

Bosnevî, kısa bir girişin ardından Abese sûresi 17-23. âyetlerin “قُلَّ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، مَنْ آتَيَ شَيْءٌ خَلْفَهُ، مِنْ نُفْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ، ثُمَّ أَمَّا سَيْلٌ يَسِيرٌ، ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَشْرَهُ، كَلَّا مَا يَقْضِي مَا أَمْرَهُ” tasavvuf ağırlıklı yorumuna geçmektedir. Âyetin, Ebû Leheb'in oğlu Utbe hakkında indiğini ifade ederek başlayan yorum, “insan” kelimesindeki “el” takisının ahd için, “mâ”nın ise hem taaccüp, hem de soru ifade etme ihtiyalini zikretmektedir. Ardından, insanın yaratılışıyla ilgili şöyle denmektedir: Önce baba sâlbunda, sonra nutfe ve alaka, ardından hilkati tamamlanıncaya dek merhale merhale en güzel sûrette onun var edildiği vurgulanmaktadır. Zaman zaman âyeti âyetle tefsir eden yazar insanın yaratılış nüvesini oluşturan nutfenin çok zayıf ve ârızı olduğunu, gözün zahirde nutfenin sulbde oluşumunu göremediğini, hayvanî ve tabii sehvete sebebiyle gıdanın olduğunu, bütün insan azalarından olduğunu, onun için dışarı çıkışında/atılışında bütün vücudun yikanmasını gerektiğini vurgulamaktadır. Yine Allah insana ikram ederek, kuşların ve hayvanların yiyeceği, yeryüzüne atılan ve terkedilen bir varlık değil, içine gömüleceği bir mezâr/kâbir var ettiğini belirtmektedir. Böylece Bosnevî, bu risâle vesilesiyle insanın yaratılış serüvenini, sorumluluğunu ve sonunu tasavvufi bir anlatımla izah etmektedir.

Bosnevî ifadelerini pekiştirmek için, Hasen, Mücâhit, Mukâtil b. Süleymân, Zeccâc ve Kelbî'nin ifadelerini, sözlerine delil olarak kullanmıştır.<sup>55</sup>

### **19. Tefsîru sûreti “ve'l-Â'diyât”**

<sup>54</sup> Abdullah Bosnevî, Süleymaniye Kütüphanesi Haşim Paşa, nr. 21/11, vr. 75b-79b.

<sup>55</sup> Abdullah Bosnevî, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi, nr. 2129/22, vr. 115b-120a.

Eserin, Süleymaniye Kütüphanesi Kasıdecizâde 745/1'de bir nüshası vardır. Risâle mecmuanının 1. sırasında, 2a-6a varaklar arasında ve 155x105, 162x95 mm. ebadındadır. İlk sayfası on, diğerleri 18 ile 21 satır arasında değişen sayfalar normal genişliktedir. Sayfa kenarlarına cetvel çekilmemiştir ve çok dar olan kenarlar boş bulunmaktadır. Orta incelikte bir uçla yazılan ve zaman zaman zor tasavvufi ifadelerin yer aldığı çalışmada kolay okunan talik yazı kullanılmıştır. Besmele, bazı kelimeler ve âyetler kırmızı, diğer yerlerde siyah mürekkep kullanılmıştır. Yine âyetlerin tamamı harelidir. İlk sayfada **أَسْوَدُ الْمَدْقِنِينَ شَارِحُ الْفَصْوَصِ عَالَمُ السَّرِّ وَالنَّصْوَصِ شِيخُ شِيُوخٍ تَلَدْ سَلامٌ كَافِشَا السَّرِّ وَالْإِلَامَ** ifadesi yer almaktadır.

الحمد لله فاتح خزائن الحضارات، ومرسل الأرواح التاليات بالأيات البينات إلى مظهر جميع الأسماء:  
Başı: .....محمد الذي أرسله بالهدى وإظهار الحق فيما بين الأرض والسموات..... وبعد، وقام سلطان  
والصفات، .....أعظم حاكم حرمي الشريفين.  
أعظم وحاكم معظم خادم حرمي الشريفين.

جنت أثري قابلردا، سلام عليكم طبعم فادخلوها خالدين قوللري إيلاه استقبال إيده لر وجنة إدخال إيد: Sonu:  
هـ، والله يهدي من يشاء إـ  
لى صراط مستقيم.

Ferağ kaydı

غفر له سنة 1239

حرره الفقير السيد عمر :

Müellif mukaddimedede, çalışmanın IV. Murat (ö.1049/1640) komutasındaki Osmanlı ordusunun Bağdat'ı Safeviler'den geri almak için 40 gün süren fetih yolculüğünün ardından yazılan Türkçe kısa bir tefsir olduğunu zikretmektedir. Tefsir önce Arapça,<sup>56</sup> ardından Türkçe yapılmıştır.<sup>57</sup> Çalışmaya sûrenin nûzûl sebebiyle başlayan müellif, ağırlıklı olarak eserde işâri tefsir metodunu kullanmıştır. Âyetlerin genelde meâli verilmiş, son âyetlerde kısmen geniş açıklamaya gidilmiştir. İbn Arabî gibi tasavvuf önderlerinden yararlanan Abdullah Bosnevî eserini, "İnsan nasıl ölüse o şekilde dirilir ve mizâna öyle gelir." ifadesiyle tamamlamaktadır. Genel görünüşüyle eser, irşad ve mevîza tarzında ele alınmış bir risâledir.<sup>58</sup>

## 20. *Kitâbu surri'l-kabz ve'n-nasr fi tefsiri sûreti'l-A'sr*

Eser, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi 2129/18'de kayıtlıdır. Mecmuanın 18. sırasında ve 99b-105a varaklar arasındadır. Yazmanın 23 satır ve normal genişlikte olan sayfa kenarlarında çok az açıklamalar bulunmaktadır. Esere, mecmuanın daha önce zikredilen nitelikleri hâkimdir.

الحمد لله مبدئ الدهر، ومبدع عالم العقل والأمر، في ثاني والسطر، من عالم الهميان والسر، الذي: Eserin başı:  
أسس بيان عالم الملائكة المسمى بالعصر، لافتتاح الصدر البشرية الكلية فيه لأجل الإفاضة في حضرة الخواص  
والبراء، .....

وأحكام الأسماء الوجودية، وبما تطلبه رتبة العبودية القبضتين للاستهلاك في التجليات الذاتية: Eserin sonu:  
والإضلال في قبة الأحادية، وبالله التحقيق.

Ferağ kaydı:

حرر في أول ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وألف

<sup>56</sup> Tefsirin Arapça nüshası için bkz. Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi, nr. 2040/4 ve 2396/3.

<sup>57</sup> Abdullah Bosnevî, *Tefsîr-i sûre-i Âdiyât*, Süleymaniye Kütüphanesi Kasıdecizâde, nr. 754/1, vr. 1b-2b.

<sup>58</sup> Abdullah Bosnevî, Süleymaniye Kütüphanesi Kasıdecizâde, nr. 745/1, vr. 2a-6a.

Abdullah Bosnevî, asr süresinin tasavvufi yorumunu yaptığı bu risâlede, nispeten edebî bir girişin ardından, Yüce Allah'ın asr kelimesine yemin etmesinin genel anlayışa göre onun ilahî âyetlerin görülme yeri olmasına bağlamaktadır. Ona göre gece-gündüz, güneş-ay, yıldızlar ve diğer mecerrâtı Allah Teâlâ asrin içerdigi zaman diliminde izhar etmektedir. Özel anlayışa göre ise asrin ilâhi tecellilerin görülme yeri, Rabbânî sıfatların ve nurların yayılma mahalli olduğunu söylemektedir. Kur'an'da kasem edilenler, asr kelimesinde topladığından Allah Teâlâ'nın, bu kelimeye yemin ederek vahyini hitama erdirdiği dile getirilmektedir.

Kaynak olarak İbn-i Arabî'nin *Fusûsu'l-hikem*' zikredilen risâlede, daha çok asrın zaman, ikindi namazı ve sıkma gibi üç anlamlı çerçevesinde tasavvufi yorumlar yapılmıştır.<sup>59</sup>

## 21. Risâle fi tefsiri kavlihi teâlâ "Yâ eyyühe'n-nâsu'budû Rabbeküm"<sup>60</sup>

### 1.3.2.2. Diğer Sahalara Ait Eserleri

Abdullah Bosnevî'nin diğer sahalara dâir 40 kadar eseri bulunmaktadır. Müellifin tasavvufi neşve ile yazdığı eserlerinden bazıları şunlardır:

1. *Tecelliyyâtü arâisi'n-nusûs fi manassâti hikemi'l-fusûs* 2. *Şerhu fusûsi'l-hikem* 3. *Kurratü ayni's-sühûd ve mirâtü arşı maâni'l gaybi ve'l-vücûd* 4. *Mevâkifü'l-fukarâ* 5. *Hakîkatü'l-ayn* 6. *Risâletü hazarâti'l-gayb* 7. *Sirru'l-hakâiki'l-ilmiyye* 8. *Risâletün fi şerhi'l-hamdü lillâhillezî evcede'l-esyâe an âdem* 9. *Risâletün fi tafâlîl-beşer ale'l-melek* 10. *el-Vusûl ile'l-hazratî'l-ilâhiyye lâ mümkün illâ bî husûlî'l-ubûdiyye* 11. *Şerhun alâ nazmi merâtibi'l-vücûd* 12. *Terşîhât tercümesi* (Türkçe) 13. *Gülşen-i râz-i ârifân fi beyâni usûli râh i'râfân* (Türkçe) 14. *Şerhu cezîre-i Mesnevî* 15. *Risâletün fi't-târikatî'l-Bayrâmiyye* 16. *Şerhu kelâmi'l-müyyedi'l-cenediy fi evâili şerhi'l-fusûs* 17. *Celâü'l-uyûn*. 18. *el-Yedü'l-ecvedü fi istilâmi'l-haceri'l-esved*. 19. *Şerhu "Rabbi yessir velâ tüassir"* 20. *Risâletün fi temessüli Cibrîl fi sûreti'l-beşer* (Arapça-Türkçe) 21. *Risâletün fi'n-neşeti'l-insâniyye* 22. *el-Münâcât*. 23. *Kitâbu'l-kurâ'r-rûhiyyî'l-memâdûd li'l-azyâfi'l-vâridîne min merâtibi'l-vücûd* 24. *el-Mufâdaletü'l-esmâ beyne efDALî'l-beşeri ve'l-melei'l-a'lâ* 25. *Müntehâ makâsidi'l-kelimât ve mübtegâ teveccûhi't-tagayyübât fi beyâni ekmeli'n-neşâat* 26. *el-Evbe fi beyâni'l-inâbeti ve't-tevbe* 27. *Rûhu'l-mütâbe'a fi beyâni şurûdi'l-mübâya'* 28. *ed-Dürrü'l-manzûm fi beyâni surri'l-mâlûm* 29. *el-Gafru'l-mutlak i'nde zehâbi'l-âlemi'l-firâk* 30. *Risâletün fi kayli'l-Cüneyd* 31. *Tezyîlü'l-münâzeâti iblis li Sehl b. Abdullah et-Tüsterî* 32. *Tahakkuki'l-cüz bi sûreti'l-kül ve zuhûru'l-fera' alâ sûreti'l-asl* 33. *en-Nûfûsu'l-vâridât fi şerhi evveli'l-fütûhât* 34. *Ziyâü'l-lüma' ve'l-berk fi hazratî'l-cem'i ve'l-fark* 35. *el-Enfâsu'l-miskîyyetü'r-rûmiyye fi teneffüsî'l-fevâhi'l-bâniyye* 36. *el-Kenzu'l-mahtûm fi teberîyeti'l-ilmi li'l-mâlûm firreddi alâ Abdilkerim el-Cîliyyî'l-Merhûm* 37. *Sirru'l-kelimeteyn fi mutâbakati hurûfiş-şâhâdeteyn* 38. *Mekâsidi envârin a'nyiyye ve mesâidü ervâhin tayyibetin gaybiyye* 39. *Şerhu beyti'l-mesnevî* 40. *Metâliü'n-nûri's-senî el-münbiü an tahâreti'n-nesebi'n-Nebyiyî'l-Arabiyy*.<sup>61</sup>

## 1.4. Muhammed Emin b. Mustafa Efendî el-Bazârlî (ö. ?)

<sup>59</sup> Abdullah Bosnevî, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi, nr. 2129/18, vr. 99b-105a.

<sup>60</sup> Kaynaklarda zikri geçen bu çalışmaya ulaşamadık. Eser için bkz. Muhammed Abay, "Osmanlı Döneminde Yazılan Tefsir İle İlgili Eserler Bibliyografyası", *Divân İlmî Araştırmalar*, sayı 6, İstanbul 1999/1, s. 157.

<sup>61</sup> Eserleri ve hayatı için ayrıca bkz. Kâtip Çelebî, *Keşfu'z-zunûn*, II, 1263; Bağdâdî, *Hediyyetü'l-ârifin*, I, 476; Hancîş, *el-Cevherü'l-esnâ*, s. 125-130; Tahir, *Osmanlı Müellifleri*, I, 43; Abay, *Osmanlı Dönemi Müfessirleri*, s. 156-157; İzzetTerziç, *el-înâye bi'l-Kurâni'l-Kerîm fi'l-Busna*, *el-Cemîyyetü'l-İslâmîyye fi'l-Busna ve'l-Hersek*, 1. Baskı, Mostar 2003, s. 138; Abdullah Kartal, *Abdullah Bosnevî ve Merâtib-i Vücut İle İlgili, Bir Risâlesi*, (Yüksek Lisans Tezi), MÜSBE, İstanbul 1996, s. 11-28; Kara, "Abdullah Bosnevî", I, 87.

#### **1.4.1. Hayatı**

Dördüncü müfessirimiz, babasının Yeni Pazar (Novi Pazar) müftüsü olmasından dolayı burada dünyaya gelmiştir. Muhammed Emin Efendi'nin doğumunu ve hayatı ile alakalı kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. İlk eğitimini babasından alan ve ardından İslâmî ilimleri tahsil için İstanbul'da yirmi sene kadar çeşitli medreselerde tahsil görmüştür. Eğitiminin ardından Bosna'ya dönüşünde muhtelif şehirlerdeki medreselerde müderrislik yapmıştır.<sup>62</sup> 19. asırın ikinci yarısında yaşadığı tahmin edilen Muhammed Emin Efendi'nin vefatı hakkında da kaynaklarda bilgi mevcut değildir.

#### **1.4.2. Tefsirle İlgili Eseri**

Muhammed Emin Efendi, Kur'an-ı Kerim'in ilk sûresi olan Fâtiha'yı tefsir etmiş ve adını *es-Sebu'l-meâ'nî ani'l-Fâtiha* olarak adlandırmıştır.<sup>63</sup> Kütüphane kayıtlarında böyle bir esere ulaşamadık.

### **1.5. Hilmi Baba b. Hüseyin (Taşlicavî) el-Bosnevî (ö. ?)**

#### **1.5.1. Hayatı**

Son müfessirimiz Hilmi b. Hüseyin Bosnevî, hayatı ve ölümü hakkında yeterli bilgiye sahip olamadığımız âlimlerimizdendir. İstanbul Medreselerinde dönemin Tuzla Müftüsü Tevfik Azapagîç ile birlikte ders gördükleri,<sup>64</sup> ardından Hicaz'a gittiği ve arkasından ülkesi Bosna'nın 1878'de işgalı sonrası İstanbul'a avdet ederek ders halkaları yaptığı anlaşılmaktadır.<sup>65</sup> Eserlerine baktığımızda onun âlim, fazıl, menakîp, vaaz ve irşad hususunda mahir bir zat olduğunu görmekteyiz.

Müellifimiz tamamı yazma olan eserlerini Arapça ve Türkçe olarak kaleme almıştır. Kütüphane kataloglarında bulabildiğimiz yedi adet çalışmasından ikisi tefsirle alakalıdır.

#### **1.5.2. Tefsirle İlgili Eserleri**

##### **1. *Fethu'l-esrâr ve'l-mûşkilât alâ Rûhi'l-beyân bi'l-işârât***

Bu eser, İsmail Hakkı Bursevî'nin (ö.1137/1725) meşhur tasavvufî tefsiri *Rûhu'l-beyân fi tefsili'l-Kur'ân'*'nı üzerine yapılan bir çalışmardır. Hilmi Baba, 1885'te tefsirin konu fihristini içeren bu çalışmayı yapmıştır. Eser, Süleymaniye Kütüphanesi İbrahim Efendi bölümü 132'de bulunmakta olup 310x220, 228x150 mm. ebadında, varak sayısı 97 olup müellif hattıdır. İlk sayfada, kenarları kırmızı mürekkepli cetvelle çizilmiş vakıf mührü ve kaydı bulunmaktadır. Numarasız ilk sayfadaki vakıf kaydında

قد وقفت هذا الكتاب وقا شرعاً صحيحاً بشرط أن لا يباع ولا يشترى ولا يرتهن ولا يكتم من أهله ووضعته في الكتبخانة فاتح سلطان محمد خان طيب الله ثراه في القدسية فن بدله بعد ما سمعه فإنما اثنى على الذين يبدلون، وأنا

الفقير الختير المجاور بالمدية المنورة محب آل عبا بوسنوي حلبى بابا سنه ثلث وثلاثة وألف.

<sup>62</sup> Terziç, *el-İ'nâye bi'l-Kur'ân*, s. 148.

<sup>63</sup> Terziç, *el-İ'nâye bi'l-Kur'ân*, s. 149.

<sup>64</sup> Azapagîç'in makalesi ve bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Genç Osman Geçer, "Azapzâde (Azapagîç) Mehmet Tevfik'in "Hicret Hakkında Risâle" Adlı Türkçe Eseri Üzerine Bir Değerlendirme.", *Türkbilig Dergisi* (2010), c. XX, s. 216-225; Aynı yazar, "İşgal Sonrası Bosna-Hersek'te Göç Olgusunun Vatan Gazetesine Yansımaları", *TÜBAR.*, c. XXVIII, (2010), s. 191-205; Boşnakların göçü ile alakalı bkz. Tufan Gündüz, *Alahimaniet Bosna; Boşnakların Osmanlı Topraklarına Göçü (1878-1912)*, Yeditepe Yay. İstanbul 2012.

<sup>65</sup> Hilmi Baba Bosnevî, *Tefsiri'süreti'd-Duhâ*, Süleymaniye Kütüphanesi İbrahim Efendi 137, giriş kısmı.

"هذه فهرسته روح البيان المسمى بفتح الأسرار" Yine eserin numarasız ikinci varak girişinde "روح البيان والمشكلات على بالإشارات، وأنا الفقير بوسنوي حلي بابا." kaydı verilmiştir.

Eserin sonu: الحمد لله الذي وفقنا لإظهار أنواع الروايات والأهل القال والحال وأهل الجذبة والعشق الإلهي فتحنا باب الرموزات وغرائب الكتاب ولطائف البيانات من تفسير روح البيان وسيمه فتح الأسرار والمشكلات على روح البيان بالإشارات، وأنا الفقير بوسنوي حلي بن حسين

طاشلجه وي.

Ferağ kaydı yoktur.

Ardından müellif ilk sayfada on dört, diğer sayfaların her birinde on altı kare kutu içinde toplam 62 adet kitap/bölüm ismi tanımlayıp, önünde çalışma içindeki sayfa numarasını da vererek bir nevi kitabın fihristini yapmıştır. Eserde, 47 kutu ise boş bırakılmıştır. Altıncı varakta başlayan ve rahat okunabilen nesih, kalın bir uç ve tamamı siyah mürekkeple yazılan eser, 16 ile 19 arasında değişen satırda oluşmuş ve satır aralıkları kırmızı cetvelle çizilmiştir. Varak numaraları bulunan çalışmanın dar olan kenar boşlularında, çok az ilave ve hâsiyeler bulunmaktadır. Çalışmada ilk üst başlık/bölüm cümlesiyle başlamakta ve altında verilen alt başlıkların/fasıl hangi cilt ve sayfalarда olduğu, tefsirde kaç yerde geçtiği de önünde verilmektedir. Üst başlıklar birden fazla ciltte bulunuyorsa bunlar da ciltlere göre tanzim edilmektedir. Çalışmanın son üst/bölüm başlığı ise "في الإيمان والإسلام وإيمان المقلد بيان" ile başlıyor. Çıkışta ise "في أصحابه عليه السلام" bulunmaktadır.<sup>66</sup>

İlk üst başlık/bölüm ("في الإيمان والإسلام وإيمان المقلد بيان") altındaki bazı alt başlıklara örnek vermek gerekirse şöyledir: في الدين والإسلام، في التشيل إلى الإيمان بيان، في إذا أسلم اليهودي أو النصراني بيان وآداب، في قول الله للأرواح المست ربكم، في الإيمان والإسلام، بيان فيحقيقة الإيمان، في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، في اعتقاد الحسن بيان، في حال حجاج ظالم مع المؤمنين وإيمانه، في إيمان التقليدي بيان وفيه مسائل، بيان فيما تنزع الإيمان، فيمن إذا رد شيئاً من أوامر الله يكفر بيان.<sup>67</sup>

## 2. *Tefsîrû sûreti'd-Duhâ*<sup>68</sup>

Hilmi Baba Bosnevî'nin diğer eseri *Duhâ sâresi* tefsiridir. Eserin, Süleymaniye Kütüphanesi İbrahim Efendi bölümü 137'de bir nüshası bulunmaktadır. Müellif hattı olan çalışma 237x126, bxbxb mm. ebadında ve varak adedi 256'dır. Numarasız ilk varakta, kenarları siyah cetvelle çizili sonradan eklentiği anlaşılır iki sayfadan ilkinin bidayetinde, "خطبة تفسير سورة الضحى للبوسني" ifadesi ve vakif mührü mevcuttur. Çalışmada çok rahat okunan nesih yazı, ince bir uç ve siyah mürekkep kullanılmıştır ve sayfalar 25 satırda oluşmaktadır. Ayetlerin ve önem atfeden kelimelerin üstünde kırmızı çizgiler keza istifade edilen kaynaklar ve cümle sonlarında bazen üç, bazen bir kırmızı nokta bulunmaktadır. Varak numaraları bulunan tefsirin, dar olan kenar marjlarında üç gözlü çiçek motifi ve çalışmada nakledilen hadis, âyet ve hikâyeleri gösteren açıklayıcı yazılar ve konu başlıkları bulunmaktadır. Bu ifadeler bazen Türkçe, çoğu zaman da Arapça kelime açıklaması şeklindeki.

<sup>66</sup> Hilmi Baba Bosnevî, *Fethu'l-esrâr ve'l-müsâkilât alâ Râhi'l-beyân bi'l-işârât*, Süleymaniye Kütüphanesi İbrahim Efendi, nr. 132, vr. 2-3. (fihrist bölümü).

<sup>67</sup> Hilmi Baba Bosnevî, *Fethu'l-esrâr*, vr. 2a.

<sup>68</sup> Abay, "Osmanlı Döneminde Yazılan Tefsir İle İlgili Eserler Bibliyografyası", s. 266.

Bosnevî besmele, hamdele ve salvelenin ardından tefsiri yazma nedeninden söz etmektedir. Belirttiğine göre Hicaz'dan İstanbul'a dönüşünde 125 ders yapmış, pek çok ilim talibinin Ramazan ayında Şehir'de *Duhâ sâresini* tefsir ettiğini görmüştür. Bunların tefsir ve hadis kitapları, peygamber kissaları ve evliyanın hikâyeleriyle desteklenme ihtiyacını hissetmiş, fakat rüyada abdallardan/dervîş biri kendisine "İç ve isteğini yerine getir, korkma", diyerek sunduğu içeceğe kadar, tefsir yazmaya kendisini ehliyetli görmemiştir. Bu hadisenin ardından bismillah diyerek bu eseri yazmaya koyulmuştur.<sup>69</sup>

Bu girişin ardından Hilmi Baba, *Duhâ sâresinin* tefsirini, numarasız ilk üç büyük varakta kendi ifadesiyle abdallar sayısında 40 oturumda ikmal etmeyi tasarlamıştır. Araştıracığı başlıklarını kenarları kırmızı mürekkeple çizilmiş kutucuklar içinde ve varak numarasını da vererek bir tür planını oluşturmuştur. Çalışmada 14 kutucuk ise boş bırakılmıştır.

قد وقفت هذا الكتاب 6b sayfasında vakif mührü ve önceki çalışmada olduğu gibi وفقاً شرعاً صحيحاً بشرط أن لا يباع ولا يشترى ولا يرتهن ولا يكت من أهله ووضعته في الكتبخانة فاتح سلطان محمد خان طيب الله ثراه في القدسنه في قبرص فـ بـ دـ لـ بـ مـ اـ سـ عـهـ إـنـماـ إـلـهـ عـلـىـ الـذـيـ يـدـلـونـ، وـأـنـ الـفـقـيرـ الـحـقـيرـ الـجـاـءـوـ بـ الـمـدـيـنـةـ الـمـوـرـةـ مـحـبـ آـلـ عـبـاـ يـوـسـوـيـ حـلـيـ بـابـاـ سـنـهـ ثـلـثـ وـثـلـثـةـ أـلـفـ vakif kaydı bulunmaktadır.

Eserin baş baş وقفت ارفع الشمس وتنصيصه لأن النهار يقوى فيه، أو لأن فيه الساعة التي كلام موسى ربه وألقى السحرة سجداً

أو النهار وبيده قوله أن يأتيمهم بأسنا ضخي في مقابلة بيان.....

Eserin sonu: وأما بعده ربك محدث، أي حدث بالنبوة التي أتاك الله وهي أجل النعم، وال الصحيح أنها تعم: جميع نعم الله عليه، ويدخل تحته تعليم القرآن والشرع والله أعلم، تفسير خازن وتفسير المدارك، يا هو.

Ferağ kaydı bulunmayan ve 256 varak tutan eserin ilk oturumunda sûrenin nüzzül sebepleri verilmiştir. Hz. Peygamberin (sav.) yatağıının altında köpek yavrusunun (cerv) ölmesi, Cebrâil'in köpek ve resim bulunan yere girmemesi, sûrenin geç inmesine vesile olduğunu, bu meyanda İslâm'da köpek besleme ve sûret yapmanın men edilişini naklî, fikhî ve aklî delillerle kaynakları da verilerek aktarılmaktadır. Hatta sûret konusunda sözü uzatarak, resmin paralarda olması durumunun fikhî yönünü tartışırken dünyada ilk paranın, Hz. Âdem (as.) tarafından kullanıldığı tezini ileri sürmektedir.<sup>70</sup>

Tefsirde âyetler iştikak, fıkıh, kelam ve ekseri tasavvuf ekseninde şerh edilmiş, bazen de, nahiv, kiraat vecihleri üzerinde durulmuştur. Âyetlerin tefsirinde يحكي، روی، يذكر في الخبر، قال بعض العارفين ifadeleriyle başlayan uzun hikâyeler nakledilmiş ve bunlarla ilgili İbn Arabî, Mesnevî, Sîrî Sakâtî, Abdulkadir Cîlî, Zünnûn-i Misrî, Kuşeyrî, Şehristânî vb. gibi pek çok müellifin görüşüne yer verilmiş, kaynak olarak da, *İhyâul Ulûmîddîn*, *Tenbîhülgâfîlin*, *Bustânûlârifîn*, *Mevâhib-i Ledünnîyye*, *Mükâşefetü'l-kulûb*, *Şemsülvâizîn*, *Kîsâs-i Enbiya*, gibi pek çok eserden faydalanmıştır.

Keza müellif istifade ettiği birçok tefsir kaynağına da çalışmasında yer vermiştir. Bunların başında Tefsîr-i İbn Abbâs, Râğıp el-İsfehânî, Keşşâf, Razî, Nesefi, Bağavî, Hâzin, Molla Gûrânî, Celâleyn, Nisâbûrî, Kurtubî, Ebû Hayyân, İbn Atîyye, Medârik, Kevaşî, Seâlebî, Beyzâvî, Cafer-i Sadîk, Haddâdî, Hatîp Şerbinî ve Âlusî gelmektedir.

<sup>69</sup> Hilmi Baba, *Tefsîru sâreti'd-Duhâ*, vr. 1a-2a. (hutbe kısmı).

<sup>70</sup> Bu hususta fazla bilgi için bkz. Hilmi Baba, *Tefsîru sâreti'd-Duhâ*, vr. 5a-b, 6a-b.

Eserinde pek çok hadis naklederek çalışmalarını zenginleştiren müellif başta bunları Buhârî, Müslîm, Nesâî, Tirmizî, Ebû Dâvud, İbn Mâce olmak üzere Müsned-i Ahmed b. Hanbel, Müsned-i Ebî Ya'lâ, Dâre Kutnâ, Tabarânî, İbn Asâkir, Müstedrek-i Hâkim, Ebû Nuaym Hilye, Hatip el-Bağdâdî, Buhârî Tarihi, İbn Ebî Şeybe, Bazzâr, Beyhakî Delâil, Nevevî ve Deylemî gibi hadis mecmualarından yapmıştır. Fikhî meselelerde ise Aliyyü'l-Kâri'nin *Mışkâtı* ile Hanefî'nin *Câmiu's-sâgîr* üzerine yaptığı şerhinden yararlanmıştır.<sup>71</sup>

Tefsirden örnek vermek gerekirse Hilmi Baba 36. mecliste, Kur'ân'ı ilk harekeleyen kişinin Basra'lı Ebu'l-Esved ed-Düell olduğunu, ardından Halil b. Ahmed el-Ferâhidî'nin onun düşüncelerini geliştirerek harelere bugünkü şeklini verdigini, birbirine benzer (yâ, tâ, bâ gibi) harflerin noktalarının koyulmasında Nasr b. Âsim el-Leysi'nin rolünün büyük olduğunu yer vermektedir.<sup>72</sup>

Hilmi Baba zaman zaman da *يقول البوسني، يقول النقير* gibi ifadelerle kendi görüşünü ileri sürdüğü eserini, Kur'ân'dan ibret alınması için vaaz ve nasihat üslubıyla yazmış ve "mecâlis" adı verilen pek çok eserden de faydalananmıştır. Bu yönyle çalışmayı, tefsirden daha çok işârî/tasavvufî içerikli "mecâlis" türü irşad kitaplarından saymak yerinde olacaktır.<sup>73</sup>

### 1.5.3. Diğer Sahalara Ait Eserleri

1. *Mu'cizâtü'n-nebî*
2. *Kitâbun mine'l-fikh ve'l-setvâ*
3. *Risâle fi'l-hicreh*
4. *Risâle fi's-siyâse*
5. *Mecâlisü'l-Bosnevî*

#### Sonuç

Gerek Bosna'da ve gerekse İstanbul'daki Osmanlı vakıflarında Muhammed Hancış'in, *el-Cevherü'l-esnâ* isimli çalışmasında belirttiği gibi Bosna-Hersek kökenli 216 Bosnalı şair, fakih, müfessir ve mutasavvîf vb. yetişmiş muhtelif sahalarda pek çok eserler vermişlerdir. Bunların ekserisi son eğitimlerini İstanbul medreselerinde tamamlamışlardır. Bu müelliflerden yalnız beşi Kur'ân ve tefsiri üzerine çalışma yapabilmistiştir.

Yakın geçmişte Osmanlı ile alakalı gerek genel ve gerekse özel birçok yüksek lisans, doktora ve doçentlik tezi gibi çalışmalar yapılmakla birlikte, Osmanlı dönemi Bosnalı müfessirlerle ilgili müstakil çalışma araştırabildiğimiz kadaryla bulunmamaktadır. Biz de bu boşluğu doldurmak üzere böyle bir çalışma yapmayı uygun bulduk.

Osmanlı döneminde yaşamış bu müfessirlerin hemen hepsi eserlerini Arapça olarak kaleme aldığı gözlemlenmektedir. Bu da bize o dönemde, genelde Osmanlı medreselerinde özellikle Bosna medreselerinde eğitim dilinin Arapça olduğunu göstermektedir. Bnlardan Abdullâh Bosnevî ve Sûdî Bosnevî dönemin bilim dili Arapça'nın yanında Türkçe ve Farsça dillerinde de eser veren üç lisan bilgisine sahiptirler.

Bosnalı müfessirlerin Osmanlı'dan tevarüs ettikleri en önemli etken işâri tefsir, sûre ve âyet tefsiri yazma geleneğidir. Bu yazarlardan biri Abdullâh Bosnevî'dir. Bosnevî'nin

<sup>71</sup> Hilmi Baba, *Tefsîru sâreti'd-Duhâ*, vr. 2a-25ob.

<sup>72</sup> Hilmi Baba, *Tefsîru sâreti'd-Duhâ*, vr. 218-b-220a.

<sup>73</sup> Hilmi Baba, *Tefsîru sâreti'd-Duhâ*, vr. 86a; Hilmi Baba ve *Duhâ* tefsiri hakkında daha geniş bilgi için bkz. Ekrem Gülşen, "Osmanlı'da "Mecâlis" Tefsir Geleneği: Hilmi Baba b. Hüseyin Taşlıcavî Bosnevî ve "Tefsîru Sâreti'd-Duhâ" Örneği", *Osmanlı'da Tefsir Dersi Gelenekleri, İYV. Kur'ân ve Tefsir Akademisi Sempozyumu*, 07-09 Ekim İstanbul 2016, bildiri kitapçığı, s. 65-96.

herhangi bir devlet hizmetinde çalıştığı bilinmese de tasavvuf içerikli pek çok âyet tefsiri yazması, kitap telifinin müderrislere has bir özellik olmadığını açık bir göstergesidir. Bosnevî'nin çalışmalarının hemen hepsi, kendi hattıyla İstanbul kütüphanelerinde yazma halinde gün yüzüne çıkarılmayı beklemektedir.

Yine bu minvalde Hilmi Baba'nın mufassal *Duhâ sâresi* tefsiri de dönemin tasavvuf anlayışını, ilim dili ve mecâlis tefsir geleneğini yansıtması bakımından çok önem arz etmektedir.

Son olarak, Osmanlı âlimleri Kur'ân tefsiri yolundaki çabalarının önemli bir kısmını haşiye, süre ve âyet tefsiri yazarak ortaya koymuşlardır. Bosnalı âlimler de selefleri diğer Osmanlı müfessirleri gibi müstakil tefsir yazmak yerine daha önce yazılan eserlerin muhtevalarına bağlı kalmış, dönemin geleneksel ilim anlayışı olan süre ve âyet tefsirleri yazma geleneğini devam ettirmiştir.

### Kaynakça

Abay, Muhammed, "Osmanlı Döneminde Yazılan Tefsir İle İlgili Eserler Bibliyografyası", *Divân İlmî Araştırmalar*, sayı 6, İstanbul 1999/1.

Abay, Muhammed, *Osmanlı Dönemi Müfessirleri*, (Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir Anabilim Dalı, Bursa 1992.

Aruç, Muhammed, "Sûdî Bosnevî", *DİA*, İstanbul 2009.

Ateş, Süleyman, *İşârî Tefsir Okulu*, Yeni Ufuklar Neşriyat, 2. Baskı, İstanbul 1998.

Bağdâdî, İsmail Paşa, *Hediyetü'l-Ârifîn Esmâü'l-Müellîfîn ve Âsâru'l-Musannîfîn*, İstanbul 1951.

Bardhi, İsmail, *1918-1988 Yılları Arasında Bosna-Hersek ve Kosova'da Tefsir Sahasında Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi*, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), AÜSBE., Ankara 1992.

Başışç, Kemal, *Osmanlı Devleti'nin Bosna-Hersek Müslümanlarıyla İlişkileri (Ayrılıştan 1914'e)*, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), AÜSBE., Ankara 1998.

Besim, Darkot, "Bosna", *İA*, MEBY., İstanbul 1979.

Bosnevî, Abdullah, *el-Burhânü'l-celyî ve'd-delîlü'l-alîy fî tefsîri "li Nasrîfe anhü's-sûe"*, Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi, nr. 3611/3.

Bosnevî, Abdullah, *Mecmâati Resâili Abdullah Bosnevî*, Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah Efendi, nr. 2129

Bosnevî, Abdullah, *Risâle fi'n-Nûn*, Süleymaniye Kütüphanesi Hâşim Paşa, nr. 21/11.

Bosnevî, Abdullah, *Tefsîru sâreti "ve'l-Âdiyât"*, Süleymaniye Kütüphanesi Kasîdecizâde, nr. 745/1.

Bosnevî, Ali Dede, *Havâtimü'l-hikem ve hallü'r-rumûz ve keşfü'l-künûz (Esiletü'l-hikem)*, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Beşir Ağa, nr. 352.

Bosnevî, Ali Dede, *Tefsîru Şeyh Alî Dede*, Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesi nr. 2958/04.

Bosnevî, Hilmi Baba, *Fethu'l-esrâr ve'l-müşkilât alâ Rûhi'l-beyân bi'l-işârât*, Süleymaniye Kütüphanesi İbrahim Efendi, nr. 132.

Bosnevî, Hilmi Baba, *Tefsîru sâreti'd-Duhâ*, Süleymaniye Kütüphanesi İbrahim Efendi 137.

Bosnevî, Sûdî, *Tefsîru Kavlihi Teâlâ "Ya eyyühe'l-müzzemmil kumi'l-leyle illâ kalîlen"*, Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye, nr. 185.

Bursali, Mehmed Tahir, *Osmanlı Müellifleri*, İstanbul 1914.

Çetin, Altan ve Çağ, Galip, "Bosna'nın Osmanlı İdaresine Geçişinde Bogomillığın Etkisi", *Tarih Okulu Dergisi* 2011, sayı IX.

- Çög, Mehmet, “İslâm Bizans İlişkileri Bağlamında “Pavlıkanlar” Üzerine Bir Değerlendirme”, *FÜİFD.*, 13/2, 2008.
- Djurdjev, Branislav, “Bosna-Hersek”, *DIA*, İstanbul 1992.
- Doğan, İshak, “Osmanlı Dönemi Kur’ân Araştırmaları”, *Makâlât*, 1991/1.
- el-Hancı, Muhammed, *el-Cevherü'l-esnâ fi terâcîmî u'lemâî ve şua'râî Busna* (tah. Abdülfettah Muhammed el-Hulv), (1. Baskı), Hecer li't-tibâ' ve'n-neşr, Kahire 1992.
- ez-Ziriklî, Hayruddîn, *el-A'lâm*, Beyrut 1969.
- Geçer, Genç Osman, “Azapzâde (Azapagîç) Mehmet Tevfik’in “Hicret Hakkında Risâle” Adlı Türkçe Eseri Üzerine Bir Değerlendirme”, *Türkbilig* Dergisi 2010.
- Geçer, Genç Osman, “İşgal Sonrası Bosna-Hersek’té Göç Olgusunun Vatan Gazetesine Yansımaları”, *TÜBAR.*, c. XXVIII, 2010.
- Gölpınarlı, Abdülbâki, *Melâmilik ve Melâmîler*, İstanbul 1931.
- Gülşen, Ekrem, “Osmanlı’dâ ‘Mecâlis’ Tefsir Gelenegi: Hilmi Baba b. Hüseyin Taşlıcavî Bosnevî ve “Tefsîru Sûreti'd-Duhâ” Örneği”, *Osmanlı'dâ Tefsir Dersi Gelenekleri, İlim Yayma Vakfı Kur'ân-Tefsir Akademisi Sempozyumu*, 07-09 Ekim İstanbul 2016. (bildiri kitapçığı).
- Kahhâle, Ömer Rıza, *Mu'cemü'l-müellifîn*, Dımaşk 1961.
- Kara, Mustafa, “Abdullah Bosnevî”, *DIA*, İstanbul 1989.
- Kartal, Abdullah, *Abdullah Bosnevî ve Merâtitb-i Vücut İle İlgili, Bir Risâlesi*, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), MÜSBE., İstanbul 1996.
- Okiç, M. Tayyip, “Neşredilmemiş Bazi Türk Kaynaklarına Göre Bosna Hristiyanları”, (trc. Salih Akdemir, Recep Duran), *İslami Araştırmalar*, VI/4, Ankara 1993.
- Sadak, Bekir, “Bosnevî”, *DIA*, İstanbul 1992.
- Solovjev, Alexander, “Jesu li Bogomil poštovali krst” *Glasnik zemaljskog muzeja u Sarajev*, Sarajevo 1984.
- Süreyyâ, Mehmed, *Sicill-i Osmânî*, (haz. Nuri Akbayar), İstanbul 1996.
- Tayış, M. Serhan, “Ali Dede Bosnevî”, *DIA*, İstanbul 1989.
- Terziç, İzzet, *el-İ'nâye bi'l-Kur'ânî'l-Kerîm fi'l-Busna*, el-Cemiyetü'l-İslâmiyye fi'l-Busna ve'l-Hersek, 1. Baskı, Mostar 2003.