

BAS YAZI

"SİYASET" YASAĞI ÇAĞDIŞIDIR

Ülkemiz Madencilik kesimi, ekonominin diğer kesimlerinde rastlanmayacak ölçüde devlet denetimindedir. Bu durum madenlerin aranmasından, işletilmesine ve pazarlanmasına kadar böyledir.

Doğal olarak da ülkemiz maden mühendislerinin büyük bir bölümü sermayesinin tamamı veya bir bölümü devlete ait olan KİT'lerde (Kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri) çalışmakta ve bu işletmelerde kimi KİT mensupları için uygulanan ekonomik ve demokratik hakları için örgütlenme ve düşüncelerini serbestçe söyleme yasağından nasiplerini almaktadır.

Ancak bu yasak aynı 657 sayılı Devlet Personel Konunu'na tabi kimi KİT mensupları için aşağıda göreceğimiz üzere birşey ifade etmemektedir. KİT'lerin TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) bünyesinde örgütlenmeleri 1970 öncesinde başlamıştır. Günümüzde TİSK'in bu yöndeki örgütlenme çabaları geniş bir boyut kazanmış, KİT'lerin önemli bir bölümü bu kuruluşa üye olmuşlardır. Madencilik kesiminde de bu durum geniş ölçüde koparılmış, ülkemizin dev madencilik kuruluşları TKİ, Eti-bânk, TDOI, TİSK'e üye olmuşlardır. Ancak mevcut sendikalar yasası ve devletin temel işleyişine egemen olması gereken hukuk ilkeleri açısından bu durum sorunlar doğurmaktadır.

Madencilik kesimi gibi büyük ölçekli yatırım gerektiren, sermaye geri dönüş süresi uzun olan alanlarda faaliyet gösteren KİT'lerin, yasalar çiğnenerek işveren sendikalarına üye yaptırılmaları, KİT'lerde üretilen mal ve hizmetlerin maliyet fiyatlarına yakın veya maliyet fiyatlarının altında, imalat sanayiinin dinamik kesimlerinde faaliyet gösteren tekellere aktarılması oyununun bir parçasıdır. Söz konusu mekanizma ile holdingler zaten olanaklarını sömürdüğü KİT'lerin gücünü siyasal ve ekonomik alanlarda da kendi safına katmaktadır.

Sivas CHP Milletvekili Mahmut ÖZDEMİR'in Meclis'e getirdiği ve cevaplandırılması istemiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı'na yönelttiği sorularda belirtildiği gibi KİT'ler tekellerin egemenliğindeki İşverenler Sendikalarına aidaat vermektedir. Böylece TİSK'in aldığı ve sınıfsal konumu olarak her seferinde çalışanlara karşı olan siyasal tavırları KİT'ler de paylaşmaktadır. Aynı şekilde KİT'ler işçileriyle toplu sözleşme masasına oturduğunda doğal olarak bağlı bulunduğu işveren sendikasının karşılaştığı ilkelerden esinlenmektedir. Devletin tekellere karışması şöyle dursun, üyesi bulunan devlet kuruluşları aracılığıyla tekeller devletin sosyal politikasını mümkün

olanın en somut şekliyle yönlendirmektedir. Devlet işletmelerinde çalışanlar her ekonomik ve demokratik taleplerinde karşılarında devlet görüntüsü altında tekellerin sesini duymaktadır.

İşte burada 657 sayılı Kanuna tabi kimi KİT mensupları için siyaset yasağı uygulanmamakta, ideolojik ve ekonomik yönden tekelleri sermaye ve onun İktidarıyla bütünleşmiş olan kişiler yasalara rağmen işveren sendikaları ve kuruluşlarından görev ve harçlık almakta, bu sendika ve kuruluşların siyasal tavırlarını paylaşmaktadır.

657 sayılı Kanuna rağmen olan bu durumu meşrulaştırmak istercesine, bazı KİT personel yönetmelikleri, mensuplarının hiç bir kuruluşa üye olamayacakları koşulunu getirirken bunlardan konulara göre kurulmuş olan meslek odaları ile birlikte işveren kuruluşlarını da muaf tutmuştur.

Nitekim bu çerçevede için Türkiye Madencilik kesiminin iki dev kuruluşu TKİ ile Etibank'ın Genel Müdürleri Kutluhan ÇİNBAY ile Orhan SORGUÇ TİSK'in son yapılan genel kurulunda Yönetim Kurulu üyesi olmuşlardır. TİSK Genel Başkanı Halit NARİN'in zaman zaman verdiği siyasal demecülerden dolayı kimsenin aklına bu KİT mensupları için takibat açmak gelmezken, emekten yana siyasal tavır koyan Meslek Odalarında görev alan KİT mensupları için aynı kanun ve yönetmelikler bangır bangır çalıştırılmak istenmektedir.

Çağdışı bir anlayışın ürünü olan bu «siyaset» yasağı ikinci MC'nin kuruluşu ile birlikte daha bir hızlanıyor. Uluslararası tekellere göbekten bağlı MC bu tekellerin kurmay heyeti IMF'ye (Uluslararası Para Fonu) ince ince hesap veriyor. Diğer yandan IMF'nin önerilerini adım adım sahneye koyuyor. Tüm Türkiye çalışanlarının ekonomik ve demokratik haklarına saldırıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kamuran İNAN'ın temsil ettiği düşünce ve bu düşünceden cesaret alan bazı işgüzar KİT yöneticileri bu saldırıya tuz biber ekliyor.

MC'nin bu siyasi saldırısına tüm çalışanlar da örgütlerinin siyasi tavırları ile tepki gösteriyor. Bu tepki içinde yer alacak yasaların güvencesinde en doğal hakkını kullanan Zonguldak Şubemiz Yönetim Kurulu üyeleri EKİ işgüzar yöneticisi Rauf Acar tarafından diyal bir davranışla savcılığa İhbar ediliyor, savcılık takipsizlik kararı verince T.K.I. Yönetmeliği zorlanarak haksız yere işletilmeye kalkışılıyor, geçici süre işten el çektilirmek isteniyor.

Faşizmi kurumlaştırmak için MTA çalışanlarının direncini kıramayan MC bu sefer başka yollar deniyor. MTA da gasp edilen demokratik ve ekonomik hakların sorumlusu olarak yasa] haklarını kullanan İlericiler gösterilerek bir cadı kazanı kaynatılıyor, dört arkadaşımız üstü kapalı bir şekilde sürülmeye kalkışılıyor.

Tüm bu tertiplere çalışanların birlikteliği ve kararlılığı ile karşı çıkılıyor. Oyunlar bir bir gözler önüne seriliyor. Bir yanda «Enerji» diye kıvranan Enerji Bakanı Vi in diğer yanda üyelerimiz hakkında takibat açtirtmasındaki tutarsızlık sergileniyor. Baskı ve kıyımlara karşı mücadele tüm çalışanların gündeminde olmaya devam ediyor.

Yönetim Kurulu