

## CENÂBÎ'YE GÖRE TÜRKİYE SELÇUKLULARI

Muharrem KESİK\*

### CENÂBÎ'NİN HAYATI

Tam adı Muhammed Mustafa b. Hasan b. Sinân Ahmed el-Hüseynî Haşimi el Kureşî el-Hanefî el Cenâbî el-Amâsi olan Cenâbî, XVI. yüzyılın onde gelen Osmanlı şair ve tarihçilerinden biridir. Amasya'da doğan müellifin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bir çok âlim ve bilgin yetiştirmiş Niksarlı bir seyyid ailesine mensup olan Cenâbî Efendi'nin Babası Emîr Hasan Efendi'nin (ö. 1568)<sup>1</sup> Haleb, Mekke, Bursa ve son olarak da Edirne kadılığı yaptığı bilinmektedir.<sup>2</sup>

Şevval 999'da (Temmuz 1591) ölen kardeşi Su'ûdî Mehmed Efendi de meşhur bir şair idi. Cenâbî İstanbul'da öğrenim görmüş, devrin meşhur âlim ve aynı zamanda Şeyhü'l-İslâm'ı olan Ebu's-Suud Efendi (ö. 1574)' den de ders almıştır. Tahsil hayatını daha sonra Bursa ve Edirne'de tamamlayan müellif, Safer 981'de (Haziran 1573) Davud Paşa Medresesi'ne; Cemâziyelevvel 984'de (Mayıs-Haziran 1576) Kariye Medresesi'ne; Rebi'ülahir 985'de (Haziran-Temmuz 1577) Bursa'da Sultanîye Medresesi'ne; Rebi'ülevvel 988'de (Nisan-Mayıs 1580) İstanbul'da Sahn Medresesi'ne; Şevvâl 994'de (Eylül-Ekim 1586) Edirne Selimiye Medresesi'ne müderris olarak tayin edilmiş ve hayatının 13 yılını (1573- 1586) müderrislik yaparak geçirmiştir.

1586'da Remzi-zâde'nin Kudüs'e tayini üzerine boşalan Haleb kadılığına getirilmiştir. 1588'de<sup>3</sup> görevinden azledilerek yerine kardeşi Su'ûdî Mehmed Efendi tayin edilmiştir.

\* Araştırma Görevlisi Dr. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

1 Mustafa Beyâni, "Fâru's-sâdât Emîr Hasan" şeklinde kaydeder (*Beyâni Tezkiresi*, İÜKTÝ, nr.2568 vr. 22a).

2 Franz Babinger, Atâî'ye dayanarak Emîr Hasan'ın 975'de (1567) olduğunu kaydeder (*Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri*, (çev. Coşkun Üçok), Ankara 1982, s.120).

3 Babinger, Recep 997'de (Mayıs 1589) azledildiğini söylemektedir (a.g.e.s.121).

Cenâbî 1 Muharrem 999'da (30 Ekim 1590) Haleb'de vefat etmiştir.<sup>4</sup> Kehhâle ve Zirikli<sup>5</sup> onun kadılıktan azledildikten sonra Diyarbakır'da öldüğünü kaydedelerse de kaynaklardaki bilgilere göre bu doğru değildir.

Cenâbî Efendi pek çok ilimle meşgul olmakla birlikte daha ziyade Arab Edebiyatı ve tarih ilmiyle uğraşmıştır. Tarih sahasındaki şöhretini Arapça olarak yazmış olduğu *el-'Aylemü'z-zâhir fi ahvâli'l evâil ve 'l-evâhir* adlı eserine borçludur. Bunun dışında da yine tarihle ilgili çeşitli eserleri vardır.

Cenâbî Efendi üç dilde şiir yazmıştır. Türkçe şiirleri güzeldir. Bunun yanında Arapça yazılmış şiirleri de usta bir Arab şairinin şiiri kadar sanatkâranedir.<sup>6</sup> Şiirlerinde Cinâni mahlasını da kullanmış olması onun Bursali Mustafa Cinâni(ö. 1595) ile karıştırılmasına sebep olmuştur. Çok beğendiği ve Cinâni mahlasını kullanarak yazdığı bir divânını III. Murad'a arzetmiştir. Yaşadığı devirde pek çok şair ve devlet adamının (Mesela,Cenâbî Ahmet Paşa bunlardan biridir.) kullanmış olduğu Cenâbî mahlasıyla şöhret bulmuştur. Bazı müellifler Cenâbî nisbesini Cennabî olarak telaffuz ederlerse de,bu yanlıştır. Çünkü yaptığımız tetkiklerde Cenâbî Efendi'nin İran'daki Cennabe şehri ile herhangi bir ilgisine rastlayamadık. Cenâbî nisbesi bazı müellifler tarafından Cennabî diye okunup kitaplara da o şekilde kaydedilince daha sonrakiler bu hatayı devam ettirmiştir. Hatta bazıları da onun,bu yanlış olarak kullanılan Cennabî nisbesinden hareketle İranlı olduğunu yazarlar.<sup>7</sup>

Rumeli Kazaskeriği Rûznamçe Defterleri'nden<sup>8</sup> anlaşıldığına göre,müellif İstanbul'da kendi adını taşıyan (Cenâbî Efendi Medresesi) 20 akçeli bir medrese de yaptırmıştır.

Fahrü'l-müderrisîn ve Emîr-zâde olarak da anılan Cenâbî Mustafa Efendi, fazileti,güzel ahlâkı ve dürüstlüğü ile herkesten saygı görmüştür. Cenâbî

ile aynı dönemde yaşamış olan Kinalî-zâde ve Beyâni, onun için "Her sözü Allah için olup,doğruluktan şaşmayan,devlet adamları ve vezirlerle irtibat içerisinde olan biridir." demişlerdir.<sup>9</sup>

Cenâbî Efendi'den sonra da bu aile ilim adamı yetiştirmeye devam etmiştir. Oğullarından Mehmed Efendi (ö.1014/1605-1606) Sahn müderrisliği yaptığı gibi bunun oğlu Ahmed Efendi de ilmiye sınıfından idi.<sup>10</sup>

## ESERLERİ

1. *Cevâhiru'l-garâib*<sup>11</sup> :

2. *Dürr-i meknûn ve sîrr-i masûn* (Gülşen-i tevârih) :

Cenâbî Mustafa Efendi'nin *Nihâyetü'l-merâm* adlı eserinin kendisi tarafından yapılmış Türkçe tercumesidir.<sup>12</sup>

3. *Fursatnâme* :

Cenâbî'nin Türkçe olarak yazdığı bir eserdir.<sup>13</sup>

4. *el-Hazîretü'l-hazre- ve 'l-hadîkatü'n-nazre* :

Cenâbî Efendi'nin tarihle ilgili bir eseridir.<sup>14</sup>

5. *Nihâyetü'l-merâm ve bahru cevâhiri'l-kelâm* :

Bu eser Cenâbî'nin Arapça olarak yazmış olduğu *el-'Aylemü'z-zâhir fi ahvâli'l-evâil ve 'l-evâhir* adlı eserinin yine kendisi tarafından Arapça olarak ihtisar edilmiş şeklidir.<sup>15</sup>

4. a.g.e., s.121.

5. Ömer Rıza Kehhâle, *Mu'cemü'l-müellifîn*,Dımaşk 1960,XII,247; Hayreddin Zirikli,*el-A'lâm*, Beyrut 1984,VIII,131.

6. Bursali Mehmed Tahir,*Osmanlı Müellifleri*,İstanbul 1342,III,40.

7. Kehhale,*Mu'cemü'l-müellifîn*,XII,246.

8. Nuruosmaniye Kütüphanesi,Rûznamçe Defteri, nr. 5193/4, s. 54a; İstanbul Müftülüğü Arşivi,

9. Kinalizâde Hasan Çelebi,*Tekâiretü's-su'âd*, Ankara 1989,I,263; Mustafa Beyâni, a.g.e., vr.22a.

10. Mehmed Süreyya,*Sicill-i Osmâni*,İstanbul 1311, II,88.

11. Bursali Mehmed Tahir,a.g.e.,III,40;el-Bağdâdi,*Hediyyetü'l-ârifin*,İstanbul 1955,II,436.

12. Bk. Nuruosmaniye Ktp. nr. 3097,3107;Topkapı Sarayı Ktp. nr.R. 1136, H.1607.

13. Bursali Mehmed Tahir,a.g.e.,III,40;el-Bağdâdi,a.g.e.,II,437.

14. Bursali Mehmed Tahir,a.g.e.,III,40;el-Bağdâdi,a.g.e.,II,436.

*6.Risâle fî binâ 'i Ayasofya ve kal'ati Kostantiniyye<sup>16</sup> :*

Cenâbî Mustafa Efendi'nin değişik bir eseri gibi gösterilmekle beraber *el-'Aylemû'z-zâhir*'in Türkçe muhtasarıyla (*Dürr-i meknûn* ve *sîr-i masûn* yada *Gülşen-i tevârih* adıyla bilinir) aynıdır<sup>17</sup>.

*7.es-Seb 'u's-seyyâr :*

İlm-i kiyâfet'ten (insanın dış görünüşü ve şekline bakarak onun ahlâk ve tabiatı hakkında bir kanaate varma) ve firasetten bahseden bir kitaptır.<sup>18</sup>

*8.Târihu bilâdi'l-Magrib :*

Eserin adından da anlaşıldığı üzere Kuzey Afrika tarihinden bahseden bir kitaptır.<sup>19</sup>

Bu eserlerin dışında Cenâbî'ye ait olarak gösterilen<sup>20</sup> *Bedâyi'u'l-asâr fî nevâdiri'l-hikâyât* adlı bir eser daha vardır ki, bu eser muhtemelen kendisi ile aynı devirde yaşamış olan meşhur şair Bursali Mustafa Cinâni'ye aittir.<sup>21</sup>

### EL-'AYLEMÜ'Z-ZÂHIR FÎ AHVÂLÎ'L-EVÂİL VE'L-EVÂHIR

Cenâbî Efendi'nin şöhretini borçlu olduğu, en önemli eseridir. *El-'Aylemû'z-zâhir fî ahvâlî'l-evâ'il ve'l-evâhir, el-Hâfilü'l-vasit ve'l-aylemû'z-zâhir el-muhît, el-Bahru'z-zehhâr ve'l-aylemû'z-tayyâr, el-Bahr, Bahru ilm, Târihu'l-Cenâbî* veya *Cenâbî Tarihi* gibi değişik isimlerle kaydedilmiştir.<sup>22</sup>

Ancak eser daha çok *Cenâbî Tarihi* ve *el-'Aylemû'z-zâhir fî ahvâlî'l-evâ'il ve'l-evâhir* adlarıyla meşhurdur. Fakat Kâtîp Çelebi, *Fezleke*'yi yazarken

15 Bursali Mehmed Tahir, a.g.e., III, 40; el-Bağdâdi, a.g.e., II, 437; Kehhâle, a.g.e., XII, 247.

16 Kâtîp Çelebi, *Kesfî'z-zunûn* (nr.Ş. Yalçınkaya-R.Bilge), İstanbul, 1941-1943, I, 851; Bursali Mehmed Tahir, a.g.e., III, 40; el-Bağdâdi, a.g.e., II, 436.

17 Bk. Bursali Mehmed Tahir, a.g.e., III, 40; Babinger, a.g.e., s.121.

18 Kâtîp Çelebi, a.g.e., II, 976; Bursali Mehmed Tahir, a.g.e., III, 40; Ömer Rıza Kehhâle, a.g.e., XII, 247; el-Bağdâdi, a.g.e., II, 436.

19 Nevî'l-zâde Atâli, *Haddîku'l-hâkîyât fî tekâmeti'y-sâkâ'îk*, İstanbul 1268, s.309; Bursali Mehmed Tahir, a.g.e., III, 40.

20 Kehhâle, a.g.e., III, 40.

21 Cihan Okuyucu, "Mustafa Cinâni ve Bedîyi'ü'l-Asâr'ı" TED., İstanbul 1987, sa.XIII, 351-385.

22 Atâli, a.g.e., II, 309; Kâtîp Çelebi, a.g.e., I, 224, 291; Şemseddin Sâmî, *Kâmiûsü'l-a'îdîm*, İstanbul 1306, III, 1838; el-Bağdâdi, a.g.e., II, 436, 437; Bursali Mehmed Tahir, a.g.e., III, Kehhâle, a.g.e., XII, 247; Zirâkli, a.g.e., III, 131.

kaynak olarak kullandığı Cenâbî'nin bu eserinden *el-Bahru'z-zehhâr ve'l-aylemû'z-tayyâr* olarak söz eder.<sup>23</sup>

*el-'Aylemû'z-zâhir*, hemen hemen bütün İslâm devletlerinin tarihinden bahseden Arapça bir umumi tarih olup iki büyük ciltten ibarettir.

Her devlet, hanedân veya beylik için bir bölüm (bâb) tâhis edilen eser bir mukaddime ve 86 bâbdan oluşur. Hz. Muhammed devri olaylarını anlatan bölüm, "Kitâb" başlığı altında verilerek bu 86 bâb içerisinde dahil edilmemiştir. *el-'Aylemû'z-zâhir*'de daha ziyade Müslüman devlet ve hanedanların tarihi hakkında bilgi verilmekle birlikte İslâm'dan önce yaşamış meşhur kabile ve milletlerin tarihine de yer verilmiştir. Peygamberler tarihi ile başlayan eserin son bölümünü Safeviler teşkil eder. Osmanlı tarihine ayrılan kısmın eserin en hacimli bölümünü oluşturup, devletin kuruluşundan müellifin zamanına (997-1588/1589) kadar gelen olayları içine alır.

Cenâbî Mustafa Efendi, eserinde sade bir dil kullanmış, yeri geldikçe veyahut bölüm sonlarında, kullandığı kaynakları kaydetmiştir. Genellikle kaynaklarda yer alan rivayetlerden en doğru bulduğumu kaydetmeye çalışmış, zaman zaman doğru olabilecek her iki rivayeti de eserine almıştır. Tarihi olayları anlatırken pek sık olmasa da bazen kendi fikrini belirtip eleştiride bulunduğu görülür. Müellif aynı zamanda şair olduğu için eserinde olayları anlatırken şîrlere yer vermiştir. Okuyucu, Cenâbî'nin siyâsi olayları anlatırken satır aralarına yerleştiği şiirler, yaptığı yorumlar, ayetlerle getirdiği izah tarzi ve kullandığı sade dil sebebiyle sıkılmaz. Cenâbî Mustafa Efendi, kitabı自己从 Osmanlı Padişâhlarından III. Murad'a (1574-1595) ithaf ve takdim etmiştir. Günümüze kadar ulaşamayan pek çok ve kıymetli eserden faydalananlar yazılmış olması *el-'Aylemû'z-zâhir*'in değerini bir kat daha artırmaktadır. Eser, Mısırlı edip Ahmed Zeki Paşa'nın da dikkatini çekmiş ve Mısır'da basılması için gayret sarfetmiştir.<sup>24</sup>

Arapça olarak kaleme alınan *el-'Aylemû'z-zâhir*'in tamamı daha sonra müellifi tarafından Osmanlı Türkçesi'ne çevrilmiş sonra yine müellif tarafından ihtisar edilmiştir. Altı bâb (bölüm) Olarak özetlenen bu esere *Dürr-i meknûn* ve *sîr-i masûn* veya *Gülşen-i tevârih*<sup>25</sup> isimleri verilmiştir. Ayrıca *el-*

23 *Kesfî'z-zunûn*, I, 224.

24 Bursali Mehmed Tahir, a.g.e., III, 40.

25 el-Bağdâdi, a.g.e., II, 437.

*'Aylemü'z-zâhir'* in *Nihâyetü'l-Merâm ve bahr-i cevâhirü'l-kelâm*<sup>26</sup> adıyla anılan bir de Arapça muhtasarı vardır.<sup>27</sup> Türkçe muhtasar büyük bir ihtimalle bu *Nihâyetü'l-merâm*'in tercumesidir.<sup>28</sup> Bu eserler isimlerinden dolayı genellikle Cenâbî'nin başka eserleri olarak gösterilmiştir. Osmanlı tarihiyle ilgili bölüm Türkçe'sinde, Arapça asılından daha tafsili ve genişir. Türkçe muhtasarda İstanbul'un ve Ayasofya'nın efsanevi bir tasviri de yer almaktadır.

*el-'Aylemü'z-zâhir'* in İstanbul kütüphanelerinde pek çok nüshası bulunmaktadır. Merhum Nihad M.Çetin ve Mehmet Canatar, uzun süren çalışmaları neticesinde bu nüshalarla Süleymaniye Kütüphanesi, Yeni Cami,<sup>29</sup> 831 numarada kayıtlı eserin müellif nüshası olduğunu tespit etmişlerdir. Yalnız ikinci cildi mevcut olan bu müellif nüshasının birinci cildinin nerede olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Bursali Mehmed Tahir, müellif hattıyla yazılan birinci cildin müsveddesinin Bağdatlı İsmail Paşa'nın kütüphanesinde olduğunu söyler.<sup>30</sup>

*el-'Aylemü'z-zâhir'*, Gelibolu Mustafa Âli, Ahmed b. Yusuf el-Karamânî, Mehmed b. Mehmed Edirnevi, Kâtîp Çelebi, Sûheyli Çelebi, Hezarfen Hüseyin Efendi, Mûneccimbaşı Ahmed Dede Efendi gibi tarihçiler tarafından kaynak olarak kullanılmıştır. Kâtîp Çelebi, *Kesfî'z-zunûn*'da *el-'Aylemü'z-zâhir'* in hükümdarlar tarihini ihtiva eden güzel bir kitap olduğunu söyler. Bir başka cümlede ise "Ben onu [*el-'Aylemü'z-zâhir* i] Fezleke isimli tarih kitabımda özetledim ve 150 hânedâna tamamladım diyor.<sup>31</sup>

#### *El-'Aylemü'z-zâhir'* in Bölümleri :

Mukaddime ve fihrist	(1a-5a)
1. Bölüm (Bâb) Peygamberler Tarihi	(5a-21a)
2. Bölüm (Bâb) Bazı Milletlerin Tarihi	(21a-22b)
	(Süryânileri, Yahûdiler, Nasrâniler)
3. Bölüm (Bâb) İran Hükümdarlarının Tarihi	(22b-31a)
4. Bölüm (Bâb) Yunan Hükümdarlarının Tarihi	(31a-35a)

26 Bursali Mehmed Tahir, a.g.e., III, 40.

27 Kaynaklarda Cenâbî'nin böyle bir eserinden bahsedilmekle beraber günümüzde intikal edip edemediğini tespit edemedik.

28 Bursali Mehmed Tahir, a.g.e., III, 40; el-Bağdâdi, a.g.e., II, 437.

29 Bursali Mehmed Tahir, a.g.e., III, 40.

30 Kâtîp Çelebi, a.g.e., I, 291.

5. Bölüm (Bâb)	Roma Hükümdarlarının Tarihi	(35a-83b)
6. Bölüm (Bâb)	Beni İsrâîl Hükümdarlarının Tarihi	(83b-85a)
7. Bölüm (Bâb)	Sâm ve Hâm Oğullarından Misur Hükümdarlarının Tarihi	(85a-105b)
8. Bölüm (Bâb)	Âd Kavminin Tarihi	(105b-106a)
9. Bölüm (Bâb)	Yemen Kabilelerinin Tarihi	(106a-113a)
10. Bölüm (Bâb)	Enbâr ve Hire'deki Lahmilerin Tarihi	(113a-115a)
11. Bölüm (Bâb)	Suriye'deki Gassânilerin Tarihi	(115b-116b)
12. Bölüm (Bâb)	Hicaz Hükümdarları Cürhümilerin Tarihi	(116b-117b)
13. Bölüm (Bâb)	Kinde Hükümdarlarının Tarihi	(117b-118b)
14. Bölüm (Bâb)	Arab Kabilelerinin Tarihi	(118b-119b)
KİTAP Hz. Muhammed' (s.a.v.) in Savaşları ve Bazı Özellikleri (119b-172b)		
15. Bölüm (Bâb)	Dört Büyük Halife ve Oniki İmâm	(172b-206a)
16. Bölüm (Bâb)	Kısaca Ashâb-ı Kirâm, Vefât Tarihleri ve Yerleri	(206a-228a)
17. Bölüm (Bâb)	Şâm'daki Emevi Halifelerinin Tarihi	(228a-235b)
18. Bölüm (Bâb)	Abbâsî Halifelerinin Tarihi	(236a-272a)
19. Bölüm (Bâb)	Mekke, Tâif ve Yenbu'daki Hasaniye Devleti'nin Tarihi	(272a-280a)
20. Bölüm (Bâb)	Medine-i Münevvere'deki Hüseyniye Devleti'nin Tarihi	(280b-282a)
21. Bölüm (Bâb)	Ziyâdiler (Ziyâdoğulları)	(282a-282a)
22. Bölüm (Bâb)	Necâhiler (Necâhogulları)	(282a-283a)
23. Bölüm (Bâb)	Mehdîler (Mehdîogulları)	(283a-283a)
24. Bölüm (Bâb)	Resûlîler (Resûloğulları)	(283a-286a)
25. Bölüm (Bâb)	Zeydî İmâmları (Yemen)	(286a-288b)

26. Bölüm (Bâb)	Endülüs Emevileri	(288b-290a)	52. Bölüm (Bâb)	Fars Atabegleri Salgurlular	(411a-412b)
27. Bölüm (Bâb)	Endülüs'te Mülükü't-Tavâif	(290a-291a)	53. Bölüm (Bâb)	Tahirîler	(412b-413a)
28. Bölüm (Bâb)	Magrib-i Aksâ'da İdrisîler	(291a-291b)	54. Bölüm (Bâb)	Saffârîler	(413a-415a)
29. Bölüm (Bâb)	Hammûdîler (Hammûdoğulları)	(291b-292a)	55. Bölüm (Bâb)	Kûfe ve Yemen'de Tabâtabâîler	(415a-415a)
30. Bölüm (Bâb)	Aglebîler	(292a-293a)	56. Bölüm (Bâb)	Horasan'da Aleviyye Devleti	(415a-415b)
31. Bölüm (Bâb)	Sanhace Berberî Kabilesinden Bâdisoğulları	(293a-293b)	57. Bölüm (Bâb)	Sâmânîler	(415b-417b)
32. Bölüm (Bâb)	Endülüs'te Murâbitîlar (Mülessemîn)	(293a-295a)	58. Bölüm (Bâb)	Gaznelîler	(417b-420b)
33. Bölüm (Bâb)	Sicilya'da Benî Kelb Hükümdarları	(295a-295b)	59. Bölüm (Bâb)	Gurlular	(420b-422a)
34. Bölüm (Bâb)	Muvahhidîler	((295b-303b))	60. Bölüm (Bâb)	Ziyarîler	(422a-424b)
35. Bölüm (Bâb)	Merînîler Devleti	(303b-306b)	61. Bölüm (Bâb)	Büveyhîler	(424b-430a)
36. Bölüm (Bâb)	Hafṣîler	(306b-310b)	62. Bölüm (Bâb)	Büyük Selçuklular ve Irak Selçukluları	(430a-441a)
37. Bölüm (Bâb)	Vattasîler	(310b-311b)	63. Bölüm (Bâb)	Kirman Selçukluları	(441a-441b)
38. Bölüm (Bâb)	Fas, Merakeş, Süs ve Diğer Yerlerdeki Şerîfler	(311b-315a)	64. Bölüm (Bâb)	Suriye Selçukluları	(441b-444b)
39. Bölüm (Bâb)	Tulunoğulları Devleti	(315a-316a)	65. Bölüm (Bâb)	Dânişmendîler ve Bazı Anadolu Hükümdarları	(444b-447a)
40. Bölüm (Bâb)	Tuğcoğulları	(316a-317a)	66. Bölüm (Bâb)	Anadolu Selçukluları	(447a-453b)
41. Bölüm (Bâb)	Fâtîmîler	(317a-324b)	67. Bölüm (Bâb)	Karamanoğulları	(453b-454b)
42. Bölüm (Bâb)	Eyyûbîler	(324b-366b)	68. Bölüm (Bâb)	Hârizmîshârlar	(455a-457b)
43. Bölüm (Bâb)	Memîlüklüler	(336b-395a)	69. Bölüm (Bâb)	Kirman Hükümdarlarından Kutluğhanalar	(457b-458a)
44. Bölüm (Bâb)	Hamdânîler	(395a-398a)	70. Bölüm (Bâb)	Moğollar	(458a-464b)
45. Bölüm (Bâb)	Mervânîler	(398a-399a)	71. Bölüm (Bâb)	Kert Hükümdarları	(464b-465a)
46. Bölüm (Bâb)	Ukaylîler	(399a-399b)	72. Bölüm (Bâb)	Azerbaycan Hükümdarları (Emîr Çoban'ın Ahvâdi)	(465a-466b)
47. Bölüm (Bâb)	Meyzedîler	(399b-400b)	73. Bölüm (Bâb)	Yezd'de Muzafferîler	(466b-468a)
48. Bölüm (Bâb)	Mirdâsîler	(400b-401a)	74. Bölüm (Bâb)	Allân Hükümdarları	(468a-469b)
49. Bölüm (Bâb)	Musul Atabegleri Zengîler	(401a-406b)	75. Bölüm (Bâb)	Celayîrîler	(469b-472a)
50. Bölüm (Bâb)	Artukoğulları (Mardin)	(406b-409b)			
51. Bölüm (Bâb)	İran'da İsmâîîlîler	(409b-411a)			

76. Bölüm (Bâb)	Osmannıllar	(472a-593b)
77. Bölüm (Bâb)	Altın Orda Devleti	(593b-599a)
78. Bölüm (Bâb)	Şeybaniler	(599a-601b)
79. Bölüm (Bâb)	Timurlular	(601b-620b)
80. Bölüm (Bâb)	Bazı Hint Hükümdarlarının Kısaca Tarihi	(620b-626b)
81. Bölüm (Bâb)	Karakoyunlu Devleti	(626b-628b)
82. Bölüm (Bâb)	Akkoyunlu Devleti	(628b-631b)
83. Bölüm (Bâb)	Dulkadiroğulları	(631b-634a)
84. Bölüm (Bâb)	Ramazanoğulları	(634a-635a)
85. Bölüm (Bâb)	Şirvanşahlar	(635a-636b)
86. Bölüm (Bâb)	Safeviler	(636b-638b)*

#### El-'Aylemü'z-zâhir'in Kütüphanelerimizde Bulunan Nüshaları

##### A-Arapça Asıl Nüshaları:

Köprülü Kütüphanesi nr.1031-1032

Murad Molla Kütüphanesi nr.1429-1430,1454

Nuruosmaniye Kütüphanesi nr. 3098,3099-3100,3101-3102

Râğıp Paşa Kütüphanesi nr. 983,985-986

Süleymaniye Kütüphanesi,Ayasofya nr. 3033

Süleymaniye Kütüphanesi,Hamidiye nr. 896

Süleymaniye Kütüphanesi,Reisülküttâb nr. 608-609

Süleymaniye Kütüphanesi,Yeni Cami nr.831,832

Topkapı Sarayı Kütüphanesi nr. A.2958,A.2966

\* Eserin bölümleri ve varak numaraları Râğıp Paşa Kütüphanesi 983 numarada kayıtlı nüshadan alınmıştır.

##### B-Türkçe Muhtasar Tercüme Nüshaları:

Nuruosmaniye Kütüphanesi nr. 3097,3107

Topkapı Sarayı Kütüphanesi nr. R.1136,H.1607

Yukarıda sıraladığımız nüshalarдан başka *el-'Aylemü'z-zâhir*'in yurt dışında da bir çok nüshası mevcuttur.<sup>31</sup>

##### Tercümesini Yaptığımız Kısmın Kaynakları

İbnü'l Esir

(*el-Kâmil fi't-târih*)

İbnü'l Esir Ebu'l-Hasan İzzeddin Ali b. Ebî'l-Kerem Muhammed eş-Şeybâni el-Cezerî,<sup>4</sup> Cemâziyelevvel 555 (13 Mayıs 1160) tarihinde dünyaya gelmiş olup,Musul,Bağdat,Şam,Halep ve Kudüs'te çeşitli âlimlerden ders alıp,ömrünün son yıllarını Musul'da geçirerek burada eserlerini kaleme almış ve 630 (1232) tarihinde vefat etmiştir.

İbnü'l-Esir'in en önemli ve en büyük eseri *el-Kâmil fi't-târih*<sup>32</sup> adlı umumi İslâm tarihidir. Eser hilkatten 628 (1230) yılının sonuna kadar cereyan eden olayları anlatır. İlk tenkitli neşri C.J. Torberg tarafından 1851-1876 yılları arasında yapılan *el-Kâmil*,çesitli Avrupa dillerine ve Türkçe'ye de tercüme edilmiştir.<sup>33</sup>

Ebu'l-Fidâ

(*el-Muhtasar fi târihi'l-beşer*)

Ebu'l-Fidâ *el-Melikü'l-Müeyyed* İmâdüddin İsmail b. Ali b. Mahmud el-Eyyûbi,<sup>34</sup> 672 yılı Cemâziyelevvel'inde (Kasım-Aralık 1273) Dûmaşk'ta doğdu. Selahaddin-i Eyyûbi'nin yeğeni Hama hâkimi Takîyüddin Ömer'in ahfadındandır. Haçlılara karşı düzenlenen birçok sefere katıldı. 25 Rebi'ulâhir 712 (30 Ağustos 1312) tarihinde *el-Melikü's-Sâlih* lakabıyla Hama meliki oldu. Melikliği döneminde iyi bir yönetim sergileyen Ebu'l-Fidâ, 23 Muharrem 732'de (26 Ekim 1331) Hama'da vefat etti. *el-'Aylemü'z-zâhir*'in kaynakları arasında yer alan eseri *el-Muhtasar fi târihi'l-beşer* (*el-muhtasar fi ahhâri'l-*

31 Bk. Carl Brockelmann, *Geschichte der Arabischen Litteratur*, Leiden 1937, II, 387; a.mlf., *GAL*, *Supplementband*, Leiden 1938, II, 411-412; Corci Zeydan, *Tarihu addâbi'l-lugati'l-Arabîyye*, Beyrut 1983, II, 319-320; Babinger a.g.e.,s.122.

32 Müellif ve eser hakkında geniş bilgi için bk. Şemseddin Günaltay, *İslâmâda Tarih ve Müverrihler*, İstanbul 1342-1339, s. 147-160; Brockelmann, *GAL*, I, 345; a.mlf., *Suppl.*, I, 588 vd.

33 Abdülkerim Özaydin, *İslâm Tarihi*, İstanbul 1985-1987.

34 Ebu'l-Fidâ'nın hayatı ve diğer eserleri hakkında geniş bilgi için bk. Kâtib Çelebi, a.g.e. II,1465; Günaltay, a.g.e.s. 203-220; Brockelmann, *GAL*, II, 55-57. H.A.R. Gibb, "Abu'l-Fidâ", *EP*, (Ing) I, 118-119.

*besser, Târihu Ebi'l-Fidâ)* yaratılıştan 729 (1329) yılina kadar gelen umûmî bir tarih olup ilk defa 1286 (1870) İstanbul'da iki cilt (dört cüz) halinde yayınlanmıştır.

#### Ibn Kesir

##### (*el-Bidâye ve'n-nihâye*)

Tarihçi ve hadisçi olarak tanınan Ibn Kesir (İsmail b. Ömer ed-Dimâşkî) m. 1302 yılında Dımaşk'ta doğmuştur. Bir süre ders okuttuktan sonra hayatını ilmi ve tarihi araştırmalarla geçirmiştir ve h. 774 (1372) yılında vefat etmiştir. *el-Bidâye ve'n-nihâye*<sup>35</sup> adlı umûmî tarihi yaratılıştan başlayarak h.738 (1357) yılın kadar meydana gelen tarihi olayları ihtiva eder. Cenâbî'nin kaynakları arasında yer alan *el-Bidâye ve'n-nihâye*'nın yazma ve tam bir nûshası Viyana Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Eser neşredilmiş olup<sup>36</sup>, Mahmud b. Muhammed b. Dilşâd tarafından *Tercemetü'l-bidâye ve'n-nihâye* veya *Terceme-i târih-i Ibn Kesir* adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir.

#### Şükrullah

##### (*Behcetü'l-tevârih*)

Tam adı Şükrullah b. İmâm Şîhâbeddin Ahmed b. İmâm Zeyneddin Zekî'dir. II. Murad (1421-1451) ve II. Mehmed (1451-1481) devri bilginlerinden olup<sup>37</sup>, Fatih Sultan Mehmed tarafından elçilik vazifesi ile Karamanoğulları Beyi'ne gönderilmiştir.<sup>38</sup> 864 (1459-1460) yılında İstanbul'da vefat eden Şükrullah, *Behcetü'l-tevârih*<sup>39</sup> adı ile tanınan Farsça umûmî bir tarih yazmıştır. Eser 937 (1530-1531) yılında Mustafa Fârisî tarafından *Mahbûbî kulûbi'l-ârifîn* adıyla Türkçe'ye tercüme edilmiştir.

Ramazan-zâde Mehmed Çelebi, Küçük Nişancı

#### Tarih-i Nişancı

Osmanlı devlet adamı ve tarihçisi olan Mehmed Çelebi Merzifonlu olup, daha ziyade "Ramazan-zâde" ve muasır Koca Nişancı unvanı ile meşhur olan Celâl-zâde Mustafa'dan ayırmak için kullanılan "Küçük Nişancı" lakapları

<sup>35</sup> Eser ve müellif hakkında bk. Günalay, *a.g.e.*, s. 339-340; Carl Brockelmann, "Ibn Kesir", *İA*, V, 762.

<sup>36</sup> Ibn Kesir, *el-Bidâye ve'n-nihâye*, Mısır 1351/1932, I-XII.

<sup>37</sup> Babinger, *a.g.e.*, s.20.

<sup>38</sup> Mehmed Süreyya, *a.g.e.*, III, 154.

<sup>39</sup> Geniş bilgi için bk. Ayla Demiroğlu, "Behcetü'l-tevârih", *DIA*, V, 349-350.

ile tanınmıştır. Divan katiliği, defter emîni, reisî'l-küttâblık ve nişancılık vazifelerinde bulunan Ramazan-zâde Mehmed Çelebi, 979'da (1571) vefat etmiştir.<sup>40</sup>

*Târih-i Ramazan-zâde, Tarih-i Nişancı ve Siyer-i enbiyâ-i izâm* ve *ahvâl-i hulefâ-i kirâm ve menâkıb-i Âl-i Osmân*<sup>41</sup> adlarıyla bilinen eseri, Hz. Adem'den başlayarak çeşitli milletlerden ve bilhassa Müslüman devletlerden bahsededen bir umûmî tarihdır.<sup>42</sup> Eser, biri 15 Muharrem 1279 (13 Temmuz 1862) diğer 1290<sup>43</sup> da olmak üzere İstanbul'da iki defa basılmıştır.

#### Alâeddin el-Acemî

##### (*es-Serîf*)

Cenâbî Mustafa Efendi tarafından *el-'Aylemî'z-zâhir*'de kaydedilmiş olan bu müellif ve eseri hakkında herhangi bir bilgi bulamadık.

#### *El-'Aylemî'z-zâhir'in Kaynak Olduğu Eserler*

##### Gelibolulu Âli Çelebi

##### (*Künhü'l-ahbâr*)

Asıl adı Mustafa b. Ahmed b. Abdullah olup, 2 Muharrem 948 (28 Nisan 1541) tarihinde Gelibolu'da doğmuştur. Osmanlı Devleti'nin hizmetinde olarak bir çok yeri gezip görme imkânı bulmuştur.<sup>44</sup> 1599'da Cidde'de vefat etmiştir. 1593-1599 yılları arasında yazdığı, genel bir dünya tarihi sayılabilen eseri *Künhü'l-ahbâr*'ın kaynakları arasında *el-'Aylemî'z-zâhir* de bulunmaktadır.<sup>45</sup>

##### Ebu'l-Abbas Ahmed b. Yûsuf el-Karamânî

##### (*Ahbâru'd-düvel ve âsâru'l-üvel*)

Ahmed b. Yûsuf el-Karamânî Şam'da doğmuş 29 Şevval 1019'da (13 Ocak 1611) yine bu şehirde vefat etmiştir.<sup>46</sup> Muharrem 1008 (Temmuz-Ağustos

<sup>40</sup> Hayatı hakkında geniş bilgi için bk. Şerâfeddin Turan, "Ramazan-zâde, *İA*, IX, 620-621.

<sup>41</sup> Bu isim eserin asıl adıdır. Bk. Kâtîp Çelebi, *a.g.e.*, I, 295-308.

<sup>42</sup> Eser hakkında bilgi için bk. Bursali Mehmed Tâhir, *a.g.e.*, III, 53; Babinger, *a.g.e.*, s. 115-116.

<sup>43</sup> Bk. Ramazan-zâde Mehmed Çelebi, *Tarih-i Nişancı Mehmed Paşa*, İstanbul 1920.

<sup>44</sup> Bk. Babinger, *a.g.e.*, s. 141 vd.

<sup>45</sup> Âli Çelebi ve eserleri hakkında bk. Atsız, *Âlf Bibliyografyası*, İstanbul 1968; Bekir Kütkoçlu, "Âli Mustafa Efendi", *DIA*, II, 414-416.

<sup>46</sup> Babinger, *a.g.e.*, s. 157.

1599) tarihinde, Cenâbî Mustafa Efendi'nin *el-'Aylemü 'z-zâhir*'inin Arapça bir özetini yapmış sonra bu çalışmasına bazı ilavelerde bulunmuştur. Ellibeş bölüm üzerine düzenlenen *Ahbâru 'd-düvel ve asâru 'l-üvel* 1282'de Mısır'da basılmıştır. Osmanlılara ait kısmı I. Ahmed devrine kadardır.<sup>47</sup>

Mehmed b. Mehmed Edirnevi

Nuhbetü 't-tevârîh ve 'l-ahbâr

Edirneli olup divân katipliği görevinde bulunduktan sonra İstanbul'da müderrislik yapmış ve 10 Rebî'ulevvâl 1050 (30 Haziran 1640) tarihinde yine bu şehirde vefât etmiştir.<sup>48</sup> *Nuhbetü 't-tevârîh ve 'l-ahbâr* adlı eserinin başlıca kaynağı Cenâbî'nin *el-'Aylemü 'z-zâhir*'ıdır. Mehmed b. Mehmed bu eserinde İslâmîyetin doğusundan kendi zamanına kadar gelen halife ve Müslüman hükümdarların tarihini yazmıştır.<sup>49</sup>

Kâtip Çelebi

(Fezleketü 't-tevârîh)

Asıl adı Mustafa olup zilkâde 1017 (Şubat 1609) tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Daha ziyade Kâtip Çelebi yada Hacı Halife (Hacı Kalfa) adıyla tanınır. Osmanlı Ordusu'nun düzenlediği çeşitli seferlere katıldı ve böylece bir çok yeri gezip görme imkânına sahip olurken bilgisini de arttırdı. Yazmış olduğu eserler büyük bir yekûn tutar.<sup>50</sup> Bunlar arasında *Fezleketü 't-tevârîh* (*Fezleketü akvâli 'l-ahyâr fi ilmi 't-târih ve 'l-ahbâr*)<sup>51</sup> adlı eserinde Cenâbî'nin *el-'Aylemü 'z-zâhir*'inden özetle aldığı sekseniki hükümdar sülâlesine ilaveler yaparak yüzelli hânedânın tarihini yazmıştır.<sup>52</sup>

Süheyli Çelebi

(Durretü tacü'l-mülük)

Asıl adı Ahmed b. Hemdem olan Süheyli Çelebi'nin hayatı hakkında pek fazla bilgi yoktur. Genellikle IV. Murad zamanında (1623-1640) yaşamış Süheyli mahlası bir başka müellif ile karıştırılmıştır.<sup>53</sup> *Durretü tacü'l-mülük*

47 Bursali Mehmed Tahir, a.g.e., III, 11.

48 Babinger, a.g.e., s. 200.

49 Bursali Mehmed Tahir, a.g.e., III, 12.

50 Kâtip Çelebi'nin hayatı ve eserleri için bk. Orhan Şâik Gökçay, *Kâtip Çelebi*, Ankara 1991, TTKY.

51 Eserin yegâne nüshası Beyazıt Küttâphânesi, nr. 10318'dedir.

52 Bk. Kâtip Çelebi, a.g.e., I, 291.

53 Bk. Babinger, a.g.e., s. 179n.4.

adlı oldukça büyük bir umûmî tarih yazan Süheyli Çelebi, Osmanlı hânedânından önceki devletler için başlıca *el-'Aylemü 'z-zâhir*, *Tarih-i güzide* (Hamdullah Müstevfi-i Kazvîni) ve *Cihân-ârâ'yı* (Gaffâri) kaynak olarak kullanmıştır.<sup>54</sup> Bursali Mehmed Tahir eserin adını (*Târih-i Şâhî*) olarak kaydetmiştir.<sup>55</sup>

Hezârfen Hüseyin Efendi

(Tenkîh-i tevârîh-i mülük)

Hezârfen Hüseyin Efendi<sup>56</sup> İstanköy'lü olup, ilk öğrenimini memleketinde görmüş İstanbul'a giderek ömrünün sonuna kadar orada kalmıştır. 24 Eylül 1691<sup>57</sup> tarihinde İstanbul'da vefât eden Hezârfen Hüseyin, batı eserlerinden yararlanarak Helas, Roma ve Bizans'dan bahseden ilk Osmanlı tarihçisidir.<sup>58</sup> Bir çok eseri vardır.<sup>59</sup> *el-'Aylemü 'z-zâhir*'den de faydalananak yaptığı eserinin adı *Tenkîh-i tevârîh-i mülük*'dür. Hezârfen Hüseyin Efendi, dokuz kısım ve bir hâtimeden oluşan bu eserini IV. Mehmed'e sunmuştur.

Müneccimbaşı

(Câmiü 'd-düvel)

Asıl adı Ahmed b. Lufullah olup, IV. Mehmed zamanında bir süre (1089-1099) Müneccim Başı'lıkta bulunduğu için bu isimle meşhur olmuştur. Ömrünün son yıllarını sürgün olarak Medine ve sonra da Mekke'de geçirmiştir, 29 Ramazan 1113 (27 Şubat 1702) yılında yine bu şehirde vefât etmiştir.<sup>60</sup> Müneccimbaşı, yaratılıştan 1083 (1672-1673) yılina kadar gelen (*Câmiü 'd-düvel*) adlı iki ciltlik bir umûmî tarih yazmıştır. Müneccimbaşı, *Câmiü 'd-düvel*'i<sup>61</sup> yazarken Arapça, Farsça ve Türkçe bir çok kaynaktan faydalananmıştır. Bunlar arasında Cenâbî'nin *el-'Aylemü 'z-zâhir*'i de vardır.

**Eser Üzerinde Yapılan Çalışmalar**

1. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap-Fars Dili ve

54 Mükrimin Halil Yinanç, "Fezleket Ekvâl el-Ahyâr Hakkında", *Kâtip Çelebi, Hayatı ve Eserleri Hakkında İncelemeler*, Ankara 1991, s. 96.

55 Osmanlı Müellifleri, III, 69. Süheyli'nin diğer eserleri için bk. a.g.e., III, 68.

56 Hüseyin İbn Cafer İstanköyî eş-Şehrî bi-Hezârfen (Bursali Mehmed Tahir, a.g.e., III, 243-244).

57 Bursali Mehmed Tahir 1089 (1678-1679) yılında vefât ettiğini kaydeden (Osmanlı Müellifleri, III, 244).

58 Babinger, a.g.e., s. 252.

59 Eserleri için bk. Bursali Mehmed Tahir, a.g.e., III, 244.

60 Babinger, a.g.e., s. 258.

61 Eser ve müellif hakkında geniş bilgi için bk. Ali Öngül, *Müneccimbaşı Ahmed Dede Efendi'nin Câmiü 'd-Düvel'inin Tenkitli Metin Neşri ve Tercümesi (Selçuklular ve Anadolu Beylikleri)*, İstanbul 1986, s. xiv-L, (henüz basılmamış doktora tezi).

Edebiyatı Bölümü'nde Egemen Tülek tarafından bu eserin mukaddimesi ile II. Selim ve III. Murad dönemlerine ait kısmın tenkitli metni mezuniyet çalışması olarak hazırlanmıştır.<sup>62</sup>

2. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arşivcilik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Canatar da eserin Osmanlı Tarihi ile ilgili kısımlarının tenkitli metnini doktora tezi olarak hazırlamıştır.

3. Mustaphae Filii Husein Algenabii gestis Timurlenkii seu Tamerlanis opusculum Turc. -Arab. -Persicum. Latine redditum a Jo. Bapt. Podesta (Vienna 1680).

4. B. Dorn, Muhammedanische Quellen... (Arabische, Persische und Türkische Texte) 4 Th. St. Petersburg, 1850-1858.<sup>63</sup>

5. E. Fagnan eserin Mağrib ve İspanya'nın coğrafyasıyla ilgili kısımlarını özet halinde İngilizce'ye çevirmiştir.<sup>64</sup>

### ANADOLU SELÇUKLU SULTANLARI

(26 b) Anadolu Selçukluları'nın ilki Kutalmış b. İsrail b. Selçuk'tur. Kutalmış b. [Arslan] İsrail, Anadolu'ya girip birçok yeri fethetti, sonra da amcasının oğlu Sultan Tuğrul Bey'in yanına döndü. Sultan Tuğrul Bey vefat edince, hükümdar olmak istedi. Türkmenleri toplayarak Sultan Alp Arslan ile savaştı. Alp Arslan da tipki Tuğrul Bey gibi onun amcazâdelerinden idi. Kutalmış, Alp Arslan'a yenildi ve atının üzerinden düşerek öldü. Oğlu Emir Mansûr Anadolu'ya yönelik, buradaki (27 a) şehirleri fethetti. Melikşah hükümdar olunca Mansûr'un elindeki yerler için vergi koydu. Sonra Emir Porsuk<sup>1</sup>, Melikşah'tan Anadolu'daki yerlerin vergisini toplama yetkisini aldı. Porsuk ordusuyla Anadolu'ya varıp, Mansûr b. Kutalmış'ı öldürdü ve Anadolu'yu istila etti. Emir Porsuk, Mansûr b. Kutalmış'ı öldürdüğünde onun kardeşi Süleyman b. Kutalmış henüz daha küçüktü. Süleyman, büyüdüüğü zaman İznik'i istilâ etti ve ağabeyi Mansûr'un elindeki şehrile hâkim oldu. Türkmenler de ona itaat edince durumu daha da güçlendi. Birçok Anadolu şehrini fethetti. 477 (1084) yılında Antakya üzerine yürüdü. [Bu sıradan] Antakya Rumlar'ın elinde idi. Rumlar, Antakya'ya 358 (968/969) yılında hâkim olmuşlardı. Müslümanlar ilk İslâm fetihleri sırasında bu şehri ele geçirmișlerdi. 14 (635/636) yılında Ebû Ubeyde b. Cerrâh onlara emân vererek, erginlik çağına ulaşan herkesten 1 dinar cizye almak suretiyle barış yaptı. [Sonra] şehir harab oldu ve Rumlar antlaşmayı bozdular. Bunun üzerine Habîb b. Mesleme el-Fîhî ve Âsim b. Ammâr, şehrî sulh yolu ile tekrar fethettiler ve önceki antlaşmaya göre barış yaptılar. Fakat daha sonra Rumlar burayı tekrar ele geçirdiler. Süleyman b. Kutalmış, Antakya üzerine yürüdü zaman şehrî hâkimi Patrik Philaretos idi. Philaretos, Antakya'dan Anadolu'daki şehrile gittiği zaman [kendi yerine] bir şîhne<sup>2</sup> görevlendirdi. Philaretos, halka ve ordusuna gerçekten çok kötü davranışları. Şîhne ile Philaretos'un oğlu, İznik hâkimi Süleyman b. Kutalmış'a mektup yazdılar. Çünkü Philaretos, oğlunu hapsedip ona eziyet

1. Büyük Selçuklu Devleti'nin hizmetinde bulunmuş, meghur bir Türk kumandanı olup, Ramazan 490'da (Ağustos 1097) İsmaililer tarafından öldürülmüşdür. Bk. CL. Huart, "Bursuk", İA., II, 819-820.

2. Askeri Vâli. Bular kılıç ehlinden olup, maireyelerinde büyük bir askeri kuvvet bulundururlardı (Mehmet Altay Küymen, Alp Arslan Ve Zamanı, Ankara 1983, II, 199-204).

3. İbnü'l-Adîm (Zâhdetü'l-Haleb min târîhi Haleb, nr. Sâmi Dehhân, Dâmaşk 1954, II, 87) 280; Urfâlı Mateos (Urfâlı Mateos Vekâyî-Nâmesi ve Papaz Grigor'un Zeylî, çev. Hrant D. Andreasyan, Ankara 1987, s. 161). Azîzî (Azîzî Târîhi, Selçuklularla İlgili Bölgeler, yay. Ali Sevim, Ankara 1988, s. 19) ve İbnü'l-Esîr (el-Kâmil fi târîh, nr. C. J. Tomberg, Beyrut 1979, X, 138), 300; Aksarayî (Müsâmeretü'l ahbâr ve müsâderetü'l-ahyâr, nr. Osman Turan, Ankara 1944, s. 19) 1000 kişi olduğunu kaydeden Kır. İbrahim Kafesoğlu, Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, İstanbul 1953, s. 84; Ali Sevim, Anadolu'nun Fethi Selçuklular Dönemi, Ankara 1988, s. 88; Osman Turan, "Süleymanşâh", İA., XI, 214.

62 Bk. Egemen Tülek, *Al-Cannabi, Hayatı, Şâhsiyeti, Eserleri*, İstanbul Üniversitesi Kitap Tez 11361, Şâhîyat Enstitüsü, Ktp. nr. 232.

63 Bk. Cat. Of Arabic Books in the British Museum, Vol.II, 489, Vo.II, 401.

64 Bk. Sec. Suppl. Cat. Of Arabic Printed Books in the British Museum, 259, 606.

etmişti. Süleyman 280<sup>3</sup> seçme süvari ile kendisini adeta Philaretos davet etmişcesine yola çıktı. 27 Receb (29 Kasım 1084) gecesi Antakya'ya vardi. El-Ümrâniye<sup>4</sup> adıyla bilinen arazi sahiplerini öldürüp, surların burçlarına mızraklarla ip attılar. Sonra birisi burçlara çıktı ve Fâris kapısının sürgüsünü kaldırıp kapıyı açtı. Süleyman b. Kutalmış ve maiyyeti şehrde girip kapıyı kapattılar. 27 Receb<sup>5</sup> (29 Kasım 1084) Cuma günü seher vaktinde askerler hep birlikte nara attılar. Onlar bununla Allahu Teâlâ'nın sanki, Antakya halkı hakkındaki şu buyruğunu kastediyorlardı: "(Onları helak eden) Korkunç sesten başka bir şey değildi. Birdenbire söküverdiler."<sup>6</sup>

Askerler şehrde hâcüm edince, şehir halkı kısa bir süre mukavemet ettiler, sonra mağlup oldular. Bir kısmı kaleye kaçtı ve bazıları da kendilerini surdan atılar. Süleyman, daha sonra gelen Müslüman askerlerin yardımıyla iyice güçlendi. Şehri ele geçirdi. 5 Şaban'da (7 Aralık 1084) Antakya'da Cuma namazını kıldı.<sup>7</sup> Sonra kaleyi muhasaraya devam etti. 12 Ramazan 477'de (12 Ocak 1085) iç kaleyi fethetti ve halka emân verdi. Yanlarındaki malları ve levazamı ele geçirdi. Böylece Melik Süleyman, muazzam miktarda mal ele geçirdi ve ordusuyla burayı teslim aldı. [Sonra] civardaki diğer kaleleri de fethetti. Böylece İstanbul'dan Trablus'a kadar olan sahada hâkimiyet kurup bütün kaleleri ve kasabaları adamlarına ve maiyyetindekilere ikta<sup>8</sup> etti.

Melik Süleyman, güzel ahlaklı, cömert ve asil bir insandı. (27 b) Antakya'ya tamamen yerleşince, aralarında çıkan bir ihtilaf sebebiyle savaşmak için Haleb ve Musul hâkimi Şerefü'd-Devle Muslim b. Kureyş el-Ukaylî'nin üzerine yürüdü. Rivayete göre Muslim, Süleyman'a elçi göndererek, Philaretos'tan almaktı olduğu vergiyi istedii. Süleyman'da ona Philaretos'un kâfir olduğunu, bu yüzden hem kendisinin hem de halkın cizyesini ödemekle mükellef olduğunu fakat kendisinin Allah'a şükrederek mü'min olduğu için böyle bir sorumluluk taşımadığını bildirdi. Bunun üzerine Şerefü'd-Devle Muslim b. Kureyş, Antakya civarını yağmaladı. Buna karşılık Süleyman b.

4 Ali Sevim, "Antakya yakınlarında erişen Süleymanşah, şehrde yaklaşmış olduğu haberinin duyulup yayılması önemle ve dolayısıyla kenti kolaya fethetmek amacıyla bu yörede bulunan ve yerini belirleyemediğimiz Umrâniye çiftliğindeki insanların hepsini öldürmüştür ve gizlice şehrde surları öne me gelmeyi başarmıştır" diyerken, burada adı geçen Umrâniye'nin bir çiftlik olduğunu belirtiyor. (*Suriye ve Filistin Selçukluk Tarihi*, Ankara 1989, s. 109).

5 İbnü'l-Kâlânîsi (Zeylû târîhi Dîmask, nşr. H. F. Amedroz, Beirut 1908, s.117) ve İbnü'l Adîm (Zâbde, II,86) 11 Şaban 477 (13 Aralık 1084); Azîzî (a.g.e., s.19) ve İbnü'l-Esîr (el-Kâmil, X,139) Şaban 477 (Aralık 1084); Ebu'l-Ferec (Abû'l-Farâc Târîhi, çev. Ömer Rıza Doğru, Ankara 1987, I,331) 477 (1084) tarihini kaydeder. Kr. Osman Turan, *Selçuklular Zamanında Türkiye*, İstanbul 1971, s. 72; Erdoğan Merçil, *Müsülmân-Türk Devletleri Tarihi*, İstanbul 1985, s. 108; Ali Sevim, *Anadolu'nun Fethi*, s. 88.

6 Yâsîn, 36/29

7 İbnü'l-Adîm, 15 Şaban 477 (17 Aralık 1084) tarihinde Müslümanların Antakya'da Cuma namazını kıldıklarını kaydetmiştir (Zâbde II,87).

Kutalmış da Haleb yöresini yağmaladı. Bu yüzden aralarında savaş çıktı. 24 Safer 478 (20 Haziran 1085) Cuma günü karşı karşıya geldiler. Şerefü'd-Devle ve adamları bozguna uğradı. Huzurunda Haleb ahdâsına<sup>9</sup> 400 gulâm<sup>10</sup> öldürülünden sonra kendisi de katledildi. Sonra Süleyman harekete geçti ve bu galibiyetten hemen sonra Haleb dışında konakladı. Yanında götürdüğü Şerefü'd Devle'nin cesedini Haleb kapısı önünde defnetti. Süleyman şehrini teslimini istedi. Kaledekiler bunu kabul etmediler. Aralarında antlaşma yapmaya karar verdiler. Sonra Melik Süleyman, bir askeri birliğini Arapları takibe gönderdi. Çetin bir savaşa tutuştular fakat hiçbir şey elde edemediler.

Melik Süleyman, Ma'arratü'n-Nu'mân<sup>11</sup> ve Kefertâb'a<sup>12</sup> yürüdü ve teslim aldı. Seyzer<sup>13</sup> ve civarına hareket edip orayı vergiye bağladı. Ardından Hims'a (Humus) yöneldi ve orada bir gece kaldı. Fakat orayı ele geçiremedi ve Latmîn'e<sup>14</sup> döndü. Buradakilerle savaşarak Latmin'i teslim aldı. Buraya ordusundan bir kit'a asker bırakarak Antakya'ya döndü. Orada bir süre kaldıktan sonra askerlerini toplayıp Haleb üzerine hareket ederek şehir önlerinde konakladı ve orayı muhasara edip sıkıştırdı. Melik Süleyman, Kînnesrin<sup>15</sup> kalesini tamir etti. Sonra oraya doğru yöneldi. Haleb kumandanı<sup>16</sup>, Dîmask hâkimî Tâcû'd-Devle Tutuş b. Alp Arslan'a haber gönderip ondan Süleyman'a karşı askeri yardım istedi. Eğer bizzat kendisi gelirse, kaleyi ona teslim etmeye vaadetti. Tutuş, bunun üzerine Dîmask'tan yola çıkıp Haleb'e bağlı Nâ'ûra'ya<sup>17</sup> ulaştı. Melik Süleyman ona karşı koyma. Böylece iki ordu Safer 479<sup>18</sup> (Mayıs-Haziran 1086) tarihinde karşı karşıya geldi. Melik Süleyman'ın ordusu yeniliğe uğradı. Süleyman öldürüldü. Bir rivayete göre de, esir düşeceğini

8 Milâdi X-XII. yüzyıllarda Suriye ve Irak şehirlerinde gençlerden teşkil edilen mahalli kuvvetlere verilen ad. Bu kuvvetler gerekçeğinde şehrî savunmasında da görev alırlar (Coşkun Alptekin, "Ahdâs", *Dâ*, I, 508-509).

9 Küçük yaşlarda saray hesabına satın alınan veya toplanan, sonra çeşitli hizmetler için hususi surette yetiştirilen kölelere verilen ad. Bk. "Ghulâm", *Eİ*, II,1079-1091; Erdogan Merçil, "Gulâm", *Dâ*, XIV, 180-184.

10 Haleb'in güneyinde bulunan bir kale (Ernst Honigmann, "Maâret-il Nûman", *Jâ*, VII, 116-119).

11 Haleb ile Maaratü'n-Nu'mân arasında bulunan bir kale (Yâkut, *Mu'cemü'l-büldân*, Beyrut 1955, IV,470).

12 Kuzey Suriye'de bulunan ve tarihi çok eskilere dayanan bir şehir. Bk. İbn Münâz, *Kitâbü'l-i'tibâr*, çev. Yusuf Ziya Cömert, İstanbul 1992, s.11; Ernst Honigmann, "Seyzer", *Jâ*, XI,499-502.

13 Humus'a bağlı bir kale (Yâkut, a.g.e., IV,358).

14 Kuzey Suriye'de bir ordugâh şehri (Ernst Honigmann, "Kînnesrin", *Jâ*, VI,711-713).

15 Burada sözü edilen Haleb muhafiz kuvvetleri kumandanı Şerif Hasan el-Huteyi olmalıdır (Sevim, *Suriye ve Filistin*, s.117 vd.). İbnü'l - Esîr (el-Kâmil, X, 147) "Haleb halkın lideri olan İbnü'l - Huteyi el - Abbâsi"; İbnü'l - Adîm (Zâbde, II, 89) "Haleb reisi es-Şerif Hasan el - Huteyi" şeklinde kaydeder.

16 Haleb'in güney-doğusundan bulunan bir yerin adı (Yâkut, a.g.e., IV,732).

17 İbnü'l-Kâlânîsi (Zeylû târîhi Dîmask, s.118-119) ve İbnü'l Adîm (Zâbde, II, 96-97) 18 Safer 479 tarihini kaydedenler, İbnü'l-Esîr (el-Kâmil, X,148) yalnız Safer 479 tarihini kaydedenler. Kr. Osman Turan, *Türkiye*, s.75; Sevim, *Suriye ve Filistin*, s.123.

anlayınca, Tutuş'un zulmünü ve şiddetini bildiği için kendini öldürdüğü söylenir.

Tutuş, Süleyman'ın cesedini bir kefenin içerisinde ve bir katır üzerinde gönderdi.<sup>18</sup> Tipki bir önceki sene Süleyman'ın Müslüman'ı öldürüp Haleb kalesinin teslimini istediği gibi, Tutuş'da Süleyman'ı öldürüp Haleb kalesinin teslimini istedi. Bu işleri takdir eden Allah, noksan sıfatlardan münezzehzdir.

Süleyman öldürülünce, Anadolu'daki ülkesi sahipsiz kaldı. Bunun üzerine Urfa (Ruha) hâkimi İmâdeddin Bozan<sup>19</sup>, Sultan Melikşah'ın emriyle oraya yöneldi ve İznik'i istila etti<sup>20</sup>. Müslümanların ve Süleyman'ın çocuklarının ellerindeki herseyi aldı. Süleyman'ın oğlu [I.] Kılıç Arslan'ı yakaladı ve 485'de (1092) Sultan Melikşah'ın yanına gönderdi<sup>21</sup>. Melikşah olduğu zaman oğlu Sultan Berkyaruk, Babasının ülkesine gitmesi için Kılıç Arslan'a izin verdi. O, Anadolu'ya giderken yanında hiçbir şey olmadığı gibi büyük sıkıntılarla da karşılaştı. Yolda Tâcül-Mûlk Ebu'l-Ganâim<sup>22</sup> için taşınan iki yük gümüşle karşılaştı (28 a) onlara el koydu. Sonra da İznik'e doğru yol aldı. Babasının mülküne devraldiktan sonra Anadolu'da onun yerine sultan

<sup>18</sup> Süleymansah'ın cesedi, Tutuş tarafından Haleb'e gönderildi ve orada defnedildi (İbnü'l-Esr, a.g.e., X, 148). Urfalı Mateos, onun Haleb'te Şerefî'd-Devîle Müslüman b. Kureş'in mezannın yanına defnedildiğini kaydeder (Urfalı Mateos Vekay-i-Nâmesi, s. 169).

<sup>19</sup> Selçuklu emirlerinin ileri gelenlerinden olup, Melikşah tarafından Ebu'l-Kasim'in te'dibi için İznik'e daha sonra da Urfa üzerinde gönderilmiştir. Burayı 28 Şubat 1087'de fethetmiş ve sultan tarafından Urfa'ya vâli tayin edilmiştir. Melikşah'ın ölümü ile ortaya çıkan taht mücadelerinde önce, Tutuş tarafından yer almış daha sonra ise Melikşah'ın büyüğü oğlu Berkyaruk'un safina geçmiştir. Bu hareketinden dolayı Tutuş tarafından 1094'de öldürülmüştür. Bk. Sevim, *Suriye ve Filistin*, s. 128, 134-136, 138, 142, 144, 146, 148-150; Mercil, *Musliman-Türk Devletleri*, s. 58-60, 62.

<sup>20</sup> Bu konuda kaynaklarda çok çelişkili ve birbirini tutmayan bilgiler olmakla birlikte genelde kabul edilen görüş, Süleyman b. Kutalmış'ın Kuzey Suriye Seferine çarken oğullarını da beraberinde götürdüklü ve İznik'te yerine vekilten Ebu'l-Kasim adında bir emiri bıraktığı şeklidendir. Dolayısıyla Sultan Melikşah, Bozan'ı Ebu'l-Kasim üzerine göndermiştir. Yine kaynaklarda verdiği bilgilere göre Melikşah'ın, Süleyman'ın ölümü ile Anadolu'da meydana gelen karışıklığı bertaraf amacıyla Bozan'ı gönderdiği ve Bozan'ın İznik'i sadece kuşatlığı ancak ele geçiremedi; savunma pozisyonundaki Ebu'l-Kasim'ın ise Bizans İmparatoru Aleksiostan yardım aldığı ifade ediliyor (bk. Turan, *Türkiye*, s. 85-87; Mercil, *Musliman-Türk Devletleri*, s. 113-114).

<sup>21</sup> Burada verilen bilgi yanlışdır. Aslında Bozan İznik'te, Süleymansah tarafından naib olarak bırakılan Ebu'l-Kasim'ı sükütmüş fakat muvaffak olamayarak oradan ayrılmıştır. Kılıç Arslan bu strada zaten Melikşah'ın elinde esir olarak bulunuyordu. Onun esir edilişi Bozan tarafından değil 1086'daki Aynu Seylem savasından sonra Tutuş eliyle gerçekleşmiştir. Geniş bilgi için bk. Anna Komnena, *The Alexiad*, (trc.E.A.S. Daves) London 1928, s.160-161. Kr. Turan, *Türkiye*, s. 96, n.40; a.mlf., "Kılıç Arslan I.", IA, VI, 681-682.

<sup>22</sup> Asıl adı Merzhan b. Husrev Fîrûz olup, Sultan Melikşah'ın hazine işlerine bakardı. Sultan Melikşah'ın katunda itibar olan biri idi. Bâtnî olduğu söylenilir. Selçuklu veziri Nizâmîl-Mûlk'ün rakibi olduğu için, onun öldürülmesinden sorumlu tutularak, Nizâmîl Mûlk'ün adamları tarafından öldürdü (İbnü'l-Adîm, *Bugyetü'l-taleb fi Tarihi Haleb, Selçuklularla İlgili Haltercümeleri*, yay. Ali Sevim, Ankara 1976, s.72-73).

oldu. Bir çok yeri fethetti. Uzun süre hükümdarlık yaptı. Devri huzur ve refah içerisinde geçti. Dânişmendogulları'nın elinde bulunan Malatya'yı aldı. Bu olayın tarihi 497 (1103/1104) dir.<sup>23</sup>

500 (1106/1107) yılının başında [Kılıç Arslan] İstanbul'daki Bizans imparatoru [Alexios]'dan mektup aldı. İmparator bu mektubunda haçlılara karşı ondan yardım istiyordu. Haçlıların lideri Bohemund'un büyük bir ordunun başında hareket ettiğini söylüyordu. Kılıç Arslan, İmparator'a yardım etmek üzere bir askeri birlik gönderdi. Böylece haçlıları İstanbul'da yenilgiye uğrattılar<sup>24</sup>. Bohemund bertaraf edildi. Kılıç Arslan bu olaydan sonra Karaman taraflarına yöneldi ve orayı ele geçirdi. Sonra Musul'a hareket etti ve orayı da teslim aldı. Ancak orada öldürüldü. Allah izin verirse ilerde yeri geldiği zaman anlatacağız.

Antakya şehrine gelince, Melik Süleyman'dan sonra orayı Sultan Melikşah'ın emriyle Emîr Yağıbasan<sup>25</sup> teslim aldı ve oranın yönetimini ele geçirdi. Yağıbasan zamanında Antakya'da 484 yılının 19 Şevval Pazartesi (4 Aralık 1091) gecesi büyük bir zelzele oldu. O gün Teşrin-i evvel'in 6. gününe (6 Ekim) mûsadifdir. Zelzele halktan pek çok insanın ölümüne ve evlerinin yıkılmasına sebep oldu. Ayrıca surların 70 burcu da yıkıldı. Zelzelenin Suriye'de yaptığı tahribat daha büyüktü. 485 (1092) yılında Sultan Melikşah Antakya

<sup>23</sup> Ebu'l-Ferec (*Abû'l-Farâc Tarîkî*, II, 345) I. Kılıç Arslan'ın Malatya'yı 2 Eylül 1106'da emân ile ele geçirdiğini söyler. Kr. Mercil, *Musliman-Türk Devletleri*, s. 254; İsm. Demirkent, *Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi*, Ankara 1990, I, 109; Abdülkerim Özaydan, "Dânişmendiler" Dâ, VIII, 470.

<sup>24</sup> Bizans İmparatoru Aleksios ile Antakya prîncepsî Bohemund arasındaki mücadede İstanbul'da değil, Adriyatik sahilindeki Draç'da (*Dyrizaklion*) yapıldı. İmparator, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan'ın gönderdiği Türk birlüklerin yardımı sayesinde Bohemund'u yenilgiye uğrattı. Sonuçta her ikisi taraf arasında Devol Antlaşması (9 Ekim 1107) yapıldı. Bk. İbnü'l-Esr, *el-Kâmil*, X, 425-426, Kr. Steven Runciman, *Haçlı Seferleri Tarihi*, (çev. Fikret İplâtan), Ankara 1989, II, 40-42.

<sup>25</sup> Ünlü Selçuklu kumandanlarından biri olup, Anadolu Selçuklu Sultanı Süleyman b. Kutalmış'ın ölümünden (1086) sonra Melikşah tarafından Antakya'ya vâli tayin edildi. Sultan Melikşah'ın ölümü ile ortaya çıkan taht mücadelerinde Tutuş'un tarafında yer almış, Rey Savaşı'ndan (1095) sonraki bir süre Haleb Meliki Rûdvan'ın hizmetine girmiştir, ancak onun veziri Cenâhîdevle Hüseyin ile aralarındaki anlaşmazlık dolayısı ile Rûdvan'a karşı cephe alarak, Melik Dukak'ın hizmetine girmiştir. Haleb hakimi Rûdvan, veziri Cenâhîdevle Hüseyin'i azledince Haleb'e giderek tekrar Rûdvan'ın emrine girdi. 1098'de haçlılar Antakya'yi işgal edince, kaleden bir kaç adam ile ayrılmış ancak Ermenîz yakınlarına geldiği zaman üzüntüsünden vefat etmiştir (Sevim, *Suriye ve Filistin*, s. 130, 162-163, 165-167, 170-176, 182-186, 221). Azîmî (a.g.e., s. 25, trc., s. 31), onun yolda susuzluktan dolayı öldüğünü; Urfalı Mateos (a.g.e., s. 197), İbnü'l-Esr (a.g.e., X, 275) ve Ebu'l-Ferec (a.g.e., II, 339) Antakya'dan kaçarken yolda üzüntüsünden dolayı yere düştüğünü ve adamları tarafından da terk edilince o yörede bulunan bir Ermeni köyü yada köylüler tarafından başı kesilerek öldürülüğünü kaydedeler. Kr. Sevim, a.g.e., s. 185. Yağışyan'ın ismi kaynaklarda değişik şekilde yazılmıştır. İbnü'l-Kâllînî (a.g.e., s. 122 n.1), Azîmî (*Azîmî Tarihi*, s. 22) ve İbnü'l-Adîm (*Zübde*, s. 101) olarak, İbnü'l-Esr (*el-Kâmil*, X, 274-275) ise şeklinde kaydeder.

surunun yıkılan kısımlarının tamir edilmesini emretti. Tamir sırasında surun altında hristiyan resimleri ve silahları bulundu. Yağibasan bunların tekrar gömülmesini ve olduğu gibi bırakılmasını emretti. Keşke böyle hareket etmemeydi!

490 (1096/1097) yılında haçlılar İstanbul Boğazı'ni geçtiler. Bu, Birinci Haçlı seferiydi. Bu olay Hama sahibinin tarihinde<sup>26</sup> de anlatılmıştır. Haçlılar, Kılıç Arslan'ın ülkesine ulaştılar<sup>27</sup>. Kılıç Arslan onların hareketlerini kesin olarak öğrenince Türkmenler'den ve kardeşi Davud'un askerlerinden bir ordu teşkil etti. Ordunun komandanı yakın arkadaşı Emir Hasan idi. Davud'un yaşıının küçüklüğü sebebiyle orduya Emir Hasan komuta ediyordu. İznik'e asker ve silah yıldılar. Sonra haçlılarla savaştılar. Haçlıların sayısı Kılıç Arslan'ın ordusundan kat kat fazla idi. Buna rağmen Müslümanlar onları mağlup ettiler.<sup>28</sup> Kılıç Arslan zafer sırasında kardeşinin askerinden korkarak onlardan ayrıldı. Bu durum üzerine haçlılar tekrar Kılıç Arslan'ın üzerine yürüdüler ve askerinin çوغunu öldürdüler. Kılıç Arslan bozgun halinde az sayıdaki adamıyla geri çekildi. Türkmenler de aynı şekilde geri çekildiler, haçlılar onlara ait pek çok hayvani ganimet aldılar. İznik önüne geldiler ve burayı bir günde emân ile ele geçirdiler. Sonra sözlerinde durmayarak onlara hainlik ve zalimlik yaptılar. Kadın ve çocukları esir aldılar.

Haçlılar ele geçirecekleri ilk şehri Bizans'a teslim etmek üzere İmparator ile anlaştılar. Ancak İznik'i istilâ ettikleri zaman antlaşma şartlarına uymadılar Bizans İmparatoru esirlerden büyük bir kitleyi satın aldı ve onları İstanbul'a gönderdi<sup>29</sup>.

10 Receb 490'da<sup>30</sup> (23 Haziran 1097) İznik alındı. Yağibasan İznik'in

26 Müellif burada *Ebu'l-Fidâ'nın el-Muhtasar fî târihi'l-beşer* adlı eserini kasdetmektedir. Bk. Üzerinde çalıştığımız kısmın kaynakları.

27 Haçlıların Anadolu'ya geçmesinden sonraki olaylar hakkında geniş bilgi için bk. Reinhold Röhriet, *Geschichte des ersten Kreuzzuges*, Innsbruck 1901, s. 59-107; R. Grousset, *Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Jérusalem*, Paris 1935, I, 27-91; Kenneth M. Setton, *A History of the Crusades*, London 1969, I, 280-307; Steven Runciman, *Haçlı Seferleri Tarihi*, I, 100-164.

28 21 Ekim 1096'da Dragon vadisinde keşif Pierre l'Hermitte'in ordusuna karşı kazanan bu savaş hakkında geniş bilgi için bk. Runciman, *Haçlı Seferleri*, I, 102.

29 Burada anlatılan bilgiler maalefet karışıklık. İznik'in haçlılar tarafından zaptı hakkında bilgi için bk. Runciman, *Haçlı Seferleri*, I, 136-139.

30 Runciman (a.g.e., I, 138) ve Mercil, (*Müslüman-Türk Devletleri*, s. 115) İznik'in 19 Haziran 1097'de Bizanslılar'ın eline geçtiğini kaydederlerken, Turan ( *Türkiye*, s.101) yanlış olarak 26 Haziran 1097 tarihini verir.

haçlıların eline geçtiğini haber alınca etraftan imdat isteyerek asker (28 b) topladı ve şehrin etrafına yerleştii<sup>31</sup>. Kendisi de Antakya'ya girdi. Antakya'daki bütün işleri düzene koydu. Antakya'daki Hristiyanları şehrden dışarı çıkardı.

490 Şevval ayında (Eylül-Ekim 1097) haçlılar, Bagras'ı<sup>32</sup> işgal ettiler, sonra da Bagras civarına yayıldılar. Haçlılar Antakya'yı muhasara ettiler. Etrafa 3000 kadar atlı gönderdiler ve oralarda her türlü yağma ve katliamlarda bulundular. Haçlılar, Antakya şehrinin karşısına indiler. Antakya askerinin kendi üzerlerine düzenledikleri baskınlar yüzünden kendileri ile Antakya arasında bir hendek kazdırılar. 1 Receb 491<sup>33</sup> (4 Haziran 1098) Perşembe gecesi haçlılar kale civarındaki dağlarda ve şehir dışında yaşayan bir grup cani ile birlikte şere saldırdılar. Bu dağlı caniler haçlılardan aldığı mallar karşılığında onların Antakya şehrinin dağ tarafındaki burçlarından birini ele geçirmelerini sağladılar. Böylece haçlılar ele geçirdikleri bu burçdan<sup>34</sup> şafak vakti naralar atarak şere girdiler. Yağibasan yenildi ve ne olduğunu anlayamadan bir grup askerle şehrden dışarı çıktı. Ermenâz'a<sup>35</sup> geldiğinde Antakya'da bıraktığı ailesini, çocuğuunu çocukunu, onlara Müslümanların başlarına gelen belayı hatırladı. Üzüntüsünün şiddetinden hayvan üzerinde durmaya tâkati kalmadı, sonra bu üzüntüden dolayı ölü olarak yere düştü.<sup>36</sup>

Haçlılar Antakya halkından pek çok insan öldürdüler ve onlardan büyük bir topluluğu esir aldılar.

31 Yağışyan herhalde İznik'in haçlıların eline geçmesinden değil, daha ziyade Antakya üzerine yürüdükleri haberini aldığı zaman endişeye kapılmış olmalıdır. Yağışyan'ın Antakya'yı haçlılara karşı savunmak için aldığı tedbirler hakkında bk. Runciman, *Haçlı Seferleri*, I, 164 vd.; Sevim, *Suriye ve Filistin*, s. 183 vd.

32 Antakya ile Beylân arasında önemli bir kale. Geniş bilgi için bk. Yâkut, a.g.e., I, 693; Şemseddin Sâmi, *Kâmrûs*, II, 1330; René Dussaud, *Topographie Historique De La Syrie Antique Et Médiévale*, Paris 1927, s. 162, 169, 430, 433-436, 438; Cl. Cahen, "Baghras", *El*<sup>2</sup> (Ing.), I, 909-910; Yusuf Halaçoğlu, "Bağrâs", *Dâlî*, IV, 450-451.

33 Haçlılar Antakya'yı 3 Haziran 1098'de zaptettiler (Runciman, *Haçlı Seferleri*, I, 180).

34 Bu burç "iki kız kardeş" kulesi idi. Bu kulenin komandanı ise, bir ermene dönmesi olan Fîrûz idi. Bohemund bu adamın ihaneti sayesinde Antakya'ya girmeyi başarmıştır. Bk. Runciman, *Haçlı Seferleri*, I, 177-180.

35 Haleb'e beş fersah uzaklıktaki bulunan bir yer (Yâkut, *Mu'cemü'l-büldân*, I, 217).

36 Diğer bir rivayete göre de Yağışyan, Ermenâz'a yaklaştığı sırada atından yere düşerek ağır bir şekilde yaralanmış, at sırtında gidemeyerek bir duruma gelerek hâdimleri tarafından terk edilince yörende odun kesen bir ermene tarafından başı kesilmek suretiyle öldürülmüştür. Bk. İbnü'l-Kâlânî, *Zeylî târihi Dîmasâk*, s. 135; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil*, X, 275; İbnü'l-Adîm, *Zübde*, II, 135. Kr. Runciman, *Haçlı Seferleri*, I, 180; Sevim, *Suriye ve Filistin*, s. 185.

Musul ve el-Cezire<sup>37</sup> hâkimi Emîr Kürboğa<sup>38</sup>, Fırat'ı geçerek Mercidâbik'in<sup>39</sup> kuzeyine ulaştı. Orada Dımaşk meliki Dukak<sup>40</sup>, Sokman b. Artuk<sup>41</sup> ve Cenâhü'd-Devle Hasan<sup>42</sup> ile buluştu. Onlar Antakya halkın yardımına giderken<sup>43</sup> haçlıların Antakya'yı işgal ettikleri haberini kendilerine ulaştı. Bu habere çok üzüldüler, sonra hep birlikte kesin olarak Antakya üzerine yürümeye karar verdiler ve Antakya'ya geldiler. Haçlıları mağlup ederek şehrde kadar ulaştılar. Haçlılar bozgun halinde şerefe döndüler. Haçlılar Antakya'yı ele geçirdikten 26 gün<sup>44</sup> sonra Müslümanlar orayı muhasara ettiler. Şehir ele geçirilmek üzere iken haçlılar dağa çıktılar. Müslümanlar'ın tarafını ateşe verdiler. Müslümanlar, tam haçlıların karşısında mevzilenmişlerdi. Haçlı süvarileri Müslümanların arkasından Kürboğa'nın askerlerini ele geçirdiler ve Türkmenler'in mallarını yağmalayıp onları esir ettiler. Haçlılar bu durum üzerine fırsatı ganimet bilerek Müslümanların üzerine hücum ettiler ve onlarla şiddetli bir şekilde savaştılar. Kürboğa'nın ordusu yenildi, fakat Kürboğa savaşa devam etti. Öğleden sonraya kadar dayandı ancak sonra yenildi ve geri çekildi.

37 İslâm coğrafacıları tarafından Yukarı Mezopotamyaya verilen ad. Cezî-retü Asûr, İklîmî Asûr da denilen bu bölge Dicle'nin doğusunda kalan Meyyâfârikîn (Silvan), Erzen, Siirt, Zap havzası ve Fırat'ın batısındaki Adiyaman bölgelerini de içine alır (Ramazan Şeşen, "Cezire", *Dâ'a*, VII, 509-511).

38 Selçuklu komandanı ve Musul emiri olup, 1102'de vefat etmiştir. Bk. İbrahim Kafesoğlu, "Kür-Boğa", *İA*, VI, 1084-1086.

39 Haleb'in kuzeyinde bir mevkî (Ernst Honigmann, "Merc Dâbîk", *İA*, VII, 751-752).

40 Suriye Selçuklu Meliki Tâcüddâvelle Tutuğ'un oğlu olup, babasının ölümünden sonra, Dımaşk'a hâkim olarak burada Selçuklu Melikiâğı'ni kurdu. Uzun süre kardeşi Haleb Selçuklu Meliki Rûdvan ile mücadele etti. 12 Ramazan 497 (8 Haziran 1104) tarihinde vefat etti. Bk. Sevim, *Suriye ve Filistin*, s. 243-260.

41 Meşhûr Selçuklu komandanı Artuk Bey'in oğlu olup, Selçuklular'a tâbi Hisn-i Keyfî (Hasankeyf) Artuklu Beyliği'nin kurucusudur. Safer 498 (Ekim-Kasım 1104) yılında vefat etmiştir. Bk. Osman Turan, *Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi*, İstanbul 1993, s. 139 vd.; Ali Sevim, "Sökmen", *İA*, X, 763-766.

42 Cenâbî bu ismini sevhen Cenâhü'd-Devle Hasan yazmış, doğrusu Cenâhü'd-Devle Hüseyîn'dir. Bk. İbnü'l-Kâlânî, a.g.e., s. 133; İbnü'l-Eşîz, *el-Kâmid*, X, 246; İbnü'l-Adîm, *Zâhid*, II, 120,123; a.mlf., *Bağış*, s. 138. Cenâhü'd-Devle Hüseyîn, Fâru'l-Mülük Rûdvan'ı, Tutuğ'un atabeyi iken onun Haleb Selçuklu Melikiâğı'ni kurması üzerine vezîrlîk makamına getirilmiştir, daha sonra Rûdvan'ın annesi ile evlenmiştir. Bir süre vezîrlîk yaptıktan sonra Melik Rûdvan ile anlaşmazlığı dâşerek Humus'ta ikilmî etmeye başlamış 22 Recep 496 (1 Mayıs 1103) tarihinde Bâtmîller tarafından öldürülmüştür. Bk. Sevim, *Suriye ve Filistin*, s. 155, 162-163, 165, 167, 169-171, 173-174, 183-184, 188, 192-194.

43 Kürboğa, Büyük Selçuklu Sultanı Berkyâru'nun emriyle Antakya'nm düşmesinden çok önce harekete geçmiş, kendisine her tarafın iltilâk eden kuvvetlerle büyük bir kudret kazanmış olan ordusuya doğrudan doğruya kuşatma altında bulunan Antakya üzerine yürüyeceğini yerde, 10 Mart 1098'de haçlı reislerinden Baudouin de Boulogne tarafından ele geçirilmiş Urfa'ya doğru hareket etti ve şehri üç hafta (4-25 Mayıs 1098 tarihleri arasında) kuşatmasına rağmen bir netice elde edemedi. Oyun Urfa önünde harcadığı bu zaman, bütün haçlı seferlerinin ikibetinde etkili olmuştur. Bk. Demirkent, *Urfa*, I, 41-44.

44 Kürboğa komutasındaki Büyük Selçuklu ordusu 5 Haziran 1098 günü Antakya'nm üzerine gelmiş bir kaç gün sonra da (taiminin 7 Haziran 1098) haçlıları kuşatmayı başlamıştır. Mîleâlisin "26 gün sonra" (30 Haziran 1098) kaydı Kürboğa'nın haçlılar karşısında mağlubiyete uğradığı tarih olan 28 Haziran 1098'e daha yakın bir tarihtir. (Runciman, *Haçlı Seferleri*, I, 182).

Haçlılar kaçanları takip ederek onlardan bazılarını öldürüp, bazılarını esir aldılar. Müslümanlardan pek çok kişiyi öldürdüler, çok miktarda savaş araç ve gereçleri ve malî ganimet olarak aldılar. Ancak huküm Allah'ındır.

İçkale haçlılara karşı mukavemete devam ediyordu. Kafîrlar karşısında Müslümanları yenildiğini gördükleri zaman 491 yılı Şaban ayında (Temmuz-Ağustos 1098) onlar da teslim oldular.

Haçlılar sonra Urfa<sup>45</sup>, Ma'arra ve Kudüs'ü [15 Temmuz 1099] zapt ettiler. Bütün sahil boyunu da ele geçirdiler. Camileri ve mescidleri yıktılar. Ele geçirdikleri kişileri öldürdüler. Haçlı korkusu Amid, Suriye ve Misir'a ulaştı. Allah Müslümanları, Selçuklu Sultanı Muhammed [Tapar] ve ondan sonra da Nureddin Mahmud b. Zengi<sup>46</sup>, Salahaddin ve Misir Memlûk gazileri ile desteklemiş olmasaydı neredeyse İslâm'ın kökü kazınacaktı.

496 (1102/1103) yılında Kılıç Arslan ile İbn Dânişmend<sup>47</sup> ihtilâfa düştüler<sup>48</sup> ve karşı karşıya geldiler. Kılıç Arslan, İbn Dânişmend'i mağlup ederek Malatya'yı bir müddet kuşattı.

(29 a) 497 (1104) yılında haçlı hükümdarlarından biri 50.000 askerle İstanbul Boğazı'ndan geçti. Bunun üzerine Sultan Kılıç Arslan Anadolu'daki Müslüman hükümdarları topladı. Muhammed İbn Dânişmend de ordusuya ona katıldı. Sultan Kılıç Arslan askeriyle pusuda kaldı. İbn Dânişmend ise haçlı ordusu ile karşılaştı. Aralarında kısa süren bir savaştan sonra İbn Dânişmend geri çekildi. Bundan sonra haçlıların hırsı iyice arttı ve İbn Dânişmend'i takip etmeye başladılar. Bunun üzerine Kılıç Arslan askeriyle haçlıların geri kalan kısmına saldırdı. Onları kılıçtan geçirdi ve mağlubiyete uğrattı. Haçlılar ve İbn Dânişmend geri döndüklerinden haçlı ordusunun savaşacak gücünün kalmamış

45 Urfa Antakya'dan önce haçlıların eline geçmiş (10 Mart 1098) ve ilk haçlı devleti burada kurulmuştur. Bk. Demirkent, *Urfa*, I, 38 vd.

46 Meşhûr Büyükk Selçuklu komandanı ve Haleb valisi Aksungur'un torunu ve Zengiler Atabebegi'nin kurucusu olan İmâreddin Zengî'nin oğludur. Şevvâl 511'de (Şubat 1118) dînâyâya gelen Nureddin Mahmud Haleb ve Dımaşk atabegi olarak hüküm sürdürmüştür ve 11 Şevvâl 569'da (15 Mayıs 1174) Dımaşk'da vefat etmiştir. Bk. Nûkta Elisséeff, *Nûr ad-Dîn, un Grand Prince Musulman de Syrie au Temps des Croisades*, Damas 1967, I-III; Merçil, *Musliman-Türk Devletleri*, s. 220-221; K.V.Zettersteen, "Nûreddin", *İA*, IX, 358-361.

47 Burada zikri geçen İbn Dânişmend büyük bir ihtimalle Gümüştekin Gazi'dir (Abdülkârim Özaydin, "Dânişmendiler", VIII, 470).

48 Antakya Prinkepsi Bohemund ile kuzeni Richard de Salerno'nun Dânişmendî hükümdarı Gümüştekin Gazi tarafından esir alınması ve daha sonra fidye karşılığı Bohemund'un serbest bırakılması haçlılara karşı birlikte savaşan Gümüştekin ile Kılıç Arslan'ı birbirine düşürmüştür. Geniş bilgi için bk. Turan, *Türkiye*, s. 136-146; Özaydin, a.g.m., VIII, 470.

ve çoğunu öldürmüş olduğunu gördüler, bozgun halinde geri çekildiler. Türk kuvvetleri onları takip ederek çoğunu öldürdü.

Haçlılardan kurtulabilen kimseler İstanbul tarafına geri döndüler. Bizans'lılar haçlılardan pek çok şeyi ele geçirdiler. Kılıç Arslan ülkesine döndü. Dânişmend oğlu Muhammed de Malatya'ya döndü ve orayı emân ile Rumların elinden aldı.

499 (1105/1106) yılında büyük bir haçlı reisi 300.000 askerle İslâm ülkelerini ele geçirmek için İstanbul Boğazı'nı geçti. Bizans İmparatoru, Kılıç Arslan'a haber göndererek, durumu bildirdi. Ayrıca imparator, Kılıç Arslana'a haçlılarla kesinlikle savaşa girmeyip, su kaynaklarını kapatmasını ve ekinleri yakmasını tavsiye etti. Kılıç Arslan da imparatorun tavsiyesine uydu. Haçlıların reisi ve beraberindeki şeytan ordusu, İslâm ülkelerine ulaştıklarında, suları azalttı ve yiyecekleri tükendi. Haçlı askerleri büyük sıkıntılarla karşılaştılar. Kılıç Arslan, Türkmenler'den gücünün yettiği kadar asker topladı. O, haçlıları yakından takip ediyordu. Açıklık ve susuzluk şiddetini artırıldığında, haçlılar gerçekten güçsüz döştüler. Ne zaman yiyecek için adam gönderseler, Müslümanlar onları yakalayıp öldürdüler.

Haçlıların sıkıntıları artınca liderleri yaklaşık yirmi kişilik bir grupta beraber çıktı. Hileyle avını yakalamak ister gibiydı. Nihayet güçsüz ve perişan bir vaziyette Antakya hâkiminin yanına ulaştı. Türkmenler bu olayı haber alındıklarında kâfirlerle hâcum ettier ve onları kılıçtan geçirdiler. Onların yanlarında bulunan herşeyi ganime aldılar. Allah'a hamd - ü senâ olsun. Rivayete göre adı geçen bu haçlı reisinin boğazı geçtiğinde yanında savaş aletleri ve eşyaların dışında 700 yük mal vardı<sup>49</sup>.

500 (1106/1107) yılında Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed [Tapar] Haleb Nâibi Aksungur el-Borsuki'nin<sup>50</sup> memlükü olan Çavlı Saka'ya<sup>51</sup> [Sakavu] Çökürmüs'ün<sup>52</sup> elinde bulunan Musul ve buraya bağlı yerleri ikta etti. Bunun üzerine Çavlı, Musul'a yürüyerek Çökürmüs ile savaştı ve onu esir etti.

<sup>49</sup> Burada uzun uzun anlatılan olay 1101 yılı haçlı seferlerine aittir. Ancak verilen bilgilerden hemen hemen hiçbir şey anlamak mümkün değildir. Bu komuda geniş bilgi için bk. İsmî Demirkent, "1101 Yılı Haçlı Seferleri", Prof. Dr. Fikret İşıltan'ın 80. Doğum Yılı Armağanı, İstanbul 1995, s. 17-56.

<sup>50</sup> Ebû Saïd Seyfiddîn Kasîmîdevle Aksungur el-Porsukî, Selçuklu hükümdarı Muhammed Tapar ve oğlu Sultan Mahmûd'u meşhur emridir. Sultan Tuğrul Bey'in emirlerinden Porsuk'un memlâkî olduğu için efendisine nişbede "el-Porsukî" diye anılan Aksungur, Câmi-i Âfîk'te Cuma namazında iken 520 (1126) yılında, Bâtnîler tarafından öldürülmüştür (Çoğun Alptekin, Aksungur el-Porsukî, *Dâr*, II, 297).

<sup>51</sup> Büyük Selçuklu komandanı (Abdülkerim Özaydin, *Sultan Muhammed Tapar Devri Selçuklu Tarihi*, Ankara 1990, s. 51-53).

<sup>52</sup> Büyük Selçuklu hükümdarı Muhammed Tapar'ın emirlerinden biri (Özaydin, *Sultan Muhammed Tapar*, s. 51, 53).

Çökürmüs hasta idi. Çavlı onu bir sedye içinde Musul etrafında dolaştıracak, halka şehri teslim etmelerini emretti. Fakat şehir halkı bu emri kabul etmedi. Bu sırada Çökürmüs vefat etti. Çökürmüs, geniş bir sahada hâkimiyet tesis etmişti. Adamları onun yerine oğlu Zengî b. Çökürmüs'ü geçirdiler. Sonra Musul halkı Sultan Kılıç Arslan'a bir mektup yazarak onu Musul'a davet ettiler. Bunun üzerine Sultan Kılıç Arslan, Musul'u ele geçirmek üzere yola çıktı. Nusaybin'e vardığında, Çavlı korkusundan Musul'u terkederek Rahbe'ye<sup>53</sup> gitti. Kılıç Arslan da Musul'a ulaştı ve orayı 25 Recep 500'de (22 Mart 1107) teslim aldı. Sonra Musul'da yerine, o sırada 11 yaşında olan oğlu Ebû Saïd Mes'ûd b. Kılıç Arslan'ı bıraktı. Kılıç Arslan, bir emirini de oğlunun işlerini yürütütmekle görevlendirdi. Bundan sonra Sultan Kılıç Arslan, Rahbe'yi Çavlı'nın elinden kurtarmak için harekete geçti. Çavlı'nın çok sayıda askeri vardı. Haleb hâkimi Rûdvan da<sup>54</sup> diğerleri ile birlikte ona katılmıştır. Kılıç Arslan biraz yol aldığında, Rahbe'nin Çavlı tarafından alındığını öğrendi ve Çavlı ile savaşmaktan çekinerek günlerce bulunduğu yerde kaldı. Çavlı, sultanın kendisine doğru geldiğini iştirince Kılıç Arslan'ı karşılamak için Rahbe'den çıkararak ona daha yakın bir yere indi. O, Kılıç Arslan'ın kendisiyle savaşmak istemediğini anlayınca, Musul tarafına yöneldi. Bu durumda Kılıç Arslan onunla savaşmak zorunda kaldı. Çavlı ile Kılıç Arslan arasındaki bu savaş 500 yılının Şevvâl ayında<sup>55</sup> (Mayıs-Haziran 1107) meydana geldi. Kılıç Arslan mağlup oldu ve ordusu geri döndü. Kılıç Arslan, Habur nehrine düştü ve boğuldu. İki gün sonra ölü olarak bulundu. Cesedi Meyyâfârikîn'e<sup>56</sup> götürülerek orada defnedildi.

Çavlı Musul'a yürüyerek, burayı emân ile teslim aldı. Kılıç Arslan'ın oğlunu yakalayıp, Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed [Tapar]'ın yanına gönderdi. Sultan'ın yanından ayrılmamasına karar verilinceye kadar orada kaldı.

<sup>53</sup> Fırat nehrinin sağ sahilinde bulunan bir şehir (Ernst Honigmann, "Rahbe", *A*, IX, 601-604).

<sup>54</sup> Fahrû'l-mülük Rûdvan (1095-1113), Suriye Selçuklu Sultanı Tâcûddevle Tutuş'un oğlu ve Haleb Selçuklu Melikliği'nin kurucusu olup, 28 Cumâ delâlü'l 507 (10 Arâk 1113) tarihinde vefat etmiştir. Geniş bilgi için bk. Sevim, *Suriye ve Filistin*, s. 161-221.

<sup>55</sup> İbnü'l-Kâlîni (Zeylû'l-târîhi Dumatâk, s. 157) 9 Şevvâl 500; İbnü'l-Esîr (el-Kâmil, X, 429) 20 Zilkâde 500 tarihini kaydeder. Osman Turan, İbnü'l-Kâlîni'nin hadisessinin Persembe gününe bulduğuunu söylediğini ancak 9 Şevvâl'in Pazar gününe rastladığını ve muhtemelen bunun Persembe gününe müsadif olan 19 Şevvâl olduğunu, on rakamının mistenmiş tarafından sehven yazılmış olabileceğini kaydeder (Türkiye, s. 109 n.72). Kr. Merçil, *Müslümân-Türk Devletleri*, s. 118; Özaydin, *Sultan Muhammed Tapar*, s. 62.

<sup>56</sup> Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda bir şehir olup, bugün Silvan adını taşımaktadır (Besim Darkot-V. Minorsky, "Meyyâfârikîn", *A*, VIII, 195-201).

Sonra 503 (1109/1110) yılında Babasının memleketi olan Anadolu'ya döndü ve oraya hâkim oldu. O,Sultan Mes'ûd b. Kılıç Arslan b. Süleyman'dır. Sultan Mes'ûd adalet ile hareket etti. İnsaflı, iyi halli ve cömert biri idi. Âlim ve salih kişilerin ileri gelenlerini himaye ederek, onları yakınları arasına aldı ve memuriyetlere tayin etti. Ulemâ ve sulehâ için ribat<sup>57</sup> ve hankâhlar yaptırdı. Mescidleri, camileri, köprüleri tamir etti. Allah yoluna sülük edip kâfirlerle cihad etti. Birçok fetihler yaptı. Bir rivayete göre Babasının Musul'da bırakıldığı ve orada yakalanan daha sonra da Anadolu'ya gelerek Sultan olan şahsin Melikşah b. Kılıç Arslan olduğu ve bu Mes'ûd'un ondan sonra tahta geçtiği söylenir.<sup>58</sup> Doğrusunu Allah bilir.

537 (1142/1143) yılında Malatya ve uc bölgeleri hâkimi Muhammed b. Dânişmend vefat etti. Sultan Mes'ûd da harekete geçerek onun bazı şehirlerini ele geçirdi. Sonra Sultan Ebû Saïd Mes'ûd b. Kılıç Arslan Amasya yakınılarında, güzel bir şehir kurulmasını emretti. Böylece orada mescid ve cami ile fakirler, ihtiyaç sahipleri ve yolcular için evler yapıldı, sular getirildi. O, bu şehrde Simere<sup>59</sup> adını verdi. Simere bugün harabe halindedir. Oranın yakınında Kedekara isimli bir kasaba kaldı.

Anadolu Selçuklu Sultanı Ebû Saïd Mes'ûd b. Kılıç Arslan 551<sup>60</sup> (1156) yılında vefat etti. [Amasya yakınılarında] yaptırdığı Simereehrne

57 İslâm ülkesi budutlarının tehlikeli noktalarındaki müstahkem mevkiler, orduların toplanma yerleridir. Çevresindeki halk için de tehlike halinde bir siguma yeridir. X. Asrin sonlarında ve XI. asrin başlarında ribat<sup>61</sup> hemen tamamıyla hâkimî karşılığı olarak kullanılmıştır. Selçuklarda daha ziyade kervansaray görevi görmüşdür. Bk. Georges Marçais-Oktay Aslanapa, "Ribat" *İA*, IX, 734-738.

58 I. Kılıç Arslan'ın Çavuş ile yaptığı savastırılması (1107) sonucu oğullarından Tuğrul Arslan, Malatya'da hükümdarlığını ilan etmiştir. Daha sonra da onun bir diğer oğlu Şahînşah (1110-1116)-ki bazı kaynaklarda Melikşah olarak zikredilir- bir rivayete göre serbest bırakılarak diğer bir rivayette görüp de kaçarak Anadolu'yu gelip Konya'da hükümdar olmuştur. Bu strateji muhtemelen Malatya'da hâpiste bulunan I. Mesud (1116-1155) ise Dânişmendliler'in yardımına kurtularak, kardeşi Şahînşah'ı bertaraf ettikten sonra Anadolu Selçuklu tahtına oturabilmiştir (Anna Komnenna, *The Alexiad*, s. 405; Sûryani Mikhail, *Vekayînâme*, (trc. Hrant D. Andreasyan), *Sûryani Patrik Mihail'in Vekayînâmesi 1042 - 1195*, (T.T.K.'da bulunan ve henüz basılmamış nüsha), s. 54-55; İbnü'l-Kâlânî, *Zeylû Tarîkî Dîmagîk*, s. 158; Ebu'l-Ferec, a.g.e., II, 349-350. Kr. Turan, Türkiye, s. 153-158; Muharrem Kesik, *Sultan I. Mesud Devri Türkiye Selçukluları Tarihi 1116 - 1155*, İstanbul 1999, basılmıştı doktora tezi, s. 26 - 28).

59 Bu gün Anadolu'da ve özellikle Amasya'da Simre adıyla bilinen bir çok yerin mevcudiyeti bu şehrin yerinin ve isminin tam olarak tesbitini güçleştiriyor. Şehrin ismi ve yeri hususunda çeşitli görüşler mevcuttur: Kaynaklardaki farklı imâlâtardan dolayı Simre, Simere, Simura, Simra, Simmire ve Saymire şeklinde okunmuştur. Hüseyin Hüsameddin Yeşilurnak'ın güveninde bulunan ve "Amasya Simresi" olarak adlandırılan yeri; Osman Turan ise Vezirköprü ilçesi olabileceğini kaydediyor. Geniş bilgi için bk. Hüseyin Hüsameddin, *Amasya Tarihi*, İstanbul 1330-1332, I, 412; Turan, Türkiye, s. 195; Paul Wittek, *Menteşe Beyliği* (çev. O.Ş. Gökyay), Ankara 1986, s. 33; Kesik, *Sultan I. Mesud*, s. 107 - 108.

60 Sultan I. Mesud 550 (1155) yılında vefat etmiştir. Bu konuda geniş bilgi için bk. Kesik, *Sultan I. Mesud*, s. 91.

defnedildi. [Mezarının] üzerine bir kümbet yapıldı. Sultan Mes'ûd, türbesinde kendisine Kur'ân okuyacak kimseler için gelirler ve vazifeler tayin etmişti. Bu durum günümüzde de devam etmektedir.

Mes'ûd'dan sonra oğlu İzzeddin Kılıç Arslan b. Mes'ûd b. Kılıç Arslan [II. Kılıç Arslan], sultan olarak tahta oturdu. Adaletle hükümetti. Çok güzel ahlaklı bir hükümdar idi. İzzeddin Kılıç Arslan Anadolu Selçuklu tahtına oturmak için Abbâsi Halifesi Nâsır Lidinillah'tan izin istedi. Halife de ona izin verdi. Halife Nâsır Lidinillah, İzzeddin Kılıç Arslan'ın kızı Selçûka Hâtun ile evlendi. Selçûka Hâtun daha önce Hîsn-i Keyfâ<sup>62</sup> hâkimi Muhammed b. Kara Arslan'ın<sup>63</sup> hanımı idi. Muhammed b. Kara Arslan Hîsn-i Keyfâ'da vefat edince, o da Halife Nâsır Lidinillah ile evlendi.

560 (1164/1165) yılında Konya ve çevresindeki diğer şehirlerin hâkimi olan Kılıç Arslan b. Mes'ûd ile Malatya ve cavarının hâkimi Yağıbasan b. Dânişmend<sup>64</sup> arasında şiddetli savaşlar meydana geldi. Yağıbasan orada Kılıç Arslan'a karşı zafer kazandı. Ancak tam bu sırada vefat etti. Yağıbasan'dan sonra kardeşinin oğlu İbrahim b. Muhammed b. Dânişmend Malatya'ya hâkим oldu. Zünnûn b. Muhammed b. Dânişmend Kayseri'yi işgal etti. Kılıç Arslan'ın kardeşi Şahînşah b. Mes'ûd da Ankara'ya hâkım oldu. Daha sonra bu konuda bir antlaşma yaptılar.

(29 b) 567 (1171/1172) yılında Sultan Kılıç Arslan b. Mes'ûd, Dânişmendoğullarının ülkesine hücum etti. Dânişmendliler'in bazı topraklarını işgal etti. İbn Dânişmend<sup>65</sup> Dîmaşk hâkimi Nureddin Mahmud eş Şehîd'den yardım istedi. Nureddin Mahmud da [harekete geçerek] Kılıç Arslan'ın elinde bulunan bazı yerleri işgal etti. Kılıç Arslan b. Mes'ûd, Nureddin Mahmud'dan bu seferden vaz geçmesini istedi ve barış talebinde bulundu. Nureddin Mahmud ancak Kılıç Arslan'ın Malatya'yı İbn Dânişmend'e vermesi şartıyla barış yaptı.

61 Dicle nehrinin sağ kenarında, Diyarbakır ile Cizre arasında, eski ve bilhassa ortaçağın mühim şehri olup, bugün yerinde Mardin vilayetinin Gercüş kazasına bağlı bir nahiyyenin merkezi olup, Hasankeyf adlı bir köy bulunmaktadır (Besim Darkot, "Hîsn Keyfâ" *İA*, V, 452-454).

62 Muhammed b. Kara Arslan (562/1167-581/1185), Artukuların Hîsn-i Keyfâ koluna mensup olan Fahrreddin Kara Arslan'ın oğlu olup, 562 de (1167) babasının vefatı üzerine onun yerine geçti. 581'de (1185) vefat etti. Bk. Ernst Honigmann, "Nureddin Muhammed", *İA*, IX, 361-362; Coşkun Alptekin, "Artuklular", *DIA*, III, 415.

63 Dânişmendlü hükümdarı Melik Muhammed'in ölümü ile ortaya çıkan taht kavgalarına karışarak Sivas şehrine hâkîm olup, burada hükümlü sürümuş bir Dânişmendlü melikidir. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan ile uzun süre mücadele etmiş ve 4 Ağustos 1164 günü vefat etmiştir (Özaydin, "Dânişmendliler", VIII, 471-472).

64 Burada müellifin, İbn Dânişmend olarak kaydettiği kişi Zünnûn b. Muhammed'dir (Özaydin, a.g.m., VIII, 469-473).

Bunun üzerine Kılıç Arslan Sivas'ı Dânişmendliler'e verdi. 569 (1174) yılında Nureddin Mahmud vefat edince, tekrar Dânişmendliler üzerine hücum ederek Sivas ve Kayseri'yi aldı ve İbn Dânişmend'i<sup>65</sup> oralardan uzaklaştırdı.

584 (1188/1189) yılında halife Nâsîr Lidînîllâh'ın hanımı Selçûka Hâtun b. Kılıç Arslan vefat etti. Halife hanımının vefatından dolayı büyük üzüntü duydu ve Remle'de Selçûka Hâtun'un kabri üzerine bir türbe ile bu türbe yakınında meşhur bir ribât yaptırdı.

Sultan Kılıç Arslan b. Mes'ûd hayatı iken ülkesini çocukları<sup>66</sup> arasında paylaştırdı. Oğullarından Rükneddin Süleyman'a Tokat'ı, Giyâseddin Keyhüsrev'e Konya'yı, Muhyiddin'e Ankara'yı, Muizzeddin Kayserşâh'a Malatya'yı, Mugîseddin'e Elbistan'ı, Nureddin Mahmud'a<sup>67</sup> Kayseri'yi, Kutbeddin'e Sivas ve Aksaray'ı, Nâsreddin Berkyaruk'a Niksar'ı, Sencerşâh'a Amasya'yı verdi. Bunlar, büyük ve merkezi şehirlerdir. Bunlardan herbirine onlarla aynı büyülükte olmayan küçük şehirler de ilave edilmiştir.

Sultan Kılıç Arslan, daha sonra bütün ülke topraklarını büyük oğlu Kutbeddin'in emrinde toplamak istedî. Sonra da Misir ve Suriye hükümdarı Salahaddin b. Eyyûb'un desteğini sağlamak için onun kızını oğlu Kutbeddin'e istedî. Diğer oğulları bundan haberdar olunca, böyle bir durumu kabul etmediler ve ona karşı ayaklandılar. Kılıç Arslan onlara hükmedemez hale geldi. Fakat Sultan Kılıç Arslan yine de çocuklarını tek tek ziyaret ediyor ve onların yanında bir süre ikâmet ediyordu. Keyhüsrev'in ziyaretine gitti. Oğlu onu karşılamaya çıktı, babasının huzurunda yer öperek, Konya'yı ona teslim etti. Sultan Kılıç Arslan da Konya'nın kendisine teslim edilişine pek fazlaraigbet göstermeyip, Keyhüsrev'e "Ben mel'un oğlum Kayseri hâkimî Mahmud'un üzerine yürümek istiyorum. Kayseri'yi ondan almak için sen de benimle gel" dedi. Mahmud babasını küçük düşürmüştî ve onu bir süre hacir altına almıştı.

Keyhüsrev, hazırlıklarını yaparak babası Kılıç Arslan ile beraber Kayseri'ye yürüdü ve şehri kuşattı. Bu sırada Kılıç Arslan hastalandı ve orada

<sup>65</sup> Burada İbn Dânişmend olarak zikri geçen kişi Zünnûn b. Muhammed'dir (Özaydm, a.g.m., VIII, 469-473).

<sup>66</sup> II. Kılıç Arslan'ın oğullarının sayısı hakkında kaynaklarda değişik rakamlar verilmiştir. Ebu'l-Ferec (*Abû'l-Farâc Târihi*, II, 463) 12; Aksarayî (*Müsâmeretü'l-ahbâr*, s.29) 15; Ahmed b. Mahmûd (*Selçuk-Nâme*, (Haz. Erdoðan Mercil), İstanbul 1977, II, 148) 10 oğlu olduğunu kaydeder. Turan ise (*Türkiye*, s.217) 11 oğlu olduğunu kabul eder. II. Kılıç Arslan'ın 11 oğlunun isimleri ve meliki oldukları bölgeler için bk. Turan, *Türkiye*, s. 217.

<sup>67</sup> İbnü'l-Esr (*el-Kâmil*, XII, 88) ve Ahmed b. Mahmûd (*Selçuk-Nâme*, II, 148) "Nâreddin Mahmûd"; İbn Bîbî (*el-Êvâmirü'l-'Alâîyye fi'l-umûri'l-'Alâîyye*, (Haz. Adnan S. Erzî), Ankara 1956, s.22) "Nâreddin Sultanşâh" ismini kaydeder. Kr. Turan, *Türkiye*, s. 217; Abdüllâhâl Çay, *II. Kılıç Arslan*, Ankara 1987, s. 104.

vefat etti. Keyhüsrev de Konya'ya geri dönerken babasını burada defnetti. Böylece her bir kardeş, bulundukları yerlerde hükümdar olarak kaldılar. Kılıç Arslan'ın vefatı 15 Şaban 588 (26 Ağustos 1192) gününe rastladı.

Konya ve oraya bağlı yerler, Aksaray, Kayseri, Ankara, Sivas, Malatya, Tokat, Amasya, Niksar, Maraş, Elbistan, Behisni ve diğer bazı şehrler Kılıç Arslan'ın hâkimiyeti altında idi. Kılıç Arslan, 29 yıl<sup>68</sup> hükümdarlık yaptı. Allah rahmet etsin. Güzel siyaset sahibi, çok heybetli ve çok akıllı biri olup, Bizans İmparatorluğu ile bir çok savaşı oldu. Aksaray şehrini kurarak, kendi devrinde insanların buraya yerleşmesini sağladı. *el-Kâmil*'de de böyle denilmiştir.

Kılıç Arslan'ın ölümünden sonra oğullarından Sivas ve Aksaray hâkimi Kutbeddin, hâkimiyeti altındaki şehrlerin birinden diğerine giderken yolu üzerinde olmadığı halde kasten yolunu değiştirek, Kayseri'deki kardeşi Nureddin Mahmud'un yanına uğrar oldu. Böylece kardeşi Nureddin Mahmud'u çok seviyormuş gibi görünüyordu ama içinden onun için bir hainlik düşünüyordu. Mahmud da Kutbeddin'in ziyaretine gider ve onunla görüşürdü. Bir keresinde âdeti tizere kardeşi Kutbeddin'i karşılamak için şehir dışına çıktı. Ama tedbirsiz davranışlığı için Kutbeddin onu öldürdü ve başını da adamlarına atarak, onlardan Mahmud'un sahip olduğu toprakların teslimini istedi. Mahmud'un adamları Kutbeddin'in bu isteğine karşı çıktılar. Fakat sonra aralarında kararlaştırılan şartla uygun olarak şehri ona teslim ettiler.

Mahmud'un yanında büyük bir emîr vardı. Ona daima Kutbeddin'den sakınmasını tavsiye ederdi. Fakat Mahmud onu dinlemedi. Mahmud'un ölümünden sonra da Kutbeddin hastalandı ve öldü. [Kutbeddin'den sonra da] onun kardeşi Tokat hâkimi es-Sultanü'l-Kâhir Rükneddin Süleyman b. Kılıç Arslan orduyu Sivas'a sevketti ve Sivas'a hâkim oldu. Sivas ona komşu idi. Rükneddin Kılıç Arslan sonra Sivas'tan Kayseri'ye yürüdü ve orayı ele geçirdi. Bütün kardeşlerinden daha kuvvetli bir duruma geldi. Tokat, Sivas, Kayseri ve Aksaray onun hâkimiyeti altına girmiştir. Sonra Rükneddin ile kardeşi Giyâseddin'in araları bozuldu. Sultan Rükneddin Süleyman Konya'ya yürüdü ve orayı muhasara etti. Giyâseddin'e emân verdikten sonra Konya'yı da ele

<sup>68</sup> Cenâbî Efendi'nin kaydettiği bu 29 yıllık süre, II. Kılıç Arslan'ın ülkesini oğulları arasında taksim ettiği zamana kadar geçen saltanat müddetidir.

geçirdi. Giyāseddin'e Konya'ya karşılık Elbistan'ı verdi<sup>69</sup>. Giyāseddin orada bir müddet kaldıktan sonra kardeşi Rükneddin'in kendisine zarar vermesinden korkarak, Haleb hâkimi el-Melikü'l-Zâhir Gazi b. Salahaddin'in (30 a) yanına kaçtı. Fakat onun yanında iyi karşılanmadı ve kabul görmedi. Giyāseddin de oradan ayrılarak İstanbul'a gitti. Orada Bizans imparatorundan ikram ve iyilik gördü. 601 (1204/1205) yılında sultanlığı ele geçirinceye kadar orada kaldı.

597 yılının Ramazan'ında (Haziran-Temmuz 1201) Sultan Rükneddin Süleyman, kardeşi Muizzeddin Kayserşah'ın hâkim olduğu Malatya'ya yürüdü. Malatya'yı günlerce muhasara etti ve orayı ele geçirdi. Muizzeddin Kayserşah da Mısır hâkimi el-Melik'l-Âdil'in yanına gitti ve orada kaldı.

Sonra Sultan Rükneddin Süleyman Erzurum'a yürüdü. Orada Saltuk'un oğlu Muhammed hükümdar idi. Saltukoğulları çok eski bir aile olup Erzurum'da uzun bir müddet hüküm sürdürdüler. Rükneddin Süleyman oraya yürüyüp yaklaştığında, Erzurum hâkimi Muhammed b. Saltuk, Rükneddin'in öngördüğü şartlar üzerine onunla bir antlaşma yapmak amacıyla (Rükneddin'in kendisine bir şey yapmayıacağını zannederek) şehrden dışarı çıktı. Fakat Rükneddin Süleyman, Muhammed'i yakalattı ve sonra da onu tutukladı. Erzurum'a hâkim oldu ve orayı kardeşi Tuğrulşah b. Kılıç Arslan'a teslim etti.

Rükneddin, Ankara'nın dışında kardeşlerinin bütün mülküne ele geçirdi. Ankara müstahkem bir şehir olduğu için alınması çok zor idi. Ankara Rükneddin'in kardeşi Muhyiddin b. Kılıç Arslan'ın elinde idi. Ancak Rükneddin, Ankara'yı yaz-kış üç sene boyunca muhasara altında tuttu ve 600 (1203/1204) yılında şehri teslim aldı. Kardeşi Muhyiddin ve ailesine emân vererek onlara Ankara'ya karşılık bazı yörelerin idaresini verdi. Fakat Muhyiddin iki çocuğu ile birlikte şehrden çıkışınca Rükneddin onlara hainlik yaptı ve hepsini öldürdü. Bu olayın üzerinden beş gün geçmeden Rükneddin de kulunu hastalığına yakalanarak öldü. Allah rahmet etsin. Büyük, güçlü ve hükümdarlığında çok tedbirli, adaleti seven, halkına karşı insafsız biri idi. Ancak insanlar onu itikadının bozuk olması ile itham ediyorlardı. Rükneddin'in felsefi düşünmeye inandığı söyleniyordu. Felsefi düşünmeyenler ona siğnırıdı. Sultan Rükneddin Süleyman da kendisine siğnan taifeye çok iyilik yapardı. Ancak o, akilli biri idi. Halkın kendisinden nefret etmemesi için bu inancını gizlerdi. Halife Nâsır Lidinillah ona "es-Sultânü'l-Kâhir" lâkabını vermişti.

<sup>69</sup> İbnü'l-Esîr (a.g.e., XII, 90, 200), Ebu'l-Ferec (*Abû'l-Fârâc Târihi*, II, 474). Ibn Bîbî (*el-Evâmrü'l-Alâyye*, s. 32, 36) ve *Ananomî Selçuknâme*, (Feridûn Nafîz Uzlu, *Anadolu Selçukluları Devleti Târihi*, Ankara 1952, s. 41, trc., s. 27), bu iki kardeşin mücadelerinden bahsetmelerine rağmen Rükneddin Süleymanşah'ın Konya'ya karşılık Giyāseddin Keyhüsrev'e Elbistan'ı verdiğiinden bahsetmezler.

Rükneddin Süleyman'ın yaptığı güzel işler hakkındaki rivayetlerden biri de şudur: Rükneddin'in Ayaz adında bir kölesi vardı. Bu köle çok yakışıklı, son derece anlayışlı ve terbiyeli biri idi. Sultan Rükneddin de ona ilgi duyar ve çok severdi. Ayaz bazı günler Sultan ile ava çıktı. İşte bunlardan birinde Ayaz yorulup, susadığı bir sırada yaşlı bir kadına rastlayıp, ondan elindeki ayranı alıp içti ve kadına da hiçbirşey vermedi. Sultan Rükneddin avdan döndünce, yaşlı kadın onun huzuruna çakar, Ayaz'dan şikayetçi oldu. [Fakat] Ayaz yaptığı şeyi inkâr ederek, Allah adına yemin edip suçsuz olduğunu söyledi. Sultan Rükneddin [bu cevapta tatmin olmayarak] doktorlara, Ayaz'a kusturucu madde içirmelerini emretti. Ayaz da böylece içtiği ayranı kustu. Rükneddin Süleyman, diğer zâlimlere ibret olması için, işlediği suçun cezası olarak Ayaz'ın öldürülmesini emretti.

Rükneddin Süleyman'dan sonra yerine oğlu Kılıç Arslan b. Rükneddin b. Kılıç Arslan [III. Kılıç Arslan] geçti. Kılıç Arslan daha henüz 11 yaşında bir çocuktu. 601 (1204) yılının bir bölümünde hükümdarlıkta kaldı. Hamidoğulları bölgesinde bulunan Ağras onun zamanında fethedildi. Sonra etrafındaki büyük emirlerden bazıları daha önce Rükneddin'in zulmünden korktuğu için Bizans imparatorundan yanına sığınan Giyāseddin Keyhüsrev b. Kılıç Arslan'a haber gönderip, hükümdar olması için onu israrla ülkesine çağrırdılar. Bunun üzerine Keyhüsrev memleketine doğru harekete geçti. 601 yılının Cemâziyelâhî'nde (Ocak-Şubat 1205) ülkesine ulaştı. Sonra Konya'ya yöneldi ve burayı muhasara etti. Rükneddin Süleyman'ın oğlu Kılıç Arslan [III. Kılıç Arslan] ve ordusu orada bulunuyordu. Konya'dakiler ordudan bir kıl'a asker çıkardılar. Giyāseddin Keyhüsrev ile savaştılar ve onu hezimete uğrattılar. Giyāseddin nereye gideceğini şaşırıp hayret içerisinde kaldı. Konya yakınında küçük bir beldeye (kasabaya) yöneldi. Noksan sıfatlarından münezzeh olan Allah'ın takdiri ki, bu sırada Aksaray halkı kendi valilerinin üzerine saldırdı ve onu şehrden çıkardılar ve Giyāseddin'i hükümdar ilân ettiler. Bunu Konya'dakiler duyunca "Biz Giyāseddin Keyhüsrev'i -başımıza- Sultan yapmaya onlardan daha layıkiz. Çünkü geçmişte bizim hükümdarımız ididi ve bize adaletle muamele edip, güzel bir hayat yaşamıştı." diyerek tipki Aksaray halkın yaptığı gibi onlar da Giyāseddin diye bağırıldılar. Sonra kendi idarecilerini şehrden çıkararak, Giyāseddin Keyhüsrev'i çağrırdılar. Giyāseddin Keyhüsrev de onların yanına gelerek Sultan Giyāseddin Keyhüsrev b. Kılıç Arslan [I. Giyāseddin Keyhüsrev] olarak hükümdarlık tahtına oturdu ve Konya şehrine hâkim oldu. Orası ülkenin başkenti idi. Kardeşi Rükneddin Süleyman'ın oğlu Kılıç Arslan'ı ve yanında bulunanları yakalattı. Allah, memleketin tamamının idaresini bir saat içerisinde Sultan Giyāseddin'e verdi. -Şüphesiz- Bütün noksanlıklardan arınmış olan Allah, bir şeyin olmasını dilediğinde onun sebeplerini de hazırlar. Aşağıdaki şiirde de aynı tema işlenmektedir.

## NAZM

Allah,kuluna yardım etmek isterse,  
Düşmanlarını ona dost yapar.  
Onu bir felaketten kurtarmak isterse,  
Ateşin içinden nehirler akıtar.  
Akılların bunu anlamaktan aciz kaldığını görürsün,  
O kişi için diken çiçeğe çevirdiğini görürsün.

Giyâseddin Keyhüsrev,sultan olarak tahta yerleşince,Sümeysat<sup>70</sup> hâkimi Efdâl Ali b. Salahaddin onun yanına geldi. Sultan Giyâseddin onu Kayseri'de karşıladı. Efdâl Ali onunla birlik oldu ve onun adına hutbe okuttu. Sonra Sümeysat'a geri döndü. Bundan sonra Harput<sup>71</sup> hâkimi Nizâmeddin b. Kara Arslan da aynen Efdâl Ali'nin yaptığı gibi sultanın yanına gelerek onunla müttefik oldu. Bu olaylar Sultan Giyâseddin'in ününü arttırdı ve durumunun güçlenmesini sağladı.

Bu senenin [601] Şaban ayında (Mart-Nisan 1205) Âmid hâkimi olan Nâsîreddin Mahmud b. Muhammed b. Kara Arslan, Harput'u kuşattı. Cezire bölgesinin ordusu ile birlikte el-Melikü'l-Eşref<sup>72</sup> de onun yanında yer aldı. Bunlar kuşattıkları şehrin kenar mahallelerini teslim aldılar. Harput hâkimi Nizâmeddin ise Sultan Giyâseddin'den yardım istedi. Sultan Giyâseddin, Efdâl b. Salahaddin'in idaresinde 6000 kişiden oluşan büyük bir ordu ile yardım göndererek, Nizâmeddin'in isteğine cevap verdi. Bu ordu Malatya'ya ulaştığındı Harput'u kuşatmakta olan Âmid hâkimi Nâsîreddin Mahmud ve beraberindekiler, Harput'dan ayrılarak ülkelerine döndüler.

603 (1206/1207) yılında Sultan Giyâseddin Keyhüsrev halka emân vererek Antalya şehrine hâkim oldu. Antalya Akdeniz kıyısında bulunan bir rum şehri idi. Sultan Giyâseddin Antalya'yı bu tarihden (603-1206/1207) bir müddet önce muhasara etmiş ve orayı ele geçirmiştir. Fakat şehirdeki rumlar,Kıbrıs Frankları'ndan yardım istediler. Kıbrıs Frankları'nın yardımını oraya ulaşınca,

70 Sümeysat,bugünkü Samsat olup,Adayaman vilayetine bağlı bir kaza merkezidir (İşin Demirkent, "Sümeysat", *İA*, XI,232-236).

71 XIX. Yüzyıla kadar Doğu Anadolu'nun başlıca kültür merkezlerinden olan tarihi bir şehirdir. Elazığ şehrinin kurulmasından sonra eski önemini kaybetti (Besim Darkot, "Harput", *İA*, V, 296-299).

72 Eyyübi hükümdarı [607/1210-617/1220]. Bk. C.E. Bosworth, *İslâm Devletleri Tarihi*, (çev. E. Merçil - M. İpsitili), İstanbul 1980, s. 76; C.H. Becker, "Eşref", *İA*, IV, 395.

Sultan Giyâseddin ordusundan bir grup askerini Antalya yakınında bırakarak şehrden ayrıldı. Sultanın bıraktığı bu birlik şehrde erzak ulaşmasını engelledi. Bu yüzden,şehirdekilerin işleri güçleştii. Sonunda rumlar,Kıbrıs Frankları'nın şehrden çıkararak müslümanları defetmelerini istediler. Franklar da rumların kendilerini şehrden çıkarmak istediklerini zannettiller. Bu sebepten dolayı aralarında ihtilaf meydana geldi ve birbirleri ile savaştılar. Antalya'daki rumlar, Müslümanlara bir elçi gönderip,şehri onlara teslim etmek istediklerini bildirdiler. Müslümanlar,rumlara ulaştıkları zaman toplandılar ve Kıbrıs Frankları ile savaşmak konusunda Müslümanlarla işbirliği yaptılar. Franklar hezimete uğradı ve Antalya'daki kaleye kapandılar. Bu arada Müslümanlar Sultan Giyâseddin'e haber göndererek, gelmesini istediler. O,askerlerinden bir grup ile Konya'dan Antalya'ya sırasıyla hareket ederek yola koyuldu. (30 b) Şâban ayının ikinci günü (603- 4 Mart 1207) oraya ulaştı ve şehri teslim aldı. Sonra iç kaleye sığınmış olan Kıbrıs Frankları'ni muhasara etti ve onları da teslim aldı. Kalede bulunan bütün Franklar'ı esir etti. Allah'a şükürler olsun.

605 (1208/1209) yılında Sultan Giyâseddin Keyhüsrev,Maraş'a ulaştı ve Ermeni İbn Leon'un<sup>73</sup> ülkesine yöneldi. İbn Leon'un ülkesine girerek onu yakaladı. Yağma hareketlerinde bulundu. Kirkos<sup>74</sup> kalesi olarak bilinen kaleyi fethetti.

608 (1211/1212) yılında Anadolu Sultani Giyâseddin Keyhüsrev leşkeri'nin [Laskaris]<sup>75</sup> ülkesine yürüdü, onunla savaşı ve onu hezimete uğrattı. Sayılamayacak kadar çok ganimet ele geçirdi. Bu sırada Sultan savaş meydanında dururken,asker de yağma ve düşmanı kovma işiyle meşgul iken,aniden bir Frank gelerek mızrak ile sultana öyle bir vurdu ki,Giyâseddin Keyhüsrev o darbe ile öldü. Allah ü Teâlâ ona rahmet etsin.

el-Melikü'l-Efdâl b. Salahaddin,Sultan Giyâseddin Keyhüsrev hakkında şunları söylemiştir:

73 Burada bahsi geçen Ermeni kralı,II. Leon'dur. Bk. Osman Turan, "Keyhüsrev I", *İA*, VI, 617. Cenâbî Efendi, Giyâseddin Keyhüsrev'in Ermeni Kralı İba Leon'u yakaladığını yazar. Ancak Giyâseddin Keyhüsrev'in yakaladığı kişi, Pertus (Cenâbî, Kirkos olarak kaydediyor) kalesi hâkimi ve Ermeni Kralı II. Leon'un oğlu Kirkor (Gregoire) dur (Osman Turan, "Keyhüsrev I", *İA*, VI, 617).

74 Osman Turan, I. Giyâseddin Keyhüsrev tarafından fethedilen bu kalenin Pertus kalesi olması gerektiğini; Arap kaynaklarının kaydettiği Korikos kalesinin burada bahis mevzuu olamayacağını söylemektedir (*Türkiye*, s. 287 n.47).

75 Theodoros I. Laskaris [1204-1222], İznik Rum imparatoru (Georg Ostrogorsky, *Bizans Devleti Tarihi*, (çev. Fikret İslitan, Ankara 1986, s. 393 vd.).

## NAZM

Giyāseddin'in güneş tam doğduğu anda,  
Doğuyu ve batıyı aydınlatığı sırada,  
O güneş battı,mızrak yıldızının parlamasıyla,  
Aydınlığı gizlenen güneş görmedim,yıldızla.

Allah rahmet etsin Giyāseddin büyük bir sultan idi. Cömert, hayırsever, dindar, ileri görüşlü, Allah yolunda kafirlerle cihad eden, fikir ve itikadi düzgün biri idi.

Ondan sonra yerine çok genç yaşındaki oğlu Melikü'l-Gâlib Sultan İzzeddin Keykâvus [I. İzzeddin Keykâvus] geçti. Çok heybetli, haşmetli ve ulu bir kişi idi. Âmid ve Hisn-ı keyfa hâkimi, Mardin hâkimi, Harput hâkimi ve Sümeysat hâkimi kendi ülkelerinde onun adına hutbe okuttular ve ona itaat etmek hususunda anlaştılar. Ayrıca onun adına para bastırdılar.

609 (1212/1213) yılında Erzurum hâkimi Tuğrulşah b. Kılıç Arslan'ın durumu güçlendi. Tuğrulşah büyük bir ordu ile kardeşinin oğlu Keykâvus'u Sivas'ta muhasara etti ve onu orada sıkıştırdı. Ermenistan hâkimi Ibn Leon Tuğrulşah ile beraberdi. İzzeddin Keykâvus, Eşref b. Âdil'den yardım istedi. Sultan İzzedddin Keykâvus'un amcası Tuğrulşah ondan korktu ve oradan uzaklaştı. Keykubâd b. Kılıç Arslan<sup>76</sup> da Ankara'ya yürüdü ve orayı istila etti. Ankara onun kardeşi Keykâvus'un toprağı idi. İzzeddin Keykâvus, muhasara tehlikesinden kurtulunca, yönünü Keykubâd'a çevirerek, onunla savaşmaya vakit buldu. Sultan İzzeddin Keykâvus, ordularıyla yürüdü ve çadırını Ankara önlerinde kurdurdu. Ankara'yı şiddetle muhasara etti. Alâeddin Keykubâd, kardeşi ile aralarında barış sağlamak için Haleb Hükümdarı el-Melikü'l-Zâhir'den tavassutta bulunmasını istedi. el-Melikü'l-Zâhir, onları barıştırmak için bir elçi gönderdi. Fakat bir netice alınmadı. İzzeddin Keykâvus, Ankara'yı ele geçirinceye kadar muhasarayı sürdürdü. Orayı ele geçirince kardeşi Alâeddin Keykubâd'ı yakaladı. Sonra onu tutukladı ve bir kalede hapsetti. Sonra onunla beraber olan emîrlerin sakallarını kesti ve onları atlara bindirerek çarşılarda ve askerin arasında dolaştırdı. Sultana hainlik yapanın cezası işte budur diye seslendi.

610 (1213/1214) yılında Sultan İzzeddin Keykâvus, amcası Tuğrulşah'a karşı zafer kazandı. Tuğrulşah'ın ülkesini ele geçirerek onu

<sup>76</sup> Müellif tarafından sevilen Keykubâd b. Kılıç Arslan yazılmış, doğrusu Alâeddin Keykubâd b. Giyāseddin Keyhüsrev'dir.

öldürdü. Onunla beraber olan emîrlerin çoğu da kılıçtan geçirdi. Kardeşi Alâeddin Keykubâd'ı da öldürmek istediler ancak İzzeddin Keykâvus'un hocası Mecdeddin<sup>77</sup>, Alâeddin Keykubâd'a şefaatçı oldu. İzzeddin Keykâvus da onu affetti ve hapishanede bıraktı.

Sultan İzzeddin Keykâvus, 611 (1214/1215) yılında Laskaris (Leşkeri) diye bilinen Bizans imparatoruna karşı zafer kazandı. O, babası Giyāseddin Keyhüsrev'in katili idi. İzzeddin Keykâvus onu öldürmeye karar verdi. Fakat Laskaris (Leşkeri) ona çok mal vermeye ayrıca çeşitli kale ve şehirleri de Sultan İzzeddin Keykâvus'a teslim etmeye söz verdi. Sultan İzzeddin Keykâvus, kendisinden önce, Müslümanların fethedemedikleri şehirleri de teslim aldı.

612 (1215/1216) yılında Franklar, Sultan İzzeddin Keykâvus'un hâkimiyeti altında bulunan Antalya'yı ele geçirdiler. Orada bulunan Müslümanları katlettiler. İzzeddin Keykâvus onların üzerine yürüyerek Antalya'yı Franklar'dan zorla geri aldı. Bu yıl (612-1215/1216) Sultan İzzeddin Keykâvus, Ermeni topraklarında bulunan Lü'lüe<sup>78</sup> adındaki müstahkem kaleyi fethetti. Ibn Leon sultandan çok korktu.

615 (1218/1219) yılında Sultan İzzeddin Keykâvus, Haleb şehrini ele geçirmek niyetiyle buraya yürüdü. Efdâl b. Salahaddin de onuna beraber idi. Fakat Sultan arzularını tam olarak gerçekleştiremeden geri döndü. Sultan İzzeddin Keykâvus, savaş aletlerini seçmede kusur ettikleri ve savaşta da ihmalleri olduğu için suçladığı ordusundan bir grup askeri bir evde ateşe verdi<sup>79</sup>.

<sup>77</sup> Şeyh ve kâdi olan Mecdeddin İshâk, Anadolu Selçuklu sultanlarından I. Giyāseddin Keyhüsrev ile ondan sonra yerine geçen oğlu İzzeddin Keykâvus'un hocası olup, onların katında büyük bir mîfûza sahibi idi. I. Giyāseddin Keyhüsrev ikinci defa tahta çıktıktan (1205) Sâm'da bulunan hocası Mecdeddin İshâk'a Farsça mesnevi şeklinde yazdığı mektûbu en Konya'ya davet etmiş bunun üzerine Konya'ya gelen Şeyh Mecdeddin'i, Malatya'ya Melik olarak tayin ettiği büyük oğlu İzzeddin Keykâvus ile birlikte oraya göndermiştir. Sultanın amacı oğlunu içi yetişmesini sağlamaktır. Sultan I. Giyāseddin Keyhüsrev şehid olup, yerine oğlu İzzeddin Keykâvus geçtiği zaman (1211), yeni sultan tarafından hükümdarlığını tasdiki için Bağdat'ta bulunan Abbâsi Halife Nâṣır Lîdimâllâh'ın yanına gönderilmiştir. Mecdeddin İshâk, Sinop'un fethedilmesi (1214) sonucu yine Sultan İzzeddin Keykâvus tarafından elçilik görevi ile Sinop'un fetihini bildiren bir fetihnameti Bağdat'a Halife Nâṣır Lîdimâllâh'a ulaşımakla görevlendirilmiştir. Şeyh Mecdeddin, aynı zamanda büyük âlim Sadreddin Konevî'nin babasıdır (Turan, Türkiye, s. 271 n.6, 275-276, 293, 307, 320).

<sup>78</sup> Bizans'ın en önemli kalelerinden biri olup bugün Ulusluş'a nm doğusunda bulunan İhsan Gazili (Hasan Gazi) isminde bir köydür. Bk. M.C. Şehâbeddin Tekindağ, "Lü'lüe", İA, II, 109-111.

<sup>79</sup> Osman Turan, *Anonim Selçuknâme*'ye dayanarak verdiği bilgilere Sultan'ın bu yaptığı isten dolayı daha sonra pişman olduğunu ve Elbistan'da bu evin yerinde bir mescid yaptırdığını, bu mescidin de "Yanıklar Mescidi" (Mescid-i suhtegân) adını aldığını kaydeden (Türkiye, s. 318).

616 (1219/1220) yılında el-Melikü'l-Gâlib İzzeddin Keykâvus b. Keyhüsrev b. Kılıç Arslan, el-Melikü'l-Eşref'in ülkesine yöneldi. Âmid Hükümdarı Nâsireddin ve Erbil Hükümdarı Muzaffereddin<sup>80</sup> onunla beraber idi. İzzedin Keykâvus, el-Melikü'l-Eşref'in Musul hükümi Bedreddin [Lülü]<sup>81</sup>'e yardım için Musul şehrine gitmesine engel olmak gayesiyle Malatya'ya yürüdü. Belki de Muzaffereddin, Musul'la ilgili arzularını gerçekleştirecekti. Sultan İzzeddin Keykâvus vereme yakalandı ve yolda hastalığı şiddetlenince doktorlar ona Karaman ülkesinde bulunan Viranşehir'in havasını tavsiye ettiler.

Sultan İzzeddin Keykâvus, Malatya'dan geri döndü ve Viranşehir'de vefat etti. Vasiyeti üzerine Sivas'ta kendi yaptırdığı Dârlüşşîfa'nın yanındaki türbesine defnedildi. Allah rahmet etsin. Güçlü, Allah'ın te'yidine mazhar olmuş, düşmanları üzerine muzaffer olan, iyi huylu bir hükümdar idi. Güzel şiir yazdı. Türbesindeki kemerin üzerine şu beyitler yazıldı.

Geniş saraylardan dar kabirlere götürüldük.  
Mallarım bana fayda vermedi.  
Saltanatım elden gitti<sup>82</sup>.  
Ahiret yolculuğuna çıkacağımız apaçık belli oldu.

4 Şevval 617 (2 Aralık 1220)<sup>83</sup>

İzzeddin Keykâvus'tan sonra kardeşi el-Melikü'l-Âdil Sultan [I.] Alâeddin Keykubâd b. Keyhüsrev b. Kılıç Arslan hükümdar oldu. Yukarıda zikrettiğimiz gibi İzzeddin Keykâvus, onu hapsetmişti. Sultan İzzeddin Keykâvus vefat ettiğinde tahta geceBILECEK bir çocuğu yoktu. Bu durumda devlet ileri gelenleri, Alâeddin Keykubâd'ı hapisten çıkararak sultan yaptılar. "Bir kimse zulme uğrarsa, muhakkak ki onun yardımcısı Allah'dır"<sup>84</sup>.

Bir rivayete göre de hastalığı arttığinden İzzeddin Keykâvus'un, onu hapisten çıkarıp kendi yanına getirerek, hükümdarlığı Alâeddin Keykubâd'a

<sup>80</sup> el-Melikü'l-Muazzam Muzaffereddin Ebû Nasr Kâkböri (Gökböri) b. Zeyneddin Ali Küçük b. Begtegin (1190-1232), Hz. Peygamber'in doğumunu (Mevlid-i Nebî) resmi olarak ve büyük şenliklerle kutlayan ilk şahsiyettir (İbrahim Kafesoğlu, "Kök-böri" *İA*, VI, 885-892).

<sup>81</sup> el-Hâcca 69/28-29.

<sup>82</sup> İbnü'l-Esir (el-Kâmil, XII, 354) ve Ebû'l-Ferec (Abû'l-Farac Târihi, II, 504) 616 tarihini kaydeder. Osman Turan ise kaynaklarındaki 616 ve 617 tarihlerini zikrettikten sonra I. İzzeddin Keykâvus ve ondan sonra yerine geçen kardeşi I. Alâeddin Keykubâd'a ait, 616 tarihli icâbe ve paraların olduğunu belirterek birincisinin 616 yılının 10. ayına kadar hüküm sürediğini ikincisinin de, saltanatına bu senenin son iki ay ile başladığını kaydeden (*Türkiye*, s. 319).

<sup>83</sup> el-Hâcc 22/60.

vasiyet ettiği ve halka kardeşini sultan olarak destekleyeceklerine dair yemin ettiğinde söylemiştir.

Alâeddin Keykubâd, sultan olduğunda el-Melikü'l-Eşref ile antlaşma imzaladı. Aralarındaki kırgınlıkları unutmak, yardımlaşmak üzere anlaştılar. Sihriyet yoluyla akrabalık kurdular. Böylece Sultan Alâeddin Keykubâd, el-Melikü'l-Eşref'in kızkardeşi, el-Melikü'l-Âdil'in kızı ile evlendi. Ondan çocuğu oldu.

622 (1225) yılında Sultan Alâeddin Keykubâd, el-Cezire'yi istilâ etti (31 a) ve el-Melikü'l-Kâmil Muhammed'in elinden büyük bir kısmını aldı.

Sultan Alâeddin Keykubâd 623 (1226) yılında Âmid tarafına yürüdü. Oranın hükümdarı Artuklular'dan Melik Mes'ûd b. el-Melik's-Sâlih idi. Sultan, Mes'ûd'un memleketinden olan Hisn-ı Mansûr<sup>84</sup> ve Kahta (Kihteyn)'yı istilâ etti. el-Melikü'l-Eşref, Âmid hükümdarına yardım için kuvvet gönderdi. Fakat sultanın ordusu onlara karşı koyarak hezimete uğradı. El-Melikü'l Eşref de Harran'a çekildi. Savaşta Âmid hükümi de, el-Melikü'l Eşref gibi ağır bir bozguna uğradı. Emîrlерinden büyük bir kısmı esir alındı.

627 (1230) yılında Sultan Alâeddin Keykubâd, Celâleddin Hârizmşah<sup>85</sup> ile savaşmak için 20.000 kadar asker topladı. Çünkü Sultan Alâeddin Keykubâd'ın, amcazâdesi olan Erzurum Hükümdarı ona düşman olduğu için, Celâleddin'in itaatine girerek, onunla Ahlat<sup>86</sup> muhasara altına almışlar ve sonra orayı fethettişlerdi. İşte bu yüzden Sultan Alâeddin Keykubâd, Celâleddin'in Anadolu'ya yönelik, burayı alıp bir kısmını adı geçen amcasının ogluna [Erzurum Hükümdarına] vermesinden korktu ve el-Melikü'l-Eşref'den yardım istedi. O da 5.000 süvari ile sultana yardım etti. İki taraf Erzincan'da karşılaştılar. Celâleddin Hârizmşah ağır bir hezimete uğradı ve adamları dağıldı<sup>87</sup>. Bu yenilgiden sonra Celâleddin kendini bir daha, hiç toparlayamadı.

<sup>84</sup> Bugünkü Adiyaman ili (Yusuf Halaçoğlu, "Adiyaman", *İA*, I, 377-379).

<sup>85</sup> Hârizmşahlar Devleti'nin son hükümdarı (1220-1231). Bk. Aydim Taneri, *Celâleddin Hârizmşah ve Zamanı*, Ankara 1977.

<sup>86</sup> Van gölü'nün kuzeybatı kıyısında mezar ibideleriyle meşhur tarihi bir şehir ve bugün Bitlis'e bağlı ilçe merkezi. Bk. Faruk Sümer, "Ahlat", *İA*, II, 19-22.

<sup>87</sup> Burada sözü edilen, I. Alâeddin Keykubâd ile Celâleddin Hârizmşah arasındaki savaş Yassi-çimen savaşıdır. Geniş bilgi için bk. Turan, *Türkiye*, s. 369; Aydim Taneri, "Celâleddin Hârizmşah", *İA*, VII, s. 248-250.

631 (1233/1234) yılında Sultan Alâeddin Keykubâd, Ahlat'ın bazı şehrlerini istilâ etti. Melik Kâmil de ordusuyla Mısır'dan harekete geçti. Hama hâkimi, Hims hâkimi, Ayntab (Antep) ve Kerek hâkimi gibi kendi hânedânına mensup olan 16 hükümdar toplandı. Anadolu sınırlarındaki en-Nehrû'l-ezrak (Göksu) sahiline indiler. Sultan Alâeddin Keykubâd, adamlarıyla ve savaşçılarıyla geçitleri muhafaza altına almıştı. Bu nedenle el-Melikü'l-Kâmil'in en-Nehrû'l-ezrak tarafından Anadolu'ya girmesi mümkün olmadı. Yola çırıp Fırat'ı geçti ve Süveyda'ya<sup>88</sup> ulaştı. Hama hâkimi el-Melikü'l-Muzaffer Mahmud ile beraber yaklaşık 2500 kadar atayı öncü olarak gönderdi. el-Melikü'l-Muzaffer emrindeki kuvvetleriyle Harput'a yürüdü. Anadolu Sultanı Alâeddin Keykubâd oraya yürüyerek, el-Melikü'l-Muzaffer'in kuvvetleriyle savaşı ve onları hezimete uğrattı. Sonra ordusundan bir grup ile el-Melikü'l-Muzaffer'i Harput'ta muhasara etti. Sultan onları şiddetle muhasara etti. Hükümdarlar arasındaki ihtilaf ve karışıklık yüzünden el-Melikü'l-Kâmil'in Süveyda'dan Harput'a hareket etmesi mümkün olmadı ve Alâeddin Keykubâd Hama hükümdarı el-Melikü'l-Muzaffer'i muhasaraya devam etti. Hama hâkimi el-Melikü'l-Muzaffer emân istemek zorunda kaldı. Sultan Alâeddin Keykubâd da ona emân verdi. el-Melikü'l-Muzaffer sultanın huzuruna çıktı. Sultan ona ikramda bulundu ve hil'at giydirdi. İki gün boyunca onunla sohbet etti. Sonra serbest bıraktı ve Harput'u oranın hakiminden teslim aldı. Harput hâkimi Artuklular'dandı ve yukarıda zikrettiğimiz senenin sonunda (631-1233/1234) el-Melikü'l-Kâmil'e itaat arzetmişti.

632 (1234/1235) yılı girdiğinde Sultan Alâeddin Keykubâd'a karşı birleşmiş olan hükümdarlar dağıldılar ve ülkelerine gittiler. Sultan Alâeddin Keykubâd, harekete geçti ve Harran ile Ruhâ (Urfa)'yı istilâ etti.

Alâeddin Keykubâd, 634 (1237) yılında vefât etti. O, adaletli, büyük bir hükümdar idi. Alâeddin Keykubâd b. Keyhüsrev b. Kılıç Arslan b. Mes'ûd b. Kılıç Arslan b. Süleyman b. Kutalmış, Anadolu ve diğer yerlerin sultani idi.

Bir rivayete göre, oğlu Gıyâseddin Keyhüsrev tarafından zehirlenerek öldürülmüştür. Doğrusunu Allahü Teala bilir. Allah rahmet etsin, bilgili, akıllı, cömert, cesur ve yiğit bir hükümdardı. Âlimleri, şeyhleri ve seyyidleri yakınları arasına alır onlara ihsanlarda bulunurdu. Alâeddin Keykubâd, güzel ahlâk sahibi, adaletli, fakir ve muhtaçlara yardımında bulunan biri idi. Hiç şüphesiz o, ülkesini

88 Bugünkü Siverek. Bk. Şemseddin Sâmi, *Kâmûs*, IV, 2699; René Dussaud, *Topographie*, s. 348, 369, 516; Ernst Honigmann, *Bizans Devleti'nin Doğu Sınırı*, (çev. Fikret İşitan), İstanbul 1970, s. 135 n.2.

adaletle tamir etti, davranışlarının güzelliği ile halkın emniyetini sağladı. Onun zamanında zâhidlik, huzur ve sükûnet yaygınlaştı. İnsanlar, ilim ve kültür tahsiline rağbet ettiler. Her taraftan iyi ve erdemli kişiler, Sultan Alâeddin Keykubâd'ın yanına gelmeye başladılar. Şeyh ve âlim Mevlânâ Bahâ'uddin el-Belhi<sup>89</sup> ve onun asıl, faziletli ve irfan sahibi oğlu Celâleddin er-Rûmî, zâhd ve ilim sahibi, dürüst insan Mevlânâ Sadreddin el-Konevi<sup>90</sup>, fazilet sahibi ve edib Kâdi el-Urmevî<sup>91</sup> ve diğer bazı fazilet sahibi kişiler ve şeyhler Sultan Alâeddin Keykubâd'ın yanına geldiler.

Sultan Alâeddin Keykubâd, ribatlar, köprüler, mescitler ve medreseler yaptırmıştır. Bir çok fetihlerde bulundu. Daima muzaffer idi.

Sultan Alâeddin Keykubâd, Konya ve oraya bağlı bulunan yerler ile Aksaray, Kayseri, Aydın, Menteşe, Saruhan, Hamid, Germiyanogulları'nın ülkeleri<sup>92</sup>, Gerede, Kastamonu, Ankara, Malatya, Maraş, Elbistan, Tokat, Amasya, Niksar, Erzincan, Sinop ve diğer şehirlere hakim olmuştu.

O, Saitanatının ilk yıllarda Konya şehrine sağlam ve yüksek bir sur yaptırdı. O zamana kadar Konya'ya sur yapılmamıştı. Surun yapımı tamamlandığında, adaletli sultan, Alâeddin Keykubâd'ın emriyle şehrin kapısı üzerine arif şeyh, Mevlânâ Celâleddin er-Rûmî'nin gönderdiği şu yazı nakşedildi. "Bu taşın sellere mani olan ve yarısan süvarileri engelleyen bir dairedir. Lakin karanlık gecede ansızın gelen felakete fayda vermez."

Alâeddin Keykubâd, Sivas şehrini imâr edip, Çemişkezek ve Erzincan'a da fethetmiştir. Sonra Erzincan'a da güzel bir sur yaptırmıştır.

18 yıl süreyle seferde ve havzada Sultan Alâeddin Keykubâd'ın hizmetinden bir an olsun ayrılmamış olan, Anadolu Selçuklu emirlerinin büyüklerinden Celâleddin Karatay<sup>93</sup> sultanın uzun ve kısa gecelerde yatağının

89 Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî'nin babası olup, 546'da (1151) Belh'de doğmuş büyük bir mutasavvıfdır. Daha sonra Anadolu'ya hicret etmiş ve 628'de (1231) vefat etmiştir. Bahâeddin Veled olarak da bilinir. Bk. M. Nazif Şahinoglu, "Bahâeddin Veled", *DIA*, IV, 460-462.

90 Tam adı Sadreddin Ebu'l-Medî Muhammed b. İshak b. Muhammed b. Yusuf Ali el-Konevi'dir. 1210 yılında Malatya'da doğan Konevi, Muhyiddin-i Arabî tarafından yetiştirilmiş ve daha sonra onun en büyük yorumcularından biri olmuştur. 572 (1233) tarihinde Konya'da vefat etmiştir. *Nusûs, Nefâhâtu'l-İlahîye ve Mefâthîku'l-gâyb* adlı eserleri vardır. (Şemseddin Sâmi, *Kâmûs*, IV, 2944).

91 Kadi Sirâceddin el-Urmevî, usul ve mantık alimi olup, Urmiye'de doğmuş, 682 (1283) tarihinde Konya'da vefat etmiştir. *Medîli'l-învâr fi'l-mantık* adlı bir eseri vardır. Bk. Brockelmann, *Suppl.*, I, 848.

92 Cenâbî Mustafa Efendi XVI. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı tarihçisi olduğundan bu yer adlarını kendi yaşadığı devirde kullandığı şekilde kaydetmiştir.

93 Anadolu Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubâd'ın hükümdarlığı süresince onun hizmetinden ayrılmayan bu dönemde daha ziyade taşdır, II. İzzeddin Keykavus döneminde ise nâib-i sultân olarak görev yapan, daha sonra atabeg yayın edilen, Anadolu Selçukluları'nın bu tanınmış devlet adamı çok hayırsever biri olup 652 (1254) yılında Kayseri'de vefat etmiştir. Konya'da yaptırdığı Karatay Medresesi meşhurdur (Aydın Tanerî, "Celâleddin Karatay", *DIA*, VII, 251-252).

üzerinde bir saatten fazla uyumadığını, gün boyunca vaktini askeri ve idarî işlere, halkın faydasına olan şeylere ayırdığını, alimlerle sohbet ederek tarihî olayları, geçmiş dönemlerde yaşamış adil hükümdarlara ait haberleri müzakere ederek geçirdiğini söyler. Yaptıkları işler bakımından hükümdarlar arasında en çok Mahmud b. Sebüktigin ve Kâbus b. Veşmgir<sup>94</sup> begenirdi. (31b) Şâni büyük, âl-i-cenâb, güzel ahlaklı, adil ve cömert olduklarından dolayı geçmiş bu iki hükümdarı begenirdi. Onun meclisinde boş şeyler konuşulmaz, bilakis önemli işler konuşulur, faziletli ve güzel şeyler sohbet konusu edilirdi.

Sultan Alâeddin Keykubâd, İmâm Ebû Hâmid el-Gazzâlî'nin<sup>95</sup> "Kimyâ-yi Saâdet"<sup>96</sup> ve vezir Nizâmûlmülk'ün "Siyerü'l-Mülük"<sup>97</sup> [Siyasetname] adlı kitaplarını devamlı okurdu. Allah rahmet etsin, abdestsiz hüküm ve menşürları imzalamazdı.

Ondan sonra hükümdârlık tahtına oğlu Sultan Gıyâseddin Keyhüsrev b. Keykubâd [II. Gıyâseddin Keyhüsrev] oturdu. Sultan Gıyâseddin Keyhüsrev b. Keykubâd 635 (1237/1238) yılında Haleb hükümdarı el-Melikü'l-Azîz Muhammed'in kızı ile evlendi. Sonra kız kardeşini de Haleb hâkimî el-Melikü'l-Azîz Muhammed'in oğlu el-Melikü'n-Nâsîr Yûsuf'a nikâhlâdi ve Gıyâseddin Keyhüsrev için Haleb'de hutbe okutuldu.

Sonra Amasya'da "Baba"<sup>98</sup> denilen bir adam ortaya çıktı. Peygamber olduğunu iddiâ ederek, açayıp şeyler söylemeye başladı. Cahiller ona aldandı ve böylece etrafında birçok kişi toplandı. Öyle ki, bunların sayısı yayalar hariç olmak üzere 6.000 sâvâriye ulaşınca, ayaklandılar ve kendilerine muhalefet edenlerle savaştılar. Şehirleri ve köyleri yağmalayıp oralarда büyük fesad çıkardılar. Bunun üzerine Sultan Gıyâseddin Keyhüsrev onlar için hazırlık yaptı ve sonra onlarla savaşıp isyancıları hezimete uğratarak, güçlerini yok etti. Baba ve onun halifesi olan İshak<sup>99</sup> esir edildi, sonra da başları kesilerek öldürdü<sup>100</sup>.

94 Kâbus b. Veşmgir [367/978-402/1012], Merdavîc b. Ziyâr'ın yeğeni ve Ziyâfler hânedânının dördüncü hükümdarıdır. Bk. Bosworth, *İslâm Devletleri*, s. 117; Cl. Huart, "Kâbus", *İA*, VI, 31-32.

95 İmâm Ebû Hâmid el-Gazzâlî, 1058-1111 yılları arasında yaşamış, İslâm aleminin en büyük mûtefekkrilerinden biridir. Bk. Kasım Kufralı, "Gazzâlî", *İA*, IV, 748-760.

96 İmâm Gazzâlî'nin meşhur eserinin adıdır. Diğer meşhur bir eseri İhyâ-yi Ulâmu'ddin'in bazı ilavelerle Farsça'ya tercümeleridir (Kâsim Kufralı, "Gazzâlî", *İA*, IV, 748-760).

97 Büyük Selçuklu veziri Nizâmûlmülk'ün, Sultan Melikşah'ın isteği üzerine kaleme aldığı 50 bölümünden oluşan meşhur Farsça eseri. Farsçası bir çok defa yayımlanan eser, Türkçe'ye de çevrilmiştir (İbrahim Kafesoğlu, "Nizâmûlmülk", *İA*, IX, 332).

98 Baba İlyas olarak bilinen, 1240 yılında Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı giriştiği büyük siyasi-sosyal ayaklanma hareketine adın veren ve Anadolu'da ilk gayri Sînî cerryeyanların temelini atan Türkmen şeyhi olup, 637'de (1240) öldürülmüştür. Bk. Ahmet Yaşar Ocak, "Baba İlyas", *DİA*, IV, 368.

99 1240 yılında Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı hazırlanan ve "Bâbâ İlyâz" diye bilinen büyük Türkmen ayaklanmasında Baba İlyas adına harekât yönetime fakat yine aynı tarihte yakalanarak öldürülün Türkmen şeyhi. Bk. Ahmet Yaşar Ocak, "Baba İshak", *DİA*, IV, 368-369; a.mlf., "Babâlik", *DİA*, IV, 373-374.

100 Bu konuda geniş bilgi için bk. Ahmet Yaşar Ocak, *XIII. Yüzyılda Anadolu'da Babâller İsyani*, İstanbul, 1980.

641 (1243) yılında Moğollar, Gıyâseddin Keyhüsrev b. Keykubâd'ın ülkesine yöneldiler. Sultan, etrafına haber gönderip her taraftan asker topladı. Erzincan yöresinde Moğollar'la karşılaştı. Fakat Gıyâseddin Keyhüsrev'in askerinin içine korku ve bozgunluk girince, Allah u Teâlâ'nın takdiriyle kısa süren bir savaştan sonra Sultan Gıyâseddin Keyhüsrev'in ordusu hezimete uğradı<sup>101</sup>. [O esnada] kimse kimseye bakamaz hale geldi. Moğollar, bu durum üzerine şüpheye düşerek Gıyâseddin'in ordusunun kaçışını bir hile zannettiler ve bir gün yerlerinde kaldılar. Sonra işin iç yüzünü anlayarak şehirlerde fesad çıkardılar ve oralara hükümettiler. Âmid ve Ahlat'ı istilâ ettiler. Gıyâseddin Keyhüsrev bir kaleye kaçtı. Sonra Moğollar'a haber göndererek emân diledi ve onların itaatine girdi. O günden sonra Anadolu Selçuklu Devleti zayıfladı. (Ancak) hukum Allah'ındır.

654 (1256)<sup>102</sup> yılında Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyâseddin Keyhüsrev b. Keykubâd vefat etti. O, Tarsus üzerine bir ordu göndermişti. Bu ordu Tarsus'u muhasara etti ve oradaki halkı sıkıştırıldı tam Tarsus fethedilmek üzereyken Sultan Gıyâseddin Keyhüsrev'in ölüm haberi askere ulaştı. Bu nedenle oradan döndüler.

Gıyâseddin Keyhüsrev eğlenceye, zevk ü sefaya düşkün idi. Gürcü hükümdarının kızı<sup>103</sup> ile evlenmişti. Hanımına sevgisi büyüktü. Bundan dolayı kendisinin ve hanımının adına sikke bastırılmasını emretti. Devlet ileri gelenleri onu bu yaptığı şeyden dolayı uyardılar. Fakat o bundan vazgeçmedi. Bazı kimseler onu para üzerine, kendisine (Sultan'a) işaret olarak arslan, arslanın başı üzerine de hanımına işaret olarak bir güneş resmi nakşettirmeye teşvik ettiler. O da bunu kabul etti<sup>104</sup>. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yaşamış olan şeyhlerden bazıları paraların üzerinde gördükleri şıkları anlatırlar.

101 Cenâbî Efendi'nin anlatığı, II. Gıyâseddin Keyhüsrev ile Moğollar arasında meydana gelen bu savaş Kösedâğ savaşıdır. Bk. Turan, *Türkiye*, s. 431 vd.

102 II. Gıyâseddin Keyhüsrev 643 (1245/1246) yılında vefat etmiştir. Cenâbî Efendi'nin verdiği 654 (1256) tarihi yanlışdır. Bu komuda geniş bilgi için bk. Turan, *Türkiye*, s. 454.

103 II. Gıyâseddin Keyhüsrev, Gürcü kralıçesi Rosudan'ın kızı Thamar ile evlenmiştir. Thamar'ın babası Saltuklu şehzadesi Muzaffereddin idi. Selçuklu Türkiye'sinde Gürcü Hâkim adı ile tanınan bu melike bir müddet sonra Müslüman olmuş Aliim ve dervişlerin özellikle de Mevlâna Celâleddin Rumi'nin sohbetlerine katılmıştır (Turan, *Türkiye*, s. 415, 455, 458).

104 II. Gıyâseddin Keyhüsrev tarafından bastırılan bu paralar hakkında geniş bilgi için bk. İsmail Galip, *Takvim-i meskûkât-ı Selçuklîye*, İstanbul 1309, s. 48-50; Ahmet Tevhid, *Meskûkât-ı kadime-i İslâmiyye katalogu*, İstanbul 1321, s. 189-224.

Sonra Giyâseddin Keyhüsrev'in yerine iki küçük oğlu Rükneddin Kılıç Arslan b. Keyhüsrev b. Keykubâd [IV. Kılıç Arslan] ile İzzeddin Keykâvus [III. İzzeddin Keykâvus] geçti<sup>105</sup>. Giyâseddin Keyhüsrev'in ölümüyle gerçekte Anadolu Selçuklu Devleti sona erdi. Çünkü ondan sonraki hükümdarlar sadece ismen sultan idiler.

657 (1258/1259) yılında Rükneddin ve İzzeddin, Hülâgu'nun hizmetine giderek bir müddet onun yanında kaldılar. Sonra bu iki kardeş ülkelere geri döndüler. Moğol hükümdarı onlara birlikte ülkenin yönetimi için Muîneddin Süleyman el-Pervâne'yi<sup>106</sup> gönderdi. İki kardeş aralarında anlaşmazlık çıktı, Anadolu Selçuklu Devleti'nde müsterek hüküm sürdürdüler. Rükneddin Kılıç Arslan kardeşi İzzeddin Keykâvus'u mağlup edince, İzzeddin kaçmak zorunda kaldı. [Onun kardeşi] Rükneddin Kılıç Arslan ise tek başına Anadolu Selçuklu Sultanı oldu.

Mezur Keykâvus ise İstanbul'a gitti. Bizans İmparatoru [VIII. Mikail Palaiologos 1259-1282] İzzeddin Keykâvus'a ve yanındaki emirlere iyi davrandı. Onlar orada bir müddet kaldılar. Sonra Keykâvus ile beraberindeki devlet adamları ve diğerleri Bizans imparatorunu öldürüp İstanbul'a hâkim olmak istediler. Ancak bu haber hükümdara ulaşınca onları yakalatarak tutukladı. İzzeddin Keykâvus'u da bir kalede hapsetti. İstanbul'u ele geçirerek niyetinde olan emirlerin ve adamlarının gözlerine mil çekilerek kör edildi. Bu olay 662 (1263/1264) yılında oldu.

666 (1267/1268)<sup>107</sup> yılında Muîneddin Pervâne, devlet adamları ile anlaştı ve Rükneddin Kılıç Arslan b. Keyhüsrev b. Keykubâd'ı tutukladılar. Sonra da Moğol hükümdarının [Abaka Han] emriyle onu boğdular. Onun yerine de henüz 4 yaşında olan oğlu Giyâseddin Keyhüsrev b. Rükneddin Kılıç Arslan'ı [III. Giyâseddin Keyhüsrev] oturttular. Muîneddin Süleyman Pervâne, Giyâseddin'in annesi ile evlendi ve böylece Anadolu Selçuklu Devleti'nde yönetimek tek başına hakim oldu. Giyâseddin Keyhüsrev ise sadece ismen hükümdardı.

105 II. Giyâseddin Keyhüsrev, öldüğü zaman geride onbir yaşında İzzeddin Keykâvus, dokuz yaşında Rükneddin Kılıç Arslan ve yedi yaşında Alâeddin Keykubâd olmak üzere üç çocuk bıraktı. Buna rağmen Gürçil Hatun'dan doğan Alâeddin Keykubâd veliahd idiye de, devlet işleri geleneleri İzzeddin Keykâvus'u (II. İzzeddin Keykâvus) Selçuklu tahtına çıkardılar. Ancak Selçuklu kumandanları arasındaki tıstûnlu mücadelede yüzünden İzzeddin Keykâvus'un saltanatı uzun sürmedi. Sonuçta degerli kumandan Celâleddin Karatay'ın tavsiyesi üzerine üç kardeş müsterek olarak sultan İlân edildi. (II. İzzeddin Keykâvus - IV. Rükneddin Kılıç Arslan - II. Alâeddin Keykubâd 1249-1257). 1254'de II. Alâeddin Keykubâd'ın Erzurum'da zehirlenenin ardından geride kalan iki kardeş arasındaki saltanat mücadelesi 1262 yılına kadar sürdü. (Orman Turan, *Selçuklu Zamanında Türkiye*, s. 458-459, 466-467, 473-475, 493 vd.).

106 Selçuklu Devleti hizmetindeki İranlı idareci sınıfına mensup aristokrat bir aileden gelmektedir. Anadolu Selçuklu Devleti içinde çeşitli memuriyetlerde bulunduktan sonra "Pervânelik" makamına getirilmiş, devletin idaresinde mühüm rol oynamış bir devlet adamıdır. Sinop ve çevresinde Pervâneogulları adı ile tanınan bir de beylili kumrus, 1277'de Abaka Han tarafından öldürülmüştür. Bk. Nejat Kaymaz, *Pervâne Mu'înî'd-Dîn Süleyman*, Ankara 1970.

107 Rükneddin Kılıç Arslan 666 (1267-1268) yılında değil 664'de (1266) öldürülmüştür. Bk. Aksarayî, *Müsâmeretü'l-ahbâr*, s.87; Ebu'l-Ferec, *Abû'l-Farâc Târihi*, II, 587. Krş. Kaymaz, a.g.e., s. 122; Turan, *Türkiye*, s. 531.

668(1269/1270) yılında kuzey beldelerinin Moğol hükümdarı Mengütimur b. Togan<sup>108</sup> ile Bizans imparatorunun arası açıldı. Mengütimur bir Moğol ordusunu donatıp, İstanbul üzerine gönderdi<sup>109</sup>. Bu Moğol ordusu oraya ulaşınca ülkede karışıklıklar çıktılar. İzzeddin Keykâvus'un tutuklu bulunduğu kaleye uğradılar ve onu hapisten kurtararak Mengütimur'un yanına götürdüler. Mengütimur, İzzeddin Keykâvus'a ihsanda bulunup onu evlendirdi. İzzeddin Keykâvus 677 (1278/1279) yılında Saray<sup>110</sup> şehrinde ölünceye kadar Moğol Hükümdarı Mengütimur'un yanında ikâmet etti.

675 (1276/1277) yılında Moğol Hükümdarı Abaka Han<sup>111</sup>, Misir hükümdarına meylettiği gerekçesiyle Muîneddin Pervâne'yi kölelerinden ve yakınlarından 30 kusur kişi ile birlikte öldürdü. Muîneddin Süleyman Pervâne hayırsever, dindar, zekî ve tedbirli bir kişi idi. Yönetimi tamamen eline geçirmiştir.

677 (1278/1279) yılında İzzeddin Keykâvus'un (32a) vefâtından sonra Mengütimur, onun hanımını İzzeddin Keykâvus'un oğlu Sultan Mes'ûd b. İzzeddin Keykâvus ile evlendirmeye niyet etti. Babasının hanımı ile evlenmek istemeyen Mes'ûd b. İzzeddin Keykâvus, Anadolu'ya kaçtı. Moğollar onu Abaka b. Hülâgu'ya götürdüler. Abaka Han ona ihsanda bulunup Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın idaresini verdi. Adı geçen yerler Mes'ûd b. İzzeddin Keykâvus'un yönetiminde kaldı.

681 (1282/1283) yılında Moğol Hükümdarı Argun b. Abaka<sup>112</sup> düşmanı olan Kırım Hükümdarı'na meylettiği için Anadolu Sultanı Giyâseddin Keyhüsrev b. Kılıç Arslan b. Keyhüsrev b. Keykubâd'ı öldürdü. Argun b. Abaka ile Kırım hükümdarı arasında köklü bir düşmanlık vardı.

108 Altın Ordu (Altın Orda) Devleti hükümdarı [1267-1280]. René Grousset, *Bozkar İmparatorluğu*, (çev. M. Reşat Uzmen), İstanbul 1993, s. 379; Reşit Rahmeti Arat, "Mengü-Timur", *İA*, VII, 718-719.

109 Bizans imparatoruna karşı bir ordu gönderen ve bu sayede II. İzzeddin Keykâvus'un da hapisten kurtarılmasına vesile olan Altın Orda Hanı Mengütimur değil Berke Han (1256-1266)'dır. Bk. Aksarayî, *Müsâmeretü'l-ahbâr*, s. 76; Ebu'l-Ferec, *Abû'l-Farâc Târihi*, II, 585. Krş. Turan, *Türkiye*, s. 500 n.73.

110 Altın Ordu (Altın Orda) İmparatorluğu'nun başkenti (W. Barthold, "Saray", *İA*, X, 206).

111 Abaka Han [1265-1282]. Geniş bilgi için bk. Bertold Spuler, *İran Moğolları*, (çev. Cemal Köprülü), Ankara 1987, s. 78-88; Grousset, *Bozkar İmparatorluğu*, s. 349-352; Wilhelm Barthold, "Abaka", *İA*, I, 4; Faruk Sümer, "Abaka", *İA*, I, 8.

112 Argun Han [1284-1291]. Geniş bilgi için bk. Spuler, *İran Moğolları*, s.89-98; Grousset, *Bozkar İmparatorluğu*, s. 353-357; Faruk Sümer, "Argun", *İA*, III, 355-357.

Argun b. Abaka Giyâseddin Keyhüsrev'i öldürdükten sonra Anadolu Selçuklu tahtına Giyâseddin Mes'ûd b. İzzeddin Keykâvus b. Keyhüsrev b. Keykubâd'ı [II. Mes'ûd] oturttu. Onun zamanında Anadolu'daki Selçuklu hâkimiyeti sarsıldı. Bu durumdan faydalanan her emîr bir bölgeyi istilâ etti. Sultan Giyâseddin Mes'ûd ise fakir bir duruma düştü. Hatta alacaklılarının ondan sürekli olarak paralarını istemelerinden dolayı zehir içerek öldüğü söylenir.

Moğol hükümdarı [Argun] Han Anadolu'da büyük bir karışıklığın meydana geldiğini görünce oğullarından birini, akılı bir emîr olan Hâce Muhammed el-Müstevfi<sup>113</sup> ile beraber saltanatın ve ülkenin durumunu düzeltmek için Anadolu'ya gönderdi. Adı geçen Fahreddin ülkede meydana gelen karışıklıklara son vermek için gayret etti.

Sultan Giyâseddin Mes'ûd b. Keykâvus öldüğü zaman Moğol hükümdarının [Gazan Han] yardımıyla Sultan Alâeddin Keykubâd b. Ferâmûrz b. Keykâvus b. Keyhüsrev b. Keykubâd [III. Alâeddin Keykubâd] onun yerine geçti. O, Sultan Mes'ûd'un kardeşinin oğludur. Bu Sultan Alâeddin'in şöhreti büydü ve Selçuklu Devleti'nin parlak devrini yeniden ihya etti. 700<sup>114</sup> (1300/1301) yılı civarında ölünceye kadar Moğollarla savaşı ve kâfirlerle cihad etti. 20 yıl 30 ay 13 gün<sup>115</sup> hükümdarlıkta kaldı. Bu hanedânın bağımsız olarak hükümdarlığını sürdürün en son sultani idi. Sonra onların hanedanları çöktü.

Selçukluların son hükümdarlarının Alâeddin'in oğlu Giyâseddin [Giyâseddin III. Mes'ûd] olduğu da söylenir. Giyâseddin zorba ve zâlim biri idi. Kısa bir müddet sonra devlet adamları ona karşı ayaklanarak onu öldürdüler. Hükümdarlığı kısa sürdüğü için hiç tanınmayan bir hükümdardır. Bundan dolayı

<sup>113</sup> Anadolu Selçuklu Devleti veziri Sahip Ata Fahreddin Ali'nin ölümü (1288) üzerine İlhanlılar tarafından Anadolu'ya vezir olarak gönderilen Fahreddin Kazvînî (Müstevfi), vezirliği süresince (1284-1291), halktan ağır vergiler alarak, büyük zulüm ve iğneçeler yapmıştır. Fakat sonunda Argun Han Yahûdî veziri Sadûddevelî'nin etkisi ile oru görevden alarak 1291 yılında Tebriz meydanında idam ettiler (Ahmed b. Mahmûd, *Selçuk-Nâme*, II, 156; Turan, *Türkçe*, s. 592-594).

<sup>114</sup> Aksaray, III. Alâeddin Keykubâd'ın İlhan (Gazan Han) tarafından önce ölüm cezasına çarptırıldığını sonra Hülâgû'nun kızı olan eşi sayesinde ölümünden kurtuldığını fakat tahtından azledilerek İsfahan'a gönderildiğini bir müddet sonra bir mecliste maiyetindeki adamlardan birisine karşı ağzını bozdugundan bu adamın vurdugu bir biçak yarasıyla olduğunu kaydeder. Ancak tarih vermez. II. Giyâseddin Mes'ûd'un 702 (1302/1303) yılı başında hükümdar olduğunu kaydetmesinden Keykubâd'ın azılı ve İsfahan'a gönderildiği tarihinin 701 (1301-1302) olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla ölümü 701 (1301-1302) veya bunu takip eden yıllarda vuku bulmuş olmalıdır. Bk. *Müsâmeretü'l-ahbâr*, s. 291, 294. Krş. Turan, *Türkçe*, s. 634; Cl.Cahen, "Keykubâd", *EP*, IV, 818.

<sup>115</sup> III. Alâeddin Keykubâd 697-701 (1298-1301/1302) yılları arasında olsak üzere dört yıl hükümdarlık yapmıştır (Turan, *Türkçe*, s. 622, 634).

II. Alâeddin Keykubâd<sup>116</sup> bu devletin en son hükümdarı olarak bilinmektedir. Gerçek durumu Allah bilir.

Sultan Alâeddin zamanında Osmanlı padişahlarının atası Sultan Osman [Gazi] ortaya çıktı. Allah onlara yardım etsin ve düşmanlarına karşı onları galip kilsün. Bir çok şehri ele geçirdi. Sultan Alâeddin vefât ettikten sonra üç beylerinden Aydin, Saruhan, Menteşe ve Germiyanogulları gibi yöneticiler etrafa saldırip, Selçuklu topraklarını ele geçirmeye başladilar. Sultan Alâeddin'in askerinin ve emîrlерinin çoğu Sultan Osman'ın yanında toplandılar. Sonra Karaman'ın başkenti Konya'yı Aksaray, Kayseri, Darende, Kırşehir, Alaşehir ve diğer yerleri ele geçirdiler.

Bu bilgileri alırken Tarih-i Ibn-i Kesîr<sup>117</sup>, Tarih-i Sahib-i Hama, Tarih-i Behcet<sup>118</sup>, Tarih-i Nişâni<sup>119</sup> ve Alâeddin el-Acemî'nin eş-Şerîf adlı eserinin tercümesinden istifade ettim.

## SUMMARY

The study gives information about Ottoman Historian Djanâbî Mustapha life and his books. This study also contains Turkish translation of Chapter of "Asian Minor Saljuqids" of his book "al-Aylam az-Zâhir".

<sup>116</sup> Müellifin burada kasdettiği Anadolu Selçuklu Sultanı, III. Alâeddin Keykubâd'tır [697/1297-701/1302].

<sup>117</sup> Ibn Kesîr'in *el-Biddye ve'n-nihâye* adlı eseri. Bk. Tercümesini Yaptığımız kısmın kaynakları.

<sup>118</sup> Fatih devri tarihçilerinden Şükârîllâh'ın (6.864/1459-1460) Vezirîzâz Mahmud Paşa adına yazdığı Farsça umûmî tarih. Bk. Tercümesini Yaptığımız kısmın kaynakları.

<sup>119</sup> Ramazan-zâde Mehmed Çelebi (Küçük Nişancı) tarafından yazılan umûmî tarih. Bk. Tercümesini Yaptığımız kısmın kaynakları.