

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAYINLARI
PUBLICATIONS OF THE FACULTY OF LETTERS, ISTANBUL UNIVERSITY

İSLÂM TETKİKLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

(REVIEW OF THE INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES)

Kurucusu :
Ord. Prof. Dr. Z.V. Togan

Müdür — Editor
Prof. Dr. Salih TUĞ

CİLD — VOLUME : VII
CÜZ — PARTS : 3-4
1979

Edebiyat Fakültesi Basımevi
İSTANBUL
1979

Sultan II. Abdülhamid ve Çin müslümanları

Ihsan Süreyya SIRMA

Sultan II. Abdülhamid'in dış siyaseti her nedense gereği gibi araştırma konusu yapılmamış, ve maalesef bu konuda yazılanların çoğu - lehte veya aleyhte olsun - hissî olmaktan öteye gidememiştir.

Sultan II. Abdülhamid, ya batılı yazarların tesiri altında kalınarak «Kızıl Sultan» olarak gösterilmiş; veya hukmet bu görüşe bir reaksiyon olarak, Sultan II. Abdülhamid göklere çıkartılmıştır.

Kanaatimize göre, bu iki tutum yerine, tamamen belgelere dayalı bir ilim çerçevesi içerisinde bu konuyu ele alıp incelemek gerekir. Ancak belgelerin ışığı altında onun siyasetinin müsbet, veya varsa, menfi tarafları ortaya konabilir. Bu husus, sadece II. Abdülhamid için değil, tüm tarihi hadiselerin geçege en yakın bir şekilde tesbiti için bir zurrettir.

Biz bu küçük makalemizde, Sultan II. Abdülhamid'in dış siyasetinin bir parçası olan «panislamizm» siyaseti içinde, Çin'de yürüttüğü siyasi ve dini faaliyetlerinden bahs edeceğiz.

Öteden beri Osmanlı Devleti'ni yıkmayı gaye edinen Batı Hristiyan Dünyası, II. Abdülhamid devrinde bu faaliyetini daha da artırarak, onun için bir çaban başı olmaya başladı. 19. asra kadar Osmanlı Devleti'nde sâkin ve itaatkar tebaa olan azinliklar, Batı'nın teşvik ve tahrîki ile ve özellikle Tanzimat Fermanı'rı müteakip, yer yer isyanlar çıkartarak, bağımsızlık yaygaralarını koparttılar. Ermeniler doğu Anadolu'da bir Ermenistan, Yahudiler de Filistin'i istiyorlardı. Oysa ki Avrupalılar, Filistin için kışkırttıkları Yahudilere her türlü zulmü yapmışlar ve onları Avrupa'dan sürmüşlerdi.

Bu siyasi meseleler yanında, Osmanlı Devleti malî bir kriz içinde bulunuyordu.

Bütün bunlara karşı II. Abdülhamid'in ne düşündüğü ve ne yaptığı konumuz olmadığından, onun Çin'de yürüttüğü *panislamist* faaliyetlerinden bazılarını ele alacağız.

Sultan II. Abdülhamid, bu problemlere karşı koymak için, Anadolu'nun dışındaki müslümanlardan faydalananmak ve onların da yardımını sağlamak istemiştir. Bunu yaparken de Hilafet merkezi İstanbul'dan çok uzakta olan müslümanları, tarikat seyhleri veya özel temsilciler vasıtasıyla «Halife» sıfatı etrafında toplamaya çalışmıştır ki, onun bu siyasi dinî faaliyetine kısaca *panislamizm* denmiştir.

II. Abdülhamid, bu gayeyle, bilhassa gayr-i müslimlerin idaresi altında bulunan müslümanlarla, temsilcileri vasıtasiyle temas geçmiş, ve onları kısmen - gizli de olsa - İstanbul'a bağlamayı başarmıştır.

Bu cümleden olarak, Türkistan'a, Afrika'ya¹, Japonya'ya ve biraz sonra sözünü edeceğimiz Çin'e kadar adamlarını göndermiştir.

Victor Bérard bu hususta şunları yazar: «O'nun, Çin, Fas, Hindistan, Buhara ve bilhassa İmparatorluğun eski vilayetleri olan Mısır, Tunus, Bosna, Kafkasya v.s. gibi gayr-i müslimlerin kanunlarının idaresi altına düşmüş yerlerde adamları vardi»². Arnold J. Toynbee'nin, onun bu siyasetinden bugün dahi endişe duyması bundan dolayı değil midir?³.

Sultan II. Abdülhamid, zaman zaman Çin'e heyetler ve temsilciler göndermiş, ve bunlar vasıtasiyle Çin müslümanlarını Osmanlı Hilafeti'ne bağlamayı başarmıştır.

Bu heyetlerin en mühimi, Enver Paşa başkanlığında 1901 yılında Çin'e gönderilen heyettir. Enver Paşa, maiyyetinde hanımı, bir yüzbaşı, iki katip, iki *molla*⁴, iki asker ve bir kaç hizmetçi olduğu halde Çin'e gitmiş ve oradaki müslüman çinlilerle temas kurup, durumlarını inceledik-

1 Bak. İhsan Süreyya Sırma, Fransa'nın Kuzey Afrika'daki sömürgeciliğine karşı Sultan II. Abdülhamid'in Panislamist faaliyetlerine ait bir kaç vesika, Tarih Enstitüsü Dergisi, İstanbul, 1977, sayı, 7-8, s. 158.

2 Le Sultan, l'Islam et les Puissances, Paris, 1907, s. 36.

3 La Civilisation à l'épreuve, Paris, 1951, s. 228.

4 Elimizdeki belge «molla» kelimesinden hangi ilmi kariyerin kastedildiği hakkında bilgi vermemeektedir.

ten sonra, Sibirya üzerinden Avrupa'ya, oradan da Türkiye'ye dönmüştür⁵.

Enver Paşa'nın ayrılışını müteakip, Şangay'da çıkarılan *l'Echo de Chine* adlı fransızca gazetenin 16 Ağustos 1901 tarihli sayısının baş makalesinde şöyle yazılmaktadır :

«Le Khalife et les Musulmans Chinois

«La mission ottomane dirigée par le général Enver-Pacha, qui a quitté récemment Shanghai pour rentrer en Europe par la Sibérie, a été de la part des journaux étrangers l'objet d'appréciations très diverses quant à sa portée et son efficacité. Dans son No du 12 juin dernier, le journal allemand *Der Ostasiatische Lloyd* affirmait que «Enver-Pacha s'était assuré que les musulmans de toute la Chine reconnaissaient le Khalife de Constantinople comme leur chef spirituel et que, même dans des questions de politique intérieure, ils lui accordaient les droits d'un juge».

Yukarıdaki fransızca metnin turkçesi söyledir :

«Sibirya üzerinden Avrupa'ya dönmek için, bir müddet sonra Şangay'ı terk eden general Enver Paşa'nın başkanlık ettiği Osmanlı heyetinin tesir ve ehemmiyeti, yabancı gazeteler tarafından çok çeşitli sekillerde takdir edilmiştir. Bir alman gazetesi olan *Der Ostasiatische Lloyd*, geçtiğimiz 12 Haziran numaralı sayısında tasdik ediyor ki: «Enver Paşa, bütün Çin Müslümanlarının İstanbul Halifesini manevî liderleri olarak tanıdıklarını, ve hatta iç siyasetle ilgili meselelerde dahi o'na hâkim olma haklarını vermektede olduklarına kanaat getirmiştir».

II. Abdülhamid'in Çin'deki bu tesirini kıskanan ve bu tesiri - kendi çıkarları için - en aza indirmek isteyen ve İngiliz basını temsil eden *North China Daily News* gazetesi, 25 Haziran 1901 tarihli sayısının baş makalesinde, II. Abdülhamid'in Çin'deki bu tesir ve nüfuzunu inkâr etmekte ve onun Çin'de tanınmadığını iddia etmektedir.

Fakat aynı gazetenin 1 Temmuz tarihli sayısında çıkan bir yazida, bu İngiliz iddiasının yersiz olduğu belirtilmiş ve şu hususlar da ilâve edilmiştir :

5 Archives du Ministère des Affaires Etrangères Françaises, N.S. Chine, Vol. 81, s. 29.

6 Archives du Ministère des Affaires étrangères Françaises, N.S. Chine, Vol. 81, s. 41.

«Il y était dit entre autres choses que le nom du Sultan est si bien connu en Chine que des prières sont dites chaque jour à son intention dans toutes les mosquées de l'empire»⁷. Yani, «Diğer hususlar içinde de niyordu ki; Sultan'ın adı Çin'de o derecede iyi tanınmaktadır ki, İmparatorluğun (Çin imparatorluğu) bütün camilerinde hergün okunan dualar, onun adına okunmaktadır».

İngiltere, Çin'deki müslümanları İngiliz Kralı'na bağlamak için, karşılık taarruza geçmiş ve İngiliz Kralını adeta «Ulu'l emr» olarak Çin müslümanlarına empoze etmeye çalışmıştır. Bunu haber alan II. Abdülhamid, Çin müslümanlarını, ingiliz kralına değil, İslâm Halifesi'ne, yani kendisine tabi olmaları için uyarmış, ve yukarıda gördüğümüz gibi bunda muvaffak da olmuştur.

Elimizdeki belgeden anlaşıldığına göre, o sırada Çin'de bulunan fransız basını ve özellikle *l'Echo de Chine*, ingilizlere karşı Sultan II. Abdülhamid'i desteklemekte ve Maverdi'nin *el-ahkâmu's-sultâniyye* adlı kitabı buna dayanarak, Çin müslümanlarını söyle uyarmaktadır :

«Il ressort de ce court, mais nécessaire, exposé théologique et juridique (la religion et le droit formant corps dans l'Islam) que tout musulman, quelle que soit d'ailleurs sa race ou sa patrie, est tenu d'obéir, en pensée et en action, aux chefs des musulmans, c'est-à-dire avant tout au Khalife. Celui qui se refuse à cette obéissance tombe dans l'impiété s'il en manque à la loi qu'en action, et dans la mécréance, s'il la méconnait en pensée et en acte. Il ne saurait donc plus être compté parmi les enfants du Prophète et s'il peut se glorifier encore d'être le fidèle sujet de l'Empereur de Chine ou du Roi d'Angleterre, il a cessé d'être musulman. Avant de se séparer ainsi de la communauté des Croyants peut-être ferait-il sagement de méditer la parole du grand mystique persan Djelal-ed-din Roumi :

Can-i gurk-o can-i seg ez hem cüdast

Müttehid, canhâ-yı merdân-i Huda'st.

Carol-BHV.⁸

Adı geçen *l'Echo de Chine* gazetesi bas makalesinin yukarıdaki son bölümünde de söyle denmektedir :

7 Aynı yer.

8 Aynı yer.

«Kısa fakat zarurî olan kelamî (théologique) ve hukukî (İslâm'da din ve hukuk bir vücut olduğundan) bu açıklamadan anlaşılıyor ki, ırkı ve vatanı ne olursa olsun, her müslüman düşüncesinde ve hareketinde, müslüman reislerine, yani her şeyden evvel Halife'ye itaat etmek mecburiyetindedir. Kim bu itaattan sarf-i nazar ederse, hareketleriyle kanuna karşı kusur ettiğinden, günahkâr; şayet bu itaati düşündere ve hareketiyle reddederse, küfre girmiş olur. Böylece o kimse artık Peygamber ümmetinden sayılmayacak, ve o kimse hala Çin İmparatoru'na veya İngiliz Kralı'na saygılı bir tebaa olduğunu ögrenerek ilân ediyorsa, o artık müslümanlığına son vermiştir. Bu şekilde müminlerin cemaatinden ayrılmadan evvel, belki aklılıca büyük mutasavvîf Celâleddin-i Rumî'nin şu sözüne hayran kalmak daha faydalı olur :

«Kurtla köpeğin ruhları birbirinden ayridır,
Ancak, Allah yolundakilerinin ruhları birdir».

Carol-BHV.

Fransa'nın Sultan II. Abdülhamid'i bu şekilde desteklemesinin belki tek sebebi, Kuzey Afrika'daki müslüman tebaasının da II. Abdülhamid tarafından kendi aleyhlerine çevrilmesinden duydukları korkudan ileri gelmektedir. Nitekim fransız gazetecisinin yukarıda söylediği, *Halife'ye itaat hükümleri*, sadece Çin'deki müslümanlar için değil, kendi tabiri ile «ırkı ve vatanı ne olursa olsun» her müslüman için geçerlidir. Ancak Çin müslümanları, Fransa'nın Kuzey Afrika'daki müslümanları nasıl sömürdügüden habersiz olduklarıdan, bu şekilde düşünmemişlerdir. Ve böyle düşünmediklerinden dolayı, aynı zamanda ortada olan ingiliz-fransız çekişmesinin devamını sağlamak gayesiyle, II. Abdülhamid Fransa'nın Çin'deki bu tutumunu kabul eder bir tavır takılmış, ve belki de el altından desteklemiştir de.

Fransız siyaseti, bu tutumuyla Osmanlı Devleti'ne Kuzey Afrika'daki müslümanları unutturmak istemiştir. Fakat II. Abdülhamid, sureta bir harekette bulunmadıysa da, Kuzey Afrika'ya gönderdiği tarikat şeyhleri (bilhassa *Sazeli* ve *Medenî* tarikatları şeyhleri) ve özel temsilcileri vasisiyle ora müslümanlarını uyarmış, ve resmen olmazsa bile, gizli bir şekilde onları manen İstanbul Hilafeti'ne bağlamıştır⁹.

Sultan II. Abdülhamid bir sene sonra, yani 1902 yılında aynı gaye ile Muhammed Ali adındaki bir ajanı Çin'e göndererek, oradaki müslüman-

⁹ Bak. 1. dip notu.

larla temas geçirmiştir. Muhammed Ali Çin'in Mandchoue eyaletinde WANG adında bir imamın misafiri olmuş ve faaliyetlerini oradan yürütmüştür. O tarihlerde Çin'de bulunan Fransa elçisi, bu konuda şunları yazmaktadır :

«İstanbullu olan Muhammed Ali, İstanbul mollalarının elbiselerini giymekte, ve kendisine Uzak-Dogu'daki dindaslarını ziyaret etmek için, tahtte çıkmış bir «turist hoca» süsü vermektedir. O, bundan dört sene evvel de muhtemelen aynı görevle, buralara kadar gelmiş, ve Malezya, Siam, Koçinşin ve Japonya'yı ziyaret etmiştir. O şimdi, İstanbul'dan itibaren Bombay, Singapur, Batavia, Bangkok, Saigon ve Şangay'a uğradıktan sonra gittiği Japonya'dan geliyor..... Muhammed Ali'nin, Japonya'da, Yokohama limanında bir cami inşası için, Japon Devlet adamları, ve Yokohama'daki müslüman tüccarlarla görüşmeler yapmış olması lâzım. Sayıları otuz kadar olan bu tüccarlar, Hindli, Arap ve İranlılardan müteşekkil olup, *mezheplerinin farklılığını rağmen*, «kafirlerin» içinde yalnız kaldıklarından, İslâm, onları birlik halinde tutmaktadır..... Muhammed Ali fevkalâde Arapça konuşmakta, ve bu, onun, buradaki, Kur'an okuyabilmek için Arapça öğrenmiş olan müslüman liderleriyle kolayca anlaşmasını sağlıyor. Muhammed Ali, biraz da İngilizce bilmektedir ki, bu lisani, yaptığı seyahatlarda öğrendiğini söylüyor»¹⁰.

Çin'deki bu siyasi faaliyetler yanında, bazı kültürel faaliyetlere de rastlıyoruz. Bunun en güzel örneği, 1908 yılında, Pekin'de II. Abdülhamid adına açılan ve kapısında Osmanlı bayrağı dalgalanan «Pekin Hamidiyye Üniversitesi»dir. Bu üniversitenin açılışı münasebetiyle Fransa'nın Pekin elçisinin Paris'e gönderdiği mektubunun bir bölümünde söyle denmektedir :

«Çin'de yaşayan müslümanlar, yalnız Padışah'tan bahsetmekte ve ona karşı övgülerde bulunmaktadırlar. Camilerde, onun adının zikredildiği her seferde, müminlerin yüzünü nurlandıran ruhani bir saadet ve sevinç fark edilir.

... Sadece Pekin'de 38 tane cami vardır. Binlerce müslüman, günden beş defa ibadetlerini yapmak ve Halife'ye dua etmek için bu camilere gelirler. Cuma günleri, Arapça okunan hutbeler, Pekin müftisi ve diğer din adamları tarafından Çin diline tercüme edilir..... Çocukların ilim ve

¹⁰ İhsan Süreyya Sırma, Sultan II. Abdülhamid'in Uzak-Dogu'ya gönderdiği ajana dair. Adı geçen makale, 1. Millî Türkoloji Kongresin'de 8 Şubat 1978 tarihinde bildiri olarak sunulmuştur.

irfandan nasiplerini alabilmeleri için, Çin İmparatorluğu'nun çeşitli yerlerinde müslüman çocuklarına mahsus okullar açılmıştır..... Her caminin büyük bir medresesi vardır. İslâmî eğitimle gerçekleştirilen gelişmeyi kanıtlamak için, bu müesseseler birer delil olarak gösterilebilir. Bir müddet önce de, bu tesislerin dışında, yeniden büyük bir müesseseye kuruldu ki, ona Padışahın ismini vererek, «Pekin Hamidiyye Üniversitesi» diye adlandırdılar. Bu tesisin temelinin atıldığı gün binlerce Çinli mümin, Sultan Hazretleri için Hak Ta'âlâ'ya dua ve niyazda bulundular.

«... Çin Hükümeti'nin diğer kaynaklara dayanan, Nüfus Sayım İdaresi'nden alınan bilgilere göre, Çin müslümanlarının bugünkü sayısı 70 milyon kadardır»¹¹.

Süphesiz bu konuda daha çok belge vardır. Bu belgeler de araştırılıp, bulunduktan sonra, Sultan II. Abdülhamid'in Çin müslümanları ile olan ilişkisi daha da gün ışığına çıkacaktır.

SUMMARY

In this article we wish to give some news documents about the foreigne policy of Sultan Abdulhamid II., especially on his ideas regarding «Pan-Islamism» and his relations with the muslims of China.

In face of the Western imperialism regarding Islamic countries the Sultan Abdulhamid II. propounded his *panislamic* ideas. That is why he sent his agents not only in Africa and Europe, but also as far as China. The most famous mission which has been sent to China by Sultan Abdulhamid, was Enver Paşa's mission in 1901.

Two years after, Sultan Abdulhamid sent his representative, Mohammed Ali, who built a mosque in Yokohama, the port city of Japan.

Abdulhamid's influence was so much in China that, o university has been founded in his name: Hamidiya University of Pekin.

Y. K.

¹¹ İhsan Süreyya Sırma, «Pekin Hamidiyye Üniversitesi», İslâmî İlimler Fakültesi, Prof. M. Tayyib Okiç Armağanı, Ankara, 1978, s. 159 vd.