

OSMANLI DEVLETİ'NDE MÜNECCİMBAŞLIK

Salim Aydüz

Müneccimbaşı, müneccim-i sani ve müneccimlerden oluşan müneccimbaşılık, sistemli ve teşkilatlı bir Osmanlı Devleti müessesesidir. Bu müessesese, Osmanlılardan önceki devletlerin teşkilatları içinde bulunmayıp ilk defa Osmanlılarda ortaya çıkmıştır. Osmanlı öncesi Türk ve İslam devletlerinin idarecileri her ne kadar yanlarında müneccim bulundurmuşlarsa da, ilişkileri müesseseye bağlı olmamıştır. Osmanlılarda ilk olarak onbeşinci asırın sonlarına doğru varlığı anlaşılan bu müessesesinin ne zaman ortaya çıktıgı hususunda kaynaklarda kesin bir tarih bulunmamaktadır. Müneccimbaşılığın teşkilinde devlet adamlarının takvim ve zayıfe ihtiyacının karşılanması, müneccim ve muvakkitların idaresi gibi önemli ihtiyaçlar rol oynamıştır. Bu da, ilk devirlerden beri müneccimlerin devlet teşkilatı içinde veya dışında devlet ile irtibatlı olduğunu, ancak müesseseye seleşmenin daha geç olduğunu göstermektedir.

İslam toplumları ve özellikle idarecileri arasında geleceği öğrenme arzu-suyla müneccimlere çok itibar edilmiş ve saraylarda bulundurulmuştur. İbn Hal-dun'a göre önceden öğrenme hevesi, insanın tabiatında vardır. İbn Haldun "onların bildikleri, yıldızlara mahsus tesirler ve bundan hasil olup havaya geçen ve sirayet eden mizaca dayanan bir takım tahminlerden ve sezgi kabilinden olan zanlardan ibarettir" demektedir.⁽¹⁾

İslam bilim literatüründe ilm-i ahkam-i nücum, sinaat-i ahkam-i nücum veya kısaca ilm-i nücum, ahkam-i nücum, ilm-i hey'et, ilm-i eflak diye adlandırılan astroloji ve astronomi, esas itibariyle ondokuzuncu yüzyıla kadar tek bir ilim olarak telakkî edilmiştir. Bu işlerle uğraşan kişilere verilen ad olan müneccim ile hem astrolog hem de astronomlar kasdedilmiştir.⁽²⁾ Ondokuzuncu asra kadar müneccim kelimesiyle kasdedilen bilim adamları, hem astronomi hem de astroloji ile uğraşmışlar ve yazdıkları eserlerde bu konuları birlikte işlemişlerdir. Osmanlılardan önceki Türk-İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlılarda da müneccim kelimesiyle astronom ve astrologlar kasdedilmiştir. Osmanlı Devleti'nin onyedinci yüzyılda yetiştirdiği alimlerden biri olan Katip Çelebi (öl. 1659), *Kesfi'z-zünün* adlı eserinde ilm-i nücumun üç sahası olduğundan bahsetmiştir. Bu sahaların ilk ikisinin tamamen astronominin konusu olmasının yanında, üçüncüsü astrolojinin konusuna girmekte ve Katip Çelebi bunların hepsini ilm-i nücum olarak kabul etmektedir.⁽³⁾

F. Günergun (Yay. Haz.), *Osmanlı Bilimi Araştırmaları*
İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1995.

Osmanlı Öncesi Türk-İslam Devletlerinde Müneccimlik

Osmanlılardan önceki Türk ve İslam devletlerinde hükümdarlar çeşitli yerlerde kurdukları ve mükemmel aletlerle donatılmış rasathaneler ile müslüman astronomlara rasat yapma imkanı sağlamışlardır. Ayrıca astronomi ve astroloji alanında eserlerin yazılması için onları teşvik etmişlerdir. İslam rasathanelerinin kuruluş maksadları, hükümdarların astrolojiye olan düşkünlüklerinden ziyade, gerçek ilim olarak kabul ettikleri ilm-i nûcûm ve hey'et üzerine çalışmalar yapmaktı. Günlük ve istikbale ait işlerinin düzenlenmesinde yıldızların rehber olduğu inancı da bir diğer önemli sebep idi.⁽⁴⁾ İslam bilim literatüründe astroloji ve astronomi tek bir ilim olarak kabul edilmesi sebebiyle astrolojiye ait konular ve astrolojinin birçok problemi için yapılan hesaplar, astronomi kitaplarında yer almıştır.⁽⁵⁾ Diğer taraftan astrologların daima muhtaç oldukları astromiye ait hesap usulleri sadece astronomi eserlerinde bulunmaktaydı.⁽⁶⁾ Rasathanelerde yapılan ve asırlarca Batı ve Doğu'da kullanılan zipler ve astronomi eserleri bunun en güzel delilleridir. Esas hedefi, dakik rasatlarla, birçok astronomik ve astrolojik hesapta kullanılan yeni ve güvenilir zicler hazırlamak olan İslam rasathanelerinde, yapılan gözlemler ile eski astronomik cedveller ıslah edilerek, daha mükemmelleri hazırlanmıştır.⁽⁷⁾

İslam'ın astrolojiye izin vermemesinden dolayı İslam'ın ilk dönemlerinde devlet müneccimlerine rastlanmaz.⁽⁸⁾ Ancak Halife Hz. Ömer'in yeni tayin ettiği valileri görev yerine uğurlarken onlara kibleyi tayin etmek ve namaz vakitleri ile Ramazan ayındaki orucu zamanında tutabilmek için yıldız ilmini iyi öğrenmelerini tavsiye ettiği kaynaklarda geçmektedir.⁽⁹⁾ Anlaşıldığı kadariyla bu devirde dini ibadet zamanları devlet idarecileri tarafından belirlendiğinden müneccimlere ayrıca ihtiyaç duyulmuyordu.⁽¹⁰⁾ Halifeler döneminden sonra kurulan Emevi Devleti'nde de durum değişmemiş ve aynı şekilde devam etmiştir. Ancak bu dönemde, yeni fetihlerle İslam coğrafyasının gelişmesi ve yeni toplumlarla ilişkiye girmesi sözkonusu olduğundan, müslümanlar arasında özellikle astronomiye olan ilgi artmaya başlamış ve bu arada meşhur Hind astronomi kitabı *Sind Hind*, Fezzari tarafından Sanskritçe'den Arapça'ya tercüme edilmiştir.⁽¹¹⁾ Diğer taraftan dini günlerin ve namaz vakitlerinin tayininde, kible yönünün tesbitinde ve astrolojiye olan güvenin yanında, idari işlerin yürütülmesindeki faydalari dolayısıyla, İslam dünyasında astronomi ve astrolojiye verilen önem gün geçtikçe artmıştır.⁽¹²⁾

Abbasilerin birinci döneminde bilimde önemli gelişmeler olmuş ve İslam bilim adamları, eski medeniyetlerin mirası "ilm-i kadim"e ait bilim eserlerini Arapça'ya tercüme etmek için, hükümdarların açtığı Beytülhikme denilen bilim

müesseselerinde yoğun ilmi faaliyetlerde bulunmuşlardır.⁽¹³⁾ Mesela, Batlamyus (öl. M.S. 170) astronomisi, Euclides (öl. M.Ö. III. asır) matematiği ve Arisoteles (öl. M.Ö. 322) felsefesi Yunanca eserlerden tercüme edilerek İslam dünyasına girmiştir.⁽¹⁴⁾ Abbasi halifeleri bu kültür hareketini teşvik etmiş ve maddi olarak desteklemiştirlerdir. Bu arada matematik, astronomi ve astrolojiye dair tercüme edilen eserler⁽¹⁵⁾ sayesinde astronomi ve astroloji İslâm dünyasında tanınmaya başlamıştır. İslami anlayışa uygun olmamakla birlikte, Abbasi halifeleri müneccimlere fazlasıyla önem vemiş, onların fikirlerini almadan savaşlara ve mühim işlere girişmemiştirlerdir. Bu konuda, Abbasi halifelerine ait birçok hadise İslâm tarihini konu alan eserlerde zikredilmiştir.⁽¹⁶⁾

Abbasilerin ikinci döneminde de bazı halifeler, hükümdarlar veya emirler, birçok önemli işi müneccimlere danışırlar, bilhassa ordular sadece müneccimlerin tercih ettiği saatte savaş meydanına çıkarlardı.⁽¹⁷⁾ Halife Me'mun (813-833) Abbasi halifeleri arasında astronomiye en fazla önem veren ve ilk İslâm rasathanesini kuran kişidir. Bağdat'taki Şemmasiye ve Şam'daki Kasyun rasathaneleri, Ortaçağ'ın sonlarına kadar sürecek olan İslâm alimlerinin astronomi çalışmalarına zemin teşkil etmiştir.⁽¹⁸⁾ Bu ilk İslâm rasathanelerinde özellikle Güneş ve Ay gözlemleri yapılmaktaydı.⁽¹⁹⁾

Meşhur felsefecisi ve astronomi alimi olan Ebû Yakub b. İshak el-Kindî (803-872) aynı zamanda astroloji bilgisi ile de meşhurdu. Kindî, Abbasilerin sarayında, Harun Reşîd zamanından başlayıp Me'mun (813-833), Mu'tasim (833-842) ve Vasîk (842-847) devirlerinde, Mu'tasim'in bir oğlunun hocası ve 'saray müneccimi' olarak vazifelerde bulunmuş ve muhtelif Yunanca eserleri tercüme etmiştir.⁽²⁰⁾

Selçuklularda, Abbasilerde olduğu gibi müneccimlere itibar edilmekte ve sarayda müneccim bulundurulmaktadır. Büyük Selçuklu ile Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarları arasında bu hususta hiçbir farklılık görülmemektedir. Melikşah (1072-1092) gibi bazı hükümdarlar ise, Abbasilerde olduğu gibi, daha ileri astronomi ve astroloji çalışmaları için dakik gözlemler yapacak rasathaneler kurdurmuşlardır. Selçuklu Sultanı Melikşah ve veziri Nizamülmülk (öl. 1092), devrin önemli astronomu ve matematikçi Ömer Hayyam (öl. 1123) ve bazı onde gelen müneccimleri bir araya toplayarak yeni bir takvim hazırlatmıştır. Bu takvim, diğer İslâm devletlerinin kullandığı, Ay takvimi olan Hicri takviminden farklı olarak Güneş'e göre ayarlanmış olup Melikşah'ın ünvanına uygun olarak takvime "Celali Takvimi" adı verilmiştir.

Selçuklu sultanları nezdinde itibar sahibi olan müneccimlerin ordu ile birlikte sefere katıldıkları bilinmektedir. Müneccimler, ordu malzemesini taşıyan askerler ile ordu kâtipleri vs. gibi yardımcı sınıflar arasında, savaş meydanına giderlerdi. Fakat yardımcı sınıflar, savaşta hükümdarın hemen yanında yer almalarına rağmen savaşa katılmazlardı.⁽²¹⁾

İslam'ın astrolojiyi men etmesi, özellikle akaid ve fikih alimleri ile filozofların astrolojiyi boş ve manasız olarak değerlendirmesi (Kindî, İhvânü'l-safa ve Fahreddin Razi istisnadır) Müslüman ve Türk toplumları arasında, astrolojinin pratik hayatı uygulanmasını engellememiştir. Başta sultanların saraylarında olmak üzere, halk arasında da çok itibar gören müneccimlik, günümüz Doğu ve Batı milletlerine kadar uzayan bir çizgiyle devam edegelmiştir.

İlhanlı hükümdarları, hükümdarlığın devamı ve kendilerinin selameti açısından önemli buldukları müneccimlere ve tabiplere değer verirlerdi.⁽²²⁾ Hükümdarlar, ne kadar saltanat süreceklerini de müneccimlerden sorarlardı. İlhanlılarda, yıldızlara bakarak uğurlu veya uğursuz saat tesbit eden kişiler arasında, müneccimlerin yanında özellikle dini reisler olan kam ve şamanlar da onde gelmekteydi.⁽²³⁾ Başta hükümdarların cülüs merasimi saatinin belirlenmesi olmak üzere, kurultay toplantısı zamanının belirlenmesinde ve savaş ilanında uğurlu saate bakarak hareket edilirdi.⁽²⁴⁾

İlhanlı hükümdarlarından Hülagu Han (1217-1265), astronomi ve astrolojide daha iyi neticeler elde edebilmek için matematikçi ve astronom Nasiruddin Tûsi'ye bir rasathane kurdurmuştur. Hülagu Han'nın Meraga'da 1259 yılında tesis ettirdiği bu rasathane, İslam rasathanelerinin gelişme süreci içinde önemli bir yer tutmaktadır. Rasathane, zengin kütüphanesi, görevlilerinin sayısı ve ilmi bilgisi, aletlerinin çeşitliliği ve bolluğu ile rasatlarının süreklilığı bakımından büyük bir öneme sahipti. Rasathane ayrıca vakif gelirleri ile desteklenmekteydi.⁽²⁵⁾ Gazan Han da (1295-1304) ondördüncü asırın ilk yıllarda, kendi adına Tebriz'de bir rasathane yaptırmıştır.

Onbeşinci asırda Semerkant'ta Uluğ Bey (1394-1449)'in kurduğu rasathane ise, Avrupa'ya kadar uzanan tesirleri ile İslam dünyasının son önemli rasathanelerinden birisi olma tünvanına sahiptir. Başında Uluğ Bey gibi ilim sahibi bir hükümdarın olmasının yanında, Gıyaseddin Cemşid el-Kaşı, Bursali Kadızade ve Ali Kuşçu gibi meşhur bilim adamlarının 30 yıl boyunca burada çalışması, rasathanenin ve yapılan çalışmaların kıymetini göstermektedir.⁽²⁶⁾ Bu rasathane ile, klasik İslam astronomisinin Bağdat ve Meraga Rasathaneleri ile başlayan gelişmesi en yüksek noktasına çıkmıştır.

Osmanlı Devleti'nde Müneccimbaşılık

Osmanlı Devleti'nde, kuruluşundan yıkılışına kadar, yapısı itibariyle büyük değişikliğe uğramayan az sayıdaki müesseseden birisi de müneccimbaşılıktır. Personelinin az sayıda olması, takvim, zayıçe imsakiye gibi belirli ve sınırlı işleri olması itibariyle müneccimbaşılık müessesesinde değişiklik ihtiyacı hissedilmemiştir. Ancak ondokuzuncu yüzyılda bazı sebeplerle bir takım değişiklere maruz kalmıştır. Bundan dolayı, bu müesseseyi iki ayrı dönemde incelemek doğru olacaktır.

Osmanlı Devleti'nde müneccimbaşılığın müessesesi olarak ne zaman ve nasıl ortaya çıktıgı hususunda kaynaklarda kesin bilgi bulunmamakta ise de, müneccimbaşılığın onbeşinci asırın sonlarında ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Başlangıçta, Osmanlı astronomi ve astroloji eserlerinin ve Osmanlı bilim adamlarının İran'daki astronomi ve astroloji faaliyetlerinden etkilenmeleri ve orada telif edilen eserleri kullanması söz konusudur. Bu ilişki sebebiyle, Osmanlı astronomi ve astrolojisinde İran etkisinin önemli bir yer tuttuğunu ileri sürülmüştür. On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı yazarlarından Mehmed İzzet Bey, müneccimliğin Osmanlı'ya resmi olarak İran'dan intikal ettiğini iddia etmekle birlikte bu konuda herhangi bir kaynak vermemektedir.⁽²⁷⁾ Onsekizinci yüzyılın sonunda İstanbul'da bulunan ve Osmanlı bilimi üzerinde çeşitli değerlendirmeleri olan Toderini (1728-1799) de, Türk bilim adamlarının iyi derecede Arapça ve Farsça bildiklerini, İranlılar'ın astronomi eserlerinden çok istifade etmeyeceğini belirterek, bu düşünciyi desteklemektedir.⁽²⁸⁾

Osmanlı astronomi ve astroloji çalışmalarında, Uluğ Bey'in Semerkant'ta kurduğu rasathanede yetişen bilim adamlarının önemli yeri bulunmaktadır. Rasathaneyi bir müddet yöneten Bursali Kadızade'nin talebelerinden Şirvanlı âlim Fethullah Şirvanî (öl. 1453), Uluğ Bey'in vefatından sonra Kastamonu'ya gelmiş ve orada yerleşerek astronomi ve geometri dersleri okutmuştur. Aynı rasathanede çalışan bir diğer âlim olan Ali Kuşçu (öl. 1474) da, Fatih Sultan Mehmed'in daveti ile İstanbul'a gelmiş, çeşitli medreselerde matematik ve astronomi dersleri okutmuş ve bu konularda *Risale fi'l-Hisab* ve *Risale fi'l-Hey'e* adlarında iki önemli eser telif etmiştir.⁽²⁹⁾

Osmanlı Devleti'nde müneccimlerin yaptığı takvimlere ilk olarak Sultan II. Murad (1421-1451) döneminde rastlanmaktadır. Daha sonra, Fatih Sultan Mehmed'in (1451-1481) İstanbul muhasarası esnasında son hücumu yapmadan önce bazı müneccimlere danışıtiği Tacizade Cafer Çelebi'nin *Mahrûse-i İstanbul*

Fetihnamesi adlı eserinde kaydedilmektedir.⁽³⁰⁾ Ayrıca *Tarih-i Ata*'da Fatih Sultan Mehmed döneminin anlatıldığı bölümün sonunda, "Fatih Hazretlerinin Müneccimbaşı Fatih Acem (veya Fatih-i Acem) Mehmed Efendi" şeklinde bir ibare bulunmaktadır. Ancak, burada başka bir açıklama bulunmadığı gibi, dönemde ait diğer kaynaklarda da Acem Mehmed Efendi hakkında başka bir bilgiye rastlanamamıştır. Bununla birlikte Fatih döneminde müneccimlere danışılarak iş yapıldığının bilinmesi ve ayrıca *Tarih-i Ata*'daki bilginin sarahati, bizi bu dönemde müneccimbaşılığın var olduğu kanaatine götürmektedir. Ancak o dönemde ait kaynaklarda ve arşiv belgelerinde bu konuya dair yeterli bilginin bulunmaması, bu kanaatı kuvvetlendirmemizi engellemektedir.

Fatih Sultan Mehmed'ten sonra tahta geçen oğlu Sultan II. Bayezid devrindeki (1481-1512) ilmi faaliyetler arasında astronomiye önem verilmiştir. Bu dönemde İstanbul'a gelen müneccimlerin sayısında ve İstanbul'daki müneccimlerin astronomi ve astroloji eserleri ile takvim çalışmalarında önemli bir artış ve gelişme gözlenmektedir.⁽³¹⁾ Elimizde bulunan belgeler ışığında saraya ilk müneccim de, II. Bayezid döneminde alınmıştır. 944-951/1537-1544 tarihleri arasında yazılmış olduğu tahmin edilen ve saraydaki "Cemaat-ı müşaherehoran"ın tamamının veya bir kısmının kadrosunu ihtiva eden bir defterin⁽³²⁾ "Cemaat-ı münecciman" başlığı altındaki kısmında o sırada sarayda vazife yapan üç müneccimin adı ve aldığı günlük ulûfeler belirtilmiştir. Buradaki liste şu şekildedir:

"Cemaat-ı münecciman:

1. Seydi İbrahim bin Seyyid, müneccim, fî yevm 15 akça (Seyyid müneccim oğludur, Sultan Bayezid zamanından berü ulûfeye mutasarriftir)
2. İshak, müneccim, fî yevm 14 akça (Sultan Bayezid zamanından berü ulûfeye mutasarrifdir)
3. Sinan, müneccim, fî yevm 10 akça (Saatçi Ömer oğludur)."⁽³³⁾

Listeye göre resmi bir makam olarak müneccimbaşılık, Sultan II. Bayezid döneminde Seydi İbrahim b. Seyyid ile başlamıştır. Listede, ikinci sırada bulunan İshak Efendi ise bu esnada ikinci müneccimdir. İshak Efendi, daha sonra müneccimbaşı olmuştur. Diğer yandan, daha sonra müneccimbaşı olan Yusuf b. Ömer, 916/1510-11 senesinde hazırladığı *Sahaif-i Takvim* adlı takvimine "Yusuf es-Saati el-Muvakkît fi Camii'l-Cedîd es-Sultân Mehmed Han" şeklinde imza atmıştır.⁽³⁴⁾ Buna göre bu tarihlerde henüz saraya intisab etmemiştir. Daha sonra hazırladığı *Risale-i İhtilacat* adlı 930/1524 yılına ait takvimde "Yusuf b.

Ömer es-Saatî el-Müneccim fî bâbi's-Sultân" şekliyle imzasını atmıştır.⁽³⁵⁾ Buna göre bu tarihlerde saraya intisab etmiş ve saray müneccimleri arasına girmiştir.

Makamî Süleyman b. Mustafa tarafından yazılan *Cedavîl-i Hareket-i Ta'dîlü's-Şems* adlı eserin sonunda Takiyüddin'e kadar olan müneccimbaşılardan bahseden kısımda, ilk müneccimbaşı olarak "Sultan Bayezid-i Veli zamanında Müneccimbaşı Abdurrahman" verilmektedir. Abdurrahman'ın 916/1510-11 senesine ait *Tâkvimü't-Tam*⁽³⁶⁾ adlı bir takvimi bulunmaktadır. Abdurrahman'ın bu takvimdeki imzasına⁽³⁷⁾ göre kendisi müneccimbaşı değil sadece müneccimdir.

Onaltıncı yüzyılda yaşayan müneccimbaşlarından bir diğeri, Mustafa b. Ali el-Muvakkît (öl. 979/1571)'dır. Uzun zaman Yavuz Selim Camii muvakkîthîğında bulunmuş ve daha sonra müneccimbaşı olmuştur. Bundan dolayı kendisine el-Muvakkît lakabı takılmıştır.⁽³⁸⁾ Onun yerine müneccimbaşı olan Takiyüddin Rasîd (öl. 993/1585) ise İstanbul'da kurduğu rasathanesi ile tanınan ve Osmanlı müneccimbaşları arasında en meşhur olanıdır. Takiyüddin, İslâm ve Batı dünyasında hemen hemen bütün müneccimler ve muvakkîtlar tarafından kullanılan Uluğ Bey Zici'ni yeni rasatlarla düzeltmek istemiş ve bunun için İstanbul'da bir rasathane kurmuştur.⁽³⁹⁾ Müneccimbaşı Hüseyin Efendi (öl. 1060/1650) ise zayıçeleri ile meşhur olan müneccimbaşılardan birisidir. Hüseyin Efendi'nin, nüfuzunun artması neticesinde devlet işlerine karışması ve neticesinde idam edilmesi, diğer müneccimbaşılara da tesir etmiş ve bundan sonra müneccimbaşılарın hiçbirisi Hüseyin Efendi gibi devlet işlerine müdahale etmemiştir. Dikkati çeken bir diğer nokta da, Hüseyin Efendi'den sonra gelen müneccimbaşlarının ekserisinin birebirî akrabalık veya talebelik bağı bulunmasıdır.

Müneccimbaşilar, müneccimbaşılık dışında, başta müderrislik ve kadılık olmak üzere ilmiye sınıfının yaptığı çeşitli vazifelerde bulunabilmekteydi. Buların başında müderrislik ve kadılık gelmektedir. Ayrıca muvakkît (Mustafa b. Ali, öl. 979/1571), Müneccimek Mehmed Efendi, öl. 1078/1667), hassa tabipliği (Bakkalzade Mehmed Efendi, öl. 1004/1595), hekimbaşılık (Arabzade Mehmed, öl. 1122/1710; Ahmed Efendi b. Hüseyin, öl. 1159/1746), vakanüvislik (Musazade Mehmed, öl. 1196/1782) gibi vazifelerde bulunan müneccimbaşilar bulunduğu gibi, musahib-i padışahi (Dervîş Ahmed Dede, öl. 1113/1702), tarikat şeyhi (İbrahim Edhem Efendi, öl. 1282/1865) ve hattat (Fethiyeli Halil Efendi, öl. 1186/1772) olan müneccimbaşilar da vardı.⁽⁴⁰⁾ Evliya Çelebi, IV. Murad dönemindeki resmi geçitte müneccimbaşlarının kazaskerler ile atbaşı gittiğini söyle-

mekte ve böylece müneccimbaşılık makamının önemine dikkat çekmektedir.⁽⁴¹⁾ Müneccimbaşıların gelebildikleri en yüksek makam hekimbaşılık görevidir. Ayrıca bazı müneccimbaşılar en yüksek ilmi paye olan Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği payelerini almışlardır. Diğer taraftan, ondokuzuncu asırdan itibaren verilmeye başlanan Mecidî ve Osmanî nişanlarının en yüksek rütbelerini alan müneccimbaşılar da bulunmaktadır.

Müneccimbaşılık ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısına kadar önemli bir değişiklik göstermeden devam etmiştir. Bu yüzyılın ikinci yarısında müessesenin yapısında görülen ilk değişiklik Ahmed Tahir Efendi (öl. 1880)'nin imtihanla müneccim-i sani olmasıdır.⁽⁴²⁾ İkinci değişiklik ise müneccim-i sani makamının kaldırılmasıdır. Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) zamanında ilga edildiğini tahmin ettiğimiz bu makam Müneccimbaşı Hüseyin Hilmi Efendi (öl. 1924) zamanında bulunmamaktadır. Diğer bir değişiklik ise müneccimbaşıya bağlı olan ve daha önce sayıları beşi bulan katiplerin sayısının bire indirilmesidir. Bu değişiklik ile müessesede sadece müneccimbaşı ve bir de katip kalmıştır.⁽⁴³⁾ Bu asırda yapılan son değişiklik ise müneccimbaşılığın Daire-i Meşihat-ı İslamiyye'ye bağlanmasıdır.⁽⁴⁴⁾ Ancak bu değişikliğin de ne zaman yapıldığı belli değildir.

Onbeşinci asırın sonlarında ortaya çıkan müneccimbaşılık, son müneccimbaşı olan Hüseyin Hilmi Efendi'nin 1924 senesinde vefat etmesinden sonra yerine müneccimbaşı tayin edilmemek suretiyle ilga edilmiştir. Bu müessesenin yerine başmuvakkıtlık adı altında yeni bir müessesese ihdas edilmiş ve başına da Muvakkıt Ahmed Ziya Akbulut getirilmiştir.⁽⁴⁵⁾

Müneccimbaşılık Müessesesinin İdari Yapısı

Osmanlı Devleti'nin her türlü devlete ait iç ve dış idari işleri uzun yıllar Topkapı Sarayı ve Bâb-ı Ali'de yürütülmüştür. Müneccimbaşılık müessesesi de buna paralel olarak, önceleri saraydan daha sonra da Bâb-ı Ali'den idare edilmişdir. Müneccimbaşılık ve mensupları ile ilgili idari işler aşağıda sırasıyla belirtilmiştir.

Müneccimbaşıların Tayinleri

Müneccimbaşılar, sarayda ikamet etmek mecburiyetinde olmayıp hariçte evleri bulunan padişah hocası, hekimbaşı ve cerrahbaşı gibi sarayın "bîrun erkanı" arasında yer almaktaydılar. Müneccimbaşılar, ilmi rütbe ve payelerine göre teşrifatta yer alırlardı. Müneccimbaşının teşrifatta makamına mahsus bir yeri bulunmamaktaydı.⁽⁴⁶⁾

Osmanlı bürokrasisinde belli bir düzene göre gerçekleşen tayin ve azil işlemlerinin müneccimbaşılar için de geçerli olduğu muhakkaktır. Müneccimbaşaların tayin ve azil işlemleri hekimbaşının inhasıyla olurdu. Ancak her ikisi de saray görevlisi olduklarıdan dolayı Silahtar Ağa'ya bağlı idiler.⁽⁴⁷⁾

Müneccimbaşı olabilmek için gerekli şartlar, astronomi ve astroloji ile ilgili birçok eserde belirtilmiştir. Katip Çelebi, *Kesfî'z-zünûn*'da, müneccim olmanın dört mertebesi olduğundan bahsetmektedir. Birincisi, takvim hesabını yapmak ve usturlab aletinin nasıl kullanıldığını bilmek; ikincisi, nûcûm ilmini, yıldızların ve burçların tabiatlarını ve mizaçlarını bilmek; üçüncüsü, yıldızların hareketlerini hesap etmeyi, ziç yapmayı ve takvim yapmayı bilmek; dördüncüsü, hey'eti, yıldızların hareketlerine dair hendesi delilleri doğru olarak bilmektir. Bu son mertebeye gelen bir kimse, artık müneccim olmuştur. Ancak ilgili bölümün sonunda zamanındaki müneccimlerin çoğunun tencim (nûcûm) ilminde, ilk iki bölümde kaldıklarını, pek azının da üçüncü merhaleye ulaştığını ifade eder.⁽⁴⁸⁾

Osmanlı Devleti'nde müneccimbaşı olabilmek için belirtilen mesleki bilgilere sahip olmanın dışında ön önemli şart ilmiye sınıfı mensubu olmaktadır.⁽⁴⁹⁾ Müneccimbaşılığa tayin edilecek kişilerde aranılan şartlar, özellikle arşiv belgelerinde ve vakanüvis tarihlerinde genellikle "fenninde mahir emsali nadir" şeklinde özelendir.⁽⁵⁰⁾

Müneccimbaşılık makamının azl, vefat gibi herhangi bir sebepten dolayı boşalması durumunda öncelikle yerine tayin edilecek kişinin tesbiti yapıldı. Eğer müneccim-i sani bu makama getirilecek kadar yeterli görülür ise tayin edilir, bunun mümkün olmaması durumunda ise saray haricinden bir kişi aranır. Yeni tayin edilecek kişi ilk olarak hekimbaşı tarafından şeyhülislama arz edilir, şeyhülislam efendi de bir arz ile durumu sadrazama bildirirdi. Sadrazam, tayini düşünülen kişi hakkında padişahe bir telhis ile kısa bilgi verir ve onun tasvibini isterdi. Bu tasvib sağlandıktan sonra sadrazam hekimbaşının arzının üzerine tayinin yapıldığına dair buyrulodusunu çeker, böylece tayin işlemi son bulurdu. Daha sonra tayin ruûs defterine kaydolunur ve tayinin yapıldığı yazılırdı.⁽⁵¹⁾ Müneccim-i sanilerin tayinleri de müneccimbaşalar gibi yapılmakta ve aynı bürokratik işlemlerden geçmekteydi.

Resmi tayin işi tamamlandıktan sonra hilat giyme merasimi gerçekleştirildi. Bu merasim, ondokuzuncu asırın ilk yarısına kadar sadrazam konağında,⁽⁵²⁾ devlet işlerinin Bâb-ı Ali'de görülmeye başlamasından sonra da, Bâb-ı Ali'de ve yine sadrazam huzurunda yapıldı. Yeni tayin olunan müneccimbaşı, sadrazam

huzurunda hilat giydikten sonra görevre başlayabilirdi. Müneccim-i saniler de yeni tayin edildiklerinde, Bâb-ı Ali'de sadrazam huzurunda hilat giyerek vazife-ye başlardı.⁽⁵³⁾ Ondokuzuncu asrin başlarından itibaren müneccimbaşılara, tayinden sonra bir de rütbесine uygun nişan takıldı.⁽⁵⁴⁾

Hekimbaşilar, müneccimbaşlarının tayininde önemli rol oynamaktaydı. Bu rol, hekimbaşılığın 1844'te saray doktorluğununa inhisar edilerek Ser Etibba-i Şehriyarı olmalarıyla azalmış⁽⁵⁵⁾, ondokuzuncu asrin son çeyreğinde de, müneccimbaşılığın Daire-i Meşihat-ı İslamiye'ye bağlanması ile son bulmuş ve bundan sonra tayinlerde sadece şeyhülislamın imzası bulunmuştur.⁽⁵⁶⁾

Müneccimbaşlarının tayinlerinde olduğu gibi azillerinde de mutlak yetki öncelikle padişaha aittir. Ancak genel olarak müneccimbaşı padişaha çok yakın olmadığı ve onunla doğrudan temasta bulunmadığı için, tayin ve azillerle ekseriyetle hekimbaşı ilgilenmiştir. Elimizdeki bilgilere göre Osmanlı Devleti'ndeki müneccimbaşlarının yirmidördü vefatına kadar bu makamda kalmıştır. Otuzyedi kişi olarak tesbit ettiğimiz müneccimbaşılardan yaklaşık dokuzu, vazife başındayken azledilmiştir. Müneccimbaşının azil ve tayinlerini yazan kaynaklar ve arşiv belgeleri, sadece değişiklikleri belirtmekle yetinmişler, sebepler üzerinde genellikle bilgi vermemişlerdir. Bunun için, müneccimbaşlarının hangi sebeplerden dolayı azledildiğini değerlendirmek mümkün gözükmektedir.

Müneccimbaşının Gelirleri

Müneccimbaşlarının yaptığı işlerden ve ilmiye mensubu olmasından dolayı çeşitli gelirleri vardı. Ayrıca kendisine verilen arpahıklar da önemli bir gelir kaynağıydı.

a. *Takvim Gelirleri*. Müneccimbaşalar her sene yaptıkları takvimden dolayı nevruziye⁽⁵⁷⁾ adı altında belli bir miktar atiyye almaktaydılar. Her sene 21 Mart gününde sadrazam huzurunda yapılan Nevruziye merasimine hekimbaşı, cerrahbaşı ve kehhâlbaşı da katılır ve her biri kendi nevruziyesini takdim ederdi. Bu merasimde müneccimbaşı da yeni senenin takvimini takdim ederdi.⁽⁵⁸⁾ Bu takvimin kırtasiye masrafları da hazine-i amireden karşılanmaktadır.⁽⁵⁹⁾ Onaltıncı asırda saraya takvim takdim eden müneccimler bazen 1000, bazen de 1500 ve 2000 akça atiyye almaktaydılar.⁽⁶⁰⁾ Bu döneme ait kayıtlarda müneccimbaşlarının ne kadar atiyye aldığına dair bilgi bulunmamakla birlikte, müneccimlerin aldığı atiyyenin üzerinde bir atiyye alındıkları muhakkaktır.

Onyedinci asırda da müneccimbaşlarının aldığı atiyye miktarı 1000 veya 2000 akça civarındaydı.⁽⁶¹⁾ Mesela, Müneccimbaşı Hüseyin Efendi'ye 1057/-

1647 senesinde, takvim karşılığı olarak 2000 akçe atiyye ödenmiştir.⁽⁶²⁾ Bu tarihten dört yıl sonra ait bir takvim teslimi belgesinde ise 1061/1651 senesi Takvim-i Cedidi'sinin takdiminde Müneccimbaşı Hüseyin Efendi'ye Nazır-ı Mîrî Abdi Ağa tarafından 1000 akça ödendiği yazılıdır.⁽⁶³⁾

Onsekizinci asırın başlarından itibaren nevruziye atiyyesinin arttırılmış olduğu anlaşılmaktadır. 1104/1693 yılına ait bir nevruziye atiyyesinin 6000 sağ akçe (gümüş para) olarak ödendiğini ve bu miktarın Enez memlihası mukataasından karşılandığını görmekteyiz.⁽⁶⁴⁾ Müneccimbaşıya takvim takdimi vesileyle verilen atiyyenin yanında kendisine ayrıca çeşitli ikramlarda bulunulur ve bir de samur kürk giydirilirdi.⁽⁶⁵⁾

Ondokuzuncu asırda nevruziye atiyyesi 3000 kuruşa kadar yükseltilmiş olmasına rağmen bu meblağ az bulunarak arttırılmıştır. 1255/1839 senesinde Müneccimbaşı Hüseyin Hüsni Efendi, her sene nevruzda takdim ettiği takvimler için verilen 3000 kuruşluk atiyye-i seniyyenin az olduğunu ve bu miktarın 7500 kuruşa çıkartılması gerektiğini arzetmiştir. Bunun üzerine nevruziye atiyyesi 3000 kuruştan 7500 kuruşa çıkartılmıştır.⁽⁶⁶⁾ Müneccimbaşı Ahmed Tahir Efendi zamanında da takvim atiyyesi için 7500 kuruş, kirtasiye masrafı olarak ta 500 kuruş ödenmeye devam edilmiştir.⁽⁶⁷⁾

Osmanlı Devleti'nde takvim neşretme hakkı sadece müneccimbaşıya ait idi. Takvimlerin matbaada basılmaya başlamasından sonra müneccimbaşlarının takvim geliri senede ellî-altmış bin kuruşu bulmuştur.⁽⁶⁸⁾ Bu tarihe kadar müneccimbaşilar İstanbul için hazırlanan takvimleri 4 kuruştan, diğer bölgeleri de ihtiya eden ilaveli takvimleri 5 kuruştan, meşin kaplı takvimlerin tanesini de 7 kuruştan satmactaydilar.⁽⁶⁹⁾ Ancak daha sonra müneccimbaşı dışındaki kişilere de takvim baskaları için izin verilmesi neticesinde müneccimbaşlarının bu geliri oldukça azalmıştır.⁽⁷⁰⁾

Müneccimbaşilar her sene Rakam Takvimi yanında ayrıca yeni sene hakkindaki ahkamı bildiren Ahkam Takvimi de yapmaktadır.⁽⁷¹⁾ Ahkam takviminin takdiminden de bir miktar atiyye aldıkları tahmin edilmektedir. Ancak bu takvim için aldıkları atiyye miktarını belirten bir belgeye rastlayamadık.⁽⁷²⁾

b. İmsakiye Takdiminden Aldığı Atiyye. Müneccimbaşıının görevleri arasında her yıl Ramazan imsakiyesini hazırlama işi de bulunmaktadır. Müneccimbaşı, hazırladığı Ramazan imsakiyesini her yıl Şaban ayının son on günü içersinde önce padişaha ve sadrazama, daha sonra da ileri gelen devlet ricaline takdim

ederdi.⁽⁷³⁾ Müneccimbaşıların imsakiye takdiminin ilk olarak ne zaman başladığı belli değilse de, bunun en az takvim takdimi kadar eski (XVI. asır) olması gereklidir. Müneccimbaşı Fethiyeli Halil Efendi'nin 1171/1757 ve 1173/1759 senelerine ait imsakiye takdim merasimleri, teşrifat defterlerinde rastladığımız en eski merasimlerdir. Halil Efendi'ye imsakiye takdiminden dolayı 100 kuruş atiyye ile birer çuka ve kumaş verilmiştir.⁽⁷⁴⁾ Diğer bir imsakiye takdimi de Müneccimbaşı Rakım Efendi'ye aittir. Müneccimbaşı Rakım Efendi her sene olduğu gibi 1236 Şaban (Nisan 1821), 1237 Şaban (Nisan 1822), 1240 Şaban (Mart 1825) aylarında da Bâb-ı Ali'ye gelerek teşrifatçı vasıtasyyla sadrazamın huzuruna çıkarılmış ve o senelerin Ramazan ayına ait imsakiyelerini takdim etmiştir. Bu esnada kendisine, âdet olduğu üzere kahve, çubuk, buhur ve gülsuyu ikram edilmiş ayrıca imsakiyesini takdiminden dolayı da kendisine 100 kuruş, hademesine de 10 kuruş atiyye verilmiştir.⁽⁷⁵⁾ Ancak daha önce Fethiyeli Halil Efendi'nin merasiminde olduğu gibi çuka ve kumaş verilmemiştir.

c. Ulûfe Gelirleri. Müneccimbaşı, askeriye, kalemiye ve seyfiye sınıfı memurları gibi ulûfe alındı. Fakat saraydaki iç-ağaları, iç-oğlanları ile bazı önemli şahsiyetlerin, padişahın evladı ve akrarı ile hekimbaşı, cerrahbaşı ile müneccimbaşı ve maiyyetinin ulûfeleri, üç ayda bir ödenen diğer askeri sınıflardan farklı olarak, her ay ödenmekteydi.⁽⁷⁶⁾ Müneccimbaşılık ulûfesinin onyedinci asırdan itibaren arttırlarak günlük kırk akça olduğunu görmekteyiz.⁽⁷⁷⁾ Müneccimbaşılığa bir kişi tayin edildiğinde en az kırk akçalı müderris olması gerekliliğinden bu vazifeye başladığında da kırk akça yevmiye almaktaydı.⁽⁷⁸⁾ Elimizdeki arşiv belgelerine göre kırk akça yevmiye ile müneccimbaşılığa tayin edilen en son kişi Müneccimbaşı Musazade Mehmed Ubeydullah Efendi'dir.⁽⁷⁹⁾

Daha sonraki devirlere ait olarak bildiğimiz ilk aylık maaş, on dokuzuncu asırda Müneccimbaşı Sadullah Efendi'nin Mekteb-i Fenn-i Nûcûm hocası iken kendisine ve talebelere birlikte verilen 5500 kuruşluk maaştur. Ancak bu maaşın ne kadarının müneccimbaşıya ödendiği belli değildir.⁽⁸⁰⁾ Daha sonra, Rebiülevvel 1282/Ağustos 1865 ayında Ahmed Tahir Efendi'nin, maliyeden ödenmek üzere aylık 500 kuruş maaş, 2533 kuruş geliri olan Adapazarı Arpalığı ve senelik 8000 kuruş caize ile müneccimbaşılığa tayin edildiğini görmekteyiz.⁽⁸¹⁾ Ahmed Tahir Efendi'nin aylık geliri 1288/1871 yılında arpalık ve maaşı ile birlikte 2400 kuruşa yükseltilmiştir.⁽⁸²⁾

Ahmed Tahir Efendi'den sonra müneccimbaşı olan Tarsusizade Osman Kamil Efendi Şaban 1297/Temmuz 1880 ayında 1000 kuruş maaş ile vazifeye

başlamıştır.⁽⁸³⁾ Onun yerine geçen Mustafa Asım Bey ise 4 Mart 1314 (1898)'te aylık 2000 kuruş maaş ile müneccimbaşı olmuştur.⁽⁸⁴⁾

Son müneccimbaşı olan Hüseyin Hilmi Efendi ise Şevval 1327/Ekim 1909 yılında 600 kuruş maaş ile müneccimbaşılığa getirilmiş ancak maaşı önce 1200 daha sonra da 1500 kuruşa çıkartılmıştır.⁽⁸⁵⁾

d. Zayıçe Takdiminden Aldığı Atiyye. Her müneccimbaşı eşref saat veya vakt-i muhtar tesbiti işini önemli bir vazife olarak yapmıştır. Ancak müneccimbaşlarının yaptıkları zayıçelerden dolayı, takvim ve imsakiye yaptıklarında alındıkları atiyye gibi belli bir atiyye alındıkları hususunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Muhtemelen yapılan zayıçeler gayr-i mutad bir vazife olduğu için, ayrıca atiyye ödenmesi zayıçeyi yaptırın kişinin durumuna bağlıydı. Zayıçelerinin isabetine ve doğruluğuna göre ayrıca ihsan nevinden bir atiyye almaktaydı. Özellikle Müneccimbaşı Hüseyin Çelebi zayıçeleri ile meşhur olmuş ve zayıçelerinin isabetiyle oldukça önemli bir servet biriktirmiştir.⁽⁸⁶⁾ Müneccimbaşı Derviş Ahmed Dede Efendi de, Sultan IV. Mehmed huzurunda ilm-i nücum bilgisi yönünden imtihan edilmiştir. İmtihanı, yaptığı zayıçe ile kazanan Ahmed Dede'ye Padişah bazı ihsanlarda bulunmuş; Ahmed Dede'nin zayıçesini yazdığı kağıda bakmış ve kağıdın arkasında Ahmed Dede'nin yazılı borçlarını görünce onları da ödemistiştir.⁽⁸⁷⁾

Müneccimbaşılara zayıçe takdiminden dolayı mutlaka bir atiyye verilmekteydi. Verilen atiyye veren makama ve müneccimbaşının yaptığı zayıçenin önemine göre değişmekteydi. Mesela Müneccimbaşı Hüseyin Efendi'ye top dökülmesi münasebetiyle yaptığı zayıçeden dolayı bir adet "hil'at-i ala sevb" verilmiştir.⁽⁸⁸⁾

e. Cülüs Sebebiyle Aldığı İhsan ve Bahşisler. Padişahların tahta çıkmaları ile ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının onde gelen büyüklerine cülüs bahşişi ve inamlar verilmesi Osmanlı Devleti'nde sürekli uygulanan bir gelenekti. III. Murad (1574-1595), III. Mehmed (1595-1603) ve IV. Mehmed'in (1648-1687) Osmanlı tahtına oturduklarında, aynı şekilde devlet ileri gelenlerine ve askerlere cülüs bahşişi ve çeşitli ihsanlar dağıttığı bilinmektedir. Cülüs münasebetiyle müneccimbaşlarının da paye ve rütbeleri terfi ettirilmektedir. Sultan Abdülmecid'in (1839-1861), Müneccimbaşı Hüsnü Efendi'nin Selanik Kadısı Payesini cülüs sebebiyle bilad-ı erbaa mevleviyetlerinden Edirne Payesine terfi ettirmesiyle ilgili belgede, cülûsta müneccimbaşlarının rütbesinin yükseltilmesinin kaide olduğu şu şekilde açıklanmaktadır: ".ve cülüs-u hümayûn u meymenet-makrûn

vukuunda müneccimbaşı bulunanların terfi-i rütbesiyle tatyibi kaide-i mer'iyyeden bulunduğuna binaen...”⁽⁹⁰⁾

f. Tayinat ve İnamatları. Müneccimbaşıların diğer saray memurları gibi günlük ve aylık olmak üzere iki çeşit tayinatı bulunmaktaydı. Müneccimbaşı Ahmed Dede (1668-1687)'ye verilen tayinat günlük on çift fodla, beş kriye et; aylık otuz kriye bal, otuz kriye sade yağ ve onbeş kile pirinçtir.⁽⁹¹⁾ Bu tayinatın onsekizinci asırın sonunda azaltıldığını görmekteyiz. Müneccimbaşı Musazade Efendi'ye eskiden beri verildiği üzere günde beş çift fodla ve ikibucuk kriye et verilmiştir. Ahmed Dede Efendi zamanındaki tayinat azaltıldığı gibi, yanında aylık tayinatın da verilmemiği görülmektedir. Tayinat mastafları Şehriyarı kaleminden karşılanmakta ve tayinatlar Matbah-ı Amire'den ödenmekteydi.⁽⁹²⁾

Osmanlı Devleti'nin ilk bütçelerinden biri olan 931 senesi (11 Mart 1524-10 Mart 1525) bütçesine göre müneccimbaşılara verilen inamat, kasaid-i şuara (şairler ve kasideciler) ile birlikte zikredilmiş ve iki guruba toplam 34 400 akça verilmiştir.⁽⁹³⁾

Müneccimbaşıların ayrıca yazlık ve kişlik avaid denilen gelirleri vardı. Ondokuzuncu asırda Müneccimbaşı Hüseyin Hüsnî Efendi'ye verilen şitäye (kishlik baha) inamı miktarı 6000 sağ akça idi. Kişilik inamı nevruzda ödenmekteydi. Ayrıca yazlık avaid de verilmektedir.⁽⁹⁴⁾

g. Arpalık Tasarrufları. Müneccimbaşılara arpalık tahsisi onyedinci yüz-yıldan itibaren başlamıştır. Beykoz kazası arpaliğının geliri, Üsküdar mevleviyesi mıntıkasında olmasına rağmen, 150 akçeli bir naib ile müneccimbaşılara verilmiştir.⁽⁹⁵⁾ Diğer taraftan müneccimbaşılara verildiği bilinen ilk arpalık tasarrufu, Müneccimbaşı Hüseyin Efendi'ye (öl. 1060/1650), padişahın yaptığı imtihanı kazanması neticesinde verilen Edremid Kazası Arpalığıdır.⁽⁹⁶⁾ Daha sonra ise Müneccimek Mehmed Efendi'nin müneccimbaşı olması ile kendisine Kemer-Edremid Kazası Arpalığı verilmiştir.⁽⁹⁷⁾ Şeyhî ve diğer kaynaklar tarafından verilen bilgilerde bu arpalıkların gelirleri belirtilmemiştir. Müneccimek Mehmet Efendi'ten sonra müneccimbaşı olan talebesi Derviş Ahmed Dede'ye de, Kemer-Edremid Kazası Arpalığı verilmiştir.⁽⁹⁸⁾ Aynı arpalık ve paye Ahmed Dede Efendi'nin yerine müneccimbaşı olan Arabzade Mehmed ve onun yerine müneccimbaşı olan Hacı İsmailzade Mehmed Efendi'ye de verilmiştir.⁽⁹⁹⁾ İsmailzade'nin yerine müneccimbaşı olan Eyüplü Bayram Efendi ise Şeyhî'nin yazdığını göre selefinin üzerinden Çaryan ve Güvercinlik Kazaları Arpalıklarını almıştır.⁽¹⁰⁰⁾ Arpalığına daha sonra Evreşe Kazası dahil edilmiştir.⁽¹⁰¹⁾ Üç defa

müneccimbaşı olan Arabzade, bir ara Üsküdarî Karabacak Mehmed Efendi'nin olan Karabiga ve Güvercinlik Kazaları Arpalıklarını almıştır (Zilhicce 1105/Ağustos 1694).⁽¹⁰²⁾ Müneccimbaşı Eyyubî Ahmed Efendi'nin yerine üçüncü defa müneccimbaşılığı getirilen Arabzade'ye selefi Ahmed Efendi'nin Güvercinlik, Çaryan ve Evreşe Kazaları Arpalıkları verilmiştir. Arabzade'ye, müneccimbaşı iken, Rebiülevvel 1120/Mayıs 1708'de, Bigadiç Arpalığı da verilmiştir.⁽¹⁰³⁾ Böylece Bigadiç Arpalığı da müneccimbaşı arpalıklarına dahil edilerek Evreşe ve Güvercinlik Kazaları ile birlikte Arabzade'nin yerine müneccimbaşı olan Edirneli Hüseyin Efendi⁽¹⁰⁴⁾ ve onun yerine geçen Mustafa Efendi'ye verilmiştir.⁽¹⁰⁵⁾ Mustafa Efendi 1130/1718 yılında İmroz Arpalığını da almış,⁽¹⁰⁶⁾ ancak yefatından sonra Bigadiç ve Evreşe Arpalıkları kendinden sonra müneccimbaşı olan Mustafa Zeki Efendi'ye; İmroz Arpalığı ise oğluna verilmiştir.⁽¹⁰⁷⁾

Mustafa Zeki Efendi'den sonraki müneccimbaşı arpalıkları hakkında elimizde sadece aşağıdaki bilgi bulunmaktadır. 1280/1864 yılında 2070 kuruşluk Bergama Arpalığı ile müneccim-i sanî⁽¹⁰⁸⁾ olan Ahmed Tahir Efendi, 1282/1865 yılında Müneccimbaşı İbrahim Edhem Efendi'nin vefatıyla, 2533 kuruş Adapazarı Arpalığı ve 500 kuruş aylık, 8000 kuruş yıllık caize ile onun yerine müneccimbaşı olmuştur. Müneccimbaşılık arpalık ve maaşı 1288/1871 yılında 2400 kuruş olmuştur.⁽¹⁰⁹⁾

Müneccimbaşlarının Payeleri, Elkabı, Kıyafetleri, Nişanları

Paye, ilmiye rütbeleri için kullanılan bir tabirdir. Müneccimbaşilar, hem müderris ve hem de kadı olabildiklerinden her iki vazifenin de çeşitli rütbelерini almışlardır. Müneccimbaşı Takiyüddin Rasîd'tan önceki müneccimbaşlarının payeleri hakkında elimizde bilgi bulunmamaktadır. Takiyüddin Rasîd'in aldığı ilk paye ise müderrisliktir. Bundan başka onyedinci yüzyılda Hüseyin Efendi (öl. 1060/1650)'ye Mekke-i Müktereme Payesi⁽¹¹⁰⁾, Müneccimek Mehmed Efendi (öl. 1078/1667) ile Dervîş Ahmed Dede (öl. 1113/1702)'nin müneccimbaşı olmaları ile kendilerine Belgrad Payesi verilmiştir.⁽¹¹¹⁾ Müneccimbaşlarının vazifeye tayin edilmelerinden ve cülûsdan sonra payelerinin yükseltilmesi de adet idi.⁽¹¹²⁾

Müneccimbaşlarının alabildikleri en yüksek paye, ilmiye sınıfının alabildiği Rumeli Kazaskerliği ve Süleymaniye Müderrisliği Payesi'dir. Bu payelerden Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği rütbelерinden her ikisini sadece Küfrî Hasan Çelebi ve Osman Kamil Efendi almış; Ahmed Tahir Efendi ise sadece Anadolu

Kazaskerliği Payesi'ni almıştır. Bunun yanında en yüksek ilmiye rütbesi olan Süleymaniye Müderrisliği'nin bazı müneccimbaşalar tarafından bilfiil yapılmış veya payesinin alınmış olduğu bilinmektedir.

Osmanlı Devleti'nde her meslek erbabına ait, vasıflarını ifade eden ve bulunduğu makamı belirtmede önemli olan elkab bulunurdu. Müneccimbaşaların da elkabı bulunmaktaydı. Sultan III. Murad zamanında yazılmış ve Mordtmann tarafından neşredilmiş Takiyüddin Rasid'a ait bir zeamet beratında bulunan elkab, bilinen en eski müneccimbaşı elkabıdır. Burada geçen elkab muhtemelen diğer müneccimbaşalar için de kullanılmış olmalıdır. Müneccimbaşı Takiyüddin Rasid için kullanılan elkab şu şekildedir.

“Kıdvetü'l-emced usve-i ashabu'l-hey'e ve'n-nacim, zübde-i erbab-ı hikme ve't-takvim arif-i ahkam-ı menazıl ü şems ü kamer, vakıf-ı mevakıf-i dekaik-i hakaik-i burûc-u isna aşer kaşif-i mükakşif-i sad u nafs rasid-ı mürasid subh u ems el-muhtas bi-inayeti'l-melikü'r-râûf Takiyüddin ibn-i Maruf zîde tevfiku-hu...”⁽¹¹³⁾ İlk Osmanlı inşa kitaplarından olan ve Sultan II. Murad (1421-1451) devrinde yazıldığı tahmin olunan *Menahicü'l-İnşa* isimli münseuat kitabının elkab bölümünde ise müneccimler ve mühendisler için aynı elkabin kullanıldığı görülmektedir. Buradaki elkab şu şekildedir:

“Hitab-ı münecciman ve mühendisan: Mevlâna melik-i hüküma fi'l-alem casûs-u eflak Calinus'z-zeman mehfaru'l-müneccimîn camiü'l-fezayilü'l-evvelîn ve'l-ahîrîn kıdvetü'd-devlet-i ve'd-dîn edamallahu devletehû mütevasi-leten bi'l-hülûd ubûdiyet-i ki-nesîm-i lübb-ü riyaz-ı dil”⁽¹¹⁴⁾

Müneccimbaşalar genel olarak ilmiye sınıfına ait kıyafetleri giyerlerse de, merasim ve arza çıkarken hususi bir elbise giymeleri usulü bulunmaktadır. Kaynaklar, Müneccimbaşı Dervîş Ahmed Dede'nin ömrü boyunca Mevlevi kıyafetile dolaştığından bahsetmektedir.⁽¹¹⁵⁾ Evliya Çelebi IV. Murad döneminde yapılan meşhur geçit merasiminde müneccimler cemaatinin geçişini anlatırken, müneccimbaşının “örf izafetiyle ve sincefli abasiyle” geçtiğini yazmaktadır.⁽¹¹⁶⁾ Buradan anlaşılığına göre müneccimbaşaların örf⁽¹¹⁷⁾ denilen başlığı ve sincefli aba adlı hususi bir kıyafeti bulunmaktadır.

Müneccimbaşının elkabı ve elbiselerinin ilmiye sınıfı mensublarına benzemesi müneccimbaşaların aynı zamanda ilmiye mensubu kişiler olmasından ileri gelmektedir. Bununla birlikte, kendilerine mahsus elkabin ve kavuğun olması sebebiyle bürokraside ve merasimlerde diğer ilmiye ricalinden kolayca ayırdılabiliyorlardı.

Bugüne kadar yaptığımız araştırmalarda, müneccimbaşılara tahsis edilmiş özel bir nişan bulunduğuuna tesadüf edemedik. Ancak, müneccimbaşilar, bu makama tayin edildikleri zaman rütbeleri yükseltilir ve bu rütbeye uygun bir nişan verilirdi. II. Mahmud döneminde ortaya çıkan nişan takma geleneğine göre kendisine nişan takılan ilk müneccimbaşı Hüseyin Hüsni Efendi'dir. Bu ilk nişan, Hüseyin Hüsni Efendi'nin uhdesinde iken evinden alınmış ve bunun üzerine yerine geçen Sadullah Efendi için ayrıca bir nişan imal edilmiştir.⁽¹¹⁸⁾

Bu nişan yanında çeşitli vesilelerle müneccimbaşılara diğer Osmanlı devlet nişanları da verilmiştir. Ondokuzuncu asrin başlarında uygulanmaya başlayan rütbeye uygun nişan verme geleneğine göre ilk olarak Müneccimbaşı Hüseyin Hüsni Efendi, Mekke-i Mükerreme Payesi aldığında Haremeyn Payesi'ni de ihraz etmiş olduğundan dolayı rütbesine uygun bir devlet nişan verilmiştir.⁽¹¹⁹⁾ Müneccimbaşı Osman Saib Efendi'ye nişamı verilmesi için yazılmış olan bir irade ise Osman Efendi'nin emsaline göre nişanı olmadığından dolayı rütbesine uygun bir nişan verilmesi irade buyurulmuştur.⁽¹²⁰⁾

Tesbit edebildiğimiz kadariyla nişan alan diğer müneccimbaşilar şunlardır: Ahmed Tahir, 4. rütbe Mecidî nişanı, 3. rütbe Mecidî nişanı, 2. rütbe Mecidî nişanı, 1. rütbe Mecidî nişanı; Osman Kamil, 3. rütbe Mecidî nişanı, 2. rütbe Mecidî nişanı, 1. rütbe Mecidî nişanı, 2. rütbe Al-i Osman nişanı; Mustafa Asım Bey, 5. rütbe Mecidî nişanı, 4. rütbe Mecidî nişanı, 3. rütbe Mecidî nişanı, rütbe-i üla sınıfı sani (ikinci rütbe) Mecidî nişanı, 3. rütbe Al-i Osmanî nişanı, 1. rütbe Mecidî nişanı; Hüseyin Hilmi, 3. rütbe Mecidî nişanı.

Müneccimbaşlarının Vazifeleri

Müneccimbaşlarının ve yardımcılarının saraydaki vazifelerinin başında her sene nevruzda yeni senenin takvimini hazırlama işi gelmektedir. Ramazan ayı için imsakiye hazırlamak ta senede bir defa yaptıkları görevleri arasında bulunmaktadır. Ahkam takvimi ve zayıçe hazırlamak ta onların vazifesi idi. Bunların yanında, muvakitlerin idaresi ve memleketteki astronomi ve coğrafya ile ilgili bazı olayları takip etme işi de müneccimbaşılara aitti.

a. *Takvim Hazırlamak ve Kullanılan Zicler.* Müneccimbaşlarının en önemli vazifesi, yukarıda belirtildiği gibi, her sene nevruzda (21 Mart günü) takvim çıkarmaktır.⁽¹²¹⁾ Bu takvim iki ayrı takvimden oluşmaktadır. Birincisi rakam takvimi denilen senenin ay ve günlerini gösteren takvimi diğeri ise yeni girilen senede meydana gelecek işler hakkında müneccimbaşının yaptığı tahmini

yorumlar ile yapılması uygun olan veya olmayan işlerin yazıldığı ahkam⁽¹²²⁾ takvimiymiidi. Rakam takviminin bazı sütunlarında ahkam takvimindeki bilgilere benzer bilgiler bulunmasına rağmen müneccimbaşilar yeni sene hakkında daha teferruatlı bilgi vermek için ahkam takvimini sultan ve devlet ricali için ayrıca hazırlarlardı.⁽¹²³⁾ Osmanlı bilim literatüründe her iki takvim bir arada ifade edilmek istediği zaman ilk takvime rakam takvimi, ikincisine de ahkam takvimi denilmekteydi. Sadece takvim denildiğinde ise rakam takvimi kasdedilmekteydi.

Ortaçağ Türk-İslam dünyasında mevcut olduğu bilinen takvim hazırlama işinin diğer bilim faaliyetleri gibi, Osmanlılara Selçuklular'dan intikal etmiş olduğu muhakkaktır.⁽¹²⁴⁾ Ancak Selçuklarda sarayda bu işi yapan bir müneccimin varlığı hususu kesinlik kazanmamış olduğundan, bu işin düzenen olarak bir saray müneccimi tarafından yapılması ilk defa Osmanlılarda olmuştur. Osmanlıların kuruluş yıllarında takvim hazırlama işini, müneccimbaşılardan önce saray dışındaki bazı müneccimlerin yaptığı ve saraya takdim ettiğini tahmin etmekteyiz. Zira Fatih Sultan Mehmed döneminde yaşamış ve II. Bayezid döneminde de takvim hazırlamış bazı müneccimlerin müneccimbaşı olmadıkları halde saraya takvim takdim ettiklerini görmekteyiz. Bu müneccimlerden Hatayî Ceylanî aynı zamanda Fatih Sultan Mehmed'in tali zayıçesini yapmıştır.⁽¹²⁵⁾ Bundan başka birçok müneccim, müneccimbaşılığın ihdasından sonra da tali zayıçesi, ahkam takvimi ve rakam takvimi hazırlamış ve saraya takdim etmiştir.⁽¹²⁶⁾ Müneccimbaşlarının yanında müneccim-i sani ve diğer müneccimlerin de saraya takvim takdim ettikleri görülmektedir.⁽¹²⁷⁾ Müneccimbaşilar, takvimlerini hususi bir risale halinde muhtelif renkli kalemlerle cedveller halinde hazırlar ve hususi hazırlanmış olan bu nüshayı padişaha takdim ederlerdi.⁽¹²⁸⁾ Takvimler daha sonra katipler tarafından çoğaltılarak ileri gelen devlet adamlarına ve yakınlarına ücret karşılığı dağıtıldı.⁽¹²⁹⁾ Ondokuzuncu asırın başlarından itibaren, daha önce belirtildiği gibi matbaanın yaygınlaşması ile müneccimbaşının saray haricinde dağıtıtiği takvimler, matbaada basılarak ücret karşılığı satılmıştır.⁽¹³⁰⁾

Müneccimbaşalar takvim, imsakiye ve zayıçe hazırlarken yıldızlar ve gezegenlerin mevkilerinin uzun gözlemler neticesinde belirlenip yazıldığı ziçlere bakarlardı. İyi bir takvim yapabilmek için öncelikle matematik ve astronomi bilmek ve ziçleri çok iyi kullanmak gerekmekteydi. Ziçler, Satürn gezegeninin dolanım süresi olan otuz yıllık gözlem süresi neticesinde hazırlanırdı.⁽¹³¹⁾ Müneccimbaşaların takvim ve imsakiye gibi bütün astronomi ve astrolojiye ait çalışmalarda uzun zaman kullandıkları ziç, Uluğ Bey ve çevresi tarafından

Semerkand Rasathanesi'nde hazırlanan Uluğ Bey Zici'dir.⁽¹³²⁾ Uluğ Bey Zici'nden sonra Osmanlılarda kullanılan zic, Tezkireci Köse İbrahim Efendi'nin *Secencel el-Eflak fi Gayet el-İdrâk* adıyla, 1660-1664 yıllarında Türkçe'ye tercüme edilen Noël Durret (öl. 1648'den sonra) Zici'dir. Tezkireci bu zici Müneccimbaşı Müneccimek Mehmed Efendi'ye (1660-1667) takdim etmiştir. Ancak tercümenin mukaddimesinden anlaşıldığına göre, Müneccimek bu zici almasına rağmen, Uluğ Bey Zici'ni kullanmayı sürdürmüştür.⁽¹³³⁾ Ekmeleddin İhsanoğlu, tercümenin nüshalarının muntazam ve insıcamlı bir hale getirilmeden temize çekildiği için, takvim çıkarmada Müneccimek'ten sonra da kullanılmadığını belirtmektedir.⁽¹³⁴⁾

Takiyüddin Rasid'tan iki asır sonra, onsekizinci yüzyılın başlarında Uluğ Bey Zici üzerinde çalışma yapan Jacques Cassini ve Dominik Cassini, yeni gözlemlerle Uluğ Bey Zici'nin hatalarını düzelterek *Tables Astronomiques* adıyla neşretmişlerdir.⁽¹³⁵⁾ Osmanlı bilim literatürüde Cassini Zici olarak tanınan bu eser, Çınarî Halifezade İsmail Efendi tarafından *Tuhfe-i Behic-i Rasini Tercüme-i Zic-i Kasînî* adıyla 1184/1770 yılında tercüme edilmiş ve 1215/1800 yılından itibaren müneccimbaşilar tarafından kullanılmaya başlanmıştır.⁽¹³⁶⁾ Ancak, Fransız astronom Joseph-Jérôme Lalande (öl. 1807) tarafından yazılan *Tables Astronomiques* (Paris 1759) adlı daha dakik bir zic, Müneccim-i sani Hüseyin Hüsni Efendi tarafından 1826'dan önce *Zic-i Cedit Tercümesi*⁽¹³⁷⁾ adıyla Türkçe'ye tercüme edilmiştir.⁽¹³⁸⁾ Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi ile Müneccimbaşı Hüseyin Hüsni Efendi'nin teklifi ve Sultan II. Mahmud'un emriyle 1248/1832 yılından itibaren, Cassini Zici terkedilmiş ve Lalande Zici kullanılmaya başlanmıştır.⁽¹³⁹⁾

Ondokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren, Osman Saib ve Ahmed Tahî gibi müneccimbaşilar, takvimlerini ve zayıcelerini Fransa Rasathanesi tarafından her yıl neşredilen zaman cedvellerinden tercüme ederek yapmışlardır.⁽¹⁴⁰⁾ *Connaissance du Temps* adı ile Fransızca olarak neşredilen bu takvimler, he senenin yeni rasatlarını ihtiya ettiğinden eski zicler yavaş yavaş terkedilmiş tir.⁽¹⁴¹⁾

Takvimler küçük bir risale şeklinde hazırlanır ve belli bölümleri ihtiva ederdi. Bazı takvimlerde, özellikle onaltıncı asır öncesinde hazırlanmış olanlarının baş kısmında yer alan tarihi bilgiler çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Takvimlerin almanak mahiyetindeki ilk bölümlerde, ilk insan ve peygamber Hz. Adem döneminden başlayarak takvimin yazıldığı yıla kadar olan önemli

hadiseler tarih verilerek anlatılmıştır. Ancak Hz. Adem'den itibaren verilen rakam ve tarihler tahmini olup, esası dünyanın ömrü ile ilgili israiliyat türünden hurafelere dayanmaktadır.⁽¹⁴²⁾ Diğer sayfalarında, içinde bulunulan yıl hakkında ahkam, Ay ve Güneş tutulmaları, rüya tabirine ait yorumlar ve benzeri konular ihtiva eden astronomi ve astroloji bölümleri bulunmaktadır.⁽¹⁴³⁾ Takvimlerde, genel olarak on iki ay, mevsimler, ihtiyarata, ahkam ve senenin bazı önemli günleri mutlaka yer alır⁽¹⁴⁴⁾ ve üç ana bölümden oluşurdu. İlk bölümde, tarihi bilgiler ve astrolojik konular bulunmaktadır. Nevruz-ı Sultanî denilen ve 21 Mart günü başlayan ikinci kısım ise bir seneyi içine alan 13 sahifelik asıl takvim bütünüdür. Bu bölüm Celali takvimi biçiminde tanzim edilmiştir. Her sahifede bir aylık yani 30 günlük satır bulunmaktadır. Son sahife ise 5-6 ekleme güne ayrılmıştır. Bu kısımda iki takvim sütunu bulunmaktadır. Birinci sütün el-Arabi başlığını taşıır ve Hicri takvimi⁽¹⁴⁵⁾ ihtiva eder, ikinci sütun ise er-Rûmi başlığını taşıır ve Rûmi takvimi⁽¹⁴⁶⁾ ihtiva eder. Bu kısımda ayrıca el-ihtiyarat ve ed-delalet veya el-mevasim, el-vekaiyyat ve el-burûc denilen sütunlar da bulunmaktadır. Üçüncü ve son kısım ise Ay ve Güneş tutulmaları ile ilgili bilgiler mevcuttur.

Takvimin asıl kısmı yukarıda kaydettiğimiz gibi ikinci kısımdır. Burada on üç sahife cedveller halinde takvimler (hicri, rûmi) bulunmaktadır. Bazı takvimlerde, hicri ve rûmi takvimin yanında başka takvimler de verilmiştir. Fakat esas olarak sadece bu iki takvim verilir. Oniki veya on üç yaprakta her günün karşısına o gün içinde hangi işin yapılması gerektiği veya ne gibi şeylerden sakınılması gereği gibi bilgiler yazılmıştır. On iki ayın yaprağında gelecek yılın taliini ve on iki burcun konaklarının derecelerini de belirtilmiştir. Ayrıca gezegenlerin dereceleri ve hangi burcda olduğu da yazılmıştır.⁽¹⁴⁷⁾

Takvimlerin son kısmı olan üçüncü kısımda o sene içindeki vukû bulacak Ay veya Güneş tutulmaları hakkında bilgi bulunmaktadır. Bu tutulmaların keyfiyetleri ve zamanları teferruatlı olarak belirtilir. Ayrıca bu kısımda tutulmaların zayıfları ve ahkamı da yazılmaktadır.⁽¹⁴⁸⁾

b. Ahkam-ı Sal, Ahkam Takvimi veya Tali-i Sal Takvimi Hazırlamak. Müneccimbaşılık her sene padişah ve devlet ricali için rakam takviminden ayrı bir de ahkam takvimi hazırlamaktaydılar. Müneccimbaşı tarafından ziçlere bakılarak yazılan ahkam risaleleri de diğer takvimler gibi müneccimbaşı katipleri tarafından istinsah edilir ve dağıtılrı.⁽¹⁴⁹⁾ Halk için de takvim hazırlamak müneccimbaşılıların görevlerinden idi. Ahkam takvimi ilk zamanlar rakam takvi-

minin içinde yer almasına rağmen daha sonraları ayrı bir risale halinde hazırlanmaya ve dağıtılmaya başlanmıştır. Müneccimbaşılara ait bilinen ilk ahkam takvimi, Müneccimbaşı Mehmed Çelebi'nin 1026 senesi Ahkam-ı Sal'ıdır.⁽¹⁵⁰⁾ Müneccimbaşı Mehmed Çelebi'nin ve talebesi olan Müneccimbaşı Hüseyin Çelebi'nin ahkam takvimleri isabetiyle meşhur olmuştu. Her ikisi de müneccimbaşı oldukları dönemlerde padişahların cülüs ve vefatlarını takvimlerinde önceden doğru olarak haber vermiştir.⁽¹⁵¹⁾

Ahkam takvimlerinde padişah ve devlet ricalinden başlayarak her tabakadan insanların halleri hususunda hükümler bulunmaktaydı. Ancak bu takvimlerdeki hükümler genellikle aynı ifadelerle, müphem ve umumi tabirlerle yazılırdı.⁽¹⁵²⁾ Ahkam takvimlerinin genel olarak üç kısımdan olduğu görülmektedir. Birinci kısımda giriş ve dualar bulunur, devamında başta padişah ve vezirler olmak üzere tabaka tabaka kişilerin ve grupların ahkamları yazılırdı. İkinci kısımda ise nevruzdan nevruza kadar olan aylar yazarak her ayın ahkamı verilirdi. Son kısımda o senede vaki olacak Güneş ve Ay tutulması hakkında bilgi verilir. Bu kısım takvimin astronomi bilgilerinin olduğu tek kismıdır.

c. *İmsakiye Hazırlamak*. Müneccimbaşlarının yapmakla mükellef oldukları bir diğer vazife de Ramazan İmsakiyesi hazırlamaktır. Müneccimbaşı, hazırladığı Ramazan imsakiyesini her yıl Şaban ayının son on günü içerisinde, önce padişah ve sadrazama, daha sonra da ileri gelen devlet adamlarına takdim ederdi.⁽¹⁵³⁾

İmsakiyeler bir yaprak halinde hazırlanmış olduğundan ve sadece bir ay kullanıldığından, pek fazla muhafaza edilmemişlerdir. Bu sebeble günümüzze çok az sayıda imsakiye ulaşmıştır.⁽¹⁵⁴⁾ Son zamanlarda ise imsakiyeler hem müneccimbaşlar ve hem de muvakkıtlar tarafından hazırlanmış ve özellikle muvakkithane ve cami duvarlarına asılarak halka teşhir edilmişlerdir.

d. *Zayıçe Hazırlayarak Uğurlu Saatin Tesbiti*. Zayıçe, uğurlu saat hesaplamak için yapılan hesapların bütündür. Zayıçe hazırlamak tamamen astrolojinin konusuna girmesine rağmen astronomiye ait bilgileri de ihtiva etmektedir. Astroloji, dünyada vukua gelen bütün hadiselerin gök cisimlerinin etkisi altında olduğuna ve gök cisimlerinin hareketleri ile olaylar arasında sıkı bir bağ olduğu inancına dayanan bir uğraştır. Osmanlılarda, uğurlu saatte (eşref saat) göre iş yapıldığına dair ilk kayıt Fatih devrine aittir. *Mahrûse-i İstanbul Fetihnamesi* adlı eserin yazarı Tacizade Cafer Çelebi, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethinde müneccimlerin belirlediği uğurlu saatte büyük hücumu başlattığını yazmaktadır.⁽¹⁵⁵⁾

Osmanlı padişahları arasında astrolojiye itibar eden padişahlar olduğu gibi etmeyenler de bulunmaktaydı. İtibar etmeyen padişahların en meşhuru Sultan I. Abdülhamid idi. Abdülhamid zayıçeye ve uğurlu saate itibar etmez ve ancak anane olduğundan dolayı teşrifat kaideleri çerçevesinde uygulanmasına izin verirdi. I. Abdülhamid bir gün, sefer için ordunun İstanbul'dan çıkışmasına dair, eşref saat ihtiyarı hakkında sadrazam ve serdar-ı ekrem Koca Yusuf Paşa'nın, müneccimbaşı ve müneccim-i sanî'nin hazırladığı iki ayrı zayıçeden hangisi ile hareket edelim mealindeki telhis takdim edildiğinde, cevaben beyaz üzerine aşağıdaki hatt-ı hümayunu yazıp göndermiştir.

"Hazret-i fahr-i kainat Efendimiz nûcûmen bir mahalle hareket etmedi, el-mütevekkil alallah, aslında araba ve deve ve beygir ve hayvanat-ı saire kethüdaların hizmetidir, bu babta niçün taksirat eyledi, benim umûrum Cenab-ı Hakka tevfizdir, nûcûma tevfiz değildir. Devlet-i aliyyede gerçi bu misillu umûr-i muazzamalar vakt-ı muhtar addoluna gelmiştir, hemen hareket Âsitaneden liva-i şerif bir serdarına teslimdir yoksa gayri istimal olmaz, düşmen-i dîn üstümüze geldikte saat gelmemiştir deyû saate müterakkip olunur mu? bazan mazanna-i kiram zevatşanların istihareleri dahi makbuldür gayri nasıl istersenir siz biltürsiz ben karışmam. Mukarrib ricallerimiz sizi çok avk iderler, hemen encamı hayr ola bir dahi filan kalurum kalmam lafzını yazmayasın, ne güne karar verildi ise hemen hareket edesin, Allah selamet versin, Perşenbe gününe dek nasîl hava olacağı malum değildir, yarından iyi gün olmaz Fahr-ı Âlem Efendimizin mevlidi yevm-i isneyن ben ona itibar ederim."(156)

Sultan III. Selim de, I. Abdülhamid gibi eşref saate, zayıçeye inanmaz ve itimad etmezdi. Bir gün kendisine donanmanın sefere çıkması için verilen iki zayıçeden hangisi ile hareket edelim diye sual olunduğunda cevaben telhisin üzerine şu hatt-ı hümayunu yazmıştır. "Her gün Cenab-ı Allah'ın gündür. Benim asla nûcûma itikadım yoktur. Tevekkeltü alallah ne gün münasib görürseniz donanma çıksın. Cenk dahi ne gün münasib ise olsun." Fakat böyle büyük işlerde müneccimlerin zayıçeleri ile hareket etmek adet olduğundan tekrar bir zayıçe arz olunduğunda III. Selim "madem ki adet gibi olmuş ol vecihle amel olunsun" hatt-ı hümayununu yazarak telhisini geri vermiştir.(157)

Eşref saat veya yapılacak işin uygun olup olmadığını müneccimlere danışma işine, eski devletlerde ve devlet adamlarında olduğu gibi bugünkü modern ve gelişmiş büyük devletlerde ve devlet idarecileri arasında da rastlanılmaktadır.(158)

Uğurlu saat veya vakt-i muhtarı tesbit etmek için önceden bazı bilgilerin hazır olması gerekmektedir. Bu bilgilerin bir kısmı astronomi ilminin verilerine, büyük bir kısmı da astrolojiye dayanan bilgilerdir. Müneccimler zayıfe hazırlamak gibi “gayr-i ilmî” bir iş yaparken dahi astrolojik bilgilerin yanında astronomik bazı bilgilere de sahip olmalıdırlar. Müneccimlere gerekli olan astronomi bilgileri, genellikle ziç denilen yıldız mevkilerini belirleyen cedvellerde bulunmaktadır. Astroloji bilgileri ise çeşitli kitaplardan temin edilebilirdi. İslam astrolojisinde, Batlamyus'ta olduğu gibi Güneş, Ay ve çıplak gözle görülebilen gezegenlerin (Merkür, Venüs, Mars, Satürn ve Jüpiter), Güneşin görünür yörüngeyi ile bu dairenin etrafında dizilmiş olan on iki burcun özellikleri ve hareketleri temel alınmıştır. Diğer taraftan, İslam astronomları, Batlamyus'un arzin kainatın merkezinde bulunduğu şeklindeki yer merkezli evren görüşünü kabul etmişlerdir. Müneccimler astrolojide temel alınan noktaları iyi bildikten sonra doğru zayıfe hesaplaması yapabilirdi. Verilen bu noktaları müneccimler genel olarak üç konuda kullanırı. 1. Mesail, 2. İhtiyarat, 3. Doğum zayıfesi. Bu üç sistem, astrologların üç temel uzmanlık sahasıdır.⁽¹⁵⁹⁾ Mesail (meseleler, interrogations veya quaestiones) sistemi, günlük hayatı karşılaşılan basit meseleler ile ilgilidir. Kaybolan eşya ve insanların yerini bildirmek ve çeşitli iş ve kişiler hakkında malumat edinmek gibi. Bu sistem sanatın en basit ve en çok kullanılan kismıdır. İhtiyarat (electiones) sistemi, bir iş yapmak için en müsait zamanı belirlemektir. Bunun için Ay'in 12 haneden hangisinde olduğunu belirlemek gereklidir. Ayrıca Güneşin durumu ve birbirlerine olan konumlarının da bilinmesi gereklidir.⁽¹⁶⁰⁾ Doğum günü (genethliaologie) sistemi ise diğer iki sistemden farklı olarak yeni doğan kişinin mukadderatını, arzin ve gezegenlerin durumuna göre belirlemektedir. Bu sistem diğerlerine göre daha zordur.⁽¹⁶¹⁾

Osmanlı Devleti'nden önceki Türk ve İslâm Devletleri'nde de olduğu gibi Osmanlılarda da devlet adamları, devlete ait birçok işin yapılmasıından önce uğurlu bir saat tesbit ettirirlerdi.⁽¹⁶²⁾ Özellikle padişahların cüllüsü için uğurlu saat tesbit edilirdi.⁽¹⁶³⁾ Diğer bir uğurlu saat ise padişahdan sonra en yetkili kişi olan sadrazamın vazifeye tayin edildiği an olan sadaret mührünü alması için hazırlanırı. Sadrazama mühür teslim merasimi için müneccimbaşı ve müneccim-i sani ayrı ayrı zayıfe hazırlardı.⁽¹⁶⁴⁾ Sadrazamdan sonra gelen devlet büyüklerinin tayinleri için uğurlu saat tesbiti işi ise müneccimbaşıya ve saray müneccimlerine ait değildi. Onlar dilerlerse, kendi özel müneccimlerine uğurlu saat tesbiti yaptırırlardı.⁽¹⁶⁵⁾

1241/1825-26 senesine kadar, her sene Ramazan bayramı ertesinde ve Şevval ayı içinde Baş muhasebe, Büyük rûznamçe, Anadolu muhasebesi ve diğer makamların tevcihî ve ibkasının yapılması usulendi. Şevval tevcihatı denilen bu tevcihat sırasında vezirler, rical, kapıcıbaşı, hacegan gibi mansıblar ibkaen veya müceddeden tevcih olunurdu.⁽¹⁶⁶⁾ Bu tevcihatların hilat giyme merasimi müneccimbaşı tarafından belirlenen uğurlu saatte yapıldı.⁽¹⁶⁷⁾ Ordunun savaş için hareketi⁽¹⁶⁸⁾ ve donanmay-ı hümayunun sefer için veya başka sebebelerle deniz'e açılması⁽¹⁶⁹⁾ gibi önemli işlerde zayıçe ve uğurlu saat belirlenmesi mutlaka uyulan teşrifat kaidelerindendi.⁽¹⁷⁰⁾ Techiz edilen gemilerin alarga edilmesinde de uğurlu saat tesbiti yapıldı.⁽¹⁷¹⁾ Donanmay-ı hümayunun seferden döndükten sonra Haliç'e girmesi ve Yaliköskü merasimi icrasında da eşref saat tesbit edildi.⁽¹⁷²⁾ Tersanede yeni yapılan veya tamir gören herhangi bir geminin gerekli kontrolü yapıldıktan sonra denize indirilmesi merasiminde de eşref saate itibar olunması adetti.⁽¹⁷³⁾ Devlet binalarının temel atma ve açılışları için de eşref saat tesbiti yapıldı.⁽¹⁷⁴⁾ Bunlardan başka top dökülmesinde,⁽¹⁷⁵⁾ yeni imal edilen topların deneme atışlarının yapılmasında⁽¹⁷⁶⁾ ve savaş ilanı⁽¹⁷⁷⁾ gibi diğer önemli işlerde de eşref saate itibar edilmektedi.

Eşref saat, teşrifat kaideleri arasına girdiğinden, padişaha ait hemen her işte eşref saat tesbit ettirildiği görülmektedir. Mesela, padişahın yazlığına ve sahilhanesine gitmesi için ayrı ayrı zayıçe yapıldı.⁽¹⁷⁸⁾ Zayıçe yapılan diğer özel işler ise şunlardır: Sultan düğünü, çocuk doğumumu, has ahır atlarının çayırda çıkarılması, padişahın bir yerden bir yere gitmesi, padişahların yaptırdığı çeşitli müesseselerin temelinin atılması vs. Mesela, Nuruosmaniye Camii temeli müneccimler tarafından seçilen bir eşref saatte atılmıştır. Sultan Üçüncü Mustafa, yaptırdığı caminin yakınında inşa ettireceği medreseye temel atmak için lazım olan eşref saati Müneccimbaşı Fethiyeli Halil Efendi'ye hazırlatmıştır. Padişahların mutad olarak verdikleri ziyafetlerin gün ve saatlerinin de müneccimbaşı tarafından tesbit edildiğini, müneccimbaşı tarafından hazırlanan ve fakat tarihi olmayan bir ziyafet zayıcesinden anlamaktayız.⁽¹⁷⁹⁾ Bu konuların dışında uğurlu saat belirleme işi köle satın almada, evlenmede, yeni elbise giymede, akid düzenlemeye, seyahate çıkmada, doğumda, kız-erkek nişanlanırken, nikah kıyalırken, yola çıkılırken, önemli bir memuriyete, işe veya okula başlarken de yapılmaktaydı.⁽¹⁸⁰⁾

Daha önce belirttiğimiz gibi, müneccimbaşılar Osmanlı Devleti'nin astronomi ile ilgili müesseselerin idaresiyle de görevlendirilmişlerdi. Bu vazifeleri, makalemizin "Müneccimbaşılara Bağlı Kurumlar" başlıklı bölümünde ele alınmıştır.

Müneccimbaşılık Müessesesinin Mensupları

Müneccimbaşıının maiyyetinde başta müneccim-i sani olmak üzere dört veya beş müneccim bulunmaktadır. Bu kişiler müneccimbaşıya yardımcı olurlardı.

Müneccim-i Sani

Osmanlı tarihinde müneccim-i sani tabirine ilk defa, bu müessesesinin kuruluşundan bir buçuk asır sonra Mevlevîzade Mustafa Efendi (öl. 1134 / 1722)'nin müneccim-i sani oluşunda rastlamaktayız. Fındıklı İsmet Efendi, Müneccim-i sani Mustafa Efendi'nin 13 Zilkade 1123 / 23 Aralık 1711 tarihinde müneccimbaşılığı terfi ettiğini yazmakta ancak kendisinden önceki müneccim-i sani hakkında herhangi bir bilgi vermemektedir.⁽¹⁸¹⁾ Mustafa Efendi'nin müneccimbaşı olmasıyla, yerine Mustafa Zeki Efendi müneccim-i sani olmuştur.⁽¹⁸²⁾ Bu tarihlerden itibaren müneccimbaşı biyografilerinde, müneccim-i sanilerden sık sık bahsolenmaktadır.⁽¹⁸³⁾

Müneccim-i saniler, müneccimbaşlarının hazırladıkları takvimlerin hesaplanması ve bunların çoğaltımasına yardımcı olurlardı. Bunun yanında, bu takvimden ayrı olarak kendi başlarına takvim hazırladıkları da olurdu. Ayrıca ahkam takvimi de hazırlar ve bunu padişaha sunabilirlerdi.⁽¹⁸⁴⁾ Müneccim-i saniler, zayıfe de hazırlardı. Önemli bazı işler için hem müneccimbaşı ve hem de müneccim-i saniden zayıfe istenirdi. Her ikisinin de tesbit ettiği vakit aynı olursa aynen uygulanır. Fakat bazen her ikisinden de aynı iş için farklı bir vakit geldiğinde padişaha danışılır ve ona göre hareket edilirdi.⁽¹⁸⁵⁾

Müneccim-i saniler, müneccimbaşalar gibi ilmiye sınıfından, astronomi ve astroloji bilen müneccim veya muvakkıtlar arasından seçilmekteydi. Müneccim-i sanilerin ekserisi müneccimbaşı olurken, bazıları terfi edemeden vefat etmişlerdir. Müneccimbaşı olamayan müneccim-i saniler hakkında kaynaklarda oldukça az bilgi bulunmaktadır. Müneccimbaşı Musazade Mehmed Ubeydullah Efendi vefat ettiğinde, yerine kimin tayin edileceği hususunda Sultan I. Abdülhamid'e ait bir hatt-ı hümayun bulunmaktadır. Padişah, hatt-ı hümayunda, müneccim-i sani Sadık Efendi'nin ilm-i nûcûmda fenni nice dir diye sormuş ve hemen peşinden de Mısır'dan mazul Medine-i Münevver Mollası Tatarçıkzade'nin ilm-i nûcûm şeyhi olduğunu ve hangisinin layık ise onun tayin edilmesinin uygun olacağını yazmıştır.⁽¹⁸⁶⁾ Ancak Tatarçıkzade taşrada olduğundan dolayı Müneccimbaşı Abdullah Efendi'nin oğlu müneccim-i sani Mehmed Sadık Efendi müneccimbaşılığı tayin edilmiştir.⁽¹⁸⁷⁾ Müneccim-i saniliğe tayin olan kişi müneccim-

başilar gibi Bâb-ı Ali'de hilat giymektedi. Mesela Sadullah Mehmed Efendi müneccim-i sani olduğunda bu hilati giymiştir. Buna dair olan haber *Takvim-i Vekayi* gazetesinde şu şekilde ilan edilmiştir. "kaide olduğu üzere Sadullah Efendi'ye Bâb-ı Ali'de müneccim-i sânilik hilati giydirilmiştir".⁽¹⁸⁸⁾

Kaynaklarda müneccim-i sani olarak adlandırılmasa da bu mevkide olduğunu kabul ettiğimiz İshak Çelebi'nin, Sultan II. Bayezid zamanından beri gündeme 14 akça ulûfe aldığı bilmekteyiz. Ancak daha sonraki devirlerde müneccim-i sanilerin ne kadar ulûfe aldıkları belli değildir. Zira müneccim-i sanilerin ulûfeleri hakkında ondokuzuncu asırda yazılmış iki arpalık kaydından başka bilgiye rastlanmamıştır. 1256/1840 senesinde Osman Saib Efendi'nin müneccim-i sani olmasından dolayı alacağı ulûfe meselesini incelemek üzere yazılmış bir iradede müneccim-i sânilik memuriyetinin 2300' kuruş arpaklı bulunduğu belirtilmiştir.⁽¹⁸⁹⁾ Buna göre ondokuzuncu asrin ilk yarısında müneccim-i sanilerin aylık 2300 kuruş olan arpalık geliri bulunmaktaydı. Bu asrin ikinci yarısında ise Hacı Ahmet Tahir Efendi'nin, Şevval 1280/Mart 1864 tarihinde 2070 kuruş-luk Bergama Arpalığı ile müneccim-i sani olduğunu görmekteyiz.⁽¹⁹⁰⁾

Bazı müneccim-i saniler, müneccimbaşının uzun süre vazifede kalması ya da başka birisinin vazifeye tayini gibi çeşitli sebeplerden dolayı müneccimbaşı olamamışlardır. Ancak bu müneccim-i sanilerin kaç kişi olduğu hususunda ve niçin müneccimbaşı olamadığı hakkında elimizde yeterli bilgi bulunmadığından sadece bunların isimlerini vermekle yetineceğiz: Said Mehmed Efendi (öl. 1165/1748)⁽¹⁹¹⁾ Hacı Yakup Efendi (öl. 1196 /1781'den sonra)⁽¹⁹²⁾ Mü'minzade Hüseyin Hüsnî Efendi (öl. 1256/1840)⁽¹⁹³⁾ İzmitli Emin Efendi (öl. 1265/1849'dan sonra)⁽¹⁹⁴⁾ Ahmed Muhsin Efendi (öl. 1265/1849'dan sonra)⁽¹⁹⁵⁾ Hafız Ahmed Efendi (öl. 1282/1865'ten sonra)⁽¹⁹⁶⁾ İbrahim Zühdi Efendi (öl. ondokuzuncu asrin son çeyreği)⁽¹⁹⁷⁾.

Müneccim-i Salis

Müneccimbaşının maiyyeti arasında bulunan, ancak sadece bir yerde kaydına rastladığımız "müneccim-i salis" mevkisinin ne zaman ihdas edildiği ve ne kadar süre ile devam ettiği belli değildir. *Tercüme-i Sirri'l-Mektum* adlı bir eserin son yaprağında, sonradan ilave edilmiş ve niçin yazıldığı belli olmayan bir notta şu şekilde bir kayda rastlamaktayız: "Müneccimbaşı Müderris Halil Efendi, Müneccim-i sani Müderris Abdullah Efendi, Müneccim-i Salis Haşimza-de Ubeydullah Efendi".⁽¹⁹⁸⁾ Bu kayıttan anlaşıldığına göre onyedinci asrin ortalarında müneccim-i salis makamı bulunmaktadır. Ancak diğer kaynaklarda

başka bilginin bulunmamasına bakılırsa, bu makamın kısa bir süre için ihdas edilmiş veya buradaki kaydın en rütbeli müneccimbaşı katibi için kullanılmış bir sıfat olduğunu kabul edebiliriz.

Müneccimbaşıının Katipleri, Müneccimler

Müneccimbaşı ve müneccim-i saninin yaptıkları takvimleri çoğaltmak ve diğer işlerinde onlara yardım etmek için müneccim katipleri de saraya alınmıştır. Müneccimbaşıya bağlı olan bu katiplerin vazifeleri Osmanlı bürokrasisinde katip tabiri ile kasdedilen zümreninkilerden farklıdır. Müneccimbaşı katipleri ilm-i nücuma vakıf olan kişiler arasında gelmekte, takvim ve zayıfe hazırlamak gibi işlerde müneccimbaşıya yardım etmektedir. Müneccimbaşı katipleri kabiliyet ve çalışmalarına göre müneccim-başlığı kadar yükselebilirken diğer saray katiplerinin yükselme imkanları bulunmamaktaydı. Müneccimbaşıya bağlı bu katiplerin sayısı tam olarak belli olmayıp asırlara göre değişmiştir. Müneccimbaşılığın teşekkül ettiği onyedinci asırın sonunda müneccimbaşıının altı katibi vardı. Ancak bu sayının onaltıncı asırın ilk yarısında dört olduğu görülmektedir. Topkapı Sarayı'nda görevli bir kısım saray mensubunun sayı ve aylıklarının gösterildiği bir defterde "Tafsil-i Mevacib-i Müşahere-Horan-ı Dergah-ı Ali" başlığı altında, "Cemaat-ı Müneccimîn" in 6 nefer olduğu belirtilmiştir.⁽¹⁹⁹⁾ Defter muhtemelen 900/1495 senesini takip eden senelerde tertip olunmuştur. Bu altı kişiye muhtemelen müneccimbaşı ve müneccim-i sani dahildir. Zira 920/1510 senesine ait Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi E. 5475 numaralı bir vesikada, "Defter-i Cemaat-i Mülaziman-ı Dergah-ı Ali Vacib Sene 920 Mevcut Olanlardır" başlığı altında yer alan "Cemaat-ı müşahere-horan" kısmında "Cemaat-i münecciman" alt başlığı altındaki bölümde müneccimlerin 4 kişi olduğu belirtilmiştir.⁽²⁰⁰⁾ Bu sayı müneccimbaşı ve müneccim-i sani haricindeki müneccimlerin sayısı olmalıdır. Ayn Ali Efendi'nin onyedinci yüzyılın başlarında yazdığı *Risale-i Vazife-Horan ve Meratib-i Bendegan-ı Al-i Osman* adlı eserinde "Şakirdan-ı Münecciman" in beş kişi olduğunu belirtmesi daha önce dört olan müneccim sayısının onyedinci asırda beş kişiye çıkarıldığını göstermektedir. Yine bu kitapta, günlük ulûfelerinin 24 akça olduğu belirtilmiştir.⁽²⁰¹⁾ Mustafa Nuri Paşa, *Netayiciü'l-Vukuat* (1327/1909) adlı eserinde Ayn Ali'deki bilgileri tekrar etmekte ve müneccimlerin sayısının beş, günlük ulûfelerinin de 24 akça olduğunu belirtmektedir.⁽²⁰²⁾ Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru müneccimbaşılığın meşihat'e bağlanması ile katiplerin sayısı bire indirilmiştir; mesela, Müneccimbaşı Hüseyin Hîlmi Efendi'nin İbrahim Edhem adında sadece bir katibi bulunmaktaydı.⁽²⁰³⁾

Müneccimbaşı katipleri, müneccimbaşının yaptığı takvimlerin hazırlanmasına yardım ettikleri gibi bunları, başta İstanbul olmak üzere devletin diğer bazı yerlerindeki devlet ricaline dağıtma işini de yaparlardı.⁽²⁰⁴⁾ Ordu seferde olduğu zaman müneccimbaşı, bir katibi ile ordu kumandanına da takvim gönderirdi.⁽²⁰⁵⁾

Müneccimbaşı katipleri bazı astronomi eserlerini de istinsah etmişlerdir. Müneccimbaşı Müneccimek'in katibi Mehmed b. Mustafa el-Fezayî, Mirim Çelebi'nin *Düstûr'l-amel fî tashihü'l-cedvel* adlı eserini 1085 yılında istinsah etmiştir.⁽²⁰⁶⁾ Aynı katip Bircendi'nin *Şerh-i Zîc-i Cedîd-i Sultanî* adlı eserini 1086/1675 ve 1087/1676 yıllarında olmak üzere iki defa istinsah etmiştir.⁽²⁰⁷⁾ Mehmed b. Mustafa, istinsah ettiği bu eserlerin ferağ kayıtlarında adını "Mehmed Fezayî el-katip an katiban-ı Reisülmüneccimîn Müneccimek Mehmed Efendi" şeklinde yazmıştır.

Müneccimbaşılıkara Bağlı Kurumlar

Müneccimbaşilar, İstanbul ve taşradaki muvakkithanelerin idaresi ile de vazifeliyidiler. Müneccimbaşı Takiyüddin Rasîd, İstanbul Rasathanesi'nin, Müneccimbaşı Hüseyin Hüsni ve Müneccimbaşı Sadullah Efendi de Mekteb-i Fenn-i Nûcum adı altında açılan mektebin müdürü idiler. Muvakkithaneler, müneccimbaşılık müesesesinin kurulmasından önce de mevcut olup sadece muvakıt tayinleri hususunda gerekli imtihanın yapılması için müneccimbaşıyla bağlı idiler. Muvakkithanelerin müneccimbaşının idaresine ne zaman bağlılığı belli değildir. 1577 yılında kurulan ve on seneden az bir süre faaliyet gösteren İstanbul Rasathanesi'nin kısa ömürli olması ve devletin sonuna kadar bu manada bir rasathanenin kurulması sebebiyle Takiyüddin dışındaki diğer müneccimbaşılardan hiç birisi rasathane idaresinde bulunmamıştır. Ondokuzuncu asırın ilk yarısında kurulan Mekteb-i Fenn-i Nûcum adlı astronomi mektebi de müneccimbaşı Hüseyin Hüsni Efendi tarafından kurulmuş ve vefatına kadar onun tarafından idare olunmuştur. İleriki sayfalarda görüleceği gibi, özellikle arşiv belgelerinin sayesinde hakkında bilgi sahibi olduğumuz bu mektep, Hüsni Efendi'den sonra Sadullah Efendi'nin idaresine geçmiştir.

Istanbul Rasathanesi

Osmanlı Devleti'nin ilk ve tek rasathanesi ünvanını taşıyan İstanbul Rasathanesi, onaltıncı yüzyılın ikinci yarısında meşhur Türk astronomu müneccimbaşı Takiyüddin Rasîd tarafından kurulmuş ve faaliyyette bulunduğu on yıl boyunca

onun tarafından idare edilmiştir. Takiyüddin, Şam'da 932/1526 yılında doğmuş, Suriye, Mısır medreselerinde önemli hocalardan matematik ve astronomi dersleri almıştır.⁽²⁰⁸⁾ Tahsilini tamamladıktan sonra bir süre Suriye ve Mısır'da müderrislik ve kadılık yapmış ve bu arada astronomi çalışmalarında ve rasat faaliyetlerinde bulunmuştur.⁽²⁰⁹⁾ 1570 yılında İstanbul'a gelmiş ve Hoca Sadettin Efendi ve Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa ile dostluk kurmuştur. Bir müddet sonra da, Müneccimbaşı Mustafa b. Ali el-Muvakkıt'ın vefat etmesi üzerine Hoca Sadettin Efendi vasıtasıyla 979/1571'de müneccimbaşı olmuştu.⁽²¹⁰⁾ Takiyüddin, İstanbul'daki ilk gözlemlerine Galata Kulesi'nde başlamıştır.⁽²¹¹⁾ Bu arada yeni tahta geçen III. Murad'a arz edilmiştir. Takiyüddin, Hoca Sadettin Efendi'ye, bütün İslam memleketleri muvakkıtlarının kullandığı Uluğ Bey Zici'nin gözlemlerle uyuşmadığını ve takvim yapanların yeni rasatlara ihtiyacı olduğunu bu yüzden zicteki hataların doğru gözlemler ile düzeltilmesi gereğinden bahsederek onun vasıtasıyla Padişah'a İstanbul'da bir rasathané açılması konusunda bir layıha sunmuştur.⁽²¹²⁾ Takiyüddin'in teklifini kabul eden III. Murad, tüm masrafları devletten karşılanmak üzere, rasathanenin kurulmasına Takiyüddin'i memur etmiştir. Böylece Takiyüddin'e, Mısır'da iken ilaveler yapmaya başladığı Uluğ Bey Zici'nin eksik kalan kısımlarını tamamlama fırsatı doğmuştur.

Sultan III. Murad, Müneccimbaşı Takiyüddin Rasid'i Daru'r-rasadü'l-cedid⁽²¹³⁾ adı verilen rasathaneye müdür olarak tayin ettikten sonra rasathaneye inşasına 983/1575 yılında başlanmıştır.⁽²¹⁴⁾ Bu arada çalışmalarına devam eden Takiyüddin, 982/1574 yılında Galata Kulesi'nden bazı aletlerle gözlemler yapmıştır.⁽²¹⁵⁾ Rasathanenin inşası 1577 yılında kısmen tamamlanmış ve hemen sürekli çalışmalara başlanmıştır.⁽²¹⁶⁾ Takiyüddin'in öncelikle üzerinde çalıştığı konu Uluğ Beğ Zici'nin tashihi olmuştur. Biri büyük diğeri küçük, iki binadan müteşekkil⁽²¹⁷⁾ olan rasathaneye, çeşitli gözlem aletleri getirilmiş ve bir de kütüphane kurulmuştur. Ünver'e göre Rasathane, Tophane sırtlarında, Frenk Sarayı civarında bulunmaktadır.⁽²¹⁸⁾

Rasathanenin Takiyüddin ile birlikte çalışan onaltı kişilik kadrosu bulunmaktadır.⁽²¹⁹⁾ Bu personelin sekizi rasid, dördü katip ve diğer dördü de yardımcı olarak vazife yapmaktadır. Zira bazı büyük aletleri dört veya beş kişi ancak kullanabilmektedir.⁽²²⁰⁾

Takiyüddin'in şahsi gayretleri ile meydana getirilen bu rasathane, bazı siyasi çekişmeler sebebiyle Şeyhülislam Kadızade Ahmed Şemseddin Efendi tarafından yazılan bir fetva ile 4 zilhicce 987/22 Ocak 1580 Perşembe⁽²²¹⁾ gecesi

Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa tarafından yıktırılmıştır.⁽²²²⁾ Takiyüddin, İstanbul rasathanesinde kısa zamanda çok önemli gözlemler ve çalışmalar yapmış, yeni uygulamalar ve astronomi problemlerine değişik çözümler getirmiştir. Güneş parametreleri hesabında yeni bir yöntem uygulamış, sabit yıldızların boyamlarının tesbitinde ilk defa Ay yerine Venüs gezegenini aracı olarak kullanmıştır. *Cerîdetü'd-dürer ve harîda-tü'l-fiker*⁽²²³⁾ adlı zicinde ondalık kesirleri kullanarak onları trigonometriye ve astronomiye tatbik etmiş ve Giyaseddin al-Kaşî'nın başaramadığı bu konuda önemli bir başarı sağlamıştır. Delos problemine ait üç çözüm yolu üzerinde durmuştur. Sin 1° üzerinde çalışmıştır. Dakika ve saniyeyi gösteren mekanik saatler üzerinde çalışarak dakika taksimatından bahsetmiş ve astronomi çalışmalarında saatı kullanmıştır.⁽²²⁴⁾

Muvakkithaneler

Muvakkıt, lugatte vakit tayin eden; istilahta ise namaz vakitlerinin belirlenmesinde kullanılan saatleri düzenleyen, bunların ayarlarına ve tamirlerine bakan kişi manasına gelmektedir.⁽²²⁵⁾ Muvakkithane ise muvakkıtların çalışıkları binaya verilen isimdir. Muvakkithaneler, -bugün birçok caminin müstemilatında da görülebileceği gibi- genellikle cami ve mescidlerin girişinde veya bahçesinde bir-iki oda halinde camie bağlı olarak inşa edilmişdir.⁽²²⁶⁾ İslamın başlangıcından itibaren, namaz ve diğer ibadetlerin vaktini belirleme işi olan muvakkıtlık, her devirde önemini korumuştur. Ancak bu müessesesinin ayrı bir kurum haline gelmesi, Emevi Devleti zamanında Şam'daki Büyük Emevi Camii Muvakkithanesi ile olmuştur.⁽²²⁷⁾

Osmanlılar İstanbul'un fethine kadar bazı yerleşim merkezlerinde muvakkithaneler inşa etmişlerse de bugün bunların yerleri ve muvakkıtları hakkında bilgi bulunmamaktadır. 1470 tarihinde inşa edilen Fatih Camii'nin avlusundaki Fatih Camii Muvakkithanesi İstanbul'da kurulan ilk muvakkithane olup, muvakkıtı on akça yevmiye almaktaydı.⁽²²⁸⁾ Bu muvakkithaneden sonra Bayezid Camii Muvakkithanesi, daha sonra da Yavuz Sultan Selim tarafından inşa ettirilen caminin bahçesinde bulunan Sultan Selim Camii Muvakkithanesi İstanbul'un ilk büyük muvakkithaneleri olarak asırlar boyu varlıklarını sürdürmüştür ve fonksiyonlarını icra etmişlerdir. Bu muvakkithanelerde birçok muvakkıt ve müneccim yetişmiştir.

Muvakkıtlar, asıl vazifeleri olan namaz vaktini belirleme işini, mekanik saatlerin yaygınlaşmasından önce çeşitli saatlerle yaparlardı. Bunların başında İslam'ın ilk devirlerinden beri kullanılagelen ve asıl mahiyeti ile İslam'dan önceki devrelerde kullanılmış olan güneş saatleri gelmektedir. Bunun yanında,

su saatı, kum saatı ve gnomon (yere veya duvara saplanan basit çubuk vasıtasiyla elde edilen bir çeşit saat) gibi bazı basit saatler de kullanılmıştır.⁽²²⁹⁾ Onyedinci yüzyıldan sonra yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan mekanik saatlerin kullanımının artmasıyla muvakkıtların işi biraz kolaylaşmıştır. Bu saatlerin muvakkıthane'lere gelmesi ile muvakkıtların görevleri bu saatlerin ayarını kontrol ve saatleri tamir etmeye dönüştürülmüştür. Hatta bazı muvakkıtlar saat dahi imal etmişlerdir.⁽²³⁰⁾

Muvakkıthane'lere ve muvakkıtlarının idaresi müneccimbaşıya aitti.⁽²³¹⁾ Muvakkıthane'ye yeni tayin edilecek kişilerin imtihanını da müneccimbaşı yapardı.⁽²³²⁾ Muvakkıtlık, vakıfların imamet, hitabet, müezzinlik gibi cihat-ı ilmiyye denilen kısmından idi. Bu sebeple muvakkıtlar cihet maaşı alırlar ve tayin edilirlerdi.⁽²³³⁾ Muvakkıtlık babadan oğula intikal ederdi. Ancak baba "bila-veled" yani yerine geçireceği oğlu olmadığı halde veya yerine birisini tayin etmeden vefat ederse yerine müneccimbaşı huzurunda yapılan imtihani kazanan birisi tayin edilirdi, aksi halde oğlu imtihansız olarak tayin olunurdu.⁽²³⁴⁾ Bu işi iyi yapabilecek kişiler arasından tayin edilen muvakkıtlarda aranan şartlar hemen her muvakkıthanenin bağlı bulunduğu külliyenin vakfiyesinde belirtlimiştir.⁽²³⁵⁾

Muvakkıtlarda aranılan umumi vasıflar şunlardı: Sanat-ı mikata vakıf, yani ibadetlerin zamanlarını iyi bilen, irtifa alma fennini bilen (Güneş'in ufuktan yüksekliğini ve konumunu rubu daire veya usturlab gibi irtifa alma aletleri ile ölçebilen); muvakkıthane'ye ait saatleri gerektiğiinde tashih ve bunların doğruluğunu kontrol edebilen muvakkıt olabilirdi. Muvakkıtlar ezan vakitlerini müezzinlere zamanında bildirir ve bu hizmetine mukabil her ay belirli bir ücret alırlardı.⁽²³⁶⁾

Muvakkıtlara, vakfiyelerde belirtildiği gibi ondokuzuncu asırın ortalarına kadar on akça yevmiye ve ayrıca yüz kuruş ev kirası verilmektedi. Ondokuzuncu asırın ortalarından itibaren maaşları aynı kalırken ev kirası 200 kuruşa yükseltilmiştir. Bazı muvakkıthane'lerde üç, bazlarında da on akça gibi sembolik bir maaşın son dönemlere kadar devam etmiş olması, bu işle uğraşanları ikinci bir işte çalışmaya sevkettiğinden, asıl vazifeleri zaman zaman aksamıştır.⁽²³⁷⁾

Ottoman Devleti'nin son dönemlerinde mekanik saatlerin artması, özellikle Sultan II. Abdülhamid döneminde saat kulelerinin yapılmaya başlanması ile muvakkıtlık mesleğine ilgi biraz azalmıştır.⁽²³⁸⁾ Ancak halkın muvakkıthane'lere olan ilgisi devam etmiş, muvakkıthane duvarlarına asılan saatlerden⁽²³⁹⁾ saat ayarını ve namaz vakitlerini takip etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin

kurulması ile ilga edilen müneccimbaşılık yerine 1924 senesinde başmuvakkıtlık adıyla yeni bir müessesese kurulmuş ve muvakkıthaneler de kapatılarak, bütün faaliyetleri bu müesseseseye devredilmiştir. Her ne kadar saat teknolojisinde büyük gelişmeler sağlanmış ise de muvakkıtlık müessesesine duyulan ihtiyaç azalmamıştır. Başmuvakkıtlık tarafından idare olunan muvakkıtlık müessesesi de 20 Eylül 1952 yılında kapatılınca kadar fonksiyonlarını yerine getirmiştir.⁽²⁴⁰⁾

Muvakkıthanelerin önemli bir yanı da müneccimbaşıların yetişmelerinde önemli rolünün bulunmasıdır. Zira rasathanelerden başka fiili olarak astronomi çalışmaları yapılabilen tek müessesese muvakkıthanelerdir.

Mekteb-i Fenn-i Nüçüm

Müneccimbaşı Hüseyin Hüsni Efendi (öl. 1256/1840) ve müneccim-i sani Sadullah Efendi'nin gayretleri ile kurulan bu mektep, Tanzimat'ın ilanından önce açılan mekteplerdendir. Mekteb-i Fenn-i Nüçüm, Mekteb-i Müneccimîn ve Mekteb-i Fünûn-u Nüçüm gibi adlarla bilinen bu mektep, Osmanlı Devleti'nde astronomi eğitimi için açılan ilk ve tek okul olmasından dolayı büyük öneme sahiptir. Ancak çok kısa bir ömrü olması sebebiyle maarif tarihçilerimizin ilgisinden mahrum kalmıştır. Bu yüzden mektep hakkında Osman Ergin'in *Türkiye Maarif Tarihi* adlı eserinin dışında, vakanüvis tarihlerinde ve diğer maarif tarihlerinde herhangi bir bilgiye rastlayamamaktayız. Osman Ergin'in adı geçen eserinde ve Nüzhet Gökdoğan'ın "Türk Astronomi Tarihine Bir Bakış" adlı makalesinde vermiş oldukları malumatlar ise Başbakanlık Arşivi'nde bulunan iki tâhsîsat belgesine dayanmakta ve dolayısıyla sınırlı bilgiler ihtiva etmektedir.⁽²⁴¹⁾

Arşiv belgelerinden anlaşıldığına göre mektep, takvim yapmayı öğretmek ve muvakkıt yetiştirmek üzere açılmıştır. Mektebin açılmasında ve yürütülmesinde en çok emeği geçen Müneccim-i sani Seyyid Mehmed Sadullah Efendi, daha sonraki yıllarda mektebin açılış gayesini "...zabt-i sinîn-i şühûr ve ahbar-ı evkat-ı salat için tahsil olunmakta olan Fenn-i Nüçümün mebdebi ve esası olan rakam-ı takvimi istihracı olup..." cümleleriyle anlatmaktadır.⁽²⁴²⁾

Recep 1256/Eylül 1840 tarihli bir belgede mektebin açılış tarihinden bahsedilmeyerek "...müceddeden tertib ve tanzim olunmuş Mekteb-i Fünûn-u Nüçümîye"⁽²⁴³⁾ denilmektedir. Buna göre mektebin bu tarihlerden önce açıldığını söyleyebiliriz. Mektebi müneccimbaşı Hüseyin Hüsni Efendi ve müneccim-i sani Sadullah Efendi beraber idare etmişler ancak bir süre sonra Hüsni Efendi'nin (öl. 1257/1841) vefatı ile mektep onun yerine müneccimbaşı olan Sadullah Efendi tarafından yönetilmeye başlanmıştır.

Mektebin yeri de, açılış tarihi gibi tam olarak belli değildir. Bununla birlikte mektebin ilk açıldığı senelerde muayyen bir binasının olmadığı için derslerin müneccimbaşı ve müneccim-i saninin konaklarında yapıldığını tahmin etmekteyiz. Zira Müneccimbaşı Hüseyin Hüsnü Efendi'ye Padişah'ın hediye ettiği sahilhaneyi ölümünden sonra Sadullah Efendi mektep yapmak istemiş ve sadarete yazdığı arzda bu şekilde mektebin belirli bir yere kavuşmasını teklif etmiştir. Ancak bu isteği çeşitli sebeplerden dolayı kabul edilmemiştir. Ancak Sadullah Efendi mektebin yer ihtiyacından dolayı bu işin üzerinde ısrarla durmuş ve bu isteğini belirten ikinci bir arzuhal yazmıştır. Sadaretten gelen cevapta ise sahilhanenin alınmasının çok fazla paraya mal olacağı belirtilerek bundan serif-i nazar edildiği açıklanmıştır. Ancak Sadullah Efendi'nin sahilhaneyi almaktan maksadının mektep talebelerinin eğitimini orada icra etmek olduğu gözönüne alınarak bu hususun halledilmesi için Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye binasında uygun bir yer verilmesi kararlaştırılmış ve iş Hekimbaşı Efendi'ye havale edilmiştir.⁽²⁴⁴⁾

Mektep açıldıktan sonra her ay talebelere ve mektep müdürü olan Müneccimbaşı Efendi'ye verilmek üzere 5500 kuruşluk bir maaş tahsis edilmişdir. Bu maaşın her ay ödenmesine dair elimizde bulunan iki belgeye göre, maaş ilk olarak 1257/1842 senesi Şevval ayında, son olarak ta 1859/1843 yılında ödenmiştir.⁽²⁴⁵⁾ Bu ödeneğin mektebin kapanmasına kadar verildiği görülmektedir.⁽²⁴⁶⁾ Mekteb-i Fenn-i Nûcûm talebelerinin her birine ayda 200 kuruş verilmiştir. Bunun yanında müneccimbaşı, müneccim-i sanı ve talebeler derslerde yaptıkları takvimleri zaman zaman padişaha sunmuşlar ve karşılığında bazı isteklerde bulunmuşlardır. Müneccimbaşı Hüsnü Efendi böyle bir takvim takdimi esnasında verdiği takrirde, bu talebelerin fenn-i nûcûm öğrenmede gayretli ve istekli olduklarını, az zamanda mühim mesafe katettiklerini belirterek padişahın bu takvimler karşılığında vereceği ihsan ile talebelerin aşk ve şevklerinin daha da artacağını belirtmeyi ihmal etmemiştir.⁽²⁴⁷⁾ Talebelerin bu istekleri yerine getirilerek yaptıkları takvimlerden dolayı mükafatlandırılmışlardır. Bu takdimler esnasında mektebin talebeleri yanında hocalarına da ihsanlarda bulunulmuştur. Mektebin ilk açıldığı senelere ait bir takvim takdiminde Müneccimbaşı,⁽²⁴⁸⁾ müneccim-i sanı Sadullah Efendi ile mektebin ilk talebelerinden Hasan Efendi'ye birer miktar atiyye, Eşref ve Muhsin Efendi'ye de İstanbul Müderrisliği ruusu talebinde bulunmuştur. Neticede Sadullah Efendi'ye gösterdiği gayretten dolayı 4000 kuruş, Hasan Efendi'ye yaptığı takvimden dolayı 500 kuruş atiyye verilmiş, Eşref ve Muhsin Efendi'ler de İstanbul ruusuna nail olmuşlardır.

Mekteb-i Fenn-i Nûcûm'da, medreselerde olduğu gibi haftada beş gün ders, Salı ve Cuma günleri de tatil yapılmıştı. Daha önce de belirtildiği gibi dersler muhtemelen müneccimbaşı ve müneccim-i sani tarafından verilmektedi.⁽²⁴⁹⁾

Mektebe ait tesbit edebildiğimiz en eski tarihli belgeden anlaşıldığına göre ilk sene mektebe dört talebe girmiştir. Bu talebelerin adları, Ahmed Eşref Efendi, Ahmed Muhsin Efendi, Hasan Efendi ve Mehmed Efendi'dir. Ahmed Eşref Efendi, Mekteb-i Fenn-i Nûcûm'da hem talebe hem mümeyyiz-i evvel olmuştur. Daha sonra müneccimbaşı olan Tarsusîzade Osman Kamil Efendi (öl.1313/1896) Eşref Efendi'den ilm-i hesap, ilm-i heyet, ilm-i mîkat ve nûcûm dersleri almıştır.⁽²⁵⁰⁾ Ahmed Muhsin Efendi ise Müneccimbaşı Seyyid Mehmed Sadullah Efendi'nin oğludur. Babasının 1265/1848'de ölümü üzerine Osman Saïb Efendi müneccimbaşı olurken kendisi de müneccim-i sani olmuş ve bu görevde vefat etmiştir.⁽²⁵¹⁾ Hasan Efendi'ye yaptığı takvimden dolayı 500 kuruş atiyye verilmiş ve mektepten ayrılan bir talebenin maaşı kendisine verilerek kendisinden 'birinci sınıf talebelerinden' olarak bahsedilmiştir. Mektebin ilk talebelerinden olan ve derslere devam etmeyen, takvim yapmayan Mehmed Efendi ise derslere karşı lâkaytlığından dolayı mektepten çıkartılmış ve 200 kuruşluk aylığı da başka bir talebenin aylığına ilave edilmiştir. Mektepteki talebe sayısının dalia sonraki yıllarda artarak altı kişiye kadar çıktığını görmekteyiz.⁽²⁵²⁾

Elimizdeki belgeler, Mekteb-i Fenn-i Nûcûm'un ne kadar süreyle faaliyette bulunduğu kesin olarak kaydetmemektedir. Ancak Müneccimbaşı Tarsusîzade Osman Kamil Efendi (öl.1313/1896) memuriyete girerken yazdığı hal tercumesinde 1261 (1845) senesine kadar olan hayatını anlatırken, mülga Mekteb-i Müneccimin'den ders okuduğunu belirtmiş ve dolayı olara mektebin bu tarihte kapalı olduğuna dikkat çekmiştir.⁽²⁵³⁾ Bu tarihi, mektebin kapanış tarihi olarak alduğumuzda yaklaşık olarak beş sene süren eğitimin neticesinde az sayıda talebe yetişmiş olmasına rağmen, bu sahada açılan ilk mektep olması sebebiyle Osmanlı astronomi tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söylemeliyiz. Buradaki eğitimin seviyesini tam değerlendirebilecek bilgiye sahip olmasak da, bu talebeleden ve mümeyyiz-i evveli Muhsin Efendi'nin müneccim-i sani olduğunu ve Eşref Efendi'nin Müneccimbaşı Osman Kam-il'e ders verdigini bilmemiz eğitimin seviyesi hakkında belli bir fikir edinmemizi sağlamaktadır.

Netice itibarıyle, müneccimbaşılık, Osmanlı devlet teşkilatı içinde ve Osmanlılılara has olarak, Türk-İslam medeniyetinde ilk defa ortaya çıkan bir devlet

müessesesidir. Bu müessesenin kurulması ile Osmanlı Devleti'nde, her türlü astronomi çalışması ve faaliyeti merkezi bir idareye bağlanmıştır. Bu itibarla müneccimbaşılığın Osmanlı astronomi tarihinde önemli bir yeri bulunmaktadır.

DİPNOTLAR

- (1) İbn Haldun, *Mukaddime*, terc. S. Uludağ, İstanbul 1982, I, 396, 781-783.
- (2) D'Ohsson, *Tableau Général de l'Empire Ottoman*, Paris 1791, VII, 11; C. A. Nallino, "Astroloji", *Islam Ansiklopedisi*, (IA) I, s. 682; ayn. mlf., "Astronomi", IA, I, 686.
- (3) Katip Çelebi, *Kesfü'z-zünûn*, nr. Ş. Yalatkaya, İstanbul 1943, II, 1930-1931.
- (4) Aydin Sayılı, "Rasadhanе", IA, IX, 628.
- (5) Nallino, "Astroloji", IA, I, 685.
- (6) Nallino, "Astroloji", IA, I, 682.
- (7) Aydin Sayılı, "Rasadhanе", IA, IX, 628.
- (8) Bu dönemde arraf ve kahin adıyla bilinen ve gelecektен haber veren kişiler bulunmaktadır. Ancak Hz. Peygamber'den sonra bunların hükmü ve itibarı azalmıştır. H. Ersoylu, "Fal, Falname ve "Fal-i Reyhan-i Cem Sultan", *Islam Medeniyeti*, V/2, 1981, s. 70-71.
- (9) M. Yusuf Kandehlevi, *Hadislerle Hz. Peygamber ve Ashabının Yaşadığı Müslümanlık*, I-V, terc. Y. Erol, A. M. Büyükcınar, A. Ö. Tekin, İstanbul, tarihsiz, IV, 1540.
- (10) M. Asım Köksal, *Müsteşrik Caetaninin Yazdığı İslam Tarihindeki Isnad ve İftiralara Reddiye*, Ankara 1986, s. 371.
- (11) H. İbrahim Hasan, *Islam Tarihi*, terc. heyet, İstanbul 1985, 2/3, 180.
- (12) A. Sayılı, "Rasadhanе", IA, IX, 629.
- (13) Kaynaklar, Beyti'l-hikmelerin ilk defa Abbasi Halifesi Me'mun tarafından 830'da Bağdat'ta kurulduğunu, fakat düşünsün ve teşebbüs olarak Mansur dönemine (754-775) kadar uzandığını zikretmektedir. Mahmut Kaya, "Beyti'l-Hikme", *Diyanet İslam Ansiklopedisi*, (DİA), VI, 88.
- (14) Abdüllatif Harpuî, *Tenkihu'l-kelam*, İstanbul 1330, s. 386.
- (15) İbn Haldun, *Mukaddime*, I, 787.
- (16) H. D. Yıldız, "Abbasiler", DİA, I, 45; H. İbrahim, *Islam Tarihi*, gös, yer.
- (17) H. İbrahim, *Islam Tarihi*, 4/6, 222.
- (18) Aydin Sayılı, *The Observatory in Islam*, Ankara, 1988, s. 50-87.
- (19) A. Sayılı, "Rasadhanе", IA, IX, 629.

- (20) Ibn Haldun, *Mukaddime*, I, 797; Tj. De Boer, "Kindî", *İA*, VI, 813; Macit Fahri, *İslam Felsefesi Tarihi*, terc. K. Turhan, İstanbul 1987, s. 61.
- (21) Aydin Taneri, *Osmanlı Kara ve Deniz Kuvvetleri*, Ankara 1981, s. 33.
- (22) Bertold Spuler, *İran Moğolları*, terc. Cemal Köprülü, Ankara 1987, s. 477.
- (23) *İran Moğolları*, s. 191.
- (24) İ. H. Uzunçarşılı, *Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal*, Ankara 1988, s. 181-182.
- (25) Sayılı, *Observatory*, s. 226-232; ayn. mlf., "Rasadhanе", *İA*, IX, 630-631; Uzunçarşılı, *Medhal*, s. 185.
- (26) Sayılı, *Observatory*, s. 260-289; ayn. mlf., "Rasadhanе", *İA*, IX, 631; Celal Saraç, *Bilim Tarihi*, Ankara 1983, s. 61-62.
- (27) Mehmed İzzet, "İhtiyarat", *Mahfel Mecmuası*, Sayı 25-26, 1340/1921, s. 9.
- (28) M. L' Abbé Toderini, *De la Littérature des Turcs*, Traduit de l'Italien par François Tournant, Paris 1789, I, 141.
- (29) Adnan Adıvar, *Osmanlı Türklerinde İlim*, İstanbul 1982, s. 20; Ekmeleddin İhsanoğlu, "Ottoman Science in the Classical Period and Early Contacts with European Science and Technology", *Transfer of Modern Science and Technology to the Muslim World*, ed. E. İhsanoğlu, İstanbul 1992, s. 15-20; Salih Zeki, *Asâr-i Bâkiye*, İstanbul, 1326, I, 133-139.
- (30) Tacizade Tuğrayî Cafer Çelebi, *Mahrûse-i İstanbul Fetihnamesi*, İstanbul 1331, s. 10.
- (31) Bu müneccimlerin en meşhurları, Hatayi Ceylanî, Mehmed b. Katip Sinan, Abdurrahman, Mehmed b. Yusuf, Konyali Muslihiddin Mustafa b. Vefa, Hitabi al-Huseynî, Selman, Abdülkerim b. Mevlana Sinan, Hamza b. Abdülkerim'dir. F. E. Karatay, *Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi (TSMK) Türkçe Yazmalar Kataloğu*, İstanbul 1961, s. 535-536; ayn. mlf., *TSMK Farsça Yazmalar Kataloğu*, İstanbul 1961, s. 94-101.
- (32) Ö. Lütfi Barkan, "H. 933-934 Tarihli Bütçe Cetveli ve Ekleri (ilave: V)", *İktisat Fakültesi Mecmuası*, XV, sayı 1-4, İstanbul 1955, 314-329.
- (33) Ö. L. Barkan, *a.g.m.*, s. 323.
- (34) Yusuf b. Ömer es-Saati, *Sahaif-i Takvim*, TSMK, nr. A. 1960, yaprak 28a.
- (35) Yusuf b. Ömer es-Saati, *Risale-î İhtilac Yusuf Saati*, TSMK, nr. E. Hazine 1710, yaprak 31b; Yusuf b. Ömer es-Saati, *Takvim-i Sal* 967, Kandilli Rasathanesi ktp., nr. 546, yaprak 14b.
- (36) Süleymaniye, Es'ad Efendi, nr. 1978/2; Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi, yaprak 268/2.
- (37) Abdurrahman, *Takvimü'l-Tam*, Süleymaniye, Es'ad Efendi, nr. 1978/2, yaprak 33a.
- (38) Ö. Rıza Kehhale, *Mucemü'l-Mü'ellîfn*, Beyrut, tarihsiz, XII, 283; Bağdatlı İsmail Paşa, *Hediyyetü'l-Arifîn an Esmaü'l-Mü'ellîfn ve Asarü'l-Musannîfn*, İstanbul 1951-55, II, 435; Nevîzade Ataullah Ataâ b. Yahya, *Hadaiku'l-Hakaik fi Teknileti'y-Şekaik*, nşr. A. Özcan,

- İstanbul 1989, s. 286; Mehmed Süreyya, *Sicill-i Osmanî*, İstanbul 1308-1316, IV, 377; Bursali Mehmed Tahir, *Osmanlı Müellifleri*, İstanbul 1342, III, 300, Adivar, *İlim*, s. 93.
- (39) İsmet Miroğlu, "İstanbul Rasathanesine Ait Belgeler", *Tarih Enstitüsü Dergisi*, sayı 1972/3, s.75-82.
- (40) *Hediyetü'l-arîfîn*, II, 344; Kehhale, *Mu'cem*, X, 214; Ahmed Cevdet Paşa, *Tarih*, İstanbul 1309, II, 175; *Sicill-i Osmanî*, IV, 523.
- (41) Evliya Çelebi, *Seyahatname*, İstanbul 1314, I, 526.
- (42) Başbakanlık Arşivi (BA), *Sicill-i Ahval*, IV, 12.
- (43) *Salname-i Devlet-i Âliye-i Osmaniye*, İstanbul 1334, s. 142; Sadık Albayrak, *Son Devir Osmanlı Uleması*, İstanbul 1980, I, XVII - XXV.
- (44) ibid.
- (45) S. Ünver, "İstanbul Muvakkithaneleri Vazifelerinin İlmi ve Kültürel Değerleri Üzerine", *International Symposium on the Observatories in Islam*, ed. M. Dizer, İstanbul 1980, s. 49.
- (46) Tayyartzade Ata, *Tarih-i Ata*, İstanbul 1292-93, I, 290; İ. H. Uzunçarşılı, *Osmanlı Tarihi*, Ankara 1988, I, 523.
- (47) Ali Seydi Bey, *Tesrifat ve Teşkilatımız*, Tercüman 1001 Temel Eser nr. 17 [İstanbul], tarihizsiz, s. 122-123.
- (48) Katip Çelebi, *Kesfü'z-zünûn*, II, 1931.
- (49) Nallino, "Astroloji", *IA*, I, 684.
- (50) BA, Cevdet-Saray, nr. 6711.
- (51) BA, A. RSK, (Bab-ı Asâfi Ruus Kalemi) nr. 1497/46, s. 23; 1519/68, s. 74, 77; 1553/102, s. 3; 1571/120, s. 32; Cevdet-Saray, nr. 6711.
- (52) Mustafa Zeki, *Mücerrebât-ı Zeki*, İ. Ü. Kütüphanesi, İbnülemin kitaplığı, nr. 3019, yaprak 30b, 49b.
- (53) *Takvim-i Vekayî*, 13 Cemaziyelahir 1248, defa 44, s. 1, st. 2.
- (54) Mûneccim-i Sani Sadullah Efendi'nin Mûneccimbaşı olmasına dair İrade, BA, İrade-Dahiliye, nr. 1367, tarih 5 Zilkade 1256.
- (55) A. Haydar Bayat, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Hekimbaşı ve Hekimbaşılık", *Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi*, İstanbul, Nisan 1989, sayı 59, s. 55-56.
- (56) BA, A. MKT: MHM (Bab-ı Asâfi Sadaret Mektubî Kalemi), 9/23, 1265. 1. 27.
- (57) Nevruziye: Güneşin koç burcuna girdiği gün olan 21 Mart tarihinde yapılan bütün şenliklere nevruziye denilirdi. İ. H. Uzunçarşılı, *Osmanlı Devletinin Saray Teskilatı*, Ankara, 1988, s. 366, 371.
- (58) BA, Kamil Kepeci, *Teşrifat Defteri*, nr. 676 Mükerrer 2, Sahife 16 (1236/1821), 52 (1237/1822), 80 (1238/1823), 119 (1239/1824), 146 (1240/1825).

- (59) 1253 senesine ait takviminin kırtasiye masrafı olan 500 kuruşun hazine-i amireden ödenmesine dair 15 Safer 1255 tarihli arz tezkiresi, BA, Cevdet-Maarif, nr. 2541.
- (60) BA, Kamil Kepeci, *Rüznamçe*, nr. 1863, s. 126, 131, 137; BA, K. Kepeci, *Rüznamçe*, nr. 1864, s. 23, 24.
- (61) İ. H. Konyalı, "Nevruz ve Nevruziyye", *Yeni Asya Gazetesi*, 31 Mayıs 1972, 1 Haziran 1972; Uzunçarşılı, *Saray*, s. 371.
- (62) Süheyl Ünver tarafından tesbit olunan metin Süleymaniye Ktp., S. Ünver Kitaplığı, Dosya 174'te bulunmaktadır ve şu şekildedir:
 "an mal-i
Hüseyin Efendi ser-müneccimanı hassa der vakt-i takvim-i cedid bi-huzûr-u padişah-i alempenah halledallahu hallak ila yevmil kiyame teslim şude an vacib sene 1057 an hizane-i amire dade fermûde ba ferman-i şerif el-vaki fi 7 rebiülevvel sene 1057, yalnız ikibin akçadır."
- (63) "Yevm-i ehad fi şehr-i Zilkade sene 1061 adet-i nevruziye-i Hüseyin Efendi ser müneccimanı hassa der-vakt bi huzur-u hazreti padişah-i alempenah takvim-i cedid be-teslim şude vacib sene 1061 an hizane-i amire daden fermûde ba-ferman-i şerif fi tarih-i mezbur sene an bi-desti Abdî Ağa Nazir-i Mîrî yalnız bin akça", Uzunçarşılı, *Saray*, s. 372 n1, Belgenin verdiği bu tarihte Müneccimbaşı Hüseyin Efendi değil Hasan Efendi'dir. Hüseyin Efendi 16 Şaban 1060/6 Ağustos 1650 tarihinde azledilerek yerine Hasan Efendi getirilmiştir. Bu takvim de 1061 senesine ait olduğundan Hasan Efendi'ye ait olmalıdır. BA, A. RSK, nr. 1519/68, s. 77, A. RSK, nr. 1497/46, s. 23.
- (64) BA, İbnülemin-Maliye, nr. 4922; Müneccimbaşı Halil Efendi'nin müneccimbaşılık yaptığı yıllarda ait olan nevruziye ücreti talebini ihtiva eden arzları ve cevabı muamelelerini ihtiva eden Başbakanlık Arşivi'ndeki belgeler ve tarihleri. 1162 senesi nevruziyesi, D. TŞF (Bab-ı Defteri Teşrifat Kalemi) nr. 2/62; 1163 senesi, D. TŞF, nr. 2/73; 1164.senesi, Cevdet-Saray, nr. 59; 1165 senesi, D. TŞF, nr. 3/21; 1166 senesi, Cevdet-Maarif, nr. 5621; 1167 senesi, D. TŞF, nr. 3/70; 1168 senesi, D. TŞF, nr. 3/94; 1169 senesi, Cevdet-Maarif, nr. 6325; 1173 senesi, D. TŞF, nr. 6/31; 1174 senesi, Cevdet-Saray, nr. 644; 1176 senesi, D. TŞF, nr. 7/9; 1177 senesi, D. TŞF, nr. 7/51; 1180 senesi, D. TŞF, nr. 9/39. Belgelerin üzerinde bulunan sabıkâr kayıtlarında bu ücretin bir sene önce de aynı şekilde ödendiği yazılmaktadır.
- (65) M. Akif, *Tarih-i Cülüs-u Sultan Mustafa-ı Salis*, Süleymaniye, Esad Ef. nr. 2108, yaprak 204b - 205a.
- (66) BA, Cevdet-Maarif, nr. 2541.
- (67) BA, Cevdet-Maarif, nr. 192.
- (68) BA, *Sicill-i Ahval*, IV, 12; "Sal Takvimi tertib ve ihracı sermüneccimin olan zevata mahsus olduğundan bu kerre ahar bir kimse tarafından sal takvimi basılmış olduğunun görülmüş olduğunu, ahar tarafından bastırılıp satışa çıkarılan bu takvimlerin hükümet marifetile toplattırıldığı"nı belirten bir yazı için bkz. *Takvim-i Vekayı*, 27 Zilhicce 1286,

- defa 1205, s. 2, st. 3.
- (69) *Takvim-i Vekayi*, 21 Şubat 1282, defa 835, s. 3, st. 3; 13 Şubat 1283, defa 873, s. 4, st. 3; 5 Mart 1283, defa 875, s. 4, st. 3; 10 Zilkade 1285, defa 1057, s. 4, st. 3 ve 29 Zilhicce 1290, defa 1640, s. 4, st. 1.
- (70) Basılı takvimler için bkz. M. Seyfettin Özege, *Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu*, İstanbul 1971, IV, 1697-1718.
- (71) Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi (TSMA), E. 11197.
- (72) Müneccimbaşıya ahkam takvimi yaptığı zaman verilen atiyenin bildirilmesine dair 26 Şevval 1249 tarihli tezkere, BA, Cevdet-Maarif, nr. 6348. Tezkirede müneccimbaşıının ahkam takvimi yaptığı zaman alacağı ücret sorulmaktadır. Ancak cevabı yazının bulunduğu lef bulunamadığı için bu miktar tesbit edilememiştir.
- (73) Uzunçarşılı, *Saray*, s. 372.
- (74) Akif, *Tarih*, yaprak 62a, 212a.
- (75) BA, K. Kepeci, *Teşrifat Defteri*, nr. 676 Mükerrer 2, sahife 25, Tarih 15 Şaban 1236/1821, Rakım Efendi'nin diğer senelere ait imsakiye takdimleri, sahife, 54 (1237/1822), s. 148 (1240/1825).
- (76) Ö. Lütfi Barkan, "H. 974-975 (1567-1568) Mali Yılına Ait Bir Osmanlı Bütçesi", *İktisat Fakültesi Mecmuası*, XIX, sayı 1-4, 1960, s. 288.
- (77) BA, A. RSK, nr. 1519/68, s. 77.
- (78) Kandilli Rasathanesi ktp., nr. 51; BA, A. RSK. Ruus Defteri, nr. 1497/46, s. 23; BA, A. RSK. Ruus Defteri, nr. 1497/46, s. 23; BA, A. RSK. Ruus Defteri, nr. 1519/68, s. 74-77; BA, A.RSK. Ruus Defteri, nr. 1571/120, s. 32; BA, Cevdet-Saray, nr. 6711; Şeyhî Mehmed Efendi, *Vekayî'l-fuzala*, nşr. A. Özcan, İstanbul 1989, s. 282, 288, 318, 332, 531, 589; *Sicill-i Osmanî*, I, 236 ve II, 204; Fındıklı İsmet, *Tekmiletü's-Şekaik fi hakk-i ehli'l-hakaik*, nşr. A. Özcan, İstanbul 1989, s. 68; Mustafa Zeki, *Mücerrebât-ı Zeki*, yaprak 35b; İsmail, *Hediyyetü'l-Arifin*, II, 446; Müstakimzade, *Tuhfe-i Hattatin*, İstanbul 1928, yaprak 196.
- (79) BA, Cevdet-Saray, nr. 6711.
- (80) Mekteb-i Fenn-i Nûcûm talebeleri ve Müneccimbaşı Sadullah Efendi'nin Zilkade 1257 ayı maaşı 5500 kuruş, BA, Cevdet-Maarif, nr. 2391; Mekteb-i Fenn-i Nûcûm talebeleri ve Müneccimbaşı Sadullah Efendi'nin Şubat 1259 ayı maaşı 5500 kuruş, BA, Cevdet-Maarif, nr. 6665.
- (81) BA, *Sicill-i Ahval*, IV, 12.
- (82) ibid.
- (83) İstanbul Müftülüğü Şerîyye Sicilleri Arşivi (İMSSA), Dosya nr. 1155; BA, *Sicill-i Ahval*, nr. 47, s. 37.

- (84) BA, *Sicill-i Ahval*, II, 238.
- (85) İMSSA, Dosya nr. 309.
- (86) Uzunçarşılı, *Saray*, s. 372.
- (87) Raşid Mehmed Efendi, *Tarih*, İstanbul 1281-82, I, 144; Salim, *Sâlim Tezkiresi*, İstanbul 1897, s. 106.
- (88) Bir top dökümünden dolayı topçubaşı ve maiyyetine giydirilen hilatlere dair I. Safer 1060 tarihli teşrifat mecmuasından bir kayıt, BA, K. Kepeci, *Teşrifat Defteri*, nr. 668'den naklen, Uzunçarşılı, *Kapukulu Ocakları*, Ankara 1988, II, 90.
- (89) Mehmed İpsirli, XVII. Yüzyıl Başlarına Kadar Osmanlı İmparatorluğu'nda Kadıaskerlik Müessesesi, İstanbul 1980, (Basılmamış doçentlik tezi), s. 62 - 63.
- (90) BA, İrade-Dahiliye, nr. 101, tarih 19 Recep 1255; BA, İrade-Dahiliye, nr. 109, tarih 20 Recep 1255.
- (91) BA, K. Kepeci, *Tayinat Defterleri*, nr.7237, yaprak 14a.
- (92) BA, Cevdet-Maarif, nr. 3613, tarih Ramazan 1194.
- (93) A. Tabakoğlu, "XVII ve XVIII Yüzyıl Osmanlı Bütçeleri", *İktisat Fakültesi Mecmuası*, Ord. Prof. Ömer Lütfî Barkan'a Armağan, c. 41, sayı 1-4, İstanbul 1985, s. 390; Halil Sahillioglu, "1524-1525 Osmanlı Bütçesi", *İktisat Fakültesi Mecmuası*, aynı sayı, s. 444.
- (94) BA, Cevdet-Maarif, nr. 5236, tarih 25 Şevval 1247, Arzuhal.
- (95) Evliya Çelebi, *Seyahatname*, I, 463; Antoine Galland, *İstanbul'a Ait Günlük Anılar*, Ankara 1973, II, 91; İ. H. Uzunçarşılı, *Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı*, Ankara 1988, s. 134.
- (96) Naimâ, *Tarih*, İstanbul 1280, V, 26.
- (97) Şeyhî, I, 636; Silahtar Fındıklı Mehmed Ağa, *Silahtar Tarihi*, İstanbul 1928, I, 354.
- (98) Müneccimbaşı Derviş Ahmed Dede'ye Belgrad Payesiyle, Kemer-Edremid Kazası Arpalığının verilmesine dair arz, BA, İbnülemîn-Tevcîhin, nr. 37.
- (99) Şeyhî, II-III, 318.
- (100) Şeyhî, II-III, 282.
- (101) Şeyhî, II-III, 283.
- (102) Şeyhî, II-III, 139.
- (103) Şeyhî, II-III, 298, 318, 371, 450.
- (104) Şeyhî, II-III, 332; Uzunçarşılı, *İlmiye*, levha VIII.
- (105) Şeyhî, II-III, 531.
- (106) Şeyhî, II-III, 531.

- (107) Şeyhî, II-III, 531.
- (108) *Sicill-i Osmanî*, III, 250.
- (109) BA, *Sicill-i Ahval*, IV, 12.
- (110) Katip Çelebi, *Fezleke-i Tarih*, İstanbul 1286-87, II, 366; Naima, *Tarih*, V, 28.
- (111) Şeyhî, I, 636; *Silahtar Tarihi*, I, 354; *Sicill-i Osmani*, IV, 177; BA, İbnülemin-Tevcihin, nr. 37.
- (112) BA, İrade-Dahiliye, nr. 101, tarih 19 Recep 1255.
- (113) J. H. Mordtmann, "Das Observatorium des Taqi ed-din zu Pera", *Der Islam*, XIII/94.
- (114) Yahya b. Mehmed, *Mənahicü'l-İşşa*, Faximile neşri, Ş. Tekin, tarihsiz, s. 105 (26a).
- (115) Tayyib Gökbilgin, "Müneccimbaşı", *İA*, VIII, 801.
- (116) Evliya Çelebi, *Seyahatname*, I, 526.
- (117) Örf, şeyhülislam ve kazasker gibi ilmiye mensuplarının giydiği bir kavuktur. M. Zekî, Pakalın, *Osmâni Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, İstanbul 1993, II, 745-746.
- (118) Müneccim-i sâni Sadullah Efendi'nin, müneccimbaşı olmasına dair 5 Zilkade 1256 tarihli İrade, BA, İrade-Dahiliye, nr. 1367.
- (119) BA; İrade-Dahiliye, nr. 724.
- (120) BA, İrade-Dahiliye, nr. 10451, tarih, 4 Safer 1265.
- (121) Uzunçarşılı, *Saray*, s. 371.
- (122) Ahkam: Yıldızlar ve gökcisimlerinin durumlarından anlam çıkarmak manasındadır. Gelecektен haber vermek ve olmuş hadiseler üzerine yorum yapmak ta bu kabil işlerdendir. Ş. Sami, *Kamus-u Türkî*, İstanbul 1989, s. 555; Yeni sene hakkında müneccimbaşıının yaptığı ahkama dair bir belge. TSMA, nr. E. 11197.
- (123) M. Zeki, *Mücerrebât*, yaprak 7a, 51a.
- (124) Osman Turan, *İstanbul'un Fethinden Önce Yazılmış Tarihi Takvimler*, Ankara 1984, s. 1.
- (125) Hatayî Ceylanî, *Tali-i veladet-i Sultan Mehmed b. Murad Han*, TSMK, nr. Y. 5513; *Takvim ve Ahkamü'n-nûcûm*, TSMK, nr. B. 311, 895/1489 yılina mahsus müellifi belirsiz bir takvim.
- (126) bkz. Karatay, *TSMK Farsça Yazmalar Kataloğu*, s. 86-102; ayn. mlf. *TSMK, Türkçe Yazmalar Kataloğu*, I, 531-566.
- (127) Mesela, Müneccim-i sâni Mehmed Rakım Efendi 1797-98 senesine ait Ahkam Risalesi'ni saraya takdim etmiştir. *TSMK*, H. 499.
- (128) Toderini, *de la Littérature*, I, 149.

- (129) M. Zeki, *Micerrebat*, yaprak 51a.
- (130) *Takvim-i Vekayi*, 21 Şubat 1282, defa 835, s. 3, st. 3; 13 Şubat 1283, defa 873, s. 4, st. 3; 5 Mart 1283, defa 875, s. 4, st. 3; 10 Zilkade 1285, defa 1057, s. 4, st. 3; 29 Zilhicce 1290, defa 1640, s. 4, st. 1.
- (131) Kevin Krisciunas, "The Legacy of Ulugh Beg", *AACAR Bulletin*, V/1, Amherst-Massachusetts, 1992, s. 3.
- (132) L. Bouvat, "Uluğ Bey", *IA*, XIII, 27.
- (133) Tezkireci Köse İbrahim Efendi, *Secencel el-eflak fî Gayet el-idrak*, Kandilli Rasathanesi ktp., nr. 403, yaprak 2a; İhsanoğlu, *a.g.m.* s. 729-735.
- (134) İhsanoğlu, *a.g.m.* s. 737.
- (135) İhsanoğlu, *a.g.m.* s. 758-759; Adıvar, *İlim*, s. 199-201.
- (136) *Takvim-i Vekayi*, 6 Recep 1248, defa 46, s. 3, st. 2; E. İhsanoğlu, "Battı Bilimi ve Osmanlı Dünyası: Bir İnceleme Örneği Olarak Modern Astronomi'nin Osmanlı'ya Girişi (1660-1860)", *Bulleten*, LVI, Ankara 1992, s. 758-759.
- (137) H. Hüsnü, *Zic-i Cedid Tercümesi*, Belediye Ktp. M. Cevdet, nr. 151, 1b-2a.
- (138) İhsanoğlu, *a.g.m.* s. 760.
- (139) İhsanoğlu, *a.g.m.* s. 760, 771.
- (140) Ebuzziya Tevfik "Ayad-i Müslimîn", *Mecmua-i Ebuzziya*, sene 31, cüz 136, 18 Rebiülevvel 1330, s. 229.
- (141) ibid.
- (142) S. Uludağ'ın Mukaddime tercumesindeki dipnotu, *Mukaddime*, I, 807.
- (143) V. L. Menage, "Osmanlı Tarihçiliğinin Başlangıcı", *İ.Ü.E.F. Tarih Dergisi*, 1978/9, 230-231.
- (144) Taşköprizâde *Mevzuatü'l-Ulûm*, nr. A. Cevdet, terc. K. Mehmed, İstanbul 1313, I, 412.
- (145) Hicri Takvim: Hz. Muhammed (s) ve ashabının Mekke'den Medine'ye hicretini (Miladi 15 Temmuz 622) başlangıç olarak alan bu takvim, bütün İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de resmi takvim olarak kabul edilmişti. Devletin ve halkın bütün işleri bu takvime göre yapılrıldı. Hicri takvim bir Ay takvimidir. Yani Ay'in aynı sahfada arkaya iki defa bulunması için geçen zaman aralığına bir ay (Ay'in sinodal peryodu) denir. Hicri takvime göre bir ayın ortalama değeri 29'dan fazla 30'dan az olduğundan bazı aylar 30 bazları da 29 çeker. Zira Ay'in arz etrafında iki defa dönmesi ortalama 59 gün çekmekte, böylece aylara 29 ve 30 gün düşmektedir. Güneş takvimi olan Rûmi ve Miladi tavimlerde yıl uzunluğu 365-366 gün olduğundan, her sene Hicri takvim ile aralarında ortalama 11 gün fark doğar ki, bu fark 33 senede bir yıl yapar. Yani 32 güneş yılı 33 hicie yıla tekabül eder. Bu da sıvış yılı denen bir problemi ortaya çıkarmaktadır. Astronomik ay

yılına her kameri 30 yılda, 11 artık günün ilavesiyle sıvış yılı meselesi bir derece halledilir. Günümüzde halen birçok devlet tarafından kullanılan bu takvimin hesaplanması rasathanelerde yapılan gözlemler ve hesaplarla sağlanmaktadır. Osmanlı Devleti'nde ise 1256/1840 yılına kadar bütün bütçe işleri bu takvime göre yapılmakta olduğundan, müneccimbaşilar önemine binaen takvimlerinde hicri yılları ve ayları birinci sütunda vermişlerdir. 1256/1840'tan sonra da bu takvim kullanılmış ancak resmi işlerde daha ziyade Mali takvim kullanılmıştır. Bir sene içinde on iki aya taksim edilen ve her bir ayı 29 ve 30 günden ibaret olan Hicri takvimin ay isimleri ve sıfatları birinci ayдан itibaren kısaltmalarıyla beraber şunlardır. Muharremî'l-haram (M), Saferî'l-muzaffer/hayr (S), Rebitülevvel (RA), Rebitilahir (R), Cemaziyelevvel (CA), Cemaziyelahir (C), Recebî'l-mücerreb (B), Şabani'l-Muazzam (Ş), Ramazan-i mübarek (N), Şevval-i Mükterrem (L), Zilkade (ZA), Zilhicceti'l-haram (Z) Osmanlıların kullandıkları takvimlerde gün isimleri ise şu şekilde geçmektedir. Yekşenbih (Pazar), düşenbih (Pazartesi), seşenbih (Salı), çihaşenbih (Çarşamba), penşenbih (Perşembe), Cuma, şenbih (Cumartesi). Bkz. Ahmed b. Muhammed b. Kesir el-Fergânî, *Cevami' İlmi'n-nüçüm ve Usûlü'l-harekatî's-semaviye*, nr. Fuat Sezgin, Frankfurt 1986, s. 1-2; Yusuf b. Mehmed İbn-i Bakkal, *Takvim-i sal 1010*, Kandilli Rasathanesi ktp., nr. 383, s. 2, 11; Mübahat Küttükoğlu, *Tarih Araştırmalarında Usûl*, İstanbul 1990, s. 68.

- (146) Rûmi Takvim: Üç sene 365, bir sene 366 gün çeken takvimlere genel olarak Rûmi takvim denilir. Rûmi takvim Hicri takvimden farklı olarak bir Güneş takvimidir. Rûmi takvimde 366 çeken seneye artık yıl denilir. Bu takvimde ay isimleri şu şekildedir. Teşrîn-i evvel (Ekim), Teşrîn-i sani (Kasım), Kanûn-u evvel (Aralık), Kanûn-u sani (Ocak), Şubat, Azar (Mart), Nisan, Eyar (Mayıs), Haziran, Temmuz, Ab (Ağustos), Eylül. Teşrîn-i sani, Nisan, Haziran ve Eylül ayları otuz gündür. Şubat dışında kalan aylar otuzbir giindür. Şubat üç sene ard arda yirmisekiz olup dördüncü senesi yirmidokuz olur ve o seneye kebise denilir. Müneccimbaşiların takvimlerinde ikinci sütunda yeralan Rûmi takvim, esas olarak Miladi (Gregorien) Takvim'dir. Takvim-i Efrenç adı verilen ve bugün batı ülkeleri ile birlikte kullanmakta olduğumuz bu takvim müneccim-başlarının hazırladığı takvimlerde er-Rûmi adıyla ayrıca bir sütunda verilmek-teydi. Miladi yani Efrenç takvimi, Osmanlı resmi işlerinde sadece Batı devletleriyle yapılan yazışmalarda ve bazı maliye defteri kayıtlarında kullanılmaktaydı. Miladi takvim, güneş takvimi olduğundan mevsimler ve yılbaşı her zaman aynı zamana denk gelmektedi. Osmanlı Devleti maliye kalemi tarafından mali işlerdeki karışıklıkları gidermek maksadıyla Hicri 1256/Miladi 1840 yılının ilk günü, Rûmi 1 Mart (1 Mart 1256) gününe tekabül eden yeni bir takvim başlatılmıştır. Bu takvim Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar kullanılmış ve daha sonra Cumhuriyetle birlikte terkedilmiştir. Bu takvim başlama tarihinden itibaren müneccimbaşı takvimlerinde yer almaya başlamıştır. Bkz. N. Tûsi, *Si-Fasl*, s. 17; Tayyib Gökbilgin, *Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi*, İstanbul 1979, s. 76; N. Akgür, "Müneccimbaşı Takvimlerinde Tariheleme Yöntemleri", *Türk Dünyası Araştırmaları*, Ekim 1992, sayı. 80, s. 105-106.
- (147) Nasiruddin Tûsi, *Muhtasar fî 'Ilm el-Tencim ve Ma'rifet el-Takvim (Risale-i Si Fasl)*, terc. Ahmed-i Dai, nr. T. N. Gencan, M. Dizer, İstanbul 1984, s. 49.

- (148) N. Tûsi, *Si-Fasl*, s. 51.
- (149) M. Zeki, *Mücerrebat*, yaprak 7a, 51a.
- (150) Naima, *Tarih*, III, 74-75.
- (151) Katip Çelebi, *Fezleke*, II, 366.
- (152) Toderini, *de la Littérature*, I, 171.
- (153) BA, Cevdet-Maarif, nr. 1763; Uzunçarşılı, *Saray*, s. 372.
- (154) Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bulunan ve hesaplayanları belirsiz imsakiyeler. 1179 Ramazan'ına ait İmsakiye, Y. 1642; 1181 Ramazan'ına ait İmsakiye, Y. 1643; 1187 Ramazan'ına ait İmsakiye, Y. 1643; 1245 Ramazan'ına ait İmsakiye, Y. 1649; 1258 Ramazan'ına ait İmsakiye, Y. 1642.
- (155) Tacizade, *Mahruse-i İstanbul Fetihnamesi*, s. 10
- (156) Uzunçarşılı, *Saray*, s. 371.
- (157) Cevdet, *Tarih*, V, 26; E. Z. Karal, "Selim III. Devrinde Osmanlı Bahriyesi Hakkında Vesikalar", *Tarih Vesikalari*, I/3, s. 204.
- (158) Birleşik Amerika Devletleri'ndeki bazı idarecilerin, hatta başkanların müneccimlere (astrolog) damışmadan büyük ve önemli kararlar almadığını dair, bkz., "Die Augen auf die Sterne gerichtet", *Der Spiegel*, 16 Mai 1988, nr. 20, s. 168-180; Hüseyin Bayram, "Beyaz Saray'ın Kırmızı Salonu", *Zaman*, 10 Aralık 1992, s. 12.
- (159) Seyyed Hossein Nasr, *Islamic Science an Illustrated Study*, New Edition, London 1976, s. 126-127.
- (160) Taşköprizade, *Mevzuatü'l-Ulûm*, s. 389.
- (161) Nallino, "Astroloji", *İA*, I, 683-684.
- (162) D'Ohsson, *Tableau Général*, s. 12; Toderini, *de la Littérature*, I, 170.
- (163) Uzunçarşılı, *Saray*, s. 369.
- (164) BA, Ali Emiri-I. Abdülhamid, nr. 1466, nr. 1180; Sadrazam Karavezir Seyyid Mehmed Paşa'nın (8 Şevval 1193 tarihli olması lazım) sadaret mührünü alması için zayıçe, TSMA, E. 2077/2; Sadrazam Hacı Yeğen Mehmed Paşa'nın sadaret mührü alması için 16 Ramazan 1196 tarihli zayıçe, TSMA, E. 2077/3; Uzunçarşılı bu adetin onyedinci asırdan sonra çaktığını söylemektedir, İ. H. Uzunçarşılı, *Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teskili*, Ankara 1988, I, 119; Şahin Ali Paşa'ya müneccimbaşı tarafından ihtiyar olunan eşref saatte ve padişah huzurunda sadaret mührü verilmesine dair bkz. Cevdet, *Tarih*, III, 139.
- (165) D'Ohsson, *Tableau Général*, s. 12-13.
- (166) Pakalın, *Tarih Deyimleri*, II, 616.
- (167) 1220 senesi Şevval ayında yapılacak tevcihatın hilat merasimi için Müneccimbaşı Efendi'den bir vakt-i muhtar tayin edip bildirmesini isteyen III. Selim'in "olsun" hattı

hümayûnunu hâvi telhis. BA, Hatt-ı Hümayûn, nr. 1753, 1220 senesi Şevval'inin 4. Çarşamba günü saat altıyı on geçe vakt-i muhtar olduğuna dair müneccimbaşıının cevabı zayıçesi. BA, Hatt-ı Hümayûn, nr. 1753A.

- (168) BA, Ali Emiri-I. Abdülhamid, nr. 1466; Uzunçarsılı, *Kapukulu*, I, 366, 367, 367n1.
- (169) BA, Hatt-ı Hümayûn, nr. 56678; Mustafa Münif, Defter-i Teşrifat, İstanbul Üniversitesi Ktp., TY, 8892, yaprak 43b, 47b, 48a, 212a; Vasif Ahmet Efendi, *Mehasini'l-asar ve Hakkayuki'l-ahbar* (1166-1219/1753-1804), I-II, İstanbul 1219⁴ nşr. Mücteba İlgürel, İstanbul 1978, I, 185; Uzunçarsılı, *Merkez*, s. 437n3, 441, 441n2.
- (170) Evliya Çelebi, *Seyahâtnâme*, II, 144.
- (171) Uzunçarsılı, *Merkez*, s. 437n3.
- (172) Donanma-yı Hümayûnun avdetinde Yalı Köşkü'nde yapılan merasime dair, TSMA, nr. E. 10171; Uzunçarsılı, *Merkez*, s. 443, 443n2.
- (173) Tersanede tamiri biten Nesimi firkateyninin denize indirilmesi için Müneccimbaşı Osman Saib Efendi'den vakt-i muhtar talebini ve cevabını hâvi 1 Ramazan 1267 tarihli zayıçesi, Deniz Müzesi Arşivi, Mektûbî Bölümü ikinci kısmı, Tezakir Defteri, nr. 11, s. 49; Tersanede denize indirilecek sefinelerin eşref saatı müneccimbaşı tarafından tayin olunduğuna ve merasimde padişahın da teşrifine dair II. Mahmud'un hatt-ı hümayûnu, BA, İbnâlemân-Hatt-ı Hümayûn, nr. 561, tarih 1225; Uzunçarsılı, *Merkez*, s. 490; Karal, a.g.m., s. 204; Cevdet, *Tarih*, XII, 103.
- (174) Şanizade Ataullah, *Tarih*, İstanbul 1291, I, 331; Cevdet, *Tarih*, IX, 183; Uzunçarsılı, *Merkez*, s. 254; Uzunçarsılı, *Kapukulu*, II, 93.
- (175) Uzunçarsılı, *Kapukulu*, II, 41, 90.
- (176) Müneccimbaşı tarafından vérilen zayıçede ayın altıncı Pazartesi günü gurubî saat ile beş saat ondokuz dakikada vakt-i muhtar hulûl edeceğinden Tophane'de imal olunan 49 kit'a topun ve iki adet havanın imtihanlarının yapılmasına dair takrir, BA, Cevdet-Askeri, nr. 23397.
- (177) Uzunçarsılı, *Saray*, s. 369.
- (178) Padişahın özel işleri için yapılmış bir zayıçeye tomari. TSMK, H. 512.
- (179) Şevval ayında yapılacak ziyafetin gün ve saatinin bildirilmesine dair müneccimbaşıya yazılan arz ve müneccimbaşıının zayıçesini hâvi cevap, BA, Cevdet-Saray, nr. 1873; TSMA, E. 3185/14; Nakî-i hümayûn için 4 Cemaziyelevvel 1196 tarihli (I. Abdülhamid dönemi) zayıçesi, TSMA, E. 2077/1; Uzunçarsılı, *Saray*, s. 369-370; Ö. Lütfi Barkan, *Süleymaniye Camii ve İmareti İnşaati (1550-1557)*, Ankara 1972, I, 50.
- (180) D'Ohsson, *Tableau Général*, s. 13; Uzunçarsılı, *Saray*, s. 369; T. S. Sağlam, *Nâsil Okudum*, hazırl. H. Hatemi, A. Kazancıgil, İstanbul 1991, s. 46.
- (181) *Tekmiletü's-Şekaik*, V, 69.

- (182) M. Zeki, *Mücerrebat*, yaprak 7a, 30b, 51a; *Sicill-i Osmanî*, IV, 419.
- (183) Kandilli Rasathanesi ktp., nr. 323, yaprak 3a; Kandilli Rasathanesi ktp., nr. 545, son sahife; A. Ziya Akbulut, *Not Defteri*, Kandilli Rasathanesi ktp., nr. 121.
- (184) *Müneccim-i Sani Mehmed Rakım Efendi'nin 1212/1797-98 senesi Ahkam-i sal'i*, TSMK, nr. Hazine 499; *Müneccim-i Sani, İbrahim Edhem, Ahkam-i sal*, TSMK, nr. A. 3635, A. 3636.
- (185) BA, Ali Emiri-I. Abdülhamid, nr. 1466.
- (186) BA, Cevdet-Maarif, nr. 3567.
- (187) *Sicill-i Osmanî*, III, 193; Cevdet, *Tarih*, II, 183.
- (188) *Takvim-i Vekayi*, 13 Cemaziyelahir 1248, defa 44, s. 1, st. 2; *Sicill-i Osmanî*, III, 23.
- (189) BA, İrade-Dahiliye 1256, nr. 1426, tarih, 22 Zilhicce 1256.
- (190) *Sicill-i Osmanî*, III/250.
- (191) Kandilli Rasathanesi ktp., Takvim nr. 46, yaprak 9b'de 16 Muharrem 1165 yılında vefat ettiği yazılıdır. Ayrıca burada kendisinden sabık müneccim-i sani diye bahsolummaktadır. *Sicill-i Osmanî*'de ise 1161 yılında vefat ettiği yazılıdır. Bu tarih karışıklığı muhtemelen Said Efendi'nin 1161'de azl olunduğunu ve 1165 yılında da vefat ettiğini göstermektedir. *Sicill-i Osmanî*, III, 28.
- (192) BA, Cevdet-Maarif nr. 3567; Cevdet, *Tarih*, II, 183; Makamı Süleyman b. Mustafa b. Kemalî (öл. 1210/1795), *Cedavîl-i Hareket-i Tadîli'ş-gems*, Kandilli Rasathanesi ktp., nr. 268/2, yaprak 8b; Mütercim Asum Efendi, *Āsim Tarihi*, İstanbul 1284, I, 347-349; *Sicill-i Osmanî*, Zilkade 1191 yılında müneccim-i sani olduğunu yazmakta ise de bu doğru değildir. Zira Musazade'nin 1196'da vefatı üzerine müneccim-i sani olan Sadık Efendi müneccimbaşı olmuş ve boşalan müneccim-i sanılık makamına Yakup Efendi geçmiştir. *Sicill-i Osmanî*, III, 193, IV, 650; Asum, *Tarih*, I, 346, 347-349.
- (193) *Osmanlı Müellifleri*, III, 260; Uzunçarşılı, *Osmanlı Tarihi*, Ankara 1988, IV, 2, s. 537.
- (194) C. Kayra-E. Üyepazarçı, *İkinci Mahmut'un İstanbul'u*, İstanbul 1992, s. 50, 125; BA, Müteferrik, 281-A/37120, s. 2, 3, 16-18; Kandilli Rasathanesi Ktp, *Takvim*, nr. 215, yaprak 2b; BA, A. M.KT. MHM. 9/23. 27 Muharrem 1265 tarihli arz; BA, İrade-Dahiliye, nr. 10288, tarih, 4 Safer 1265.
- (195) BA, İrade-Dahiliye, nr. 1426; BA, İrade-Dahiliye, nr. 1015, nr. 2826; *Sicill-i Osmanî*, IV, 100.
- (196) A. Lütfi, *Tarih*, X, 147; *Takvim-i Vekayi*, 25 Rebiülevvel 1282, defa 812, s. 1 st. 1.
- (197) A. Ziya Akbulut, *Not Defteri*, Kandilli Rasathanesi ktp., nr. 121; İ. Ü. Kütüphanesi, TY. 4174, yaprak 8a.
- (198) *Tercüme-i Sirri'l-Mektûm*, Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 833, yaprak 98a.

- (199) Barkan, *a.g.m.*, s. 309.
- (200) Barkan, *a.g.m.*, s. 313.
- (201) Ayn Ali Efendi, *Risale-i Vazife-Horan ve Meratib-i Bendegan-i Âl-i Osman*, İstanbul 1280, s. 94; Uzunçarşılı, *Saray*, s. 372.
- (202) Mustafa Nuri Paşa, *Netayici'i'l-Vukuat*, İstanbul 1327, I, 139.
- (203) *Salname-i Devlet-i Aliye-i Osmaniye*, İstanbul 1334, s. 134; S. Albayrak, *Son Devir*, I, xxv.
- (204) M. Zeki, *Mücerrebât*, yaprak 7a, 51a.
- (205) İstanbul'dan orduya takvim götüren müneccimbaşı adamına kaput giydirdiğine dair 15 Safer 1226 tarihli takrir, BA, Cevdet-Maarif, nr. 7943.
- (206) İ. Ü. Kütüphanesi., FY, nr. 1387, yaprak 215b.
- (207) Süleymaniye, Hamidiye, nr. 840, yaprak 336a; TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 1714 ferağ kaydı.
- (208) R. Şeşen, "Meşhur Osmanlı Astronomu Takiyüddin El-Rasid'in Soyu Üzerine", *Erdem*, IV/10, Ocak 1988, s. 165-171.
- (209) Atâf, II, 286.
- (210) Salih Zeki, *Asâr-i Bâkiye*, s. 201.
- (211) *Sicill-i Osmanî*, II, 52.
- (212) Salih Zeki, *Asâr-i Bâkiye*, s. 201.
- (213) S. Ünver, *İstanbul Rasathanesi*, Ankara 1985, s. 52.
- (214) BA, Mühimme Defteri, 26 Safer 983 (6 Haziran 1575) tarihli, nr. 40, s. 60'ta ki Topçularbaşı Sinan Ağa'ya yazılan hükmünde rasathanenin ihtiyacı olan odaları yapması emredilmektedir. Buna göre bu tarihlerde rasathanenin ana inşaatı bitmiş fakat yan inşaatı henüz bitmemiştir. A. Sayılı, "Alauddin Mansur'un İstanbul Rasathanesi Hakkındaki Şiirleri", *Belleten*, XX/79, 1956, s. 414, 466. Atâf ve Salih Zeki rasathane inşasına 98' yılında başlandığını yazmaktadır. Atâf, s. 286; Salih Zeki, *Asâr-i Bâkiye*, s. 201.
- (215) Şeşen, "Takiyüddin'in soyu", s. 166.
- (216) Miroğlu, s. 77.
- (217) A. Sayılı, "Alauddin Mansur'un", s. 425.
- (218) Ünver, *İstanbul Rasathanesi*, s. 58-60.
- (219) A. Mansur, *Şehinşahname*, İ. Ü. Kütüphanesi, nr. FY 1404, yaprak 57a.
- (220) A. Sayılı, "Alauddin Mansur'un..", s. 424-425.
- (221) Karaçelebizade Abdülaziz Efendi ise rasadhanenin Safer 988'de yıkıldığını yazmaktadır. Karaçelebizade Abdülaziz, *Ravzatü'l-Ebrar*, Kahire 1248, s. 462.

- (222) Ataâ, s. 286; *Sicill-i Osmanî*, II, 52; Salih Zeki, *Asâr-i Bâkiye*, s. 201; Miroğlu, s. 77; Uzunçarşılı, *Osmanlı Tarihi*, III-II, 518.
- (223) Kandilli Rasathanesi Ktp., nr. 183, 184; Süleymaniye, Es'ad Efendi, nr. 1976/2.
- (224) S. Tekeli, "Takiyüddin'in Delos Problemi ile ilgili Çalışmaları", *DTCF-Araştırma*, Ankara 1968, VI, 1-9; ayn. mlf.; "Takiyüddin", *Türk Ansiklopedisi*, XXIX, 360-361; ayn. mlf. "Takiyüddin'de Kırış 2° ve Sin 1° nin Hesabı", *DTCF-Araştırma*, Ankara 1965, III, 123-127.
- (225) Pakalın, *Tarih Deyimleri*, II/587.
- (226) A. Sayılı, *Observatory*, s. 348.
- (227) İbn-i Şatır (1304/1375-6) buranın muvakkithliğinde bulunmuştur. A. Sayılı, *Observatory*, s. 245; E. Behnan Şapolyo, "Muvakkithaneler", *Önasya*, Ankara 1969, IV/43, s. 10-11.
- (228) A. Süheyl Ünver, Osmanlı Türkleri İlim Tarihinde Muvakkithaneler, *Atatürk Konferansları V*, 1971-1972'den ayrı basım, Ankara 1975, s. 221; S. Ünver, *Fatih Külliyesi ve Zamam İlim Hayatı*, İstanbul 1946, s. 61.
- (229) İslam'dan önce yapılmış olan saatler namaz vakitlerini belirleme maksadı ile yapılmışından İslam astronomları güneş saatlerini namaz vakitlerine ve bulundukları yerin konumuna göre tekrar ayarladılar.
- (230) Muvakkit Ahmed Dede'nin şakirdinin saat takdiminden dolayı atiyye-i seniye itasına dair 30 Şevval 1282.tarihli irade, BA, İrade-Dahiliyye, nr. 38050.
- (231) A. Sayılı, *Observatory*, s. 315; Süheyl Ünver ise muvakkıtların müneccimbaşilar idaresinde olmadıklarını söylemektedir. Oysa müneccimbaşı tarafından imtihanı yapılan bu kişilerin bir yönü itibarıyle idaresinin de müneccimbaşıya ait olması gerekmektedir.
- (232) BA, Cevdet-Maarif, nr. 3693.
- (233) Cihet: Vakıfların çeşitli dini, sosyal ve kültürel hizmetlerini sürdürmeleri için tahsis edilmiş olan görevlere verilen addır. Muvakkıtlık ta "cihet-i ilmiyye" cihetlerden birisidir. Mehmet İpsirli, "Cihet", *DİA*, VII, 546-548; Muvakkit tayinine dair ruus kaydı, BA, A. RSK, nr. 1509, s. 60.
- (234) BA, 10 Recep 1261/1845 tarihli, Cevdet-Belediye, nr. 2045; Ünver, *Osmanlı Türkleri*, s. 254; Bayezid Camii muvakkıtlığına, imtihanla muvakkit tayin edilmesine dair Müneccimbaşı Menmed Sadık imzalı arz, BA, Cevdet-Maarif, nr. 3693.
- (235) Ünver, *Osmanlı Türkleri*, s. 255.
- (236) Ünver, *Osmanlı Türkleri*, s. 254-255; ayn. mlf., "İstanbul Muvakkithaneleri.., s. 45.
- (237) BA, Cevdet-Belediye, nr. 2045; Fatih muvakkıthanesine ait (h. 901/m. 1496) vakfiyeye göre de günlük 10 akçadır. Ünver, *Osmanlı Türkleri*, s. 241; E. Hakkı Ayverdi, *Osmanlı Mimarısında Fatih Devri*, İstanbul 1973, III, 358; Süleymaniye vakfiyesinde de müvakkita günde on akça verilmekte idi, *Süleymaniye Vakfiyesi*, nr. K. E. Kürkçioğlu, Ankara 1962, s. 34.

- (238) İ. Parmaksızoğlu, "Muvakkit", *İA*, XXV, 6.
- (239) Mesela, Eminönü Yeni Cami Muvakkıthaneinin duvarında iki yuvarlak saat bulunmaktadır ki bu saatlerden birisi alaturka diğer de alafranga saat göstermektedi, Şapolyo, *a.g.m.*, s. 10.
- (240) Ünver, *Osmanlı Türkleri*, s. 225.
- (241) O. N. Ergin, *Türkiye Maarif Tarihi*, İstanbul 1972, I-II, 190; Nüzhet Gökdoğan, "Türk Astronomi Tarihine Bir Bakış", *Tanzimat I*, İstanbul 1940, s. 469-475.
- (242) BA, İrade-Dahiliye, tarih 13 Rebiülahir 1258, nr. 2826; O. N. Ergin, *Maarif*, I-II, 190.
- (243) BA, İrade-Dahiliye, tarih 25 Recep 1256, nr. 1015.
- (244) BA, İrade-Dahiliye, tarih 13 Rebiülahir 1258, nr. 2826.
- (245) BA, Cevdet-Maarif, nr. 2391; BA, Cevdet-Maarif, tarih 9 Safer 1259 nr. 6665.
- (246) İMSSA, Dosya nr. 1155.
- (247) BA, İrade-Dahiliye, tarih 25 Recep 1256, nr. 1015.
- (248) Takvim takdimi esnasında, Müneccimbaşı Hüsnî Efendi de, evinin soyulması sebebiyle maaşının olmadığından yakınarak bazı isteklerde bulunmuş ise de kendisine yakında 15000 kuruş ödenmiş olduğundan ve zaman zaman çeşitli atiyelerde verileğeldiğinden bu talebi yerine getirilmemiştir. BA, İrade-Dahiliye, tarih 25 Recep 1256, nr. 1015.
- (249) O. N. Ergin, *Maarif*, I-II, 190.
- (250) İMSSA, Dosya nr. 1155.
- (251) Ahmet Muhsin Efendi'nin *Risale fi Ahkam Sene 1266*, *Cedvel-i Merkez el-Hamal*, *Cedvel-i Ma'rifet-i Tahvil-i Salha ve Tevarih-i Meshure* (1219'dan 1259'a kadar), *Cedvel-i Sittini*, adlarında eserleri bulunmaktadır.
- (252) BA, İrade-Dahiliye sene 1258, nr. 2826; BA, İrade-Dahiliye sene 1256, nr. 1015.
- (253) İMSSA, Dosya nr. 1155.

