

KARA OSMAN - OĞLU ATAULLAH AĞA'YA AİT MALLARIN MÜSADERESİ VE BİR KİRA DEFTERİ *

Fikret YILMAZ

Osmanlı Devleti'nde XVII.yüzyıl sonlarından başlayarak taşrada büyük ayan ailelerinin ortaya çıktığı bilinmektedir. Klasik dönemde de varlığını bildiğimiz ayanlık (1), bu dönemden sonra Osmanlı Devleti'nin taşra yönetiminde söz sahibi bir güç ve giderek devlet karşısında yerel bir otorite haline ulaşarak , klasik dönemdeki ayanlıktan farklı bir nitelik kazanmıştır (2).

Osmanlı Devleti'nin egemenlik alanı içinde çeşitli bölgelerde görülen bu ayan ailelerinden birisi de , Batı anadolu'da Manisa-İzmir-Aydın çevresinde yayılan Kara Osman-Oğlu ailesidir.

Bu ailenin kökeni hakkında birbiriyle çelişkili iddialar bulunmakla birlikte, konu hakkında M.Cağatay Uluçay'ın belgelere dayalı olarak yaptığı çalışmalarla ortaya koyduğu sonuç bilimsel ve inandırıcı olarak dikkati çekmektedir. Bu çalışmalara göre aileye adını veren Kara Osman Ağa'nın babası olan ve Kara Çavuş Ağa da denilen, dergâh-î âli kapıcibaşılarından Mehmet Çavuş Yayaköy (3) halkındandır (4).

* Yayınladığımız bu belge Manisa Şer'iye Sicillerinden 214 numaralı defterin 172-176 sayfaları arasındadır. Aslında Manisa Şer'iye Sicillerinde Kara Osman-oğullarına aid çoğu tereke defteri olmak üzere yirmi altı adet defter türü belge bulunmaktadır. Üzerinde çalışmakta olduğumuz adı geçen belgeler içinde farklı bir niteliği olduğunu saptadığımız Ataullah Ağa'ya ait bu kira defterini aynı yayımlamayı uygun gördük.

- 1) Ayanlık kurumunun klasik dönemdeki konumu hakkında bk.Ö.Ergenç, "Osmanlı Şehirlerindeki Yönetim Kurumlarının Niteliği Üzerine Bazı Düşünceler ", VIII. TTK Tebliğleri, c. II, Ankara, 1981, ss 1265- 1274; ayr. bk. aynı yazar, "Osmanlı Klasik Dönemindeki Eşraf ve Ayan Üzerine Bazı Bilgiler ", Osmanlı Araştırmaları, III (1982), ss 105-118.
- 2) Ayanlık hakkında geniş bilgi için bk. I. Hakkı Uzunçarşılı, " Ayan ", İslam Ansiklopedisi , II, s. 40-42; aynı yazar, *Meşhur Rumeli Ayanlarından Tırsınıkkı İsmail ve Yılıkoğlu Süleyman Ağalar ve Alemdar Mustafa Paşa*, İstanbul, 1942; Mustafa Akdağ, " Osmanlı Tarihinde Ayanlık Düzeni Devri 1730-1839 ", Tarih Araştırmaları Dergisi, VIII-XII / 14-23 (1975), s. 51-63; Yuzo Nagata, Muhsinzade Mehmet Paşa ve Ayanlık Müsessesesi , Tokyo, 1976; Y.Özkaya , Osmanlı İmparatorluğunda Ayanlık, Ankara, 1977; aynı yazar, " XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu'da ayanlık iddiaları ", DTCFD, XXIV/3-4 (1969), ss 195-231; aynı yazar, " XVIII. yüzyılın ilk yarısında yerli ailelerin ayanlıklar ele geçirilmesi ve büyük hanedanlıkların kuruluşu ", Belleten ,XLII / 165-168 (1977), ss. 667-723.
- 3) Yayaköy, günümüzde Manisa ili Akhisar ilçesine bağlı olan Zeytinliova bucakıdır. Kara Osman Oğullarının etkin olduğu dönemdeki idari bölünüşe göre ise Saruhan Sancığında Palamut nahiyesine bağlıydı. 1755-1756 tarihli, Manisa ile nahiyelarından toplanacak vergi hakkında yazılmış bir fermandan Palamut nahiyesinin Yayaköy ile birlikte 27 köyden oluştuğu anlaşılmaktadır. Bk.MSS 209, s. 175.
- 4) Ç.Uluçay'ın tespitine göre Mehmet Çavuş 1644 yılında Yayaköy'de ölmüş ve mezarı da burada bulunmaktadır. Ç. Uluçay, " Kara Osman Oğullarına ait bazı vesikalalar ", Tarih Vesikalaları, II /9(1942), s. 197-198.

Mehmet Çavuşun 1640 yılında Yayaköy'de bir camii yaptırmak için devletten izin istediği de bilinmektedir (5).

Aileye adını veren Kara Osman Ağa ise, bir sipahi emeklisidir. Kara Osman Ağa emekli olduktan sonra çeşitli görevlerle devlet işlerini üstlenmiş ve bu süre içinde servet ve bölgede nüfuz sahibi olmuştur (6). Bu konuma ulaştıktan sonra Saruhan ayanı arasında giren Osman Ağa 1706 yılında Yayaköy'de ölmüştür (7). Osman Ağa'nın ölümünden sonra oğulları bölge yönetiminde söz sahibi olmaya başlamışlar ve aile bunlardan sonra "Kara Osman-Oğulları" ve "Osman-zadeler" adıyla anılmaya başlamıştır. Bu dönemde sona aile fertleri çevre ayanlar ile de çekişmeye başlamış ve bu üstünlük mücadeleleri sonunda yörenin diğer güçlü ailelerinin etkisini kırarak bölgenin en büyük ayan ailesi haline gelmişlerdir. Manisa ve çevresinde mütesellimlik, muhassilik ve voyodalık gibi devlet görevleri yanısıra, mukataa benzeri gelir kaynaklarını da ele geçirmiştir. Ailenin bölgedeki etkisi, II. Mahmud'un ayanlığı kaldırmasına kadar artarak devam etmiş bu olaydan sonra -eskisi kadar olmasa bile- nüfuz ve varlıklarını korumuşlardır (8).

Kara Osman Ağa'dan sonra büyük oğlu Hacı Mustafa Ağa çeşitli hizmetlerinden ötürü, devlet tarafından 1743 yılında Manisa mütesellimliğine tayin edilmiştir (9).

5) Agm, s. 204-205.

6) Ç.Uluçay, *Manisa Ünlüler*, Manisa, 1946, s. 54; krş. aynı yazar, "Kara Osman Oğullarına ait düşünceler", III. TTK Tebliğleri, Ankara, 1948, s. 245.

7) Ç.Uluçay, "Kara Osman Oğullarına ait vesikalar", *Tarih Vesikaları*, II/9, s. 201; krş. aynı yazar, *Manisa Ünlüler*, s.54.

8) Şimdiye kadar bilimsel ve toplu bir çalışmanın konusu olmamış olan ve hakkında kısa bir bilgi vermeye çalıştığımız Kara Osman-Oğullarının bölgedeki faaliyetleri için genel olarak şu çalışmalara bakılabilir: Ç.Uluçay, *Manisa Ünlüler*, Manisa, 1946 ; , aynı yazar, "Kara Osman Oğullarına ait düşünceler", III. TTK Tebliğleri, Ankara, 1948, s. 243-260; Cengiz Orhunlu, "Kara Osman-Oğlu", IE 2, IV, s. 592-594. Ayrıca bu konuda yapılmış bulunan tez çalışmaları da anılmaya değer niteliktedir. M. Tektaş, *Kara Osman Oğulları Ailesi*, (İ.Ü. Ed. Fak. Tarih Bölümü yayınlanmamış lisans tezi), İstanbul, 1946; Z. Eken, *Kara Osman Oğlu Hacı Ömer Ağa (Bergama voyvodası)*, (İ.Ü.Ed.Fak. Tarih Bölümü yayınlanmamış lisans tezi), İstanbul, 1960; M. Çetin Börökçi, *Kara Osmanzade Hacı Hüseyin Ağa ve Yılanlı Oğulları* (İ.Ü.Ed.Fak. Tarih bölümü yayınlanmamış lisans tezi), İstanbul, 1963. Ayrıca aileye ait mimari eserleri doktora düzeyinde ele alıp inceleyen bir tez çalışması da geçtiğimiz yıl içinde yapılmış bulunmaktadır: İnci Kuyulu, *Kara Osman Oğulları Ailesine Alt Mimari Eserler*, (A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü yayınlanmamış doktora tezi), Ankara, 1988. Bunlar dışında yine Çağatay Uluçay ve Münir Aktepe tarafından aileye ait çeşitli belgelerin yayınlandığıda belinmektedir.

9) Ç. Uluçay, *Manisa Ünlüler*, s. 55; Uluçay, "Kara Osman Oğullarına ait düşünceler", III. TTK Tebliğleri, s.246.

Mustafa Ağa bu görevi sırasında zorbalığı ve kendine rakib gördükleri ile giriştiği mücadelerler nedeniyle şikayet edilmiş ve 1754 yılında görevden azl edilmiştir. Daha sonra yapılan soruşturma sonunda suçlu bulunarak idam edilmiştir (10).

Bu olaydan sonra, Kara Osman-Oğlu ailesine bir daha mütesellimlik verilmemesi ile ilgili devlet emrine rağmen, Hacı Mustafa Ağa'nın büyük oğlu Hacı Atatullah Ağa 1757 yılında Manisa mütesellimliğini ele geçirmeyi başarmıştır(11). Atatullah Ağa gerek çevredekî diğer ayan ve güçlü aileler ile giriştiği üstünlük mücadeleri, gerekse, bölge halkından topladığı kanunsuz vergiler nedeniyle şikayet edilmiş ve mütesellimlik görevinden el çektilermiştir (12). Anlaşıldığına göre bu olaydan sonra sancak yönetimine müdahale etmekten geri durmayan Atatullah Ağa'nın, Yayaköy'de zorunlu ikametine karar verilmiştir (13). Bu konu ile ilgili olarak yazılan emirde, "...ırz ve edebiyle oturub kendü umuru ile iştirâ ... " etmesi istendikten sonra, fermanda belirtilen hususlara uymadığı taktirde sert bir şekilde cezalandırılacağı da belirtilmiştir (14). Fakat bu emire uymayarak Yayaköy yerine Papaslık çiftliğine (15) çekilen Atatullah Ağa yanına topladığı adamları aracılığıyla, bir yandan sancak yönetimine müdahale etmekten geri durmamış, diğer yandan da özellikle Türkmen'ler üzerinde kurduğu baskın ve zorla topladığı kanunsuz vergiler nedeniyle çeşitli zamanlarda devlet merkezine şikayet edilmiştir. Bunların yanısıra bölgedeki köylülere yönelik zorba tutumu (16) ve vakıf gelirlerine dahi el koyduğu (17) belgelerden anlaşılmaktadır.

10) Manisa Şeriye Sicillerinde Mustafa Ağa'nın idamı hakkında üzerinde " Kara Osman-zade Elhac Mustafa Ağa'nın katline emirdir " yazılı olan H.1169/M. 1755 tarihli bir ferman sureti bulunmaktadır. Bk.MSS 209, s. 198-199. Bu konuda ayrıca bk. Uluçay, *Manisa Ünlüler*, s.55.

11) Ç.Uluçay, a.g.e., s. 56; krş. aynı yazar, " Kara Osman Oğullarına Ait Düşünceler ", III. TTK Tebliğleri, s. 246; ayrıca bk. aynı yazar, *18 ve 19. yüzyıllarda Saruhanda Eşkiyalık ve Halk Hareketleri*, İstanbul, 1955, s.18.

12) Gösterilen Yerler

13) Cevdet Dahiliye , 5215. Evail -i Şevval-1175 (25-Nisan / 5 -Mayıs-1762) tarihli bu belgede, Ataullah'ın mütesellimlikten azledildikten sonra, üç yüz adamı ile Manisa'da huzursuzluk yarattığı belirtilmektedir.,

14) Aynı belge

15) Günümüzde Manisa'ya bağlı Halit Paşa çiftliği.

16) Bu türden yaptırımları arasında Receblü ve Sakallu köylerinden "resm-i yaylak" talebi gösterilebilir. Bkz: M.S.S 214, s.113

17) Harameyn evkafından olan Kündesli cemaati halkın şikayetü üzerine yazılan bir fermandan anlaşıldığına göre, Ataullah Ağa'nın adamları tarafından 90 beybir, 110 siğir, 8 develeri ve bir miktar paraları gasb edilmiştir. Bkz: M.S.S 214, s. 117 / a, 127. Bu olayların yanısıra öldürme olaylarının da gündeme geldiği görülmektedir. Bkz : M.S.S 214 , s. 126-127.

Hakkındaki şikayetler sonunda, durumun " tarafı şer'den keşf " olunması istenmiş, konuyuinceleyen Adala ve Sart naiblerinin söz konusu şikayetlerin doğruluğunu bildirmeleri üzerine, Ataullah Ağa'nın avanesiyle birlikte Kütahya'ya gönderilerek soruşturulması ve " nehb ü gâret " olunan para ve malın sahiplerine geri verilmesi emredilmiştir (18).

Ataullah Ağa'nın aynı zamanda bölgedeki diğer ayan ile de mücadele halinde olduğunu görmekteyiz(19). Bu mücadelenin bölgede üstünlüğü ele geçirmek amacıyla yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Bunun en somut örneği de Bergama voyvodası Arap-Oğlu ile yaptığı çekişmedir. Bu çekişmenin doruk noktasını ise, iki köyün yanması ve elliden fazla insanın öldürülmesi oluşturur. Olayın başlangıcı hakkında net ve açık bilgi bulunmamakla birlikte, elimizdeki belgelerden en önemli nedenin bir mukata'a sorunu olduğunu ileri sürebiliriz. Aydın muhassiliğine bağlı elliciyân mukata'ası birimlerinden Mamaklı köyü hisselerini Bergama voyvodasından iltizama alan ve toplamak isteyen Menemen voyvodasının adamları ile Ataullah Ağa'nın bölgükbaşları arasında çıkan çatışma sonunda Menemen voyvodasının yirmi bir adamı öldürülü ve birçoğu da yaralanmıştır (20). Bu olayın sonrasında Ataullah'ın bölgükbaşlarını yakalamak amacıyla Mamaklı ve Çitak köylerini basan Arap-Oğlu'nun bin'den fazla adamı, bu köyleri yakmış ve otuz yedi kişiyi de öldürmüştür (21). Olay sonunda mahkemenin yaptığı keşfe göre maddi zarar 81.913 kuruştur. Manisa ve olayla ilgili olan diğer kadılar aracılığıyla taraflar mahkemeye çağrılmış, fakat mahkeme kurulamamıştır (22). Olay yerinde yapılan keşif sırasında Kara Osmân-Oğlu ile Arap-Oğlu tarafları naib ve katipler yanında yine çatışmışlar, olay sonuçlandırılmıştır(23).

18) M.Ş.S 214, s. 127.

19) Ç.Uluçay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan'da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, İst. 1955, s.18.

20) 18-28 Ağustos 1765 (Evâl - i Rebî 'ül-evvel-1179) tarihli bir mühimme kayıtında; "...Güzelhisar - i Menemen sükkânından voyvoda olan seyyid Ali zide şerefhû Aydın muhassilliği aklamından elliciyân mukata'ası tevâbi'inden Mamaklı karyesi dahilinde ve havalısında vâki' hisseleri bin yüz yetmiş sekiz senesine mahsûben Bergama voyvoda'sından iltizâm idüb taşırlerine ademler ta'yin eyledikde Mamaklı karyesi sakınlarından Kara Osman Oğlu bölgükbaşlarından Mamaklı oğulları Hüseyin ve Süleyman nam şâkiler mu'inleri olan Kara Osman Oğulları ianetiyle havalarına (?) tabi' levendât eşkiyasını cem ' ve zikr olunan hisseleri fuzulî zabit ve taşır idüb kendüleri taleb içün vardığunda üzerine hûcum ve muharebeye tasaddu idüb yirmi bir nefer ademisin katî ve nice ademler ve hayvanâtın mecrûh olmasına ..." BAMÜD 164, s. 286, belge no: 1137

21) BAMÜD 164, s. 286, belge no : 1136.

22) BAMÜD 164, s. 295, belge no: 1167.

23) Atatullah'ın, olay yerindeki duruşma sırasında sahte belgeler ve yalancı şahidlerle , Manisa naibini etkileyerek kendi lehine karar verdirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Bunun üzerine mesele Izmir kadısına havale edilmiştir. BAMÜD 164, s.336, belge no: 1304. Bu olaylar hakkında ayrıca bak: Ç.Uluçay, a.g.e, s. 208-212.

Bu gelişmeler üzerine bölgede büyük bir huzursuzluk ortamı doğmasının sorumlusu olarak değerlendirilen Atatullah hakkında **siyaseten katlı** (24) emri çıkmakta gecikmedi (25). Bu görev ise, 13-23 Mart 1766 (H.Evail - i Şevval -1179) tarihlerinde kendisine Aydın sancağı inayet olunan (26), eski Diyarbakır valisi Abdurrahman Paşa'ya verildi (27). Fakat Ataullah Ağa'nın Yayaköy 'de bulunan kulelerine (28) çekildiği ve iki bin'den fazla askerle savunma konumuna geçtiği anlaşılmaktadır. Belgelerdeki tanımına göre, Yayaköy 'de bulunan bu kuleler etrafi hendeklerle çevrili olup, bir kale görünümündedir (29).

- 24) Osmanlı Devletinde **Siyaseten Katlı** cezası ve uygulanması için bkz: Ahmet Mumcu, **Osmanlı Devletinde Siyaseten Katlı**, Ank. 1985²
- 25) Ç.Uluçay, a.g.e., s.212.
- 26) **BAMÜD 164**, s. 414 , belge no : 1642.
- 27) Ç.Uluçay, **göst. yer.**
- 28) Bugün Zeytinliova (Yayaköy) ' da bulunan ve halkın Kara Osman Oğlu kuleleri olarak adlandırdığı, köyü arkasına alan ve ovaya hakim küçük bir tepe üzerinde bulunan yapıların, bu kulelerin kalıntıları olması ihtimali büyütür. Belgelerde bu düşüncemizi destekler nitelikte bilgiler bulunmaktadır. Buna göre Kara Osman Oğulları Yayaköy'de savunma amaçlı kulelere sahip bulunuyorlardı. İzmir voyvodası ve kale dizdarına yazılan bir fermanda bu konuya ilgili şu satırları görüyoruz: "... hala Aydın muhassili vezirim Abdurrahman Paşa adam-allahū ta'alā iclalehū emr-i serifimle Kara Osman Oğlu Ataullah nam şakinin tertib-i cezasına memur olub lakin şaki-i mezbûrun mutahassun olduğu kulelerin hedm ve tahribi ve bazu-yı nahvetine za'af irâsi mikdar-i vafî barut ve gülleler ile iki adet balyemez-i sagîr ... topların acaleten İzmir kalesinden ihrac ve bir an akdem vezir-i müşşarün - ileyh tarafına ırsal ve isâline muhtâc olmağla.." **BAMÜD 165**, s. 52, belge no: 141. Krş: **BAMÜD 165**, s.51, belge no: 137. Bu kulelerin bugünkü durumlarının bir değerlendirmesi için bkz: İnci Kuyulu , a.g.t., s. 131-138. Son yıllarda yapılan önemli bazı araştırmalar Batı Anadolu'da bu tür kulelerin varlığını ve bunların bölgenin nüfuzlu aileleri tarafından kullanıldığını göstermektedir: Bkz: Ayda Arel, "Aydın Bölgesinde Ayanlık Dönemi Yapıları ", Ege'de Mimarlık Sempozyumu **BİLDİRİLER**, İzmir 1985, ss. 148-164; aynı yazar, "Ege Bölgesi Ayanlık Dönemi Mimarisi Hakkında Bir Ön Araştırma ", IV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 1986, ss. 39-78; Aynı yazar, "Cincin Köyünde Cihanoğullarına Ait Yapılar ", V. Araştırma Sonuçları Toplantısı, c.l, Ankara 1987, ss. 43-76; Aynı yazar, " Bodrum Yarımadasının Ortakent (Eski Müsgebi) Köyünde Bulunan Mustafa Paşa Kulesi Hakkında ", VI. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 1988, ss.35-88; Aynı yazar, " Arpaz'da Beyler Konağı ", Tarih ve Toplum, Eylül 1989, ss.46-53.
- 29) Aydın muhassili Abdurrahman Paşa'ya yazılan evail-i Rebî'ul - ahire 1180 tarihli bir fermana konu ile ilgili olarak şöyle dënilmektedir : "... zulm ve fesad ile meşhur ve isyan ve tuğyan idüb idâm ve izalesi rütbe-i vücubîn olan Kara Osman Oğlu Ataullah'ın ... idamîycün bundan mukaddemce sudûr iden emr-i hümayûnum mucibince şaki-i mezbûrun tahassun eylediği kariyeyi muhasara birle ahz ve i'damına eğerci ihtiyam olunub lakin mezbûrun süvari ve piyade (olarak) başına iki bin mikdarı asker cem' ve kendüye takviye ve nizâm virdüğünden ma'ada mutahassun olduğu kariyesinin civarı erba'ası handek ve derûnunda vaki ' kuleleri metin olduğuna binaen ..." **BAMÜD 165**, s.51, belge no: 137.

Böyle büyük bir askeri güç ve stratejik mevkiye sahip olan Kara Osman-Oğlu 'ailesinin, bu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün eyaletlerinde görülen ve kendi çıkarları söz konusu olduğunda devlet ile çatışmaka tereddüt etmeyen "yerel otoritelerin" en önemli örneklerinden olduğu açıktır.

Yayaköy'deki kuleler ile çevresinde geçtiği anlaşılan devlet kuvvetleri ve Ataullah taraftarları arasındaki çarışma sonunda Ataullah ile kardeşleri, bölkükbaşları ve bir miktar adamı - köyün asker bulunmayan dağ tarafından- kaçması başarmıştır (30). Geride kalan adamlarından bazılarının başı kesilerek İstanbul'a gönderilmiştir(31). Ataullah'ın kaçmasından sonra, bulunarak cezalandırılması için yoğun bir faaliyet içine girdiği ve bölgede çeşitli önlemler alındığı görülmektedir. Atatullah'ın kaçtığı yerin belirlenmesi için iki olasılık üzerinde durulmaktadır.Bunların birincisi, onun İzmir tarafına kaçtığı (32), ikincisi ise Balıkesir ve Bursa taraflarında olabileceği yolundadır(33). Belgelere göre ikinci olasılık daha kuvvetli görülmektedir. Bu durumu şöyle özetlemek mümkündür : Ataullah Ağa bir miktar adamı ile birlikte Hüdavendigâr livasında Sancan kazası ayanı olan Küçük Mehmet-Oğlu'nun yanına sıyınmak amacıyla hareket etmiş (34), fakat yolda Balıkesir'de İlyas bey oğlu İbrahim beyin konağına uğrayarak yanında götürdüğü kıymetli eşyasını, parasını, zeamet temessükât ve defterlerini İbrahim bey'e bırakmıştır(35). Yanında götürdüğü değerli eşya belgelerde "hazine" olarak nitelendirildiğine göre (36), Ataullah büyük bir servete sahip olmalıdır. Fakat

-
- 30) Bkz: **BAMÜD 165**, s.48, belge no:128; **BAMÜD 166**, s.9, belge no : 8; **BAMÜD 165**, s. 49-50. Bu belgeler dışında Atatullah'ın kaçması, olayla ilgili bütün fermanların başında ayrıca dile getirilmiştir. Örnekler için bkz: **MŞS 214**, s. 160/b; **aynı defter**, s.57-158, 161-162, 163-164. Örnekleri çoğaltmak mümkündür.
- 31) "... ve yirmi nefer avanelerinin cezaları tertib ve ser-i maktû'lari vezir-i müşarün-ileyh tarafından der-aliyyeme tesyîr olunub..." **BAMÜD 165**, s.48, belge no:128.
- 32) "... ve hakkında sudûr eden emr-i ali - şânim mucibince üzerine varıldıkda bir tarîkle firâr ve İzmir cânîbinde gittiği ihbâr olunmaıyla şâki-i merkûm muavinleriyle İzmir tarafından her ne mahalde bulunur ise ale'l-acele ahz ve cezaları tertib ve ser-i maktû'lari der-aliyyeme tesyîr olunmak fermanım..." **BAMÜD 165**, s.49-50, belge no: 133.
- 33) **BAMÜD 165**, s. 48, belge no: 128. Ayrıca bkz: **BAMÜD 166**, s.9, belge no: 8.
- 34) "... ve şâki-i merkûm bir miktar süvari ile an-aslı muarefesi olan Hûdavendigâr Sancığında Sancan kazası ayanı olan Küçük Mehmed-oğlu' nun yanına gittiği sahîhen haber verilmekle..." **BAMÜD 165**, s.48, belge no: 128.
- 35) "... bundan akdem tertib-i cezasıçının hakkında emr-i ali-şânim sadır. olan Kara Osman Oğlu Atâullah avanesiyle hîn-i firârında iki katar yüklü katırlar ile zî-kîymet eşyasını ve nükûdunu ve defter ve temessükât ve iltizam kağıtlarını ve sair işe yarar her nesi var ise beraber götürüb Sancanlı Oğluna dahil olduğu ve Sancanlı Oğluna dahil olmazdan mukaddem şâki-i mezbûr Balıkesri' de İlyas Beg Oğlu İbrahim Beg'in konağına duhûl ve zî-kîymet olan eşyasını İbrahim Beg'e ve Mercimek Oğlu Halil'e yedi yük hazine teslim ve andan Sancanlı Oğlu tarafına azimet eylediği ..." **BAMÜD 166**, s.9, belge no: 8.
- 36) Bkz: Bir önceki dipnot.

Ataullah Ağa, devletin tüm çabalarına rağmen yakalanamamış ve firarda iken ölmüştür (37). Bundan sonra aramalar, onun kaçarken yanında götürdüğü mal ve eşyanın bulunması amacıyla sürdürülmüştür(38). Devlet bir yandan da bölge halkı ile işbirliği içine girmiş ve Manisa eşrafından "geri döndüklerinde Ataullah'ın akraba ve adamlarına yardım etmeyecekleri hatta onların yakalanması için çalışacaklarına dair " 150.000 kuruşluk nezir (39) sözü alınmıştır. Verilen bu sözün aksine hareket ettikleri taktirde, bölge halkı belirtilen parayı, sözleşme gereği, ödemek zorunda kalacaktı (40).

Ataullah'ın ölümünden sonra yazılan fermanlardan, onun ve ailenin diğer fertlerine ait malların geniş çaplı bir müsadere (41) geçirdiği anlaşılmaktadır. Müsadere işleminin Aydın muhassili Abdurrahman Paşa ve Manisa naibi denetiminde gerçekleştirildiği ve Ataullah Ağa'nın emlak, eşya, nakid ve kira gelirlerinin sayılarak, mühürlü ve imzalı üç adet defter halında İstanbul'a gönderildiği anlaşılmaktadır(42). Fakat, "şaki-i mezbûrûn biraz müddetden berü şiddet-i tagallüb ve zulmü sebebi ile kesb-i servet ve tahsil-i emvâl " eylediği belirtilerek, "tahrir ve defter olunan nükûd ve emvâl ve eşya ve emlâki " nin, bütün mallarının çok küçük bir bölümü olduğu iddiasıyla " Mağnisa ve sair alakası olan mahallerde haric'ez-defter" gizli ve açık "külli sair emvâl ve emlâki olduğu maznun " olduğundan, incelenerek tekrar yazılması için rikâb-ı hümayûn ağalarından Yakub'un mübaşir olarak görevlendirildiği görülmektedir(43).

37) Yuzo Nagata, **Muhsin-Zâde Mehmed Paşa ve Ayanlık Müessesesi**, Tokyo 1976. s.32.Krş. Ç.Uluçay, a.g.e. s.18.

38) "... ve eşya ve nükûd ve defâtır ve temessükâti... her kimde ise cümlesinin harice ihrac olunması fermanım olunmağın..." **BAMÜD 166**, s.9, belge no: 8.

39) Nezir, Arapça kökenli bir kelime olup adak anlamına gelmektedir. Bir çocuk sahibi olmak için kurban adanması gibi. Güncel yaşamda çok değişik biçimleriyle karşılaştığımız bu konu hakkında bkz: John Pedersen, "Nezir" mad., IA, c.IX, s. 239-241. Fakat belirtildiği üzere, Manisa halkın taahhütü, kişinin kendi kendisine verdiği bir söz değil, halk ve devlet arasında bir akıttır. Yapılan çalışmalar ve yayınlanan belgelerden anlaşılığına göre XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti asayı sağlamak amacıyla bu yönteme çok sık başvurmuş ve adeta kurumlaşmıştır. Bu uygulama ile devlet halkın eşkiya ve suçluları korumamasını sağlamak istemiştir. Herhangi bir suçlunun soruşturulması sırasında yöre halkı, suçluyu korumayaçagına ve yakalanmasına yardım edeceğini dair mahkemedede söz verip, bir sözleşme hazırlanıyordu. Bu sözleşmenin suretleri de devlet merkezine gönderilip "başmuhasebe" defterlerine kayıt ediliyordu. Eğer yöre halkı verdiği sözü tutmazsa, sözleşmede belirtilen parayı ödemek zorunda kalıyordu. Değişik sorunlarda özü değişmeden, farklı biçimlerde uygulanan nezir örnekleri için bkz: Ç.Uluçay, a.g.e. s. 22, 63-65, 76-81. Ayrıca bkz: Y.Özkaya, **Osmanlı İmparatorluğunda Ayanlık**, Ankara 1977, s. 185, 199, 200, 202, 211-212.

40) **BAMÜD 165**, s. 45, belge no: 119; **MSS 214**, s. 157-158, aynı defter, s. 160/b, s.180

41) Müsadere hakkında bkz: Cavid Baysun, "Musâdere" mad., IA, c.VIII,s.669-673. Ayrıca bkz: Ahmet Mumcu, a.g.e. s.146-162.

42) **MSS 214**, s.161-162.

43) **Göst.Yer.**

Görevli mübaşir ve Aydın muhassili aracılığıyla Ataullah Ağa'nın bütün mallarının, hayvan ve çiftliklerinin, köle ve cariyelerinin tespit edilmesi yanında emlak, çiftlik ve çiftliklerdeki hayvanlar ile çift aletlerinin satılmaması da istenmiştir(44). Satılmaması istenen malların uygun kimselere kiraya verilerek senelik gelirlerinin yazılarak bildirilmesi ve bunlar dışındaki mallarının "müzayedede" yoluyla satılarak tutarlarının mübaşir Yakub Ağa'ya teslim edilmesi de belirtilmiştir (45).

Müsadere İşlemiin nasıl yürütüleceği böylece belirlendikten sonra Yayaköyü, Manisa ve çevresi ile İzmir'de Ataullah Ağa'ya ait malların tespiti işlemeye başlanmıştır. Ataullah Ağa'nın iltizamında bulunan timarlar ise ayrıca sayılmış ve görevliler tarafından uygun görülen kimselelere işletilmek üzere verilmiştir (46). Belirtilen yerlerde yapılan araştırmalar sonunda yeniden düzenlenen defterlerin üç nüsha halinde İstanbul'a gönderildiği ve "kaide-i mirîyye" gereği baş muhasebe defterlerine kayıt edildiği anlaşılmaktadır(47). İstanbul'da bu defterler incelenerek satılmaması istenenlerin "maddeleri üzerine surh ile mim vaz'" olmuş, işaretlenmemeyen malların ise satılarak tutarlarının hazineye gönderilmesi belirtilmiştir (48). Üzerleri işaretlenen eşyanın da İstanbul'a istediği görülmektedir (49). Aynı işlem Polad Mehmed Ağa'nın mal ve eşyası için de tekrarlanmıştır(50).

Ataullah Ağa'nın akraba ve adamlarının Yayaköy'de anbar ve mahzenlerinde çikan buğdayın da müsadere kapsamına alındığı görülmektedir. Tespit edilen buğdayın, devlet adına el konulan ve kiraya verilen çiftliklerin tohumluk buğdayı olup-olmadığının araştırılması ve değil ise, ölçülerek satılmasının emredildiği anlaşılmaktadır(51).

İzmir'de yapılan inceleme sonunda ise, "... firâri-i mezbûrun medine-i İzmir'de kendü emlâki olmayub ancak babasının Yaya karyesinde bina eyledi cami-i

44) **Göst.Yer.**

45) **Göst.Yer.** Özetimeye çalıştığımız bu fermanda istenilenlerin tekrarlandığı diğer belgeler için bkz: M.Ş.S 214, s.163-164, 165 / b- 166/ a.

46) M.Ş.S 214, s.167-169.

47) M.Ş.S 214, s. 166. Müsadere sonunda tutulan defterler şunlardır : Topkapı Sarayı Arşivi, D 3217, 1b-2a; B.A.DBŞM, 3847; DBŞM, 3817 (Bu defter burada yayınladığımız defter içindeki timar ve zeametlere ait bölümün aynısıdır). Yayınlamakta olduğumuz kira defteri de metinde belirtildiği gibi, bu işlemden sonra tutulmuştur.

48) **Göst.Yer.** DBŞM 3847 de kayıtlı olan defterde bazı mallar üzerinde bulunan kırmızı mim harfleri bu işlemin gerçekleştirildiğini kanıtlamaktadır.

49) "...firâri-i merkûmun derûn - i defter muharrer olan nukûd ve eşyasından maddeleri üzerlerine surh ile mim vaz' olan nûkûd ve eşyayı bu tarafa getürmek üzere ırsâl oluması..." M.Ş.S 214, s.166.

50) M.Ş.S 214, s. 170-171.

51) MSS 214, s. 166-167.

şerife ve medresenin meşrutiyet üzere musakkafatı ve bahçeleri "olduğu anlaşılmış ve bunların kiracılarının temessüklerinin gerçekliğinin araştırılması istenmiştir (52). Daha sonra İzmir'deki bu vakif gelirlerinin bir bölümü- hepsi bir yerde oturmak koşuluyla - Ataullah Ağa, Polad Mehmet ve Ahmet Ağa'nın çocuklarının geçimi için ayrılmıştır (53).

Müsadere işleminin tamamlanmasından sonra yazılan bir fermada "câlib-i miriden zabit ve tahrir olunan" toplam emlak,akâr ve çiftlikleriyle, çiftliklerinde bulunan hayvanât, hububât ve çift aletlerinin satılmayarak mübaşir Yakup Ağa ve Manisa mütesellimi denetiminde güvenilir kimselere kiraya verilmesi belirtilmiş bulunmaktadır (54).

Yapılan bütün bu işlemlerden sonra, yayinallyız defterin oluşturulduğu anlaşılmaktadır. 5 Ekim 1766 tarihinde düzenlendiği görülen bu defterden ekmek fırını, değirmen, yağhane ve şerbethane gibi çeşitli ekonomik faaliyetlerin yürütüldüğü yerlerin aylık ve yıllık kıralarını öğrenmemiz mümkün olmaktadır. Bu tür emlakin hepsi düzenlenen defterde bir bölümde yazılmıştır.

Çiftlikler ve bu çiftliklere ait olan hayvanlar ve tohumlu zahire ise ayrı bir grup olarak sınıflandırılmışlardır. Çiftliklerle birlikte kiralanan tohum ve hayvanların "zayı olduktça mültezimi malından câlib-i miriye beher sene eda eylemek" şartıyla demirbaş olarak verildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu çiftliklerde bulunan gereğinden fazla hayvan ve hububât ise satılarak deftere işlenmiştir.

İcara verilen koyunların iltizam koşulları ise , mal sahibi ile çoban arasında Manisa çevresinde eskiden beri uygulanan bir sözleşme geleneğini yansıtması açısından önemlidir. Buna göre; zayı olan koyunlar çobanın malından tazmin ve hasılatı çobanın olmak üzere her bin koyun altı yüz kuruşa kiralانmıştır. Toplam dokuz bin kuruş olan koyun iltizam bedeli üzerine, elde edilecek yapağı, peynir ve kesimlik kuzulara karşılık olarak bin kuruş daha eklenmesi de sözleşme koşulları arasında sayılmaktadır.

Belirtilen koyun, çiftlik ve gayrimenküllerin kira bedelleri ise yarısı ruz-i hızırda diğer yarısı da ertesi senenin kasımında ödenmek üzere kararlaştırılmıştır.

Ataullah Ağa'nın tasarrufunda olan timarlar ise, değerleri eski seneler incelenerek belirlenmiş ve bu fiyatlar üzerinden kiraya verilmiştir. İsim ve iltizam bedelleriyle ayrı ayrı yazılan bu timarlar da defterin bir diğer bölümünü oluşturmaktadır.

52) M.Ş.S 214, s. 169.

53) M.Ş.Ş.S 214, s. 176/a.

54) M.Ş.S 214, s.177/b.

EK

M.Ş.S 214. s.172-176

Tertib-i cezasiyün hakkında emr-i şerif-i âlî şâñ-ı şeref-rîz sudûr iden Kara Osman-oğlu Ataullah ve karîndaşları Ahmed ve Polad Mehmed ki medine-i Mağnisa ve kasaba-i Turgutluda vak'î gayr-î ez vakf emlâkinin senevî hasılı olan icarât defteridir ki ber-vech-i atî zîkr olunur tahriren fî gurre-i cemâzi'el-evvel li-sene semanın ve mie ve efl

medine-i mezbûrede Karahisar mahallesinde vaki' on
yedi bâb cüllâh odalarında beher odanın şehriyesi
yirmi beşer pareden senevî hasıl-ı icarât..... 162 guruş

sâlif'üz- zîkr odalar ittisalinde bir bâb bakır
dükkânının şehriye kırk paradan senevî
hasıl-ı icarât 12 guruş

medine-i mezbûrede müceddededen bina eylediği hanın
fevkanî ve tahtanî elli dokuz bâb odası olub
na-tamam olmağla itmamına icar olunan senevî
hasıl-ı icarât..... 1000 guruş

medine- i mezbûrede Etmekçibaşı el-hac İbrahim'in
taht-ı icaresinde at değirmeni şehriyesi dokuz
guruşdan senevî hasıl-ı icarât..... 108 guruş

medine-i mezbûrede Pehlivân zimninin taht-ı
icaresinde olan at değirmeni ve menzil ve
şerbethanenin şehriyesi yirmi beşer guruş-
dan senevî hasıl-ı icarât 300 guruş

medine-i mezbûrede Dükkânönü nam mahalde etmekçi
firûnunun şehriyesi üçer guruşdan senevî
hasıl-ı icare 36 guruş

Medine-i mezbürede Çardak Servi dimekle arîf mahalde bir bab yağhanenin şehrîyesi altışar guruşdan senevî hasıl-ı icarât	72 guruş
medine-i mezbürede vaki' bir bab yağhane beher şehrîyesi altışar guruşdan senevî hasıl-ı icarât	72 guruş
medine-i mezbûre civarında vaki' harîk-ı sebze senevî hasıl-ı icaresi.....	100 guruş
medine-i mezbürede Bezzazân sûkunda vaki' on altı bab bezzâz dükkânlarının beher şehrîyesi otuz üçer pare birer akçeden senevî hasıl-ı icarât.....	132 guruş
medine-i mezbürede eyyam-ı şitada işleyen su değirmeninin senevî hasıl-ı icaresi.....	30 guruş
medine-i mezbürede Karaköy nâm mahalde vaki' nîf hisse at değirmeni senevî hasıl-ı icare.....	36 guruş
mezbûr Polad Mehmed'in medine-i mezbürede Alaca hamam dimekle arîf çifte hamamdan hisesinden senevî hasıl-ı icare	105 guruş
şaki-i mezbûrun gayr-i ez vakf kasaba-i Turgudlu'da mevcud emlâkinden senevî hasıl-ı icarât	1078
şaki-i mezbûr Ahmed' in gayr-i ez vakf kasaba-i Turgudlu'da mevcud emlâkinden senevî hasıl-ı icarât	478 guruş
yelekün-i hasıl-ı icarât der sene-i kâmîle	3715 guruş

çiftlik-i Papaslık ve çiftlik-i Mihail ve çiftlik-i cedid ve çiftlik-i Birunviran ve çiftlik-i Karsaklı

balâda zîr olunan çiftlikler-i ma' dûdeye iktiza iden tohum ve hayvanatdır ki ben vech-i atî zîr olunur.

tohum-i hînta ve ta'amîye : 2000 keyl- İstanbullu , **tohum-i şâir** : 2100 keyl-i İstanbullu , **tohum-i burçak**: 300 keyl-i İstanbullu , **tohum-i nohud**: 20 keyl-i İstanbullu , **kara sığır öküzü**: 50 çift, **kara sığır ineği** : 100 re's, **camus ineği** : 100 re's, **kısrak** : 60 re's, **dışı deve** : 40, **erkek deve** : 40,

bedel-i iltizâm-i çiftlikha-i mezkûr 7550 guruş (beheri sene bin beş yüz)

Mârr'üz-zîr beş aded çiftliklerde mevcud ve balâda tahrîr olunan tohum ve hayvanatdan zayı' oldunda mültezimi malından canib-i mirîye beher sene eda eylemek şartıyla vech-i meşrûh üzere meblağ-i mezbûr yedi bin beş yüz guruşa iltizam olunmuşdur.

Mandıradâ şakiyûn-i mezbûrunun mevcud ağnamı 15.000 aded bu havalilerde arîf-i bilâd zayı' olan ağnamı çobanı malından tazmin ve füru' ve hasîlât-sairesin çobanın olmak üzere beher bin ağnam senevi altışar yüz guruşa icâr oluna geldiği meşhûr ve müte'arîf olmağla balâda bast olunan ağnamın hasîlât-i icâresi dokuz bin guruşa baliğ olub sa'y'ül-mîrî sâlîf'üz-zîr ağnamının yapağı ve ta'yîn-i peynir ve ta'amîye kuzu için bin guruş dahî zamm-i behr ne vakit çoban tebdîl olunursa on beş bin koyunu tamam teslim üzere iltizam olmuşdur.

bedel-i iltizam-i ağnam-i mezkûr 10.000 guruş

balâda zîr olunan akarât ve icârâtı beher sene

yalnız üç bin yedi yüz on beş guruşdur..... 3715 guruş

balâda zîr olunan beş aded çiftlikler bedel-i

iltizamı yalnız yedi bin beş yüz guruşdur..... 7500 guruş

balâda zîr olunan ağnam bedel-i iltizamı

on bin guruşdur 10.000 guruş

beher sene bedel-i iltizamdır..... 21.215 guruş

meblağ-i mezbûr yirmi bir bin iki yüz on beş guruşun nîfî olan on bin altı yüz yedi büyük guruşu seksen senesi rûz-i hızırında ve nîf-i âheri olan on bin altı yüz yedi büyük guruşu seksen bir senesi Kasımında eda itmek üzere üç sene bir tahvil ile zabit ve rabt ve bedel-i iltizamı eda itmek temessük olicakdır.

bedel-i iltizamât-i mukata'at ber mucab-i
defter-i müfredât 20.360 guruş

kırk bir güne kadar meblâg-i mezbûru canib -i mirîcün Haseki ağa'ya teslim etmek
üzere temessük verilmiştir.

şakiyün-i mezbûrûnun yetmiş dokuz senesine mahsuben uhde ve iltizamlarında olan
mukat'at ve zeamât ve timarlar bedel-i iltizamının sinîn-i sabık tashîh ve tefâhhus
olundukda min hey'et'ül-mecmu' meblâg -i mezbûr yirmi bin üç yüz altmış guruşa baliğ
olub eğer mukat'at ve zeamât ve timarların za'fiyla hasıl-i intika ' olurmuş ancak
şakiyün-i mezbûrûnun esna-i muharebede başına cem' eylediği erazil ve eşhası
ekserinin hasılmasını ekl ve bel' itdürüb ve bazılarını dahi ber mantuk-ı evâmir-i alîyye-i
hüsrevaniye ta'yin olunan asâkir ekl ve bel' ve pây-zede eylediklerinden naşî ekseri
hasılmasını zayı ' olmağla asl-i bedel-i iltizamı tekmil etdürülmüştür.

**Sâlif'üz-zîkr çiftliklerden fazla olup füruht olunan hayvanât ve
hububât defteridir ki ber vech -i atî tahrîr olunur.**

boz tülü dôrum ve taylak erkek ve dişi deve : 193 aded (beheri 30 guruş) 5820 guruş,
Kara siğır dana ve buzağı : 1054 re's (beheri 5 gurluş) 5310 guruş, kısrak ve tay : 163
re's (beheri 10) 1630 guruş, camus, malak ve buzağı : 253 re's (beheri 15 guruş) 9795
guruş.

Yekün-i kıymet-i hayvanât 22.555 guruş

Meblağ-i mezbûru kırk bir gün tamamında Haseki ağa'ya eda etmek üzere
temessük verilmiştir.

Buğday der anbar ba'de ihrac'üt-tohum

ve ta'amîye-i çiftlikha : 2427,5 keyl-i İstanbulî (beheri 60) = 3637,5 guruş

Şa'ir der anbar ba'de ihrac'üt-tohum-ı

çiftlikha 775 keyl-i İstanbulî 586 guruş

Burçak : 794 keyl-i İstanbulî (beheri 30).....,.....596 guruş

Timarât ve mukata'at bedel-i iltizamı balâda

zîkr olunduğu üzere yirmi bin üç yüz altmış guruşdur 20360 guruş

Hayvanât bahaları balâda zîkr olduğu üzere yalnız

yirmi iki bin beş yüz ellî beş guruşdur.....22555 guruş

Hububât bahaları balâda zîkr olunduğu üzere yalnız

dört bin sekiz yüz on beş büyük guruşdur..... 4815,5 guruş

(yekün) 47730,5 guruş

Meblâg-ı mezbür kırk yedi bin yedi yüz otuz buçuk guruş kırk bir gün tamamında edaya Haseki ağa'ya temessük olunmuştur.

Şakiyûn-ı mezbûrûn Yaya karyesinde anbarlarında mevcud olan zehâ'ir Magnisa'ya nakl ve Mağnisa'da hanesinde mevcud olan zahire ile be-ma'rifet-i şer' füruht olunub bahaları Haseki ağa'ya teslim olmağıla defterinde mezkûrdur bu defterden haricdür.

Bin yüz yetmiş dokuz senesine mahsûb Kara Osman-Oğullarının avanelerinin ashablarına bedel-i İltizamını teslim idüb uhdelelerinde olan zeamet ve timarlardur zîr olunur.

Zeamet-i Ali Beglü 900 guruş, Belen karyesi zeameti 1200 guruş, Mağnisa civarında Bazergânlı timarı 2000 guruş, Tepecik karyesi timarı 100 guruş, Paşa karyesi timarı 250 guruş, Tatar karyesi timarı 300 guruş, Yehud karyesi timarı 1600 guruş, Adil Obası karyesi timarı 100 guruş, Sarı Çamlı karyesi 150 guruş, Mîr-alem zeameti parakendesiyle 3750 guruş, Çulliu karyesi timarı 100 guruş, Askerî karyesi timarı 500 guruş, Sakarya 150, Erdelli karyesi timarı 180, Senedîli karyesi timarı 120 guruş, Boz karye timarı 100 guruş, Süleyman Obası timarı 150 guruş, Begtoş timarı 100 guruş, Yukarı Vîran zevaid timarı 1000 guruş, Üçhavlu timarı (yazılılmamış), Dere köy timarı 100 guruş, Gökçe Ahmed karye timarı 130 guruş, Melengi timarı 150 guruş, Selçuklu karyesi timarı 150 guruş, Bayram karyesi 130 guruş, Karakurd karyesi timarı 80, Albaşlar karye 150 guruş, Sarılar karye 80 guruş, Isaca timarı 100 guruş, Alayundlu timarı 80 guruş, Çanaklı karyesi timarı 1600 guruş, Görürçü karyesi 80 guruş, Başlamış karye 100 guruş, Saraccık karyesi timarı 150 guruş, Ürpeden timarı 100, Bıyüklu nam-ı diger Burdurye timarı 80 guruş, İlîca kazasında Karaköy 100 guruş, Gökkaya timarı 180 guruş, Kasaba'da Devodlu timarı 350 guruş, Akçaşar timarı 50, nîsf hisse Orta 200, Kızılcalı timarı 1000, Karaköy timarı 100, Bitra timarı 100 guruş, Kara Halillü timarı 140, Celeb Musa timarı 120 guruş, Geçenbe timarı 90 guruş, Mağnisa ve Palamud ovاسında mizari' 1200 guruş, Burun-uzun karyesinde ve kurbünde mezrû' çeltik 1000 guruş.

Cem'an yekün yalnız yirmi bin üç yüz altmış.

Sene-i mezbûra mahsûb Mermere (Marmara) kazası dahilinde uhde-i İltizamında olan timarlar ve Mermere (Marmara) vakfı yirmi bir gün tamamında eda etmek üzere Haseki Ağa'ya temessük verilmiştir.

Bedel-i İltizam 2500 guruş.

Sene-i mezbûra mahsûben Gördüs kazasında olan timarlar on beş gün tamamında eda etmek üzere Haseki Ağa'ya temessük verilmiştir. 1130 guruş