

BAŞDEFTERDAR EL-HÂC MEHMED EFENDİ VAKFIYESİ

Doğan Yörük*

Özet

Osmanlı toplum ve kültür hayatı üzerinde etkili olan müesseselerin başında vakıfların geldiği bilinmektedir. Vakıflar dinî, ilmî, iktisadî, beledî, siyâsi, içtimaî, vs. gibi alanlarda yapmış oldukları faaliyetlerle toplumun her kesimine hitap edebilmişlerdir. H.1088/M.1677'de kurulan el-Hâc Mehmed Efendi vakfı da faaliyet sahası olan İstanbul ve Edirne'de eğitim ve öğretim alanında topluma hizmet götürmek amacıyla kurulmuş bir vakıftır. Her ne kadar Kadiasker Câmiî ile Yakut Paşa Mescidi'nin aydınlatılması ve su yollarının tamirine yönelik şartlar görültüyorsa da, vakıf gelirlerinin çok büyük bir kısmının eğitim ve öğretime tahsis edildiği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: *el-Hâc Mehmed Efendi, Edirne, İstanbul, Vakıf, Vakfiye*

Abstract

The Vaqfiye of Chief Defterdar el-Hâc Mehmed Efendi

It is known that vaqfs came in the first place of the foundations which had an effect upon social and cultural life of Ottoman Empire. Vaqfs addressed to all parts of the society by the activities in religious, scientific, financial, municipal, political, and social aspects etc. The vaqf of el-Hac Mehmed Efendi is also one of those vaqfs founded (H.1088/M.1677) in İstanbul and Edirne with the aim of serving the public in education fields. Although there were some conditional transactions that the vaqf had to do about lighting Kadiasker Mosque and Yakut Pasha Mescid and about mending watercourses, it is understood that a great deal of the vaqf income was assigned to the education.

Key Words: *el-Hâc Mehmed Efendi, Edirne, İstanbul, Vakıf, Vakfiye*

* Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Öğretim Üyesi Yard. Doç.Dr. Vakfiyenin okunması ve değerlendirilmesindeki yardımlarından dolayı hocalarım Prof.Dr. Bayram ÜREKLİ ve Prof.Dr. Mikâil BAYRAM'a teşekkür ederim.

I- EL-HÂC MEHMED EFENDİ

Kaynaklarda hayatına dair fazla bilgi bulamadığımız el-Hâc Mehmed Efendi, ilki 1651-1652 yılları arasında, ikincisi de 1656 yılında olmak üzere iki defa başdefterdarlık¹ yapan Sarı Ali Paşa'nın oğludur². Vakfiyeden, beş erkek kardeşinin bulunduğu ve hepsinin de *bey* unvanı taşıdığı anlaşılmaktadır³. Babasından dolayı defterdar-zâde denilen el-Hâc Mehmed Efendi'ye daha sonra *kubbealtı veziri* olduğu için *paşa* unvanı verilmiştir. Yeniçeri kâtipliğinden başdefterdarlığa yükselen Mehmed Efendi'nin âlim ve şair bir kişiliğe sahip olduğu da belirtilmektedir⁴. 5 Cemâziyelâhir 1086/ 27 Ağustos 1675'de başdefterdarlık görevine atanmış Mehmed Efendi, 12 Rebîülevvel 1088/ 15 Mayıs 1677'de azledilmiştir⁵. Mehmed Efendi 1 sene, 8 ay, 19 gün başdefterdarlık görevini sürdürmüştür. 18 Şevval 1099/ 16 Ağustos 1688'de ise vefat etmiştir⁶. Vakfi ise 1 Rebîülevvel 1088/ 4 Mayıs 1677 tarihinde kurmuştur. Buna göre vakfiyenin tescilinden 11 gün sonra defterdarlık görevinden ayrılmak zorunda kalmıştır.

II- VAKFIYENİN ÖZELLİKLERİ

1-Vakfiyenin Nitelikleri

Vakfiyenin asıl nushası bulunamamıştır. Ancak sonraki yıllarda ait arşiv kayıtlarından vakıfla ilgili bazı işlemlerin yapıldığı görülmektedir⁷. Bizim neşir için üzerinde çalıştığımız bu süre (Levhalar), Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Feridun Nafiz Uzluk Bölümü'nde, 6750 (eski no. 3610) numarada

¹ Defterdarlık hakkında geniş bilgi için bkz. Uzunçarşılı 1997, 506-508; Kütkoçlu 1994, 94-96.

² Sarı Ali Paşa, meslekten yetişmiş, başmuhasebecilik yapmış, 1 Muharrem 1062/ 14 Aralık 1651'de başdefterdar olmuş, 20 Safer 1062/ 1 Şubat 1652'de azledilmiştir. Ali Paşa'nın birinci defterdarlığı 1 ay, 19 gün sürmüştür. 1 Râceb 1066/ 25 Nisan 1656'da ikinci defa başdefterdarlığa getirilmiş, 1 Şevval 1066/ 23 Temmuz 1656'da görevine son verilmiştir. Ali Paşa'nın ikinci defterdarlığı ise 2 ay 28 gündür. Toplam görevde kaldığı süre 4 ay, 17 günü bulmaktadır. Bkz. Danişmend 1971, 272-274; El-Hâc Mehemed Efendi ibn el-merhûm Ali Paşa (Vakfiye s.5b).

³ Bu kardeşler Zâhrû'l-akrân Süleyman Beğ ibn el-merhûm Ali Paşa, Mefharu'l-akrân Habib Beğ ibn Ali Paşa, Umdetü'l-ümerâ-i Hasan Beğ b. Ali Paşa, Fahru'l-akrân Hızır Beğ b. Ali Paşa, Fahru'l-akrân Abdurrahman Beğ b. Ali Paşa (Vakfiye, s.17b).

⁴ Danişmend 1971, 277.

⁵ Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Mehmed Efendi'nin defterdarlık görevinden 13 Rebîülevvel 1088/ 16 Mayıs 1677 tarihinde azledildiğini belirtmektedir. Bkz. Defterdar Sarı Mehmed Paşa 1995, 84.

⁶ Danişmend 1971, 277.

⁷ BOA, EV, Gömlek 27211, 123-124; Gömlek 26534, (yok); Gömlek 25995, 4a/2; Gömlek 23737, 4; Gömlek 14826, 2.

kayıtlıdır⁸. Vakfiye defter şeklinde olup, 200 x 300 mm boyutunda, 18 yaprak, 36 sayfadır. Sayfaların birleştiği yerlere vurulmuş olan mühürler dikkat çekmektedir. Cetvel içine alınan metnin, belirli yerlerinde çiçek şeklinde yıldız işaretleri görülmektedir. Ayrıca, vakfin gelir kalemlerini oluşturan bazı gayrimenkullerin padişahtan satın alındığını belirten “*taraf-i şehriyâri*”den ibaresinin üzeri açık mürekkeple boyanmıştır. Defterin cildi ise ebru çiçek desenli ve mikleblidir.

Gurre-i Rebîülevvel 1088/ 4 Mayıs 1677 tarihinde İstanbul, Davud Paşa kazası şer’iye mahkemesince tanzim edilmiş ve dört ayrı makam tarafından tescil edilmiştir. İstanbul ve Davud Paşa kadılarının tasdikleri sayfanın içine, Rumeli ve Anadolu kadiaskerlerinin tasdik yerleri ise kenar boşluklarına gelecek şekilde düzenlenmiştir. Vâkif, başdefterdar el-Hâc Mehmed Efendi’dir. Vakfiyenin her sayfası dokuz satırlı metinlerden oluşmaktadır. İlk sayfadaki metinde üç satır bulunmaktadır. Şahitler kısmı hariç 256 satırdan müteşekkil olan vakfiyenin ilk 60 satırını dua kısmı oluşturmaktadır. Şahitlerin bulunduğu bölüm ise unvanlarına ve sıfatlarına bağlı olarak isimler uzayıp kısalıldığından dolayı sayfalarda standart bir satır sistemi görülmemektedir.

2-Tasdik Edenler

Vakfiye, İstanbul Davud Paşa kadısı Lutfullah Mehmed el-Mevlâ marifetiyle düzenlenip tasdik edildikten sonra İstanbul kadısı Mustafa b. Mehmed, Anadolu kadiaskeri Âbid b. Mustafa ve Rumeli kadiaskeri eş-Şeyh Mehmed tarafından da onaylanmıştır. Vakfiyenin müsveddesini Mahmud Çelebi b. Abdullah hazırlamış, kâtipliğini de İmam-zâde İbrahim Çelebi ile Yusuf Beşe yapmıştır⁹.

3-Şahitler

Mehmed Efendi, başdefterdarlık görevi ile divân-ı humâyûnun aslı üyesi iken, bu vakfı kurmuş olmasından dolayı; vakfiyede oldukça zengin bir şahitler listesi (65 şahit, 2 kâtip, 1 müsevvîd) bulunmaktadır. Öyleki, dönemin en önemli şeyh, seyyid, kadı ve imamlarının yanında, askerî sınıfâ mensup kapı kulları; sarayın Enderun ve Birun kısmına mensup kişiler ile defterhâne görevlileri; bey, efendi, çelebi, ağa ve hacı unvan ve lakaþlı ümara ile dinî ve ilmî karakteri ön plana çıkan insanların şahit olarak yazıldığı görülmektedir.

⁸ Vakfiye esas olarak Konya İl Halk Kütüphanesi Feridun Nafiz Uzluk bölümünde kayıtlı iken daha sonra buradaki yazma ve basma eski harflî eserler, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesine taşındığından ve buradaki katalog çalışması henüz tamamlanmadığından vakfiyenin eski numarası verilmemiştir.

⁹ Vakfiye, s.18b.

Saray görevlileri ve askerî sınıfın diğer zümrelere göre ağırlık kazanması muhtemelen Mehmed Efendi'nin işgal ettiği başdefterdarlık makamıyla yakından ilgilidir.

Aşağıdaki tabloda (Tablo I) da görüleceği üzere şahitler dört ayrı kategoriye ayrılmıştır. Bunlardan en kalabalık kesimi 25 nefer ile askerîler, en az kesimi ise 7 nefer ile sivil karakterliler oluşturmaktadır. Tablodaki dördüncü başlık memuriyet ve mesleği belirtilmeyenler şeklinde adlandırılmıştır. Burada *bey*, *ağa*, *çelebi*, *efendi*, *hacı* gibi unvan ve lakapların dışındaki sıfat ve görevler dikkate alındığından bu gibi kişiler diğer üç zümreye dâhil edilmemişlerdir.

Hâlbuki *bey* ve *ağa* terimleri direk olarak askerî sınıfın; *çelebi* ve *efendi* terimleri hem askerî hem de ilmiye mensuplarının; *hacı* ise hacca gitmiş askeriye, ilmiye, kalemiye, saray halkı ile reâyânın kullanabildiği bir lakaptır. Buradan hareketle, *bey*, *ağa*, *çelebi*, *efendi*, *hacı* gibi unvan ve sıfatlı şahitler ayrı başlık altında incelenmiştir. Şu halde 9 *bey*, 10 *ağa*, 21 *efendi*, 8 *çelebi* ve 6 *hacı* olmak üzere toplam 54 nefer askerî, kalemî, ilmî, dinî ve kazâî görev ve sıfatının yanında başka bir lakap daha taşımaktadır. Bunlardan 33'ünün birden fazla, 21'inin ise sadece tek bir unvan veya sıfatı bulunmaktadır.

Şahitler arasında zikredilmeye değer bir başka grup ise Mehmed Efendi'nin kardeşleridir. Bunlar Süleyman, Habib, Hasan, Hızır ve Abdurrahman olmak üzere 5 kişidirler ve hepsi de *bey* unvanı taşımaktadırlar.

Tablo I- Unvan, görev ve sıfatlarına göre şahitler

Kategorisi	Görev ve Memuriyet	Sayısı
1 Dinî, ilmî ve kazâî memuriyeti olanlar	Şeyh	2
	Şeyh - el-Erzincânî	1
	Şeyh - Seyyid	2
	Bağdat Kadısı	1
	İmam	6
2 Askerî sınıfı mensup kapıulları, sarayın Enderun ve Birun kısmına mensup kişiler ile defterhâne	Cerrâh	1
	Kethüdâ-i Vâlide Sultân	1
	Kethüdâ-i Haseki Sultân	1

Başdefterdar el-Hac Mehmed Efendi Vakfiyesi

	görevlileri	Ser-Muhâsebe	1
		Halîfe-i Muhâsebe-i Evvel	1
		Seyyid - Ser-Halîfe-i Mevkûfât	1
		Tezkire-i Mâliye	1
		Emîn-i Cev	1
		Emîn-i Gümrük	1
		Emîn-i Peksimed	1
		Ser-Sekbânân	1
		Ser-Gulâm-ı bâlkî	1
		Ser-Turnâ-yı sâbık	1
		Ser-Yazıcı-ı sâbık-ı ocak	1
		Ağa-yı Yeniçeriyyân-ı dergâh-ı âlî	1
		Mehter-i Hayme	1
		Çorbacı-ı Acemiyân	1
		Çorbacı-ı sâbık	1
		Yorgancı - el-Yesârî	1
		el-Esîrî	1
		el-Mektûbî	1
		el-Cündî	1
		Çavuş	2
		Mîr-i Piyâde	1
3	Sivil karakterli kişiler	Bedestânî	2
		el-Hammâmî	1
		el-Münâdî	1
		Acem-zâde	1
		el-Konevî	1

		el-Üsküdârî	1
4	Memuriyeti ve mesleği belirtilmeyenler	Mesleği belirtilmeyenler	21
TOPLAM			65

4-Vakfiyede İsmi Geçen Mevkûfât

1-Edirne'de iki tarafı Eski Saray, iki tarafı da yol ile hudut olan bir ekmek fırını,

2-Aynı yerde iki göz degirmen,

3-Aynı yerde yeraltına döşenmiş künklerle akitilan bir mâsure leziz su,

4-Aynı yerde bir odunluk,

5-Nerede olduğu belirtilmeyen muhtemelen Eski Saray yakınında ve diğer mevkufatla birlikte olan bir hamam,

6-Hamamın yanında bir câmekân,¹⁰

7-Yine hamamla birlikte anılan üç mâsure leziz su bulunmaktadır.

5-Tevliyet Durumu

Vâkif Mehmed Efendi, kethüdası Mehmed Ağa İbn Osman'ı ilk mütevelli olarak tayin etmiştir. Mehmed Ağa'nın ölümünden sonra tevliyet'in kendi evlatlarına, evlatlarının soyu kesintiye uğradığında azatlı kölelerinden en sâlih ve en büyük olanına, azatlı kölelerinin de soyunun kesilmesi durumunda Kadiasker veya Sarâc Doğan mahalleleri sâkinlerinden sâlih ve mütedeyyin bir kimsenin mütevelli olmasını şart koşmuştur. Mehmed Efendi, İstanbul kadısının Allah rızası için vakfa nâzır olmasını, hizmetinde olan İbrahim b. Hüseyin'in ise kâtiplik görevini yürütmесini istemiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere Mehmed Efendi'nin kurmuş olduğu vakıf, hizmet sahası itibariyle hayrî, idaresi bakımindan ise ailevî yani yarı ailevî vakıftır¹¹.

¹⁰ Hamamların birçoğunda câmegâh veya câmekân denilen büyük kubbeli soyunma yerleri, hamamların bir bölümü olmasına rağmen burada ayrı bir bina gibi telakki edilmiştir. Geniş bilgi için bkz. Eyice 1997, 402-430.

¹¹ Vakıfların kategorileri hakkında geniş bilgi için bkz. Yediyıldız 2003, 14-19.

6-Vakıf Gelirlerinin Dağılımı

Vakfa gelir olarak kaydedilen mevkûfâtın kirâsından elde edilen gelirin harcama kalemleri şöyle sıralanabilir:

1-Zevcesi, merhum Şaban Paşa'nın kızı Ayşe Hanım'ın ruhu için Edirne'de Eski Saray içinde yaptırdığı mektepte sâlih ve mütedeyyin bir kimsenin muallim olmasını ve Müslüman çocuklarına Kur'an öğretmesini, bu iş için de kendisinin günde 8 akça yevmiye ile vazifelendirilmesini,

2-Bir sâlih kimsenin mektepte halife olup, muallime yardım etmesi ve Kur'an öğretmesi karşılığında günde 4 akça yevmiye verilmesini,

3-Mektepte bulunan yetim Müslüman öğrencilere günde 8 akça hesabı üzerinden yılda 2.880 akça kapama ve pabuç satın alınıp her senenin Ramazan ayında giydirmesini,

4-İstanbul'da Şeyh Ümmî Sinan-zâde Hasan Efendi müritlerinden 10 kişiye her gün sabah namazından sonra zâviyede toplanıp birer cüz okumaları ve sevabını vâkıfin ruhuna hediye etmeleri karşılığında kendilerine günlük 3'er akça verilmesini, şayet 10 kişiden biri ölüse tekke-i mezbûre şeyhinin, müritlerinden birini mütevellinin izni ile vazifelendirmesini,

5-Günde 2 akça vazife ile tekke müritlerinden birinin okunan cüzleri hıfz etmekle görevlendirilmesini,

6-Günlük 2 akça üzerinden senede 720 akça ile mektebe yeteri kadar hasır ve kömür satın alınıp konulmasını,

7-Edirne'deki Yakut Paşa Mescidi mihrabının iki tarafında, her sene Berat gecesinde yakılması için günlük 2 akça üzerinden senede 720 akça olmak üzere iki bal mumu satın alınmasını,

8-Yakut Paşa Mescidi'nde yakılması için günlük 3 akça üzerinden senede 1.080 akça olmak üzere zeytinyağı ve kandiller satın alınmasını,

9-Yakut Paşa Mescidi'nde kayyim olan kişinin günlük 1 akça vazife ile görevlendirilip mescide konan kandillerin üç vakitte (sabah, akşam, yatsı) yakıp ve söndürmesini,

10-Suyolcu taifesinden olup ve bu meslekte mahir olan bir kimseye günlük 4 akça vazife ile Edirne'deki hamam ve firının suyollarını imar ve tamir etmesini,

11-Edirne'de olan vakıf gelirlerinin toplanması için bir kişinin günlük 3 akça vazife ile câbi olarak görevlendirilmesini,

12-Tefsir, hadis ve çeşitli ilimlere kâdir, namaz ve takvâsı ile bilinen bir kimseye günlük 30 akça vazife ile İstanbul'da Kadiasker Câmii'nde haftada iki gün ilim öğrencilerine yetenekleri çerçevesinde ders-i âmlık etmesini,

13-Kadiasker Câmii'nde bina ve vakf ettiği mektepte sibyan eğitimi yapan muallime günlük 10 akça verilmesini,

14-Aynı mektepte muallime yardım ve sibyan eğitimi yaptırmak için halifeye günlük 5 akça verilmesini,

15-Soğuk kiş günlerinde mektepteki çocukların iç için günlük 15 akça olmak üzere her sene kapama, hasır, pabuç, kömür ve sulamak için bardak ve desti satın alınmasını,

16-İstanbul'da yeniden bina ettiği çeşmenin suyollarının tamiri için suyolcu taifesinden bir kimsenin günlük 2 akça ile görevlendirilmesini,

17-İstanbul'da Kadiasker Câmii haremde yeniden bina ettiği şadırvanın su yollarını imaret ve tamir için suyolcu taifesinden bir kişiye günlük 2 akça verilmesini,

18-Kadiasker Câmii mihrabının iki tarafında yakılması için günlük 3 akça üzerinden senede 1.080 akça bal mumu satın alınmasını,

19-Kadiasker Câmii'ne kayyim olan kimseye her gün şadırvanı temizlemesi için günlük 2 akça verilmesini,

20-Kadiasker Câmii Mahallesi sâkinlerinden bir kimsenin, günlük 1 akça yevmiye ile yeniden bina ettiği çeşmede müslümanların su içmesi için konulan taşı her sabah çeşmeye koymak ve akşam da almakla görevlendirilmesini,

21-Kâtibin günlük 5 akça ile vazifelendirilmesini,

22-Mütevelliye de günlük 20 akça verilmesini şart koşmuştur.

Bunların haricinde vakıf gelirlerinden fazlalık kalırsa mütevelli elinde tutulması ve gereği zaman evkâfin imâret ve tamirine harcanılması istenmektedir.

Yukarıda, sarf edilecek yerleri belirtilen vakıf gelirlerinin, toplam ne kadar bir meblağ tuttuğu bilinmemektedir. Ancak hizmet ve harcama kalemleri için ne kadar ücret tahsis edildiği belirtilmiştir. Buradan hareketle en azından

günlük ücretleri yılın tamamına yayarak asgarî vakfin sahip olduğu toplam geliri bulmak pekâlâ mümkünür. Buna göre, 22 maddede topladığımız harcama masraflarının yekûnu 50.640 akça tutmaktadır. Gerçek rakamın bundan çok daha fazla olduğuna şüphe yoktur. Zira gelir giderden yüksek olmalıdır ki, her zaman vakfin tamir ve onarımı için harcanmaya hazır bir kaynak bulunmalıdır. Buna ilaveten 3. maddede her bir yetim çocuğa yıllık 2.880 akça ayrılmış fakat bu çocukların sayısı verilmemiştir. Biz, toplam geliri hesaplarken 1 çocuğun istihkakını dikkate alarak yekûnu bulmaya çalıştık. Buradaki çocuk adedini her arttırmışımızda buna paralel olarak vakıf gelirinin yekûnunun da artacağı muhakkaktır.

7- Vakfiyenin Değerlendirilmesi

Vakfin, başlangıçta 3.000 esedî kuruş (360.000 akça)¹² ile Edirne'de Eski Saray'a bitişik olan bir ekmek fırını, iki göz dejirmen, bir mâsure leziz su ve bir odunluğ, buna ilaveten meblağı belirtilmeyen bir miktar para ile de muhtemelen yine aynı yerde bir hamam, bir câmekân ve üç mâsure leziz suyun satın alınmasıyla ihdas edildiği anlaşılmaktadır (Vakfiye s.7a-7b).

Vakfiyenin İstanbul'da düzenlendiği fakat gelir kaynaklarının tamamının Edirne'de olduğu, hizmet alanlarının da İstanbul ve Edirne olmak üzere ikiye ayrıldığı görülmektedir. Buna göre; vâkif, eşinin ruhu için Edirne'de Kur'an eğitimi veren bir mektep yaptırmış, buradaki muallim, halife ve öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik de vakıf gelirinden pay ayırmıştır. Yine Edirne'de bulunan Yakut Paşa Mescidi ile İstanbul'daki Kadıasker Câmii'nin aydınlatılması ve bu câmi haremî içerisinde sıbyan eğitimi vermek üzere bina ettiği mektep ve şadırvanın giderleri için; ayrıca İstanbul'da bulunan Şeyh Ümmî Sinan-zâde Tekkesi'ndeki Şeyh Hasan Efendi mûritlerinden 10 kişiye her gün kendi ruhu için cüz okumaları karşılığında, kendilerine gelir tahsis ettiği dikkat çekmektedir. Buradan da anlaşılabileceği üzere; vakıf gelirlerinin büyük bir kısmı eğitim ve öğretim faaliyetlerine ayrılmıştır.

Yukarıda adı geçen Yakut Paşa Mescidi, Kadıasker Câmii ve Şeyh Ümmî Sinan Zâviyeleri ile vâkifin ne gibi bir ünsiyet bağı bulunduğu ve niçin bu binalara gelir tahsis ettiği tam olarak bilinmemekle birlikte, bu eserler ve kişiler hakkında bilgi sahibi olmak, kısmen de olsa bize bu soruların cevabını bulmada yardımcı olabilir kanaatindeyiz. Bu düşünceden hareketle, adı geçen mescid, câmi ve zâviye hakkında kısa bir bilgi vermek faydalı olacaktır.

¹² 1esedî kuruşun akçaya oranı 1676-1683 arasında 120 akçadır. Mantran 1986, 234; Pamuk 1999, 152; Pamuk 2004, 1076.

Yakut Paşa Mescidi: Edirne şehrinin kurucuları arasında yer alan, XV. asır başlarında yaşayan Yakut Paşa, önce Emir Süleyman'ın maiyetinde Edirne'de bulunmuş daha sonra Çelebi Sultan Mehmed'in hizmetine girmiş ve ilk lalası olmuştur¹³. Yakut Paşa'nın zaman zaman Yakup Paşa şeklinde yazıldığı ve bu iki ismin aynı kişiyi temsil ettiği ifade edilmiştir. XV ve XVI. yüzyıllarda Yakut Paşa Mescidi'ne rastlanılmamakla birlikte, Edirne kalesi içindeki mahallelerden birinin isminin Yakut Paşa olduğu daha sonra bu mahallenin adının Metropolit olarak tesmiye edildiği belirtilmiştir¹⁴.

Kadiasker Câmii: 1321/1903 yılında vefat eden Kazasker Süleyman Sırı Efendi'nin İstanbul'un Kadıköy ilçesi Erenköy semtinde yaptırmış olduğu bir Kazasker Câmii bulunmaktadır¹⁵. Ayrıca, Üsküdar – Divitçiler Sokağı'nda da Kazasker Mescidi adıyla anılan başka bir mabet daha vardır. Bunun bânisi ise 1572 yılında vefat eden, Anadolu ve Rumeli kazaskerliği yapmış olan Muallimzâde Kazasker Ahmed Efendi'dir¹⁶. Vakfiyede zikredilen Kadiasker Câmii'nin bugünkü Kazasker Mescidi olarak bilinen yapı olması kuvvetle muhtemeldir.

Şeyh Ümmî Sinan: Doğum tarihi kesin olarak bilinmemesine rağmen, Antalya'nın Elmalı kazasında doğduğu ve yaşadığı bilinmektedir. Halvetiyye'nin Ahmedîyye kolunun kurucusu Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin'in (ö.910/1504) halifelerinden Abdülvehhab Ümmî'nin (ö.1004/1595-1596) halifesî Eroğlu Nûrî'ye intisap etmiş, Eroğlu 1603'te vefat edince onun yerine post-nişîn olmuştur. 25 Cemâziyelâhir 1067/ 10 Nisan 1657'de Elmalı'da vefat etmiştir¹⁷.

Yunus Emre ekolüne mensup olan Ümmî Sinan; mutasavvif, mürşit, âlim, müderris, şair ve ahlak adamı olarak sevilip sayılmış, şöhreti ve irşad faaliyetleri saraya kadar nüfuz etmiştir. Şöhretinin bu derece yayılmasındaki en önemli etkenlerden birisi şüphesiz; ilahi tarzının en güçlü şairleri arasında yer alan ve fikirleriyle Türk tasavvuf tarihinin Şeyhü'l-ekber'i kabul edilen Niyazi-i Mîsrî'nin mürşidi olmasından kaynaklanmaktadır¹⁸.

Ümmî Sinan-zâde (Şeyh) Hasan Efendi: Halvetiyye ricâlinden olup ömrünü vaaz ve irşad ile geçirmiştir. Ümmî Sinan Tekkesi şeyhliği ve Fatih Câmii cum'a vaizliği yapmış, H.1088/ M.1677'de vefat etmiştir¹⁹. Şehremini

¹³ Gökbilgin 1952, 23-27.

¹⁴ Gökbilgin 1952, 26.

¹⁵ Öz 1987, 38; Anonim 1994a, 251.

¹⁶ Öz 1987, 38; Anonim 1994b, 251.

¹⁷ Bursali Mehmed Tahir 1333, 20-21; Uludağ 1997, 394; Bilgin 2000, IX-XXXI.

¹⁸ Kurnaz ve Tatci 1998, III-51.

¹⁹ Bursali Mehmed Tahir 1333, 61; Şeyhî Mehmed Efendi 1989, 571.

yakınındaki Ümmî Sinan Tekkesi'nde medfundur. Mecâlis-i Sinâniye ismindeki meşhur mev'izası basılmıştır. Ayrıca Künüzü'l-hakâyık fi Rumûzi'd-dekâyık, Dîvânü'l-hayat ve Fezâ'ilü's-suâhûr isimlerinde eserleri bulunmaktadır²⁰.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, vâkif Mehmed Efendi ile Yakut Paşa Mescidi, Kadiasker Câmii ve Şeyh Ümmî Sinan-zâde Şeyh Hasan Efendi arasında bir bağa rastlanılmamaktadır. Ancak, Mehmed Efendi'nin İstanbul'da yaptırdığı mektep ve sadırvanın Kadiasker Câmii haremî içinde olmasından dolayı câmiye de gelir tahsis ettiği anlaşılabılır. Diğer taraftan, Şeyh Ümmî Sinan-zâde Şeyh Hasan Efendi'nin hem tekke şeyhliği hem de Fatih Câmii Cuma vaizliği yapmış olması, onu dönemin en nüfuzlu kişilerinden biri olduğunu göstermektedir. Zira Cuma günleri kürsüye çıkan vaizlerin özel bir şöhrete sahip olduğu bilinmektedir²¹. Buna Fatih Câmii gibi İstanbul'un en büyük câmilerinden birinin Cuma vaizliği ve yazdığı kitapların etkisi de de ekleninceünün büsbütün artacağı kesindir. Böyle bir şeyh ve âlimin başında bulunduğu tekke ve mûritlerinin de toplum nezdinde itibarının bir hayli yüksek olduğu düşünülürse Şeyh Ümmî Sinan-zâde Şeyh Hasan Efendi tekke ve mûritlerine vakıf gelirinden hisse ayrıldığı söylenebilir. Vakfin başka bir hizmet alanı ise Yakut Paşa Mescidi'dir. Fakat vâkîfin Yakut Paşa ve mescidi ile ilgili ne gibi bir bağa sahip olduğunu tespit edemedik.

SONUC

Vakıflar Genel Müdürlüğü envanter listesinde bulunmayan 1677 tarihli el-Hâc Mehmed Efendi Vakfiyesi'nin yaylanması ile bilinmeyen bir vakfiye gün yüzüne çıkartılmıştır. Vakfiyede, ilmiye sınıfının şefi olan Şeyhülislamdan sonra gelen iki önemli memurun, Rumeli ve Anadolu kazaskerlerinin daha sonra da İstanbul ve Davud Paşa kadılarının imzaları görülmüştür. Vakfa gelir teşkil eden mûlklerin bir kısmının padişahdan satın alındığı anlaşılrken, diğerlerinin kimden alındığı tespit edilememiştir. Mevkûfâtın tamamı Edirne'de olmasına rağmen hizmet alanları İstanbul ve Edirne olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Buna göre vakıf gelirleri; Kur'an eğitimi veren iki mektep (biri Edirne'de), bir mescid (Edirne'de), cami, sadırvan ve çeşme ile vâkîfin, eşi ve kendi ruhu için cüz okuyacak kişiler arasında pay edilmiştir. Vakıf gelirlerinden en büyük hisse eğitim öğretim faaliyetlerine tahsis edilmiştir. Çünkü bu mekteplerdeki çocukların barınma, ısrınma, yeme, içme ve giysi ihtiyaçlarının yanında müderris, halife ve ders-i âmmların da ücretleri vakıf tarafından karşılanmıştır.

²⁰ Nâ'il Tuman 1949, 194.

²¹ Yediyıldız 1987, 160.

Vakfiyenin önemli hususiyetlerinden birisi de şahitler kısmıdır. Vâkifin Osmanlı bürokrasisinin en itibarlı mevkilerinden birinin başında olması hasebiyle, şahitler listesi bir hayli kabarık ve bir o kadar da niteliklidir. Buna göre, şahitler arasında seyyid, şeyh, kadi, imam, hacı gibi dinî, ilmî ve kazâî şahsiyetler; yeniceri ağası, sekbançılıbaşı, turnacıbaşı, doğancıbaşı, valide sultanın kethüdası, haseki sultanın kethüdası, gulumcıbaşı, arpa emini, gümrük emini, peksimed emini, çavuş, piyadebaşı, yazıcıbaşı, acemiyan çorbacısı, mehter-i hayme, el-esirî, el-cerrah ve bey gibi askerî ve saray erkânı; tezkire-i maliye, ser-halife-i mevkûfât, el-mektûbî, muhasebecibaşı ve halife-i muhasebe-i evvel gibi defterhâne bürokratları; efendi, celebi ve ağa unvanlılar ile herhangi bir sıfatı belirtilmeyen kişiler dikkat çekmiştir. Nihayet Mehmed Efendi'nin kurduğu vakıf, hizmet sahası itibarıyle hayrî, tevliyet bakımından ailevî, bütün olarak da yarı ailevî bir vakif olarak değerlendirilebilir.

BİBLİYOGRAFYA

A- Arşiv Belgeleri

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Evkaf Defterleri, Gömlek 27211, 26534, 25995, 23737, 14826.

B- Basılı Eserler

- Anonim, 1994a, “Kazasker Câmiî”, *Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi*, VIII, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 251.
- Anonim, 1994b, “Kazasker Mescidi”, *Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi*, VIII, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 251.
- Bilgin 2000, Azmi Bilgin, *Ümmî Sinan Divanı (İnceleme – Metin)*, İstanbul.
- Bursalı Mehmed Tahir, 1333, *Osmanlı Müellifleri*, I, İstanbul.
- Danişmend 1971, İsmail Hami Danişmend, *İzahî Osmanlı Tarihi Kronolojisi*, V, Türkiye Yayınevi, İstanbul.
- Defterdar Sarı Mehmed Paşa, 1995, *Zübde-i Vekayât Tahlîl ve Metin (1066-1116/ 1656-1704)*, Haz. Abdulkadir Özcan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
- Eyice 1997, Semavi Eyice, “Hamam”, *DİA*, XV, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 402-430.
- Gökbilgin 1952, M. Tayyib Gökbilgin, *XV. ve XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livasındaki Has – Mukataa, Mülk ve Vakıflar*, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

- Kurnaz ve Tatçı 1998,
Cemâl Kurnaz – Mustafa Tatçı, *Ümmî Sinân Hayatı ve Şiirleri*, Akçağ Yayıncıları, Ankara.
- Kütükoğlu 1994,
Mübahat S. Kütükoğlu, “Defterdar”, *DIA*, IX, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 94-96.
- Mantran 1986,
Robert Mantran, *17. Yüzyılın İlkinci Yarısında İstanbul*, I, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay – Enver Özcan, V Yayıncıları, Ankara.
- Mehmed Süreyya, 1308,
Sicill-i Osmâni, II, Matbaa-i Amire, İstanbul.
- Nâil Tuman 1949,
Nâil Tuman, *Tuhfe-i Nâili*, I. İstanbul
- Öz 1987,
Tahsin Öz, *İstanbul Camileri*, II, Türk Tarih Kurumu Yayıncıları, Ankara.
- Pamuk 1999,
Şevket Pamuk, *Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi*, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
- Pamuk 2004,
Şevket Pamuk, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Para 1326-1914”, *Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi*, II, Edt. Halil İnalçık – Donald Quataert, Eren Yayıncılık, İstanbul.
- Şeyhî Mehmed Efendi, 1989,
Vekayiü'l-fudâlâ, I, Neşre Hazırlayan Abdulkadir Özcan, Çağrı Yayıncıları, İstanbul.
- Uludağ 1997,
Süleyman Uludağ, “Halvetiyye”, *DIA*, XV, Diyanet Vakfı Yayıncıları, İstanbul, 393-395.
- Uzunçarsılı 1997,
İ. Hakkı Uzunçarsılı, “Defterdâr”, *İA*, III, MEB, Eskişehir, 506-508.
- Yediyıldız 1987,
Bahaeddin Yediyıldız, “Vakıf Müessesesinin XVIII. Asırda Kültür Üzerindeki Etkileri”, *Türkiye'nin Sosyal ve*

Başdefterdar el-Hac Mehmed Efendi Vakfiyesi

Ekonomik Tarihi, Edt. Osman Okyar - Halil İnalcık,
Ankara, 157-161.

Yediyıldız 2003,

Bahaeddin Yediyıldız, *XVIII. Yüzyılda Türkiye'de Vakıf
Müessesesi – Bir Sosyal Tarih İncelemesi-*, TTK, Ankara.

EK:

VAKFIYE METNİ

[s.1a] Ya'melü bi-mâ fîhi 'adem-i sâniyen fîhi ledeyi'l-fakîr ila'l-lâh subhânehu ve te'âlâ es-Şeyh Mehmed el-izzetî el-kâdî bi-'asâkir-i Rûm-ilî 'afâ 'anhу huva'l-lâhü'l-hâdî [(mühür) Mehmed]

Tebeyyene lî-hâzîhi'l-huccetü'l-vâzîha ve 'araza 'aleyye hâzîhi'l-huccetü'l-lâmi'a min asli'l-vakf ve's-şurût ve vucûhi'l-mesârif-i 'alâ şarti'l-mebsût ve el-kaytuhâ şer'iyyete'n-necvâ ve marziyyete'l-garrâ ve veda'tu 'alâ sahîfetuhâ ni'me'l-kabûl-i ve ene'l-'abdü'l-fakîr ilâ rabbîhi'l-kadîr Hâmîd b. Mustafa el-kâdî bi-asâkiri'l-mansûreti'l-muzaffer el-mü'eyyede fi vilâyet-i Anadolu 'afâ'l-lâhü 'anhûmâ [(mühür) okunamuyor]

Hasbiya'l-lâh lâ-ilâhe sivâhu na'rîzu ke mâhiye'l-mensûb min câbî nemekâhü'l-'abdü'l-fakîr ile'l-mevlâ el-ganiyyi'l-kadîr Mustafa b. Mehmed el-hâdimü's-şerî'ati't-tesviyye bi-medînet-i Kostantiniyye el-mahmiyye 'afâ 'anhûmâ ve 'an eslâfihimâ [(mühür) okunamuyor]

Mâ fîhi mine'l-vakfi's-sâhîhi's-şerî'i ve'l-habsi's-sârîhi'l-merî'i cerâ ledeyye beyne yedeyye fehakemtû bi-sîhhati ve lûzûmihi fi husûsihi ve 'umûmihi 'âlimen bi'l-hilâfi'l-câbî beyne'l-e'immeti'l-eşrâfi ve ene'l-'abdü'l-fakîr ileyhi subhânehu Lûtfullah Muhammed el-Mevlâ hilâfet-i bi-mahkeme-i Davud Paşa bi-medîne-i Konstantinîyyeti'l-mahrûseti afâ anhu [(mühür) Lûtfullah İbn Mehmed ve cedduhû Mustafa]

[s.1b] İbtidâ-i kelâm vâkif-ı hâl mîşeved zikr-i bâri-i müte'âl her matla' şecere-i şecer âferîn ki neyyir-i a'zâm [s.2a] rabbu'l-'âlemîn ile münevver ola mânen-d-i subh-ı münevver revnak safâ-yı sıdk-ı yakîn bulur ve şol ser-levha-i defter ferhunde eser ki şükîr-i ni'met-i kazâ ve kader birle ziyb u ferbûla misâl-i vakf-ı müseccel mevkif-i i'tibâr-ı kabûlde cilveker olur lîk-i senâyeş-i bez bân ber terest herçi zebân gû yed ezân ber terest pes ol cenâb-ı rabbü'l-erbâb mâlikü'r-rikâb sultân-ı felek-i câvidân [s.2b] vâkif ahvâl-i ins u cân sâni'i hayy u kayyûm nûr bahş mesâbih-i nûcûm râfi'-i kubbe-i eflâk bâst-ı bisât-ı hâk çerâğ efrûz-i medrese-i 'âlem hikmet-âmûz 'alleme'l-insânü mâlem ya'lem ey ki bî-levh ü kalem kerd rakam ber ser-i levhi 'adem sarf-ı kalem nâzır-ı a'mâl-ı 'ibâd hasîb-ı rûz-ı tenâd hâdî-i rehrevân-i dîn-i kavîm mebde-i selsebîl-i bâg-ı na'îm celle celâlehu ve 'amme 'ale'l-'âlemîn [s.3a] birrehu ve ihsânehu

hazretlerinin cenâbı büzürkvârına sad bâr-ı sad hezâr tazarru' ve niyâz 'acz ve pür kusûr-ı bî-imtiyâz ile mehâmed bî-müntehâ ve münteħâ-yı bî-intihâ isdâr ve iş'âr olunur ki debistân 'âlemî uslûb-ı bedî'-i üzre ibdâ' ve sun'-i 'acîb ve vaz'-i zâ garîb üzre ihtirâ' idüb vakf-ı zerrînâ zînet-i fehvâ-yı (silik okunamuyor) [s.3b] külli riyâhîn ile reşk-i nigâri's-tân-ı çîn idüb nusha-i insânî ahseni takvîmde imlâ ve eymen uslûbda inşâ idüb ve 'alleme âdem'e'l-esmâe küllehâ mûcibince tesâniñ-i ümm-i kitâbda mestûr olan 'âmme-i esmâi ta'lîm ve kâffe-i hakâyık-ı lâyuhsâ-yı tefhîm idüb câme-i kâbiliyet-i benî âdemî trâz-ı ce'âlnâke halîfeten fi'l-arz ile muttariz ve cerîde-i dilkeş hilkatini ve enzele ümmü'l-kitâbe ve'l-hikme [s.4a] mazmûn-ı humâyûni ile müşerrez kıldı zâlike fadlu'l-lâhi yü'tîhi menyeşâ'ü va'l-lâhi zü'l-fadlu'l-'azîm ve cevâhir-i salâvâti (salât) bî-gâye ve zevâhir-i teslîmâti bilâ nihâye ol benî hâsimi-i kâmil sultân-i 'ârifân-ı deryâ dil imâm-ı cema'at-i mürselîn câmi'-i 'ulûm-i evvelîn ve âhirîn ser çeşme-i gevher-i hüdâ 'andalîb-i gülşen vemâ yentiku 'ani'l-hevâ hâtemü'l-enbiyâ-i ve'r-rusul hâdi-yi'l-halâ'ik ilâ akvâmi's-sübûl Mehemmed kist cânrä gurretü'l-'ayn [s.4b] kemân ebrûyi ve bezm-i kâb-ı kavseyn dilkeş ez-ma'rifet ber-evc-i eflâk zebâneş der-makâm-ı ma'arefnâk lâzâlet riyâzü'd-dehr-i mürettebeten be-ezhâr şer'uhu'l-mutahhar hazretlerinin ravza-i radiyyelerine îsâr ve nisâr olunur ki ümmetini dîn-i kavîme hidâyet ve tarîk-i müstakîme delâlet eyledi ve sunûf-ı rahmet-i ilâhi ve ulûf-ı ridvân-i nâmütenâhî zümre-i âl ve evlâd u ashâb ve firka-i esdikâ ve ahbâbına olsun ki [s.5a] her biri hâmî-yi hîmâ-yı şer'-i mübîn ve vâlî-i livâ-i dîn-i metîn olmuşlardır ridvânu'l-lâhi te'âlâ 'aleyhî ecma'în emmâ ba'd işbu 'akd-i metîn hüsna-yı ihsânün nâkîd-i mu'accelî ve 'ukd-i semîn-i havrâ-yı cinânın 'âkîd-i ecr-i mü'eccelî fahr-i erbâbu'd-devleti'l-garrâ sadr-ı eshâbı'r-rütbeti'l-'ulyâ eşrefü'l-fezâ'il ve'd-dirâyât e'rafu zevi'l-me'ârif ve'l-kemâlât menba'u'l-ekâbir ve'l-e'âlî merce'u'l-mekârim [s.5b] ve'l-me'âlî hâfız-ı hazâ'ini'l-Osmâniyye zâbitu emvâli's-sultâniyye bi'l-fi'il bâş defterdâr olan el-Hâc Mehemmed Efendi ibnü'l-merhûm el-mağfür el-müngamîs (?) ilâ bîhâri rahmeti rabbi'l-gafür Ali Paşa gerdûn u dûn ve çeh-i bî-sükûne 'ayn-ı 'ibret ve basar-ı basîret ile fa'tebirû yâ ûli'l-elbâb emr-i vâcibü'l-i'tibârî üzre nazar idüb gördü ki etvârında selâmet ve edvârında istikâmet yokdur [s6a] lebîb-i sa'îd ve mûkin-ı reşîd oldur ki ed-dünyâ mezre'atü'l-âhiret hâsiluhâ et-tekarrub ila'l-lâhi bihayrât-ı fâhire mübtegâsına bir 'amel-i hayr ve hayr-ı 'amel vücfûda getürüb ol hayr sebebi ile bilutfîhi te'âlâ eshâb-ı hayrâtâ va'ad buyûrulân cennât-ı 'âliyyâta nâ'il ve derecât-ı refî'aaya vâsîl olub sadakât-ı câriye-i dâ'imeti'l-istimrârı sa'âdet-i âhiretlerine müfzî ve müberrât-ı lâzîmetü'l-istikrârı siyâdet zâhirelerini muktezî olub [s.6b] safahât-ı rûzigârda zuhûr bulan âsârı sebeb-i zikr-i cemîl ve bâ'is-i ecr-i cezîl ola lâcerem bu ma'nâ-yı sedîd tesvîd ve temhîd ve bu fehvâ-yı cedîdî te'kîd ve te'yîd idüb mahfel-i kazâ ve mahall-i hükm ve imzâda vakf-ı âtiyyü'l-beyânı ahkâm ve

tescîl veibrâm-i tekmiî içün mütevellî nasb ve ta'yîn eylediği kethüdâları mefharu'l-ekâbir ve'l-a'yân Mehemed Ağa ibn Osmân mahzarında ikrâr-i sahîh-i şer'i ve i'tirâf-i sarîh-i mer'i idüb [s.7a] bundan akdem vakfiyye-i ma'mûlün bihâ ve mu'avvelün 'aleyhâ 'umde-i vakf-i sahîh-i şer'i ile vakf ve habs ve şûrût-i âtfîyyü'l-beyâni tagyîr ve taklîf ve teksîr lede'l-iktizâ nukûd-i akâra tebdîl-i şart eylediğim üçbin kit'a esedî guruşa taraf-i Şehriyârîden hatt-i humâyûn sa'âdet makrûn ile bey' olunan mahrûse-i Edirne'de vâki' Saray-i 'Atîk-i Sultânî'den iki tarafdan saray-i merkûm ve iki tarafdan tarîk-i 'âmm ile mahdûd ve mümtâz bir hâs [s.7b] etmek firını ve iki göz degirmen ve kanevât-ı memlûke ile cârî bir mâsûre mâ-i 'azb ve bir odunluğu vakf içün mâl vakf-ı mezbûr iştirâ eylediğimden sonra ve yine kendi mâlim ile iştirâ eylediğim ledeyi'l-ahâlî ve'l-cirân ma'lûmu'l-hudûd bir hammâm ve câmeken (câmekân) ve üç mâsûre mâ-i 'azbî hasbeten li'l-lâhi'l-'aliyyü'l-'azîm ve taleben limerdâti'r-rabbü'r-rahîm beniyyetin sâfiyetin mûcibetin liecrihi'l-'azîm ve taviyyetin vâfiyetin müsiletin ilâ dâri'n-na'îm [s.8a] vakf ve habs idüb şöyle şart eyledim ki zikr olunan hammâm ve câmeken (câmekân) ve firın ve odunluk ecr-i misli olan ücret-i mü'ecceli ma'lûmeye yed-i mütevelli-yi mûmâ ileyh ile icâr olunub hâsil olan ücret-i mevsûmeden Saray-i 'Atîk-i mezkûr dâhilinde vâki' zevcem merhûme ve ma'fûre 'Âyişe Hânım İbnete Şa'bân Paşa rûhîçün ihyâ eylediğim mektebde bir sâlih ve mütedeyyin kimesne mu'allim olub etfâl-i muslimîne ta'lîm-i Kur'ân-ı 'azîmî's-şân idüb yevmî sekiz akça vazîfe [s.8b] virile ve bir sâlih kimesne dahî mekteb-i mezbûrda halife olub mu'allim-i mezbûre i'ânet idüb ta'lîm-i Kur'ân-ı 'azîmî's-şân idüb ücret-i mevkûmeden yevmî dört akça vazîfe virile ve yevmî sekiz akça olmak üzre senede ikibin sekiz yüz seksen akça ile kapama ve pâbuç iştirâ olunub her sene Ramazân-ı şerîfde mekteb-i mezbûrda hâzır olan eytâm-ı muslimîne iksâ oluna ve mahmiyye-i İstanbul'da vâki' 'umdetü'l-meşâyîhi'l-kirâm [s.9a] Ümmî Sinân-zâde Hasan Efendi fukarâsına from on nefer kimesneye yevmî üçer akça vazîfe virilüb anlar dahî küll-i yevmin ba'de salâti's-subh zâviye-i mezbûrde müctemi'an 'alâ vech-i't-terfîl ve't-te'ennî Kur'ân-ı 'azîmî's-şândan birer cüz-i şerîf tilâvet idüb sevâbını kendi ruhumâ hibe ve ihdâ ideler ve ol on nefer kimesnenin biri fevt oldukda yine tekye-i mezbûre şeyhi tekye fukarâsına from bir müstehakkâna izn-i mütevellî ile tevcîh eyleye ve eczâ-i şerîfeleri yine tekye fukarâsına from biri hifz eyleyüb mukâbelesinde [s.9b] yevmî iki akça vazîfe virile ve yevmî ikişer akça olmak üzre senede yediyüz yirmi akça ile mekteb-i merkûme mikdâr-ı kifâye hasır ve kömür iştirâ ve mekteb-i merkûme vaz' oluna ve icâre-i merkûmeden yevmî ikişer akça olmak üzre her sene leyle-i berâtda yediyüz yirmi akça ile iki şem'i 'asel iştirâ olunub mahrûse-i Edirne'de vâki' Yâkût Paşa Mescid-i Şerifi mihrâbinin iki tarafında îkâd oluna ve yevmî üç akça olmak üzre senede bin seksen akça revgan-ı zeyt ve kanâdîl iştirâ olunub

zíkr olunan Yâkût Pâşa Mescid-i Şerîfi’nde [s.10a] îkâd oluna ve mescid-i şerîf-i mezbûrda kayyum olan kimesneye icâre-i mersûmeden yevmî bir akça vazîfe virilüb ol dahî mukâbelesinde mescid-i şerîf-i mezbûrda vaz’ olunan kanâdîli evkât-1 selâsede îkâd ve itfâ eyleye ve su yolcu tâ’ifesinden olub su yolculuk san’atında mâhir bir kimesneye yevmî dört akça vazîfe virilüb ol dahî mukâbelesinde mahfûse-i Edirne’de vâki’ hammam ve firin-1 mezbûrun su yollarını lede’l-iktizâ ‘imâret [s.10b] ve meremmet eyleye ve yine Edirne’de olan evkâf-1 mezbûre akçası cem’î için bir nefer câbiye be-her yevm üç akça vazîfe virilüb ol dahî hidmet-i lâzimesin edâ eyleye ve ‘ilm-i tefsîre kâdir ve ‘ilm-i ehâdîs-i şerîfe ve ‘ulûm-1 settâde mâhir salâh ve takvâ ile ma’rûf ve mevsûf bir kimesneye icâre-i merkûmeden yevmî otuz akça vazîfe virilüb ol dahî mukâbelesinde mahmiyye-i İstanbul’dâ Merhûm Kadî’asker Câmi’-i Şerîfi’nde haftada iki gün [s.11a] talebe-i ‘ilm-i şerîfe istî’dâdları mertebesi ders-i ‘âmm idüb ve zíkr olunan Kadî’asker Câmi’-i Şerîfi’nde binâ ve vakf eylediğim mekteb-i şerîfde ta’lîm-i sibyân idüb mu’allime yevmî on akça vazîfe virilüb ve mekteb-i mezbûrda halîfe olan kimesneye kezâlik icâre-i mezbûreden yevmî beş akça vazîfe virilüb mu’allim-i mezbûra mu’în olub ta’lîm-i sibyân eyleye ve eyyâm-1 şitâda mekteb-i mezbûrda yevmî onbeş akça olmak üzre her senede sibyân için [s.11b] kapama ve hasır ve pâbuç ve kömür iskâ için bardak ve desti iştirâ oluna ve yine su yolcu tâ’ifesinden bir kimesneye yevmî iki akça vazîfe virilüb mukâbelesinde mahmiyye-i İstanbul’dâ vâki’ müceddeden binâ eylediğim çeşmenin su yollarını ‘inde’l-iktizâ meremmet idüb ve tâ’ife-i mezbûreden bir kimesneye dahî yevmî iki akça vazîfe virilüb ol dahî mukâbelesinde zíkr olunan Kadî’asker Câmi’-i Şerîfi haremînde vâki’ müceddeden binâ eylediğim [s.12a] şâzurevân su yollarını ‘imâret ve meremmet eyleye ve yevmi üç akça olmak üzre bin seksen akçaya iki şem’-i ‘asel iştirâ ve zíkr olunan Kadî’asker Câmi’-i Şerîfi mihrâbinin iki tarafında îkâd oluna ve Câmi’-i mezbûrda kayyum olan kimesneye icâre-i mersûmeden yevmî iki akça vazîfe virilüb ol dahî küll-i yevmin zíkr olunan şâzurevân-1 tekyîs ve tathîr eyleye ve mahalle-i mezbûre sükkânından bir kimesneye yevmî bir akça vazîfe virilüb ol dahî [s.12b] müceddeden binâ ve vakf eylediğim çeşmede iskâ-i müslimîn için vaz’ olunan taşı her sabâh çeşmeye koyub ahşâm hîfz eyleye ve yevmî beş akça kitâbet olub kitâbet-i merkûme hidmetimizde olan İbrâhim bin Hüseyin’e meşrûta olub ba’dehu re’y-i hâkimî’ş-şer’â müfevviz ola ve yevmî yigirmi akça vazîfe-i tevliyet olub tevliyet-i merkûme mûmâ ileyh Mehemed Ağa’ya meşrûta olub biemri’l-lâh-i te’âlâ dâr-1 fenâdan dâr-1 bekâya rihlet eylediğünde [s.13a] kendi evlâdîma meşrûta olub ve evlâd-1 evlâdîma ve evlâd-1 evlâd-1 evlâdîma meşrûta ola ba’de’l-inkîrâz e’ûzü bi’l-lah min kahri’l-feyyâz eslah ve erşed ‘utekâma ve eslah ve erşed evlâd-1 ‘utekâma ve eslah ve erşed evlâd-1 evlâd-1 ‘utekâma batnen ba’de batnin vazîfe-i mezbûre ile meşrûta olub

ba‘de’l-inkırâz zikr olunan Kadi‘asker veyâ Sarâc Dogân mahalleleri ahâflerinden bir sâlih ve mütedeyyin tevliyet ‘uhdesinden gelür mütemevvil kimesne [s.13b] vakf-ı mezbûre mütevellî ola ve mahmiyye-i İstanbul’dâ seccâdenişîn şer‘-i mübîn olan Efendi Hazretleri evkâf-ı merkûmeye hasbî nâzir ola ve masârif-ı merkûmeden fazla icârât-1 evkâf-1 mersûme yed-i mütevellîde mazbûta olub lede’l-iktizâ evkâf-1 mezkûre ‘imâret ve meremmet oluna ve vakf-1 mezbûrun tebdîl ve tagyîri ve taklîl ve teksîri merreten ba‘de uhrâ lâbis-i libâs-1 hayât oldukça yedimde ola ve mûrûr-1 eyyâm ve şühûr ve kürûr-1 a‘vâm-1 dûhûr [s.14a] ile vakfa fütûr gelüb şûrût-1 mezbûreye ri‘âyet müte‘azzir olursa ol zaman vakf sâlifi‘l-beyân vakf-1 fukarâ-i ehl-i îmân ola deyü tebyîn-i şûrût ve ta‘yîn-i masârif ve kuyûd buyurub evkâf-1 merkûmeyi fârîgan ‘ani’ş-şevâgil mütevelli-i mûmâ ileyh Mehemmed Ağa‘ya teslîm ol dahî teslîm ve kabz idüb ve sâ‘ir mütevelliiler evkâfi tasarruf eyledikleri gibi bürheten mine’z-zamân tasarruf eyledi didikde gibbe’t-tasdîki’ş-şer‘î vâkif-1 mûmâ ileyh esbega’l-lâhi ni‘mehü aleyh vakf-1 [s.14b] meşrûh-1 meşru‘dan rûcû‘a şûrû‘ idüb tevkî‘-i vakfî‘i sadr-i kitâbda vâki‘ ve nûfâz-1 hûkmî be-hasebi’ş-şer‘-i’ş-şerîf sâti‘ olan hâkim-i nâfizi‘l-hûkm huzûrunda terâfi‘ idüb İmâm-1 A‘zâm ve hümâm-1 efham pîşvâ-yı küll rehnümâ-yı sübl Ebû Hanîfe-i el-Kûfî-i Cevzî hayru’l-cezâ ve kûfi re‘y-i şerîfleri üzere vakf-1 ‘akârin ‘adem-i lûzûmuna binâ‘en vakf-1 mezbûrdan rûcû‘ idüb emlâk-i mersûmeden mütevelli-i müşârun ileyhin kasr-1 yedine kibel-i şer‘den tenbîh [s.15a] olunmak matlûbumdur didikde mütevelli-i müşârun ileyh cevâb-1 bâsavâbe mutasaddî olub eğerce sıhhat-i vakf-1 akâr hazret-i imâm-1 celîli‘l-mikdâr katında lûzûmdan ‘âridir lâkin hibr-i Rabbâni Hazret-i İmâm Ebû Yûsuf el-İmâmî’s-sânî ve bahr-i me‘ânî Hazret-i İmâm Muhammed İbnü’l-Hasan eş-Şeybâni katlarında ba‘de’t-teslîm ile’l-mütevellî vakf-1 sahîh ve lâzım olmağın vakf-1 mezbûrun sıhhat ve lûzûmuna imâmeyn-i mûmâ ileyhima re‘yi münîrleri üzere hûkm [s.15b] taleb ederim didikde hâkim-i müşârun ileyh lâzâl-i beyne’l-enâm-1 müşârun ileyh tarafeynin defilinde te’emmûl-i melî ve cânib-i mütevelliîde rûchân celî müşâhade idüb imâmeyn-i hümâmeyn mezheb-i güzinleri üzere ‘âlimen bi’l-hilâfi‘l-cârî beyne’l-eimmetî‘l-eslâfi‘l-eşrâf vakf-1 mezbûrun sıhhat ve lûzûmuna hûkm idüb min ba‘d vakf-1 merkûm resm-i ma‘lûm tarz-1 mersûm üzere vakf-1 sahîh ve lâzım ve mü‘ebbed ve kâ‘im olub naks-1 nakzîna mecâl-i mehâl ve ihlâl ve ibtâli [s.16a] mümtenî‘i’l-ihtimâl oldı femen beddelehü ba‘de mâ semi‘ahü feinnemâ ismühü ‘ale’l-lezîne yübeddinlînehü inne’l-lâhe semi‘un ‘alîm ve ecra’l-vâkifu’l-müşârun ileyh ‘ale’l-hayyi’l-cevâdi‘l-kerîm ve ‘alâ hâzâ vak‘a’l-eşhâd ve’t-tahrîr fi gurreti şehr-i Rebî‘i’l-evvel li-sene semân ve semânîn ve elf min hicreti men lehü’l-izz ve mecd ve’ş-seref eş-şuhûd

Mefharü'l-meşâyihi'l-'izâm eş-Şeyh Hasan Efendi el-ma'rûf bi-Ümmî
Sinân-zâde Efendi

Zuhru'l-meşâyih eş-Şeyh Mustafa Efendi el-Erzincânî

[s.16b] Zuhru'l-meşâyihi'l-kirâm eş-Şeyh Seyyid 'Âlâ'eddîn Efendi
İbnü'l-merhûm eş-Şeyh Hasan Efendi

eş-Şeyh Seyyid Hüseyin Efendi Şeyhü'l-Hâc Evhad

Mefharu'l-mevâli-i'l-kirâm İbrâhim Efendi el-Kâdî be-Bağdâd

eş-Şeyh İbrâhim Efendi Şeyh Mollâ Gürânî

Mefharu'l-ekâbir ve'l-e'âlî Mustafa Ağa Ağa-yı Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı
'Âlî

Zuhru'l-ekâbir Mustafa Ağa Ser-Sekbânân hâlâ

Süleyman Ağa Ser-Turnâyi-ı sâbık

'Abbâs Efendi İmâm-ı Kadî'asker

Ahmed Efendi İmâm-ı Mollâ Gürânî

[s.17a] 'Abdu'r-rahmân Efendi İmâm-ı Deniz Abdâl

Receb Efendi İmâm-ı Ma'cûncı Kâsim

Mustafa Efendi İmâm-ı Sarı Nasûh

Mahmûd Efendi İmâm-ı Nurlı Dede

'Umdatü'l-a'yân Mustafa Efendi Kethüdâ-i Vâlide Sultân

Mefharu'l-ekâbir ve'l-a'yân Hızır Ağa Kethüdâ-i Haseki Sultân

Zuhru'l-e'âlî 'Acem-zâde Hüseyin Efendi

Mefharu'l-e'âlî Hîli Efendi Tezkire-i Mâliyye

es-Seyyid Mustafa Efendi Ser-Halîfe-i Mevkûfât

Mustafa Efendi el-Mektûbî

Îshâk Efendi Ser-Muhâsebe

Mehmed Ağa Ser-Gulâm-ı Bâkî

[s.17b] İsmâ'il Efendi Halîfe-i Muhâsebe-i Evvel

Mefharu'l-e'âlî Mahmûd Efendi Emîn-i Cev
Fahru'l-a'yân Şa'bân Ağa Emîn-i Gümruk
Zuhru'l-akrân Süleyman Beğ ibnü'l-Merhûm 'Ali Paşâ
Mefharu'l-akrân Habîb Beğ ibn 'Ali Paşâ
'Umdetü'l-ümerâ Hasan Beğ bin 'Ali Paşâ
Fahru'l-akrân Hızır Beğ bin 'Ali Paşâ
Fahru'l-akrân 'Abdu'r-rahmân Beğ bin 'Ali Paşâ
Fahru'l-e'âlî 'Ali Ağa Emîn-i Beksimed
Fahru'l-akrân el-Hâc 'Osmân Çavuş
Fahru'l-akrân Mehmed Ağa
Fahru'l-akrân el-Hâc Sinân Ağa Mîr-i Piyâde
el-Hâc 'Ömer Ağa Bedestânî
[s.18a] Mahmûd Efendi Ser-Yazıcı-ı Sâbık-ı Ocak
'Abdullah Efendi bin Mustafa el-Esîrî
Hasan Ağa Çorbacı-ı 'Acemiyân
Mustafa Çelebi bin Hasan Ağa
Küçük 'Ömer Ağa
Fahru'l-a'yân Ahmed Ağa Celâ'il-zâde
el-Hâc Halîl el-Hammâmî
Mehemed Çelebi bin Halîl
Ahmed bin Mustafa Beşe
'Osmân Beğ Mehter-i Hayme
Mustafa bin Hüseyin el-Cerrâh
'Ali Ağa Çorbacı-ı Sâbık
el-Hâc Mustafa Bedestânî

Halil Beğ bin Hüseyin
Ahmed Çelebi bin el-Hâc Mehemmed
Mustafa Ağa bin İlyâs
el-Hâc Muhammed el-Münâdî
el-Hâc Şa'bân bin 'Osmân
[s.18b] Ahmed Çelebi bin Mustafa Ağa
'Abdü'l-latîf bin Yusuf
Mahmûd bin Mustafa el-Konevî
Mahmûd Çelebi bin el-Hâc Mehemmed
Süleyman Beğ bin Bayrâm
Hüseyin Beğ el-Cündî
Yorgancı Mehemmed Çelebi el-Yesârî
Mehemmed bin Ahmed el-Çavuş
İbrâhim bin Himmet el-Üsküdârî
İbrâhim Çelebi bin Hüseyin
Mehemmed Çelebi bin el-Hâc Yûsuf
Kâtib-i Vakf
İbrâhim Çelebi Îmâm-zâde Yûsuf Beşe
Mahmûd Çelebi bin 'Abdullah el-Müsevvid
Kayd şud
[(mühür) Lütfullah İbn Mehmed ve cedduhû Mustafa]

Doğan Yörük

رب‌العَالَمِينَ إِلَهُ مُنْزُرٍ أُولَهُ مَا نَسِيَ صُبْحٌ
مُنْزُرٌ رُونق صِيفَكَى مِصْدَق بَقِيرَنْ بُولُورُ
وَشُولْ سَرْلُونْجَه دَفَرْ فَرْخَنْ اِنْكَه
شَكْرَ بَقِيرَنْ قَضَا وَقَدْ بَرْ لَهُ زَبَبْ وَفَرْبُولَه
مَكْلَالْ وَفَتْ مَسْجَلْ مَوْقَفَا عَيْتَارْ قَلْوَه
جَلَوْنْ كَرَاوْلُورُ لَيْلَكْ شَانِشْ بَزْبَانْ بَزْرَهْتَه
هَرْجَهْ زَبَانْ كَهْ وَيَدَانْ بَزْرَهْتَه
پَنْ أَوْلَى جَنَابَهْ رَبْ الْأَذْنَابَهْ مَالَكْ
الْرَّقَابَ سُلْطَانْ فَلَكْ جَا وَطَانْ



