

*Tarih İncelemeleri Dergisi*  
*Cilt/Volume XXIII, Sayı/Number 2*  
*Aralık/December 2008, 109-150*

## SADRAZAM KARA İBRAHİM PAŞA VAKIFLARI

**Yunus Özger\***

### Özet

Kara İbrahim Paşa, IV. Mehmet dönemi Osmanlı sadrazamlarından biridir. 1683 Viyana mağlubiyeti sonrasında, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın azlı akabinde sadrazam olmuş ve iki yıl bu görevde kalmıştır. Hayatı ya da onun sadaret dönemi hakkında ayrıntılı bir çalışma yapılmamıştır. Sadrazam olusunda da görevden alınışında da iktidar mücadeleleri etkili olmuştur. Padişah IV. Mehmet ile ilişkileri bozulmuş ve gelişen olaylar neticesinde Rodos'ta öldürülmüştür. O da diğer birçok devlet adamı gibi, vakıflar kurarak ülkesine hizmet etmiştir. Bu sayede bir yandan hayır işlerken, diğer yandan memleketin imarına katkıda bulunmuştur. Bu çalışmada, İbrahim Paşa'nın kısa hayat hikâyesi verilmiş ve tesis ettiği cami, medrese, mescit ve çeşme vakıfları ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

**Anahtar Kelimeler:** *Osmanlı Devleti, Sadrazam Kara İbrahim Paşa, vakfiye, İzmir, IV. Mehmet*

### Abstract

#### **The Waqfs of The Grand Vizier Kara İbrahim Pasha**

Kara İbrahim Pasha was one of the grand vizier of Mehmet IV. He was appointed to the grand vizierate instead of Merzifonlu Kara Mustafa Pasha after the Vienna defeat in 1683 and he kept the position for two years. There is no study on his life or his period. The power struggles for government were determinatives in both his appointment and dismissal. His relation with Mehmet IV worsened and he was killed in Rhodes at the end of the events. Like many other statesmen, Kara İbrahim Pasha served his country by founding waqfs. Thus, both he made charity and contributed development of the state. In this study, a short biography of İbrahim Pasha was given and his mosque, madrasah, *mesjid* and fountain waqfs were evaluated in a detailed way.

**Key Words:** *Ottoman Empire, Grand vizier Kara İbrahim Pasha, Vakfiye, İzmir, Mehmet IV.*

---

\* Yrd.Doç.Dr., Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Yozgat.

## I. Kara İbrahim Paşa'nın Hayatı

Osmanlı bürokrasisinde “kara” lakabı ile anılan İbrahim Paşa, 1620 yılında o dönemde Erzurum Eyaletine bağlı Kelkit kazasının Hinzevere<sup>1</sup> köyünde dünyaya gelmiştir.<sup>2</sup> Babası Katircı Ahmed diye bilinir. İbrahim Paşa, gençlik yıllarda Abaza Hasan Paşa'nın yanında bir müddet levent askeri olmuştur. Abaza'nın isyanı ve idamı sonrası İran'a gitmiş ise de, kısa bir süre sonra geri dönerken Firari Mustafa Paşa'nın himayesine girmiştir. Hâmisinin ölümü üzerine bir süre muhtelif devlet adamları ile birlikte çalışan İbrahim Paşa, sonunda Sadaret Kethüdası Merzifonlu Kara Mustafa'nın yanına giderek, onun Silistre valiliği sırasında kethüdâsı olmuştur. Bundan böyle *kara kethüda* olarak anılan İbrahim Paşa, bu sayede Merzifonlu ile yakınlaşmış ve Merzifonlu rütbe alıkça kendi rütbesi de yükselmiştir. Merzifonlu'ya yakınlığı dolayısıyla, Padişah IV. Mehmet ile de yakın temasta bulunma imkânı elde etmiştir. Sadaret kethüdalığından sonra, 1676'da üçüncü vezirliğe kadar yükselerek, Padişahın has adamlarından ve nedimlerinden biri haline gelmiştir. Ancak onun IV. Mehmet ile bu kadar yakınlaşması Merzifonlu'nun pek hoşuna gitmemiştir. Bu tarihten itibaren aralarında rekabet başlamış ve Merzifonlu, onu Kasım 1677'de Kaptan-ı deryalığa getirtmiştir. Bunun kendisini Padişah'tan uzaklaştırmak için yapılmış olduğunu anlayan İbrahim Paşa, on dokuz gün sonra rikâb-ı hümayûn kaymakamlığına tayin edilerek, tekrar padişahın yanına geri dönmeyi başarmıştır.<sup>3</sup>

Viyana kuşatması Kara İbrahim Paşa'nın hayatında dönüm noktası olmuştur. Seferden başarısızlıkla geri dönen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya karşı oluşan muhalif cephede aktif rol oynamıştır. Özellikle Dârussââde Ağası Yusuf ve Mîr-i ahur-ı evvel Boşnak Sarı Süleyman Ağalar, Merzifonlu'nun görevden alınması için büyük çaba sarf etmişlerdir. Tarihçi Silahdâr Fındıklı Mehmed Ağa'ya göre, bu iki şahıs Kara İbrahim Paşa'yı sadaret sevdasına düşürerek, Merzifonlu'nun katlini istemişlerdir.<sup>4</sup>

Oluşturulan muhalif hava, padişahı da etkilemiş ve bunun sonucunda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 25 Aralık 1683'de idam edilmiştir. Bundan

<sup>1</sup> Yeni adı Çatalçesme olan Hinzeverek köyü, bugün Bayburt İli'nin Demirözü ilçesine bağlıdır.

<sup>2</sup> Osmanlı sadrazamlarının hayat hikâyeleri hakkında çok önemli bir eser olan Hadikatî'l-Vîzerâ'da, müellif Osmanzâde Taib Ahmed, Kara İbrahim Paşa hakkında *Bayburdludur tarîh-i veladeti bin otuzdur* diyerek, İbrahim Paşa'nın H.1030 /M 1620-1621'de dünyaya gelmiş olduğunu ifade etmektedir. Ayrintılı bilgi için bkz. Osmanzâde Taib Ahmed, 110.

<sup>3</sup> Özcan 2000, 329-330; Parmaksizoğlu 1968, 907-908; Şemsettin Sami I, 556; Uzunçarşılı 1998, 423-426.

<sup>4</sup> Silahdâr Tarihi, II, 117.

sonra da Kara İbrahim Paşa, onun yerine sadrazamlığı getirilmiştir.<sup>5</sup> Yapılan atama esnasında IV. Mehmet, Kara İbrahim Paşa'ya “gözünü aç, seni selefinden beter ederim” şeklinde çok önemli tavsiye ve telkinde bulunmuştur.<sup>6</sup>

Kara İbrahim Paşa, sadrazam olduğu tarihlerde, Osmanlı Devleti Avusturya, Lehistan ve Venedik cephelerinde savaşa devam ediyordu. İbrahim Paşa, bizzat Avusturya cephesine gitmek istememiş ve işleri merkezden idare etme yolunu tercih etmişti. Ancak bu tercih, onun için iyi olmamış ve aleyhinde cereyan edecek olan iktidar mücadeleşini tetiklemiştir. İbrahim Paşa, hastalandığı gerekçesiyle, serdar Sarı Süleyman Paşa'yı İstanbul'a getirtip, bir süre vekâleti ona bırakmıştır. Ancak, bu defa da Süleyman Paşa'nın, sadrazam olabileceği ihtimali ortaya çıkmış ve İbrahim Paşa, onu Avusturya cephesine serdar tayin ettirerek merkezden uzaklaştırmıştır.<sup>7</sup> Böylece iktidar mücadeleşinde önemli bir rakip saf dışı edilmişdir. Ancak bütün bu gelişmeler, O'nun Padişah ile ilişkilerini düzeltme noktasında yetersiz kalmıştır.

IV. Mehmet'in, bizzat sefere İbrahim Paşa'nın serdar olması istegine karşılık, O'nun “*bizim binnefis azimetimizden ise vüzerâ-yi kârr-i azzamadan biri serasker ta'yin edilsin*” şeklindeki cevabı, Padişah ile aralarını iyice açmıştır. Bütün bu gelişmeler sonrasında, İbrahim Paşa 24 Aralık 1685'de sadrazamlıktan azledilmiş<sup>8</sup> ve yerine Sarı Süleyman Paşa atanmıştır.<sup>9</sup>

Mücadeleyi kaybeden İbrahim Paşa, bir müddet Üsküdar'daki Bayrampaşa yalısında otuructan sonra, hacca gitmek için Padişahtan izin almış ve yolda muhafazası için asker toplamaya başlamıştır.<sup>10</sup>

Ancak muhalifleri olan bir kısım devlet adamları<sup>11</sup>, çok parası bulunduğu ve asıl maksadının eski bir celali olarak Anadolu'ya geçip, isyan

<sup>5</sup> Defterdar Sarı Mehmed Paşa, 169.

<sup>6</sup> Kara İbrahim Paşa'nın sadrazam oluşu Silahdâr tarihinde “... *kaim-i mâkam Kara İbrahim Paşa içeriü huzur-i hümâyuna davet ve kızlar ağasının dîvân odasında pâye-i serîr-i a'laya yüz sürüüb ol mahâlde kendüye sadâret-i a'zimayı tevcîh ve i'nâyet buyurub yedine hatt-i şerîf verdi...*” şeklinde anlatılmaktadır. Silahdâr Tarihi, 117.

<sup>7</sup> “...*Vezîr-i azam Kara İbrahim Paşa'dan mühr-ü şerîfi alub Dâriüssâade Ağasından yed-i hümâyûna isâl olduğu mahâlde Süleyman Paşa dahi gelüb av kapusundan girüb harem-i şerîfde Padişah hazretlerine buluşdu ve bizzat yed-i hümâyûnlarıyla mühr-ü şerîfi teslim ve yedine sadâret hatt-i hümâyûnu dahi verib...*”, Silahdâr Tarihi, II, 226.

<sup>8</sup> “...*Doksan yedi muharremîn yigirmi yedinci günü sekte-i azle giriftâr ve sadr-i sadâret ile Süleyman Paşa kâmekâr oldu...*” Osmanzâde Taib Ahmed, 111.

<sup>9</sup> Kara İbrahim Paşa'yı gözden çıkaran Padişah “... *mühr-ü vüzerâti Kara İbrahim Paşa'dan nez'... ve Sarı Süleyman Paşa'ya teslim etti.*” Detaylı bilgi için bkz. Târih-i Râşid, I, 485.

<sup>10</sup> Parmaksızoglu 1968, 907.

<sup>11</sup> Osmanzâde Taib Ahmed, 111.

çıkarmak olduğu gibi söylentiler çıkardılar.<sup>12</sup> IV. Mehmet, kendisinden sefer ianesi olarak 500 kese akçe talep ederek, bu söylentilerin doğru olup olmadığını anlamak istemiştir. Merkezde aleyhinde cereyan eden bu gelişmelerden habersiz olan İbrahim Paşa, hac için biriktirdiği 70.000 altından başka parasının bulunmadığını söyleyerek, padişahın teklifini geri çevirmiştir. Bu davranıştı İbrahim Paşa'nın hayatında yeni bir sayfa açmış ve verilen emir doğrultusunda derhal yakalanarak kapı arasına hapsedilmiş, mallarına ve servetine devletçe el konulmuştur. Kırk üç gün kadar tutuklu kalan İbrahim Paşa, daha sonra Rodos adasına sürülmüştür. Ancak muhalifleri, yine de tatmin olmamış ve tahrilkere devam etmişlerdir. Bunun sonucunda da, Haziran-Temmuz 1687'de Rodos'da öldürülmüş, vücutu orada defnedilmiş, kesik başı ise merkeze getirilmiştir.<sup>13</sup> Sadarete tayin olduğunda, “*kendine dikkat et selefinden beter ederim*” şeklindeki padişah ikazı tecelli etmiş ve iktidar mücadelesi yolunda önce makamını sonra da hayatını kaybetmiştir.

İbrahim Paşa, diğer pek çok Osmanlı devlet adamları gibi, ömrünün sonlarına doğru, sahip olduğu mülklerinin önemli bir kısmını tesis ettiği vakfa bağışlamış ve bunların gelir-gideri ve idaresi için bir vakfiye düzenlemiştir.

## II. Kara İbrahim Paşa Vakfiyesi

Vezir-i azam İbrahim Paşa vakfiyesi, Ankara, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakfiyeler Arşivi'nde, Erzurum Atik Muhasebe Defteri, nr.164.'de kayıtlıdır.

### a-Vakfiyenin Tahlili

İbrahim Paşa vakfiyesi, klasik Osmanlı vakfiye biçiminde kaleme alınmıştır. Vakfiyeye “*insanı en güzel biçimde yaratan, ona akıl ve bilgi veren Allah'a*” hamit ve şükür cümleleriyle başlanmıştır. Hayr ve hasenatla ilgili birçok hususun dile getirildiği dua cümleleriyle devam edilmiştir.<sup>14</sup> Sadaka ve infak konusuna da dikkat çekilerek, bu hususla ilgili ayet ve hadislere yer

<sup>12</sup> İbrahim Paşa'nın muhalifleri Padişaha “... *gerçi hacc-i şerife gitmeye izn-i hümayûn erzânı buyurdunuz, lâkin Anadolu tarafından asker tahrîri tedâriküne mübâşeret niyetinde imiş, bu vakde dek belki de mübâşeret dahi itmek ihtimâli vardır...*” diyerek Padişahı ona karşı kıskırtmışlardır. bkz. Defterdar Sarı Mehmed Paşa, 213.

<sup>13</sup> Özcan 2000, 330.

<sup>14</sup> İnsanları dünyada kazandıklarıyla hayır işlemeye teşvik için, “*ahirette kimse nin kimseye bir fayda vermeyeceği ve her insanın dünyada iken kazandığının kendisine yarar sağlayacağı*” hususuna özellikle vurgu yapılmıştır.

verilmiş ve vakıf tesis edenlerin, feyzilerinin kesilmeyeceği teması üzerinde durulmuştur. İbrahim Paşa, Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetlere karşı bir şükür ifadesi olarak, bu vakıf tesis ettiğini dile getirmiştir.

Vakıf kurumunun Türk-İslam dünyasında yaygınlaşmasında son derece etkili olan “*insanoğlu öldüğünde amel defteri kapanır, dünya ile ilişkisi kesilir ancak; sadaka-i cariye sahipleri, İlminden devamlı istifade edilen âlim, arkasında hayırlı evlat bırakın ebeveyn müstesnadır*” mealindeki hadis-i şerif, bu vakfiyede de yer almıştır. ,

“Vezir-i azam İbrahim Paşa Vakfı”, İbrahim Paşa’nın Edirne’de ikamet ettiği sarayında, Şaban 1096’da (Temmuz 1685) toplanılan meclis-i şer’ huzurunda tescil edilmiştir. Tescil işlemine vakıf olarak Paşa, bizzat katılmış ve vakfettiği mülkleri görevliler tarafından huzurunda okunduktan sonra tek tek onaylamıştır. İbrahim Paşa, tesis ettiği vakıfta, kendisini hayatı oldugu müddetçe mutasarrif olarak kabul etmiş ve ölümü akabinde ise; bu görevin “*evladına ve evladına ve evlad-i evladının erkek ve kadınına bir batından diğer batına*” geçmesini şart kılmıştır. Evlatlarından birinin vefat etmesi halinde, hissesinin evladı varsa onlara, evladı yoksa hayatı olan diğer meşrutunlehlere geçmesini kararlaştırmıştır.

İbrahim Paşa vakfinin kaydı, Anadolu muhasebesi defterine geçirilmiş olmasına rağmen, vakfiyesi 1814 yılına kadar mütevellilerinin elinde bulunmaktadır. Bu durumun çeşitli sıkıntılarla neden olabileceği düşünüldüğünden, vakıf mütevelliisi Mehmed Sadık Beğ, 29 Şaban 1229/16 Ağustos 1814 tarihinde vakfiyeyi, Anadolu muhasebesi defterinde var olan kayıt zeyline ekletmiş ve o tarihten itibaren vakfiye buraya kaydedilmiştir.

Vakıfın saraydan, hamama, menzilden, hana kadar oldukça geniş bir evkafi bulunmakta olup, bunlardan sağlanan gelir muhtelif şehirlerdeki cami, mescit, zaviye ve çeşme vakıflarına aktarılmıştır.

İbrahim Paşa’nın evkafını, İstanbul, İzmir, Yenişehir ve Koçhisar’daki gayrimenkulleri ile bir miktar nakit para teşkil etmektedir. Bunlar arasında son derece büyük bir sarayın yanında köşk, han, hamam ve menziller bulunmaktadır.

Menkuller arasında ilk göze çarpan İstanbul’daki saraydır. Molla Kestel ve Yakup Ağa mahallesinde yer alan sarayda, onlarca oda bulunmakta ayrıca kütüphane, hamam ve bahçesinde ahırlar yer almaktaydı. Yine İzmir’de aynı şekilde onlarca odayı ihtiva eden hanlar, menziller ve Türk-İslam kültüründe

önemli bir yere sahip olan hamamlar da bulunmakta ve bunlar arasında kadınlara mahsus olanlarına da rastlanmaktadır.

Kurulan vakıf vasıtıyla, elde edilen gelirlerle Bayburt'un Hınzeverek köyünde inşa edilmiş olan cami, İzmir'de mescit, Edirne'de zaviye, Mekke'de tekke, Ahıskı ve Koçhisar'da suyolu ve çeşmelerin ayakta kalması sağlanmıştır. Hınzeverek köyündeki cami, günümüzde hâlâ varlığını devam ettirmektedir (Tablo 1).

**Tablo:1- Vakıf Gelirinin Sarf Edileceği Yerler**

Adı	Yeri
Menziller	İzmir
Kur'an tilaveti	Mekke- Davudiye Mevkii, İzmir, Medine- Ravza-ı Mutahhara
Mevlevi tekkesi	Mekke
Sadaka dağıtıımı	Medine
Cami	Kelkit- Hınzeverek Köyü
Çeşme-Suyolu	Ahıskı, Koçhisar
Mescit	İzmir
Zaviye talebesi	Edirne

Türk-İslam dünyasında vakıf kurumunun temelinde hayırseverlik duygusunun yattığı bilinmektedir. Vakfi tesis edenler, bu sayede hayır işlemiş olmakta ve ölümü sonrasında kendisine dua edilmesini sağlamaktadır. İbrahim Paşa da öyle yapmış ve vakfin bir kısım geliriyle, özellikle Mekke ve Medine'de ve de İzmir'de görevlendirilen cüzhanalar vasıtıyla, günlük olarak Kur'an-ı Kerim okutulmasını sağlamış ve hatim edildiğinde yapılacak dua ile başta kendisine ve atalarına olmak üzere sevabının bütün Müslümanlara hibe edilmesini istemiştir.

Vakıf yoluyla, vâkıf bir yandan hayır işlerken, diğer yandan da yaklaşık 100 kişiye bir gelir kapısı oluşturmuştur. Kayyım, kaymakam, câbi, kâtip, mütevelli gibi idârî personel yanında, kapıcı, ferraş, hasırhan gibi yardımcı hizmet personeli farklı yerlerde istihdam edilmiş ve bu görevlilerin bir kısmının hâlihazırda kilerin ölümü akabinde çocuklarına geçeceği öngörmüştür.

Böylece vakıf personeli, hem kendisinin hem de çocukların hayatını garanti altına almıştır.

**Tablo:2- Vakıflarda Görev Yapan Personel**

Personel	Sayısı	Görev yaptığı şehir ya da vakıf	Ücreti
Aşçıbaşı	1	Medine	3 altın (senevî)
Câbi	1	Ahiska	10 akçe (senevî)
Câbi	1	İzmir	5 akçe
Câbi	1	Umum Vakıf	10 akçe (yevmî)
Cüzhan	64	Mekke, Medine, Yenişehir, para vakfı	4 altın (senevî) 3 akçe (yevmî)
Etmekçibaşı	1	Medine	3 altın (senevî)
Ferraş	1	Kelkit	4 akçe (yevmî)
Hasırhan	1	Mekke	1 altın (senevî)
İمام	1	İzmir	15 akçe (yevmî)
İمام-hatib	1	Kelkit	6 akçe (yevmî)
Kâtip	3	Umum vakıf Para Vakfı İzmir	1 akçe (yevmî) 20 akçe (yevmî) 5 akçe (yevmî)
Kaymakam	1	İzmir	10 akçe (yevmî)
Kayıym	1	Kelkit	2 akçe (yevmî)
Meremmetçi	2	Ahiska	4 akçe (yevmî)
Mutasarrıf	1	Umum Vakıf	-
Müezzin	1	Kelkit	5 akçe (yevmî)
Müezzin-i evvel	1	İzmir	8 akçe (yevmî)
Müezzin-i sâni	1	İzmir	7 akçe (yevmî)
Mütevelli	1	Umum vakıflar	40 akçe (yevmî)
		Mekke Ahiska	1 altın (senevî)

Nazır	4	Para Vakfı Koçhisar	5 akçe (yevmî) 5 akçe
Noktacı	2	Mekke, Medine	6 altın (senevî)
Saka	1	Mekke, Medine	3 altın (senevî) 10 altın (senevî)
Sandıkçı	2	Mekke, Medine	6 altın (senevî)
Sermahfil	1	Mekke	6 altın (senevî)
Sıbyan Muallimi	1	Kelkit	6 akçe (yevmî)
Suyolcu başı	1	Ahıska	4 akçe (yevmî)
Vekil	1	Mekke Vakıfları	10 altın (senevî)
Zaviyedâr	2	Medine Para Vakfı	5 altın (senevî) 2 akçe
TOPŁAM	100	-	-

Tablo 2'de açıkça görüldüğü üzere, İbrahim Paşa'nın muhtelif yerlerdeki vakıflarında görev yapan toplam personel sayısı 100 kişidir. Bilindiği gibi, Vakıf sektöründe görev yapan personel kendi arasında ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan vakfin idaresinden sorumlu olan nâzır, mütevelli, muhasib ve tahsildâr gibi yönetim görevi yapan personele idarî personel; vakfin amacını gerçekleştirmek üzere vazife alan bir bakıma ihtisas sahibi olan müderris, hatip, imam, kütüphaneci, doktor gibi unvanlara sahip personele ise, hizmet personeli adı verilmekteydi.<sup>15</sup> Hizmet personeli de kendi arasında ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan biri ifâsi, ilmî dirayete bağlı olan ve cihat-ı ilmiye adı verilen cihettir. Müderrislik, hitabet, imamet, kütüphanecilik, mütevellilik ve vakıf tahsildarlığı (câbilik) bu cihetten olanlardır. Diğer ise, iş ve sanatla ilgili olup ilim tahsiline ihtiyaç olmayan cihetlerdir. Cihat-ı bedeniyye de denilen ikinci tür cihetler arasında kayyımlık, türbedarlık ve hizmetçilik gibi meslekler bulunmaktadır.<sup>16</sup>

İbrahim Paşa vakıflarında görev alan 100 kişiden 8'i idarî personel, diğerleri hizmet personeliydi. İdarî personel arasında İzmir vakıflarında görevli

<sup>15</sup> Öztürk 1995, 169.

<sup>16</sup> Akgündüz 1996, 264.

kaymakam, Mekke vakıflarında vekil, Kelkit'te kayyım, Ahiska ve İzmir'de nazır bulunmaktaydı. Hizmet personelinden bir kısmı imam, hatip, cüzhan ve sermahfil gibi ilmiye cihetini, bir kısmı da ferraş, aşçıbaşı, saka ve etmekçibaşı gibi bedeni ciheti oluşturmaktaydı.

Personel yaptığı vazifenin değeri nispetinde ücret almaktaydı. Ücretler personelin bir kısmına senelik (senevî) olarak, bir kısmına da günlük (yevmî) olarak hesaplanarak ödenmekteydi. Örneğin Medine'deki aşçıbaşı senevî 3 altın alırken, İzmir'de imam yevmî 15 akçe almaktaydı.

İbrahim Paşa vakfiyesinin daha iyi anlaşılabilmesi için, vakfa tahsis etmiş olduğu mülkleri, bunların müstemilatı, vâkif olarak öne sürdüğü şartları aşağıya detaylı olarak çıkarılmıştır.

### **b- Vakfa Tahsis Edilen Mülkler**

Vakfa tahsis edilen mülklerin sınırları ve miktarları şu şekildedir.

#### **1-İstanbul'da Eski Odalar diye bilinen muhitin yakınlarındaki Molla Kestel ve Yakup Ağa Mahallelerinde yeni inşa edilmiş bir Saray**

Sarayın sınırını bir tarafında Molla Kestel cami-i şerifi hadikası (bahçe) ve buranın imamına meşrut menzil, onun yanında müezzine meşrut menzil ve yanında Seyyid Cafer hadikası, eski İstanbul Ağası olan Ahmed Ağa menzili bulunmaktadır. Diğer tarafında hususi yol (tarik-i hass) ve Abdullah Çelebi menzili, Kabasakal Mustafa Ağa odaları denilen odalar yer almaktadır. Sarayın öbür tarafında ise Süleyman Efendi kerimesi menzili, İbrahim Paşa'nın sepetçi Mehmed Ağa veresesinden satın alıp kızı Zeyneb Hanıma hibe ve temlik ettiği menzilin hadikası yer almaktadır. Sarayın bir başka yanında ise Molla Kestel vakfına ait peştemalcı odaları ve İbrahim Paşa'nın kendi tasarrufunda olan etmekçi firını ve umumi yol bulunmaktadır.

Vakfiyeden anlaşıldığına göre bahsedilen saray üç kattan oluşmaktadır.

En üst katında nâm (yarım) sofalı 2 bâb (göz) büyük oda ve 2 sofa ve 2 bâb küçük oda, 1 orta sofa, 2 kenef ve 1 büyük dehliz bulunmaktadır.

Orta katında 2 bâb oda ve 1 sofa yer almaktadır. Alt katında ise iki halvetli 1 hamam ve 1 camekân<sup>17</sup> ve önünde 1 sofa ve 4 oda, 1 kârgir matbah (mutfak), 1 kiler, 2 kenef ve yine fevkâni 1 bâb mabeyn odası ve önünde 1 sofa,

---

<sup>17</sup> Camekân: Elbise soyunulacak yer.

1 dehliz ve altında 1 sofa, yine aynı yerde tahtani 1 bâb kârgir mahzen ve 3 kita hadika, 1 köşk ve sol taraftan duvarla sınırlanmış harem kapısı yakınında yer alan fevkâni 2 bâb oda, dehliz ve etrafi duvarla çevrili olup ve haricen üst katta 2 bâb kâşili oda, 1 kütüphane, küçük büyük 13 oda, iki halvetli 1 hamam, 1 camekân, 1 arz odası, 1 mektep odası ve birbirine bitişik 3 kenef, musluklar ve orta katta 5 bâb oda, 1 sofa, 1 kilar, 1 dehliz, 2 kenef bulunmaktadır.

Alt katta ise; 1 bâb oda, 2 kârgir mahzen, 1 büyük ahur yer almaktadır.

Sarayın hariciye bölümü ise 1 büyük divanhane ve iskemle odası, divanhaneye bitişik küçük ve büyük 10 bâb oda, 1 büyük ahur, 1 kapıçı odası, hariciyede 1 matbah, 4 bâb fevkâni aşçılar odası, 1 kısrak ahuru ve mahtab (odunluk), 1 kilar, anbar ve 1 küçük kârgir su haznesi ve yine fevkâni 27 adet taife odası, 3 kenef ve altlarında 2 büyük ahur, 1 büyük su haznesi, 4 kenef ve kapı üzerinde yer alan 5 bâb fevkâni oda, 1 tahtani kapıçı odası, yine tahtani 3 sofa ve havuz fiskiyeli 1 büyük köşk ve ona bitişik 1 bâb oda ve hadika ve ortası havuzlu etrafi duvarla çevrili ve 10 masura suyu müştemiildir.

## **2- İzmir'de Cami-i Atik Mahallesinde Yer Alan Han<sup>18</sup>**

Cami-i Atik Mahallesinde yer alan han, bir taraftan Hasan Ağa mülkü, El-Hac İbrahim mülkü, Aişe Hatun mülkü ve El-Hac Hüseyin mülkü olan Yahudihane ile çevriliydi. Diğer tarafında El-Hac Mustafa mülkü, Ahmed Ağa mülkü veresesi mülkleri, hamam ve hamam çalışanlarının ikameti için yapılmış olan menzil bulunmaktadır. Hanın diğer bir tarafı da yine aynı hamam ile çevrili idi. Hanın diğer bir ciheti de umumi yol ile sınırlıdır.

Hanın içerisinde fevkâni 9 bâb ikişer kat oda, birer kat 28 bâb oda, fevkâni 11 bâb küçük oda, dehliz, tahtani 34 bâb oda ve yol üzerinde 11 bâb dükkân ve kapı arasında 4 bâb dükkân, 1 yaz ahuru, 1 kiş ahuru ve ortasında mescid-i şerif ve 1 küçük katırcı odası, 14 kenef ve kaldırım döşeme aylu bulunmaktadır.

## **3-İzmir'de Cami-i Atik Mahallesinde Erkek Hamamı<sup>19</sup>**

Yukarıda bahsedilen hanın hemen yakınında yer aldığı anlaşılan kurşun örtülü kârgir hamam, bir taraftan bu han ile bir taraftan Musa Efendi mülkü ve bir taraftan da Mustafa Efendi mülklerinden bir başkasıyla hususi yol ve umumi yol ile sınırlıydı.

<sup>18</sup> Ersoy 1991, eserde zikredilen hanlar arasında bu han olabilecek yer yoktur. Belki han yıkılmış veya adı değişmiş olabilir.

<sup>19</sup> Ürer 2002, eserde zikredilen hamamların bu vakfa ait olanı belirlenmemektedir.

Hamamda 1 kurnalı, 4 halvet ve birer kurnalı 3 sofa ve 1 orta sofa ve birer kurnalı 2 nîm sofa ve 1 kurnalı soğukluk sofa, 1 ustura halveti ve 2 kenef ve birer camekân ve şadırvan bulunmaktaydı.

#### **4- İzmir'de Cami-i Atik Mahallesinde Kadın Hamamı**

Aynı mahallede erkek hamamının yakınında bulunan, kadınlara mahsus, kurşun örtülü kârgir hamamda, İkişer kurnalı 2 halvet ve üçer kurnalı 2 sofa ve 1 küçük orta sofa ve dışında 2 kurnalı 1 soğukluk sofa, 1 halvet, 1 yatak ve camekân, şadırvan, kenef ve mahtab bulunmaktadır.

#### **5-Hamam Personelinin İkameti İçin İnşa Edilmiş Olan Menzil**

Erkek ve kadınlara mahsus iki ayrı hamamda görev yapan personelin ikameti için inşa edilmiştir. Menzil bir taraftan han ile sınır iken, diğer taraftan Ahmed Ağa veresesi mülkleri ve bir taraftan mescid-i şerif ve bir taraftan da umumi yol ile sınırlıydı.

Dört bir etrafi taş duvarla çevrili menzil, fevkani 2 bâb oda, 1 sofa ve tahtani 3 bâb odayı müştemiildi.

#### **6-Hamamcı Odası**

Hamam personelinin menzili dışında bir de 1 bâb hamamcı odası bulunmaktadır. Oda bir taraftan adı geçen han, bir taraftan hamamcıların menzili, bir taraftan kenef ve bir taraftan da umumi yol ile sınırlıydı.

#### **7-İzmir'de Hâce Hasan Mahallesinde Menzil**

İzmir'in Hace Hasan mahallesinde yer alan ve 1685'li yıllarda mahkeme-i şerif binası olarak kullanılan bu menzilin sınırları şu şekildeydi: Bir taraftan eski vezir-i azam kethudası olup Beç Muharebesinde şehiden vefat eden merhum Ahmed Ağa hanı, bir taraftan El-Hac Yusuf mülkü ve iki taraftan umumi yol ile sınırlıydı.

Menzilin üst katında 6 bâb oda, 1 orta sofa, 1 bâb sofa, 1 dehliz, 1 kenef bulunurken; orta katında 8 bâb oda, 1 kenef yer almaktaydı. Menzilin içinde ayrıca tahtani 1 kiş ahuru, 1 yaz ahuru, 1 matbah, su yolu ve dahliyesi, fevkani 3 bâb oda, 1 köşk ve tahtani 2 bâb oda, 1 halvetli ve camekânlı hamam, 1 kenef, 1 matbah ve meyveli ve meyvesiz ağaçlardan müteşekkil bahçe bulunmaktadır. Ayrıca 1 han ve 2 kıta hamam ve hamamcı ailesi için bina olunan menzil ve mahkeme-i şerife cari olan 12 masura suyu vardı.

## **8-İzmir'de Kassab Hızır Mahallesinde Han**

İki kapılı diye bilinen han, bir taraftan sadrazam Ahmed Paşa verese mülkleri ve bir taraftan Küçük Hüseyin Ağa hanının bir bölümü ile hususi yolun bir kısmı ve Ahmed odabaşı mülkünün bir bölümü, bir taraftan **Yevanoğlu** adlı kimsenin mülkünün bir bölümü, **Terciman** adlı zimmi mülkünün bir bölümü ve bir taraftan da umumi yol ile sınırlıdır.

Han içerisinde, tahtani 34 bâb oda, 10 bâb ikişer kat ve 29 bâb birer kat fevkani odalar, 13 adet dükkân ve kapı arasında 4 bâb dükkân ve kenefler, tahtani 18 bâb oda, yaz ahuru, kış ahuru, samanlık ve avlu yer almaktaydı.

## **9-İzmir Kefeli Mahallesinde Menzil**

İzmir'in Kefeli Mahallesinde bulunan ve Tabiloğlu Yahudihanesi demekle bilinen menzil, bir taraftan Eş-şeyh Hafiz Efendi mülkünün bir kısmı, Aynî Hatun mülkünün bir bölümü, bir taraftan Mehmed Çelebi mülkünün bir bölümü ve Hahamoğlu adlı Yahudi mülkünün bir bölümü ve bir taraftan da umumi yol ile sınırlıdır.

Menzilin üst katında 5 bâb oda, 2 kenef, 2 kilar, 2 matbah ve orta katında 5 bâb oda ve 1 orta 2 matbah ve 1 kilar ve alt katında 5 bâb oda ve 1 kârgir demir kapılı mahzen ve 4 kenef ve bir avlu bulunmaktadır.

## **10-İzmir'de Kefeli Mahallesinde Menzil**

Vakfiyede net olarak belirtilmemekle birlikte, bir önceki ile birlikte Kefeli mahallesinde yer aldığı düşünülen menzil, bir taraftan Cafer Reis Hanı diye bilinen han ve bir taraftan Hızmalı Han diye bilinen han ve bir taraftan El-hac Hüseyin bin Ali adlı kimsenin Yahudihanesi ve bir taraftan da umumi yol ile sınırlıdır. Handa fevkâni ve tahtani birçok evden (büyük-u adide) oluşan Yahudihanesi bulunmaktadır.

## **11- Yenişehir'de Hatib Mahallesinde Menzil**

Yenişehir'de Hatib Mahallesinde yer alan menzilin arası merhum Muslihiddin Efendi vakfına ait olup mülkiyeti İbrahim Paşa'nındır. Menzilin dört bir tarafı sebilhane ve **birer dükkâni** ve Abdullah Çelebi mülkü ve umumi yol ile sınırlıdır.

Menzilde 1 bâb habbaz (ekmekçi) dükkâni ve 1 bâb attar dükkâni ve 4 bâb fevkani odaları ve aşağısında 1 bâb ahur yer almaktadır.

## **12- Nakit Para**

İbrahim Paşa'nın gayrimenkullerinden başka vakfettiği bir miktar da parası bulunmaktadır. Vakfiyeden anlaşıldığına göre, İbrahim Paşa bir defasında 2.000 esedi guruş<sup>20</sup> ve bir defasında da 78.000 akçe meblağı vakıf için ayırmış ve mütevelliisine teslim etmiştir.

### **c- İbrahim Paşa'nın Vakıfları**

Vezip-i Azam İbrahim Paşa, yukarıda izah edilen menkul ve gayrimenkullerini ve bunlardan sağlanan varidatı, tesis etmiş olduğu aşağıdaki vakıfların geliri olarak ayırmıştır. Bu vakıflar şunlardır:

#### **1-Kelkid Kazasında Hınzeverek Köyü Camii Vakfı**

Yukarılarda da değinildiği üzere İbrahim Paşa, Erzurum Eyaleti'nin Kelkid Kazasına tabi olan Hınzeverek köyünde dünyaya gelmiştir. Köy daha sonra Bayburt'a bağlanmıştır ve birçok kayıtta İbrahim Paşa'dan, "Bayburtlu İbrahim Paşa" olarak söz edilmektedir. Vakfiyeden anlaşıldığına göre, Paşa'nın vakıfları arasında doğduğu köyde inşa ettirdiği bir cami, mektep ve suyolları da bulunmaktadır.

Hınzeverek köyündeki caminin üzerinde herhangi bir kitabesi bulunmaması nedeniyle, şimdije kadar ait olduğu dönem net olarak bilinmemektedir. Ancak bu vakfiye ile caminin İbrahim Paşa tarafından inşa ettirilmiş olduğu ortaya çıkmış oldu.<sup>21</sup> Paşa, doğduğu köye bina ettirdiği bu caminin ihtiyaçları ve görevlilerinin maaşlarının İzmir'deki vakıf mallarının kira geliri ile sağlanması kararlaştırılmıştır. Buna göre cami personeli ve vazifeleri şu şekildedir: yevmî 8 akçe vazife ile camiye bir imam ve hatip tayin edilmiştir. Caminin bitişigine inşa edilmiş olan muallimhanenin sıbyan muallimliği vazifesi de günlük 6 akçe vazife ile caminin imamına verilmiştir. Bundan başka camide günlük 5 akçe vazife ile bir müezzin, 4 akçe vazife ile bir ferraş, 2 akçe vazife ile bir kayyım tayin edilmiştir. Ayrıca caminin aydınlatılmasında kullanılacak olan şem-i revgan için günlük 2 akçe, caminin

<sup>20</sup> Esedi kuruş: Osmanlı topraklarında ticarette kullanılan üzerinde arslan resmi bulunan gümüş Hollanda parası olup, arşanlı kuruş ve Hollanda Taleri de denilmektedir. Vakfiyeyin yazıldığı dönemde (1683 lerde) 1 Hollanda Taleri yani 1 Esedî kuruş 120 Osmanlı akçesine tekâbül etmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Şevket Pamuk 2007, 152.

<sup>21</sup> Hınzeverek köyü camii, çevresindeki Pulur ve Sünür gibi iki Akkoyunlu merkezinin bulunması hasebiyle, onlarla birlikte anılmış ve bu bağlamda köydeki cami de Akkoyunlu eseri olarak düşünülmüştür.

hasır ihtiyacı için de günlük 1 akçe tahsis edilmiştir. Caminin suyolunun tamiri için de günlük 2 akçe ayrılmıştır.

## **2-Ahıska Kasabasında Çeşme ve Suyolu Vakfı**

İbrahim Paşa'nın vakıflarından biri de Ahıska'da yaptırmış olduğu çeşme ve suyollarıdır. Bunlar vakfiyede belirtildiği şekilde, Ahıska kalesinde cami-i kebir önünde, aşağı kalede, kale kapısı önündeki meydanda, Çarşibaşında Süleyman Ağa menzili yakınında, Yunus Kethuda menzili yakınında bulunmakta olup yeni inşa ettirilmiş çeşmelerdir. Çeşmelerin her birine kasabanın kuzeyinde Pozoz Kilisesi diye bilinen kilisenin üst tarafında yer alan dereden 2'şer masura (29 metreküp) su getirilmiştir.

İbrahim Paşa vakfettiği bu çeşmelere 1 suyolcu başı tayin etirmiştir. Suyollarının imaret ve tamiri için 2 kişi meremmetçi (tamirci) olarak görevlendirilmiş ve bunlara günlük 4 akçe vazife verilmesi kararlaştırılmıştır. Suyollarının tamiri için de günlük 40 akçe tahsis edilmiştir.

Ahıska'daki vakıfların nazırlığına İbrahim Ağa bin El-merhum Pirî, kayd-ı hayat şartıyla getirilmiştir. İbrahim Ağa'nın, suyollarının inşa ve tamirine bakması ve bu vazifesi karşılığında yevmî 5 akçe ücret alması kararlaştırılmıştır. İbrahim Ağa'nın ölümü sonrasında bu görevde kardeşlerinin getirileceği şart koşulmuş ve onların da 5 akçe ile mutasarrif olmaları öngörülmüştür. Onlardan sonra da bu görevde kasabadaki kolağaları, kethudalar ve kâtiplerin seçeceği bir kimsenin aynı şartlarla nazır olması kararlaştırılmıştır.

Ahıska vakıfları için kasabadan bu işin üstesinden gelebilecek bir kişinin câbi (vakıf gelirlerini toplayan tahsildar) olarak tayin edilmesi ve bunun her sene başında İstanbul'daki mütevelliiden görevi almasına karar verilmiş, vazifesi karşılığı kendisine senede 10 akçe verilmesi ön görülmüştür.

Suyollarının kışın şiddetli kar ve soğuktan harap olması ve tahsis edilen meblağın yeterli gelmemesi halinde, durumun İstanbul'daki asıl mütevelliye bildirilmesi ve daha sonra mahalli hâkim tarafından yapılacak keşif akabinde, vakfin içarından buraya istenilen miktarın aktarılması kararlaştırılmıştır.

## **3-İzmir'de Cami-i Atik Mahallesinde Han Ortasında Bulunan Mescid-i Şerif Vakfı**

İbrahim Paşa vakıflarından bir diğeri de, İzmir'de yukarıda bahsedilen hanın ortasında bulunan bir mescid-i şeriftir. Vakfiyeye göre bu mescitte Kur'an-ı Kerim'i tecvit üzere okumak için bir kimse imam tayin edilecek ve

günde beş vakit namazı mescitte cemaatle eda edecek, mukabilinde bu kişiye yevmî 15 akçe verilecektir.

Mescide bir kişi “*müezzin-i evvel*” tayin edilecek ve buna da vazifesi karşılığı yevmî 8 akçe verilecek, bir kişi de “*müezzin-i sani*” tayin edilecek ve ona da 7 akçe ödenecektir.

Mescidin hasır, kandil, mum ve sair ihtiyaçları için de 10 akçe tahsis edilecektir.

Vakfiyede İstanbul’daki asıl mütevelli tarafından İzmir’deki vakıflar için görevlendirdiği kaymakamın, adı geçen mescidin masraflarını kâtip eliyle deftere kaydetmesi ve İstanbul’daki mütevelliye göndermesi ön görülmüştür.

#### **4-Yenişehir Hatip Mahallesinde Menzil Vakfı**

İbrahim Paşa’nın vakıfları arasında Yenişehir’de Hatib Mahallesindeki menzili de yer almaktaydı. Sınırları belirli olan menzilde 1 bâb habbaz dükkânı, 1 bâb attar dükkânı ve 4 fevkani oda bulunmaktaydı. Vakfiyede menzilin, içindekilerle beraber İstanbul’daki mütevelli aracılığıyla ecr-i misliyle kiralanması ön görülmüştür.

Buradan elde edilecek olan kira geliri ile Kur'an-ı Kerim'i tertil ve tecvit üzere okuyan 5 kişi, yevmî 3'er akçe vazife ile görevlendirilecek ve bu kişilerden her biri her gün Kur'an'dan bir cüz okuyacaklar ve sevabını Yenişehir'de medfun İbrahim Paşa'nın validesi merhume Selime Han Hatun'un ruhuna hediye edeceklerdir. Arta kalan icar meblağı, asıl mütevelli marifetile menzilin imar ve tamirine tahsis edilecektir. Beldenin hâkimini tamir gereken yerlerin keşfini yapacak ve durumu asıl mütevelliye bildirerek, meblağın sarfını sağlayacaktır. Mahmud Efendi'nin vefatı sonrası, yine İstanbul’daki mütevelli tarafından Yenişehir sakinlerinden biri aynı şartlarla kaymakam olacaktır.

#### **5- Para Vakfı**

İbrahim Paşa, bir defasında 2.000 esedi guruş, bir defasında da 78.000 akçeyi “para vakfı” şeklinde vakfetmiştir. İslam hukukunda ve Osmanlı uygulamalarında vakıflar çeşitli gruplara ayrılmaktadır. Para vakıfları, vakfolunacak şeylerin menkul yani taşınır olup olmamasına göre değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Para gibi menkullerin vakfedilip edilemeyeceği üzerine uzun tartışmalar yapılmış ve bunlara beldelerin örf ve âdetine göre cevaz verilmiştir. Yani, para gibi menkullerin vakfı, bölge halkı

tarafından adet haline getirilmiş ise caizdir denilmiştir.<sup>22</sup> Kanuni dönemi şeyhülislami Ebüssuud Efendi'nin kanaati de, nakit para vakfının örfen caiz olan menkuller arasında değerlendirilmesi yolunda olmuş ve daha sonraki uygulamalarda bu görüş esas alınmıştır.<sup>23</sup>

Osmanlı toplumunda para vakıflarından üç şekilde istifade edilmektedi. Bunlardan biri, kâr-zarar ortaklısına dayalı şirketlerin kurulması (mûdarebe) yoluyla, ikincisi, fakirlere ve tahsis edilen kimselere ticaret sermayesi olarak verilmesi yani kredi olarak kullanılmasıydı. Üçüncü yol ise, *muâmele-i şer'iye* denilen usulle istirbah edilerek yani gelir sağlanarak, elde edilen kâr ve gelirin fakirlere dağıtılması yoludur.<sup>24</sup>

Nakit para vakf eden her vâkıf, vakfiyesinde hemen hemen aynı kelimelerle: “*rehn-i kavî ve kefil-i melî’ veya ikisinden biri ile onu onbir büyük hesabi ile muâmele-i şer'iyye ve murâbaha-i mer'iyye ile bâ yed-i mütevellî beher sene alâ vechi'l-helâl istirbâh ve istiglâl oluna...*” ifadesini kullanmaktadır.<sup>25</sup>

Vakfiyeden anlaşıldığına göre İbrahim Paşa da mevcut parasını aynı usulle vakfetmiştir.

Buna göre, mevcut 2.000 esedi kuruş için Has Ahur'da<sup>26</sup> başhazinedar olan kişi, mütevelli tayin edilecek ve bahsi geçen meblağı “*rehn-i kavî ve kefil-i melî’ yahud ikisinden biri ile iktifa olunup*” istirbah olunduktan sonra, yani mevcut miktar kuvvetli rehin ve sağlam kefil yoluyla istirbah edilip nema sağlanacaktır.

Elde edile nemanın idaresi için günlük 5 akçe vazife ile bir kişi mutasarrif olacak. Adı geçen ahurda mihter olan kişi câbi olacak ve yevmî 3 akçe vazife alacaktır. Bu nemadan tevliyet ve câbilik ücreti ödendikten sonra kalan kısım ahurda görev yapan hizmetçilerin yiyecek giderine harcanacaktır.

Mir-i ahur-u evvel olan ağa ve ahurda halife olan kişi nazır olup, mütevelliinin muhasebesini her sene toplayarak asıl mütevelliye gönderecek ve şart koşuluğu üzere işlerin yürütmesi sağlanacaktır.

<sup>22</sup> Kazıcı 2003, 131.

<sup>23</sup> Akgündüz 1996, 218-222; Öztürk 1995, 138.

<sup>24</sup> Akgündüz 1996, 223.

<sup>25</sup> Dadaş vd. 2000, 61.

<sup>26</sup> Padişahın hayvanlarına mahsus ahır.

Arta kalan 78.000 akçe de Edirne'de eski saray ve onun mevkufuna mütevelli olanlar tarafından idare edilecek ve bu miktar da “*rehn-i kavi ve kefi-il melî yahut ikisinden biri ile*” ona onbir yani %10 hisse ile istirbah ve istiğlal edilerek nemalandırılacaktır.

Elde edilen nemayla, Edirne'de Süleymaniye küçük bazarı yakınında bulunan Eş-Şeyh Abdulbaki Efendi'nin zaviyesinde sakin, talebe-i ulûmdan 5 nefer kimse, ikindi namazı sonrasında zaviyedarı huzurunda tecvit ve tertil ile her biri bir cüz-i şerif okuyacak, sevabını bundan önce Paşa'nın vekil-i harci olan Dilaver Ağa'nın ruhuna hibe edecektir. Bu kişilere karşılığında yevmî 2'şer akçe verilecektir. Tilavet cumartesi günü (yevm-i sebt) başlayıp, Perşembe günü ikindi namazı sonrası zaviyedâr huzurunda hatim tamam olduğunda, duasını zaviyedâr yapacak ve sevabını başta merhum Dilaver Ağa'nın olmak üzere, vakıfin geçmişlerinin ve bütün Müslümanların ruhuna hediye edecektir. Şeyhe günlük 2 akçe vazife verilecek, vakıfta 1 kişi de kâtip olarak görevlendirilecek ve vazifesi karşılığında kendisine günlük 1 akçe ödenecektir.

Bütün bu vazifelere yapılan harcamalardan sonra, arta kalan miktar zaviyede kalan fakirlerin yiyecek giderine tahsis edilmiştir. Edirne'de bostancıbaşı olanların, bu vakfa hasbi nazır olacakları öngörlülmüştür.

#### **6- Koçhisar Kazasına bağlı Kilise adlı Köyde Hamam Vakfı**

İbrahim Paşa vakıflarından biri de, Anadolu Vilayetinde Koçhisar (*Ilgaz*) kazasına bağlı Kilise (*Kise, Kese*) adlı köyde bulunan üç kurnalı, 1 halvet ve orta sofa ve camekândan müteşekkil bir hamamdır.

Vakfiyeye göre köyde bulunan hamam, kira yoluyla işletilecek ve elde edilecek olan gelir ile aynı köyde “Gülabderli” adlı mahallede, Allah rızası için yaptırmış olduğu çeşme, aşağı mahallede bina ve vakfettiği çeşmelerin suyollarının tamiri gerçekleştirilecektir.

Mahmud Ağa adlı şahıs hayatı ölçüde müddetçe, günlük 5 akçe vazife ile bu işe nazır olup, adı geçen hamam ve çeşmelerin ve suyollarının tamir ve onarımına nezaret edecektir. Mahmud Ağa'dan sonra bu görevde kardeşi geçecek ve ondan sonra ise evlatları nazır olacaklar ve şayet soy kesilirse, hakim-i belde aracılığıyla uygun bir kimse nazır tayin edilecektir.

#### **d- Vakıfin Şartları ve Gelirlerin Sarf Edileceği Yerler**

İbrahim Paşa, yukarıda tafsılaklı olarak saydığı mülklerini “vakf-ı sahib” olarak vakf ve habs ettikten ve sarayında vakfiyeyi yeniden dinledikten sonra tesis ettiği vakf için şu şartları ortaya koymuştur:

1-Hayatta olduğu sürece vakfin mutasarrıflık vazifesi kendi uhdesinde olacaktır.

2-Ölümü akabinde ise “*evladim ve evlad-i evladim ve evlad-i evladimin zükür ve inası alesseviyei batnen ba’de batnin karnen ba’de aslıh*” bu görev büyükten küçüğe, erkek ya da kız çocuklarına geçecektir.<sup>27</sup> İbrahim Paşa bu ifadelerle, mutasarrıflık vazifesinin ileride doğacak evlatlarını da kapsamasını sağlamıştır.

3-Mutasarrıflık vazifesi için meşrutunleh<sup>28</sup> olanlardan herhangi biri vefat ederse, onun hissesi evladı varsa evladına, yoksa hayatta olan meşrutunlehlere geçecektir.

4-Menziller tamire ihtiyaç duyduğunda, mutasarrıflık görevi kimin uhdesinde ise o kişinin parasıyla tamir ve onarılacaktır.

5-Menziller “*ecr-i misli*”<sup>29</sup> ile yani raiç kira bedeli ile kiraya verilecektir. Buradan elde edilen kira bedeli, Medine-i Münevvere de hayır duasında bulunan fakirlere gönderilecektir.

6-Hayatta olduğu müddetçe menzilin tevliyet görevi, İbrahim Paşa üzerinde olacak ve ölümü akabinde bu görev “*evladının ekber ve erşedine*” meşruta olacak, yani çocukların en büyüğü ve en residine verilecek. Ondan sonra da “*evlad-i evlad-i evladlarının ekber ve erşedine*” geçecektir.

7-İzmir’deki tüm vakıfların idaresini yürütmesi için, İzmir sakinlerinden diyanet ve istikamet sahibi bir kişi, İstanbul’daki mütevelli tarafından mütevelli kaymakamı olarak tayin edilecektir. Bu kişi, İzmir’deki mülklerin icar gelirinden toplanan meblağdan, mescitteki personelin ücretlerini verip, sair giderleri karşıladıktan sonra kalan meblağı İstanbul’daki mütevelliye gönderecektir.

-Harameyn-i Şerifeyne gönderilecek surre emini ve mürtezikanın vazifeleri İstanbul’daki asıl mütevelli tarafından yollanacaktır.

<sup>27</sup> Bu ifadeler ile vakfin yönetiminin nesbine bırakılmasına istemiş ve idare açısından “zürrî vakîf” grubuna dahil etmiştir. İslam hukukunda ve Osmanlı tatbikatında zürrî vakıflar ve bunların idaresi ilgili bkz. Akgündüz 1996, 274-276.

<sup>28</sup> Meşrutunleh: Vakıf sahibi tarafından vakfin menfaatleri kendisine tahsis edilen gaye veya lehine vakıf yapılan amaç

<sup>29</sup> Ecr-i misl: Kira bedeli tespit olunamayan akitlerde belli esaslara göre tespit ve takdir edilen raiç, emsal değer kira bedelidir. Ayrıntılı bilgi için kz. Akgündüz 1996, 391.

-İzmir'deki kaymakam, asıl mütevelli ile her yıl muhasebe görecek, kaymakama vazifesi karşılığı yevmî 10 akçe verilecektir.

-İzmir'deki vakıflar için bir kâtip tayin edilecek ve bu kişi vakfin gelir ve giderlerini tahrir edecek ve bu görevi karşılığı günlük 5 akçe vazife alacaktır.

-İzmir vakıfları için bir de câbi tayin edilecek ve vakfin icarlarını her ay toplayıp tahsil ederek, İzmir'deki mütevelli kaymakamına teslim edecektir. Vazifesi karşılığı câbiye yevmî 5 akçe vazife ödenecektir.

-Kaymakam, kâtip ve câbinin tayin ve azilleri İstanbul'daki asıl mütevelli elinde olacak. Bu görevliler hayat boyu vazifelerinde kalabilecekler ve ölümleri akabinde yerlerine İzmir sakinlerinden biri tayin edilecektir.

8-İzmir'de bulunan mahkeme binası, iki han ve hamam, hamamcının oturacağı ev, bahsi geçen Yahudihaneleri,<sup>30</sup> vakfin mütevellisi vasıtasyyla her yıl “icare-i müeccele”,<sup>31</sup> usulüyle kiraya verilecektir. Toplanan kira gelirinden şu harcamalar yapılacaktır:

a- Bu kira gelirinin 300 sikkesi her yıl hassa surre emini<sup>32</sup> aracılığıyla Mekke'ye gönderilecektir.

Meblağ Mekke'de Davudiye adlı mevkide oturan ve İbrahim Paşa'nın vekil tayin etmiş olduğu Abdullah Kethuda imam diye tanınan Eş-Seyh İsmail Efendi'ye teslim edilecek.

İsmail Efendi bu parayla 30 kişi görevlendirecek ve bunların her gün Kur'an-ı Kerim'den bir cüz okuması temin edilecek. Görevliler arasından biri, şer'i hakimin izniyle sermahfil tayin edilecek. Bunlardan her biri kendi hissesine düşen cüzleri okuyup, Kur'an-ı Kerim hatmedildikten sonra, sermahfil tarafından hatim duası yapılacaktır. Okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan

<sup>30</sup> Yahudihane: Museviler'in toplu olarak oturdukları sosyal mesken.

<sup>31</sup> İcare-i müeccele: Osmanlı hukukunda vakıf malları başlangıçta “icare-i vahide” usulü ile işletiliyordu. Bu usulde, mülk sahipleri, sahibi olduğu arsalar üzerine ev, dükkan, iş hanı gibi gelir getirici binalar yapıyorlar, bu binaların kiralarını tesis ettikleri bir hayra tahsis ediyorlardı. Daha sonra çeşitli nedenlerle uygulamada yeni bir usule geçilmiştir. Buna göre icare-i muaccele usulüyle, vakıf taşınmazı kıymetine yakın peşin bir parayla kiralanmaktadır. İcare-i müeccele ise, veresiye kira bedeli denmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Öztürk 1995, 252; Akgündüz 1996, 447-452.

<sup>32</sup> Osmanlı padişahlarının, her yıl hac mevsiminde Haremeyn-i Şerîfeyn ahâlisine, zâhidlere, mukaddes yerlerin ve hac yollarının emniyetini sağlayan Mekke şeriflerine ve Hicaz bölgesinde yaşayanlara gönderdikleri para ve değerli eşyaya surre; bunları götüren topluluğa da “surre alayı” denirdi. Surre kelimesinin aslı “sura” olup, kese demektir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ateş 1981, 116.

sevab, başta vâkîf (İbrahim Paşa) olmak üzere, onum evladlarına, abası ve ecdadına ve kadın-erkek tüm Müslümanların ruhlarına hediye edilecektir. Sermahfile, Kur'an okuması karşılığı olarak 4 altın, sermahfillik görevi içinde 2 altın olmak üzere senede toplam 6 altın verilecek.

b- Mevcut 30 kişiden birisi noktacı (devamı kontrol eden görevli) tayin edilecek ve şayet cüz okumakla görevli olanlardan biri gevşeklik gösterip, cüz okumaya gelmezse, ona tembihte bulunacak. İstenilen sonuç alınmadığında beldenin hâkimine başvurarak bu görevin bir başkasına devredilmesini sağlayacak. Noktacılık vazifesi karşılığı 3 altın, Kur'an okuması karşılığı da 3 altın olmak üzere senede 6 altın verilecektir.

c- Mevcut 30 kişiden biri de sandıkçı olarak tayin edilecek. Sandıkçı, Kur'an tilaveti öncesinde cüz-i şerifleri açmak ve tilavet sonrası bunları toplayarak yerine koymakla görevli olacaktır. Vazifesi karşılığı sandıkçılığı 2 altın, Kur'an okuması karşılığı 4 altın ve toplamda senede 6 altın ödenecektir.

d- Geri kalan 27 kişiden her birine tilavetleri karşılığı 4'er altın verilecektir.

e- Eş-Şeyh İsmail Efendi, buradaki görevlilerin her birini isim isim deftere yazarak mütevelliye göndermekle vazifeli olacak. Mütevelliye gelen isimler, Harameyn-i Şerifeyn defterine kaydolunacak ve İsmail Efendi'ye vazifesi karşılığı senelik 10 altın ödenecektir.

f- Görevli 30 kişiden herhangi birinin ölümü ardından yerine varsa çocuklarından biri geçecek. Şayet çocuğu bulunmuyorsa, belde hâkimi tarafından bu işin üstesinden gelebilecek biri tespit edilerek mütevelliyle gönderilecek, mütevelli de uygun görürse berat-ı şerif verilerek vazifeye başlaması sağlanacaktır.

9- İbrahim Paşa vakfinin hizmet verdiği kurumlardan biri de Mekke'de bulunan Mevlevi Tekkesidir. Buna göre, tekkeerdeki zaviyedâra senelik 5 altın, aşçıbaşıma 3 altın, etmekçibaşıma 3 altın ve sakaya da 3 altın ödenecektir.

10- Mekke'de Davudiye adlı mahalde tayin olunan sakalara Şeyh Alaaddin nazır olacak ve karşılığında senede 1 altın alacaktır. Buradaki sakalardan her birine senelik 10'ar altın verilecek, hasırlarına da senelik 1 altın verilecektir.

11- Böylece toplamda bütün görevlilere senelik 152 altın verilmiş olacaktır. Arta kalan 138 altın ise Şeyh İsmail Efendi tarafından Mekke'de ihtiyaç sahibi olanlardan her birine 3'er altın şeklinde taksim edilecek ve kime

verilmişse onların isimleri ve küçyeleri kaydedilerek mütevelliye gönderilecektir. Bu isimler daha sonra Anadolu Muhasebesi defterine kaydedilecektir.

12- Vakfin kira gelirinden 200 sikke de Surre Emini vasıtasıyla Medine-i Münevvere'ye gönderilerek, burada İbrahim Paşa'nın sadakalarını dağıtmakla görevli olup vekil tayin edilen kişiye teslim edilecek. Vekil tarafından Ravza-i Mutahhara'da<sup>33</sup> her gün bir cüz okumakla görevli 30 kişi tayin edilecek ve bunlar arasından biri de sermahfil tayin edilecektir. Hatim edildiğinde, duası sermahfil tarafından yapılacak ve sevabı vakıfa, atalarının ervahına ve tüm Müslümanların ruhuna hibe edilecek. Vekil olan kişi, sermahfile 2'si sermahfillik vazifesi dolayısıyla, 4'ü Kur'an tilaveti karşılığı olmak üzere toplam 6 altın verecek. Bu kişilerden biri de noktacı tayin edilecek ve ona da senede 6 altın verecek, sandıkçıya da yine senede 6 altın ödenecek. 27 kişiden her birine de okudukları Kur'an karşılığında 4'er altın ödenecektir.

Vekil olan kişi kendisine gönderilen 200 sikkeden görevlilere belirtildiği şekilde dağıtım yaptıktan sonra, kalan meblağı Medine yakınlarındaki hak sahiplerinden her birine senelik 2'ser sikke verecek. Taksim edilen kişilerin isim ve küçyeleri yazılarak mütevelliye gönderilecek, onlar da Haremeyn defterine kaydedilecektir.

13- Cüz okuyan ve dua edenlerden (eczaha ve duagu) biri ölürsse, beldenin hakimi o kişilerin evlatları varsa onlara bu görevi tevdî edecek. Şayet evlatları yoksa o işe müstehak olan birini tespit ederek, mütevelliye gönderecek ve adına berât-ı âlişân düzenlenerek vazifeye başlatılacaktır. Vekil olan şahsa bütün bu vazifeleri karşılığı senede 10 altın ödenecektir.

14- İbrahim Paşa'nın tüm vakıflarının yönetimi şu kadrodan oluşmaktadır:

a- Mütevelli: Daha önce İbrahim Paşa'nın hazinedarlığını yürüten İbrahim Ağa ibn Osman, hayat boyu mütevelli olarak tayin edilmiştir. Tüm vakıfların nizam ve intizamına dikkat etmesi ve ihtiham göstermesi istenmiştir. Karşılığında günlük 40 akçe vazife verilmesi uygun bulunmuştur. İbrahim Ağa'ya, İzmir, Yenişehir ve Ahiska'daki vakıflarda görev alan personelin azl ve tayin yetkisi verilmiştir.

---

<sup>33</sup> Ravza-i Mutahhara: Medine'de Hz. Peygamberin kabri ile hayatı iken hutbe okuduğu minberin arasına denilir.

b- Kâtip: İsmi tespit edilemeyen bir kişi de umum vakıfların kâtipliği görevine getirilmiş ve yevmî 20 akçenin kendisine ödenmesi kararlaştırılmıştır. Kâtip, vakıf mütevelliisi marifetiyle, vakıfların gelir ve masrafını deftere kaydetmekle görevlendirilmiştir.

15- Bunlardan başka, vakfiyede yer alan diğer şartlar şunlardır:

a- Umum vakıflarda görev alan idarî ve hizmetli personelin isimleri Anadolu Muhasebesi defterine kaydolunacak.

b- Bu görevlerden herhangi birinin mahlûl olması halinde, durum mütevelliye bildirilecek ve Anadolu Muhasebesinden tezkere ve berât verilecektir.

c- Harameyn fukarasına tayin edilen surre defteri de Anadolu Muhasebesi defterine kaydolunacak ve yine mahlûl durumu ortaya çıkarsa, vakıf mütevelliisine arz edilerek tezkere ve berât verilecektir.

d- Mütevelliinin muhasebesi kâtip ve vakıf defteri ile Anadolu Muhasebecisi huzurunda görülp, vakfin nazırı olan kişiye verilecektir.

e- Kayıtların ve şartların değiştirilmesi (tebdil-i şurût ve tağyir-i kuyûd) taklil veya teksiri yani artırılması ya da eksiltilmesi hakkı, hayatı olduğu sürece kızı Zeynep Hanımın elinde olacak ve ölümü sonrasında ise vakıf tevliyeti evladının ekber ve erşidine meşruta olacaktır.

f- Mütevelliye yevmî 40 akçe verilecektir.

g- Evlatlarından biri câbi olacak ve 10 akçe vazife alacaktır.

h- Vakfin hasıl olan nema ve icar-kiralardan, surreler ve vakıf personelinin vazifeleri verildikten sonra, fazla-ne kadar olursa onu vakıf mütevelliisi toplayacak ve adı geçen evkâfin tamir ve onarımını gerçekleştirecektir.

i- Bundan sonra da kalan meblağ olursa, kız-erkek çocukların arasında seviyesine göre taksim olunacaktır.

j- Eğer tamir ve onarım gerekmez ise, **arta kalan miktar** mutlaka çocukları arasında taksim edilecek sonra onların evlat ve evlatları ve *evlad-i evladları arasında alesseviye taksim* edecekler.

k- Şayet evladı münkarız olursa, şart edildiği doğrultuda evlatları arasında belirlenen şartlar doğrultusunda icra olunacaktır.

k- Sadaret-i uzma makamında bulunanlar, vakfa hasbî nazır olacak ve vakfın kayıt ve şartlarının icrasına özen göstereceklerdir.

n- Zikrolunan nema ve galle,<sup>34</sup> mutlaka fakir Müslümanlara sarf olunacaktır.

### III. Sonuç-Değerlendirme

Vakıflar, Türk-İslam kültür ve medeniyetinin en temel öğelerinden biridir. Anadolu'da Osmanlı öncesi, Selçuklular ve Beylikler devrinde de vakıf müessesesi toplumsal hayatı aktif rol oynamıştır. Osmanlı ile beraber kurum daha da gelişmiş ve sosyal alandaki pek çok hizmet bu sektör aracılığıyla icra edilmiştir. Yollar, köprüler, çeşmeler, hanlar, hamamlar ve eğitim kurumlarından olan medreseler, vakıflar aracılığıyla varlığını sürdürmüştür. Devletin pek çok kademesinde hizmet ederek sadarete kadar yükselen İbrahim Paşa, hayatı boyunca elde ettiği mülklerinin bir kısmını, incelemeye çalıştığımız bu vakfa bağışlayarak, ülkenin imarına katkı sağlamış ve halkın bir takım sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda gayret sarf etmiştir.

İbrahim Paşa, bu denli sosyal hizmetler yapmış olmasına rağmen, dönemin Osmanlı müellifleri tarafından zorbacı, aşırı hırslı gibi sıfatlarla anılmıştır. Müellifler, İbrahim Paşa'yı, Merzifonlu ile olan iktidar mücadeleşinin gölgesinde değerlendirmekten kendilerini alıkoyamamışlardır. Hâlbuki araştırmamız sonucunda görülmüştür ki, İbrahim Paşa yüzlerce kişiye iş sahibi temin edecek kadar cömert ve doğduğu köye büyük bir cami yapacak kadar vefalı ve hayırsever bir devlet adamıdır.

İbrahim Paşa, diğer birçok devlet adamı gibi, her yönüyle bilinen bir kişi değildir. Yapılacak detaylı bir çalışmaya, askeri ve idarî yönleri ele alınmalı ve sadrazamlık dönemi arşiv belgeleri ve çağdaş kaynaklarla aydınlatılmalıdır.

---

<sup>34</sup> Mahsul ve faide (gelir). Vakıf istihahında, menkul ve akar türünden olan vakıfların vâridatı (geliri) anlamına gelmektedir.

## BİBLİYOGRAFYA

### a. Arşiv Vesikası

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Vakfiyeler Arşivi, Erzurum Atik Muhasebe Defteri, nr.164

### b. Basılı Eserler

- Akgündüz 1996 Ahmet Akgündüz; *İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi*, İstanbul.
- Ateş 1981 İbrahim Ateş; “Osmanlılar Zamanında Mekke ve Medine’ye Gönderilen Para ve Hediyeler”, *Vakıflar Dergisi* XIII, Ankara, 113-170.
- Barkan 1942, Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler I, İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler”, *Vakıflar Dergisi* II, Ankara, 279-303.
- Berki 1958 Ali Himmet Berki, “İslamda Vakıf”, *Vakıflar Dergisi* IV, Ankara, 19-37.
- Berki 1965 Ali Himmet Berki, “Vakıfların Tarihi, Mahiyeti, İnkışâf ve Tekâmülü Cemiyet ve Fertlere Sağladığı Faideler”, *Vakıflar Dergisi* VI, İstanbul, 9-13.
- Dadaş vd. 2000 Cevdet Dadaş, Atilla Batur, İsmail Yücedağ, *Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Kütahya Vakıfları*, II/1, Kütahya Belediyesi Yayınları, Kütahya 2000,
- Defterdar Sarı Mehmed Paşa; *Zübde-i Vekayiât*, (neşr. Abdulkadir Özcan), Ankara 1995.
- Ersoy, B. 1991 *İzmir Hanları*, Ankara; AKM Yay. S.49
- Kayaoğlu 1976 İsmet Kayaoğlu, “Vakıfin Menşei Hakkında Görüşler” *Vakıflar Dergisi* XI, Ankara,
- Kazıcı 2003 Ziya Kazıcı; *Osmanlı Vakıf Medeniyeti*, İstanbul.

- Köprülü 2005 M. Fuad Köprülü, *İslâm ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi*, Ankara.
- Kunter 1938 Halim Baki Kunter, “Türk Vakıfları ve Vakfiyeleri Üzerine Müclem Bir Etüd”, *Vakıflar Dergisi* 1, Ankara, 103-129.
- Mehmed Raşid, *Tarih-i Râşid*, I, İstanbul 1282
- Osmanzâde Taib Ahmed, *Hadikatü'l Vüzerâ*, Freiburg 1969
- Ömer Hilmi Efendi, *İthaf-ül Ahlâf Fî Ahkâm-il Evkaf*, Ankara 1977
- Özcan 2000 Abdulkadir Özcan, “İbrahim Paşa, Kara”, *TDV İslam Ansiklopedisi*, XXI, İstanbul, 329-330.
- Öztürk 1983 Nazif Öztürk, *Menşei ve Tarihi Gelişimi Açısından Vakıflar*, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayımları, Ankara.
- Öztürk 1995 Nazif Öztürk, *Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi*, Türkiye Diyanet Vakfı Yayımları, Ankara.
- Pamuk 2007 Sevket Pamuk, *Osmanlı İmparatorluğu'nda Paranın Tarihi*, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul.
- Parmaksızoğlu 1968 İsmet Parmaksızoğlu, “İbrahim Paşa, Kara”, *İslam Ansiklopedisi*, V/II, İstanbul, 906-908.
- Selçuk 1965 Füruzan Selçuk, “Vakıflar (Başlangıcından 18. yüzyılın sonuna kadar)”, *Vakıflar Dergisi* VII, İstanbul, 21-29.
- Silahdâr Fındıklı Mehmed Ağa, *Silahdâr Tarihi*, II, İstanbul 1928
- Şemsettin Sami, *Kamus 'ül Alam*, I, İstanbul 1306.
- Uzunçarşılı 1998 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, *Osmanlı Tarihi*, Ankara.
- Ürer, H. 2002 *İzmir Hamamları*, Ankara; Kültür Bakanlığı Yayınları
- Yedyıldız 1986 Bahaeeddin Yedyıldız, “Vakıf”, *İslam Ansiklopedisi*, XIII, İstanbul, 153-172.
- Yedyıldız 2003 Bahaeeddin Yedyıldız, XVIII. Yüzyılda Türkiye'de Vakıf Müessesesi Bir Sosyal Tarih İncelemesi, T.T.K.Yayınları, Ankara.

**Ekler:**

## **VEZİR-İ ESBAK İBRAHİM PAŞA VAKFIYESİDİR**

### **Vakfı-sadr-ı esbak an vakfiye-i Kara İbrahim Paşa vakfiyeha-yı amire**

Mâ eşmele aleyhi hâzâ'l-kitâb min asli'l-vehbi ve şerâyiti'l-muharrere ve kuyûhu ve zavabituhu'l-mukarrere sahhe külluhu ledeyye ve insahha cemi'uhu aleyye ve alâ hakemtu fîhi bisihhatihi ve lüzûmihi fi-husûsihi ve umûmihi âlimen cevârî'i-l hilâfi'l-cârî ale'l-e'immeti'l-eslâfi'l-esdâfi ve emme'l abdu'l-fakîru ileyhicelle şânühü 'amma senâ'uhu Abdullah bin Mustafa el-me'mûr nefşü'l-evkâf gufire lehuma.

Hamd-ı cemîl- mevfür ve senâ-i cezîl nâ mahsur ol vâkîf-ı mâ fi'l-bâl olan rabb-i şâfür ve mâlik-i cemî'l- mûlk olan melik-i şekür celle celâl-ü zâtihi hazretlerine läyikdir ki nûsha-i insanı ahsen-i takvîmde suretker ve akl ve dâniş ile zîbera ve zîverâver eyleyüb ayîne-i kalbîyelerine meçâl-i cemâli ve süduh-ı safvet ayinelerin metârih-i aşka şümûs-ı kemâli olmak için asl-ı fitratların kabiliyet ve isti'dâd ile envâ'-ı fûyûzâta karîn ve nihâd-ı hilkatlerin esnâf-ı kemâlât ile teserrûf isti'dâdî rehin edüb kimini tahsîl-i kemâlât- ünsiyeye ve tekîmlî-mekân-ı kudsiyye eylemek üzere *izâ râye* *talibâ fekkilehu hademâ-i saadet* sayesinde fukaraya ahir maaşlarında imdâd içün teşrif ve es'ad ve kimini mahz-ı zât-âlişânına tâlib ve aşkbâz ve vâdi-i âtufette sùvâr-ı semend terk ve tâz edüb fi'l-hakîka mevalih-i amâldan bir dakika mühmel ve fezâil-i nevâfilden bir şeyi metrûk ve mu'attal olmayub kâide-i ihlâsi halelpezîr ve râbita-ı ihtisası şikeste zamîr kalmayub tâk-ı zîr-i cedîd pehn-i saray-ı alem-i dünyada *lâ yüzâru zerren ve lâ yuzurru sedden* manâyi nevîsinde ve hacle-i güzîn-i arûs *inne hayrun mâ melekethu ve mâ kaddemethu* mefhûmu yüzünde zîb-i nehvn ve zîbinde ve kimini cezbe-i hidâyet ezliyesi vücduların bilkülliye münteriğ ve hicâb-ı halk-ı ayînelerine bilcümle mürtefi' ve ihfâ-ı amâl ve setr-i ahvâl tedârikine kadîr mübellîke anlardan tâat ve ibâdât ve hasenât ve müberrât dahi sâdir kalub sukûk-ı sülüklerin *innâ ehlasnahüm bi hâlisetün* ünvâniyla ma'nûm serâp-ı tariklerin *yuridune vechehü* delili ile müdellîl ve müberhin eyledi ve hüsîn-ü nizâm ve intizâm üzere bu basite-i gabrâ-yı zullâm leyl-i ademden sabâh-ı rûzberûzda izhâr ve ibdâ ve nev'-î beşeri halk ve terkîm ve esmâ-i semiyyeyi anlara ta'lîm ve tefhîm ile a'lâ ve tefehhüm ve kalîb-ı ben-i ademi dirâz *innâ cealnâke hâlifeten* *ft'l-ard* ile mutarîz ve hil'at-ı vücdû-ı saadeti nemûdların *ve en teaddu ni'metu'l-lahi lâ tâhsuha* mazmûn-ı hikmet-i meşhûnu ile müşerriz ve ve ol saha-yı azizî'l-müsahada envâ'-ı iclâl ve ikrâm ve esnâf-ı irâz bî encâm ile maslahat-ı hilâfeti anlara ta'yîn eyledi *sübhanellezi halekannâse etvâre ev ceâle'l- külli minhüm alâ tarîkatîn medde daren ve fi tarîkatîhi minâren* ravderudnâhi ma'rûdei ve't-tahiyyâtu gayr-i mahdûd sürûr-ı enbiyâ ve salâr-ı kafîle-i esfiyâ-ı kerîmî's-seccaya cemîlü's-şeym beni'l-berâya şefî'ü'l-ümem ilm-u efrâz arîza-i tevcîd veş'alehu enrâ ve hüccetü tefrîz hâdi-yi râh hatta ve mürşid-i necâh-ı mutlak en kehr-i tâc-ı ferestinadgâh tâcda güher-i azâdgân beni perkemâl-i resûl-i azimü'n-nazır sezâvar-ı ikrâm ve tevkîr neverde bezm-i risâlet meş'al-i amuz-ı tarîk avn-ı hidâyet ebru-yi herd ve serâhâce Muhammedî'l-

Mustafa Hazretlerinin ravza-i mutahhara ve türbe-i celîle-i muattaralarına işâr ve nişâr olunur ki bî ser ve semân-i cevinde mülâz-i kemâl ve arzu keşfî'n-necayı hanehâyi emn ve sâl olan ehl-i hayrât ve müberrâtın hadâik-i amâli anın rûshât-i zelâl isâli ile sîrâb ve hastekâr devr-i firâk olan zümre-i uşşak-i dil-i ihtirâk envek-i düzine-i pernesimât tabbahasından sâfamendden ve şifâyâb olurlar ve kâffe-i âl-izâm ve ashâb-i kirâmlarına ki molla bes sıfatta vücundlari menlah ve münhali' ve mâsivattan rense-i ümîdleri bilcümle keste ve münkatîdir. Her biri vâsil ve muvassîl ve kâmil mükemmellerdir rîdvânu'l-lahi teâla aleyhim ve *ala men üstefâ esârehüm mine's-sülehâi ila yevmi'l-hasr* vellezine pes bi'l-ünseyen eyvân-i irfân olan dânnâ-yı habîr-i mekketün dânnâ pûşide ve nihân değildir ki her âkîl-i lîb ve kâil-i edîbe lâzım ve levâzib ve mühim ve vâcîb dir ki şem' gibi envâr aklı başına cem' edüb fîkr-i sedîd ve re'y-i şedîd ile tedbîr ve tefekkîr eyleyüb bu zulmet-i abâd-i dünyada kandan gelmiştir ve kanda gitse gerektir ve bu menzilin halinden tecessür ve tedârik eyleyüb nitekim emîrî'l-mü'minin Sultânî'l-arîfeyn Hurşîd-i asîmân hidâyet-i cemîşid eyvân-i hilâfet-i şîr-i hüda ve şîmşîr-i hüda esrallahu'l-galibu Ali ibn Ebî Talîb radîyallahuhanh hazretleri bu manâ-yı ranâya işaret buyurub *Rahîmellahu ümerâ-i ahz li nefsihi ve esteidlerinehu ve ilmu min eyn ve fî eyn ve ile eyn* deyü buyurmuşlardır. İle evvelihi bu gülşen-i rûşen per abr içre abher ter gibi ali nazar eyleyüb arsa-yı fesîhü'l-ecl cüllûhker âlimde olan heyâkîl-i ayân günâgün ve muhât-i muhîte-i imkân olan mahiyât-i hurşîd-i semât bedî atî'ş-sezende lâyic olan edile-i sâni'i mecid ve ayân-i beyyinât-i tevhîdi teemînül eyleyüb bu san'-i acîb ve nakş-i dil firîbin bir kadir-i muhtar ve hâlik-i perverdigâra sâni'-i alîm-i berezgûvâri var idügüne derun-i dilden tasdîk ve ikrâr ile ba'de zâlik-i ma'lûm ola ki ol hazret-i bârî-yi teâla maşrîk-i evvelden mağrib-i ebede varîncaya hûrm-ü hûrm vücuda cüllûhker ve harîm-i kerîm-i şuhûdda sâyekester olacak hakâyîk-i mümkünat ve mahiyât-i kâinatın sur-u aliye-i dilpezîrin levh-i ezelinde ibdâ' ve tasvîr eyleyüb kim levh-i ilminde mestûr olan eşyayı nâmâhsûr nihân hane-i gün-ü gaybîden münassai ve cevr-i aynîye götürüb ayân-i sâbitenin her biri kehlü'l-ceva her vücud-i kâmil ile kariyyü'l-ayn ve âlim-u cân cihân-i zîb ve zeyn olalar muhavvel zevî'l-ukûla hafi değildir ki *izâ külli şeyin haleknâhu bi yekduru mazmûn-u saâdet pveri üzere bu menzil-i âb ve gölden su gibi geçmişinde bir hadd-i tasyîn ve bu mergzâr bî hâsildan merg asa konub o çimende bir ümid tebeyyün buyurub izâcâe ehlikim lâ yeste'heruna sa'atün velâ yestakdimune* mucîb-i şerîfi üzere kanûn- hûmâyûn-ü ilahide hiçbir kişi içün sultan ve vezir ve beze ve esir ganî ve fakîr civân ve pîr ol hadd-i mahdûd ve ümid-i me'hûddan tecâvüze asla cevâz ve tedbîr yokdur imdi her âkîl ve habîr ve dânnâ-yı basîr buradan iz'ân-ı tam ile iz'ân ve itkân eylenür ki halâ menzilimiz olan dâr-ı dünya medâr-ı bekâ olmayub naîmine zevâl mukîmine irtihâl varfîdine hudûd ve nâziline ubûr-ı muarrîdir bu hâne-i virânın umrâni harâb bünyâni beyâb kîbâbi cenâb gibi tarafeti'l-ayn içre beyâb olub lem'an vücud bî tâbü'l-lahme-i serâb ve nakş-i âb gibi hemâñ bir hayyâl-ı hâbdır yess-i ebsâr-ı selfîme ve tabba'-i mustakîme ashâbına mehldir ki halâ zîmâm-ı ihtiyâr elde iki berrak sipehr-i himmete süvâr olub muâdd-i ulvî ve bahset-i ala semtine pervâz edüb bu mezra'-i-fâhire ve muhasara-i zâhireden ana münâsib zâd-ı hayrât ve hasenât ve tâ'at ve ibâdâtta hasbe'l-makrûr ve kadru'l-meysûr sa'i ve idhâr etmek gerekdir kim anda tedârik-i esbâb ve himmât ve tehiyyetün levâzîm ve mülemâni mümkün olmayub *külli emrin bimâ kesebet* rehni mucîbince bir ferdin müddet ve fâide ve bir kimseden bir kese

menfaat ve âide olmayub her kişinin keyfiyet-i hâli a'mâline menût ve ahvâline merbûttur ve şüphe yoktur ki sadaka ve infâk ale'l-itlâk enfe' ve sâilü'l-efzal nevâfil-i der kemâ kal *azze min kail meselü'l-lezîne yünfikûne emvâlehüm fi sebilillâhi kemeseli hâbbetin enbetet seb'a senâbile fi külli sünbületin mietü habbeh vallahû yudâifi limen yeşâi vallâhu vâsiun alîm* ve kale Resulullah sallallahû aleyhi ve sellem *leyse leke min maliki'i l-amma ekelte fe efneyte ve lebiste fe ebleyte ev sadakatün fe ebkayte* ve envâ'i sadakâtın ekmeli ve esnâf-ı hasenâtın emsali vakıftır. Fevâid-i berdevâm ve avânid-i bî hitâm na'm-ı cinân gibi feyzî kesilmez ve rahmet-i rahman gibi biiznillâh eksilmez netekim seyyiidü'l-evvelin ve senedü'l-ahirin bu mazmûn menfaat-ı meşhûne işâret ve menâf-i ebediye ile zuafâ-yı eimme beşâret buyurub *İzâ mâte ibnu âdem inkata'a amelihû illâ an selâsin, sadakatün câriyetün ilmun yüntefeu bihi ve veledünsâlîhun yed'i leh* deyü buyurmuşlardır binâenaleyh zâlike divân-ı vâcibü'l-ihîtrâm şehînsâhîde şam ve sihr-i manzûr nazar-ı kimyâ eser olmak devletine nâîl ve helâl-i devleti saha-i semakdır şehriyâride rütbe-i bedre vâsil olan iş bu kitâb-ı müşkili nikâb-ı muhat nisâbin inkişâfina dâi ve bu hitâb-ı anberiyye şerâyik-i zuhûru ile ittisâfina bâ'is ve envâ'-ı hayrât ve hasenâta mecd-u sâ'î yeğâne meydân-ı rüsd ve adâlet-i ferzâne divân-ı merhâmet ve mu'adelet bî'l-ünseyni sadâret-i uzma şevket-i rehin-i vekâlet-i kübra başdır. Ayât-ı din-i mubîn-i hâmmî havme-i hablü'l-metîn müdebbir-i umûru enâm bî'l-fikri's-sâib müttehim mehâmmü'l-havâs ve'l-avâm bi'rreyü's-sâkib sâhibu's-sâade ve'l-ikbâl sâhib-i ezyâlü'l müceddidü'l-efzâl semi muhâtit yanar günü berdü's-selâm vesselâmü'l-lezi yetlibü'l-hakka şekvan ve ğarrama yeinussuduru'l-kebîr ve'l-berilmünir zevi'l-lütfu'l-kesirü'l-a'zam veddüstûru'l-ekremü'l-efham el-vezir İbrahim Paşa vaktefu'l-lâhi limâ yurid ve mâ yeşâ hazretleri hazreti vâhibü'l-atâya ve müyessirü'l-manaya kendülere i'tâ eylediği el-ânın şükrynü edâ edüb madûd-u mebrûrlarını hayrât-ı azîme ve müberrât-ı cesimeye sarf eyleyüb izhâr-ı yevmü'l- karar için imtisâlen liemri'l-mülkü'l-gaffâr verrağbetü firma va'dehurrabü's-settâr bu dünyayı denînîn hâli ve afitâb-ı ömrün zevâli ve sihr-i felekin eli ve fanusu carhın hayâli müşâhede edüb ahvâl-i perhevâl cihâna arif olub fırsatı ganimet yapub erza-i rabbu'l-izzeti azimet ve nazm-ı ahreti ahvâlle ahrete mübâşeret edüb mâ indeküm yensedi ve mâ indellâhu bâkin mefhûm-u ser'i tab'-ı pak seriyü'l-idrâklerine menak ve mâ tukaddimû lienfîsiküm min hayrin tecidûhu indallâhi mantuk-ı münâfinden zihn-i bedi'ü'l-iskâlleri agâh olub amel-i hasenelerinin merd-i münkatî' ve müntehî olmayub sicillünniâmi eşhâs-ı inâme şâmil ve nevvâl-i yed-i âmilleri havâs ve avâma kâfi ve kâfil olub safahat-ı rüzgârdâ zuhûr-u yafta olan asârları hayr mesabesinde fî'l-etrâf ve'l-akdâr sebeb-i zikr-i cemîl ve ledü'l- mülk'ü'l gaffâr- bais vüsûl-i ecr-i cezîl olacak amele azimet edüb *en asâri nâ tezel aleyna fenzuru ba'de nâ ile'l-asâr* mazmûnunu inşâ ve icâr ve cânib-i hayrât ve müberrâtâ atf-u inân-ı fevâd ettiklerini tescîl ve eşhâd için halâ dâru'n-nasru'l-meymeneti'l-mahrûsa-yı Edirne'de vâki' sarây-ı sa'adet-i aşiyânlarında akd olunan meclis-i ser'i şerif şâmihi'l-imâd ve mahfel-i din-i munîf râsihu'l-evtâdda zikr-i atî vakıflarına liecli't-tescîl mütevelli nasb edüb ba'de azl ve tardı yed-i kerîmelerinde olmayacağı şart eyledikleri kethudaları hidmet ile şerefyâb olan umdet'ü'l emâcid ve'l-ekârim câmi'i'u'l-muhassin ve'l-mekârim İbrahim Ağa bin Pîri mahzarında bî'l-fil cenâb-âlileri ikrâr-ı sahîh-i şerî' ve itirâf-ı sarîh-i mer'i buyurub dâru's-saltanat-ı seniyye-i Kostantiniyyet'ü'l hamîye sıynet-i ani'l-vefa mahallâtında Eski odalar

kurbunda Molla Kestel ve Yakâb Ağa mahallerinde vâki' mücedded ebna eylediğim bir tarafdan ba'zan Molla Kestel cami-i şerîfi hadikası ve ba'zan imama meşrût olan menzil ve ba'zan müezzine meşrût olan menzil ve ba'zan Seyyid Cafer hadikası ve ba'zan sabıka İstanbul Ağası olan Ahmed Ağa menzili ve bir tarafdan ba'zan tarîk-i hâss ve ba'zan Abdullah Çelebi menzili ve ba'zan Kabasakal Mustafa Ağa odaları demekle ma'rûf odalar ve bir tarafdan ba'zan Süleyman Efendi kerîmesi menzili ve ba'zan Sepetçi Mehmed Ağa veresesinden iştirâ eyleyüb kerimem Zeyneb Hanîma hîbe ve temlik eylediğim menzil hadikası ve bir tarafdan ba'zan sâlîf'ûz-zîkr Molla Kestel vakfindan olub peştemalci odaları dimekle şöhr odalar ve ba'zan kendi tasarrufumda olan etmekci firunu ve ba'zan tarîk-i âm ile mahdûd olub dahilen tabaka-i ulyâda nîm sofâlı iki bâb-ı kebîr oda ve iki sofa ve iki bâb sağîr oda ve bir orta sofa ve iki kenef ve bir dehliz-i kebîr ve tabaka-i vüstâda iki bâb oda ve bir sofa ve tabaka-i süflâda iki halvetli bir hamam ve bir câmekân ve önünde bir sofa ve dört oda ve bir kârgîr matbah ve bir kilâr ve iki aded kenef ve yine fevkânî bir bâb mâbeyn odası ve önünde bir sofa ve bir dehliz ve tahtında bir sofa ve yine mahall-i mezbûrda tahtânî bir bâb kârgîr mahzen ve üçkit'a hadika ve bir köşk ve mahuta-ı yesire ve harem kapusu kurbunda vâki' fevkânî iki bâb oda ve dehliz ve muhavvata'yı hâvî olub ve hâricen tabaka-i ulyâda iki bâb kâşili oda ve bir kitabhaneye sağîr ve kebîr on üç oda ve iki halvetli bir hamam ve bir câmekân ve bir arz odası ve bir mekteb odası ve birbirine muttasıl üç kenef ve musluklar ve tabaka-i vüstâda beş bâb oda ve bir sofa ve birkilar ve bir dehliz ve iki kenef ve iki kârgîr mahzen ve bir ahur-ı kebîr ve yine hariciyede bir kebîr divânhane ve iskemle odası ve divânhane-i mezbûra muttasıl sağîr ve kebîr on bâb oda ve bir ahur-ı kebîr ve bir kapucu odası ve yine hariciye-i mezbûrda birmatbah ve dört bâb fevkânî aşçilar odası ve bir kîsrak ahuru ve matbah ve mahtab ve bir kilar ve anbar ve bir sağîr kârgîr su hazinesi ve yine fevkânî yigirmi yedi aded taife odası ve üç kenef ve tahtlarında iki ahur-ı kebîr ve bir kebîr su hazinesi ve dört kenef ve kapu üzerinde vâki' beş bâb fevkânî oda ve bir tahtânî kapucu odası ve yine tahtânî üç sofa ve havz ve fiskiyeli bir kebîr köşk ve ana muttasıl bir bâb oda ve bir hadika ve ortası havuzlu bir mahuta-ı yesireyi ve on masura suyu muhazzir fîyûzât-ı memlûkeyi müştemil mülk-i sarayı cümlet'üt-tevâbi' ve'l-levahîk ve âmmetü'l-hukuk ve'l-mûrâfîk ve Vilayet-i Anadolu'da medine-i İzmir mahallâtından Câmi-i Atik Mahallesinde vâki' bir tarafdan ba'zan Hasan Ağa mülki ve ba'zan El-Hâc İbrahim mülki ve ba'zan Aişe Hatun mülki ve ba'zan El-Hâc Hüseyin mülki olan yahudihane ve bir tarafdan ba'zan El-Hâc Mustafa mülki ve ba'zan Ahmed Ağa mülki veresesî mülkleri ve ba'zan hamam atî'z-zîkrde hamamçı ayâli sâkin olmak içün binâ olunan menzil atî'l-beyân ve bir tarafdan hamam-ı mezbûr ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdûd fevkanî dokuz bâb ikişer kat oda ve yine birer kat yigirmi sekiz bâb oda ve yine fevkanî onbir bâb sağîr oda ve dehliz ve tahtânî otuz bâb oda ve tarîk üzerinde on bir bâb dükkân ve kapu arasında dört bâb dükkân ve bir yaz ahuru ve kiş ahuru ve ortasında mescid-i şerîf ve bir sağîr katırcı odası ve on dört kenef ve kaldurum döşeme havluyu müştemil han ve yine mahalle-i mezbûr da vâki' bir tarafdan han-ı mezbûre ve bir tarafdan Musa Efendi mülki ve bir tarafdan ba'zan Mustafa Efendi mülki ve ba'zan tarîk-i hâs ve bir tarafdan tarîk-i âm ile mahdûd ve birer kurnalı dört halvet ve birer kurnalı üç sofa ve bir orta sofa ve birer kurnalı iki nîm sofa ve birer kurnalı soğukluk

sofa ve bir ustra halveti ve iki kenef ve bir câmekân ve şadırvanı müştemil kurşun örtülü kârgir hamam-ı ricâlî ve yine ikişer kurnali iki halvet ve üçer kurnalı iki sofa ve bir sağır orta sofa ve dışında iki kurnalı ve bir soğukluk sofa ve bir halvet ve bir yatak ve câmekân ve şadırvân külhen ve matbahı müştemil yine kurşun örtülü kârgir hamam-ı nisâî ve yine bir tarafından han-ı mezbûr ve bir tarafından Ahmed Ağa veresesi mülkleri ve bir tarafından mescid-i şerîf ve bir tarafından tarîk-i âm ile mahdûd ve fevkânî iki bâb oda ve bir sofa ve tahtânî üç bâb odayı müştemil etraf-ı erba'ası taş duvar hamamcı ayâlı sâkin olmak için bina olunan menzili ve yine bir tarafından han-ı mezbûr ve bir tarafından hamam-ı merkûm ve bir tarafından külhen ve bir tarafadan tarîk-i âm ile mahdûd bir bâb hamamcı odası ve yine medine-i mezkûrede Hâce Hasan Mahallesinde vâkı‘ bir tarafından sabika vezîr-i azam kethûdasi olub Beç muarakesinde şehîden vefat eden merhûm Ahmed Ağa hanı ve bir tarafından El-Hâc Yusuf mülki ve iki tarafından tarîk-i âm ile mahdûd tabaka-ı ulyâsı altı bâb oda ve bir orta sofa ve bir bâb sofası ve dehliz ve bir kenef ve tabaka-ı vüstası sekiz bâb oda ve bir kenef ve tahtânî bir kiş ahuru ve yaz ahuru ve matbah ve havluyu ve dahliyesi fevkânî üç bâb oda ve bir köşk ve tahtânî iki bâb oda ve bir halvetli ve câmekânlı hamam ve bir kenef ve bir matbah ve zât-ı eşcâri müsemmercâve ve gayr-i müsemmercâve hadîkayı müştemil halâ mahkeme-i şerîfe olan mülk menzili ve yine kanvân-ı müsnân ile mefrûz sâlif-ü-l beyân han ve iki kît‘a hamam ve hamamcı ayâlı için bina olunan menzil ve mahkeme-i şerîfe-yi merkûmeye câri olan on iki masura mâ-i câyi mecrâsiyla ve yine medine-i mezbûrede kassab Hazar? Mahallesinde vâkı‘ bir tarafından Sadrazam Ahmed Paşa verese mülkleri ve bir tarafından ba‘zan Küçük Hüseyin Ağa hanı ve ba‘zan tarîk-i hâs ve ba‘zan Ahmed odabaşı mülki ve bir tarafından ba‘zan Yavanoğlu nâm kimesne mülki ve tercüman nâm zimmî mülki ve bir tarafından tarîk-i âm ile mahdûd tahtânî otuzdört bâb odayı ve on bâb ikişer kat ve yigirmi dokuz bâb birer kat fevkânî odaları ve on üç aded dükkânı ve kapu arasında ve dört bâb dükkânı ve kenefleri ve tahtânî on sekiz bâb odayı ve yaz ahurunu ve kiş ahurunu ve samanlığı ve havluyu müştemil iki kapulu demekle ma‘rûf hanı ve yine medine-i mezbûrede Kefeli Mahallesinde vâkı‘ ve bir tarafından ba‘zan Eş-Şeyh Hafız Efendi mülki ve ba‘zan Aynî Hatun mülki ve bir tarafından ba‘zan Mehmed Çelebi mülki ve ba‘zan Hazimoğlu nâm Yahudi mülki ve bir tarafından tarîk-i âm ile mahdûd ve tabaka-ı ulyasında beş bâb oda ve iki kenef vce iki kilar ve iki matbah ve tabaka-ı vüstâsında kezâlik beş bâb oda ve bir orta iki matbah ve birkilar ve süflâsında kezâlik beş bâve bir kârgîr demür kapulu mahzen ve bir mâ ve dört kenef ve bir mikdar havluyu müştemil Tabiloğlu yahudihanesi demekle ma‘rûf menzili ve yine medine-i mezbûrede mahallesinde vâkı‘ bir tarafından Hakir re’s? hanı demekle ma‘rûf han ve bir tarafından Harmalı Han dimekle ma‘rûf han ve bir tarafından El-Hâc Hüseyin bin Ali nâm kimesne yahudihanesi ve bir tarafından tarîk-i âm ile mahdûd fevkânî ve tahtânî büyût-ı adideyi ve muhavvatayı müştemil yahudihane tabir olunur menzili cümle’t-tevvâbi‘ ve’l-levâhik ve kâffetü'l-hukuk ve’l-mûrafîk ve yine medine-i Yenişehir’de Hatîb Mahallesinde vâkı‘ etraf-ı erbaası sebîlhane ve bir dükkânı ve Abdullah Çelebi mülki ve tarîk-i âm ile mahdûd bir bâb habbâz dükkânı ve bir bâb attâr dükkânı ve dört bâb fevkânî odaları ve tahtında bir bâb ahuru müştemil arsasının merhûm Muslihiddin Efendi vakfına akçe mukata‘a-ı kadîmesi olub ebnîyesi mülkim olan menzilin müştemilât-ı mezkûresiyle ebnîyesi ve yine atîb-i mâl ve ahz-ı menâlimden bir defa iki bin esedî guruş ve ve bir

defa dahi yetmiş sekizbin nakd-i râyic akçe ikrâz ve kemâl imtiyâz ile mümtaz kalub mütevell-i mezbûre teslim eyledikden sonra kubbet'û-lâlu'1-mülk'ü-l kadîm ve hasenetü'r-ruh-u resûl-i kerîm beniyyetün sâfiyyetün vâfiyyetün müveccihen li-ecr'in azimve taviyyetün haliseten kâfiye muvassalatu ileddâr-innâim vakf- sahîh-i şer'i müebbed ve hasb'e-l sarîh mer'i muhalled ile vakf ve habs edüb şöyle şart ve bu üslûb üzere rabt eyledimki lâbis-i kubbayî akîb ve hâl-i sedir-i sîhhât olam saray-ı mezkürde kendim dinlediğim gibi vakfiyyet üzere sâkin ve mutasarrif olam bi emr'u-lâhi teâla külli nefsin zâikat'u-l mevt şarâbı nûş eyleyüb merg-i canım kafesinden tayran ve tavattun- u aşiyân-ı canân eyledik de evlâdîm ve evlâd ve evlâd-ı evlâdîm ve evlâd-ı evlâd evlâdîmin zükûr ve inâsi ales-seviye batn-ı ba'de batn ve karnen eşreften sâkin ve mutasarrif olalar ve'l-iyâzı bi'l-lâh min fahr'u-l feyyâz evlâdîm munkarîz oldukda uteka ve utekâtîm vech-i meşrût üzere ale'l-iştirâk-ı seviye mutasarrif olalar ba'dehüm evlâdları ve evlâd-ı evlâdları ve evlâd-ı evlâdları ile-1 inkırâz mutasarrif olalar meşrût-u leh olanlardan her kangısı vefât ider ise hissesini evlâdi var ise evlâdîna evlâdi yok ise hayatı olan meşrûta lehler mutasarrif olalar menzil-i mezbûr mürûr-ı eyyâm ile ta'mire muhtâc oldukda meşrûtunleh olanlar nevbet-i tasarruflarında kendi paylarıyla ta'mir ve ve termîm eyleye ve ba'de inkırâz külli hasîr ücret-i bi'l-adî ecr-i misli ile icâr olunub hâsil olan icâresini behersene Medine-i münevverâ âlı münevverâ efzâl'ü-tahiyîye fukarasına ırsâl oluna ve hayatı oldukca menzil-i mezbûrum tevliyeti yedimde olub benden sonra evlâdîmin ekber ve erşidine meşrûta ola ba'de evlâdlarının ve evlâd-ı evlâdlarının ve evlâd-ı evlâd evlâd-ı evlâdlarının ekber ve erşidine meşrûta olub ba'dehüm atikâmin ekber ve erşidine ba'dehüm evlâdlarının ekber ve erşidine meşrûta ola ve medine-i İzmir'de zikr-i mürûr eden mahkeme-i şerîfe ve iki hân ve hamam ve hamamçı sâkin olacak menzil ve sâlif'ü-zzikr yahudihaneleri mütevelli-i vakf-ı mezbûr-u ileyh beher sene icâre-i müeccele ile icâr olunub hâmil olan icâresinden beher sene üç yüz sikke-i şerîf-i hasene surre emîni yediyle ırsâl olunub Mekke-i mükerreme'de vâki' Davûdiye nâm mevkî'i de sâkin zikr-i âfî tasaddukatımı tevzîye vekilim olub merhûm Abdullâh kethûda imâmi dîmekle havi Eş-Şeyh İsmail Efendi'ye teslim ol dahi ba'de'l-kabz Harem-i şerîf'de beher yevm otuz nefer kimesne birer cüz'i şerîf tilâvet edüb içlerinden kendileri ihtiyâr eylediklerinin biri izn-i hâkim'ü-şerîf'i ile sermahfil ta'yin olunub her biri alavech'ü-tteenni ve't-tertil bi's-sûratı ve't-tâ'cil birer cüz'i şerîf tilâvet edüb hatm-i şerîf tamam oldukda duasını sermahfil olan kimesne eyleyüb sevabını vâkîf müşârûnileyh hazretlerine ve evlâd-ı kirâmelerine ve abâ-uecdâdlarına ve âmme-i müslimîn ve müslimât ervâhlarına ihdâ eyleyüb tilâveti mukabelesinde dört altun sermahfilliği mukabelesinde iki altun ki cem'an senevî altı altuna mutasarrif ola ve yine nefer-i mezbûrdan biri dahi noktacı ta'yin olunub cüz-i şerîfi tilâvet edüb nefer-i mezbûrdan birisi cüz-i şerîf tilâvetine gelmeyüb tekâsûl üzere olur ise tenbih edüb mütenebbih olmaزلar ise hâkim-i belde i'lâm eyleyüb hidmetini ahere tevcîh edeler mukabelede iki altun ve tilâveti mukabelesinde dört altun senevî altı altuna mutasarrif ola ve yine nefer-i mezbûrdan biri dahi sandukcu olub eczâ-yı şerîfeyi kabl'e-l kur'an feth ve erbâb-ı tilâvete tevzi' ve ba'de ba'de'l-Kur'aniye mahalline vaz' ve zabt eyleyüb mukabelede iki altun ve tilâveti mukabelesinde dört altun ki senevî ol dahi altı altuna mutasarrif ola baki yigirmi yedi nefer kimesnenin her biri tilâvetleri mukabelesinde

dörder altuna mutasarrif olalar ve nefer-i mezbûrun her birini merkûm Eş-şeyh İsmail Efendi al'e-l esâmi tahrîr ve defter-i vâsıl mütevelliye ırsâl eyleye ki ol dahi mucibince arz edüb esâmileri bu tarafda Harameyn'ü-şşeriffeyn defterine kayd olunub memlûl vâki' olduk da evlâdî var ise evlâdlarına yok ise müstehakından birine hâkim-i belde arz ile i'lâm olunub mucibince yine mütevell-i vakfa arz ile bu tarafдан tevcîh ve yedine berât-ı âlişân sıdk ve ihsân oluna ve yine Mekke-i mürkerremede vâki' Melevî fukarasına meşrût olan tekke zâviyenişin olanlar sikke-i mezbûrdan senevî beş altuna mutasarrif olalar ve tekke-i mezbûrda açıcıbaşı olanlar dahi sikke-i mezbûreden senevî üç altuna mutasarrif olalar ve yine tekke-i mezbûrede etmekcibaşı olanlar dahi senevî üç altuna mutasarrif olalar ve tekke-i mezbûrede saka olanlar dahi senevî üç altuna mutasarrif olalar ve yine Mekke-i mürkerremede Davûdiye nâm mevzi'de ta'yîn eylediğim sakalara Şeyh Alâeddin nâzir olub mukabelede bir altuna mutasarrif olub ve sakalar dahi senede on altuna mutasarrif olub cem'an senevî yüzelli iki altunu minvâl-i mûharrer üzere merkûm Eş-şeyh İsmail Efendi ashâbına tevzi' ve taksimden sonra bu mukabelede kendisi dahi senevî on altuna mutasarrif olub baki yüz otuz sekiz altunu dahi yine merkûm şeyh İsmail Efendi Mekke-i mürkerreme mücâvirlerinden mahal ve müstehak olanların her birine senevî üçer altın tevzi' ve taksim eyledikden sonra yine esâmilerini tahrîr ve bu tarafa ırsâl eyleye ki anların esâmileri dahi Anadolu muhasebesi defterine kayd oluna ve yine icâre-i mezkûreden iki yüz sikke-i hasene surre emini yediyle Medine-i münevvereye ırsâl olunub Medine-i münevver sâkinleri kezâlik zikr-i âti tasaddukatımı tevzi' ve taksim vekilim olan kimesneye teslim olunub oldahi ba'de'l-kabz Ravza-i mutahhara da her yevm bir cüz'i şerîf tilâvet eden otuz nefer kimesne içlerinden birini hâkimü's-ser' sermahfil ta'yîn eyleyüb her biri ale'l-vechü't-teenni ve't-tertil lâ bi's-sûratı ve't-tâ'cil bir cüz-i şerîf tilâvet edüb hatm-i şerîf tamam olduk da duasını sermahfil olan kimesne eyleyüb sevabını yine vâkîf-i müşârûnileyh dam-ı müşârren bi'l-benâh hazretlerine ve evlâd-ı kirâmlarına ve abâ veecdâdlarına ve âmme-i müslîmîn ve müslîmât ervâhlarına ihdâ eyleyüb tilâveti mukabelesinde dört altın sermahfilliği mukabelesinde iki ki cem'ân senevî altı altuna mutasarrif ola ve yine nefer-i mezbûrden biri dahi noktacı ta'yîn olunub ma'an cüz'-i şerîf tilâvet edüb nefer-i mezbûrden birisi cüz'-i şerîf tilâvetine gelmeyüb tekâsûl üzere olurlar ise tenbih edüb mütenebbih olmazlar ise hâkim-i belde i'lâm eyleyüb hidmetini ahere tevcîh edeler mukabelede iki altun ve tilâveti mukabelesinde dört altun senevî altı altuna mutasarrif ola ve yine nefer-i mezbûrden biri dahi sandukcu olub kabl'e-l kur'an feth ve erbâb-ı tilâvete tevzi' ve ba'de ba'de'l- Kur'anı yine mahalline vaz' ve zabt edüb bu mukabelede iki altun ve tilâveti mukabelesinde dört altun ki senevî altı altuna mutasarrif ola baki yigirmi yedi nefer kimesnenin her biri tilâvetleri mukabelesinde senevî dörder altuna mutasarrif olalar ve Medine-i münevver'de vekilim olan kimesne dahi ırsâl oluan ikiyüz sikke-i haseneden zikr-i mûrûr eden eczâhânlara minvâl-i muharrer üzere vazifelerini eda ve teslim eyledikden sonra baki kalan sikke-i haseneden yine Medine-i münevver mücâvirlerinden rûmî'l-asl olub mahal ve müstehak olanların her birine senevî ikişer sikke-i hasene tevzi' ve taksim eyleyüb mücâvirlerden ve ehli-i vezâif den her birini ale'l-esâmi tahrîr ve defterini bu tarafa ırsâl edüb Haremeyn'ü-şşeriffeyn defterine kayd olundukdan sonra gerek eczâhânların ve duagülerden biri fevt olduk da hâkim-i belde evlâdî var ise evlâdına yok ise müstehakına arz edüb bu tarafda

mecmu‘-u evkâfîma mütevelli olan dahi mucibince arz edüb Anadolu muhasebesine kayd ve yedlerine berât-i şerîf-i âlişân sadaka ve ihsân oluna bu mukâbele vekilim olan kimesne dahi senevî on altuna mutasarrif ola ve vilayet-i Anadolu’da Erzurum Eyaletinde Kelkid kazasına tabi Hınzeverek nâm karyede müceddeden bina ve vakf eylediğim câmi‘-i şerîf hüddâminin vazifeleri de bundan akdem vakf ve habs eylediğim nükuddan şart ve ta‘yîn etmişdim elhâlet‘ü-l hinde vakfı mezbûrun tebdîl ve tağyîri hayatda oldukça kendi yedimde olduğuna binâen câmi‘-i mezbûr hüddâminin vazifeleri de halâ medine-i İzmir’de vâki‘ sâlîfî‘z-zikr evkâfîmin icâresinden ta‘yîn edüb yevmî sekiz akçe vazifeye câmi‘-i mezbûrda imam ve hatîb olan kimesne mutasarrif ola ve câmi‘-imezbûrda imam olan vazife-i mezbûre ile hatîb ve yevmî altı akçe vazife ile dahi câmi‘-i mezbûr kurbunda mücedded ebnâ ve vakf eylediğim muallim hanede muallim-i sîbyân olub yevmî ondört akçe vazifeye mutasarrif ola ve bir kimesne dahi yevmî beş akçe vazife ile müezzin ve dört akçe ile farâş ve iki akçe ile kayyûm olub vazife-i mezbûreye mutasarrif ola ve yevmî iki akçe ile dahi şem‘-î revgân iştirâ olunub câmi‘-i mezbûrede ikâd oluna ve yevmî bir akçe ile dahi hasır iştirâ olunub câmi‘-i mezbûrede ferş oluna ve yevmî iki akçe ile dahi câmi‘-i mezbûrun su yolu meremmatına harç ve masraf oluna ve kasaba-ı mezbûre-i Ahîsha’da vâki‘ kal‘ada câmi‘-i kebîr önünde ve bir dahi aşağı kal‘ada ve bir dahi kal‘a-yı mezbûre kapusu önünde olan meydanda ve bir dahi çarşu başında Süleyman Ağa menzili kurbunda ve bir dahi Yunus kethûda menzili kurbunda mücedded ebnâ ve ihdâs ve menâhini kasaba-ı mezbûrenin cânib-i şîmâlinde vâki‘ pozoz kinisesi dimekle ma‘rûf kinisenin üst cânîbinde olan dereden memlûke ile ihrâz ve her birine ikişer masura su kabili ve icrâ ve vakf eylediğim çeşmelere suylucubaşı olub su yolculuk hidmetini kemâ yenbağı edâ ettikden sonra mukâbelesinde vazife-i mezbûreye mutasarrif ola ve zikrolunan çeşmelerin mecrâlarını led’ü-liktizâ imâret ve meremmete iki nefer kimesne meremmatçı ta‘yîn olunub her biri yevmî dörder akçe vazifeye mutasarrif olalar ve yine zikrolulan suyollarının imâret ve meremmeti için beheryevm kirk akçe ta‘yîn olunub imâret ve meremmeti iktizâ eyledikde mebâliği-i mezbûrdan harc ve masraf oluna ve kasaba-ı Ahîsha’da vâki‘ zikr-i atî mürûr ile evkâfîma haliyâ kethüdalığım hidmetle şerefîyâb olan İbrahim Ağa ibn’ü-l merhûm Pirî Ağa hayatı oldukça nâzır olub zikr olunan su yollarının ta‘mîr ve termîmine kemâ yenbeği nezâret eyledikden sonra mukâbelesinde yevmî beş akçe vazife ye mutasarrif olub kendinden sonra birâderleri vech-i meşrûh üzere nezâret eyleyüb zikrolunan beş akçe vazifeye mutasarrif olalar anlardan sonra kasaba-yı mezbûrede kolağaları ve kethüdaları ve kâtibleri ve ihtiyâr eyledikleri bir kimesne vech-i meşrûh üzere nâzır olub vazifeye mutasarrif olalar ve kendileri dahi hasb-i nezâret edeler ve yine kasaba-yı mezbûre sükkânidan umûr-u cibâyet uhdesinden gelür kimesne dahi câbî olub zikr olunan vezâyifi İstanbul’dâ mütevelliden her re’s-i senede ahz ve mahalline îsâl ve erbâb-i vezâyif nâzirdan merkûmun ma‘rifetleri ile huzur-ı hâkimüş-şerî de teslim eyleyüb yedine hüccet-i şerîfye alub mukâbelesinde yevmî on akçe vazife ye mutasarrif ola ve zikr olunan suyollarından şiddet-i şitâda ziyâde harâb olub ta‘mîr için ta‘yîn eylediğim yevmî kirk akçe vefa etmez ise İstanbul’dâ asıl evkâfîma mütevelli olan kimesne ye i‘lâm olunduktan sonra mütevell-i mezbûr tarafından aidat ta‘yîn olunub zikr olunan nâzîrlar ma‘rifetleriyle hâkimüş-şerî e keşf ettirüb bu tarafda keşf

hücceti mucibince icâre-i mezkûreden edâ ve teslîm oluna ve yine icâre-i mezkûreden Medine-i İzmir'de zikrisebk eden han ortasında vâki' mescid-i şerîf de Kur 'an-ı 'azim' ü-şşâni tecvîd ile kiraata kâdir ve evkâf-ı hamsenin farz-u vacib ve sinn-i müstehabâtına âlim-i zevi ilm ve salâh ile edasına imametde layık kimesne imam olub evkâf-ı hamseyi mescid-i mezbûrda cema'at-i müslimîne edâ eyledikden sonra icâre-i mezbûreden yevmî on beş akçe vazifeye mutasarrif ola ve yine mescid-i mezbûrede bir kimesne dahi müezzin-i evvel olub feraşeti hidmeti ile yevmî sekiz akçe vazifeye mutasarif ola ve bir kimesne dahi müezzin-i sâni olub kayyumlugu müddetiyle yevmî yedi akçe vazifeye mutasarif ola ve yine mescid-i mezbûrun hasırı ve kandili ve mumu vesair mühimmatı için on akçe ta'yîn olunub medine-i mezbûrede kâim-i makâm-ı mütevelli olan mescid-i mezbûr mühimmatına kâtib ma'rifetîyle sarf ve defter edüb asıl mütevelliye defterin getürüb muhassene-i kayd oluna ve medine-i İzmir'de vâki' olan evkâfının umurunu rü'yete yine medine-i mezbûre sükkânından olub diyânet ve istikâmet ile muvassif bir kimesne asıl mütevelli tarafından kaim-i makâm-ı mütevelli olub medine-i mezbûrede olan icârattan cem' ve tahsîl olunan meblağdan mescid-i mezbûr hüddâmmın vezâifini verdikden sonra bakı her ne kalur ise İstanbul'da asıl mütevelli olan kimesneye teslîm ve harameyn-i şerifeyne ırsâl olunacak surre ve sair mürtezikanın vazifeleri mütevelli-i asl tarafından ırsâl oluna ve asıl mütevelli ile beher sene muhâsebesini gördükden sonra yevmî on akçe vazifeye mutasarif ola ve yine medine-i mezbûr sükkânından kitâbet uhdesinden gelmeğe kadir bir kimesne dahi kâtib ta'yîn olunub vakf-ı mezbûrın frâd ve masrafını ve yine medine-i mezbûre sükkânından cibâyet uhdesinden gelmeğe kadir bir kimesne dahi câbî olub vakf-ı mezbûrun icârâtını beher sene cem' ve tahsîl ve medine-i mezbûrede kâim-i makâm-ı mütevelli-i evveline teslim edüb kemâ yenbeği hidmet-i cibâyetini edâ eyledikden sonra yevmî beş akçe vazifeye mutasarif ola bu zikr olunan üç nefer kimesnenin azl ve nasbı asıl mütevelli yedinde olub her birinin zayıtî zuhur eder ise azl ve yerine medine-i mezbûr sükkânından bir mütedeyyin kimesneyi nasb eyleye ve sâlîf'ü-l beyân medine-i Yenişehir'de Hafîb Mahallesinde vâki'i'-l hudud bir bâb habbâz dükkânı ve bir bâb attâr dükkânı ve dört fevkânı odalar ve arşasının merhûm Muslihi'd-din Efendi vakfinin mukâta'-i kadimesi olub ebnîyesi mülkim iken vakf eyledigim menzil-i mezbûr müştemilât-ı mezkûresiyle beher sene yed-i mütevelli-i vakf ile ecr-i misliyle icâr olunub biizzî'l-lahu te'ala hâsil olan gallesinden tecvîd ve terfîl ile kiraat-ı furkan-ı cefle kadir medine-i mezbûre sükkânından beş nefer kimesne yevmî üçer akçe vazifeye mutasarif olub mukabelesinde her biri küll-i yevm Kur'ân-ı azimü's-şândan bir cüz-i şerif tilâvet edüb sevabını medine-i mezbûrede medfûn olan validem merhûme Selim Han Hatun'un ruhuna ihdâ ideler ve menzil-i mevkûf-ı mezkûre hayatı oldukça Mahmud Efendi nâm kimesne asıl mütevelli tarafından kaim-i makâm olub medine-i mezbûrede vâki' olan evkâfının icârâtını cem' ve tahsîl ve eczahânın zikr olunan vech üzere vazifelerini verdikden sonra kendi dahi yevmî üç akçe vazifeye mutasarif olub vazife-yi mezbûre de fazla kalan icâreyi asıl mütevelli ma'rifetîyle menzil-i mezbûrun led'ü-lhâce imâret ve meremmetine harç ve sarf eyleyüb medine-i mezbûre hâkimü's-şerîfî şerif kesf ve hüccet edüb mütevelli-i asla ırsâl eyleye merkûm Mahmud Efendi vefat ettikden sonra medine-i mezbûre sükkânından bir kimesne mütevelli-i asl tarafından vech-i meşrûh üzere bu kaim-i makâm olub şûrût-ı mezkûreye riayet idüb imâret ve meremmet-i

iktizana etmez ise fazlayı asıl mütevelliye ırsâl eyleye ve mecmû'-u meblağ mevkûf-ı mezbûr iki bin esedî kuruşa dahi hâss-ı ahûrda baş hazinedâr olan kimesne mütevelli olub zikr olunan meblağ-ı mezbûru rehn-i kavî ve ya kefil-i meliveyahut . ikisinden biri ile iktifâ olunub istirbâh olundukdan sonra hâsil olan nemâsından yevmî beş akçe vazifeye mutasarrîf ola ve ahur-ı mezkûrede mehter olan kimesne câbi olub hidmet-i cibâyweti edâdan sonra yevmî üç akçe vazifeye mutasarrîf ola ve nemâ-ı mezkûrden tevliyet ve cibâyet-i vazifeleri verildikden sonra baki ahur-ı mezkûrde külâhlî olan hüddâmın ta'amiyelerine harç ve sarf oluna ve mîr-i ahur-ı evvel olan ağa ve ahur-ı mezbûrde halife olan kimesne hasbî nâzır olub zikrolunan meblağ mütevelliisinin muhassenesini her sene mecmû'-ı evkâfîma asıl mütevelli olan kimesne zikr olunan nâzırılar ma'rifiyle görüb şurût-ı mezkûreye ri'ayet oluna ve mâr'ü-l beyân meblağ-ı mevkûf baki yetmiş sekiz bin akçeye dahi mahrûsa-ı Edirne'de vâki' saray-ı atâkan nükûd-ı mevkûfasına mütevelli olanlar mütevelli olub meblağ-ı sâlîf'ü-zzîkr rehn-i kavi ve kefil meli yahud ikisinden biri ile onu onbir hesabı üzre ale'l-vechü'l-hal istirbâh ve istîglâl edüb hasil olan nemâ ve gallesinden mahrûsa-ı mezbûre de Süleymaniye Küçükbazarı kurbunda vâki' umdet'ü-ssülehâ es-sâkin'ü-şşeyh Abdulkâhi Efendi'nin zâviyesinde sâkin talebe-i ulûmdan beş nefer kimesne ba'de salat'ü-lasr zâviyedâr merkûm huzurunda tecvîd ile ale'l vech'ü-l-teenni ve't-tertil her biri bir cüz-i şerîf tilâvet edüb bundan akdem atikâmdan vekil-i harçılığım hidmetinde iken merhûm olan Dilâver Ağa'nın ruhuna hibe ve ihdâ eyleyüb mukâbelesinde yevmî ikişer akçe vazifeye mutasarrîf olalar ve cüz-i şerîf tilâvetinin ibtidâsı yevm-i sebitten olub hamîs günü ba'de salat'ü-lasr ki Cum'a dır zâviyedâr-ı mezbûrun huzurunda hatm-i şerîf tamam oldunda duasını zâviyedâr-ı merkûm eyleyüb sevabını merhûm Dilâver Ağa'nın ruhuna ve vâki' müşâr'ün-ileyh hazretlerinin ve abâ veecdâdlarının ve evlâd-ı kirâmlarının ve âmme-i müslimîn ve müslimâtın ervâhlarına ihdâ eyleyüb şeyh-i merkûm dahi yevmî iki akçe vazife ye mutasarrîf ola ve vakf-ı mezbûra bir kimesne dahi kâtib olub hidmeti mukâbelesinde yevmî bir akçe vazifeye mutasarrîf ola meblağ-ı mezbûru her kime verür ise sene tamam oldunda zâviyedâr-ı mezbûr huzurunda vech-i şer'i üzere dahi devr olunmadıkda vezâif-i mezbûre verilmeye ve'l-hasil devr-i şer'îyyede ihmâl ve tekâsûl olunmaya ve vezâyif-i mezbûreden fazla kalan meblağ zâviye-i mezbûrede olan fukaranın ta'amiyelerine harç ve sarf oluna ve Edirne Bostancıbaşı olanlar vakf-ı mezbûrda hasbî nâzır olalar ve Vilâyet-i Anadolu'da Koçhisar Kazasına tabi' Kilise nâm karyede üç kurnalı bir halvet ve orta sofa ve câmekân müştermil olub bundan akdem kendi malîm ile bina ve vakf eylediğim hamamın icâresinden hâsil olanı karye-i mezbûre mahallâtından Gülebderli nâm mahâlde fi sebili'l-lah bina ve icrâ eylediğim çeşmenin ve Aşağı mahallede binâ ve vakf eylediğim bir aher çeşmenin ve Kadı mahallîyesinde dahi vakf eylediğim çeşmelerin su yolları ta'mîr ve termîme muhtaç oldunda icâre-i mezkûreden harç ve sarf oluna hidmetimde olan Mahmud Ağa hayatı olduqua yevmî beş akçe ile nâzır olub zikr olunan hamam ve çeşmelerin ta'mîr ve termîmine nezâret eyleye kendinden sonra karâsında vech-i meşrûh üzere nâzır olub ba'de evlâdî nâzır olub ba'de'l-inkirâz hakim-i belde ma'rifiyle bir kimesne nâzır olub vazife-i mezbûreye mutasarrîf ola ve mecmu'-ı evkâfîma haliyâ hazinedârlığım hidmetiyle şerefyâb olan İbrahim Ağa ibn Osman hayatda oldukça mütevelli olub mecmu'-ı evkâfîmin nizâm ve intizâmâna kemâl-i dikkat ve ihtiyâm üzere hidmet ve

cümle mürtezikann vezâyifi şart eylediğim vech üzere edadan sonra mukabelesinde yevmî kirk akçe vazifeye mutasarrif olub medine-i İzmir'de ve Yenişehir'de ve Ahisha'da olan hüddâm-ı vakfin hayatı zuhur ettikde azl ve nasrı yedinde olave hidmetde olan dahi mecmû'-ı evkâfima kâtib olub mütevell-i vakf ma'rifetile evkâfimin frâd ve masrafını defter edüb istikâmet ve serad üzere hidmete kâtibi edâ ettikden sonra mukabelesinde yevmî yigirmi akçe vazifeye mutasarrif ola ve mecmû'-ı evkâfimda zikrolunan hüddâm-ı vakfının ve erbâb-ı vezâyîfin esâmileri Anadolu muhasebesidefterine kayd olunub zikrolunan cihâtdan biri mahlûl vâki' oldunda mütevelliiden arz ve mucibince Anadolu muhasebesinden tezkere ve berât ettirib Haremeyn-i şerîfeyn fukarasına ta'yîn eylediğim surre defteri dahi Anadolu Muhasebesi defterine kayd olunub yine mahlûl vâki' oldunda mütevell-i evkâf arz mucibince Anadolu Muhasebsinden tezkere ve berât ettiriliüb mütevelliinin muhasebesi kâtib-i vakf defteri ile Anadolu Muhasebecisi huzurunda görülüb nâzır-ı vakf olan devletiye arz olunan ve tebdîl-i şurût ve tağyîr-i kuyûd ve taklîl ve teksîr merratün ba'de aheri hayatda olduka yed-i kerîmemde olub takdîr-i emr-i rabbâni ile kaza-yı necîb ettikde tevliyet-i evkâf-imezbûrde evlâd-ı kirâmîmin ekber ve erşedine meşrût olub vech-i meşrûh üzere tevliyet hidmetini edâ eyledikden sonra zikr olunan kirk akçe vazifeye mutasarrif ola ve evlâdîmin bir aheri dahi kâtib olub sâbika-yı beyân olunduğu vech üzere hidmet-i kitâbeti edâ ettikden sonra yine yevmî yigirmi akçe vazifeye mutasarrif ola ve evkâf-imezbûrdan bir kimesne dahi câbî olub hidmeti mukâbelesinde yevmî on akçe vazifeye mutasarrif ola ve zikrolunan evkâfimin hâsil olan nemâ ve icâresinden zikr-i mûrûr iden vech üzere sureler ve erbâb-ı vezâyîf ve hüddâm-ı vakfin vazifeleri tamamen verildikden sonrâ ezzîyâr-vakf her ne hâsil olur ise mütevell-i vakf cem' edüb zikr olunan akârâtda ta'mîr ve termîme muhtaç olan biri hüddâm-ı vakf ma'rifetile izn-i şer'i ile keşf ettirüb harç ve sarf ettikden sonra bakî her ne kalur ise evlâdîmin zükür ve inası beyninde ale's-seviye taksim oluna eğer ta'mîr ve termîm iktifâ etmez ise mutlaka evlâd-ı kirâmîm beyninde vech-i meşrûh üzere taksim oluna ve ba'dehüm evlâdları ve evlâd-ı evlâdları ve evlâd-ı evlâdları beyninde ale's-seviye taksim edeler ve'l-iyâzîbi'l-lah min kahr'u-l feyyâz evlâdîm munkariz olur ise vech-i meşrûh üzere utekâ ve utekâtim evlâdları beyninde meşrût-u mezkûr icrâ oluna ve zikr-i evkâfima bi'l-fil pirâyebahş-ı sadâret-i uzma ve ziynet-i efrâzi vüzerât-ı kübra olanlar hasbi nâzır olub zikrolunan evkâfimin şurût ve kuyûdun icrâsına kemâl-i keremlerinden takayyûd ve ihtimâm ve ayn-ı inâyet ile nezâret buyurub inde'l-lah mülk-ü celîl nâil-i ecr-i cezîl olalar ve mûrûr-eyyâm ve kerder-i şuhur-ı avâm ile şerâit-i mezkûreye riâyet-i müteazzîr olur ise zikr olunan nemâ ve galle-i mutalakka fukâra-yı müslimîne sarf oluna bu tebeyyün-ü meşrût ve kuyûd eyledikden sonra zikr-i sebk eden nukûd ve akarâtı mütevell-i mezbûra teslim ve mahallinde kabzına taslid edüb mütevell-i mezbûr dahi sâir mütevelliiler evkâfda tasarruf eyledikleri gibi nukûd-i merkûmeyi vakfiyyet üzere kabz ve tesellüm ve akarât-ı mersûmeyi mahallinde kabz ve tasallutunu ikrâr-ı emr vakf tamam ve hûkm tescil-i encâm buldukdan sonra hazreti vâkif zevi'l-avârif hirs-ı aninnahyu's-satin vessavarif kelâmını semt -? buyurub mütevell-i mezbûr muvâcîhesinde davâyi rûcû'a meşrû' edüb evvelâ vakf-ı nukûd ve ana müteferri' olan şurût ve kuyûd inde'l-eimmeti's-selâsetün sahîh olmamağın kemâkân yine mülkîm istirdâd ide dedikde mütevell-i mezbûr dahi cevaba mutasaddi olub vakf-ı nukûd egeré

eimme-i selâsetün kulları üzere sahib degildirliği imam-i mu'teber hazret-i imam Züfer aley'ü-rrahme'ü-l ekberden imâm Ensârî aleyh'ü-rrahm'ü-lkibâri rivâyeti üzere vakfı nükûd sahib ve câiz olmağla ana müteferri' olan şürût ve kuyûd dahi sahib ve câizdir ve binâen aleyh zalik-i vakfı mezbûrun şürût ve kuyûdunun sıhhâtine hükm taleb ederüm deyû hâkim-i mevki sadr-ı küttâb huzurunda müteraffan ve fazlu hamse talibân olduklarında hâkim-i mezbûr dahi tarafeının kelâmına istia ve cânib-i vakfı evveli görüp rivâyet-i mezkûre üzere vakfı nükûdun sıhhâtina hükm-ü şer'i ve kaza-yı müberrem-i mer'i buyurub vakfı nükûd-u mezbûr hükm-ü hâkim ile sabit ve müferrez olduktan sonra vâkif-i müşârûnileyh semt-i ahere sâlik olub arsa-yı merkûme üzerinde olan ebniyenin cihet-i aheriye vakfiyesi bazı eimme-i kirâm tahtında sahib olmamağla ebnîye-i mezbûreyi dahi mülkime murâd ederim dedik de yine mütevell-i mezbûrdan imtinâ' edüb ebnîye-i mezbûrenin cihet-i aheriye vakfiyyeti egerce kim bazı eimme-i kirâm katında sahib degildirliği aliyy'ü-l kavl min yerah min'e-l meşâyih'ü-l azam sahib ve câiz ve fi marina hükkâm dahi ol rivâyet üzere sıhhât-ı vakfa hükm taleb iderim dedikde hâkim-i müşârûnileyh dahi riâyet-i cânib-i vakfı evveli görmekle yine sıhhât-ı vakfa hükm eyledikden sonra yine hazret-i vâkif müşârûnileyh üsbü'ullahe ni'mehualeyh semt-i ahere sâlik olub vakfı akâr ind'e-l eimme-i silsiletü'l-muhtar sahib ve câizliği hazret-i İmâm-ı A'zam ve hümâm-ı akdem sirâc'i-l eimme kâşif'ünnâ'm üstâd'ü-l küll-i hadissembil katında sıhhât lüzum iktizâ etmemekle ana binâen benim için vakfı mezbûru yine mülkimce istirdâd vardır. Hususen sâlis-i eimme-i Hazret-i İmam Muhammed bin Hasan'üş-Şeybânî katında vâkif menâfi'i vakfi kendidue şart ise vakfı mezbûr batıl ve haliyyeten kabulden âtildir ana binâen mülkime istirdâd iderim dedikde mütevell-i reşid cevâb-ı sedîde-i şurû' edüb vakfı âkar egerçekim mütekaddi'ü-l eimmet'ü-l muhtâr İmâm- A'zam ve hümâm-ı akdem Ebû Hanîfe El-Kûffî cüzî hayr'ü-l cezâî ve Kûffî katında sahîh ve lüzumdan âridirliği vâkif sebiyyü'l-müsani Ebu Yusuf El-imâm'ü-ssânî sabb-ı aliyyün seccalü'l-fazlu yezdâni teksîr-i hayrat ve hasenâta râğıb ve minhâc-ı vakîfda tarîk-i tevsî'a zâhib olub vâkif-i mücerred vakfet dimekle ve imâmi Muhammed bin El-Hasan'üş-Şeybânî katında teslîm ile'l-mütevelli bulunmağla vakfı mezbûr sahib ve lâzım ve vâcîb ve mütahattem olduğundan gayri hükm-ü hâkim fazl-u müctehid fih mülaki ola hükm-ü mezbûr ind'e-l kemâl-i sahib ve lâzım-ı evlâd ana binâen vakfı mezbûrun sıhhât ve lüzumuna hükm taleb iderim dedik de hâkim taleb'ü-l hasenâti yesrullahi lehüssülük ile't-tarîk'ü-l hayrât dahi cânib-i vakfa nazar ve mübatilü'l- hayr olmağdan hazer edüb imâmeyn-i hümâmeyn bedrin-i müterebrbin mezhebleri ve rey'i münâflîleri üzere sıhhât ve lüzumuna hükm edüb vakfı mezbûr inde'l-külli sahîh ve lâzım ve vâcîb ve mutahattem olub min ba'd naks ve nakzîna ve mecâl-i muhal ve mürteneb'ü'l-ihtimal oldu. *Femen beddelehû ba'de ma semiahû feinnemâ ismu hû aellezine yübeddi lunehû innallâhe semîün alîm ve ecru'l vâkifi alelhayy' il-cevâdi'l-kerîm cerâ zâlike ve hurrire fi gurreti şehr-i Şa'bânu'l-muazzam li-sene sitte ve tis'în ba'de'l-elf min hicreti men lehül izze ve inâyeti's-şeref.* (1096)

## Şuhûdu'l-hâl

Şehr-i mâffîh fahru'l-erbâbu't-tahrîr ve'l-kalem zuhru'l-eshâbu't-tasd'rü'r-rakm ve'l-karirü'l-emcedü'l-efham Mustafa Efendi Re'isü'l-küttâb halâ

Umdatı'l-erbâbu't-tahrîrü'l-kalem Muhtârı Ahmed Efendi tezkerce-i evvel-i sadaret-i sadr-ı âli

Zuhru'l-eshâbu't-tasdîrü'r-rakm Lütfullah Efendi tezkereci-i sâni-i hazret-i sadr-ı âli

Mecma'u'-l mehâsin ve'l-mekârim Mehmed Beğ Efendi mektûbî-i Hazret-i sadr-ı ali

Mefharu'l-ayân Mehmed Beğ bin Hüseyin Paşa

Mecma'u'-l mehâsin ve'l-mefâhir mukavvili's-sürûr ve'l-ekâbir Hasan Efendi kethûdai Hazreti Haseki Sultan - halâ

Câmi'ü'l-mehâsin ve'l-mehâmid Mustafa Efendi Hazretleri Yeniçeri Efendisi halâ

Mefharu'l-asâgîr ve'l-ekâbir Zülfikâr Efendi rûznamçe-i evveli halâ

Fahru'l-ayân zuhru'l-erkân Ömer Beğ Kethudâ-yı bevvâbin-i Hazret-i sadr-ı ali halâ

Fahru'l-akran Yusuf bin Halil Kâtib-i Hazine-i sadr-ı ali halâ

Zuhru'l-akran Kenan bin Abdullah gûlâm-ı miftâh-ı sadr-ı ali

Mefhâeü'l-akran Osman bin Dervîş Mehemed Küttâbi Sadr-ı ali ve Ömer Çelebi biraderi

Ali Efendi ibn Bayezid kâtib-i divân

Seyyid Hasan bin Halil Kâtib-i Muhasebe-i Anadolu

İbrahim bin Muhsin ser ? Enderun-u sadr-ı ali

İbrahim bin Nuh

Ahmed bin Muharrem

Ömer bin Osman

Ali bin Dilaver

Ahmed bin mehemmed

Habib bin Mustafa

Halil bin Osman

Ömer bin Osman

**Ek:2- Sadrazam Kara İbrahim Paşa Vakfiyesi  
(Ankara VGM. Erzurum Atik Muhasebe nr.164)**



٦٣

عاملون أكاباناً، بذوقه استرداه باره وديركه من ذوي ورثة طلاقه  
سريره شرق اوروب وقف عقلاً كجهة في شرقى اوروبا الشاتواي اقام  
اعظم دارم اقام الوضيحة الكافية حروفي خربليا، وكمشة اقام  
وارثوغراف عالموبرد تلقى وفقيه امثال اميرافت ارام المانى  
رسن عبود بحال المفدى يرى في ذلك تحريضات احسنة رأى في ملائكة  
طريق تسيبه ذاهب اهلوب واقت عبود وفتق دكمه واسلام صدقة  
اما محمد الحلى ابايان فشقه شمل المانيلوك بفتحه وفتحه  
معه وادفع وراقب وفقيه اهلوب عذرته غبيه كمال فتحه وفتحه  
ذهبه منزق اولى حكم طلاقه ملوكه مجيء ولون ادول كاماها وفتحه وفتحه  
منين وفتحه عالم طلاق اسوده وديركه هاكر طلاق المانات بفتحه اندية  
الاسوانه لفتحه المانات وفى اواب وفقيه فطره بفتحه ضارطه عزده وفتحه  
امانه هابان دروت سترن فرهش سترن طلاقه ولادي مسنهاده اذاته  
صحت ورجي مانحه اوروب وفتحه فوريه عذرته اكلل مفتحه ولادي وذاقب فتحه  
اولى عصون بيدل تفتكه وفقيه بجانب حماكي مفتحه ولادي فتحه بفتحه  
لهم سمهه فاما انتخابا ذات بيلوتوه ان الله سليمان ولادي الاقف  
على كل العداد الکي حى ذات بصره في قوى شرقيات العظام المانه  
سته وسته بيدل اولئه من الهرة من دال الفن ريات الشتت  
هم الملا

شُرُبَيْدَةٌ مِنْ دَمِهِ فَلَمَّا رَأَى الْمُتَّصِفَ  
زَرَقَ عَيْنَاهُ وَكَانَتْ مَلَائِكَةُ الْجَنَّةِ  
وَالْمَدْرَسَةِ يَرْتَدِّنُونَ بِالْمَلَائِكَةِ  
أَثْرَى لِلْمَدْرَسَةِ وَأَنْجَى لِلْجَنَّةِ  
عَلَيْهِمْ مِنْ دَمِهِ فَلَمَّا رَأَى الْمُتَّصِفَ  
مَنْقُوفَ الْأَذْنَيْنِ وَمَنْقُوفَ الْأَعْيُنِ  
سَرَرَهُ أَسْرَارُهُ وَسَرَرَهُ أَسْرَارُهُ  
صَدَّاقَهُ أَسْدَاقَهُ وَصَدَّاقَهُ أَسْدَاقَهُ  
عَلَيْهِمْ مِنْ دَمِهِ فَلَمَّا رَأَى الْمُتَّصِفَ  
عَلَيْهِمْ مِنْ دَمِهِ فَلَمَّا رَأَى الْمُتَّصِفَ

ماه  
شيء الناس أثلاً ينفعه  
كم يرى صدراً  
حصان

مختصر المختار في المذاهب المذهبية  
أذربيجانية حفظت في بيروت  
كتاب مختصر المختار في المذاهب المذهبية  
كتاب مختصر المختار في المذاهب المذهبية

میرزا کریم علیان بزرگ	رض از از از از از از	خواستار می خواست
محمد حسین صدیق	ت عبد الله غفرانی	ب خواستار می خواست
محمد حسین صدیق	فاضل احمد	فریاد می خواست
بخاری	دریک	فریاد می خواست
احمد سعید	سید جناب	خواستار می خواست
احمد سعید	سید جناب	خواستار می خواست
البروزی صدیق	سید جناب	خواستار می خواست

لابت دیوارات	حسابه و مالک	عمری عطا
ابراهیم	احمد محمد	دنیع

شیوه دارو و اگرچه میتواند میتواند  
که باید که باید که باید که باید



İzmir Limanı (Gravürlerle Türkiye V, Ankara 1997, Lev. 65)