

ANATOLIA'dan...

Eleştirmek kolaydır; çoğu insanın hoşuna gider... İster kişilere, isterse kamu yönetimi ve onun uygulamalarına olsun, hemen herkes her an eleştirilerde bulunur.

İnsanlar çeşitli nedenlerin bir sonucu olarak eleştiri üretirler. Bu nedenlerden ilki araştırmamaktan, öğrenmemekten ve bunların bir sonucu olarak bilmemekten doğar. Çok karşılaştırılan bir eleştiri türüdür bu. İkinci eleştiri türü de, birden fazla değişkene bağlı olarak oluşan olayları tek parametreye dayanılarak değerlendirmenin sonucu yapılıır. Diğer bir eleştir türü ise çıkar ilişkisinden doğar. Bu gruba giren eleştirilerin en güzel örneklerine politika sahnesinde rastlanır.

Turizmde olsun, çevre ile ilgili konularda, olaylarda ya da diğer alanlardaki gelişmelerde olsun, sık sık eleştirilerin yapıldığına tanık oluruz. Ancak görünen o ki eleştiriler, her zaman haklılığın işareti değildir.

Örnek verecek olursak, son yıllarda moda olan (aslında dünyanın çevre sorunlarının büyük boyutlara ulaşmasının bir sonucudur) çevre korumacılığında, konunun boyutları bazen öyle bir duruma ulaştırılıyor ki çok haklı olunan olayın yönü saptırılıyor. Eleştiriler de buna yardımcı oluyor.. Elbette ki bu alanda son derece saygın çalışmaları olan kurumlar, kişiler var, ve sayıları da çok fazla. Zaten bu kimseler de çevre korumacılığı konusuna son derece tutarlı yaklaşıyor, çözüm önerileri ortaya çıkarıyorlar.

Bizim sözümüz bir grup sözde çevreciye... Bunların sosyo-ekonomik konumlarına baktığımızda; çoğunun Maslow'un "Gereksinimler Hiyerarşisi"nde açıkladığı basamaklardaki yerlerinin aynı olduğu görülüyor. Bunlara göre "çevreyi kirletiyor diye fabrika, yol..." yapılmasın." Ya ne yapılsın diye?" sorulduğunda somut bir çözüm önerileri de yoktur. Konulara son derece dar boyutlarda yaklaşan bu tür çevrecilerin öncelikle "sürdürülebilir kalkınma" kavramını öğrenmeleri gerekmektedir. "Şu yapılmasın, şu yapılsın" derken olaya makro ekonomik dengeler açılarından bakabilmek, çevreyi kirleten yatırımlara alternatifler sunmak, bulmak gerekmez mi?..

İnsan nüfusunun bu denli hızla arttığı, her gün binlerce kişinin iş aramaya çıktığı bir ülkede, "biz yatırım istemiyoruz, biz yol istemiyoruz, çünkü çevreyi bozuyor, kirletiyor" dersiniz; ne sizi kimse ciddiye alır, ne de çevre korumayı amaçlayan tutarlı, uygulanabilir politikalar üretebilirsiniz...

Unutulmamalıdır ki çevre sorunsalı üç-beş 'entel'in değil, tüm insanlığın ortak sorunudur...

Saygılarımızla..