

Bir doğa fotoğrafçısının bu sorusuna yanıt verebiliyor muyuz?

DOĞAYLA BİRLİKTE YAŞAYABİLİYOR MUYUZ?

PETER DRESSLER*

Bu soruyu yazıma başlık olarak koydum. Çünkü birçok insan doğanın bize sunduğu nimetleri farkedip, göremiyor ve böylece doğayı koruma gereğini hissetmiyoruz düşüncesindeyim. Fakat bizim doğaya ve doğanın da bize gereksinmesi var. İnsanların yaşam değeri doğayla çok sıkı bağlantılıdır. Bizler, bu anlayışı kazanmalıyız. Kendi kendimize soralım; çiçeksiz, kuşsuz, tüm uçan canlılar ve diğer doğal yaratıkların olmadığı bir hayat nasıl olurdu?..

Neden bu kadar çok insan doğayla uyum halinde yaşayamıyor?..

Acaba fanteziszlik mi, veya rahatlık mı, ya da insanın yeryüzündeki mutlak hakim olduğuna inandığımızdan, diğer canlılara karşı olumsuz davranışlarımız mı?..

Her ilkbaharda bizi akıllandıran renkleriyle derinden sevindiren, günlük stresimizi üzerimizden atmaya güç veren, yumuşak ve sakin olduğundan insanların gücüne karşılık veremeyen ve birçok canlıların yuvası olan doğamıza daha iyi bakıp, özen göstermeliyiz..

Fakat birçok fotoğraf

çının ve benim de çektiğim doğa resimleri gösteriyor ki, insanların çoğu bitkilerin, çiçeklerin ve hayvanların ne kadar güzel olduğunu hiç bilmiyor. Resimlerimi gören insanlardan hayretler içinde tekrar tekrar "bu çiçekler nerede bulunuyor?" sorusunu alıyorum. Bunu soranlara, çiçeklerin çok yakın yerlerde olduğunu söyleyince de, kocaman şaşkın gözlerle bakıyorlar bana...

Bazıları kendilerini mahçup,

hatta utanıyor bile hissediyor. Çünkü, ben bir Alman olarak Türkiye'deki bazı doğa konularında burada doğanlardan daha bilgiliyim, hassasım...

Sevgili okuyucular, inanın bana, birçok Alman arkadaşım ve tanıdığım Türkiye doğası ve araziyle ilgili görüşmeler yaptım ve hepimiz, Türkiye'nin birçok bölgesinde çok nadir yetişmiş bitkileri ve yerleşmiş, yuva yapmış hayvanların bulunduğu düşüncesin-



* Peter Dressler, Eskişehir'de doğa fotoğrafçısı olarak çalışmaktadır.

deyiz. Benim düşünceme göre, bu canlılar kesinlikle ayrıcalık hakkına sahiptirler ve korunmaları gerekir...

Birçok insanın yaşamında iki olay veya aykırılık gözledim. Bunların üzerine biraz gidip, incelemek istiyorum, fakat bunlar diğer ulusları da kapsıyor. Neredeyse bütün resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda, ne kadar küçük de olsa, ev sahipleri çevrelerini güzelleştirmek için birkaç saks içi çiçeği ediniyorlar. Aynı şey çalışılan misafir kabul edilen, misafirlere özel bir şey sunmak istenen tüm evler ve mekanlar için de geçerlidir..

Albenili ve temiz görünmeleri için özenle bakılıp korunuyorlar. Ve bu insanların çoğu açık havada bulununca birden bambaşka düşüncede oluyorlar, "*çünkü doğa kendi malımız değil ve bu nedenle de dikkat etmemize gerek yok*" algılamasına sahip oluyorlar.

Fakat bu anlayış acaba doğru mu? Bu düşünce doğru olamaz!.. Hepimiz biliyoruz ki, bu dünyadaki varlığımız sınırlı. Ve doğayla, onun renklerinin, şekillerinin ve kompozisyonunun çeşitliliğini görüp, çocuklarımızın da 'sağlam' bir doğadan söz edebilmeleri için onu

koruma yerine kirleniyoruz.

Her bitkinin, ki ağacın ve her hayvanın yok edilmesiyle, biz insanlar için yaşamın değeri biraz daha ölüyor...

Benim özlemim ve bütün in-

sanlardan ricam; doğanın bizim ve çocuklarımız için varolabilmesine yardım etmeleridir.

Doğayla birlikte yaşayabilmek için bir şey öğrenilmesine gerek yok, sadece içinde doğal hareket edip, öyle davranmaz yeter...



Turizmin Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkisi

DR. MEHMET ÖZDEMİR

ANKARA, 1992
192 sayfa, 50.000 TL.

TEL: 479 10 84