

ayın yorumu



Turizmimizde de "Birleşik Kaplar" kaderi kaçınılmaz mı olacak?

Çağımızın Sibernetik bilim anlayışı içerisinde, tüm bilimler kalın duvarlarla birbirinden ayrılmayıp, geçişken bir özellik göstermektedir. Bu geçişkenlik özelliği; sosyal ve doğa bilimlerinin kendi içerisinde birbirinin bilgi, bulgu ve verilerinden yararlanmalarına neden olduğu gibi, aynı zamanda doğa bilimleriyle sosyal bilimler arasında da bilimsel alış verişini zorunlu kılmaktadır.

Fizikte "Birleşik Kaplar" alt kısımlarından bağlı; değişik şekil, hacim ve yüksekliklerde birçok borunun meydana getirdiği bir sistemdir. Birleşik kaplara konan sıvı, her kaptaki aynı seviyededir. Yani, kaplardan birine doldurulan sıvı, diğer kaptaki aynı seviyeye gelinceye kadar aşağıya iner.

İnsan denilen moleküllerden oluşan toplum da, denge halinde olan bir sistemdir. Sosyal kurumlar arasında da bir eşitlik söz konusudur. Ekonomi kurumunun düşük seviyede olduğu bir toplumsal düzende mesela sanatın daha yüksek bir düzeyde olması beklenemez.

Belki de Türk turizmde en büyük yanlılarımızdan birini bu husus teşkil etmektedir. Acaba biz Türk turizminden hakkımız olmadan çok şeyler mi bekliyoruz?

Gerçi, hep ifade etmiş olduğumuz gibi, son on yıl içerisinde Türk turizmde büyük kaynaklar aktarıldı. Gerçekten dünya turizm tarihi içerisinde ve ülkemizde hiçbir sektörde rastlanmayan büyük bir hamle gerçekleştirildi! Acaba biz konuya çok yüzeysel mi yaklaştık? Turizm kavramımızı "Dış Turizmle" özdeşleştirdik. Genel olarak turizm trendlerine baktığımız zaman da, esasen dış turizmin gerek kalite ve gerekse de kantite ölçekleriyle ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arasında büyük bir korelasyon görüyoruz.

Belki de bizim turizmimizde gözlediğimiz "yüksek seviye" çok kısa zamanda gerçekleştirilen bu hamlenin geçici görüntüsüydü. Zamanla diğer komşusu sosyal kurumlarımızla paralelleşti. Turizmimiz de tıpkı "Birleşik kaplar" kanununda olduğu gibi, diğer kurumlarımızla aynı seviyeye geldi...

Adalet, tıp, eğitim... müesseselerimiz ne durumda ki, turizmimiz ne durumda olsun..

Genel olarak dış itibarımız ne durumda ki, ülkemiz dışarıda bir çekim noktası olabilsin...

Velhasıl "devenin neresi doğrusu" ki...

DR. MEHMET
ÖZDEMİR