

Bırakın, bazı güzellikler de bizden sonrakilere kalsın!

Turizm Bakanlığı, turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla bazı yeni alanları turizme açmaktadır. Turizm yoluyla pek çok çevresel değer tahrip edildiğini geçmişteki örneklerinden biliyor ve bu alanların benzer akibeti yaşamamasından çekiniyoruz.

NAZMI KOZAK

Son zamanlarda dünyada ve Türkiye'de turizm ve çevre ilişkileri üzerinde ciddi tartışmalar yapılmaktadır. Tartışmaların odak noktası, turizmin çevresel değerlere zarar verdiği üzerindedir. Turizm sektörünün çevresel değerlerle olan kesin ayrılmazlığı, tartışmalara daha bir önem kazandırmaktadır. Nasıl kazandırmazın? Çünkü, turizm sektörünün "hammadesi" çevredir. Çevreyi kullanmadan turizm yapılamaz. Tartışmalardan çıkan sonuç odur ki; dünyanın hemen her yöresinde, daha açık bir ifadeyle turizmin girdiği yerde bu ilişkiden çevresel değerler zarar görmektedir.

Turizm olayının gerçekleşebilmesi için iki ana unsurun varlığına ihtiyaç duyulması ve bu unsurların insanların gerçekleştirdikleri kitle turizmi ile çevresel değerlere zarar vermesi, turizmin çevre üzerinde olumsuz sayılabilecek etkiler olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

Şöyle ki, turizmin iki ana öznesi ulaştırma ve konaklamadır. Bu iki unsur olmadan turizm hareketi olamaz. Gerek ulaştırma ve gerekse konaklama yatırımları ve insanların turizm hareketleri sırasında bu hizmetleri üreten turizm işletmelerinin hizmetlerinden yararlanmaları, çevresel değerler üzerinde olumsuz sonuçlara yol açmaktadır.

Bu tartışmaların alevlendiği sırada Turizm Bakanlığı turizmi çeşitlendirmek amacıyla, şimdiye kadar turizme açılmamış ya da açılmış olan alanları turizm yatırımcılarına tahsis etmeye başladı. Bu bağlamda ormanlar, yaylalar, dağlar, nehirler, göller vb.. alanlar turizme birer birer açılmaya başlandı. Velhasıl Turizm Bakanlığı, anlaşılana o ki, turizmin Türkiye'de el değirdiği ne varsa bu alanları turizme açmaya başladı.

Son on yılda yaşananlar, turizm adına yapılanların sonuçlarını gördükçe şimdilerde yapılmak

Doga ve Kultur Varlıkları da Turizmin Hizmetinde

TURİZM BÜLTENİ 6

• T.C. • • TURİZM BAKANLIĞI AYLIK HABER BÜLTENİ • • HAZİRAN • 1993 •

YATIRIMLAK

Orman Alanları Turizm Yatırımlarına Açılıyor...

Kuş Cennetleri, ve Eko Turizmi...

Maavi Yolculuktan Yeşil Yolculuğa...

Türk Turizmini Çeşitlendirme Turları...

Mağaralar da Türk Turizminin Hizmetinde...

HABERLER

olanlardan da da çekiniyoruz. Elimizde kalan birkaç bozulmamış değerimizin de yok edileceğinden dolayı da endişe duyuyoruz.

Şimdi bu yazıyı okuyanlar bize plandan söz edecekler, yatırımlara denetimli izin verildiğinden bahsedecekler. "Denetimsiz çivi bile çakılmayacak" diyecekler. 1983'lerde de böyle denilmişti. Ama söylenenlerin tam tersi oldu. Örneğin Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi'nde 24.500 yatak öngörülmüştü, şimdilerde ulaşılan yatak sayısı 70.000... Plan mı dediniz; kim takar bu ülkede planı... Kapadokya'da da benzer bir geli-

şim yaşandı. Şimdilerde otellerin çoğu boş, yatırımcılar ağlıyor... Kuşadası'nda da bir plan olacak. Şimdi beton yığını... Sayalım mı başka örnekleri...

Bizler de bir zamanlar inanırdık planlara... Ancak sonradan öğrendik ki planlar "pilav" olmuş...

Şimdilerde 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı Turizm Özel İhtisas Komisyonu toplantıları yapılıyor. Bu komisyonun alt komisyonlarında insanlar toplantılarda birbirleri ile tartışacak. Sonuçta DPT'ye sunulmak üzere ilke ve tedbirlerin listesi hazırlanacak. En sonunda da

DPT'de bunların 4-5 tanesi ana plana sokulacak. Sonra ne olacak dersiniz? Hiç biri uygulanmayacak!..

İşte tüm bunlardan dolayı Turizm Bakanlığı'nın iyiniyetinden şüphe etmediğimiz bu çalışmalarının, turizme açılan alanların sonunu getireceğini çok iyi biliyoruz. Dağların, mağaraların, nehirlerin ve özellikle de iyice azalan orman alanlarımızın betonlaşacağından, kirlenileceğinden korkuyoruz.

"Beyler, lütfen bırakın turizmi çeşitlendirmeyi; bazı güzellikler de bizden sonrakilere kalsın..."□

