



Yerel seçimlerin önemi

Yeşille mavinin iç içe olduğu, yeşilin çeşitli tonlarının sergilendiği Karadeniz sahil bandında dolaşmak dört mevsimi kısa aralıklarla yaşamak anlamına gelir. Buğulu bir güzellik önlenir, bulutlu tepelerin üzerinde özgürlüğün tadı çıkarılır.

Bu görkemli güzelliklere gölge düşüren en önemli görünüm ilgisizlik, bakımsızlık ve çevre kirliliğidir kuşkusuz. Bu olumsuz tablo Sümela manastırı yolunda da, Rize sahilinde de, Ordu'nun içlerinde de aynı görünümde.

Belediye başkanları ayrı partilerden olan üç Karadeniz kentinde de aşağı yukarı durum aynı: Bakımsızlık, ilgisizlik, somut olarak gözleniyor. Pırıl pırıl olması gereken kıyılar çöp yığınlarıyla dolu. Belli ki sağlık, çevre, turizm, estetik örneği bazı yaklaşımlar usulca kenara itilmiş. Yollar bozuk, çöpler yayılmış, pırıl pırıl sağlıklı kent görüntüleri göze çarpmıyor. Yollarda oluşan büyük çukurlara dolgu yapmak pek mi zor acaba? Sümela yolunda çöp kutusu koymak, çıkanlara birer torba satmak pek mi güç, pek mi pahalı?

Bu tablolar salt Karadeniz kıyılarına özgü değil. Türkiye'nin genel görünümü bundan farklı düşünülmemeli. Yerel yönetimler; yaratan, çözen, proje üretin, kazanç sağlayan kuruluşlar olmaktan hayli uzak bir görünümde. Başkanların önemli bir kısmı Meclis'e girebilmenin hesabıyla alabildiğine politika yapmakta, gizli işsizlik görüntüleri yansıtan tablolar yoğunlaşmaktadır. Şişirilen kadrolar, hizmet götürmeyi önlemek-te, merkezi yönetimin sırtından geçinme kolaylığı politika ilkelerinin dinamitlenmesine neden olmaktadır. Siyasi kadroların doğrudan ya da dolaylı giriştiği kimi çabalar ise bazı kentlerin kimliğini bozmuş ve yağmalama düzeyine varan betonlaşmalar gözlenmiştir.

Bütün bu olumsuzlar kent insanlarını uyandırmalı ve yerel yönetim seçimlerinin milletvekili seçimi kadar önem taşıdığına ayırdına varılmalıdır. Bu bağlamda gelir sağlayıcı, proje sahibi, yaratıcı üretici çağdaş kadrolara gereksinim vardır. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde bu kadrolar gerçekleştirmeyi düşündükleri projeleri, çabalarını, düşünce ve görüşlerini kamuoyuna sergilemeli, politik ve bürokratik kadrolarını da önceden açıklamalıdır. Bu çerçevede siyasal partilerin bünyesinde yer alan becerisiz yandaşların ötesine taşılmalı; şehir plancısı-mimar-çevreci-ev kadını-turizmci-sosyolog-ekonomist v.b. meslek dallarına ağırlık verilmelidir.

Adayların, kentlere yönelik ciddi sorunlar üzerinde geliştirdikleri projelerle kamuoyu önüne çıkmaları gerekmektedir. Kirlenen, betonlaşan, kimliğini ve kişiliğini yitiren kentlerin çok ciddi sorunları vardır. Bu sorunları ancak bilgili ve çağdaş kadrolar çözümlenebilir. Önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçim, hem siyasi partiler hem de seçmenler açısından büyük önem taşımaktadır. Siyasi partiler, adaylar üzerinde titiz davranmalı ve eski kalıpların düşünce tarzlarının ötesine taşıp çağdaş boyutlarda yansımaya özen göstermelidirler. Seçmenler ise soruna dar parti düşüncelerinin ötesinde bakıp proje, düşünce, fikir, plan ve program isteyen bilinçli bir yaklaşım göstermelidirler.

Değişim rüzgarı etkisini öyle veya böyle göstermelidir ki yerel yönetimler, kentleri temiz tutan, koruyan, besleyen ve geliştiren anneler konumunda yansıyabilsinler. Mevcut konumda siyasi çiftlikler olarak göze batan yerel yönetimler, merkezi yönetimin sırtında dolaşın asalaklar görünümünü korumaktadırlar.

Bozuk yılları, çöpleri, çarpık yapıları, bakımsızlık ve ilgisizlikleriyle kadro şişirmeye yarayan atlama tahtaları olmaktan uzak yerel yönetimler yaratmak için önümüzdeki fırsatı iyi kullanalım. Bu tür bir fırsatın dikkatli ve bilinçli olarak değerlendirilmesi siyasal partiler için de seçkin bir ders olabilir. Böylelikle aday seçiminde partili ya da zengin olma ölçeklerinin ötesine ulaşma yaklaşımı ağırlık kazanabilir. Yerel seçimler kent halkları için değil, ülke için de ayrı ve özel bir öneme sahiptir. Turizm hareketlerinin gelişi verilecek en çarpıcı örnek olarak kabul edilmelidir.