

UNUTULMAYANLAR

UNUTULMAYANLAR

Selim Sırrı TARCAN

Ruhi SEL

Em.Beden Eğ.Öğretmeni



KİM

1915 İstanbul doğumluyum. İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul Öğretmen Okulundan 1935/36 yılında mezun oldum. İki yıl ilkokul öğretmenliği yaptım! Yedek subaylığımı Ankara'da tamamladım. Daha sonra Ankara Gazl Eğ. Enstitüsü B.Eğ. Bölümünden 1940/41 yılında mezun oldum. Sırasıyla, Ordu Ortaokulu, Kars Lisesi, Trabzon İlköğretmen Okulu ve Ankara Cebeci Ortaokulunda öğretmenlik görevimi sürdürdüm.

M.Eğ. Bakanlığınca 1964 yılında "Görgü, Bilgi ve Araştırma" İçin Almanya'ya gönderildim. Yurda döndüğümde Ankara Kız Teknik Y.Öğretmen Okulunda OKul Öğretmeni olarak görevlendirildim.

1972 yılında kendi isteğimle emekliye ayrıldım. 34 yıllık meslek hayatımda ve daha sonraki süre içinde branşım ile ilgili 18 kitap yayımladım. 1942 yılından bu yana Susporları Federasyonunun Millî Hakemi olarak görev yapmaktayım.

KİMDİR?

Son aylarda birçok meslek arkadaşlarımdan mektuplar almaktayım. Benden ülkemize ilk defa fikir eğitiminin yanında beden eğitimi, bilimsel yönleriyle getiren, yayın ve yerleştiren edgerli eğitimcimiz Selim Sırrı TARCAN hakkında bilgiler istemektedirler. Bu yerinde arzuları beni memnun etmekte, böylece inceleme ve araştırmalarımı zaman zaman onlara ileterek yardımcı olmaya çalışmaktayım.

Diğer yönden üzüntülerimi de burada açıklamak isterim: Doğumu ve ölümü aynı aya rastlayan (25 Mart 1824-2 Mart 1956). Bu üstün insanın her yaştaki çocuklara ve gençlere sağlıklı olma yollarını gösteren, topluma yardım etme yollarını aşıl原因 eşsiz Liderimizi tanıtmaya öncelikle önce Radyo İdaresine giderek ilgili kişilerle görüştim. Olumlu bir cevap alamadım. Daha sonra TV Daire Başkanından randevu istedim. Ona da üzüntülerimi belirttim. Bana:

—Olur Hocam, Çocuk Programında yer veririz... dedi.

İki yıl önce M.Eğ.B. Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile temasa geçerek: "Selim Sırrı Hocamın Ülkemize yaptıkları yeniliklerini, eserlerini incelediğimi, böylece meslek arkadaşlarıma, daha sonra da çocuklarımıza ve gençlerimize yardımcı olacağımı belirttim."

Araştırmalarıma göre, Selim Sırrı TARCAN Hocamın eski harflerle yazılmış 28 eseri ile, 30 eseri de yeni harflerle basılmıştır. Bunlar dışında bilimsel ve güncel dergilerde de onbinlerin üzerinde makaleler yazılmış ve yayımlanmıştır. Bu duruma göre M.Eğ.B. Yayınlar Dairesi Başkanı ile temasa geçerek, üzerinde uzun yıllar çalıştığım ve Yazar Öğretmenlerin hazırladığı kitaplar serisinden Selim Sırrı TARCAN Hocamın eserlerini en yakın bir süre içinde bastırılması beni mutlu edecektir.

Şimdi sizlerle eski yıllara dönmek istiyorum. 1933—1934 yıllarında bu üstün nitelikli kişinin İstanbul Muallim Mektebinde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak bizleri sık sık cinnastik salonunda toplar, çeşitli yörelerin halk danslarını öğretirdi. Yine birdin "İzmir ZEyeg'i"ni birlikte oynarken:

—Çocuklar şu an öyle heyecanlıyım ki, bu zeybek 1925 yılında İzmir Muallim Mektebini teşrif eden Gazi Hazretlerinin karşısında ilk defa oynadım. Beğendiler, iltifatlarını esirgemediler ve oradaki misafirlere dönerek: "Millî ve içtimai hayatımızda yer alacak kadar tekâmül etmiş olan zeybek raksını çok beğendim. Bu oyun her içtimai salonda kadınlarla beraber oynanabilir ve oynanacaktır..." dediler.

Selim Sırrı TARCAN Hocamızın bu duygulu konuşmasını hepimizin nefes almadan dinliyorduk. Daha sonra ağır ağır ayağa kalktı, "sarı Zeybek" türküsünü söyleyerek oynamaya başladı. Benim halk oyunlarına karşı aşırı sevgim ve merakım işte o yıllarda başladı.

Yine bir akşam yemekten sonraki mütalaa saatinde Md. Yardımcımız sınıfımıza gelerek "Çocuklar, Selim Sırrı Beyin konferansı var. Cinnastik salonunda toplanacaksınız!" dedi. Okul Müdürümüzle SELim Sırrı Bey tam saatinde salondan içeri girdiler. Konferansın konusu: "Olimpiyat Oyunları"ydı. Hocamız konuşmaya başlamadan önce cebinden bir fülüt çıkardı ve İsveç'in kıvrak bir dansını bize dinletmeye başladı. Hepimiz bu neşeli, canlı havanın etkisinde kalmıştık... Sonra yavaş yavaş fülüt sustu; Modern Olimpiyatların kurucusu B.Pierr de COUBERTEN ile nasıl tanıştığını çekici bir dille anlatmaya başladı. Değerli Hocamızın bu konuşmaları beni öyle etkilemişti ki, beden eğitimi öğretmeni olduktan sonra da "Eski ve Yeni Olimpiyatlar" konusu üzerinde bir araştırmaya giriştim. Bunu kitap halinde bastırarak ve meslek arkadaşlarıma sunacaktım. Ne varki basılı hiçbir eser bulamadığım gibi, Olimpiyat Oyunlarını saptayacak belgelere de rastlayamadım. Kütüphanelerde edindiğim kaynak kitaplar da bana yeterli gelmiyordu. Her yönden bizlere öncülük eden Selim Sırrı TARCAN Hocamızın yardımlarını rica ettim. 1943-1950 yıllarında Kars Lisesinde görevli olduğumdan ancak bu sorunumu kendilerine mektupla iletebildim. Bir hafta sonra şu kısacık mektubu aldım:

Oğlum Ruhi SEL,

Şahsi çalışmalarını beğendim. Olimpiyat Oyunları kitabını daha etraflı hazırlamak istiyorsan tatilde buraya gel, sana yardımcı olurum. Gözlerinden öperim.

Hocam

S. Sırrı TARCAN

O yılın Temmuz ayında Selim Sırrı TARCAN Hocamı Nişantaşı'ndaki evinde ziyaret ettim. Bana istediğim bütün bilgileri ve dökümanları verdi. İlk kitabım olan "Olimpiyat Oyunları"ni 1949 yılında bastırılmış oldum.

Ufak Bir Zeytinyağı Tenekesi
Hocamı Nasıl Şaşırtmıştı

UNUTULMAYANLAR

Selim Sırrı TARCAN'ın doğumu 25 Mart 1874 yılına rastladığını daha önce belirtmiştim. Ben de bu değerli Hocamın doğumunu bir telgrafla kutladım. Ayrıca Kars'ın çok lezzetli olan tereyağ ve balını ufak bir zeytinyağı teneke-sine koyarak postaladım. Bir hafta sonra kendisinden şu kısa mektubunu aldım:

Oğlum Ruhi SEL,

Bugün senden bir teneke zeytinyağı geldi. Ama ben böyle bir şey istemedim. Acaba bir yanlışlık yapmadın? Neticeyi bana bildir, Gözlerinden öperim.

Hocan
Selim Sırrı TARCAN

Bu ufak yaş günü armağanını kendilerine bildirecektim ki, ertesi gün bir mektubunu daha aldım. Bana yazdığı bu satırları hep birlikte okuyalım:

Sevgili Oğlum,

Artık yaşlandığımı anlıyorum. Nedenini sorarsan senin gönderdiğin hediyeyi açmadan zeytinyağı tenekeşini görürnce şaşırıdım doğrusu. Hemen sana dünkü mektubu yazdım. Ayrıca doğum günümde yolladığın telgrafla da teşekkürler. Çalışmalarında başarılar dileği ile gözlerinden öperim.

Hocan
Selim Sırrı TARCAN

Selim Sırrı TARCAN Hocamın Son Mektubu

1950 yılında Trabzon İlköğretmen Okulunda Beden Eğitimi Öğretmeni olarak göreve başladım. Okul Müdürü ve idareci arkadaşlarla anlaşarak kapalı cimnastik salonunu modern bir hale getirerek: "Selim Sırrı TARCAN Cimnas-

tik Salonu" adını vermeyi kararlaştırdık. İçine tırmanma merdivenleri, halatlar yerleştirdik. Kum havuzunu yeniledik. 1952-1953 ders yılında salonumuzun onur kösesine Hocamızın bir fotoğrafını yerleştirmektir. Bu isteğimi kendilerine bildirdim. Bir hafta sonra imzalı iki fotoğrafı ile bir mektubunu aldım. Bana yazdıklarını birlikte okuyalım:

Oğlum Ruhi SEL,

İstanbul 17.12.1953

11 Aralıkta yazdığın mektubu dün aldım. Ne kadar mütehassis olduğumu bilemezsin. Küçük bir hatıra olmak üzere gönderdiğim fotoğraflar sizlere vasil olmuş; ona da çok sevindim.

Bir tarahte, yani 1909 da İsviçre'de tahsilde iken, bir şenlik günü yapılan merasime Kral ve Velihaht teşrif etmişlerdi. Şimdi Kral olan zat ortava çıktı ve sunları söyledi:

"Bana Allah daha çok uzun ömürler versin! Fakat bir-gün hayata gözlerini yumarsam hiç gam yemem. Bu gençlik ve onun ardından gelecek nesiller beni kalplerinde yaşatacak..."

Senin mektubun da bana aynı tesirleri yaptı. Hayatı çok seviyorum. Sizlere çok faydalı olmak için yaşamak istiyorum. Fakat hayatımın sonbaharına eriştim. Mart 25 te sek-sene giriyorum. Ben de birgün hayata gözlerimi yumar-sam hiç gam yemiyeceğim. Sizlerin gönlünde yaşayaca-ğım. Ne mutlu bana...

Hocan ve Meslek Arkadaşın
Selim Sırrı TARCAN

Aziz Hocam! "Hayatı seviyorum" diyorsun. Onu kim sevmez ki... Ancak bizleri düşünerek, bizlere daha yararlı olabilmek için hayatı sevmenin anlamı daha büyük...

Bu gençlik ve ardından gelecek kuşaklar seni her zaman kalplerinde yaşatacak. Açtığın aydınlık yoldan sendelemeden ilerleyecek. Buna emin ol! Yerinde rahat uyu Aziz Büyüğümüz. 75 yıl önce temelini attığın ve her parçasında seni bulduğum fikir ve beden eğitiminin heybetli yapısı, Artık Türk Gençliğine emanet edilmiştir. Bunun tek yapıcısı sen, çırağları biz ve bezden sonrakiler olacaktır.

Basılmış Kitapları:

RUHİ SEL 1915-1990

- 1- Olimpiyat Oyunları
- 2- İlkokulda Cimnastik ve Oyun
- 3- Yeni oyunlar ve Öğretimi
- 4- Sınıf Oyunları ve Sabah Cimnastiği
- 5- Benimle oynar mısınız?
- 6- Üniteye Göre Oyun - Jimnastik
- 7- Anaokulları İçin Resimli Tombala
- 8- İlkokullar İçin Resimli Domino
- 9- Beden eğitimi ve Oyun Rehberi (2.Baskı)
- 10- Beden Eğitimi Kılavuzu (M.E.B.Komisyon)
- 11- Anaokulunda Oyun (5.Baskı)
- 12- Oyunlar - Rondlar (3.Baskı)
- 13- İlk ve Ortaokullarda B.Eğitimi (2.Baskı)
- 14- Eğitsel Oyun (5.Baskı)
- 15- Çocuk ve Oyun Dünyası
- 16- Oynayalım, Söyleyelim
- 17- Her Yaşa Göre Oyunlar, Rond, H.Dansları
- 18- Çocuk Oyunları ve Şarkıları

- Berksoy Basımevi, 1949, İstanbul
- Ükü Basımevi 1955, İstanbul
- Osmanbey Matbaası 1955, İstanbul
- Ş.Ünal Matbaası, 1958 İstanbul
- Kardeş Matbaası 1966, Ankara
- Resimli Posta Mat., 1966 Ankara
- Ayyıldız Matbaası 1967, Ankara
- Ayyıldız Matbaası, 1968, Ankara
- Rehber Yayınları 1968, Ankara
- M.Eğ.Basımevi, 1969 İstanbul
- Kadioğlu Mat. 1986, Ankara
- Yapa Yayınları 1985 İstanbul
- Öğretmen Yayınları 1986 Ankara
- Öğretmen Yayınları 1986 Ankara
- Olgun Koleji 1987 Ankara
- Olgun Koleji 1988 Ankara
- Kültür ve T.Bak. Yayın. 1987 Ankara
- Kültür ve T.Bak. Yayın. 1987 Ankara