

In Memoriam

Tahir Elçi'nin Ardından (1966-2015)



Batı'da 12 Eylül görmüş ebeveynlerin çocuklarına nasihatleri vardır: "Söz ver çocuğum, başını derde sokacak işlere bulaşma, uzak dur". Tahir Elçi'ye de seslenilebilirdi bu şekilde. Öyle ya Dört Ayaklı Minare'nin önündeki açıklamayı dinleyen metropoldeki bir avukat "Sen mi Kurtaracaksın Ülkeyi?" diye düşünebilir. Gerçekten de Baro adına Tahir Elçi, Dört Ayaklı Minare'nin önünde çatışma olmasın dedi diye kimsenin çatışmayı durduracağı falan yoktu. AİHM tarihinin en önemli davalarının bazılarında imza atmış yetenekteki bir kişi bunu öngöremeyecek durumda değildi tabii. Muhtemeldir ki bu ortamda oraya gitmenin riskini de görmüştür. Daha önce nicelerini görmemiş miydi zaten? Kendi gördüğü işkenceler kadar hatta belki daha ağırını kayıp, faili meçhul yakınlarının hikayelerinden biliyordu. Yine de neden gitti? Neden tüm söylenenlere tüm tehditlere rağmen "sizden korkan sizin gibi alçak olsun" diye meydan okudu? Cesaret midir bunu söyleten? Cesaretle çok kötü şeyler de yapılabilir. Tahir Elçi için çok şey söylendi. O önce bir Kürttü denildi, büyük bir insan hakları hukukçusuymuş denildi, barış elçisiydi denildi. Tamamı doğru. Ama

hepsinden önemlisi Tahir Elçi iyi, çok iyi bir insandı. Onun için doğru davranmak önemliydi, sonucun ne olacağı değil. Onun için işkence görse de kayıpların ailelerini temsil etti, karşısındakiler “sen önce terör örgütü” de diye ona tepeden parmak sallarken sükunetini korudu doğru bildiğini söyledi, Cizre’ye ilişkin Baro raporunu açıkladı. İster kör kurşun, ister suikast olsun Dört Ayaklı Minare’nin önüne gitmese bela başka yerde de Elçi’yi takip edecekti. Ama Tahir Elçi’nin gitmekten başka çaresi yoktu ki.

Yukarıdaki resme dikkatli bakanlar ne demek istediğimizi anlayacaklar. Hoşçakal iyi ve güzel insan. Mirasın bizim için büyüktür!!

Kerem Altıparmak