

## ÇAĞDAŞ UYGARLIK DÜZEYİNE ERİŞMEK

Büyük Atatürk, “yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen asrî ve bütün mana ve şekilleriyle medeni bir heyeti içtimaiye haline is’al etmektir. İnkılabatımızın umdeî aslıyesi budur” diyerek devrimlerini hangi amaçla yaptığını büyük bir açıklıkla belirtmiştir.

Atatürk devrimlerinin önemi, bu devrimlerin hangi amaçla yapıldığının belirlenmesiyle daha iyi kavranabilir.

Özellikle son yıllarda Atatürkçülükten birçok akım, kendi amacına uygun biçimde yararlanmaya, onu bir tarafından çekeerek kendine mal etmeye, böylece gerçek kimliğinden uzaklaştırmaya kalkışmış; ne mutlu ki bu girişimlerin hiç biri sonuç vermemiş, Atatürkçülük sarsılmaz gücüyle sapasağlam ayakta kalabilmiştir.

Gerçek Atatürkçülüğü kavrayabilmek, devrimlerin nedenini belirleyebilmek için en sağlam, en tutarlı yol Ulu Önder’in kendisine baş vurmaktır. Devrimlerin temel ilkesi, bizzat devrimlerin büyük mimarı tarafından açıklanmıştır: Bu da çağdaş uygarlık düzeyine erişmektir.

Çağdaş uygarlık düzeyi nedir ve bu düzeye nasıl erişilecektir?

Uygarlık duran değil, sürekli olarak gelişen, ilerleyen, yenilikler getiren bir kavramdır. Onun için, her şeyden önce, uygarlık yolunda yenilenmeyi, ilerlemeyi, değişmeyi durduran engelleri ortadan kaldırmak gerekir. Bu açıdan Atatürk, devrimlerinin temel line layisizm ve eğitim birliğini oturtmuştur. Layisizm ve eğitim birliği temeli üzerinde, toplumun işlerini yalnızca akıl yolu ile ve değişen ihtiyaç ve durumlara göre yürüten, çağdaş uygarlık düzeyinde özgür Batı Türklüğünü kurmak çabasına girmiştir.

Atatürk devrimleri teker teker ele alındığı zaman, daima bu temel ilkedен hareket edildiği görülmektedir. Ulu Önder Halifeliği, dinde yeri olmadığı ve Türk toplumunu uygarlık yolunda alıkoymaktan başka işe yaramadığı için kaldırmıştır. Eğitim birliğini, Batının müsbet bilimlerinin toplumumuza yerleşmesi ve bilim yoluyla çağdaş uygarlığa erişmemizi sağlayabilmek için gerçekleştirmiştir. Hukuk devrimi, kadın hakları, yazının değişmesi, şapka giyilmesi gibi, hangi devrimi ele alırsak alalım, göreceğimiz odur ki, Batı uygarlığına, çağdaş uygarlığa erişmek için Büyük Önder bu devrimleri yapmıştır.

Altı yüzyıl başka bir toplum biçimi içinde ve o toplumun gelenek ve kültür birikimiyle yoğrulan bir ülkeyi, çağdaş uygarlık düzeyine erdştirebilmek kolay değildir.

Batının uygar toplumları, sanayi devriminden sonra, liberal sistem içinde ekonomilerini ve demokrasiye inançları, halk egemenliğine bağlı politikaları ile de sosyal yapılarını üst düzeye çıkarmışlardı. Durmadan gelişen, değişen koşullar içinde ekonomik ve sosyal yapılarını devamlı olarak ileriye götürmüşlerdir.

Büyük Atatürk'ün devrimlerinin temeline koyduğu hedef de işte buydu. Türk toplumunun ekonomik ve sosyal yapısını, bu hedefi gerçekleştirecek bir sistem içine sokmak gerekiyordu. Ekonomik ve sosyal yapı, ancak bilimle ve buna uygun düşen sosyal bir ortamda gelişebilirdi. Pozitif bilime karşı olan her türlü engel kaldırılacaktı.

Amaç belirlendikten sonra, herhangi bir ekonomik ya da politik sistemi taklit etmeye gerek yoktu. Türk toplumunu çağdaş uygarlığın düzeyine erdştirirken ulusal egemenlik ilkesinden vazgeçilmeyecekti. Temelde yatan, özgürlükçü olmağı.

Büyük Atatürk, devrimlerine başlamadan çok önce, özgürlükten yana olduğunu, bunu gerçekleştirme gereğine inandığını ortaya koymuştu. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisini, egemenliğin ulusa ait olduğu ilkesi üzerine kurmuş, ikinci B.M.M.'sinde ve 1924 Anayasasında bunu pekiştirmişti.

Çağdaş uygarlık düzeyine erdştirecek yolun demokratik bir sistemden geçtiğini görmüş, Kuvay-ı Milliye Meclisinde karşılaştığı pek çok sıkıntıya rağmen, bu yoldan sapmamış, daima ulusal egemenlik düşüncesine gönülden bağlı kalmıştır.

Atatürk devrimlerinin amacı, çağdaş uygarlık düzeyine erişmek olduğuna göre, bu düzeye gelebilmemizin, bunu devam ettirmemizin ilk koşulu, Büyük Önderin düşüncesine bağlı kalarak, ulusal egemenliğe dayalı özgürlükçü demokrasiyi sağlam temellere oturtmak olmalıdır. Özgürlükçü demokrasiye karşı çıkan sistem ister sağ, ister sol olsun, ulusal egemenliğe de karşıdır. Bu da çağdaş uygarlık düzeyinden uzaklaşma anlamına gelir. Uygar toplum ve onun insanı için en önemli kavram özgürlüktür. Teknoloji alanında çok gelişmiş olmak, ekonomisini sıkıntısız bir duruma erdirmek, bir toplumu "gelişmiş" yapabilir ama, o toplumu çağdaş uygarlık düzeyine çıkaramaz. Çağdaş uygarlık düzeyine erişmiş bir toplumun insanı, her şeyden önce özgür bir insandır.

Yirminci yüzyıl, özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra, her alanda büyük değişikliklerin, olağanüstü gelişmelerin hızla ortaya çıktığı bir dönemdir. Batının uygar toplumları bu gelişmenin merkezi olmuşlardır. Büyük Atatürk, bu büyük gelişmelerin olacağını beklediği için, devrimlerini daha sonraki kuşaklara emanet etmiştir. Bu emanet aynı zamanda verilen kutsal bir görev niteliği taşımaktadır.

Devrimler durmayacak, temeldeki hedef gözden kaçırılmadan, Batının uygar toplumlarının düzeyine erişilmeye çalışılacaktır.

Bugün Atatürkçü olmanın temel koşulu, bu yolda atılacak adımlardır. Ülkemizin ekonomik ve toplumsal yapısını, özgürlüklerimize bağlı kalarak, Batının uygar toplumları düzeyine ulaştırma çabasıdır. Bu alanda atılan her adım, gerçekleştirilen her atılım, Atatürkçü düşünceye, O'nun büyüklüğüne ve devrimlerine bağlılığımızın, saygımızın ve hepsinden daha önemlisi, bize verilen görevi yerine getirdiğimizin kanıtıdır.

İ. AKIN

#### RÉSUMÉ

Dans cet article İ.F. Akın souligne notamment que le principe fondamental qui sous-tend et anime toutes les réformes d'Atatürk est celui qui est destiné à élever la nation turque au premier rang de la civilisation moderne. L'auteur explique toutes les réalisations innovatrices du Fondateur

de la République turque à partir de ce même principe qui a présidé à la rapide et totale évolution de la nation turque ainsi qu'à la naissance d'un nouvel Etat turc fondé sur la souveraineté nationale et jouissant d'une indépendance sans réserve ni restriction aucune. I.F.A. tient à préciser que le principe fondamental en question implique également la démocratie, c'est-à-dire des hommes libres.

---