

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANI RAUF RAİF DENKTAŞ'IN
III. ULUSLARARASI ATATÜRK
SEMPOZYUMU'NU AÇIŞ KONUŞMASI

Değerli kardeşlerim, bu güzel toplantıyı, anlamlı toplantıyı bu sempozyumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tertip etmek kararını almış olanlara, bu sempozyuma katılmak suretiyle bize iç açıcı bir dünya yaratmış olan sizlere en içten duygularla teşekkür ederim.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni şerhlerendirdiniz. Bizi uzaktan seyreden belki de pek bilmeden bize başka kardeşlerimizi, kardeşlerimizin bilimadamlarını, Atatürk'ü işleyen bilimadamlarını buraya getirmek suretiyle bize hizmetlerin en büyüğünü yapmış oldunuz. Sizleri en sıcak duygularla sevgili kardeşlerim kucaklıyorum, hoşgeldiniz diyorum ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ümit ederim ki hoş vakit geçirirsiniz. Ve bu cumhuriyetin vermiş olduğu davayı, cumhuriyet oluncaya kadar Kıbrıs Türkleri'nin vermiş olduğu mücadeleyi daha da anlamak ve değerlendirmek için adımıza sık sık gelmenizi dilediğimi duyurmak istiyorum. Tekrar hoşgeldiniz.

Benden evvel konuşan arkadaşlar, zannedersem Sayın Rektör de söylemiştir; Atatürk ilkeleri ve Atatürkçülük Kıbrıs'ta İngilizin men edici yasalarına rağmen yayılmıştır ve adım adım izlenmiştir, adapte edilmiştir, uygulanmıştır. Dolayısıyla Kıbrıs'ta Atatürkçülük bir mesele değildir. Var mı, yok mu, nasıldır, nedir mesele olarak ele alınan birşey değildir; bir yaşam tarzıdır. Türkiyesiz biz Atatürk'ü düşünemeyiz. Atatürk'süz bir Türkiye hiç düşünemeyiz. Ve dolayısıyla Atatürk deyince bizim için Türklük demektir. Hürriyet demektir. Boyun eğmemek demektir. Hak ve hürriyet için şahlanmak ve gerektiğinde bütün dünyaya karşı durabilecek iman demektir. Atatürk bana göre bayraktır. Ve O'nun koruduğu ülkede din uğruna Atatürkçülüğü şu veya bu şekilde eleştirenler iyi düşünsün diye söylüyorum, o bayrak göndersiz duramazdı. Bayrağın gönderi, Atatürk'ün koruduğu, yok edilmekten kurtardığı, Türkçesi'ni yayınlamak suretiyle halkına duyurduğu ve yaydığı böylelikle en büyük dini hizmeti yaptığı dinimizdir, imanımızdır. Bayrağı

gönderden, gönderi bayraktan iki ayrı akım varmış gibi Türk milletini yeniden bu kez lâiklik uğruna bölmek isteyenlere ben hayretler içerisinde bakıyorum, üzüntüyle bunları, bu manzarayı seyrediyorum ve diyorum ki; acaba Atatürk olmasaydı bugün söz camilerinizde ibadet edebilecek miydiniz? Atatürk olmasaydı biz dinimizin ne olduğunu anlayabilecek miydik? Lâikliği dinsizlik, Atatürkçülüğü dinsizlik olarak yorumlayıp milletin üzerine, üzerine gidenlerin karşısında zannedersen bu kuruluşunuz, bu çabalarınız bu güzel çabalarınız en büyük cevabı verecektir. Bu konuda fazla vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü söyleyeceklerimin en güzel, en iyisini sizler biliyorsunuz. Tebliğler halinde bunları burada birbirinize sunacaksınız. Daha iyisini, daha güzelini düşünmek için gelecek nesillere yeni yeni imkânlar sağlayacaksınız.

Dolayısıyla ben kısaca size Atatürkçü Kıbrıs Türkleri'nin Hürriyet Mücadelesi'nin gelmiş olduğu son noktayı belirlemek istiyorum.

Türk Ulusu'nun ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olarak yaşamış olan ve yaşama azminde olan bağımsız bir devleti can ve kan pahasına ama ancak Anadolu'daki kardeşlerinin de, şehitlerinin yanına şehitler olarak yatması sonucunda sağlanmış olan Kıbrıs Türkü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana bu cumhuriyeti ortadan kaldırmak isteyenlerin saldırısı karşısında devamlı surette de mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Kısaca biz şunu söylüyoruz: Hukukun üstünlüğünü çiğneyerek, eşitliği kale almayarak Kıbrıs Türkleri'nin 1960 anlaşmalarıyla elde etmiş oldukları eşitlik statüsünü, ortaklık statüsünü ortadan kaldırıp, ortaklaşa kurulan fonksiyonlar açısından federatif bir devleti silâh zoruyla yok eden bir Rum idaresini meşru Kıbrıs Hükümeti olarak 1964'de Güvenlik Konseyi tanıdıktan sonra Kıbrıs Rumu bu unvanını Kıbrıs Cumhuriyeti unvanını devam ettirmekten öteye bir siyaset izlememiştir. Ve bu sahte unvan altında Kıbrıs Türkleri'nin silâh zoruyla alamadığı haklarını gaspetmek için amansız bir mücadele yürütmüştür. 1974'e kadar Kıbrıs Türkleri 30 küçük bölgeye sıkıştırılmış, Ada'nın %3 toprağına sıkıştırılmış vaziyette, bütün insan hakları red ve inkâr edilmiş durumda, silâhlı Rum ve Yunan askerleri tarafından çevrilmiş halde yaşatılmıştır. 68'den sonra seyahat edebilirsiniz denmiştir ama bu seyahat Rum'un topuğu ve süngüsü altında yapılan seyahattir. O 30 parçaya ayrılık olarak bakmayan insanlar - Kıbrıs o zaman bir bütündü sanki - 1974 Kurtuluş Harekâtı'ndan sonra, Barış Harekâtı'yla bizler kurtulduktan sonra bu 30 parçanın bir araya gelmesini Kıbrıs'ın bölünmesi olarak ele aldılar ve bölünmüş Kıbrıs'tan bahsediyorlar. Bu bölünmüşlükten evvelki durum devam etmiş olsaydı, bu Kıbrıs Türkü'nün adadan bir temizleme operasyonuydu. Memleketten

hicret edenler, memlekette yaşama hakkına sahip olmayanlar gittikçe çoğalmaktaydı. Bu temizleme operasyonunun neticesinde meydana gelen bu ayrılık - ki bizim için kurtuluş olmuştur - Kıbrıs'ı Rum-Yunan adası yapmak için uğraşan istilâ ordularını, Türk Ordusu mücahitlerinizle birlikte bugünkü hak düzenine çekmek suretiyle Yunan istilâsını, Rum istilâsını önlemiştir. Kıbrıs Türkleri'ne yaşam hakkı tanımıştır. Bu vaziyet meydana geldikten sonra memleket ikiye bölündü feryadı içerisinde dünya ayağa kaldırılmakta ve bizim kurmuş olduğumuz Cumhuriyet silâh altında, Türkiye'nin silâhı altında kurulmuş diye bizi tanımama kararı insan hak ve hürriyetlerinin sembolü olması gereken Birleşmiş Milletler tarafından reddedilmekte... Bizi tanımak isteyenler cezalandırılmaktadır. Dolayısıyla soruyoruz. Rum'un, Yunan silâhıyla, Nato silâhıyla, Yunanistan'dan getirdiği askerlerle yıkılmış olduğu ortaklık cumhuriyetine sahip çıkması, Kıbrıs Türkü'nü 11 yıl 30 ayrı yerde yaşatması, insan haklarına aykırı hareket etmesi mübahtı, yasaldı, güzeldi, doğrudu, Birleşmiş Milletler'in şanına ve şerefine lâyıktı. Bu zulümden, bu temizleme operasyonundan, herşeyini ortaya koyarak kendini kurtarmış olan Kıbrıs Türkü ve kurtulması için uluslararası anlaşmalar altında kendisine yardım eden, bu kurtuluşu sağlamak için evlâtlarını feda eden Türkiye suçlu! Çarmıha gerilecek! Bu yaklaşıma karşı siz kardeşlerimizin, siz bilimadamlarının gittiğiniz yerlerde ve hükümetlerinize eğer elele olmazsak, Oğuzhan zamanlarında olduğu gibi eğer birlik olmazsak ve birbirimizi desteklemezsek kendini kurtarmış ve istiklâline kavuşmuş bir Türk toplumunu Dünya, Avrupa ne dersiniz deyiniz Medeni Dünya deyiniz isterseniz ortadan kaldırmak için uğraş vermektedir. Bunlara yardımcı olmak, bunların yanında durmak ayıp değildir, günah değildir görevdir, milli görevdir, insanlık görevidir mesajını lütfen yayınız. Bugün bana gelen bir Amerikalı gazeteci "Türk Dünyası sizi tanıyacak mı" dedi. Korkuları var tanıyacaksınız bizi diye... Hayır dedim böyle bir talebimiz yoktur. Onlar da yeni kurulmuş cumhuriyetlerdir, sizlere muhtaçtırlar, birçok problemler vardır. Biz böyle bir şey istemedik onlardan ama manevi destek istiyoruz. Kıbrıs Türkleri'nin hakları elden gidiyor diye bağırdığımızda şahlanmalarını istiyoruz. Kardeşlik budur; bunun için bunu istiyoruz. Atatürk, İstiklâl Mücadelesi'ni verirken Hindistan'daki Müslümanlar paralarıyla, manevi güçleriyle ve duşlarıyla Türk Ordusu'na yardım etmişlerdir. Bu manevî yardımı istiyoruz. Bunu istiyoruz, dedim. Dolayısıyla kardeşlerim bugünkü halimizde ne yapıyorlar bize? Biz masa başında barışı temin etmek için bunca yıldır uğraştık. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kanaatiyle barış masasına eşitliğimizi, varolan eşitliğimizi ve inkâr edilen eşitliğimizi koyduk. Egemenliğin kaynağı olduğumuzu koyduk. Türkiye'nin garantisinin devam edeceğini koyduk. Ve iki kesimliliği koy-

duk... Güvencemiz olarak iki kesimliliği kabul ettik. Rum tarafı, bunlardan kaçmak için elinden geleni yıllarca yapmıştır. Ve en son Avrupa Birliği'ne giriş, tek yanlı giriş müracaatı yaparak mayaya sırtını çevirmiştir. Avrupa Birliği'ne girdikleri tardirde artık bu bizim toplumlararası masaya koydurmuş olduğumuz ilkeler ortadan kalkacak düşüncesindedirler. Türkiye'nin garantisi de gidecek, iki kesimlilik gidecek ve Yunanlılık kazanacak düşüncesi ile Avrupa Birliği'ne giriş müracaatlarını desteklememiz için elden geleni yapmaktadırlar. Büyük bir baskı altına almaya çalışmaktadırlar bizi ve Türkiye'yi. Türk tarafı olarak siyasetimiz Kıbrıs meselesi halledilmeden böylelikle Kıbrıs Türkleri'nin statüsü ortaya çıkmadan yani kendi iradesine sahip bir halk olduğumuzun altı çizilmeden ve kabul edilmeden kimseyle bizim konuşacak halimiz yoktur. Avrupa Birliği'ne biz sürüklenecek ve Avrupa Birliği'nin bizi gördüğü şekilde bir azınlık olarak; Rum bir Kıbrıs'ta azınlık olarak giremeyiz. Biz bu davayı barış için savunuyoruz. Barış istedik. Barışı bozan taraf Kıbrıs'ı Yunan yapmak isteyen taraf olmuştur. Bunu Türkiye önlemiştir. Suçu budur. Biz, boyun eğmedik suçumuz budur.

Biz, bugün büyük bir heyecanla başarılarını, kimliğini ve kişiliğini andığımız, onore etmekte olduğunuz Atatürk'ün çocuklarıyız. Hürriyet, bizim de şiarımızdır. Kimsenin boyunduruğu altında yaşayamayız. Ama yan yana, barış içinde, komşu olarak, şartlarını eşit şartlarda tartışarak yaşamaya hazırız. Bu sözlerden sonra bir kez daha hepimize en içten gelen duygularla teşekkür ediyorum. Bize büyük manevi güç kattınız. Atatürk'ün adı altında bu gücü katmış olmanızın bizler için çok daha büyük anlamı vardır. Atatürk'ü birlikte yaşatalım. Hürriyet için birlikte elele, yakın kardeşler olarak çalışalım. Birbirimizi sevelim. Dünya barışına ve ülkemizdeki barışa hizmet edelim. Tekrar hoşgeldiniz.