

## GÜZEL TÜRKİYE'NİN YEDİ HARİKASI

SAMBAGHIN DOLD

Ah! Güzel Türk vatanı!  
Bana hayat veren toprağım!  
Asya kıtasının ortasındaki  
Altay dağları!  
Öksüz çocuk,  
Yalnız kaldığın zaman,  
Asena  
Seni kendi inine götürüp, besleyerek  
Büyütmüş diye anlatan efsaneden  
Meydana gelen Türk!  
Yeni toplumun  
Çok değerler kazandı.  
Asya kıtasının ortasında  
Yaşayan Türkler,  
Çok senedir göç etmekte...  
Başımın üstündeki Tanrı,  
Türkleri  
Karadenize'e ulaştırmış.  
Böylece Türk ulusu,  
Bu yerlere yerleşmiş  
Yüzyıllarca, adım adım,  
Kendi memleketini kurmuş.  
İstanbul: "Ben eski kentim,  
Bu ülkenin ilk ateşi,  
Ata kentin adıyla,  
Bu tarihi söylüyorum.  
Şimdi, ben İstanbul,  
Asya ve Avrupa'yı birleştiren  
Büyük köprü oldum."

"Ben Türk kızımı, bana,  
Marmara bölgesi denir."  
Eski İstanbul, belki babasıdır.  
Zümrüt de, derler.  
Her fabrika burada kurulup  
Bütün her şeyi Allah'a emanet.  
Eski camiler,  
Muhteşem ve görkemli...  
Bizans heykel ve anıtları,  
Her türlü ürünün pazarı...  
Modern Türklerin  
Marmara bölgesi, benim  
Hakikamdır.  
Bu tarihi şehri,  
Büyük Osmanlı padişahlarından beri,  
Bütün dünya biliyor.  
Eski ulu Han,  
Cesur Cengiz'den sonra,  
Dünyanın yarısına hükmeden,  
Osmanlı İmparatorluğu...  
Ay yıldız sancaklı tuğunu  
Baş üstüne kaldırıp,  
Balkanlara diz çöktürüp,  
Savaşları kazandı.  
Yakın Doğu toprakları da,  
Osmanlıların oldu.  
O zaman, İstanbul şehri baba,  
Tanrı, Allah çok büyüktü.  
Yedi tanrılar üzerinde tahtlı,  
Büyük tanrıydı.  
Marmara isimli kızıyla  
Övünç duyulur.  
Ata İstanbul şehri, "benim hakkımda  
Söylenecek bunlardır."

## **II. Kısım**

### **Ankara ananın sözü;**

"Ankara anayım, ben,  
Asya'da meşhurum.  
İç Anadolu'da bulunan  
Alınlarını koklatacak yavrularım,  
Yer yer, bana gelip,  
Şık çiçek demetlerini  
Elleriyle bana verir.  
Atatürk büyüt müştür beni,  
İlk beni kurup,  
İsmimi, adımı veren O'dur."  
Halkların gelecek büyük yoludur.  
Kervanın ipek dizisi,  
Uzak misafirlerin gümüş gemisi,  
Yaklaşan zamanın kibar rüzgârı,  
Havanın güzel kokusu,  
Ankara'nın üstünden  
Yavaşça, hoşça geçer.  
İç Anadolu böyle kızım...  
Şairlerini  
Çağırdı ve getirdi.  
Güzel başkent Ankara hakkında,  
Sözlerin güzeliyle şiir yazılır.  
O güzel şehir de,  
Dolunaylı geniş topraklardan tuz çıkarıp verir.  
Savaşçı namlı çiftçiler,  
Tüm dünyaya yayılır.  
Eğer siz oraya giderseniz,  
Ova evine girerseniz,  
Buğdaydan taze ekmeği,  
Buhar çıkan Türk ekmeğini,  
Önünüze serip ikram ederler.  
İçecek şarabı kadehe doldururlar.

Mantar şekilli güzel dağlar,  
O bölgede, göz alırlar.  
Kuru ve sert iklimi,  
Tüm canlıları sarar.  
Ey, güzel yazım.  
Ankara anne olarak bulunmaktadır  
Asya'nın bu yerinde.  
Kaderin bir cilvesi,  
Cumhuriyetin başkenti olmuştur.  
"Kaderime seviniyorum ben,  
Uzak denizin ötesindeki  
Amerikalı bay ve bayanlar,  
Dünyanın öteki tarafındaki  
Bolivya, Şilili misafirler,  
İlk vatanım Moğolistan,  
Güney tarafı Hindistan,  
Yüksek Karpat'ın halkları,  
O Afrika'nın kara insanı,  
Büyük Rusya'nın diplomatu,  
Ziyarete gelince Türkiye'ye,  
Benim otellerimde kalır,  
Tatlı portakalın suyunu içer,  
Kimse, kendisini alamaz tadından.  
Fındık adı verilen çerez,  
Sıvı çikolata,  
Şaraba sevinir.  
Taa eski zamandan beri  
Ayran içer,  
Nefis köfteyi  
Ağzının suyu akarak yer."  
Yedi neslin unutamadığı,  
Ülkesi dahil tüm dünyada,  
Döneri ünlü olduğu için,  
Ziyaretçi mutlaka ismarlar...

Eski güzel tarih müzesi,  
Modern zamanların tiyatrosu, konser salonu,  
Rengârenk sirk sahnesi,  
Değerli konuklarını bekler.  
“Gelin, bize hemen.”  
Bu sözleri Ankara ana söylüyor.  
Büyürken güzelleşip,  
Yükselirken olgunlaşan,  
Batıya doğuda kavuşan,  
Güzel Ankara dilberi,  
Küçük Asya'nın  
Bal şekeri.  
Yurdun, yerin başkenti.  
Elimden tutar,  
Gül demeti,  
İyilikleri dileyip verir.  
Ankara, “Ben Türkiye'nin hanım sultanıyım,  
Ben yedi gölgenin erkek ve kızlarının ellerine alıp saygı göstereceği  
Mecburi kutsal prensim.”

### **III. Kısım**

#### **Karadenizin kızının sözü**

Horon dansı,  
Çiftlerle oynanır.  
Genç adamlar, genelde,  
Döne döne oynar.  
Müziğin melodisiyle,  
Halk türküleri söylenir.  
“Mavi eteğimi dalgalandırıp,  
İncileşen köpüklü dalgaları,  
Örgülü uzun saçlarıma,  
Altın güneşin ışınları bırakır.  
Elime ayın nuru yansır,  
Ben Karadeniz,

Ben Trkiye'nin kuzey tarafında  
Erdemli ve bilgili kız gibi,  
Bu vatan bölgesinin kızı...  
Karadeniz bölgesi diye,  
Tm herkes beni ver.  
Yabancı gemiler sırtımın stnden,  
Tm gcyle ilerler.  
Kıyıda ki yeşil tepelerin arasında,  
Rengârenk çieklerini tomurcuklarıyla sallayan  
Bu dnyanın tm halklarına,  
İla olan yeşil ay.  
Erkeklerin  
ok eşitli ttn,  
Hafif, ince saplarının zerinde,  
Eğlenip oynaşıyorlar.  
O ay tarımının orada, gzel alnında.  
Gklerin altında, ykseęe ıkan,  
Ttn yapraklarının yanında,  
Bahar gecelerinde, sevgili genler  
Yanaklarını birleştirep şarkı syler.  
Evlenmek gzeldir,  
Onları grnce.  
Ay ışığının altında hafife dalgalanıp  
İnci tepeli dalgalarımla  
Bulunduğum yeri perim ben.  
Bizim memleketimiz gzeldir!  
Sabah gneşinin doęuşunda,  
Sisin yavaşa ykselmesinin yanı sıra,  
Yzeyimin stnden gemiler geer.  
Doęan gneşin ilk ışınları,  
Yeni ıkan dumanı korkutarak,  
Kırmızı ateş yakarlar.”  
Soylu Trk ailelerinin zerinden,  
Kuęu kuşu, sesli olarak uup,

Flüt gibi sesleriyle,  
Dokuz dilde kuşlar öter.  
Yerler titriyor gibi olur  
Yağmur yağma zamanında.  
Parlak renkli çiçekler,  
Erdemli ve bilgili gençler,  
Fındığını satmak için  
Ankara, İstanbul şehirlerine  
Yük arabalarıyla varır...  
"Ey, güzel memleketim,  
Şansla bulunan denizim,  
Karadeniz prensesi, beni,  
Tüm dünyadaki üne kavuşturan,  
Türk insanı sana teşekkürler,  
Türk vatanım siz sağolun."

#### **IV. Kısım**

##### **Akdeniz kız konuşuyor**

Roma ve Bizansın eski hatıraları,  
Antik şehir,  
Beyaz heykel kalıntıları...  
Turistlerin şehri.  
Beyaz çiçek gibi,  
Uyumlu elbise giyen  
Beyaz dilber,  
Deniz kıyısında dans eder.  
Yılda birkaç milyon gelen  
Dünyanın turistleri,  
Halk şarkılarının  
Melodisine şaşırır.  
Sonsuz göklerde,  
Gümüş yıldızlar parlarken,  
Metal rock gruplarını,  
Pop rock dinleyen gençler,  
Moda şarkıları söyler.

Kıvranan dalga gibi,  
Seslenen müzikte dans eder.  
Takım elbiseli,  
Erkekler genelde,  
Kırmızı etekli,  
Zeki kızlarla  
Dans eder.  
"Türk babasına,  
Giden narin kızlar gibi,  
Akdeniz kızı, ben  
Dalgalarımla  
Anavatanıma  
Kıyıya varırım.  
Ben Akdeniz kızı,  
Ben Akdeniz,  
Uzaktan gelen misafirlerimin ayağı kesilmez.  
Ziyaretçilerimin sonu gelmez."  
Turist mahallesi, misafir bölgesi,  
Eglencelerin olduğu yer.  
Çiçek mevsiminde yağmurla oynar.  
Neşeli sonbaharda, meyvesi bol  
Şarapla sarhoş, arkadaş gençler  
Sahilde kızlarla oynar,  
"Ben büyük deniz prensesi  
Ben Türk deniziyim."

#### **V. Kısım**

#### **Ege oğlunun sözü**

Kutsal kitap gibi beyaz taşlı,  
Sıcak kova gibi ılık sulu,  
Meşhur Ege memleketine gelin!  
Allahın verdiği,  
Canlıları mutlu eden suyu,  
Yükseklerden çağlayarak inen,  
Güzel şelâleler...



İlginç dađlar,  
İlginç oturan dađlar.  
O dađları düzeltip  
Göklerin altında cenneti kuran,  
Canlıların mutluluk yuvası.  
Göklerin altında,  
Dolunay ışığında görünen,  
Ülkenin kuđular gibi kızları.  
Dünyanın her yerinden  
Bahar geyikleri gibi seslenip gelen  
Dostluđun gemileri.  
“Ege ođluyum ben  
Eski Türk kahramanları gibi,  
Limanda yük kaldırıp  
Dađı kaldırarak gibi kıranlar  
Dođan güneşı kaçıırır gibi,  
Her sabah ilân edip  
Yükseđe yük taşır.  
Limanın büyük alanında,  
Her ülkenin bayrađı oynaşır.  
İhraç mallar,  
Bu limandan dışarı gider.  
Türk vatanına, babama  
Tarihî efsanenin toprađına,  
Allah Tanrı’dan verilen,  
Yedi bölgenin çocukları, senindir.  
Samimî olup seveceksin yavrularını,  
Ben, Ege ođlanıyım.  
Bu toprakta dođan  
Ana vatani, Türkleri  
Yüređimden severim.”

#### **IV. Kısım**

#### **Petrol ođlanın sözü**

Göklere dođru saçılır,

Petrol, bütün gücüyle fırlar,  
"Ben, petrol ođlan, vücut bulup  
Tozlu dünyada adımı ilân ettim.  
Karşılaştırılmaz güzel Türkiye'nin  
Güneydođu bölgesiyim..."  
Petrolü ile dünya tanır.  
Şaşırtır hazinesi tepelerden.  
Uzak Mođol Gobi Çölü,  
Arabın Sahra Çölü gibi.  
Kuşlar göçer, kırlangıçlar.  
"Burası benim memleketim",  
Sert kuru iklimiyle,  
Bunaltıcı sıcak havasıyla.  
Bu eski çöl,  
Çınar ağacından başka,  
Canlı olmayan, otsuz,  
Kertenkeleden başka,  
Görülecek canlı bulunmayan diyardır.  
İlk petrol kulesini,  
Türk işçileri kurmuştur.  
"Büyük sınırsız hayallerden  
Petrol ođlan ben doğdum.  
Güneydođu bölgesiyim,  
Benim yüzüm dumanlıdır.  
Petrol ođlanı, Türk çocuđunu, beni  
Uzak başka dünyalılar bilir.  
Asya ve Arabistan tanır,  
Amerikalı zenginler,  
Meşhur Parisliler,  
Oto aracında, treninde  
Götürüp, işler.  
Her adımda tüketip,  
Benzin ürünleri yapar."  
"Türkiye'de üretti" diyerek

İşareti koymuşlar.  
Güneydoğu petrolü,  
Her tarafa yayılır.  
Modern zamanlar harikuladedir.  
İki büyük nehri bağlayan,  
Kurulmuş eşsiz güzel kanallarla,  
Susuz çöle su vermek...  
Atatürk Barajı diye isimlendirildi,  
Susuz kalan toprağı sulayıp  
Elektrik üretildi.  
Elma, meyve yetiştirilip,  
Ailelere nur verildi.  
Narin güzel kızlar,  
Hoş geldiniz! diyerek  
Tanıdık arkadaşları davet eder  
Bu güzel memlekete...  
Eski,  
Milattan önce gelişen kültürel hatıra,  
Dağ gibi devdir.  
Muazzam büyük insan kafası heykeller,  
Dünyanın yedi harikasından birisidir.  
Burası dağlar arasında bulunur.  
"Güneydoğu bölgesine, bana  
Doğru gelen halk yolu,  
Hiçbir zaman kesilmez diyerek,  
Bağırma vururum ben."

#### **VII. Kısım**

##### **Ağrı dağının yazısı**

"Allah Tanrı'ya yakın  
Ağrı dağı ben söylenirken  
Beş bin metre yükseklikten,  
Memleketime bakıyorum.  
Yakınlarda, koyunların otladığı vadiler,  
Ötelerde, balıkların oynadığı Van Gölü.

Mavi göklerin altında,  
Serap gibi bir şeyler olur.  
Dağlı, doğu bölgesi diyerek.  
Anadolu insanları konuşur.  
Bizimkiler mutlu olur.”  
İnek sağan kızlar,  
El işi örer.  
Giyecek terlik, yatak örtüsünü  
Kendileri yaparlar.  
Samanlıkta tatlı çocuklar,  
At üstünde gençler,  
Ayran içip susuzluğunu giderir.  
Koyun yünleriyle,  
Urba örer,  
Uzak misafirlere gönderirler.  
Nefis dana eti kesip  
Ailelere ve komşulara,  
Sunarlar.  
Kışın soğuk, yazın serin  
İçleri sıcak, yürekleri ateş,  
Ağrı memleketinin Türk halkına,  
Selâmımı iletiyorum!  
Kuzeydoğu bölgesinin  
Sivri uçlu Ağrı dağı.  
“Türk kabileleri, size  
Baş eğip saygı gösteriyorum.”