

SEYYÂD HAMZA'NIN LİRİK BİR ŞİİRİ

SÄDEDDİN BULUÇ

Şimdiye deðin «Yusuf ve Zeliha» adlı mesnevisi¹, naâfleri² ve başka manzumeleri³ ile tanídığımız eski Anadolu şairlerinden Seyyad Hamza, elimize geçen yeni bir şiirinde başka bir yönü ile ortaya çıkmaktadır⁴. Şöyle ki, akıcı bir üslûb ile yazılmış mesnevisi ve derin bir dinî heyecanın mahsülü olan naâfleri ve ayrıca gazelleri yanında, şairimizi bu defa doğrudan doğruya ölüm ve ölü gibi pek güç ve düşündürücü iki konu üzerine eğilmiş görüyoruz.

«İçinde» redifli bu manzume, aruzun *rechez* (müstefîlün feûlün) vezni ile yazılmıştır. Ölüm problemini, ölüünün açıklı halini gerçekçi ve dokunaklı bir dille ele alan şairimizi okurken, Yunus Emre'yi hatırlama-

¹ Seyyâd Hamza, *Yusuf ve Zeliha*, (nakleden: Dehri Dilgin; nr. T. D. K.) İstanbul, 1946.

² Sâdeddin Buluç, *Seyyâd Hamza'nın beş manzumesi*, (Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, V, nr. 1-2, s. 1 - 16), İstanbul, 1956.

³ Köprülüzâde Mehmed Fuad, *Anatolische Dichter in der Selâschukenzzeit*, I. *Seyyâd Hamza*, (Körösi Csoma-Archivum, I, s. 184 - 188), Budapest 1922. Bu yazının türkçe tercümesi: *Selçukiler devrinde Anadolu şairleri*, I. *Seyyâd Hamza*, (Türk Yurdu, I, nr. 1, s. 27 - 34) İstanbul, 1940; M. Mansuroğlu, *Anadolu metinleri*, XIII. asır—*Seyyâd Hamza* (Türkiyat Mecmuası, VII - VIII, s. 95 - 101) İstanbul, 1952. Ayrıca bk. ayn. mll. *Anadolu türkçesi*, XIII. asır—*Seyyâd Hamza'ya ait üç manzume* Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, I, s. 180 - 195) İstanbul, 1946. Almanca nesri: *Drei Gedichte Seyyâd Hamza's* (Ural - Altaische Jahrbücher, XXVI, s. 78 - 89) 1954. Seyyâd Hamza'nın doğu türkçesi ile farsça karışık bir manzumesi için bk. ayn. mll. *Seyyâd Hamza'nın doğu türkçesi ile karışık bir manzumesi*, (Türk Dili, Belleten, seri III, nr. 8 - 9, s. 16 - 28) Ankara, 1946. Şairin iki gazelinin nesri için bk. N. Halil Onan, *Seyyâd Hamza'nın iki yeni gazeli dolayısıyle* (Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi. Dergisi, VII, s. 529 - 534) Ankara, 1949.

⁴ Bize bu manzumeyi neşretmek imkânını sağlayan muhierem dostumuz kitapçı Raif Yelkenci'ye burada ayrıca teşekkür etmeli bir borç bilirim. Kendisinin anlattığına göre, manzume yazma bir eserden kopmuş tek bir yaprak halinde eline gelenince, hemen istinsah etmiş. Fakat halen bu yaprağı elde edemedigimiz için, kâğıdı, mürekkebi, yazı tipi ve her şeyden önce istinsahının asılne ne dereceye kadar uygun olduğunu söylemek ve bu suretle imlâ hususiyeti hakkında izahat vermek imkânından mahrum bulunuyoruz. Bu durumda, manzumeyi ancak devrinin dil hususiyetlerini gözönünde bulundurarak aksettirmeye çalıştık.

mak elden gelmiyor⁵. Her ikisinde de o çağ'a has müsterek bir duyuşun terennüm edildiğini görüyoruz.

Şiirlerinde umumiyetle dünyanın degersizliğini, geçici olduğunu terennüm eden ve bu gerçekten habersiz yatanları gaflet uykusundan uyarmağa çalışan Şeyyâd Hamza, bu yeni şiirinde de yine mukadder neticeye, ölüme dayanarak dünyanın fâniligini anlatır. Fakat bu katı ve ağır gerçek'e rağmen yine de çalışmayı, dünyada iyi yaşamayı ve sabır olmayı telkin eder.

Şimdi şairimizi dinliyelim :

*İ hâce sén bellüsîn
İşbu cihân içinde ;
Niçe dîrî kalasın
Bu az zamân içinde.*

*Gönlüñ tolu gûssa, gâm ,
Aydursin: «ben ölmезem!»
Örtdi gaflet gözüñi ;
Kalduñ gümân içinde.*

*Tura⁶ bir sinleye⁷ var;
Niçe senüñ gibi var;
Gör ki ne halda bular ;
İrin ü kân içinde.*

*Kimi yigit, kimi pîr ;
Ulu, hâce, cihângîr ;
Mağbûn olup yaturlar
Ağır⁸ ziyân içinde.*

*Kanı harîr giyenler ! ..
«Sülṭânuz biz» diyenler ! ..
Yayan yörimeyenler
Çayır çemen içinde.*

⁵ Yunus Emre Divâni (nşr. A. Gölpinarlı), İstanbul, 1943 ; bk. msl. s. 210 - LI, 393 - L, 304 - LI.

⁶ *tura* = kalka, kalkıp

⁷ *sinle* = mezarlık

⁸ veya: *aǵu* = zehir

*Gördüñ kamu çürimiş ;
Kurt, kuş tenin yırımış ;
Karıncalar bürimiş :
Bu görklü ten içinde.*

*Ol gül gibi yanaklar,
Ol bal gibi dodaklar,
Ol eller, ol ayaklar,
Sar'lu⁹ kefen içinde.*

*Sordum ki bulara: «hey!..
Kim sizi rüsvâ kıldı?»
Çağrışurlar peyâpey,
Zâr ü fiğân içinde.*

*Biri çağırup aydur :
«Gel, hey, halumi sen gör!
Bir vakta Sultân idüm
Ben Horâsân içinde».*

*Söyler andan birisi:
«Bilärdüm Sultân idüñ ;
Senden harâç gelürdi
Baña Muğân içinde».*

*İ hâce söz senüñdür ,
Aç gözüñi haluñ gör ;
Düriş¹⁰, kazan, yi, yidir ;
Yir eyle cân içinde.*

*Bir gün gele ölesin ;
Niçe dırı ķalasın !..
Seni dahi göreler
Bir nerdübân içinde.*

⁹ sar'lu = sarılı

¹⁰ düriş=uğras

*Seyyâd Hamza ayît;
Gözün yaşunu țap¹¹ tut!
Sabr eyle, gül açılır
Her dem diken içinde.*

¹¹ *țap* = yeter, kafî