

## YUNUS EMRE'YE GÖRE ZAMAN-HAYAT VE VAROLUŞUN MÂNASI

MEHMET KAPLAN

Ârânum yok irte, gece, dün ü gün maksûd ol Hoca!  
Yunus Emre

Dış âleme ait vâkıaların tedkikini tabiat ilimlerine bırakan çağdaş felsefe, Eski Yunan ve Ortaçağda olduğu gibi, yeniden insana —müsahhas insana— dönmüş ve onun mahiyetini araştırmaya başlamıştır. Bu esnada onun karşılaşığı en önemli gerçeklerden biri, insanın içinde, objektif âlemden ayrı, sübjektif bir âlemin mevcudiyetidir. Bu iki âlem birbirine simsiki bağlı olmakla beraber, aralarında mahiyet farkı vardır. Objektif âlemin veya maddenin kendi içine kapalı, karanlık, katı bir determinizme bağlı olmasına karşılık, sübjektif âlem veya ruh, kâinatlî idrak eden, duyan, düşünen, hür olarak isteyen ve içinde bulunduğu şartları değiştiren bir varlıktır.

İç âlemi dış âlemden ayıran başka bir özellik vardır ki, o da, dış âlemin *Mekân*'da uzamasına karşılık, iç âlemin veya ruhun *Zaman* içinde gelişmesidir. İnsan hayatı, doğumundan ölümüne kadar durmadan değişen bir süre teşkil eder. İnsan ancak uzun hayat tecrübesinden geçtikten sonra şahsiyetini bulur. Ölüm, çok defa bu gelişmeyi birdenbire durdurur. Yunus'un benzetmesi ile «gök ekin»i sarı başak haline gelmeden biçer.

Varoluşcu filozoflar, başta Heidegger, insanın zamanda (temporel) bir varlık olduğu üzerinde ısrarla durmuşlardır. İnsan günlük hayatının mesgale, eğlence ve dalgalığı içinde bu temel vâkıayı pek farketmez. Ölüm ona hayatın geçici olduğunu kuvvetle hissettirir. Heidegger insanı «ölüm için» yaratılmış bir varlık olarak tavsif eder. Bunu unutan insan gaflet içindedir. Ölüm düşüncesi bize insanın mahiyetini ve hayatın mânasını aydınlatır.

İnsan hayatında *Zaman'a* aynı derecede önem veren Jaspers, *Zaman ile Aşma* (*Transcendance*) vâkıası arasında münasebet kurar. Dün-yanın şartlarına göre yaşayan insanın (*Dasein*) içinde bu şartları aşan

bir varlık vardır ki, asıl insan (Existence) odur. Existence, Hürriyettir. Hürriyet, insanın müşahhas varlığına ve dünyanın şartlarına dayanarak gerçekleşir. Varlığının şuuruna sahip olan insan, yaşarken (An) içinde (Ebediyet) i bulabilir.

Varoluşçu filozoflardan her birinin ayrı bir tarzda tahlil ettikleri bu kavramlardan çoğu mistik düşüncenin lâik düşünçeye aktarılma ve işlenmelerinden ibarettir. Bundan dolayı onların benzerlerini eski mistik edebiyatlarda bulmak mümkündür. Yalnız onlar bu edebiyatta çağın kültür şartlarına göre hissî ve hayâlı bir tarzda ortaya konulmuşlardır. Benzer vâkia ve kavramları ifade eden kelimeler arasında da fark vardır.

Bu zaviyeden bakınca, Yunus Emre'nin bazı bakımlardan varoluşçu filozoflara yaklaşığı görülür. Meselâ Yunus Emre de dış âlem ile iç âlemi ısrarla birbirinden ayırrı. Ona göre en yüksek hakikat olan Tanrı, dış âlemde değil, insanın içindedir. Ebedî varlığı bulmak için delicesine yeri göğü arayan şair, onu, hiç bir yerde değil, kendi içinde bulur.

Mâşûkunu isteyü işbu cihan içinde  
Delüm teferrûc kıldum zemin asman içinde  
Gördüm cümle âlemi arş u levh u kalemi  
İlmi kitabı dahı delil beyan içinde  
Çok cehd idüp istedüm yir ü göki aradum  
Hiç mekânda bulmadum buldum insan içinde<sup>(1)</sup>

İnsanın bu hakikate ulaşması için, kendi kendisine dönmesi şarttır. Fakat insanların çoğu buna muvaffak olamazlar. İhtiraslar onları dış âleme bağlar. Bundan dolayı her şeyden önce bu ihtiraslardan kurtulmak lâzımdır. Yunus buna aynı zamanda ahlâkî bir mâna verir. Zira Tanrı veya Hakikat insanın mutlak fedakârlığını gerektirir. *Risâletü'n-Nushiyye*'de dış âlemden kurtuluş ile kendine dönüş ve kendinden Tanrı'ya yükseliş fikri, ahlâkî bir zaviyeden ele alınmıştır.

Gevezelik veya günlük meşgalenin insanı gerçek varlıktan uzaklaştırdığını söyleyen Heidegger'e karşılık Yunus, Guybet üzerinde durur. Fakat bu rezileti kötülerken onun tenkid ettiği şey, dışarıya veya başkasına bakan insanın kendi kendisini, bundan dolayı da asıl gerçeği unutmasıdır.

Yunus'a göre her insanın vazifesi kendi kendisini tanımacı ve kendi nefsin yenesidir :

1) *Yunus Emre Divanı*, hazırlayan: Abdülbaki Gölpinarlı, İstanbul 1943, s. 78-79. Yunus Emre'den zikredilen bütün metinler bu eserden alındığı için, bundan sonraki metinlerin sonuna sadece sahifeleri işaret edilecektir.

Farîza her kişiye kendü sözi  
Bakar kendü yoluna kendü gözi

.....

Kogil ayruk sözi sen seni gözle  
Senün suçun ile sen seni yüzle

.....

Ayrugi söyleyen kendün unıdur

.....

Ne hâcetdür sana kimse haberi  
Farîza cümleye kendü bazarı  
Özini gözleyen kimseye bakmaz  
Dahi n'ış dir isen ol yana akmaz  
Ko ayruklar sözini sen seni güt  
Kinama kimseyi sen işit ögüt  
Sana kimse suçu bir zerre irmez  
Sana ayruk yidügi çeşni virmez

.....

Niçe avaralığla sana böyle  
Bir iki gün nola olsan senünle  
Dahi bir gün sana sataşmadun sen  
Dahi bir gün tağundan aşmadun sen  
Nola bir gün eger küfrin yenesin  
Seni serh eyleyüp seni bilesin (s. 39-40)

Bu misralar gösteriyor ki, Yunus'un Giybeti kinaması insanı kendi kendisine döndürmek içindir.

Ölüm düşüncesi, insanın kendi kendisine dönmesini mümkün kılar :

Eger görseyidin kendü zevâlin  
Kimesne anmağa kalmazdi hâlin (s. 40)

İnsanoğlunun en önemli gerçeklerinden biri, yukarıda da belirtildiği gibi, (temporel) bir varlık oluşudur.

Günlük hayatı ölümü aklına getirmeyen insan, bu temel gerçeği unutur. Yunus bir şiirinde hayatın bu aldatıcılığından şöyle bahseder :

Ömrüm beni sen aldadin ah nideyim ömrüm seni  
Beni deprenemez kodun ah nideyim ömrüm seni

Benüm hep sen idün canum içinde can idün  
 Hem sen bana sultan idün ah nideyim ömrüm seni  
 Gönlüm sana eğler idüm diyiben gül yaylor idüm  
 Garibseyüp ağlar idüm ah nideyim ömrüm seni  
 Gider imiş bunda gelen dünya işi cümle yalan  
 Ağlar ömrün yavı kılan ah nideyim ömrüm seni  
 Bari koyuban kaçmasan göçginci gibi geçmesen  
 Ölüm şarabin içmesen ah nideyim ömrüm seni  
 Bir gün ola sensüz kalam kurda kuşa avın olam  
 Çürüyüben toprak olam ah nideyim ömrüm seni  
 Miskin Yunus bilmez misin yohsa nazar kılmaz misin  
 Ölenleri anmaz misin ah nideyim ömrüm seni (s. 133)

Yukarıki şiirde, mukadder ölüm ile hayatın aldatıcılığı arasındaki tezaddan doğan ıztırab ve endişeye de yer verilmiştir. Fakat insan bu ıztırabı ölüm karşısında daha kuvvetle hisseder. Yunus bazı şiirlerinde ölümden önce hayatını sürekli bir değişme olarak tasvir etmiştir. Aşağıdaki manzumede hayatın safhaları daha ziyade çevre ve başkaları ile münasebet bakımından ele alınmıştır :

Ata belinden bir zaman anasına düşdi gönül  
 Hak'dan bize destur oldı hazineye düşdi gönül  
 Anda beni can eyledi et ü sünek kan eyledi  
 Dört on gün diyiceğez deyritmeğe düşdi gönül  
 Yüriridüm anda pinhan Hak buyruğu virmez aman  
 Vatanumdan ayurdılar bu dünyeye düşdi gönül  
 Beni beşiğe urdılar elüm ayağum sardılar  
 Önden acısın virdiler tuz içine düşdi gönül  
 Günde iki kez çözerler başına akça dizerler  
 Ağızuma emcek virdiler nefs kabzına düşdi gönül  
 Bu nesneyi terkeyledüm yürümeğe azmeyledüm  
 On ki sünegin yazarlar elden ele düşdi gönül  
 Oğlan iken sultan kopar kim elün kim yüzin öper  
 Akıl bana yoldaş oldı sultanlığa düşdi gönül  
 Bu çağ ile sakal biter görenün gülregi dutar  
 Güzeller katunda biter sevisiye düşdi gönül  
 Hayırdañ şerri çok sever işlemeğe necid iver  
 Nefsinün dileğün kovar nefş ivine düşdi gönül  
 Kırk bisinde sûret döner kara sakala ak iner  
 Bakup seybetin göricek yoldurmağa düşdi gönül

Yola gider başaramaz yiğitlüğe eli varmaz  
 Bu nesneleri koyuban yuvanmağa düşdi gönül  
 Oğl aydur bunadı ölmez kız aydur yerinden durmaz  
 Hiç kendü halinden bilmez hâlden hale düşdi gönül  
 Öliceğiz sükrigideler sinden yana iledeler  
 Allah adun zikrideler çok şüküre düşdi gönül  
 Su getürler yumağa kefen saralar komaşa  
 Ağaç ata bindüreler tenesire düşdi gönül  
 Eğer var ise amelün geyin olur senün sinün  
 Eğer yoğise amelün oddan şarab içdi gönül  
 Yunus anlayı var hâlün şuna uğrayısar yolın  
 Bunda elün irer iken hayr işlere düşgil gönül (s. 175-176)

Bazı misralarda bahis konusu olan insanın Tanrı ile münasebeti dünyaya gelmeden önceki ve ölümden sonraki haller, diğer şiirlerde daha geniş olarak ele alınmıştır. Onlarda görüleceği üzere «gönül»ün dünyaya gelmesinin ve ölmesinin bir mânası vardır. Yaşarken, hayatın muhtelif merhalelerinde çevrenin bize karşı davranışı, «gönül»ün asıl mahiyeti hakkında doğru bir fikir vermez. İnsan ruhu, kendi gerçeğini iç çalkantılarında daha iyi farkeder. Yunus'un en güzel eserlerinden birisi olan aşağıdaki şiirde bu çalkantı tasvir edilmiştir :

Hak bir gönül virdi bana hâ dimeden hayrân olur  
 Bir dem gelür şâdî olur bir dem gelür giryân olur  
 Bir dem sanasun kiş gibi şol zemheri olmuş gibi  
 Bir dem besâretden doğar hoş bağ ile bostân olur  
 Bir dem gelür söyleyemez bir sözi şerheyleyemez  
 Bir dem dilinden dür döker derdilülelerde dermân olur  
 Bir dem çıkar arş üzere bir dem iner tahtesserâ  
 Bir dem sanasın katredür bir dem taşar ummân olur  
 Bir dem cehâletde kalur hiç nesneyi bilmez olur  
 Bir dem talar hikmetlere Câlinûsu Lokman olur  
 Bir dem div olur yâ peri vîrâneler olur yiri  
 Bir dem uçar Belkîs ile sultan-i ins ü cân olur  
 Bir dem varur mescidlere yüz sürer anda yirlere  
 Bir dem varır deyre girer İncîl okur rûhbân olur  
 Bir dem gelür İslî gibi ölmüşleri diri kılur  
 Bir dem girer kibr ivine Fir'a'vn ile Hâmân olur  
 Bir dem döner Cebrâîl'e rahmet saçar her mahfile  
 Bir dem gelür gümrâh olur miskin Yunus hayrân olur  
 (s. 284-285)

Bu şiirde insan ruhunun kendi içinde zid kutuplar arasında çalkanlığı tasvir edilmiştir. Misra başlarında tekrarlanan «bir dem» kelimesi ruhun durmadan değiştğini anlatır. Bu değişmenin sebebi dış değildir. Gönül âdetâ kendiliğinden bir halden başka bir hale girer. Bu haller bir-birine tamamıyla ziddir. İnsan ruhu bazen neşeli, bazen kederlidir. Bazan göklere çıkar, bazen kendisini aşağı hisseder. Şiirde bilhassa o devir bakımından dikkati çeken bir fikir vardır : Şâîrin kendisini bazen müslüman, bazen hıristiyan olarak hissetmesi! Bu, İslâmiyet ve tasavvufun esası olan vahdet fikri ile ilgili olmakla beraber, yine de ifade ediliş tarzı bakımından dikkati çekicidir. İllerde görüleceği üzere Yunus, kendisinde bütün insanlığı ve bütün insanlıkta kendisini bulur. Bu duyuş tarzı, Zaman ve Hayat ile ilgisi bulunan Tecelli kavramıyla alâkalıdır.

Heidegger ve Jaspers gibi Yunus da hayatın asıl mânasını ölüm va-sıtasiyle keşfeder. Ölüm, dış görünüşüyle korkunçtur. Zira o başta vî-cut olmak üzere, hayatı inanılan her şeyi yok eder. Fakat onun as-mânası da bu yok edişdedir. Ölüm ile yok olan, insan varlığının fâni cephedidir: Vücut ve vicuda bağlı olan şeyler ölürlü, can veya ruh ölmeye:

Ölen hayvan olur insanlar ölmeye (s. 341)

x

Ölür ise ten ölürlü canlar ölesi degül (s. 177)  
diyen Yunus ölümden korkmaz :

Ölmekden ne korkarsun korkma ebedî varsun (s. 307)

Yunus, Ruh ve Tanrı'nın varlığına inanmayan insanları gafletten uyandırmak için sık sık ölümden bahseder :

Teferrüc eyleyüvardum sabahın sinleri gördüm  
Karışmış kara toprağa şu nâzük tenleri gördüm  
Kimi gamda kimi sâzman yatarlar sinnide pinhan  
Boşanmış tamar akmiş kan batmış kefenleri gördüm  
Yıkılmış sinleri dolmuş hep ivleri harab olmuş  
Kamu endişeden kalmış ne düşvar halleri gördüm  
Yaylalar yaylamaz olmuş kışlalar kışlamaz olmuş  
Bar dutmuş söylemez olmuş ağızda dilleri gördüm  
Kimisi zevk ü işaretde kimi sâz ü besâretde  
Kimi belâ vü mihnetde dün olmuş günleri gördüm  
Soğulmuş şol kara gözler belirsiz olmuş ay yüzler  
Kara toprağun altında gül derer elleri gördüm  
Kimisi boynunu eğmiş tenüni toprağa salmış  
Anasına küsüp gitmiş boynın buranları gördüm

Kimi zarı kılup ağlar zebânîler canun tağlar  
 Dutuşmuş sinleri oda çıkan dütünleri gördüm  
 Yunus bunı kanda gördü geliip bize haber virdi  
 Aklum vardı bilüm şaşdı nitekim şunları gördüm (s. 216)

Yunus bu şiirinde daha ziyade ölümün insan vücutunu nasıl yok ettiğini müsahhas olarak gözönüne koymustur. Dinî veya metafizik fikirlerle ahlâkî fikirleri birbirinden ayırmayan Yunus, başka şiirlerinde ölümü, insanları aldatan fâni değerleri yok edici bir vâkia olarak gösterir.

İnsanlar günlük hayatlarında umumiyetle iki şeye, mal ve mülk ile iktidara fazla önem verirler. Bu yüzden hem Tanrı'yı, hem de insanoğlunu yücelten kıymetleri unuturlar. Ölüm onlara bu fâni değerlerin boşluğunu gösterir :

Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri  
 Ger taş isen eriyesin bakup göricek bunları  
 Sunlar ki çokdur malları gör nice oldu hâlleri  
 Son uci bir gönlek giymış anun da yokdur yenleri  
 Kani mülke benüm diyen köşk ü saray begenmeyen  
 Şimdi bir evde yatarlar taşlar olmuş üstünleri  
 Bunlar eve girmeyeler zühd ü tâat kılmayalar  
 Bu bikliği bulmayalar zira geçdi devranları  
 Kani ol şirin sözleri kanı ol güneş yüzümler  
 Şöyle gayib olmuş bunlar hiç belürmez nişanları  
 Bunlar bir vakt bikler idi kapucular korlar idi  
 Gel şimdi gör bilmeyesin bik kangıdûr ye kulları  
 Ne kapu vardur giresi ne nimet vardur yiyesi  
 Ne ışık vardur göresi dün olmuşdur gündüzleri  
 Bir gün senün dahı Yunus benvén didüklerün kala  
 Seni dahı böyle ide nitekim itdi bunları (s. 133-134)

Hayatta inandığı seylerin ölüm ile yok olduğunu gören insanoğlu, var oluşunun sebebini araştırır. Varoluşun sebebi, Tanrı'yı bilmektir :

Vücuda gelmeyince kimse Hakk'ı bilmedi  
 Bu vücudden gösterdi dost bize didârim (s. 113)

İnsan, her şeyi, kendisini, kâinatı ve Tanrı'yı vücudda bulmuştur :

Ma'ni ivine talduk vücud seyrünü kılduk  
 İki cihan seyrini cümle vücudda bulduk

Bu çizginen gökleri tahtesserâ yirlerı  
 Yetmiş bin hicabları cümle vücudda bulduk  
 Yedi yir yedi göki dağları denüzleri  
 Uçmağ ile tamuyı cümle vücudda bulduk  
 Gice ile gündüzü gökde yidi yıldızı  
 Levhde yazılı sözü cümle vücudda bulduk,  
 Mûsi ağduğu Tûr'ı yohsa Beytü'l-mâ'mûri  
 Îsrâfil çalan sürü cümle vücudda bulduk  
 Tevrât ile İncil'i Furkan ile Zeburı  
 Bunlardağı beyânı cümle vücudda bulduk  
 Yunus'ın sözleri hak cümlemiz idük saddak  
 Kand'istersen anda Hak cümle vücudda bulduk (s. 166)

Burada görüldüğü üzere, Yunus kâinatın varlığını ve mânasını inkâr etmez. Bilâkis ona derin bir mâna verir. Tanrı insanı ve kâinatı kendi varlığını bildirmek için yaratmıştır :

Yaratdin cümle milleti bî-şek seni bilmeğiçün  
 Halk eyregi eyle sanur oynayıban gülmeğiçün (s. 260)

İnsanların gafleti yaradani arayacak yerde, onun yarattıkları ile oyalanmaları, evi boş ve sahipsiz sanarak ona —hem de ebedî olarak orada kalacaklarını sanarak— yerleşmege kalkmalarıdır. Ölümün hikmet-i vücudu, insanları işte bu gafletten uyarmak içindir. Bu kâinatta her şey Tanrı'ya aittir. İnsan da.

Yunus bu noktada kalmaz. İnsanın kendi kendisine ait olmayışı fikrinden İnsan-Tanrı Birliği fikrine gider. İnsan kendi kendisini yaratmadığına göre, görünen başka bir varlık vardır ki, o da Tanrı'dır. İnsan bu merhaleye ulaşınca, Ben veya Benlik fikri abes görünür. Zira, Ben denilen varlık hakikatte odur. Tanrı, kâinatta insan suretine girerek dolasır ve hayatı şekil verir :

İşk ile ister idük yine bulduk ol canı  
 Gönlek idinmiş giyer sûret ile bu teni  
 Girmış sûretde gezer cümle işleri düzer  
 Girüp kendüye söyleş gevher ile bu kâni  
 Bu dünya bir bazardur sûretler dükân olmuş  
 Bu dükâna girüben oldur satan bu kâni  
 Bir niçeler kayırur bunca malum kaldı dir  
 Viren oldur alan ol sormaz nedür ziyâni  
 Yunus imdi sen senden ayru degülsün candan  
 Sen sende bulmaz isen kanda bulasun ani (s. 109)

Yunus, kendinde onu bulunca, sonsuz bir sevince ulaşır, bütün korku ve endişelerden kurtulur :

Ben bunda seyriker iken aceb sırra irdüm ahi  
 Bir siz dahı sizde görün dosti bende gördüm ahi  
 Bende bakdum bende gördüm benüm ile ben olanı  
 Bu sürete can vireni kimliğiini bildüm ahi  
 Ben isteyüp buldum anı ol ben isem ye ben kanı  
 Seğemezem andan beni bir kezden ol oldum ahi  
 Ma'suk benümlediir bile ayru degül kıldan kila  
 Irak sefer benden kala dostı bunda buldum ahi  
 Degme bir yol kandan bana dağılmayam degme yana  
 Kutlu oldı bu seferüm hoş menzile irdüm ahi  
 Münkir kişi duymaz anı derdlülerün sezer canı  
 Ben ol işk bağı bülbülüyem ol bağçeden geldüm ahi  
 Mansür idüm ol zamanda anun içün geldüm bunda  
 Külümi göke savurup ben Enel Hak oldum ahi  
 Ne oda yanam dağılam ne dara çıkam boğulam  
 İşüm bitince yürüyem teferrüce geldüm ahi  
 Mün'im oldum yoksul iken benüm oldı kevn ü mekân  
 Şarka vü garba serteser yir ü göke doldum ahi  
 Sûret toprakdur diyeni gönlüm kabûl itmez anı  
 Bu toprağın cevherini hazırlete irgördüm ahi  
 Nitekim ben beni buldum bu oldı kim Hakk'ı gördüm  
 Korkum anı buluncaydı korkudan kurtuldum ahi  
 Yunus kim öldürür seni viren alur gine canı  
 Bu canlara hükmideni kim idügin bildün ahi (s. 117)

Kendini aşma ve Tanrı'ya ulaşmanın bu sevincini Yunus daha birçok şiirinde güzel misralarla ifade etmiştir. «Yağma olsun» redifli gâzeli (s. 259) bu sevinçle doludur. Duygu tonu ve muhtevası bakımından bu şiirlerle, ölüm ve ayrılık ıztırapını anlatan manzumeler arasında tezad vardır. Bu sonunculara bakarak, Yunus'u bir ıztırap şâiri olarak tavsif etmek yanlıştır. Yunus'da ölüm ve ayrılık duyguları Tanrı'ya ulaşmadan önceki halleri ifade eder. Tanrı'ya ulaşan ve onu kendinde bulan Yunus nes'eden coşar<sup>(2)</sup>. Denilebilir ki Yunus insanlara bu ebedî nes'e ve sevinç kaynağını bildirmek ve ona ulaşmanın yolunu öğretmek için şiir yazmıştır :

2) Mehmet Kaplan, La joie de Yunus Emre, *Dialogues*, juillet (Temmuz) 1953, s. 58 - 67.

Yunus bir haber virür işidenler şâd olur (s. 259)

x

Sevdüğüm söylemez isem sevmek derdi beni boğar (s. 287)

Yunus'un öğrettiğine göre, Tanrı'ya ulaşabilmesi için insanın evvelâ ölüm veya yokluk çölünü aşması lâzımdır. Ancak yokluk fikri insanı varlığa götürür. «Ölmeden önce ölmeye»nin mânası budur. Yunus bu fikrini şu misra ile özetler :

Ölelim ölmeye iken yine ölmemeğiçün (s. 259)

Yunus'un çeşitli Zaman'lar için söylediğī paradoks gibi görünen misraları bu bakış tarzı izah eder. Hayatta bulunan her insan ölüme doğru gittiğine göre, ölüm bir «Gelecek» tir. Fâni olduğunu bilen insan için «bugün», «yarın»dır. «Yarın»ı «bugün»de görmek demek, «ölmeden önce ölmek», hayatta iken Tanrı'ya ulaşmak, yani ebedileşmek demektir. Bir misraında Yunus bu fikri söyle ifade eder :

Benim yarınınum bugündür bunda göründi ol Kadir (s. 296)

Bu hakikati bilenler için bugün, yarın diye bir şey yoktur :

İki âlem bir oddur bir nazarda  
Ki birdür toğruya imrûz u ferdâ  
Ki toğru hâlini yarına koymaz  
Bugün yarın dîmek ol hâle uymaz (s. 41)

İnsan, hakikate yaşadığı hayatta ulaşmalıdır. Zira, evvelce de belirtildiği gibi, dünyaya gönderiliş sebebi budur :

Var din îman gerek ise iyi diril bu dünyede  
Yarın anda bitmez işin bugün bunda bitmeyince (s. 50)

x

Her kim anun dîdârunı bunda iyân görmez ise  
Yarın ol sergerdan geze hiç bilmeye nitdüğünü (s. 114)

~~Yasarken~~ onu bulan artık yarını düşünmez :

Bakdiğim yüzde gördüm Tapdug'imun nûrunu  
Maksûdim bu gün bildüm niderem ben yarını  
Yarınınum bu gün bana hoş bayram düğün bana  
Düşde gelir ün bana işidün ahbarımı (s. 113)

Tanrı'ya ulaşan, «an» da «ebediyet»i ve sonsuz saadeti bulmuş olur. Böylesinin kalbi, bitmez tükenmez bir aşk ile dolar :

Her kim severdiyse seni ebed diri kalır canı  
 Her dem senün işkun ile geçirir dün gündüzini (s. 121)

x

Biz sevdük âşık olduk sevildük ma'suk olduk  
 Her dem yeni doğaruz bizden kim usanası (s. 136)

x

Yunus seni seveli besaret oldu canı  
 Her dem yeni dirlikde ömrünü eskitmeye (s. 57)

Ol can kaçan ölisər sen ana can olasın  
 Ölmüş gönü'l dirile anda ki sen olasın  
 Ölmeklik dirlik ola ölümsüz dirlik bula  
 Başlu gönü'l unula merhemı sen olasın  
 Sen olduğun gönüller her dem canun yeniler  
 Bunlardur ölmeyenler hâkimi sen olasın (s. 249)

Sevenler için Zaman durmuş gibidir. Onlar âdetâa günlük hayatın değişimlerinden dışarı çıkmışlardır :

Niçeler aydur Yunus'a çün kocaldun işki kogıl  
 Rûzîgâr uğramaz işka işkun ne ay u yılı var (s. 290)  
 Yıl on ki ay bu işk güli od içinde bitüpdürür  
 Yandugumca artar kokum devrüm geçüp solmaz benüm (s. 194)

Kendinde ebedî varlığı bulma düşüncesi, insanın dünyaya gelmeden önceki hali hakkında da hususî bir tasavvur doğurur. Yunus'a göre insanın varlığı doğumla başlamaz, can ezelden beri vardır :

Âdem yaratılmadın can kalıba girmedin  
 Şeytan lâ'net olmadın Arş idi seyran bana (s. 55)

Yunus, bazı şiirlerinde bu cihana gelmeden önceki hâli, mes'ut bir an olarak hatırlar :

Ne kutlu dem idi bu dem ne gussa varındı ne gam  
 Endiše yok gönlümde hem bu can eli andayıdı  
 Biz nur yazı yayalar idük ilm-i ledün söyle idük  
 Dostlarımız toylaridak kudret hanı andayıdı  
 Arşdayıdı seyranımız nurdanıdı sayvanımız  
 Anda bu bizüm cânimız Mustafâ canındaydı

Yoğdu hem levh ü kalem ne onsekizbin bu âlem  
 Ol demde Havvâ vü Âdem ne ad u ne sandayıdı  
 Geldük bu mülke behâne seyreyledük hoş şâhâne  
 Sefer kıluruz us yine vatanımız andayıdı  
 Hüseyin idi Mansur idi nâgâh gördü ol sûreti  
 Kendün Hakk'a ismarladı Bağdad'da dek gavgayıdı  
 Yunus gel imdi bu zaman dost yoluna terkeyle can  
 Tâ kim olasın câvidan çünkü evel andayıdı (s. 103)

Tanrı'nın tecellisi ile beraber Varlık âlemine doğan İnsan, son sekline girmeden önce, çeşitli suretlerde görünümüştü. Bir şiirinde :

Yıldız idüm nice zaman gökde melâik arzuman (s. 207)

diyen Yunus, yüzüne dikkatle bakan birisinin onda ebedî varlığı ve daha önceki merhaleleri görebileceğini söyler :

Hikmet ile bak bana tâ ıyan olam sana  
 Zîrâ ben bu sûretde yüzbin dürrü gelmişem (s. 202)

Bir şiirinde Yunus, daha önceki tecellilerini söyle anlatır :

İy yârenler iy kardeşler sorın bana kandayıdum  
 Diler isen aydinvirem ezeli vatandayıdum  
 Kâlû belâ söylenenmedin tertib düzen eylenmedin  
 Hak'dan ayru degül idüm ol ulu divandayıdum  
 Eyyüb ile derde esir iniledüm çekdüm cezâ  
 Belkîs ile taht üzere mühr-i Süleymandayıdum  
 Yunus ile balık beni çekdi deme yutdi bile  
 Zekeriyâ ile kaçdum Nuh ile tûfandayıdum  
 İsmâ'il'e çaldum bıçak bıçak bana kâr itmedi  
 Hak beni âzâd eyledi koç ile kurbandayıdum  
 Yûsuf ile ben kuyuda yatdum cefâ çekdüm bile  
 Ya'kûb ile çok ağladum bulunca figandayıdum  
 Asâyile Mûsâ'yile kaçdum çıktı Tur dağına  
 Îbrâhim ile Kâ'be'de bünyad bıraqandayıdum  
 Mi'raç gicesi Ahmed'ün arşda na'leynün döndürdü  
 Üveys ile urdim tâci Mansur'da urgandayıdum  
 Alî ile urdim kılıç Ömer ile adl eyledüm  
 Onsekiz yıl Kaf dağında Hamza'yla meydandayıdum  
 Ezeli'den dilümde us Tanrı birdür Hakdur Rasûl  
 Bunı böyle bilür iken sanma ki gümandayıdum  
 Yire bünyâd urulmadın Âdem dünyâya gelmedin

Öküz balık eylenmedin ben ezeli andayıdum  
 Yunus senün âşık canun ezeli âşıklar ile  
 Ol Allah'ın dergâhında seyrân u cevlandayıdum (s. 208)

Tanrı ile beraber «dünya teferrüci» ne çıkan can, burada uzun tecrübelere olgunlaşmaktan, varlığının şuuruna erdikten sonra, tekrar asıl vatanına dönmek ister. Aşağıdaki şiirinde Yunus, dünyaya geliş sebebiyle, dönüş fikrini beraber ele alıyor :

Benüm bunda kararum yok ben bunda gitmeğe geldüm  
 Bâzergânam matâum çok alana satmağa geldüm  
 Ben gelmedüm da'viyiçün benüm işüm seviyiçün  
 Gönüller dost eviyiçün gönüller yapmağa geldüm  
 Dost esrûği deliliğüm âşıklar bilür neligüm  
 Denşirübén ikiliğüm birliğe yetmeğe geldüm  
 O hocamdur ben kulyiam dost bağçesi bülbüliyem  
 Ol hocamun bağçesine şâd olup ötmeğe geldüm  
 Bunda biliş olan canlar anda bilişürler imis  
 Bilişübén hocam ile hâlüm arzitmeğe geldüm  
 Siz Yunus'dan sorın haber dost kandayısa anda var  
 Haberi gel gör benden al ben anı görmeğe geldüm (s. 212)

İnsanın asıl vatanı «mülk-i ezel» dir, yani Tanrı'dır. Dünyaya gelen insan tekrar ona döner. Vücuda giren can'ın durmadan kendi kendini ve dünyayı aşmak istemesinin sebebi, asıl vatanına olan derin bağlantısıdır.

İnsan hayatında sürekli olan değişikliğin yöneldiği istikamet Tanrı katıdır. Yeryüzünde hiç bir şey insan ruhunu tam olarak tatmin edemez. Yunus bir şiirinde her şeye sahip oldukları halde yine de iç sıkıntısından kurtulamayan insanlardan bahseder :

Kemdürür yoksullukdan niçelerün varlığı  
 Bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı (s. 107).

Bu iç sıkıntısının sebebi, insan ruhundaki «aşma duygusu» dur. Zengini, mala mülke düşkiün olanları aldatan nokta, maddeyi tatmin edici sanmalarıdır. «Gönül darlığı», bu inancın yanlış olduğunun en büyük delilidir. İnsanın mes'ut olması ille de zengin olmasına lüzum yoktur :

Süleyman zenbil ördi kendi emeğin yirdi  
 Anun ile buldular anlar berhurdarluğı (s. 107)

Yunus'a göre İnsan, kendisini aşan ebedî varlığı bulmak ve onun aşkı ile yaşamak suretiyle hayatına bir mâna verebilir ve mes'ut olabilir. Sevmek, kendisini aşmaktadır: Yunus'un «bana seni gerek seni» (s. 132) diye feryat etmesi, bundan dolayı değil midir? Sevmeyen insan bedbahtır. Sevgi insanı saadete ulaştırır :

Bellü bilün mahrûmdur bu dünyede dostsuz kişi (s. 123)

x

İşk şevkinden âlem dolar âşık olan andan güler  
İksuz biten çiçek solar işk iledür dirlik hoşı (s. 124)

Tanrı bu dünyada tecelli etmekle beraber, surete bürünmüştür. Onun varlığını her yerde hissedeni Yunus, onu doğrudan doğruya görmek arzusu ile yanar :

Senün kokun tuydı cânum terkin urdum bu cihânun  
Bilmezem ayıt mekânun seni kanda isteyeyin  
Her dem söylenen haberin hergiz bulunmaz eserin  
Götür yüzinden perdeyi didâruna göyüneyin (s. 254)

Fakat insanın bu âlemde Tanrı'yı perdesiz olarak görmesine imkân yoktur. Bu, kâinatın yok olması demektir. İnsan onunla ancak bu âlemin dışında yüzyüze gelebilir. Yunus bu anı hasretle özler :

Geçdüm bitmez sağıncdan usandum yaz u kişandan (s. 259)

diyerek, ölümü istemesinin sebebi budur.

İnsan bu dünyalı değildir. Asıl vatanı «öte» dedir. O buraya, oradan gelmiştir ve tekrar oraya gidecektir. Yunus bir şiirinde «ora» veya «öte» den söyle bahseder :

Bî-mekânam bu cihanda menzil ü durağum anda  
Sultânum tâc ile tahtum hulle vü burağum anda  
Kim ne bilür ne kuşam ben her dem ol yüze tuşam ben  
Tâ ezeli sarhoşam ben içmişem ayağum anda  
Bülbülem us öte geldüm dilde mensur tuta geldüm  
Bunda müşkim sata geldüm giyigem otlağum anda  
Felek-i Atlasda durdum yedi kezin cevlân urdum  
Muhammed nûrını gördüm bu benüm karağum anda  
Eyyub'am bu çevri buldum Cercîs'em yetmiş kez öldüm  
Ben bu mülke tenhâ geldüm düğeli yarağum anda

Mansûr'am uş dâra geldüm Yûsuf'am bazara geldüm  
 Arslanam sıkâra geldüm ve lâkin yatağum anda  
 Delüyem pendi dutmazam degme yire ben gitmezem  
 Îşbu sözî işitmezem dutmuşam kulağum anda  
 Sîr sözî aşkâre dinmez semender oda göyünmez  
 Dün ü gün yanar sövünmez bu benüm çrağum anda  
 Yunus gün bu fikre daldı dünyeyi ardına saldı  
 Vallah ki key lezzet aldı bu benüm damağum anda (s. 51)

Bu dünyayı gören, tanıyan ve işin aslini öğrenen şair, bundan dolayî ölümden korkmaz, âdetâ onu türkü söyleyerek karşılardır :

Düsd'önüme hubbu'l-vatan gidem hey dost diyi diyi  
 Anda varan kalur heman kalam hey dost diyi diyi  
 Gele şol Azrâil duta assı kılmaz ana ata  
 Binem şol ağaçdan ata gidem hey dost diyi diyi  
 Halvetlerde mesgul olam dâyim açılam gül olam  
 Dost bağında bülbül olam ötem hey dost diyi diyi  
 Şol bir bis on arşun bizi kefen ideler egnüme  
 Dökem şol diünye tonların giyem hey dost diyi diyi  
 Mecnûn oluban yüriyem yüce tağları bürüyem  
 Mum olubanı eriyem yanam hey dost diyi diyi  
 Günler giçe yıl çevrile üstüme sinlem ubrula  
 Ten çüriye toprak ola tozam hey dost diyi diyi  
 Yunus Emre var yolna münkirler girmez yolna  
 Bahri olup dost göline talam hey dost diyi diyi (s. 137)

Netice :

Verilen örnekler ve yapılan açıklamalar gösteriyor ki, Yunus'a göre insan hayatının geçiciliği, Ezel ile Ebed arasında yapılan seyahatle ilgilidir. İnsan hayatı bu uzun seyahatin sadece bir kısmını, fakat mühim bir kısmını içine alır. Dünyaya gelmekten maksat insanların kendisini ve Tanrı'yı bilmesidir. Bu yavaş yavaş, ömür boyunca olur. İnsan bu dünyaya bir kere değil, birçok kereler gelir. Fânilik veya geçicilik duygusu ile ölüm hâdisesi, insanı hayat denilen bu seyahatin mânası, başlangıç ve sonu üzerinde düşündürür. İnsanın varlığı kendisinde başlamaz ve bitmez. Can ezelden beri vardır, bu dünya «teferrüç» ünü tamamladıktan sonra, yoluna yine devam edecektir. İnsan bu macera esnasında kendini aşan Tanrı'nın varlığını farkeder ve bütün ruhu ile onu arar. Yunus'un

bu görüş tarzı sürekli bir değişme ve olgunlaşma esasına dayanır. Beden (suret, madde, kâinat) içinde can (ruh, özvarlık) hiç bir an hareketten geri kalmaz. Tanrı'ya doğru uzanır. Aşk, bu derin özleyişin ifadesidir. Varoluşcular gibi Yunus'a göre de kendi kendisini aşma (Transcendence) insan varlığının en önemli özelliğidir. Zaman, canın bedeni aşmasının ifadesidir.