



Makale Türü: Kitap İncelemeleri

Geliş Tarihi: 14.12.2020

Kabul Tarihi: 15.01.2021

STRATEJİK GÖÇ MÜHENDİSLİĞİ İÇ SAVAŞA SÜRÜKLENMEK İSTEYEN TÜRKİYE

Doç. Dr. Meşkure YILMAZ*

Ümit Özdağ, *Stratejik Göç Mühendisliği İç Savaşa Sürüklenmek İstenen Türkiye*, Kripto Kitaplar, 1. Baskı, 13,5 cm x 21 cm, 2. hamur kağıt, 112 sayfa, Ankara 2020, ISBN: 978-605-7908-23-0.

Kitap, yazarın özgeçmişi ve eserleri tanıtılarak başlıyor. Kitap bölümler halinde değil başlıklar şeklinde yazılmış. Bir başka bilim insanı Prof. Dr. İskender Öksüz kitabın sunum yazısını kaleme almış.

Yazar detaylı bir önsöz yazmış. Önsözde Anadolu'nun coğrafi önemi üzerinde durularak burayı vatan yapmanın kolay olmadığı anlatılmış. Türklerin Anadolu'ya 1071'den önce geldikleri, ancak Anadolu'nun hızla Türkleşmesinin Malazgirt Meydan Muharebesi ve zaferinden sonra olduğunun üzerinde durulmuş. Türklerin Anadolu'ya ulaştığı tarihte Anadolu'nun nüfusunun, Avrupalı kaynaklara göre 5 milyon civarında olduğu, 1346'da yani Türklerin Anadolu'ya gelmesinden 265 sene sonra ise 7 milyona yükseldiği belirtilmektedir. Anadolu'daki nüfus artışı ayrıntılı bir şekilde anlatılarak buraya girenlerin yalnızca ordular olmadığı, kadın ve çocuklarında geldiğine dikkat çekilmiş.

“Geçen 1000 Yılda Anadolu'da Yaşanan Üç Büyük Tehdit”

Yazar bu başlık altında 1071 ile 1922 arasındaki mücadele esnasında Türk milletinin Anadolu'da varlığına ve hukukuna yönelik üç büyük tehditle karşılaştığını, *birinci tehdidin* Haçlı Seferleri ve Türkleri Anadolu'dan İran platosuna sürmek hedefi olduğunu belirtiyor.

İkinci büyük tehdit olarak da 1402'deki Ankara Savaşı'nı gösteriyor. Osmanlı'nın Fetret Devri'ne girmesine neden olan bu savaştan sonra birleşik bir Haçlı saldırısı düzenleyebilselerdi Türk milletinin sadece Rumeli'de değil, Anadolu'daki egemenliğinin de tehdit altına gireceğine dikkat çekiyor.

* Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalı, meskure.yilmaz@hbv.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-3396-2914.

Türk milletinin yaşadığı *üçüncü tehdit* olarak 1918 Mondros Mütarekesi - Sevr Antlaşması ile ortaya çıkan durum olduğu ifade edilmiş.

Stratejik Göç Mühendisliği

-Türkiye'ye Yönelik Örtülü İstila-

Orta Doğu'da Sınırların Tekrar Çizilmesi

1071 sonrasında yaşanan bu üç büyük tehditten sonra Türk milletinin Anadolu'daki milli kimlik, kültür ve egemenliğe yönelik en büyük *dördüncü tehdidin*, modern bir kavimler göçü şeklinde 2011-2019 arasında ülkemize gelen kayıtlı kayıtsız 5,3 milyon Suriyeli sığınmacıdan kaynaklandığı belirtilmiş. Bu durumun modern bir Kavimler Göçü olduğu anlatılarak M.S. 4. yüzyılda başlayan Kavimler Göçü'nün sebep olduğu olaylar anlatılmış.

Orta Doğu ve Batı Asya'nın kavimleri Anadolu'nun Türk kimliğini 1000 sene sonra ortadan kaldıracak şekilde stratejik göç mühendisliği ile harekete geçirilmiş denildikten sonra stratejik göç mühendisliği bu konuda çalışma yapan uzmanlardan Kelly M. Greenhill'e dayanılarak tanımlanmış.

Suriye'den Türkiye'ye gerçekleşen ve kalıcı olması hedeflenen göçü, neden stratejik göç mühendisliği ürünü olarak görüyoruz? diye soran yazar aslında Türkiye'nin büyük bir göç dalgası ile karşı karşıya kalacağını bazı çevreler tarafından bilindiğinin ve bunun nedenlerini anlamak için Batı dünyasının stratejik planlarına bakmak gerektiğini söyleyerek "*Lewis Planı-Orta Doğu'nun Lüblanlaştırılması*" başlığı altında 1974 yılındaki Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra Arap ülkelerinin ilk kez birlikte hareket ederek İsrail'i destekleyen Batı ülkelerine karşı ambargo başlatmaları üzerine geliştirilen stratejiden bahsetmiş.

Kivunim Dergisi - Irak'ın 3'e, Suriye'nin 4'e Bölünmesi

Bu başlık altında Lewis'in bu önerisine Dünya Siyonist Örgütü'nün yayın organı olan Kivunim dergisinde 1982 yılında İsrailli bir diplomat olan Oded Yinon'un "*Irak ve Suriye'nin bölünmesi gerektiği*" tezi eklenmiştir.

Siyonizmin Gizli Tarihi

Bu başlık altında Yinon makalesine atıfta bulunan Ralph Schoenman'ın, "*Siyonizmin Gizli Tarihi*" eserinde Irak devletinin parçalanmasının ardından İsrail'in kurulacak uydu devletlerin sayılarını, nerede kurulacaklarını ve kimlerin üzerinde egemen olacaklarını kararlaştırdığına dikkat çekiliyor. Yinon makalesini Kudüs Amerikan Girişimcilik Enstitüsü'nün raporu izlemiş ve raporda "*Orta Doğu'da ulusalcılık ve ulusal kimlik yok edilmeli, bunun için de Orta Doğu Osmanlaştırılmalıdır. Böylece bölgede Batı çıkarlarına karşı çıkacak ulusal güç ve direnç kalmayacak, sistemler rahatlıkla işleyecektir.*" denmektedir.

Türk Gazeteci-Amerikalı Albaylar-1991

ABD'nin 1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgali sonrasında müdahalesi ile Irak'ın bölünme süreci başlamıştır. Gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun 1991 yılında Suudi Arabistan'da iki Amerikalı subayla görüştüğü zaman kendisine, ABD'nin Irak'tan çekildikten Amerikan ordusunun bırakacağı silahlara sahip olacak olan Kürtlerin Türkiye'den toprak isteyeceğini Türkiye'nin ya bu toprakları vereceğini ya da savaşaacağını ifade etmişlerdir.

Lewis'in Planı 2.0.1992

Lewis 1992 senesinde Foreign Affairs dergisinde yaptığı analizle sadece analiz yapmadığını bir politika önerdiğini ve bu durumun 1991 sonrasında Orta Doğu'da Lübnanlaşmanın yani mezhep ve etnisite eksenli parçalanma sürecinin başladığını yazıyor.

Neo-Con Bölünme Çağrısı - 1996

1996'da David Wurmser, Yinon'un görüşlerini Washington ve Kudüs merkezli ve İsrail yanlısı bir düşünce kuruluşu olan "The Institute for Advanced Strategic and Political Studies"de yazarak 2000'lere taşıdığına dikkat çekilmiş. David Wurmser tarafından kaleme alınan ve Richard Perle, Eric Wallberg, James Colbert, Charles Fairbanks Jr, Douglas Feith, Robert Loewenberg ve Meyrav Wurmser'in imzaladığı "A Clean Break: A New Strategy for Securing The Realm" adlı çalışma ile İsrail başbakanlarından Orta Doğu'nun parçalanması sürecini hızlandırmasının talep edildiğine vurgu yapılmış.

11 Eylül Sonrası - 7 Ülkenin Bölünmesi Kararı - 2001

11 Eylül sonrasında ortaya çıkan durumun, Neocon'lara istediği atılımı yapma fırsatını vermesinin üzerinde durulmuş. 1997-2000 yılları arasında NATO'nun Avrupa Birlikleri komutanı olarak görev yapmış ve Kosova operasyonunu yönetmiş olan Orgeneral Wesley Clark, Pentagon'da 2001'de katıldığı bir toplantıda "yalnızca Irak'a yönelik bir operasyon değil yedi ülke söz konusuydu. Beş yıl içinde Irak ile başlanacak, sonra Suriye, Lübnan, Libya, İran, Somali ve Sudan gelecek." demiştir.

Avrupa Parlamentosu; Küresel Göç Türkiye'de Durdurulmalı, 2001

Bu başlık altında 2001 yılında Avrupa Parlamentosu'nda "Dünyanın değişik yerlerinden gelip bir kısmı Türkiye üzerinden Avrupa'ya gelen göçü Türkiye'de durduralm." kararının alındığı anlatılıyor.

Amerikan Silahlı Kuvvetler Dergisi-Kanlı Sınır, 2006

Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan emekli Ralp Peters tarafından *Armed Forces Journal* adlı dergide 2006 Haziran'ın da "Blood Borders - How a Better Middle East Would Look" adlı makalede Orta Doğu'da mevcut sınırları radikal bir şekilde tasfiye eden ve yeni sınırlar öneren bir harita yayınlanmıştır.

Türkiye-Suriye Sınırından Mayınların Temizlenmesi, 2007-2013

Türkiye, Suriye sınırının mayınlardan temizlenip tarıma açılması gündeme gelmiştir. Türkiye 25 Eylül 2003 Ottawa Sözleşmesi'ne katıldığı ve 1 Mart 2014'e kadar tüm mayınları temizleme yükümlülüğü altına girdiği için 2007-2013 arasında sınırımızdaki mayınları aşamalı olarak temizlemiştir. Temizlenen sınır bölgesinden sığınmacıların ve Selefî cihatçı örgütlerin geçtiği ve geçmeye devam ettiği belirtilerek bir süre sonra mayınların yerine duvar örüldüğü, hem mayınları temizleme masrafını hem de duvarın parasını Türk milletinin ödediği anlatılıyor. Mayınların sökülmesi K.M. Greenhill'in stratejik göç mühendisliğini tanımlarken ifade ettiği "... hatta normalde kapalı olan sınırların açılıp basitçe geçişin kolaylaştırılması" eylemi sınırdan mayınların sökülmesi ile özdeşleştirilmiş.

Türk Halkının Kavimler Göçüne Karşı Tepkisinin Ölçülmesi-2011

2011'in sonu gibi erken bir tarihte AB "Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı Programı" tarafından finanse edilen Ankara, İzmir, Van, Erzurum, Gaziantep, Kırklareli ve Kayseri'de yapılan "Askıdaki Yaşamlar ve Algıdaki Yaşamlar Projesi Araştırma Raporu" hazırlanmıştır. Burada yazarın işaret ettiği en önemli husus 2011 yılının sonu itibarıyla Türkiye'de henüz 10 bin Suriyeli sığınmacı varken raporun 2011 sonrasında yapılacak olanlara bir hazırlık niteliği taşımasıdır.

Amerikan Ulusal İstihbarat Teşkilatı 2012 Raporu

Yazar 15 Aralık 2012 tarihli Yeniçağ gazetesindeki yazısında: "Amerikan istihbarat teşkilatı Ulusal İstihbarat Konseyi tarafından hazırlanan ve 10 Aralık 2012'de yayınlanan 2030 Genel Eğilimler raporunda Türkiye'nin toprak bütünlüğünün tehdit altında olduğu ve 2030'a kadar Türkiye'nin bölünebileceğinin ileri sürüldüğünü, Ulusal İstihbarat Konseyi yetkilisi Mathew Burrows, Suriye'deki olayların bölgeye yayılmasının sonuçları olduğunu belirterek Türkiye'nin bundan etkilenen ülkelerin başında geldiğini söylemesine ve daha ilginç olanın Ulusal İstihbarat Konseyi'nin bu açıklamadan kısa bir süre önce Washington'da önemli isimlerden benzer uyarıların gelmiş olmasına" dikkat çekmiş.

Türkiye'ye Yönelik Göç Mühendisliğinin Amacı Nedir?

İlk hedef olarak: "Suriye iç savaşı ve bu savaş sonrasında Suriye'nin kuzeyine yerleştirilmeye çalışılan PKK kontrolündeki bir Kürdistan, stratejik göç mühendisliğinin ilk hedefidir. Bu hedef, Bernard Lewis'in 1974'de başlayan Orta Doğu'nun Lübnanlaşması, Oded Yinon'un Irak'ın 3'e, Suriye'nin 4'e bölünmesi projelerinin Soğuk Savaş sonrası dünyaya taşınmasıdır. Stratejik göç mühendisliğinin ikinci hedefi de Türkiye'de iç savaş çıkararak Türkiye'den de bir Kürdistan çıkarmaktır. Ancak Türkiye sosyolojik olarak tek bir millet, Türk milleti olduğu için Türk-Kürt veya Alevi-Sünni üzerinden iç savaş çıkarmak mümkün görünmemektedir. İç savaş için bir dış "patlayıcı fünyeye" ihtiyaç vardır. Bu patlayıcı fünyenin Anadolu'ya yabancı, ikinci bir millet olarak getirilen Suriyeli Araplar olması tasarlanmıştır."

Türkiye'de Suriyeli Nüfusu Nasıl Artacak? - Tarihin Tekerleğini Büyük Nüfus Hareketleri Çevirir

Türkiye'de Suriyeli nüfusun hızla artışı ve Suriyeli kadınların doğum oranlarının 5,3 gibi dünyadaki en yüksek oranlardan biri olduğu ve Türkiye'de küçük Avrupa ülkesi büyüklüğünde Suriyeli nüfus olduğuna temas edilmiş. 500 bin civarında çocuğun Türkiye'de doğduğu ve doğmaya devam edeceği üstelik Türkiye Cumhuriyeti'nin politikaları ile Suriyelilerin artışı teşvik ettiği "Yabancılarla Uyum Programı" kapsamında 18 yaşından küçük 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere ekonomik yardım yapılmasının Suriyelileri daha çok çocuk yapmaya sevk ettiğinin üzerinde durulmuş. Böyle gittiği takdirde yabancı nüfusların hızla artmaya devam edeceği vurgulanmış.

"2019-3,8 Milyon Suriyeli Sığınmacı, 2040-3,8 Milyon Suriyeli Sığınmacı 7.460.000'e Ulaşacaktır, 2019-5.3 Milyon Kayıtlı-Kayıtsız Suriyeli Sığınmacı, 2040-5,3 Milyon Suriyeli Sığınmacı 10.405.000'e Yükselinecek, 2019-6,7 Milyon Suriyeli Sığınmacı Nüfus, 2040-6,7 Milyon Sığınmacı 12.368.000'e

Yükselecek” başlıkları altında konunun vahameti rakamlarla anlatılmış. Diğer Orta Doğu ülkelerinden de gelen kayıtlı ve kayıtsız toplam 6,7 milyon sığınmacının 2040 yılında 12.368.000 seviyesine ulaşacağı, bu sayının da 2040 yılında Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık %13,3'ünü teşkil edeceği yani 2040 yılında Türkiye'deki her 8,5 kişiden 1'inin sığınmacı olacağına dikkat çekilmiş.

Küresel Isınma ve Göçlerin Türkiye'ye Etkisi

İklimin dünya tarihi boyunca köklü değişikliklere sahne olduğu ve Türklerin M.S. 4. yüzyılda başlayan Kavimler Göçü'nün nedenlerinden biri olduğu belirtilmiş. Ancak iklim değişikliklerinin sadece doğal nedenlerle değil insanların gerçekleştirdiği değişik üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda doğal iklim değişikliklerinin ötesinde küresel atmosferin bileşiminin bozulması ile gerçekleşen iklim değişikliğinin, insanlığı bugün yaşanan kültürel ısınma ile karşı karşıya getirdiğine dikkat çekilmiş.

Kitapta, Orta Doğu'daki nüfus artışına karşılık küresel ısınma ve tatlı su kaynakları azalacağından iklim mültecilerinin artacağı öngörülmüyor.

Yazar, Türkiye'nin 21. yüzyılın ortalarına doğru eğer daha önce dışarıdan Suriyeli Araplar üzerinde yapılacak bir kışkırtma ile ağır bir iç çatışmaya sürüklenmezse yeni ve büyük bir sığınmacı dalgası ile karşılaşacağını, bir kısmının Avrupa'ya gitse bile yeni göç dalgasının büyük bir kısmının Türkiye'de kalacağına dikkat çekiyor.

Türk Kimliği Demografik Saldırı Altında

Bu başlık altında Türk kimliğinin karşı karşıya kaldığı tehlike üzerinde duruluyor. Türkiye'nin yaşadığı stratejik göç mühendisliği ürünü olan kavimler göçü neticesinde Türkiye'nin Türk kimliği ağır baskı altına girdiği ve önümüzdeki yıllarda birçok kentimizde Türklerin azınlığa düşeceği üstelikte bu kentlerimizin de büyük bir bölümünün jeopolitik olarak çok hassas olan sınır bölgelerimizde olduğuna temas ediliyor. *“Adeta, PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yaptığı etnik temizlik ile Suriye'nin kuzeyi Arapsızlaşırken, Türkiye'nin güneydoğu hattı ise gelen Suriyeli Arap nüfusun baskısı ile Türksüzleşmektedir.”*

Daha bugünden Kilis'te Türklerin azınlıkta, Suriyelilerin çoğunlukta olduğu ve Kilis'te Suriyeli nüfusu artarken Türk nüfusunun azaldığına dikkat çekilmektedir.

Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Adana ve Mersin'de ne kadar kayıtlı Suriyeli olduğu, Suriyelilerin il nüfusuna oranları verilerek 2040 yılında ulaşacağı rakamlar verilmiş.

Yazar, *“halen ülkemiz bir savaş aracı olarak kullanılan stratejik göç mühendisliği sonucunda gizli bir istila ile karşı karşıyadır. Stratejik göç mühendisliği sonucunda ülkemiz ordular tarafından işgal edilip, sonrasında işgal eden ordunun sahibi olan millet ülkemize gelip yerleşmemektedir. Gerçekleştirilen stratejik göç mühendisliği ile ordular, terör örgütleri, istihbarat servisleri tarafından harekete geçirilerek Türkiye'ye sokulan, girmeye teşvik edilen milyonlarca Suriyeli, Afgan, Iraklı, İranlı ile Türkiye'nin demografik yapısı tahrip edilmekte, politik, ekonomik, kültürel istikrarsızlık çıkararak dış müdahale ve jeopolitik parçalanmaya uygun hale getirilmek istenmektedir.”* diyerek tehlikenin çok büyük olduğuna dikkat çekmektedir.

Kavimler Göçünün Ortaya Çıkardığı Demografik Değişimin Stratejik Sonuçları

Bu başlık altında yaşanan demografik değişimin Türkiye için stratejik sonuçları açıklanarak, Pakistan örneği verilmiş. İçinde 10 milyondan fazla Suriyeli olan istikrarsız Türkiye'nin, AB'den tamamen ve nihai olarak kopacağı anlatılmış. Stratejik göç mühendisliği ile Anadolu'ya aktarılan Arap nüfus üzerinden ülkemizde düşük yoğunluklu çatışma diğer bir ifade ile iç savaş sosyolojisi oluşturulduğu ve ülkemizin bir etnik cehenneme dönüştürülmek istendiğine vurgu yapılmış.

Suriyeli Sığınmacılar ve Ekonomik Kriz

1999 depremi Türkiye'yi ağır bir ekonomik krize sürükleyen tetikleyici nedenlerden biri olmuşsa, Suriyeli sığınmacılarda Türk ekonomisine hesaplanabilir maliyeti 56,3 milyar dolara mal olarak zaten emin adımlarla krize sürüklenen AKP ekonomisinin çok daha ağır ve daha hızlı bir şekilde Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizine girmesine neden olmuşlardır. Yazar burada Suriyeli sığınmacı krizinin etkisinin bir seferlik olan 1999 depremi gibi olmayacağı, Suriyelilerin ekonomi üzerindeki olumsuz baskısının azalmayacağına, artmaya devam edeceğine dikkat çekiyor.

Türkiye'nin Suriyeliler için harcanan paralarla neler yapılabileceği örneklerle anlatılmış. Suriyelilerin sadece mali harcamalara neden olmadığı aynı zamanda Türk işçisinin işinden atılmasına veya iş bulamamasına neden olduğunun üzerinde durularak işsizliğin çıldırttığı ve intihara sürüklediği gençlerimizin de olduğu örneklerle anlatılmış.

Büyüyen ve Güçlenen Suriye Mafyası

Suriyeli sığınmacıların gelişinden sonra Türkiye'de bir Suriye mafyası oluşmasından bahsedilmiş. İşsiz, umutsuz, Türk toplumu ile herhangi bir bağı olmayan ve kimlik krizi yaşayan, iç savaş depresyonu geçiren genç Suriyeliler için Suriye mafyası ideal bir iş alanı olacağı ve aidiyet duygusu olmayan şahısların yaşadıkları travmayı başkasına travma yaşatarak aşmaya çalıştıkları için böyle bir sosyal-psikolojik zemin gerek Suriye mafyası gerek terör örgütleri için ideal bir devşirme alanı sunduğuna dikkat çekilmektedir.

Selefi Terör Örgütleri Türkiye'de Sosyal Zemin Buluyor

Bu dönemde Selefi cihatçı örgütlerin Türkiye'de örgütlenmeleri, para ve diğer lojistik hizmetler için merkez oluşturmalarının hız kazandığı ve bütün bu müsahalara rağmen IŞİD'in Türkiye'nin değişik illerinde saldırılar düzenleyerek insanları katletmesi anlatılmış. IŞİD tehlikesine dikkat çekilmiş.

Arap Milliyetçi Örgütlerinin Kurulması

Suriyelilerin Türkiye'de kalması durumunda ortaya Türkiye'den etnik haklar talep eden Suriyeli Arap milliyetçisi örgütler çıkacağı ve bu örgütlerin ilk adımlarının atılmaya başlandığının görüldüğü de belirtiliyor. Yazar, "Suriye'de iç savaş bittikten sonra Şam'da hangi hükümet iktidarda olursa olsun, AKP hükümetinin 2011-2019 arasındaki politikaların intikamını almak için Suriyeliler arasında Arap milliyetçiliğini kışkırtacak, Türkiye'yi istikrarsızlaştıracak Türkiye'den toprak koparmaya çalışacaktır." teziyle başka bir tehlikeye daha dikkat çekiyor.

Türkiye Arap İstihbarat Servislerinin Arka Bahçesi Olmamalıdır

Yazar Suriyeli sığınmacılar arasında Suriye istihbarat servisinin elemanlarının olduğunu biliyoruz ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz bunlar şimdilik Türkiye’de izlemeler ancak zamanı geldiğinde başka eylemlere imza atabilecekleri endişesini dile getiriyor. Yalnızca Suriye istihbaratının değil diğer Arap ülkeleri istihbarat servislerinin de Suriyeliler arasından eleman devşirmeye başladıklarını ve Türkiye’nin Arap istihbarat servislerinin cüretkâr operasyonlarının alanı haline geldiklerine dikkat çekilerek Suudi istihbaratının Türkiye’de bir gazeteci öldürülmesi açık bir örnek olarak veriliyor. Suriye istihbaratının Türkiye’de örtülü operasyon ve yıkıcı faaliyetler konusunda (PKK gibi) deneyimli olduğu, bölücü Kürtçü terörizm ve Marksist eylem grupları içinde örgütlenen Suriye istihbaratının Türk vatandaşı Suriyeli Arap milliyetçileri içinde örgütlenmesinin zor olmayacağı görüşünü ileri sürüyor.

Hanefi-Maturidi Çizgiden Selefi Çizgiye Kayış

Suriyeli sığınmacıların gelişi ve Suriye iç savaşı sırasında Selefi örgütlere Türkiye’de sağlanan kolaylıklar Hanefi-Maturidi ve Alevi-Bektaşî çizgilere karşı sözde “cihatçı” çizginin ülkemize sızmasına ve gelişmesine neden olduğu ve Selefilik yayılmasına dikkat çekilmektedir. Sözde “cihatçı” selefilik emperyalizm tarafından kullanılmaya müsait yozlaşmış bir anlayış olduğu bunun da Türk halkı arasında yaygınlaşmasının Türk milli kimliğine ağır zarar vereceği uyarısı yapılmıştır.

Kalitesi Düşen Eğitim Sistemi ve Çocuklarımızın Geleceğinin Çalınması

“Milyonlarca Suriyeli çocuk zaten ağır sıkıntıları olan Türk eğitim sistemi üzerinde ağır sorunlar ortaya çıkarmaya başlamıştır. Suriyeli sığınmacıların yer aldığı sınıflarda dil zorluğu çeken çocuklardan dolayı sınıfın genel eğitim seviyesi düşmektedir. Suriyeli çocukların fazla olduğu okullarda çeteler oluşmaktadır. Türk veliler çocuklarını okullara sokmak için binlerce lira harcarken Suriyeli çocuklar aynı okullara sınavsız girmektedir.” Burada kısaca anlatıldığı gibi yapılan uygulamalar eğitimde Türk çocukları aleyhine işlemektedir.

Sağlık Sistemi Üzerinde Ağır Yük

Türk vatandaşlarının para ödediği sağlık hizmetlerini Suriyeliler yıllardan bu yana bedava almaktadır. Bu durum kabul edilebilir değildir, bu hizmetler kapsamında tüp bebek tedavisi bile bulunmaktadır. Öte yandan Türkiye’de kaybolan çocuk hastalıkları Suriyeli göçü sonrasında tekrar ortaya çıkmıştır. Yıllar içinde oluşan aşı sistemi ise maalesef dağılmıştır.

Yazar, *“Sonuç olarak bütün bu süreçler Türkiye’yi bir batağa sürüklemektedir. Türkiye’nin bu batağa batmasının engellenmesinin tek yolu, Suriyeli sığınmacıların vatanlarına dönmelerinin sağlanmasıdır. Türk milleti de vatanını bir başka milletle paylaşmak istememekte, Suriyelilerin vatanlarına dönmelerini.”* talep etmektedir.

Türk Halkına Yönelik Psikolojik Operasyon ve Yalanlar

Bütün bu gelişmelere büyük tepki gösteren Türk halkının, yüzde 90’a yakın bölümü Suriyelilerin ülkelerine dönmelerini istemektedir. Türk halkının AKP’nin Suriye’ye ve Suriyeli sığınmacı politikasını eleştirmemesi için yoğun bir psikolojik operasyon ile beyni yıkanmak istenmiştir. Başarısız kalan bu operas-

yon, 2019'da eksen değiştirerek devam etmektedir. Kitapta Suriyeli sığınmacılar konusunda 2011 sonrasında söylenen yalanlar şu başlıklar altında toplanmış:

Türk Halkına Söylenen Yalanlar: Savaştan Kaçan Kadınları ve Çocukları Koruyoruz.

İkinci Büyük Yalan: Suriye'de Savaş Devam Ediyor.

Üçüncü Büyük Yalan: Ensar-Muhacir Felsefesini Yaşıyoruz.

Dördüncü Büyük Yalan: Mültecilerin Yüzde 80'ni Dönmez.

Beşinci Büyük Yalan: Suriyelileri Güvenli Bölgeye Taşıyacağız.

Altıncı Büyük Yalan: Suriyelileri Zorla Döndüremeyiz.

Yedinci Yalan: Suriyeliler Türkiye'ye Entegre Olacaklar.

Kimler Suriyeliler Türkiye'de Kalsın İstiyor?

Türk halkı Suriyelilerin geri dönmesini talep ederken Suriyelilerin Türkiye'de kalması için büyük çaba harcayanlar vardır. Bunlar kimdir ve neden Suriyelilerin kalmasını istemektedirler? Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını isteyenlerin gerekçeleri arasında benzerlikler olduğu kadar farklılıklar olduğuna da dikkat çekilerek aşağıdaki başlıklar halinde incelenmiş:

ABD, Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'de Kalmasını İstiyor

Avrupa Birliği'nin Politik Miyopluğu

İsrail'in Güvenliği Irak'ın ve Suriye'nin Bölünmesine Bağlıdır.

Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını isteyenler sadece devletler değildir. Terör örgütleri de Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de kalmasını istemektedir. PKK, IŞİD bu örgütlerin başında gelmektedir.

PKK-PYD Terör Örgütü

IŞİD ve Sözde Cihatçı Selefi Örgütler de Sığınmacılar Kalsın İstemektedir

Türkiye'de Selefi ve Radikal İslamcı Gruplar

AKP'nin Suriyeliler Politikası Nedir?

AKP'nin Suriyeli sığınmacılar hakkındaki genel politikası Suriyelilerin Türkiye'de kalarak Türk vatandaşı olmalarının istendiği yönündedir ve bu politikası nedeniyle seçmeninden büyük tepki görmesine ve oy kaybetmesine rağmen Suriyelilere vatandaşlık verme politikasını ısrarla sürdürmektedir. Suriyeli sığınmacıların büyük bir ekonomik yük oluşturması ve bundan dolayı İstanbul başta olmak üzere yerel seçimlerde oy kaybetmesi dahi Suriyeli sığınmacılar politikasında geri adım atmaya zorlayamamıştır.

Suriyelilere vatandaşlık verme konusunda bir zorunluluk varmış gibi hareket edilmektedir. *“Ensar-muhacir”* zemininde de izah etmekte mümkün değildir. Öyle olsaydı Müslüman ve Türk kimliklerinden vazgeçmeyi reddettikleri için *“Bulgaristan'dan kovulan Türklere karşı ensar tavrı alınması gerekirdi. Oysa Erdoğan Bulgaristan'dan gelen Türklere gelmesini kabul eden dönemin hükümetini ağır bir şekilde eleştirerek “Tamam, güzel, gelin diyorsun ama bak Ahmet, Mehmet asgari ücrete talim ediyor. Ülke insanı aç; kadını satıyor, kızını satıyor. Sen bunlara çözüm bulamamışken gelin diyorsun.”* dediği aktarılmış. Bu konu eleştirilirken, Suriyelilerin Türkiye'de kalması için 2016 tarihinden itibaren İç İşleri Bakanlığı Nüfus İdaresi tarafından 7 bakanlık ve 14 destek kurumu ile birlikte projeler yapıldığı belirtilmiş.

Türk Milliyetçileri, Vatanseverler, Atatürkçüler Suriyeli Sığınmacılar Konusunda Ne Yapıyorlar?

Ankaralıların birçoğunun bilmediği Bağlariçi diye bir semt var. Ama Amerikan Deniz Harp Akademisi'nde Türkiye konusunda uzman Ryan Gingeras, Ankara'nın Bağlariçi semtini çok iyi biliyor ve Mayıs 2016'da şu tespiti yapıyor: *"Bağlariçi'nde yaşanan sorunlar, Türkiye'nin gelecek on yıllarda karşısına çıkacak derin bir yaşamsal kriz yaşayacağını gösteriyor."*

Kitapta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, İstiklal Harbimiz'in kazanıldığı 1922 sonrasında yaşadığı en ağır tehdit sürecinden geçtiği 2002'den bu yana iktidarda olan AKP'nin Türkiye'yi çoklu bir kriz süreci içine soktuğu ifade edilerek bu krizler ele alınmış. 1) *Devlet Krizi*, 2) *Milli Birlik Krizi*, 3) *Ekonomik Kriz* ve 4) *Suriyeli Sığınmacılar Krizi* olarak dört başlık altında toplamak mümkündür.

Devlet Krizi

Kitapta *"M.Ö. 220'den başlayarak kayıtlı olan büyük bir tarih geleneğine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti, AKP tarafından bir devlet krizine sürüklenmiştir ve yaşanan devlet krizinin temel nedenleri 11 başlık altında toplanmış. Bütün bu süreçlerin devlet sistemini 1922'den bu yana hiç olmadığı kadar zayıflattığı görülmektedir. Devletin taşıyıcı kolonları olan kurumlar zayıflamış, kırılan bir yapıya dönüşmüştür."* Özetle, Türkiye halen sürdürülmesi mümkün olmayan bir devlet krizini yaşamaktadır.

Milli Birlik Krizi

Türkiye ağır bir milli birlik krizi yaşamaktadır. Ülkemizdeki araştırmaların gösterdiği gibi toplumsal ayrışma, tehlikeli bir aşamaya ulaşmıştır. Bu ayrışma 2002'den bu yana sürdürülen, sırası ile kontrollü gerilim-gerilim-düşmanlaştırma aşamalarından geçen politikaların sonucudur. AKP'nin merkezinde olduğu kadar iktidar bloğuna oy verenler *"millet"*i oluştururken, vermeyenler *"zillet"* olarak nitelendirilmektedir. Bu konuda sadece Türk üniversite ve araştırma kuruluşlarının değil, Batılı stratejik araştırma merkezlerinin yaptığı araştırmalarda Türkiye'de iç barışın korkutucu oranda tehdit altında olduğunu göstermektedir.

Ekonomik Çöküş

Bu başlık altında devlet ve milli birlik krizine Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizinin eşlik etmesi ele alınmış. 2002-2019 yılları arasındaki ekonomik durum rakamlarla verilmiş. Üretime dayalı ekonomiyi ayağa kaldırma programı olmadan değişik krediler ile iç tüketimi artırarak günü kurtarma süreçlerinin devam ettiğinin üzerinde durulmuş. Bu arada Türkiye'nin son varlıkları Türkiye Varlık Fonu'nda toplanmış, modern bir Düyün-u Umumiye zeminini oluşturmuştur. İşsizlik açlık boyutuna çıkmış, sosyal protesto toplu intiharlar ile yapılmaya başlanmıştır.

Kitapta 250 bin dolara vatandaşlık satılması da eleştirilerek Türk ruhunun bir parçasının da satıldığı ve Anadolu'yu vatan yapan savaşlar sıralanarak 250 bin dolara Sakarya ayağa kalkacak mı, İzmir'in dağlarında çiçekler açacak mı diye soruluyor.

Anadolu gayrimenkul değil vatandır! vurgusu yapılarak *"her Türk milliyetçisinin Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için ne yapabilirim"* sorusunu

sorması ve “son Suriyeli sığınmacı ve diğer sığınmacılar Türkiye sınırları dışına çıkana kadar, kesintisiz şekilde, sığınmacıların ülkelerine dönüşünün mücadelesini vermelidir”, şeklinde cevaplıyor.

Türk Milliyetçileri, Vatanseverler Ne Yapmalıdır?

Türk milliyetçilerinin ve vatanseverlerin yapmaları gerekenler 10 madde halinde toplanmış:

1) Türk milliyetçileri, vatanseverler ve Atatürkçüler Suriyeli sığınmacılar meselesini sürekli gündemde tutmalı ve konunun tartışılması sağlanmalıdır.

2) AKP'nin açık kapı politikasını terk etmesi ve sınırlarımızda güvenliğin artırılması için kamuoyu oluşturulmalıdır.

3) Suriyeli sığınmacılar meselesinin gerçek niteliğinin büyük Kürdistan projesinin Suriye ayağının gerçekleştirilmesi olduğu Türk halkına her vesile ile anlatılmalıdır.

4) Suriyeli sığınmacılar için harcanan 40 milyar dolar harcanmasaydı Türkiye'nin sürüklendiği büyük ekonomik krize bu kadar erken ve derin sürüklenmeyeceği Türk halkına hatırlatılmalıdır.

5) Suriyelilere her an geçici olduklarını, misafir olduklarını hatırlatmalıyız. Allah kimsenin başına Suriyelilerin başına gelen türden bir felaket vermesin. Ancak bu felaketin çözümü, Türkiye'yi ve onları başka bir felakete sürükleyecek emperyalist bir projenin parçası yapmak değil, vatanlarına dönmelerini sağlayarak emperyalizmin kurduğu projeyi tarihe gömmek olmalıdır.

6) Suriyeli sığınmacılar konusunda toplumsal/siyasal tepkiyi canlı tutmalıyız.

7) Sığınmacılar/mülteciler üzerinden para kazanan, emperyalizmin yerli işbirlikçileri, Türk milletinin düşmanları akademisyenler ve sözde STÖ'leri Türk halkına teşhir etmeliyiz.

8) Suriyeli sığınmacıların vatanlarına dönmeleri çalışmalarında STÖ'ler daha etkin olmalı, bu konuda çalıştaylar, konferanslar ve paneller düzenlemeli.

9) Suriyeli sığınmacılar konusunda geniş kitleleri bilgilendirmek için sanal alem etkili ve sistemli olarak kullanılmalı. Yapılması gereken kızgınlık, öfke ve nefret uyandırıcı çalışmalar değil, aksine bilgilendirici ve ikna edici çalışmalar olmalıdır.

10) AKP iktidarı, Suriyeli sığınmacılar konusunun tartışılmasının engellemek için konuyu gündeme getirenleri Suriyeli düşmanı olmakla, ırkçılıkla suçlamaktadır. Oysa Suriyelilere ayrılmak zorunda kaldıkları vatanlarını geri vererek emperyalizmin kazdığı tuzağı bozmak isteyenler Suriyelilerin gerçek dostlarıdır.

Türkiye Türk'tür, Türk kalacaktır.

Çünkü Türk milliyetçileri emperyalizmin stratejik göç mühendisliği ile Türk ve Suriye halklarına kurduğu tuzağı bozacaktır.

Nazlı Budin, Belgrad, Selanik veya Halep için yazdığımız ağıtları asla Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay veya Kilis için yazmayacağız.

Geçtiğimiz 1000 yılda burada, Anadolu'da idik.

Gelecek 1000 yılda da burada olacağız.

Hiçbir göç mühendisliğinin, hiçbir emperyalist projenin Türkiye'nin Türk kimliğini yok etmesine izin vermeyeceğiz.

Yazar bu sözlerle kitabı bitiriyor. Bu dileklere katılmak ve gereğini yerine getirmekte her Türk milliyetçisinin görevi olmalıdır.