

Ortopedi Forumu



Bölüm Editörü: Dr. Haluk Berk

Sevgili Sinan Kara'yı vakitsiz kaybettik

Semih AYDOĞDU

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında 1988 yılından beri asistan, uzman, öğretim görevlisi olarak görev yapan Prof. Dr. Sinan Kara'yı kaybettik. Oysa ki, yaşlanan akademik kadromuzun en "kıdemsiz" öğretim üyesi idi. Onu bu kadar erken kaybetmeye hazırlıklı değildik.

Sinan, akademik kadromuzun sessiz, beyefendi bir üyesiydi. Görece sessiz-sakin yapısı nedeniyle kurumumuz dışında yeterince tanınmadığı düşüncesindeyiz. Ne bilimsel ortamlarda zaman zaman gördüğümüz "hırlaşma-didişme"lerin içinde yer alırdı; ne de sosyal yaşantısında çatışmalara girerdi. Hastaları, sigarası, kahvesi ve dizüstü bilgisayarını ile fazlası ile sakin bir yaşantısı olurdu. İşte bu yüzden O'nu kaybetmek bizlere fazlası ile dokundu.

Sinan'ın kısa yaşam öyküsü şöyle idi:

1959 İzmir doğumlu idi, yani yitirdiğimizde 52 yaşındaydı. Eğitim-öğretiminin bütün aşamalarını İzmir'de yaşamıştı. O zamanki adı ile Saint-Joseph Ortaokulu'nu ve İzmir Atatürk Erkek Lisesi'ni bitirmişti. 1977 yılında bir öğrenci olarak girdiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde zorunlu hizmet ve askerlik nedeniyle verdiği geçici aralar dışında, yaklaşık 30 yıldır öğrenci, asistan ve öğretim üyesi olarak yer aldı. Son olarak 2010 yılında profesör kadrosuna atanmıştı.



Prof. Dr. Sinan Kara

Biri asistanlığında, diğeri uzmanlık döneminde olmak üzere iki kez Paris Tıp Fakültesi Trousseau Çocuk Hastanesi'nde pediatrik ortopedi çalışmalarında yer aldı.

TOTBİD ve Pediatrik Ortopedi Şubesi üyeliklerinin yanı sıra, bir dönem Ege Ortopedi, Travmatoloji ve Rehabilitasyon Derneği'nin başkanlığını da yapmıştı.

Sinan fazlası ile sabırlı bir meslektaşımızdı. Onun vefatı ardından toplandığımızda, törene tekerlekli iskemleleri ile katılan, duygularını dile getiren



Prof. Dr. Sinan Kara, Aslı Dinçman ile panel başkanlığı yapıyor.



Prof. Dr. Sinan Kara, bir SP toplantısında.

hastaları onun insancıl, sabırlı yanını dile getirdiler. O gün de duygularını yazılı ve hastalığının verdiği oranda sözlü olarak dile getiren Aslı Dinçman, bloğunda onun ardından “Hayatımızı değiştiren insanlar vardır. Onlar yaşam niteliğimizi, bazen bizden de çok önemserler. Her şeyin zorlaştığı ve hayatın yaşanamaz hale geldiği anlarda girerler dünyamıza ve ışık saçarlar, umut olurlar yarınlarımıza... Sevgili doktorum Prof. Dr. C. Sinan KARA’da benim için böyle bir kahramandı. Şiddetli ağrı ataklarımı kesbilmek için yaptığı ameliyatlara beni, yatağa bağımlı yaşarken tekerlekli sandalyemde oturabilir ve yazı yazabilir duruma getirdi. Bugün bir şeyler üretebiliyorsam, Sinan ağabeyimin beni yeniden oturabilmek için gösterdiği büyük çaba sayesinde” diye yazıyordu. Aslı’nın da yazdığı gibi “Serebral Palsi’liler için, zihinsel engelli zannedilmek çok acı vericidir ve Serebral Palsi’li olmayanların bu duy-

guyu hissetmesi çok zordur. Sinan Hoca bana asla bu duyguyu yaşatmadı”.

Yine Aslı Dinçman’ın “SEREBRAL PALSİ’Lİ BİR GENÇ KIZIN HASTALIK ANILARI”nın 9. Bölümü, Sinan Kara’ya ayrılmış durumda. Aslı, Sinan Kara ile bir serebral palsili hasta olarak tanışmalarını aktardıktan sonra; “Doç. Dr. Sinan KARA’nın artık benden kurtulması mümkün değildi. O benim “KAHRAMANIM” olacaktı... O, “ÜMİTSİZ VAKA” olmadığımızı ve bizim için bir şeyler yapılabileceğine inanıyor, bu nedenle de mesleğinin imkânlarını, Serebral Palsi’lilerin yaşam standardını yükseltmek için kullanmaktan çekinmiyordu” diye yazıyor. Sinan, gerçekten de bedensel ve sosyal olarak önemli sınırlılıklarla karşı karşıya olan hastalarına karşı, belki de onların en fazla gereksinim duydukları önyargısız, insancıl ve destekleyici yaklaşımı göstermekteydi. Bu nedenle O’nu yitirmekten bizler gibi fazlası ile etkilendiler.

Sinan Kara’ya veda yazısını, yine yaşamlarına çok şey kattığı hastalarının veda sözcükleri ile tamamlayalım:

“Değerli Hocam, sevgili Sinan ağabeyim, iyi ki sizi tanıdım. İyi ki sizinle yazıştım, sohbet ettim, zamanı, hayatı paylaştım...”

Sizi çok seviyorum. Bizim hayatımızı aydınlattığınız gibi, siz de hep ışıklar içinde olun.”

Kaynaklar

1. <http://birgunbendehastalandim.blogspot.com/2011/06/degerli-dostum-agabeyim-sevgili.html>
2. <http://birgunbendehastalandim.blogspot.com/>



Prof. Dr. Sinan Kara, her zamanki hoşgörülü ve mizahi yaklaşımı ile.