

NEO-CONİZM'İN DEHŞETENGİZ “GIDA EMPERYALİZMİ”: PL 480 (ABD’NİN TOPLUMLARI İÇTEN ÇÜRÜTME STRATEJİSİ)

Mesut MEZKİT
Araştırmacı-Yazar
mmezkit@hotmail.com

-Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Neyin Habercisi?-

Hiç düşündük mü acaba, kalp krizinden ölümlerin niçin arttığını, insanların hastane kuyruklarında hayatlarını neden kaybettiğini? Nasıl olup ta asırlardır dünyaya hükmetmiş bir milletin çocuklarının düşünmekten aciz hale geldiğini? Niçin maddi çürümüşlüğüne manevi çöküşe yol açtığını? Milletimizin hastalıkların pençesinde kıvrınmasını? Bunlara nelerin yol açtığını? Müslüman-Türk milletini sağlıklı beslenmekten alıkoyan gücün ne olduğunu? Düşünme kabiliyetini kaybettiği; ruh hastalıklarının gün geçtikçe artmasına sebep olan etkenleri? Batı toplumlarında görülmeyen; ancak, ülkemizde fazlasıyla mevcut hastalıkların ana kaynağını? Türk milletini deneme/uygulama sahasına çeviren zihniyetin asıl amacını? Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)’ın ikinci bir aşama olup olmadığını? GDO’lar ile PL 480 arasında doğrudan bir bağlantı bulunup bulunmadığını? Nasıl bir sömürgeleştirme planlandığını?

Yukarıdaki soruların cevaplarına hiç kafa yorduk mu? Bunları kendimize sorarak aklı selim ile düşünebildik mi? Yoksa komplo teorileri safsalatlarıyla kafamızı kuma mı gömdük/gömüyoruz? GDO’nun ülkemizle ilgisi nedir?

Nasıl bir illiyet (nedensellik) bağının bulunduğunu açıklayalım.

Bu sorular birçoklarına komplocu bir yaklaşım gibi gelebilir. Emperyalistlerin (Yahudi-Hiristiyan Uygurluğu/Siyonist-Haçlı Felsefesi) bu kadarnı da yapabileceklerini bazıları anlamayabilir. Ancak, Türk milletini başlarına tekrar bela (!) olarak görmek istemeyen sömürgeci uygurluklar; insanlığa huzur ve güven getiren bir medeniyetin ayağa kalkmasını istemediklerinden asırlardır planlar hazırlamışlar, bunları uygulamaya geçmişlerdir. Birçoklarını vurdumduymazlığımızdan, bananeçiliğimizden başarmışlardır. Halen gerçekleşenlerin Emperyalizm’le ilişkisi bulunduğu düşüncesine komplo fikri ile yaklaşan insanlarımızın varlığı ma-

alesef bizi bu hallere düşürmüştür.

Sizlere 43 yıl evvel hazırlanan (1966), çeşitli vesilelerle kamuoyundan gizlenen bir raporu sunmak istiyorum: **ABD’nin Toplumları İçten Çürütme/Çökertme Stratejisi: PL 480** Raporun tam metni aşağıdaki gibidir:

“... II. Dünya Savaşı’ni izleyen süreç içerisinde ihtiyaçını aşan miktarda buğday, pirinç, pamuk yağı ve soya yağı üretmekte olan Amerika, bu ürünleri satmak ve üretim fazlaları için kendine sağlam ve devamlı pazarlar hazırlarken, politik emniyetini de güçlendirmek için bilinçsiz ve kolayca yola getirilebilecek toplumlar arıyordu. Türkiye ilk bakışta bu toplumlardan biri olmakla beraber, hızlı kalkınma arzusu ve politik çatışmaların hazırladığı uygun ortam içinde bulunduğundan operasyona uygun bir ülke olarak seçilmiştir.

1950’den sonra başlayan çeşitli yardımlar arasında parasız, çok düşük fiyatlarla ve Türk Lirası karşılığı sağlanan yiyecek maddeleri de önemli bir yer almışlardır. Zamanın hükümetleri **‘Bedava sirke baldan tatlıdır’** anlayışı ve açık sözlülüğü (!) içinde bu yiyecekleri yurdumuza sokmuşlar ve politik güç kazanmak için halkı bol yiyecek ve daha ucuza beslemenin pratik bir çare olacağını düşünmüşlerdir. 1950’den günümüze kadar PL480 programları gereğince yurdumuza sağlanan veya başka teşekküllerce paralı veya parasız olarak emperyalist amaçlarla verilen yiyeceklerin çeşitleri ile bunların ekonomik ve toplumsal bünyemiz üzerinde meydana getirdiği yıkım şu şekilde özetlenebilir

a) Emperyalistler (ki başta ABD) Türk halkının tıpkı Hindistan halkı gibi bol miktarda **et, süt ve yurta ile balık tüketimlerini arzu etmemektedirler**. Çünkü Türk toplumu çok et ve sütle beslendiği tarihi devirlerde dünyaya hükmetmiş, kalıtıma dayalı nitelikleri üstün bir toplumdur. Eyerleri altında pas-tırma taşıyarak bunlarla beslenen Cengiz Han atlıları kırmız içtikleri, yoğurt ve kefir kullandıkları devirlerde fütuhattan fütuhata koşmuş ve eski tarihçiler bu insanları süt ile beslenenler anlamında **‘Laktofagus’**lar olarak isimlendirmişlerdir. Türk halkının aynı kalıp-

lara göre beslenmesinin entelektüel gücü etkileyerek aynı neticenin ortaya çıkmasına sebep olacağını bilen ABD, halkımızı bol miktarda tahıl ve az miktarda et, süt ve yumurta ile balığın sağlanabileceği bir düzene iteklemek için, öncelikle memleket hayvancılığının gelişmesini engellemek ve hatta baltalamak gerektiğini düşünmüşler ve bu planı uygulamaya koymuşlardır.

Et ve Balık Kurumu faaliyete geçtiği sıralarda bu kurumun yurt hayvancılığını kalkındırmasından ziyadesiyle korkanlar, işin başına işten anlamayanların getirilmesine ve bunu sağlamak için hükümetlere tavsiyelerde bulunmaya bilhassa dikkat etmişlerdir. Et ve Balık Kurumu kurulumu beri genel müdürlüğüne, Ticaret Yüksek Okulu Mezunu, mühendis, avukat, asker, kaymakam formasyonlu insanlar getirilmiş ve bunlar AID teşkilatı veya bu teşkilatça sağlanan uzmanların etkileri altında çalıştırılmıştır.

Hayvancılığımızın kalkınmaya yüz tuttuğu 1950-1960 yılları arasında Türkiye’ye çok ucuz fiyatla **süt tozu** verilmiş ve tavukçuluğun yere serilmesi için **donmuş tavuklar ile hindi ve koyun ile sığır eti** yollanmıştır. Et ve Balık Kurumu idarecilerinin politikacılara yaranmak için Türkiye’deki maliyet fiyatlarının altında fiyatlarla satışı arz ettikleri bu yiyecek maddeleri, mahalli üretimi zararlı bir iş sahası haline getirmiş, ellerinde yurda ithal edilmiş cins süt ve et hayvanları bulunan kişiler ile teşekküller Ticaret ve Tarım Bakanlıklarına yaptıkları müracaatlardan olumlu sonuçlar alamayınca hayvanlarını mezhabaya sevk etmişler ve elde ettikleri para ile turistler için otel, lokanta, meyhaneye veya Spor-Toto ve benzeri şans oyunlarından medet ummaya başlamışlardır Bu baltalama hareketi tamamlandıktan sonra Amerika bize verdiği et ve süt tozunu kesmiş, bunun üzerine (piyasada sağacak ve kesecek hayvan son derece azaldığı için) et ve süt fiyatları birden halkın alım gücü seviyesinin çok üzerine çıkmış, Türk halkı et ve süt yerine yavan ekmele beslenme yolunu tutmuştur.”

ABD’nin Türk toplumunu içten çürütme için uyguladığı stratejiyi deşifre eden 1967 tarihli rapor-

dan başka bir bölüm:

b) Entelektüel gücünün gelişmemesi ve sağlığının düzene girmemesi için et yememesi arzulanan Türk toplumunun çok tahıl ile beslenmesi ve fakat bu tahılın da Türkiye'de üretilemeyecek Amerika'nın üretim fazlalıklarından sağlanması ABD emperyalistlerince arzu edildiğinden, et operasyonu ile aynı zamanda tahıl oyununa girilmiştir. 1953-1954 yılları arasında tahıl üretiminin meteorolojik şartlar dolayısıyla düşük kalmasından faydalanan dostlarımız(!) bize çok ucuz fiyatla ve Türk Lirası karşılığında tahıl vermeyi teklif etmişler, zamanın idarecileri bu insanlık ve gözleri yaşartan teklifi bir kadirşinaslık olarak kabulünip, tahıl ithal etmişlerdir. Karşılığı Türk Lirası olarak Merkez Bankası'na yatırılan bu tahıllar, Amerika'nın Türkiye'deki harcamalarını finanse etmek için işe yaramış ve dolar tasarrufunu mümkün hale getirmişti.

O tarihlerde hükümet edenler, çok ucuz fiyatla ve Türk Lirası karşılığı satın aldıkları bu buğdaylarla halkın ihtiyaçlarını karşılarlarken; bir taraftan da buğday ihraç etmeye ve bununla döviz sağlamaya devam etmişler ve basit anlamı ile çift taraflı bir faydalanma sağlamışlardır. Fakat her yıl biraz daha gelişen ithalat, zamanla mahalli buğday üretimini baltalamış ve ekiciler para ettiği için tütün, pamuk ve pancar gibi tüketim maddelerine daha çok yer ayırmaya başlamışlardır. Bunun bir sonucu olarak 1960 yılına doğru ithal edilen buğday miktarının bir milyon tonu aştığını ve devamlı bir ithal konusu haline geldiğini görüyoruz. Buğdayla birlikte ithal edilen pirinç, çeltik üretimini; mısır ise, mısır üretimini baltalamış ve Türkiye Amerika'ya muhtaç hale gelmiştir.

c) Türkiye'de bolca üretilen ve soya yağına nazaran çok daha lezzetli, şifalı ve besleyici bir yağ olan zeytinyağını ve zeytinciliğimizi baltalamak için, 1960 yılından sonra Türkiye'de Amerikan Soya Birliğinin bir şubesi kurulmuş ve bu şubenin başına Türk asıllı ve becerikli bir şahıs getirilmiştir. Bu şahsın ticaret odaları yetkilileri ile işbirliği yaparak İzmir'de hazırladığı bir yağ seminerinde Amerikan Ziraat Ataşesi, Türkiye'nin Amerika'dan ucuz fiyatla ve Türk Lirası karşılığı soya yağı ithal ederek, kendi zeytinyağını pahalı fiyatlarla ve dolar karşılığı Avrupa ülkelerine ihraç etmesinin, yatırımlar dolayısıyla muhtaç olduğumuz dövizin temin ve gelir sağlamak bakımından faydalı olacağını söylemiş ve teklifte bulunmuştur. Akla yakın gelen bu teklif, seminere iştirak eden zeytinyağı üreticileri tarafından sevinçle karşılanmış ve daha sonra kandırılmış olduklarını anlayacak olan bu saf insan böylece yola getirilmiştir.

ABD'li yetkililer ilk iki yıl dediklerini yapmışlar ve **zeytinyağı gibi bir yağı yüzyıllarca kullandıkları bir toplumu bu alışkanlıklardan vazgeçirecek, yavan bir yağ olan soya yağı ile, ondan yapılmamış margarinlere alıştırmak için Avrupa ve bilhassa İtalya'daki firmaları harekete geçirerek Türk zeytinyağlarını satın aldırılmışlardır.** Neticede iç piyasada zeytinyağı fiyatları yükselmiş ve elinde zeytinyağı olanlar zenginleşirken, dar gelirli tüketiciler

ler zeytinyağı için sessiz yürüyüşler tertiplemişler ve sonunda **zeytinyağı fiyatının yarısı ile tedarik edebildikleri Amerikan yağından yapılmamış margarinleri kullanmaya ve bunlara alışmaya mecbur olmuşlardır.**

Radyolarda şarkılı-türkülü reklamlarla halka empoze edilen ve Türk mutfağına yerleştirilen margarinler durumunu sağlamıştırdıktan sonra, ABD zeytinyağı fiyatlarını düşürmek için başka bir oyun oynamaya başlamış ve zeytinyağlarımızı satın almamaya başlamıştır. ABD satın almadığı zeytinyağlarımızın başka ülkelere satışı da anlaşmalarla daha önceden önlemiş olduğu için, Türkiye'de geniş zeytinyağı stokları meydana gelmiş ve zeytinyağı fiyatları çok önemli ölçülerde düşmüştür. Fakat halk margarine alıştırdığı için zeytinyağı artık alıcı bulamıyordu.

Zeytinyağının Türk mutfağında daha az, margarinlerin ise daha çok kullanılışı halk arasında kalp ve damar hastalıklarının çoğalmasına ve ölümlerin artmasına sebep olduğu için ABD'de rahatça söylenen bir gerçeği, Türkiye'de kamuoyuna açıklayanlar ve margarinlerin sağlık için zararlı olduğunu söyleyenler tehdit edilmişler, korkutmuşlar ve peşlerine adam düşürmüştür. Böyle olmasına rağmen ABD'nin operasyonunu tamamladığına kani olarak Türkiye'ye verdiği soya yağları için dolar istemesi ve bir ton soya yağı için 300 dolar talep edip, zeytinyağlarımızı ton başına 450 dolar teklifte bulunması, zamanın hükümetini kızdırmış ve soya anlaşması feshedilmiştir. Bundan sonra yağ darlığına düşüldüğü için EBK aracılığı ile Avrupa pazarlarından dolar karşılığı soya ve pamuk yağı alınmış ise de bu yağların kaynağı gene ABD olduğu için, planı hazırlayanlar bir başarısızlığa uğramamışlardır

... Soya, pamuk ve don yağlarının ithalatını üzerine alan Et ve Balık Kurumu ithalattan komisyon alıp, bunu halkın sırtından bir vergi gibi tahsil ettiği için hayvancılık ve balıkçılık kesimlerinde başarıyı bulmuş ve bununla örtmekte ve hayvancılık gelişmediğinden Türk halkı ekme ve yağ gibi boş kalori kaynakları ile yetinmek zorunda kalmaktaydı. Bu husus emperyalistlerin halkı az etle besleme maksatlarına uygun düşmekte ve fakat o tarihlerde genel müdürlük yapan emekli General, Millet Meclisi'nde, zararda olan bir kurumu yağ komisyonu ile kara geçirdiği için bilinçsiz bir davranışla öğünmekteydi.

Türkiye'ye soya ve pamuk yağları ile don yağlarının ihtiyacımız olmadığı halde ithal edildiği ve margarinlerin dengersiz bir şekilde kullanılışının halk sağlığının üzerine kötü etkiler yaptığı zamanla ve yapılan devamlı neşriyat sayesinde anlaşılması bulunulduğu için ikinci beş yıllık kalkınma planında mahalli kaynakların geliştirilmesi ve yağ açığının kendi imkanlarımız ile karşılanarak yabandan yağ ithalinin durdurulması yağ ihtisas komitesinin kararı ile öngörülmüştür. **Oysaki yılda on sekiz milyon ton soya tasuyesi üreten ve bunun değerli olan küspesini kendi için alıyorduktan sonra, içi boş kalori kaynağı ve margarin haline getirildiği zaman halk sağlığı için tehlikeli bir madde olan soya yağının ve aynı şekilde bir üretim artışı olarak ortaya çıkan pamuk ve don yağlarının satışı için Amerika, Türkiye'yi ithal ettiği miktar her yıl biraz daha artacak bir pazar olarak hazırlamaktaydı. Yağ konusunda ilgililerin uyarılmış ve Ordu ilinde bir soya fabrikasının kurulmuş ve mahalli kaynakların harekete getirilmiş olması, dostlarımızı çok kızdırmış ve buna sebep olanlara haşın davranışlar reva görülmüştür.** Oysa bir Amerikalının Amerikan çıkarlarını koruması gibi, bir Türk'ün de kendi halkını ve ülkesinin çıkarlarını düşünmesi ve toplumunu uyarması tabii bir davranıştır. Soya, pamuk ve don yağlarının ithalinden ve margarin yahut sabun olarak işlenmesinden çıkar sağlayan yerli kompradorların, soya ithalatının durması veya azaltılmasına en az Amerikalılar kadar içerledikleri ve alaturka tehdit ve ithamlarda bulunarak bu kampanyayı idare edenleri etkisiz hale getirmek istedikleri de bilinmektedir.

d- Buğday, yağ ve et üzerinde oynanan oyun, aynı şekilde pirinç, şeker, mısır ve süttozu üzerinde de devam etmiştir. **Okul çağında bulunan iki milyon çocuğumuza CARE teşkilatı tarafından parasız olarak süttozu verilmesinin, genç kuşakların kazanılması ve süt üretiminin baltalanması ile ilişkili emperyalist amaçları vardır. Amerikan gazozları ile PX'ler vasıtasıyla piyasaya intikal ettirilen kaçak yiyecekler, viski ve benzeri yiyecek ve içecekler, ülkemizin üretim ve tüketim imkânına çok kötü etkiler yapmakta ve paramız yabancıların eline geçmektedir. Yalnız bu yıl Amerikan gazozları için ödenilen para ile 5000 köye ilkokul yaptırabiliriz.**

Hiçbir besleyici değeri olmayan ve iyi kontrol edilemeyen bu yabancı besinler, yiyip içmenin toplumun kültürel davranışlarının bir parçası olması muvacehesinde milli yiyeceklerimizin yerini almakta oluşu da Amerikanizasyon hareketleri bakımından değer taşır. Bütün bu dolaylı davranışlar, Türk halkını çok miktarda ekme ve yağ ile (boş kalori kaynakları) ve çok az miktarda et, süt, yumurta ve balıkla beslenen hasta ve güçsüz bir toplum haline getirmiş, hastalıkların böylece artmış olması İstanbul'da tesisler kurmuş olan emperyalist ilaç fabrikalarının işine yaramıştır.

[Mike PALECEK, Kapitalizm Bilime Karşı başlıklı makalesinde küresel ilaç firmalarının kapitalist anlayışları hususundaki görüşleri şöyledir:

"İlaç endüstrisi gücü yetmeyenlere ilaç dağıtmayı reddetmesi ve fahiş fiyatlarıyla meşhurdur. Özellikle Afrika'da AIDS salgını ile mücadeledeki ilaçların yokluğu, kapitalizmin ihtiyacı olanlara ilaç ulaştırma konusundaki kıyafetsizliğini ispatlamaya yeter. Peki kar amacı gütmeyen yeni ilaçlar geliştirilmedeki rolü nedir? Büyük ilaç firmaları, endüstrilerinin AR-GE (araştırma ve geliştirme) kısmında da iyi bir sicile sahip değiller.

AIDS hastaları her yıl kendilerini hayatta tutan

ilaçlar için on binlerce dolar ödeyebilir. 2003 yılında Fuzeon adında bir ilaç tanıtıldı (fiyatına büyük bir itiraz vardı) ve hastaları yıllık 20 bin dolarlık bir fatura ile vurdu. Roche'nin başkanı Franz Humer fiyatı savunmaya çalıştı, "Yenilik getiren çalışmalarımızda uygun bir geri dönüş oranı yakalamaya ihtiyacımız var. Bu çığır açıcı büyük bir tedavi. Bu yenilikçi çalışmaların devam etmesini istemeyen bir toplum hayal edemiyorum..."

Ancak Bay Humer'in bahsettiği yenilikçi çalışma, sadece yarı-gönlüdür. İlaç firmalarını merhamet duygusu değil nakit para motive eder. Bir ilaç firması için AIDS'li bir insan, hasta değil müşteridir. İlaç endüstrisinin bu insanların sürekli müşteri olmasını sağlamak konusunda finansal bir güdüsü var. Bu sebeple bir tedavi bulmak için çok az sayıda araştırma yapıyor. Çoğu araştırma özel sektör tarafından hastaların ömür boyu kullanmak zorunda kalacakları nitelikte ilaçlar bulmak için yapılıyor.]¹

Konumuza devam ediyoruz: Ortalama ömrün kısa, çocuk ölümünün yüksek, verem oranının % 2.5, işçilerin güçsüz, eğitiminin başarısız, sosyal ortamın gergin oluşundan dışarıdan ayarlanan kötü beslenme şeklinin ve ABD'nin emperyalist uygulamaların büyük etkinliği vardır. Hem miktar hem de kalite bakımından kötü ve yetersiz yiyeceklerle beslenmeye mahkûm edilen Türk toplumu, bundan dolayı işçilerini ihraç etmek, her yıl yüzlerce çocuğun kızamık ve aklıya dayalı zemin üzerinde gelişen hastalıklardan ölmesine göz yummak ve kalkınmasını turizm projelerine ve memleket topraklarının satışa çıkarılmasına bağlamaya mecburdur. Gıda emperyalizmin makine gücünün kaynağı olan petrol emperyalizmi, üretimin diğer temel imkânı olarak tanımlanan kredi ve sermaye oyunları ile pekiştirilmiş bulunan, dostluk havası içinde gücümüzün yitirilmesi ve Türkiye'nin bu sömürge haline sokulması için yeterli olmuştur. Aslında bir ilkel madde kaynağı olan Türkiye, üretim yapabilmek için tüketim endüstrisinin ilkel maddelerini bile emperyalist ülkelere satın almak ve bunların karşılığını ödeyebilmek için yabancı ülkelerde işçilik yapan evlatlarının kazançlarını harcamak zorunluluğunda bulunuyor. Emperyalistler silahla girdikleri ülkelerde bu kadar şümulü ve devamlı çıkarlar sağlayamadıkları için, Neoemperyalizmin, askerler yerine yabancı uzmanlar ve yardım teşekkülleri ile realize edilen sömürme usullerini bugün daha çok kullanmakta ve insanları silahla öldürecek yerde yiyeceklerle yere sermektedirler

Silahlı çatışmanın ismi savaş, fakat üretim fazlaları ile yönetilen soğuk savaşın adı ise, dostluk ilişkileri (!)

1 Le Monde Diplomatique Türkiye Ekim-2009, shf.:16)

olduğu için bu şekil, emperyalist amaçlara daha duyarlı düşmekte ve sömürülen toplumlar sömürüldüklerinin uzun süre farkına varamamaktadırlar. İşin farkına varan ve toplumunu uyarmak isteyen birkaç aydının etkisiz hale getirilmesi, eğitimin geciktirilmesi ve çoğunluğunun karanlıkta bırakılması, sinema ve aktüalite dergileri ile uyutulması, langırt ve spottoto oyunları ile sportif temasların geliştirilmesi, dinin istismarı

Emperyalist davranışların maskelenmesi için çok yararlı ve etkili olmakta, bu sayede toplum çıkarıcılar ve halkın çıkarlarını savunanlar olarak ikiye ayrılmaktadır.

Büyük bir projenin bir parçası olan **gıda emperyalizmi**, doğum kontrol çalışmaları ile birleştirilince geri kalmış ülkelerdeki hızlı çoğalma da önlenir ve uzun bir süre içinde genç kuşaklardan mahrum kalacak olan toplumlar kendiliğinden dize gelecek bir ortama sürüklenir. Bugün Türkiye'de **gıda emperyalizmi**, **doğum kontrol** çalışmaları ile birleştirilmiş ve petrollere de el atılmış olduğu için milli güvenliğimizin gerçek bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu biliyor ve görebiliyoruz. Fakat milli güvenliği sağlama ile görevli kuruluşlar ile şahıslar, klasik anlamda saldırılar vaki oluncaya kadar harekete geçemeyecek, gerçekleri göremeyecek ve gecikmiş bulunacaklardır. Bundan dolayı Anayasa'nın 52. maddesi ile öngörülmüş olan besin ve beslenmeye ilişkin hizmetlerin, bu anlamın da dışında bir milli güvenlik konusu olarak ele alınması ve modern bilimin verilerine uygun olarak işlenmesi gerekir. Sık sık değişen hükümetler ve politik çatışmalar ile temayüller içinde milli varlığımızı temelden tehdidi altına almakta olan bu bilinçli operasyonları görememiş ve tedbirlerimizi alamamış bulunmamız, gerçekten üzücü ve ters bir gelişmedir.

Bilinen bütün ihtiyaç maddelerini ve bu arada temel ihtiyaç maddesi olan besinleri yeni emperyalizmin aracı haline getirmiş olan ABD'li yetkililer, kendi ülkelerinde kendi seçmenlerini uyarmak ve harcamalarının amaca uygun olarak yapıldığını söylemek bakımından bazı açıklamalarda bulunmak zorunda kalıyorlardı. Bu açıklamaların buraya aktarılacak değerlendirilmesi "Amerika'yı sevmeyenler komünisttir" ithamları ile ortaya çıkarak, çıkarlarını savunmak isteyen kompradorlara cevap verme yönünden faydalı olabilecektir. Gıda emperyalizmi bizim tarafımızdan uydurulmuş bir deneyim olmayıp, Amerika'nın ünlü senatörü tarafından bir demecinde kullanılmış ve **PL 480** kanalı ile muhtaç ülkelere verilen yiyeceklerin, gıda emperyalizminin etkili bir aracı olarak kullanıldığı itiraf edilmiştir. **PL 480** programının ilk koordinatörü de bunu aynen paylaşmakta

ve bu davranışı yermektedir. Fikri tespit için bu açıklamaları kaynaklarından buraya aynen aktaralım.

Time dergisinin 12 Ağustos 1966 günlü sayısında **PL 480** gıda yardım programının ilk koordinatörü "Don Paariberg" aynen şöyle demektedir:

"Yabancı ülkelerde yardım olarak verilen yiyecekler, bu ülkelerin zirai ürün pazarlarını tahrip etmekte ve üreticilerin cesaretlerini kıran gelişmelere sebep olmaktadır. Yardım gören insanların 'gıda emperyalizminin' kurbanları haline getirmiştir."

Geri kalmış -daha doğrusu geri bırakılmış- toplumları yağ ve tahıl gibi boş kalori kaynakları ile besleyerek, genç kuşakları da doğum kontrol hapları kullanarak aşındırmakta kararlı varmış görünen sömürgeciler, çok gayri insani çarelere başvurmayı düşünmektedirler. Amerika'da yayınlanan **Natural Food and Farming** isimli bir derginin verdiği bir haber, Dr. Joseph W. Goldzihher isimli bir bilim adamının korkunç tehdidini açıklamaktadır. Goldzihher şöyle diyor:

"Modern kültür avantajlarına sahip olmayan toplumlarda doğum kontrol çalışmalarını daha etkili hale getirebilmek için, bu maksatla kullanılan kısırlaştırıcı maddeler şehir sularına ve yiyecek maddelerine karıştırılmalı ve bu suretle büyük bir kitlenin kısırlaştırılması sağlanmalıdır..."

ABD, PL 480 stratejisi doğrultusunda geri kalmış ülkelerin kaynaklarını uzun süre içinde tamamen ele geçirmek ve bu ülkelere silahlı bir mukavemetle karşılaşmadan girebilmek için göze kestirdikleri toplumda iç yardımcıları da harekete geçirecek doğum kontrol projeleri uygulamaktadır. Nüfus artışı hızını uzatarak tasarrufun artırılacağı ve bu suretle yatırımların hızlandırılacağı gerekçesiyle bu uygulama maalesef Türkiye'mizde de bir kanun konusu olmuş ve Sağlık Bakanlığımız doğum kontrol çalışmalarına dört elle sarılmıştır..."²

ABD'nin toplumlara; özellikle de Türk milletini çürütmek ve çökertmek için tatbik sahasına koyduğu **PL 480** stratejisi ile ilgili hazırlanan ve kırk yıldan bu tarafa gizlenen raporu milletimizin anlayışına, ayrıca GDO'ların gidişatının iyi takip edilmesi konusunu özellikle dikkatlerinize sunuyorum. Ümit ederim ki uyanışımıza vesile olur. Üzerimize serpilmiş ölü toprağından bir an evvel kurtularak kendimize gelmenin yollarını ararız. Bu da ancak sağlıklı bir şekilde ayakta kalmamızla ve dik durmamızla mümkündür. ■

2 Ayhan Bilgin, Vakit gazetesi, 23.10.-30.10.2005/ 06.11.-13.11.2005

MUHAFAZAKÂR DEĞİŞİM

MESUT MEZKİT

YDF Yayınları www.yenifikirdergisi.com

DREADFUL FOOD IMPERIALISM OF NEO-CONISM

PL 480 (THE STRATEGY OF USA TO CORRUPT SOCIETIES)

Mesut MEZKİT

Researcher-Author

mmezkit@hotmail.com

-What means GMO (Genetically modified organism)?

Have we ever thought why heart attacks are increasing nowadays, why people die in hospital queues? How children of an empire that ruled all world for centuries became unable to think? Why material corruption caused moral descent? Why our people suffer from illnesses so much? What are the reasons for these situations? What prevented Muslim Turks from eating a well balanced diet? What are the reasons that prevent our people think and the reasons in the increase of mental disorders? What is the cause of the illnesses in our country while these illnesses do not exist in Western societies? What is the main reason that made Turkish people guinea pig? Are genetically modified organisms (GMO) the second step? Is there a direct link between GMO and PL 480? How an exploitation is planned?

Has anyone ever thought of any of these questions above? Have we thought clearly by asking these questions to ourselves? Or have we closed our eyes to this situation just by naming it as a conspiracy theory? What is the relation of GMO with our country?

Many of these questions may seem as conspiracy theories. Some may not understand that Imperialist (Jew, Christian Civilization, Zionist and Crusader Philosophy) can do such things. However, these imperialist nations who do not want Turkish nation that stand firmly, creating a peaceful and secure world, as a threat to themselves, have prepared plans for centuries and now they have put those plans in act. And they have succeeded in most of them due to our insensitivity. We have people who still regard the relation of it with Imperialism as conspiracy theory and as a result of this we are in current conditions.

I want to reveal this report which was prepared in 1966, forty three years earlier, and con-

cealed from society till today; the strategy of USA to corrupt societies: PL 480 Complete text of the report is below:

“...During post W.W II. time, USA produced excessive amounts of wheat, rice, cottonseed oil and soy oil more than it's own need and was looking for a constant market, both unconscious and easily deceivable, to market these products. Turkey was one of the very first target countries as it was eager for a rapid development and was under the influence of politic conflicts.

Foods play an important role coming to Turkey, sometimes free, very cheap and that could be bought with Turkish Lira. In those days, governments thought that it was more practical to feed people with abundant and cheap food and accepted these foods by saying “Free vinegar is sweeter than honey”. Destruction of these free and cheap foods which were given to our country after 1950's for several imperialistic aims can be summarized in these ways :

a) Imperialist nations (firstly USA) didn't wish that Turkish people would consume much meat, milk, egg and fish like Indian people. Because when Turkish people got used to consuming much meat and milk, they would rule all the world and their genetic heritage would be a strong one. Genghis Khan Riders which carried sun dried beef under their saddle, drank milk and ate yoghurt while riding from one conquest to another and even rhetoricians named these riders 'Laktofagus' which means “milk drinkers”. As USA knew that if Turkish nation eats same kind of diet as they used to do, they will grow intellectually and this will cause same results as it did in the history, so USA made a plan which slowed development and even blocked animal husbandry and they provided much grain and less meat, milk, fish and eggs and they put this plan in act.

When Meat and Fish Institution began to work, those who were extremely afraid that this institution would develop animal husbandry in

the country gave advice to the government to employ workers and chiefs who did not even knew anything about this sector. Since the establishment of Meat and Fish Institution, general managers were engineers, lawyers and lieutenant colonels and these staff were made to work under the influence of experts of AID organization.

When animal husbandry began to develop in Turkey between 1950 and 1960, Turkey was given extremely cheap milk powder and to prevent the development of chicken farming, frozen chicken, turkey, sheep and beef were sent. Governors of Meat and Fish Institute put these half priced foods to the market to get the appreciation of the government and this situation made the local production centers useless. When those people, who have special imported milk and meat animals, applied Ministry of Trade and Agriculture but were rejected, so they sold their animals to butchery and with their money they either opened hotels, pubs and restaurants or hoped to win more money through lottery and etc.

After the completion of this blocking act, USA stopped to sell us milk powder and meat and prices for milk and meat increased incredibly (as there remained only little animals to milk and produce meat). As a result, Turkish people began to eat only bread instead of milk and meat.

Another text from a report in 1967, which revealed USA's plan to corrupt Turkish society:

b) To prevent intellectual growth and to prevent live healthy Turkish nation was aimed to eat more grain and less meat and to provide this situation, Turkey must eat more grain and this grain also must not be grown in Turkey, and must be supplied from USA's grain reserves. As grain production in 1953 and 1954 was insufficient due to climate conditions, our dear friends proposed to give us cheap grain in exchange of Turkish lira and this situation was very welcomed and appreciated by Turkish governors! The money of these grains was invested to the Central Bank and

Turkish lira of the USA in Turkey was used to finance material affairs between USA and Turkey and this also provided savings of the US dollar. Governments in those days imported these cheap grains and met the needs of people while continuing the production of grains and exporting them as well, so this simply served mutual interest of both countries. However the increasing amount of the imports began to block local production, and farmers began to grow tobacco, cotton and beet as these products worth much. As a result of this, it was seen that imports of wheat in late 1960's exceeded over one million tons and became constant need. Rice and corn importation with wheat blocked production of these grains as well and Turkey became necessitous to USA.

c) To block production of olive oil, which is relatively more nutritious and healthy according to soy oil, in 1960 an agency office of USA Soy Union was established in Turkey and a Turkish well educated and talented man was appointed as general manager. By cooperating with members of chambers of trade, this manager held a meeting in Izmir and USA Agriculture attaché told people that it is a better way to import cheap soy from USA and sell their precious olive oil to foreign countries with higher prices and this would also provide country to earn dollar. This proposal seemed reasonable and olive oil producers welcomed this proposal and accepted this however they were soon going to understand that they were deceived.

USA authorities kept their words for the following years and made Turkish society to abandon their centuries old traditional olive oil, and get Turkish people to use soy oil and soy margarine, and to perform this they urged firms in Europe and especially in Italy to purchase olive oil from Turkey. As a result olive oil prices in the country increased and those who had oil got richer and those who didn't have oil protested this situation and soon were forced to get used to soy oil and soy margarine which were half price of olive oil.

After margarines became a part of Turkish kitchen through advertisements on the radio broadcasts, USA began to play another role to decrease the price of our olive oil and began not to purchase olive oil from Turkey. USA put a condition on previous pact that Turkey can not sell olive oil to any other country other than America and this caused great amount of olive oil reserves in Turkey, as a result olive oil prices decreased dramatically. As people got used to margarine, olive oil lost its importance.

With less consumption of olive oil and much more consumption of margarine in Turkish kitchen, heart attacks and cardiovascular diseases increased and while this was clearly being told in the USA, those who told Turkish society that

margarines cause illnesses were either threatened or scared. Upon this USA believed that they have done it and asked 300 \$ for a ton of soy oil from Turkey and proposed 450\$ for olive oil. This angered governors in Turkey and Turkey declared soy oil pact off. After this, there happened scarcity of oil and through Meat and Fish Institution Turkey bought oil in exchange of dollar and plan makers didn't fail in their plans.

...Meat and Fish Institution took over importation of soy, cottonseed oil and frozen foods and began to take commission from these sales and tried to cover up its insufficiency in animal husbandry and fish farming fields, as a result Turkish people were forced to consume only bread and margarine. This situation was fitting into the will of the nation that wanted Turkey to consume less meat, however general manager of that time was talking big of converting Meat and Fish Institute from loss making institute to a profit making institute by taking commission from oil sales.

Constant importation of soy oil, cottonseed oil and frozen oil though not needed was proposed to be stopped because through broadcasts it was revealed that excessive use of these products caused illnesses and as a result in the second 5 year development plans it was also proposed that our needs must be supplied through our own production and local production must be given importance. However USA, which produced over 18 million tons of soy kept the precious oil-cake of soy itself, and sold useless cottonseed cake, frozen oil and unhealthy margarine to Turkey, was regarding Turkey such a market that would increase the imports of margarine and soy oil every year. Activation of local production centers and establishment of a soy oil factory in Ordu angered our dear friends and those who participated in this action were unfairly punished. However its quite reasonable that a Turkish citizen must of course protect his own and his nation's interests as a USA citizen does. It is known that, those buyer ups who benefit from the importation of soy oil and processing soy oil as margarine also got angry at the cease of importation of soy oil from USA and these buyer ups protested the authorities who participated in this action.

d) Trickery over wheat, meat and oil continued over rice, sugar, corn and milk powder as well. The reason for giving milk powder to over 2 million students in Turkey is getting appreciation of young generation, serving imperialism and halting milk production. USA's fizzy drinks, contraband foods and drinks such as whisky damaged our own local production much and our money flowed into foreign countries. We could have built 5000 schools in villages just only with money given to USA's fizzy drinks. Non nutritious and uncontrolled foods took place of our

traditional foods and this is very important part of Americanization. All these indirect actions caused Turkish nation to become a weak and sick nation only feeding on bread and non nutritious foods, consuming little meat, milk and eggs, as a result of increased illness imperialist companies built their medicine factories in Istanbul.

Mike PALACEK expresses understatement of global medicine companies of capitalism in his article named "Capitalism versus Science" with these words:

"Medicine industry is famous for rejecting to give medicine to those who can not afford and famous for its high prices. Especially lack of medicine in Africa in war against AIDS is enough to reveal the insensitivity of medicine producers. Then, what is the role of making profit in developing new medicine? Big medicine companies do not have good fame in R&D as well.

HIV-positive people may spend thousand dollars annually to medicine that keep them alive. In 2003 a new medicine was introduced, Fuzeon, (there was considerable amount of resistance to price) and struck ill people with twenty thousand dollar per year. Boss of Roche Franz Humer tried to defend the price, "We have to keep a reasonable profit to make new researches, and this is an epoch making cure. I can not imagine a society unwilling the continuity of these researches."

However the new researches that Mr. Humer mentioned are just half-volunteered. Medicine companies are motivated with money, not with emotions. For a medicine company a HIV-positive man is not an ill people but a customer. Medicine industries have a financial instinct to make these ill people their constant customer. So for this reason, very little investigation and research is done to find complete cure. Most of the investigations are done by private companies to find medicines that make ill people use them all throughout their life.¹

We continue our own topic.

USA's imperialistic applications and unbalanced poor diet have a great effect on shortness of average life span, high rate of the children deaths, %2,5 of people being tuberculosis, weak workers, failure in education and tense society mood. Turkish nation which is exposed consume food which are neither nutritious nor abundant, are prone to send off its workers, accept dying of many children due to measles and illnesses related to starvation and also prone to be dependant to tourism and sale of the country's land to other countries. That Food imperialism and petroleum imperialism, which is the strongest branch of machine industry, and credit and capital games played over Turkey in a friendly manner, were enough to make Turkey a dependant country. Turkey is

1 [Le Monde Diplomatique Turkey October-2009, page: 16].

indirectly forced to spend the money, which its citizens work to earn in foreign countries, to buy primitive consumption materials from imperialist countries to produce productions even though Turkey is homeland for primitive materials. As Imperial countries could get neither constant nor abundant resources when they occupy a country with guns, they choose Neo-imperialisms method to occupy with foreign experts, aiding agencies instead of occupying with soldiers and they kill people with food instead of using guns.

As the name of fighting with guns means war, according to imperialist countries cold war playing with production reservers is more appropriate because pretending to have good relationships with the countries which are being exploited do not get aware of this situation for a long time.

Paralyzing a few intellectual men who are aware of this situation and who try to warn people, delay in education, deceiving people with cinema and actuality magazines, increasing sportive relations with football lottery games, exploitation of religion is extremely helpful in masking Imperialist movements and as a result society is divided into two groups; pushers, and those who defend societies' interests.

When food imperialism which is a part of a huge project, is integrated to birth control plans, rapid increase of population in third world countries is prevented and the society with less young generation and more old people is more likely to over controlled. Today in Turkey we can see clearly that our national security is in danger because food imperialism is integrated with birth control alongside petroleum imperialism. However those authorities who are responsible to provide national security will not act until they see their enemies in action of war, and this will be too late. For this reason, service of food and consumption must be processed in accordance with modern scientific parameters as another national security issue, which were determined in article number 52. of Fundamental law. It is really disappointing that we failed to take required precautions against these situations which damage our national security from its roots due to frequently changing governments, political conflicts and drifts.

USA authorities, who made almost all known perishable commodities and even some basic commodities, tools of imperialism, were to make some explanations to warn their electors and show that expansions are made according to requirements. Evaluating these explanations here will be helpful in terms of giving an answer to those who say "those who do not love USA are communists". Food Imperialism is not a thing that we made up, but it is a project that was confessed by a famous USA senator that foods given to necessitous countries through PL 480 channel

are efficient devices of food imperialism. First coordinator of PL 480 program also shares this idea.

Don Paariberg , the first coordinator of PL 480 program, made this speech in Times magazine, in 12 August 1966:

"Foods given to foreign countries damage the agricultural market of the target country and discouraged producers. They made people who got aid, slaves of Food imperialism.

Those colonialists who seem determined to feed a society with non nutritious grains and margarines, and deceive young generations to use birth control pills , are thinking to commit inhuman behaviors. Natural Food and Farming magazine in USA, reveals the dreadful threat of a scientist named Dr. Joseph W. Goldziher. Goldziher says :

"To make birth control projects more efficient in countries which do not have the advantage of modern culture, emasculating materials must be added to city water supplies and foods and so many people can be emasculated in a region."

In PL 480 program, USA applies birth control projects over countries are planned to be exploited over time and occupied without facing resistance of army. Decreasing birth rate was unfortunately seen as economical and increase rate of development, Ministry of Health began to work on birth control..."²

I introduce my nation the secret report of PL 480 project which was concealed for forty years, in which USA planned to corrupt and collapse Turkish nation, and I especially underline the process of GMO. I hope it helps to make you awake. We must come to ourselves, and begin to find ways to get rid of this situation. And this is only possible if we are firm and healthy.

2 (Ayhan Bilgin, Vakit newspaper 23.10.-30.10.2005/ 06.11.-13.11.2005).

NEO-CONISMUS'ES ENTSETZLICHE 'NAHRUNGSMITTEL EMPIERIALISMUS':

PL 480 (USA'S STRATEGIE DIE GESELLSCHAFTEN VON INNEN ZU VERNICHTEN)

Mesut MEZKIT

Forscher-Autor

mmezkit@hotmail.com

- Wofür sind genetisch veränderte Organismen, der Vorbote?-

Haben wir je darüber nachgedacht, warum Todesfälle durch Herzinfarkt zunehmen, wieso Menschen an Schlangen vor Krankenhäusern sterben? Wie es dazu kam, dass die Kinder einer Nation, welcher Jahrhunderte lang über die Welt herrschte unfähig geworden sind zu denken? Warum materielle Verwesung zur moralischen Zusammenbruch führte? Unser Volk sich in den Krallen von Krankheiten windet? Was all dies heraufbeschwört hat? Welche Macht das Muslimisch-Türkische Volk von gesunder Ernährung zurückhält? Die Gründe, welche die Denkfähigkeit verlieren; seelische Krankheiten von Tag zu Tag zunehmen lässt? Die Hauptquelle der in westlichen Gesellschaften nicht gesehene, doch in unserem Land übermäßig vorhandenen Krankheiten? Den eigentlichen Zweck der Mentalität, welche mit dem türkischen Volk Experimente durchführt? Ob genetisch veränderte Organismen (GVO) der zweite Rang sind? Ob zwischen GVO und PL 480 eine direkte Verbindung besteht? Was für eine koloniale Ausbeutung geplant wird?

Haben wir uns je über die Antworten der oben aufgelisteten Fragen den Kopf zerbrochen? Konnten wir mit gesundem Menschenverstand darüber Denken, indem wir diese Fragen uns stellen? Oder stecken wir durch Verschwörungstheorien den Kopf in den Sand? Welches Verhältnis hat das GVO mit unserem Land?

Lässt uns erläutern was für ein Kausalzusammenhang besteht Diese Fragen können den meisten wie eine Verschwörungs-Annäherung vorkommen. Manche können nicht begreifen, dass Imperialisten (Jüdisch-Christliche Zivilisation/Siyonist-Kreuzritter Philosophie) sogar dazu imstande sind. Doch kolonistische Zivilisationen die befürchten, dass das türkische Volk ihnen wieder zum Verhängnis wird; nicht wollen dass

eine Zivilisation, welche der Menschheit Gemüt und Vertrauen leistet, aufersteht; schmiedeten seit Jahrhunderten Pläne, führten diese durch. Durch Indifferentheit, gleichgültigkeit vieler, konnten sie dies erfolgreich ausführen. Die Existenz von Personen, die sich der Meinung, dass diese Vorkommnisse einen Zusammenhang mit der Imperialismus haben, als eine Verschwörungstheorie annähern, versetzte uns leider in diesen Zustand.

Ich möchte euch einen, vor 43 Jahren (1966) vorbereiteten und mit grossem Vorwand von der Öffentlichkeit geheimgehaltenen Bericht, unterbreiten: **USA's Strategie die Gesellschaften von innen zu vernichten/ zum Einsturz bringen: PL 480** Der vollständige Text lautet:

‘... Während Amerika, der seinen Bedarf überschreitende Menge an Weizen, Reis, Baumwoll-Öl und Soja-Öl produzierte, in Folge vom 2. Weltkrieg sich selbst stabile und stetige Märkte zum Verkauf dieser Produkte und überschüssige Waren vorbereitete, suchte er auch nach unbewussten und leicht kniefälligen Gesellschaften um seine politische Sicherheit zu kräftigen. Da Türkei auf erstem Blick zu diesen Gesellschaften zu gehören scheint; auch mit seinem Wunsch zur raschen Entwicklung und wegen seinen politischen Konflikten in einer geeigneten Lage sich befindet, wurde er als für ein Operation geeignetes Land ausgewählt.

Anfangend nach 1950 spielten, unter verschiedenen Beiständen, die kostenlosen, sehr billigen und mit Türkischem Lira bezahlten Nahrungsmittel, eine wichtige Rolle. Die damaligen Regierungen brachten, lehndend an dem Verständnis und unverblühten Ausdruck **‘Geschenktem Gaul, schaut man nicht ins Maul’**, diese Nahrungen in unser Land ein und dachten, dass es ein praktisches Mittel wäre, das Volk mit mehr und noch günstigeren Lebensmittel zu ernähren um politischen Macht zu erlangen. Angebracht der PL 480 Programmen unserem Land gesicherte oder von anderen Organisationen

entgeltlich oder kostenlos mit imperialistischen Zwecken gelieferte Lebensmittelsorten und dessen verursachtes Zusammenbruch über unserem ökonomischem und gesellschaftlichem Struktur seit 1950, kann man so zusammenfassen:

a) Imperialisten (doch vor allem USA) sehen es nicht gerne, dass das Türkische Volk genau wie das Indische Volk übermäßig Fleisch, Milch, Eier und Fisch verzehrt. Denn in der geschichtlichen Phase, in der das Türkische Volk, welcher eine Gesellschaft mit überlegenen, biologischer Vererbung anlehenden Eigenschaften, ist; sich mit viel Fleisch und Milch ernährte, herrschte es über die Welt. Die Reiter von Dschingis Khan, welche unter ihren Satteln Rinder-Dörrfleisch bewahrten und sich damit ernährten; eilten in Phasen als sie Kimiz tranken, Johgurt und Kefir verbrauchten, von Eroberung zu Eroberung und die alten Historiker nannten diese Menschen **‘Laktofakus’** was soviel wie mit Milch Ernährenden bedeutet. USA welcher wusste, dass Ernährung auf gleiche Weise die intellektuelle Fähigkeit des türkischen Volkes beeinflussen und aufkommen gleicher Resultate verursachen würde; versuchte die Entwicklung des heimatlichen Viehzucht zu verhindern und dachte sogar, dass es notwendig sei dies zu sabotieren und führte diesen Plan durch, um unser Volk in eine Ordnung zu dengen in der übermäßig Getreide und wenig Fleisch, Milch, Eier und Fisch konsumiert wird.

Personen die Angst bekamen, dass die heimatliche Viehzucht sich entwickeln würde, als das Fleisch und Fisch Institut in Tätigkeit trat, haben besonders darauf geachtet, dass jemand unerfahrenes die Zuständigkeit übernimmt und machten der Regierung Empfehlungen um dies zu sichern. Seit dessen Gründung wurden im General-Verwaltung des Fleisch und Fisch Institutes Absolventen der Handels-Hochschule, Ingenieure, Rechtsanwälte, Soldaten, Landräte eingestellt und diese unter der Wirkung vom AID Organisation oder von dieser Organisation gesicherten Spezialisten beschäftigt.

Zwischen den Jahren 1950-1960 in den unser Viehzucht sich zur Entwicklung wendete, wurden der Türkei zu ganz niedrigen Preisen Milchpulver ausgehändigt und gefrieses Huhn-, Puten-, Hammel- und Rindfleisch expensiert, damit die Huhnhaltung niederschlägt. Die Lebensmittel, die die Verwaltungsbeamten der Fleisch und Fisch Institut zu Preisen unter den Gesteungskosten in Türkei, zum Verkauf vorlegten um die Politiker zufriedenzustellen, versetzte die lokale Produktion in eine schädliche Geschäftliche Lage. Als Personen und Organisationen, die ins Heimat importierte Melck- und Schlachttiere auf Anfragen an die Handel- und Landwirtschafts Ministerium keine positiven Resultate erzielen können, übergaben sie ihre Tiere an das Schlachthaus und eröffneten mit dem Geld die sie dafür bekamen Otels, Restaurants, Kneipen für Touristen oder versuchten ihr Glück beim Sport-Toto oder vergleichbaren Glücksspielen.

Nach der Vollendung dieses Sabotage-Aktes stellte Amerika die Lieferung vom Fleisch und Milchpulver ein, daraufhin stiegen die Preise von Fleisch und Milchprodukten (da auf dem Markt die Tiere zum melken oder schlachten äußerst vermindert wurden) auf einmal so hoch, dass das türkische Volk es sich nicht mehr leisten konnte; das türkische Volk schlug den Weg ein sich anstatt mit Fleisch und Milch, mit fadem Brot zu ernähren.'

Ein anderes Kapitel von dem Bericht von 1967, der USA's angewendete Strategie die türkische Gesellschaft von innen zu vernichten, enthüllt:

b) Da den USA Imperialisten zufolge erwünscht wird, dass die türkische Gesellschaft kein Fleisch verzehrt, damit seine intellektuelle Macht nicht ansteigt und seine Gesundheit nicht in Ordnung ist; sich mit viel Getreide ernährt und doch diese Getreide nicht in Türkei, sondern von Amerikas Produktions-Überschuss gesichert wird, wurde zur gleichen Zeit der Fleisch Operation auch ein Getreide-Spiel unternommen. Unsere Freunde (!) die den niedrigen Stand der Getreide Produktion, wegen meteorologischen Bedingungen zwischen 1953- 1954 ausnutzten, boten uns günstige und mit Türkische Lira zu bezahlende Getreide an; die damaligen Leiter, die dies als ein menschlichen und beeindruckenden geschätzten Angebot wegnahmen, importierten Getreide. Dieses Getreide, wessen Entgelt in die Zentral Bank als Türkisches Lira überwiesen wurde, eignete sich für die Finanzierung der Ausgaben von Amerika in der Türkei und ermöglichte das US-Dollar Ersparnis.

Während die damaligen Regierenden mit dem Weizen, welches sie sehr günstig und gegen Türkische Lira kauften, den Bedarf des Volkes deckten; fuhrten sie fort, Weizen zu exportieren und damit Devisen einzubringen und mit schlich-

ten Worten einen doppelseitigen Nutzen zu erzielen. Doch die, sich von Jahr zu Jahr entwickelnde Import sabotierte mit der Zeit die lokale Weizenproduktion und die Landsmänner fingen an Konsummittel wie Tabak, Baumwolle und Zuckerrübe zu produzieren, da diese mehr Geld einbrachten. Als Resultat hiervon sehen wir, dass gegen 1960 die Menge der importiertem Weizen eine Million Tonnen übersteigt und sich in die Lage einer dauerhaften Importszustand setzt. Das, zusammen mit dem Weizen importierte Reis sabotierte die Reisfeld anlagen, der Reis dagegen die Reis Produktion und Türkei fiel in eine, der Amerika bedürftige Lage.

c) Um unser Olivenöl, welches in der Türkei überreichlich produziert wird und im gegensatz zu Soja-öl noch schmackhafter, heilender und nahrhafter ist und Oliven Produktion zu sabotieren, wurde nach 1960 in Türkei eine Filiale der Amerikanischem Soja Gesellschaft gegründet und eine Person mit Türkischem Ursprung und geschick an die Führung gebracht. Die Amerikanische Landwirtschafts Attache sagte in einem; im Zusammenarbeit mit seinen Handelskammer Zuständigen vorbereiteten Öl Seminar in Izmir; dass es für die Sicherung der benötigten Devisen folglich der Investitionen und sichern eines Einkommens hilfreich wäre, wenn Türkei Soja-öl von Amerika zu günstigen Preisen und gegen Türkische Lira importiert, seine eigene Olivenöl zu teurem Preis in US-Dollar, in Europäische Länder exportiert und machte ein Angebot. Die am Seminar teilnehmenden Olivenöl Produzierer nahmen dieses als plausibel erscheinende Angebot mit Freude auf und somit kamen diese naiven Menschen, die später erkennen werden dass sie reingelegt wurden, zu Vernunft.

Die Zuständigen der USA hielten zwei Jahre lang was sie versprochen und brachten die Firmen in Europa, doch besonders in Italien dazu, türkisches Olivenöl zu kaufen um eine Gesellschaft von der Gewohnheit, jahrhunderte lang verwendetem Olivenöl abzubringen; dem Sojaöl, was ein fades Öl ist und von diesem produziertem Margarine anzugewöhnen. Letzten endes sind die Preise der Olivenöle auf dem Markt gestiegen und während Olivenöl Besitzer sich bereicherten, organisierten Verbraucher mit geringen Einkünften einen stillen Marsch und wurden am Ende dazu gezwungen von Amerikanischem Öl hergestellte Margarine die zur Hälfte des Olivenöl Preises zu beschaffen ist, zu verbrauchen und sich an dieses zu gewöhnen.

Nachdem sich die Lage der, durch gesungene Werbungen in Radiosendern aufgezwungenen und in türkischen Küchen eingebrachten Margarinen verfestigte; fing USA in weiteres Spiel an um die Preise des Olivenöles zu senken und kaufte nicht mehr unseren Olivenöl. Weil USA, der unsere Olivenöle nicht mehr kaufte,

den Verkauf an andere Länder, durch den früheren Abkommen verhindert hatte, bildeten sich in der Türkei grosse Olivenöl Lagerungen und die Olivenöl Preise sanken in erheblichem Maße. Doch weil das Volk an Margarine angewöhnt wurde, fand das Olivenöl keine Käufer mehr.

Weil Olivenöl in türkischen Küchen weniger, Margarinen dagegen mehr verbraucht wurden, somit Herz und Blutgefäß Erkrankungen zunahmen und Erhöhung der Todesfälle verursachten; wurden Personen die, in der USA mit Leichtigkeit ausgesagte Wahrheit, in der Türkei der Öffentlichkeit erläuterten und sagten dass Margarine schädlich für die Gesundheit ist bedroht, verängstigt und verfolgt. Trotz dies wurde die damalige Regierung angeheizt als USA; mit der Überzeugung von der Vollendung seiner Operation, für die Sojaöl die er der Türkei importierte US-Dollar verlangte und pro Tonne Sojaöl 300 Dollar beantragte, für unsere Olivenöle 450 Dollar anbot; und das Soja Abkommen wurde für ungültig erklärt. Obwohl danach wegen Öl Mangel mittels FFG gegen Dollar Soja- und Baumwollöle gekauft wurden, Missglückten die Personen, die diese Pläne schmiedeten, nicht weil dennoch die Quelle dieser Öle USA war.

... Weil das Fisch und Fleisch Gesellschaft, das den Import von Soja, Baumwoll und festen Ölen übernommen hat von diesem Import Provision nehmend, dies auf Kosten des Volkes wie eine Steuer einnimmt; vertuschte er sein Misserfolg in der Viehzucht und Fischerei und da die Viehzucht sich nicht entwickelte, musste das türkische Volk sich mit faden Kaloriequellen wie Brot und Öl zufriedengeben. Diese Angelegenheit ist der Absicht der Imperialisten entsprechend, das Volk mit wenig Fleisch zu versorgen und doch prahlte der pensionierte General; der als Generaldirektor beschäftigt war; in diesen Jahren mit einer unbewussten Handlung, in der National Versammlung, weil er eine Gesellschaft mit Verlusten durch das Öl Provision, in eine Profitable Lage gebracht hat.

Weil im Laufe der Zeit und ständigen Publikationen begriffen wurde, dass in der Türkei obwohl kein Bedarf besteht, Soja und Wollöle mit Margarinen importiert und das unausgeglichenen Verbrauch der Margarinen, schlechten Einfluss über die Gesundheit des Volkes hat; wurde die Förderung der lokalen Quellen und das ausgleichen der Öl Defizite mit eigenen Mitteln, somit das stoppen des Öl Importes vom Fremden, mit dem Beschluss des Öl Spezial Ausschusses im zweiten Fünf-Jahres-Entwicklungsplan, vorgesehen. Jedoch bereitete Amerika, das jährlich 18 Million Tonnen Sojabohnen produziert und nach behalten seines kostbaren Tresters, Türkei für das Verkauf des Soja Öles; der faden Kaloriequelle, der bei Verarbeitung zu Margarine, eine für die Gesundheit des Volkes schädliche Substanz ist

und genauso auch die Baumwolle und festen Öle, welche sich aus Produktionsüberschüssen bilden; als eine von Jahr zu Jahr zunehmende Markt vor. Das die Zuständigen zum Thema Öl gewarnt und in Ordu eine Soja-Fabrik gegründet, somit die lokalen Quellen in Bewegung gesetzt wurden, verärgerte unsere Freunde (!) und denen die dies verursachten wurde eine Bestrafung als angebracht empfunden. Jedoch ist; genau wie dass ein Amerikaner die Amerikanischen Vorteile schützt, auch ein Türke sich um seinen eigenen Volk und die Vorteile seines Landes kümmert und seine Gesellschaft warnt; eine natürliche Handlung. Es ist bekannt dass die einheimischen Vermittler, die von dem Import der Soja, Baumwolle und festen Ölen und dessen Verarbeitung zu Margarine oder Seife, profitieren; das verringern sogar stoppen des Soja Importes mindestens genauso wie Amerikaner übernahmen und durch Drohungen und Beschuldigungen nach türkischer Art, die Personen, die diese Champagne steuerten ausser Gefecht setzen wollen.

d) Das beim Weizen, Öl und Fleisch gespielte Spiel wurde genauso auch beim Reis, Zucker, Meis und Milchpulver fortgesetzt. Die Verteilung kostenloser Milchpulver von Care Organisation an 2 Millionen Kinder im Schulalter, diente zu imperialistischen Zwecken im Zusammenhang mit dem gewinnen der jungen Generation für sich und sabotieren des Milchproduktions. Die, Mittels PX'en, zusammen mit der amerikanischen Brauselimonade, in den Markt übergehende Schmuggel-Nahrungsmittel, Whiskey und vergleichbare Lebensmittel und Getränke wirkten schlecht auf die Produktions und Verbrauchsmöglichkeiten unseres Landes und unser Geld kam in fremde Hände. Wir könnten nur mit den diesjährigen Brauselimonaden ausgaben, Grundschulen in 5000 Dörfern errichten.

Es ist hinsichtlich der Amerikanisierungsbewegung äußerst bedeutend, dass diese nicht nahrhaften und nicht ausreichend kontrollierten fremden Nahrungen, ein Teil von dem kulturellen Ernährungsverhalten des Volkes werden und somit den Platz unserer nationalen Nahrungen einnehmen. Dass das türkische Volk eine, sich im Übermaß mit Brot und Öl ernährende, kranke und schwache Gesellschaft wurde, somit Krankheiten zunahmen, war günstig für die imperialistischen Arznei Fabriken, die in Istanbul Einrichtungen gründeten.

[Die Ansichten von Mike Palek in seinem Artikel Namens Kapitalismus gegen die Wissenschaft, zu der Angelegenheit der kapitalistischen Verständniss der sphärischen Arznei Firmen, sind folgende:

‘Die Arznei Industrie ist mit der Verweigerung vom austeilern der Medikamente an Bedürftige und seinen übermäßig hohen Preisen bekannt. Vor allem der Mangel an Arznei, bei dem

Kampf gegen AIDS Epidemie in Afrika, beweist die Untauglichkeit des Kapitalismus hinsichtlich der Medikamentenübergabe an Bedürftige. Nun was für eine Rolle hat das ‘Profit beabsichtigen’, bei der Entwicklung neuer Arzneimittel? Die grossen Arznei Firmen sind auch bei der FE (Forschung und Entwicklung) Abteilung, nicht gut registriert.

AIDS Erkrankte können jedes Jahr für die, sie am Leben erhaltende Medikamente zehntausende von Dollar, bezahlen. In 2003 wurde ein Medikament Namens Fuezon bekannt gemacht (es gab grosse Einwände zu seinem Preis) und traf die Patienten mit einer Rechnung von jährlich 20 tausend Dollar. Franz Humer; der Vorsitzende von Roche; versuchte den Preis zu verteidigen, ‘Wir brauchen entsprechend den Neuheit bringenden Studien, einen Feedback Verhältnis. Dies ist eine bahnbrechende Behandlung. Ich könnte mir keine Gesellschaft vorstellen, die nicht will dass diese Neuheit bringenden Studien fortgesetzt werden...’

Doch diese Neuheiten bringenden Studien, die Herr Humer erwähnt, sind nur zum Teil freiwillig. Die Arznei Firmen motiviert nicht der Mitleids-Gefühl, sondern nur Bargeld. Für eine Arznei Firma ist ein AIDS erkrankter Mensch kein Patient, sondern Kunde. Die Arznei Industrie hat einen finanziellen Antrieb, diese Personen als Stammkunden zu sichern. Aus diesem Grund werden sehr wenige Forschungen, für eine Behandlung, gemacht. Die meisten Forschungen werden von der privaten Sektor gemacht, um Medikamente zu entwickeln, die der Patient Lebenslang benutzen muss⁽¹⁾

Wir fahren fort:

Das von ausserhalb eingestellte schlechte Ernährungsstil und USA's imperialistische Handlungen, haben grosse Wirkung über die Kürze des durchschnittlichen Lebens, Höhe der Kinder-Todesfälle, 2.5%ige Tuberkulose Verhältniss, Schwachheit der Arbeiter, Erfolglosigkeit des Bildungs, Gespanntheit der sozialen Lage. Die türkische Gesellschaft, die sowohl hinsichtlich der Menge als auch der Qualität dazu verurteilt wurde, sich mit schlechten und ungenügenden Lebensmitteln zu ernähren; wurde deswegen dazu gezwungen seine Arbeiter zu exportieren, zu den, an Masern und Hungersnot anlehnend entstandenen Krankheiten sterbenden Kindern ein Auge zuzudrücken und für seinen Aufstieg, auf turistische Projekte und den Verkauf von heimatlichen Grundstücken zu setzen. Das Petroleum Imperialismus, was die maschinelle Arbeitsleistungsquelle des Nahrungs-Imperialismus ist; war bei der Verhärtung der als Haupt-Möglichkeit des Produktions definierten Kredit und Kapital Spielen, für den Verlust unseres Machtes und versetzen der Türkei, in die Lage einer kolonialen

Ausbeutung, ausreichend. Türkei, der eigentlich eine primitive Stoffquelle ist, war gezwungen den Verdienst seiner, in fremden Ländern arbeitenden Kinder auszugeben; um sogar primitive Stoffe der Verbrauch Industrie von imperialistischen Ländern abzukaufen, damit er produzieren kann. Da Imperialisten von Ländern, in die er mit Waffen eindringen, nicht solch umfassende und fort-dauernde Vorteile erzielten; verwendet Neoimperialismus heute, anstatt durch Soldaten, durch fremde Spezialisten und Hilfs-Organisationen realisierte Ausbeutungsmethoden und schlägt die Menschen, mit Nahrungsmitteln nieder anstatt sie mit Waffen zu ermorden.

Weil bewaffnete Konflikte, Krieg doch der durch Produktions-Überschüsse verwaltete Kalte Krieg, Freundesbeziehungen (!) heisst, kam dies den imperialistischen Absichten noch sensibler vor und die ausgebeutete Gesellschaft bemerkte lange Zeit nicht, dass sie ausgebeutet wurde.

Das ausser Gefecht setzen einiger Intellektuellen, die die Tatsachen bemerken und die Gesellschaft warnen wollen; verzögern der Bildung und im Dunkeln stehen lassen des Mehrteiles; hinhalten mit Kino und Aktualitätszeitschriften; erstellen sportlicher Kontakte mit Tischfußball und Sport-Toto Spielen; ausnutzen des Religions; ist nützlich und wirksam für die Maskierung der imperialistischen Handlungen, hiermit teilt sich die Gesellschaft als Ausbeuter der Vorteile und Verteidiger der Vorteile des Volkes, in zwei Gruppen geteilt.

Wenn die Nahrungsemperialismus, welches ein Teil dieses grossen Projektes ist, mit Schwangerschaftsverhütungs-Tätigkeiten zusammengebracht wird; wird die rasche Fortpflanzung in den restlichen Ländern verhindert und somit die Gesellschaften, die für lange Zeit seinen jungen Generationen beraubt werden, von alleine in den Zustand des niederkniehens hingeschleppt. Wir wissen und sehen, dass unsere nationale Sicherheit einer echten Gefahr gegenübersteht, weil heute die Nahrungsemperialismus mit den Verhütungsstudien zusammengeführt und da Petroleum an sich gerissen wurde. Doch die Institutionen und Personen, die beauftragt wurden um die nationale Sicherheit zu gewähren, würden bis zu Angriffen im kalssischen Sinne nicht in Bewegung kommen, die Tatsachen nicht sehen und sich verzögern. Deswegen ist es von Bedeutung, dass die Dienste betrefflich der im 52. Artikel des Staatsgrundgesetzes vorgesehenen Nahrung und Ernährungen über diese Bedeutung hinaus, als ein Sicherheits Thema behandelt und der Modernen Wissenschaftsdaten angemessen bearbeitet wird. Das wir in Tendenzen mit den sich oft wechselnden Regierungen und politischen Konflikten, die bewussten Operationen, die unsere nationale Existenz bedrohten nicht vorgeht und Maßnahmen getroffen haben, ist eine wirk-

1 (Le Monde Diplomatique Türkei, Oktober-2009, S.16.)

lich traurige und falsche Entwicklung.

Die Zuständigen der USA, die die bekannten Bedarf-Stoffe und inzwischen auch Nahrungen welche Hauptbedarf-Stoffe sind, zum Mittel des Imperialismus machten; waren dazu verpflichtet in ihren Ländern ihre Wähler zu warnen und zu mitteilen, dass die Ausgaben dem Zweck gemäß gemacht werden. Diese Erläuterung hierher übertragend zu bewerten, würde nützlich sein um den Vermittlern, die mit 'Die die Amerika hassen, sind Kommunisten' Beschuldigungen aufkommend, ihre Vorteile weiterführen wollen. Dass das Nahrungsempire kein von uns erfundenes Versuch ist, wurde in einer Erklärung der bekannten Senator Amerikas geäußert und zugestanden dass die durch PL480 den Bedürftigen verteilte Lebensmittel, ein wirksames Mittel des Imperialismus ist. Auch der erste Koordinator der PL 480 Programme teilt dies genau mit und setzt diese Handlung herab. Für die ideelle Feststellung übertragen wir diese Aussagen von dessen Quellen ebenso hierher.

In der am 12. August 1966 erschienenen Ausgabe des Time Zeitschriftes, sagte der erste Koordinator des Nahrungshilfprogrammes 'Don Paariberg' folgendes:

'Die von fremden Ländern als Hilfe zur Verfügung gestellten Lebensmittel, zerstören die landwirtschaftliche Produktion in diesen Ländern und verursachen die Produzenten entmutigende Entwicklungen. Diese brachten die geholfenen Menschen in die Lage der Opfer des Imperialismus.'

Ausbeuter, die beschlossen haben zurück gebliebene- besser gesagt zurück gelassene Gesellschaften, mit faden Kaloriequellen wie Öl und Getreide zu ernähren und die junge Generation mit Anti-Baby Pillen abzunutzen, denken daran sich an unmenschliche Mittel zu wenden. Eine Meldung in der in Amerika veröffentlichten Zeitschrift namens **Natural Food an Charming**, erklärt die fürchterliche Drohung eines Wissenschaftlers Namens Dr. Joseph W. Goldziher. Goldziher sagt folgendes:

'Um die Schwangerschaftsverhütung der Gesellschaften, die nicht die Vorteile der modernen Kultur besitzen wirksamer zu machen, sollte die zu diesem Zweck benutzte Sterilisierungsmittel in die Stadtwasser und Lebensmittel vermischt werden und somit die Sterilisierung grosser Massen zugesichert werden...'

Die USA führt in ausgewählten Ländern, die Innen-Helfer aktivierend Schwangerschaftsverhütungs-Projekte durch, um nach PL 480 Strategie nach die Quellen der zurückgebliebenen Länder für lange Zeit vollständig zu beschlagnahmen und in diese Länder, ohne mit bewaffneten Stärken zu begegnen, einzudringen. Mit der Begründung dass durch Verlängerung des Bevöl-

kerungswachstums, die Ersparnisse erhöht und somit Investitionen beschleunigt werden, wurde diese Anwendung leider ein Rechtsthema in der Türkei und das Gesundheitsministerium hängt sich mehr an die Schwangerschaftsverhütungsstudien ran...'²

Ich biete eine, mit der PL 480 Strategie; welche die USA Gesellschaften für die Entkräftung und Zerfall des türkischen Nationes, in den Anwendungsbereich brachten; vorbereitete und seit vierzig Jahren geheimgehaltene Bericht, dem Verständnis unserer Nation, ausserdem das Thema zur Verfolgung der Zeitläufe der GVO's, eurer Aufmerksamkeit, an. Ich hoffe dies veranlasst unser Erwachen. Das suchen nach Wegen zu uns zu finden indem wir uns von dem, auf uns bestreuten toten Erde befreien. Und dies ist nur durch überleben auf gesunde weiße und aufrecht stehen möglich.

2 (Ayhan Bilgin, Vakit Zeitung, 23.10.-30.10.2005/ 06.11.-13.11.2005).