

MUHİBBÎ DÎVÂNI'NIN YENİ BİR NÜSHASI MÜNÂSEBETİ İLE



TÜRKLÜK BİLİMLİ ARAŞTIRMALARI
JOURNAL OF TURKOLOGY RESEARCH
49. SAYI / VOLUME
2021-BAHAR / SPRING

Öz: Muhibbî Dîvâni, Kanunî Sultan Süleyman'ın zaman zaman söylediği şirlerin derhal dîvân hâline getirilmesi ile vücut bulmuştur. Padişahın söylediği şirlerin, sıkılıkla dîvân hâline getirilmesi sebebi ile Muhibbî Dîvâni nûshaları birbirlerinden farklılık gösterir. Biz bunlar üzerindeki çalışmamızda bütün nûshaları değerlendirdik. Ayrıca mecmua ve cönlülerdeki şirleri de çalışmamiza dâhil ettim. Muhibbî Dîvâni nihâyet 2016 yılında Türkiye Yazma Eserler Kurumu tarafından yayımlanmıştır. Bu yayından birkaç sene sonra İsrail Millî Kütüphanesinde, eserin yeni bir nûshasının bulunduğu öğrendik ve bunu değerlendirdik. İsrail nûshasında 77 gazelde fazla beyitler çıktıgı gibi, bir şirin iki bendi de fazlalık olarak görüldü. Ayrıca biri mersiye murabba olmak üzere, sekiz gazel de bulundu. Bunun yanı sıra, farklı mecmualarda yer alan biri müstezad olmak üzere, dört gazele daha rastladık. Bunların hepsini topluca "Muhibbî Dîvâminin Yeni Bir Nûshası Münâsabeti ile" adlı yazımızda yayınlıyoruz. Böylece çalışmamızı daha da ileri götürmüştük.

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk edebiyatı, Kanunî Sultan Süleyman, Muhibbî Dîvâni.

On the Occasion of a New Copy of Muhibbi's Divan

Abstract: Muhibbi's *Divan* includes the poems uttered by Suleiman the Magnificent from time to time and immediately penned as a *divan* (collection of poems by one author). Since the sultan's poems were frequently collected and composed as a *divan*, its copies vary widely. We evaluated all of the copies in our study. In addition, we included his poems which were found in different poetry collections named as *cenk* and *mecmua* (*journal*). Muhibbi's *Divan* was eventually published by the Turkish Manuscripts Foundation in 2006. A few years later after this edition, we were informed about a new copy of his *Divan* in the National Library of Israel and we analyzed it. In this copy, there are more couplets in 77 ghazals and two strophes of one poem are seen as extra. Also, eight new *ghazals* are found in total, one of which is an elegy in *murabba* form. Furthermore, we see four more *ghazals* and one of them is written in a *mustezad* form in different journals. We are publishing all of these new poems all together in this study. In this way, we have taken our previous study a step further.

Keywords: Classical Turkish Literature, Suleiman the Magnificent, Muhibbi's *Divan*.

Sorumlu Yazar
Corresponding Author

Prof. Dr. Orhan YAVUZ

Selçuk Üni.
Edebiyat Fak.
Türk Dili ve Edebiyatı Böl.

orhanyavuz@selcuk.edu.tr

ORCID: 0000-0002-1218-4295

Gönderim Tarihi
Received
20.04.2021

Kabul Tarihi
Accepted
15.05.2021

Atif
Citation
YAVUZ, Orhan (2021), "Muhibbî Dîvâni'nin Yeni Bir Nûshası Münâsabeti ile", *Türklük Bilimi Araştırmaları*, (49) 151-167.

ARAŞTIRMA MAKALESİ
RESEARCH ARTICLE

Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Türk şiirinde büyük bir yeri vardır. O her şeyden önce dîvân veya dîvânlar sahibidir. Gerçekten Türk edebiyatında, Osmanlı sahasındaki şairlere bakınca, Muhîbbî, Muhîb ve Muhib mahlasları ile şiirlerini yazan padişah, şairler içinde ön sıralarda yer alır. Gazellerinin ve manzumelerinin sayısı dört bin üç yüz civarında olan Muhîbbî, bu yönyle hükümdar şairler içinde, birinci olarak karşımıza çıkar. Onun dîvân veya dîvânlarına bakınca, İsrail nûshası da dâhil, yirmi civarında nûsha ile karşılaşırız. Bu da büyük padişahın şiirlerine çok ilgi duyulduğunun ve şiirlerinin çok okundığının bir göstergesi olmalıdır. Hakîkaten, onun şiirlerini devrin şairleri takip etmişler ve bu şiirlerin bazılara nazire, tahmis başta olmak üzere başka nazım şekillerinde şiirler de yazmışlardır. Fakat bunda onun hükümdar olmasının da payı büyktür. Şair padişah,

Yiter şî'rûme zînetdûr ma'ânî
Ne hâcet ana tezhîb ile cedvel

dese de *Muhîbbî Dîvâni*'nın hangi nûshası olursa olsun müzeyyen, süslü olarak karşımıza çıkar. Hatta her bir gazeli süslenip tezyin edilir. *Dîvân*'ın nûshaları da şiir sayısı bakımından birbirini tutmaz. Buna sultanın belirli zamanlarda söylediği şairlerin hemen dîvân hâline getirilmesi yol açmıştır. Daha açık söylemek gerekirse, padişah şiir söylemiş, maiyetindekiler bunları hemen dîvân hâline getirmışlardır. Tertip edilen dîvânların birbirlerini tutmamasının sebebi bu olmalıdır. Kısaca belirtmek gerekirse, yazıldıkça yazılan ve birbiri ardından uzayıp giden bu gazeller silsilesi bazen bir dîvân olarak tertiplenmiş, bazen olduğu yerde yazılmış, bazen bir mecmuada yer almıştır. Onun için *Muhîbbî Dîvâni*'nın nûshaları çeşitlilikçe çeşitlenmiş ve bunlar birbirlerinden farklı şekillerde görünmüştür. Neticede bu dîvânlardan faydalananlarak yeni dîvânlar ortaya konmuştur. Bunların ele alınarak büyük bir titizlikle ve sabırla yazılması, süslenmesi yorucu olduğu gibi, Türk kültür ve şiirine de büyük bir hizmet olmuştur.

Dîvân nûshalarını gözden geçirirsek, Topkapı Sarayı Kütüphane-sinde padişahın kendi el yazısı ile karşımıza çıkan nûsha, seçme şairler ihtiyaç eder. Mevlânâ Müzesi Kütüphanesindeki nûsha da seçme şairlere yer vermiştir. İstanbul Üniversitesi'nde bulunan (TY. No. 1976) derkenarlı nûsha, dîvânın sonuna kadar yazılmadığı intibâını verir. Bu nûshada, sayfa düzenin korunması açısından gazeller genellikle beş beyit yazılmış ve şairlere bir ölçü konulmaya çalışılmıştır. Millî Kütüphanedeki nûsha da bunun aynısıdır. Tabiî bu da bir keyfîlikten doğmuştur ve bir eksikliktir. İstanbul Arkeoloji Müzesindeki nûsha ise harekeli ve müzeyyendir. Nuruosmaniye nûshası, alfabetik yönden gazellerin dizilişini gözden geçirdiğimizde, hacim itibarıyle diğerlerinden farklı bir görünümde üç dîvânmış gibi karşımıza çıkar. Bütün bunlar göz önüne alınınca, bu nûshaların her birinin

kendisine göre bir özelliği vardır ve muhtevaları da birbirini tutmamaktadır. Biz bütün bunları gözden geçirerek, *Muhibbî Dîvâni*'nı iki cilt hâlinde Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının himmetleriyle 2016 yılında yayımladık (Yavuz-Yavuz, 2016). Ancak Kanuni Sultan Süleyman Han'ın *Dîvân*'ının başka yerlerde de bulunacağını hiç aklımızdan çıkarmadık. Bunun yanında, mecmuaların içinde başka şirlerin yer alacağını da düşündük. *Dîvân*'ı neşrettiğimiz zamandan beri, bu merak ve gözlemler içinde idik. Bu düşüncemizde yanıldığımızı gördük. Bu sahada çalışan değerli ilim adamlarımız *Muhibbî Dîvâni*'nın yeni bir nüshasının İsrail Kütüphanelerinde bulunduğu haberini verince, bu eseri de ele alıp değerlendirme yoluna gittik.

İki yüz doksan bir varak olan, edindiğimiz intibalara göre Şehzâde Mehmed'in ölümünden birkaç sene sonra tertip edilen ve 1155 şiir bulunan bu nüshada 950 gazel yer almaktadır. İsrail nüshası, diğer bütün Muhibbî dîvânları gibi müzeyyen bir cilt olarak görülürse de ayrı bir sadelikte karşımıza çıkar. *Dîvân*'ı tertip eden kişi eserin başında *Münâcât-ı Kâdiyyî'l-Hâcât* başlığı altında, yayınladığımız dîvânda da yer alan, Allâhu taâlâ için,

Zikr-i Bismillâhirrahmânirrahîm

Âşikâr u gizlüye sensin Alîm

Kelâm-ı Hakk'a her kim ki gönülden olmaya mâ'il

Olur her itdûgi ebter ü her ne eylese bâtlî

Dest-i kudretle yok iken âlemi var eyledün

Kimini Müslüm kılup kimini küffâr eyledün

beyitleri ile başlayan üç gazel yazdıktan sonra (1b-2a), naat kısmına geçmiştir. Neşrettiğimiz *Dîvân*'da yer alan bu naatlar da;

Çün ezel ressâm-ı kudret yazdı hüsnün ber-kemâl

Nakş-ı sun'ıduririşmez ana hîc fehm ü hayâl

Tanrı'nun hâs kulisin bir adun oldı Mahmûd

Sende cem' oldı sehâ vü kerem ihsân-ıla cûd

Âh kim vardur benüm başumda bin dürlü hevâ

Ger inâyet itmesen ömrüm olur cümle hebâ

beyitleri ile başlayan üç gazeldir.

Nüshanın 5a varağına kadar yer alan kısmında tezyinat, süslemeler vardır. Lakin 3b ve 4a sayfaları sadece süslemeye ayrılmış ve boş bırakılmıştır. Bu süsleme dikkat çekicidir. Bu kısmındaki son naat (4b-5a) ise tezyinat bakımından eşsiz görünür.

İki bölümden meydana gelen *Muhibbî Dîvâni*'nın 281a varağına kadar olan kısmında Türkçe, daha sonraki kısımda Farsça şirler yer almaktadır. Bu nüshanın tamamı 291 varak tutmaktadır. *Dîvân*'ı tertip eden kişi, genellikle gazellerin başına başlıklar yazmış, ayrıca kimi gazellerin bazı beyitlerini yazdıktan sonra iki misra yanlamasına vermiştir. Bu durum gazellerin içinde de görülür ve *Dîvân*'ın 57a sayfasından başlayarak yer yer 59b, 95a-98a, 99b, 101ab, 103b, 108ab, 109b-110a, 118a, 119b, 124a-125b, 130a-131b, 135a-136a, 144b-148ab, 151ab, 158ab, 203b, 205b, 209a-210b, 212ab, 231b, 232a, 234a, 244a, 277ab, 278b-279b, 285a varak ve sahifelerinde kendini gösterir. Gazellere konan başlıklarda da yer yer süslemeler ve padişaha dualar vardır.

Muhibbî Dîvâni 2016 yılında, iki cilt hâlinde Türkiye Yazma Eserler Kurumu tarafından yayımlandı. Eserle ilgili bütün nüshaları gözden geçi-rip karşılaştırdık; hatta cönklerden mecmualara kadar çeşitli kaynakları tara-raryarak Muhibbî'nin bütün şiirlerini vermeye gayret ettik, çalışmamızı titizlikle yürüttük ve her türlü tenkide açık olduğumuzu bildirdik. Ancak eserin neşrinden birkaç sene sonra *Dîvân*'ın İsrail nüshası ile karşılaştık. Yeni ortaya çıkan bir nüsha olması dolayısıyla, elbette farklılıklar olacaktı. Çalışmamızla karşılaşırınca dört müfredle, 77 gazelde farklı beyitler gör-dük. Bunları yayınladığımız *Dîvân*'daki şiir numaralarına göre tespit ede-rek, kaçınıcı gazelin kaçınıcı beyitleri olduklarını yazdık ve müfredleri de ekledik. Ayrıca 3542'nci şiirin iki bendinin noksanlığına şahit olduk. Bun-ların kaçınıcı bent ve beyit olduklarını göstererek, nereye eklenmeleri ge-rektiğini, gazel ve beyit numaralarını vererek işaret ettik. Ayrıca şairin çok sevdigi şehzâdesi Mehmed için yazdığı mersiyesi ile sekiz de gazelini, bi-zim yayınladığımız *Dîvân*'da bulunmayan şirler olarak tespit ettik. Bun-ları çeşitli mecmualardan elde ettiğimiz dört gazel ve iki müfred ile birlikte yayına hazırladık.

Sonuç olarak, gazelleri tamamlayan yetmiş yedi beyit, altı müfred ve iki bend, bir mersiye ile on iki gazeli ilim âlemine sunduk. Ancak *Muhibbî Dîvâni* bu şirlerin ilavesi ile de tamamlanmış denemez. Çünkü *Dîvân*'ın başka nüshaları ile karşılaşılabilcegi gibi, mecmua ve cönklerde veya başka yerlerde bizim ulaşamadığımız manzumelere de rastlamak mümkün olabilir. Şimdilik bunları toplayıp ilim âlemine sunmakla çalış-mamızı biraz daha ileri götürmüş olduk. Burada dikkat çeken bir husus, İsrail nüshasından aldığımız mersiye murabba ile Süleymaniye Kütüphânesi Koleksiyonu 171 numaralı Mecmua'dan aldığımız müstezad semâi gazelin farklı şirler olmasıdır. Murabba mersiye;

Şehzâdeler güzîdesi sultân Mehemmedüm

misra dışında, işitilmeyen ele geçmemiş bir şiirdir. Kanuni bu şiri ile, bir mersiye şairi olarak karşımıza çıkar. Sultanın oğlu Mehmed'in

ölümü üzerine yazılan, 10 Ocak 2021 tarihli *Türkiye* gazetesinde yayımlanan bu şiir, herhalde kültür tarihimizde bir ilkdir (Yavuz, 2021). Osmanlı kültür ailesinde Cem Sultan’ın oğlu Oğuzhan için yazdığı mersiye, şehzade Cem’in ağızından ogluna söylemişmiştir. Bunun son örneği Sultan Abdülaziz Han’ın şehid edilmesi üzerine 1308/1890 yılında *Muhibbî Dîvâni*’ni eski harflerle ilk defa yayımlayan Âdile Sultan tarafından yazılan mersiyeyi de göz önüne alırsak, Osmanlı padişah, şehzâde ve hanım sultanların da ağlayan şirler yazdıkları görmekteyiz. Buna kültür tarihimizde ilk defa Orhun Abidelerinde Bilge Kağan’ın, kardeşi Kültigin'e söylediği yashı yazılarında rastlıyoruz. İşte bu mersiye, bize Kanuni'nin yalnız neşeli şirler, naatlar, tevhidler, kahramanlık ve aşk şirleri ile şarkılar yazmadığını, bütün bunların yanında onun bir mersiye şairi olduğunu da göstermektedir.

Müstezad şire gelince, büyük padişahın bu tarzda da kendini gösterdiğini, hüner ve sanatının bu yönü ile de çeşitliliğini belirtmemiz gereklidir. Osmanlı sultanlarının dîvânlarına baktığımız zaman, bildiğimiz kadarı ile hânedan şairleri arasında Muhibbî'nin bu şiri ile müstezad bakımdan bir ilk olduğu ve bir yıldız gibi parladığı görülür. Bütün bunları göz önüne alırsak, Kanunî Sultan Süleyman Han’ın edebiyat dünyasındaki büyülüyü hemen ortaya çıkar. Biz ilim âlemine sunduğumuz bu şirlerle, *Dîvân’ı* daha da zenginleştirirken, Muhibbî'nin şahsında bütün Osmanlı sultanlarını hayırla yâd eder ve hepsine Allahu taâladan rahmet dileriz.

KAYNAKLAR

- ADİBEŞ, Ahsen (2018), *Süleymaniye Kütüphanesi Mevlevîhânesi Koleksiyonu 171 Numaralı Mecmua (116-232)*. İnceleme-Karşılaştırmalı Metin, Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
- BAYDAR, Songül (2017), “Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi Koleksiyonu 26 Numaralı Cönk (137-286), İnceleme-Karşılaştırmalı Metin”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
- BAYRAM, Ömer (2005), *Azerbaycan Sahası Tezkireleri ve Seyyid Azim Şirvanî'nın Tezkiresi*, Yayımlanmamış Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Dîvân-ı Muhibbî* (1552), İsrail Millî Kütüphanesi, Nu. Ms.Yah.Ar.1065.
- Mecmua* (yz), İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi, Nu. 74.
- Mecmua-i Eş'âr* (yz), Millî Kütüphane, Nu. 06 HF3769.
- YAVUZ, Kemal - YAVUZ, Orhan (2016), *Muhibbî Dîvâni* (2 Cilt), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yay., İstanbul.
- YAVUZ, Kemal (2021), “Yılın Raporu ve Muhibbî'nin Bir Şiiri”, *Türkiye Gazetesi*, 10.01.2021.

A. Mecmualardaki Şirler

1) Süleymaniye Kütüphanesi Mevlevîhânesi Koleksiyonu 171 Numaralı Mecmua (Adibeş 2018).

MÜSTEZÂD SEMÂÎ

Senün işkuñ ile her şeb fiğân eyler dil ü cānum
 İnan vallâhi sultānum
 Firâkuñdan kerem kıl kalmadı bir yerde mihmānum
 Efendüm Yūsuf-ı sānīm
 Revā mı nār-ı hicrān ile olsun murğ-ı dil ġamnāk
 Kerem kıl aşlı nesli pāk
 Müdāmā ḥāne-i dilde mükedder derde dermānum
 Yetiş ḥāzıķ-ı Loqmānum
 Firāk-ı ḥasretüñden yandı bağrum iy melek-zāde
 Düşürdüñ āh u feryāda
 Der-i bülbül gibi her demde var bu nāle efgānum
 Cemâl-i verd-i ḥandānum
 Gül-i ruhsāruña artdı fiğānum dil çü bakdukça
 Vücûdum nāra yakdukça
 Göñül şehrinde şimdi pek ziyāde oldı hicrānum
 Senünçün dīde-giryānum
 Muhibbī derd ile her dem sūzān içre dolansun mı
 Bu dil bahri bulansun mı
 Temāşā eyle iy meh-rū ki ben bir cismi biryānum
 Mürüvvet eyle cānānum

2) Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi Koleksiyonu 26 Numaralı Cönk (Baydar 2017)

SULTÂN SÜLEYMÂN KÂNÛNÎ MÎ-GÛYED

Ol bizüz kim yitmiş iki milletüñ iħrāciyuz
 Nün sırrın fehm iden kāf ile nūndan nācīyüz
 Külle yevmin hüve fī-se'n āyetinden anladuk
 Sī vü dü deryā-yı zātuñ bist ü heşt emvāciyuz
 Postumuz Seyyid Nesīmī teg yülerlerse eger
 Biz dahı dārū'l ene'l-Ḥaḳḳ'uñ bugün ḥallāciyuz
 Nür-ı zāti vech-i pākde göreliden ādemüñ
 Ka'be-i ulyāya irdük her nefesde hāciyuz
 İy Muhibbī pādişāh-ı 'ālemüm gerçi bugün
 İşiginde fazl-ı ḥaḳḳ'uñ bende-i muhtāciyuz

3) *İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi 74 Numaralı Mecmua (Mecmua yz).*

GAZEL

. . . - - / . . . - - / . . . - - / . . . -

Āh kim ara yire düşdi yine kār-ı firāk
Key katı müşkil olurmuş didiler nār-ı firāk
Yine cān bülbülü ger görmez-ise gül yüzini
Ne cezālar ide benüm cānuma kār-ı firāk
Dōstlar kūh-ı belā içre gider dil ġam-ıla
Gireli[den] ara yire gül-i gülzār-ı firāk

Nice bir aka yaşum Dicle vü Ceyhūn'a dönüp
Dilerem görmeyevüz bir dahı iy yār firāk

Nār-ı hicrān elemin her kişi bilmez nicedur
İy Muhibbī eridür āhen-ise nār-ı firāk

4) *Millî Kütüphane, 06 HF3769 numaralı mecmua (Mecmua-i Eş'âr yz).*

GAZEL

. - - - - / . - - - - / . - - - - / . - - -

Belāyi bende-i zülf ü zenaħdān olmayan bilmez
Benüm ḥälüm esīr-i bend ü zindān olmayan bilmez
Mey-i ḥamrā yine kendü kanumi içdüğüm cānā
Derūni lāle gibi toptolu kan olmayan bilmez
Göñül maħżun u baħtum nā-müsā‘id ḥayretüm cānā
Muhaşşal ḥaṭṭuň esrāriyla ḥayrān olmayan bilmez
Didüm tīg-ı müjeň kan itmege bādī nedür didi
Bu rāzi milket-i ‘ışk içre sultān olmayan bilmez
Muhibbī'nüň ta‘accüb eylemen āh u fiġānından
Anuň ḥālini bülbül gibi nālān olmayan bilmez

5) *Seyyid Azîm Şirvânî Tezkiresi (Bayram 2005)*

MÜFRED

- . - - / - . - - / - . - - / - . -

Ḳadd-i yāra kimisi ar‘ar dimiş kimi elīf
Cümlenüň maķşudu bir ammā rivāyet muħtelif

MÜFRED

. . - - / . . - - / . . - - / . . -

Mey-i maħbūb iledür zevkî behiştün̄ hemān
Haber alduk o ḥarafdan bize Ādem geldi

B. İsrail Nüshasındaki Şirler

*1) İsrail nüshasında olup yayında olmayan manzumeler
(Dîvân-i Muhîbbî 1552)*

GAZEL

. - - - - / . - - - / . - - - / . - - -

- 51b Ezelden nûş olan cânâ senüñ ‘ışkuñ şarâbıdur
Anuñçün bezm-i ǵam içre yanın bagrum kebâbıdur
Belâ kûhsârı başumdur iki ‘aynum anuñ ‘ayni
Ğamâm eksük degül anda meger āhum sehâbıdur
Yaşum târını al itdüm kemâna döneli ķaddüm
Belâ bezminde nâlışler iden bagrum kebâbıdur
Selâmet gözleyen zâhid melâmet isteyen ‘âşık
Anuñçün nâmi ‘uşşâkuñ cihân içre һarâbıdür
Temevvüc eylese tañ mî Muhibbî eşk deryâsı
Anı cûş itdüren her dem bu gönlüm iżtîrâbıdur

GAZEL

. - - - - / . - - - / . - - - / . - - -

- 56a Kad-i dildârı kim görse ne һoş serv-i revân dirler
Gözüm yaşını yanında görüp cûy-i revân dirler
Devâdur derdüme la‘lûñ didüm iy lebleri ‘Isâ
Gelüp didi ki iy miskîn buña vehm ü gümân dirler
Su’âl itdüm etîbbâdan nedür bu derdüme dermân
Cevâbında çeküp cevrin ölince baña yan dirler
Benüm bu sînede dâgum görüp tâ‘n itme iy zâhid
Buni fehm eylemezsin sen buña dâg-i nihân dirler
Okunmaz kışşa-i Mecnûn añılmaz Vâmîk u Ferhâd
Îşidenler benüm kışşam ‘acâybî dâsitân dirler
Benüm feryâd u āhumdan uyumaz murğ-ila mâhî
Îrişmez gûşuña cânâ buña şâhum cihân dirler
Muhibbî derd-i hicrûňle ölümlü һasta olmuşdur
Saña ‘ömr-i dîrâz olsun yolunda virdi cân dirler

GAZEL

- - - . - / - - . - / - - . - / - - . -

- 68a Başum belâ kûhsâridur āhum ola sehâblar
Vire cihâni ǵarķaya ‘aynumdan akan āblar

Sanur peleng-i bışedür gören beni bu dâg-ila
 Yâhûd üşüp yirler etin sanur gören gûrâblar
 Bu eşk-i çeşmüm kâtresidür siz anı sanmañ nûcûm
 Kim sînem üzre penbe-i dâgum-durur mehtâblar
 Cün şevkden aşûfet cânlar kila dönmişler sanur
 Bu gorinen mûlар degüldür zülf-i ‘anber-tâblar
 Yazmañ Muhibbî derdini tâhîre gelmekdür meçâl
 Ol niçe faşl u bâbdur mümkün degül hisâblar

GAZEL

. - - - / . - - - / . - - - / . - - -

- 159a Görüp zülfine dolaşdı ebed geçmez hevâsından
 Cihânda var mı kurtılmış ola göñül belâsından
 Ezel bezminde bir cûr'a lebinden çünkü nûş itdüm
 Oluram haşre dek ser-mest anuñ zevk u şafâsından
 Muhabbet milkine şâhum ‘alemdür dûd-ı dil elde
 Dögulse sîne-i tablum dola ‘âlem şadâsından
 Ne tañ ger tekye-i ‘îşkuñ çerâğın rûşen eylersem
 Oğul idüp beni Mecnûn geçirmişdir yakasından
 Gözüm yaşını kâf' itmek dilerseñ hâk-i pâyuñ ko
 İki gözüm içün yegdür cihânuñ tütîyâsından
 Bu dünyâ âşiyânında saña beg dirse aldanma
 Senüñ teg niçe ol yavrı uçurmışdur yuvasından
 Muhibbî her ki ‘âşıkdur devâ ister mi hîç derde
 Anuñçün külli ben geçdüm etíbbânuñ devâsından

GAZEL

- . - - / - . - - / - . - - / - . -

- 191b Yaş dök iy çeşmüm dem-â-dem bu dil-i mihnetkeşe
 Yoñsa yanar sînemüñ içinde âh-ı âteşe
 La‘line el sunma eyle çeşm-i mestinden hazır
 Hançeri elde iken ulaşma gel bir serhoşa
 Dâqlarla deş-i gamda sînemi her kim göre
 Beñzedür şâhrâ yüzinde zâqlar üşmiş leşe
 İstemle vaşlin naşîbüñ cün senüñ hicrân-ımış
 Çäre ne her ne ki yazıldı gelür âhir başa
 İy Muhibbî âh kılsam eşk-i çeşmüm mevc urur
 Korkaram kim kaynayup deryâlayın bir gün taşa

GAZEL

. - - - - / . - - - - / . - -

- 246b Ezelden çün maḥabbet cāna düṣdi
Anuñçün dil be-küllī yana düṣdi

Bu dil murǵına cānā zülf ü ḥälüñ
Biri dām u birisi dāne düṣdi

Mu‘aṭṭar oldı bu dehrüñ dimāğı
Meger zülfeynüñ üzre şāne düṣdi

Şehā mey yirine mestāne çeşmüñ
İçüp nā-ḥaḳ bu kanum kana düṣdi

İşitdüm vaşlı gencidür ḥarāba
Bulam diyü bu dil vīrāna düṣdi

Muḥibbi başdan aşdı eşk-i çeşmüm
Yine dil zevraķı ‘ummāna düṣdi

GAZEL

. . . - - / . . . - - / . . . - - / . . . -

- 246b Bilmedüm çarḥ-i felek n’eyledi ne āl itdi
Elif iken bu benüm kāmetümi dāl itdi

Kāmetüm kim göre sanur anı zer ḥalkasıdur
Ğam ayaglara salup pāyına ḥalḥāl itdi

Sīne bāğı yine zeyn oldı ǵazal güller ile
Ser-te-ser kanlu yaşum çevremi hep al itdi

Ayağı tozin alup cāna berāber sataruz
Ḥāce-i ‘iṣk gör āhir bizi dellāl itdi

‘Ār u nāmūs-ıla başdan başa yanup yakılup
Pūte-i ġamda Muḥibbi’yi felek ḫāl itdi

GAZEL

. - - - - / . - - - - / . - -

- 248b Yolunda ḥāṣil itdi rūy-i zerdi
Anuñçündür ki var bagrında derdi
Şarāb-i ‘iṣk içüp her dem yirem ġam
Ğamuñdan özge dil hergiz neḥordi
Şeb-i hicründe başdan başa derdüm
Niçeye dek ćekeyüm ben bu derdi
Beni ugratmadı kimse belāya
Tu kerdi vü tu kerdi vü tu kerdi

Sakın kalma Muhibbî cân u başa
Bugün çün ‘ışka basduñ pây-ı merdî

MURABBA

- - . / - . - . / . - - . / - . -

- 260a İy Ka‘be-i bekâya giden mîr-i erşedüm
İy saltanat sipihrine mehtâb-ı es‘adum
İy tahtgâh-ı hulde emîr-i muhâlleddüm
Şehzâdeler güzîdesi Sultân Mehemedüm
- Begler görün ki n’itdi baña tâli‘-i siyâh
Ebr-i sefîd içinde nihân oldu mihr ü mâh
Cân gülşeninde gönca iken hâke düşdi âh
Şehzâdeler güzîdesi Sultân Mehemedüm
- Cân u göñül vişâliyle şâdkâm-ıdı
Tursa otursa serv gibi hoş-hîrâm idi
Gelse maķala bülbül-i şîrîn-kelâm idi
Şehzâdeler güzîdesi Sultân Mehemedüm
- Nâgâh çekdi perdeye rûy-ı vişâlini
Sem‘a irişmez eyledi şîrîn maķalini
Eglence kodı dünyede cânâ hayâlini
Şehzâdeler güzîdesi Sultân Mehemedüm
- Gülberg-i bûsitân-ı zemîn ü zamân iken
Gün gibi nûr-ı dîde-i cân u cihân iken
Terk itdi tâc u tahtı henüz nev-civân iken
Şehzâdeler güzîdesi Sultân Mehemedüm
- Nice yanup yakılmayalar mâder ü peder
Olmuşdı hüsn-i hulk-ıla cân gibi mu‘teber
Didi Muhibbî riħleti târîhin âh ider
Şehzâdeler güzîdesi Sultân Mehemedüm

MÜFRED

. - - - / . - - - / . - -

- 272a Emer Hüsrev şeker Şîrîn lebinden
Dil ü cândan cûdâ bî-çâre Ferhâd

MÜFRED

- - . / . - - . / . - - . / . - -

- 272b Kim merd-ise alur sözümi ol hâkîkate
Gerçi ki şol ekserî[si] şimdi mecâzadur

MÜFRED

. - - - / . - - - . / . - - . / . - - -

- 276a Nigārā eglenürsin sen benüm yok zerre eglencem
Bu rüşendür ki gülşende güle her hāreglence

MÜFRED

- - - . / - . - . / . - - . / - . -

- 278a Cān menzil aldı ok gibi iy dōst hevāñ-ila
Virmiş ḥudā ezel kuvvet-i saht ‘ışk yayına

2) *İsrail nüshasında olup yayında olmayan beyitler (Dīvān-ı Muhibbî 1552)*¹

23b	Görmedüm bir saña beñzer māh-rū ‘Ālemi kıldum ser-ā-ser cümle geşt	302/4
	İy sitem-ḥū atuban seng-i cefā Eyledüñ bu şīşe-i gönlüm şikest	302/6
25a	Gül yüzüñden gülşen içre berg-i gul olmuş hacil Serve kim diyebilür kaddüne beñzer servest	235/4
	İy göñül murğı ko feryādı ḥalāşa çäre yok Çeşmi şayyādı kılupdur zülfünүñ agında set	235/5
30a	Ḥurūc itmek diler Ye’cūc nefsüñ Eger tevhīdi sedd it tā ola red	406/3
32a	Ger cem’ iderler haşre degin derd ü belāyı Kim dir ki olur bu dil ǵamnāke berāber	1125/5
	Bir görme rakīb-ile beni rāziyam öldür Bülbül hīç olur mi zāğ-ı nā-pāke berāber	1125/6
32a	Hicrān şebinde çokları gördüm helāk olup İstemedüm ki diye baña vaşl-ı yār olur	127/3
39b	Bir gül ‘izār şevķına dil murğzārinı Tā şubh olinca subħa degin aglayan bilür	111/3
	Bir serv-ḳad ayagına yaşum revānimı Ger sorar-ısañ cūlara sor çağlayan bilür	111/4
	Bu sözlerüm ki her biri bir gevher olduğın Dakar gūşına kıymetini aňlayan bilür	111/8

¹ Soldaki varak numaraları, Dīvān’ın İsrail nüshasındaki varak numaralarıdır. Beyitlerin sağında yer alan numara ise, bizim daha önce yayımladığımız Muhibbî Dīvāni’ndaki şiir numaralarıdır. Bu kısımda verilen beyitler, bu şiirlerin ilgili beyitleri yerine geçmelidir.

40b	Elin karsar çenâr serv raşqa girmiş Bile gönlünce olmış yâsemendür	112/2
	Elinde şâgari nûş itdi lâle Anuñün mest ü çâk-i pîrehendür	112/4
	Biline baglayup tîgini sûsen O meclis içre derbânlık idendür	112/6
	Ötüp kumrı cigerden çagurup dôst Görinen tavkı anuñ âhdandur	112/8
	Giceler şübhâ dek derdiyle bûlbûl Îñiler nâle eyler nây-zendür	112/9
45b	Âteş-i ‘ışkuñ niçe yakdı bu gönlüm kişverin ‘İbret alup ehl-i derd olanlar itsün nâri seyr	1054/4
45b	Dâr-i dünyâya nazar kıl iki gözlü köpridür Ugrayup bay u fakîr mîr ü gedâ âhir geçer	1055/5
46a	Benümçün dôstum düşmen dir-imîş terk-i cân itmez Yolunda olduğum vallâh güzâf eyler güzâf eyler	1047/5
47a	Ol perînûñ görinen zülfeyni mi ya dûd-ı âh Bir nażarda gâyib olur yoħsa anlar per midür	1049/4
49a	‘Işk dergâhında geh dervîş olanlar şâh olur Gâh olur kul olmak ister kendü kendin şâh satar	1041/5
	Gevher-i tab‘um-durur hârc itdögüm şâm u seher Hâvf kilmaz anuñ-içün şî‘r-i bî-pervâ satar	1041/8
49b	Kim leb-i şîrîne cân virse olur ol kûhkén Leylî zülfine göñül bend eyleyen dîvânedür	1059/4
	Zâhidâ sen künc-i mescidde selâmet ol yûri Ben melâmet ehliyem mesken baña meyhânedür	1059/6
65a	Göñül çün ugraduñ derbend-i ‘ışka Virûrsin cân u ser çün bâcumuzdur	1113/4
	Beni redd itdi Ka‘be kapusından Dimedi bunca yîllik hâcîmuzdur	1113/5
81a	Bir ‘ârızi gül şevkîna dil murğârını Tâ şübh olinca ǵonca-şîfat aglayan bilür	1111/3

	Bir serv-kad pâyına bu yaşam revânını Ger sorar-ısañ cûlara sor çaglayan bilür	1111/4
	Bu sözlerüm ki her biri bir gevher olduğın Dakar gûşina kıymetini añalayan bilür	1111/8
100a	Derd-i dilden dün tabîbe hälümü ‘arz eyledüm Baña bu derdüñ didi kim dir cevâbı var-ımış	1401/3
114a	Per açarsa gözine kâfirüñ ‘anķä görine Heybet ‘arz itse ne tañdur dil-i düsmâna şadaķ	1648/5
116a	Lebleri üzre hâtı gelse ta‘accüb itme kim Kanda kim sekker ola dinür mi hîç karinca yok	1589/3
116b	‘Işk vâdîsine düşen zâr u sergerdân olur Dakar âhîr boynuma zencîr Mecnûnvâr ‘işk	1654/4
123b	Hezârân cân kılam ol hicre ķurbân Soñuci vaşla ire ol cüdânuñ	1861/5
127a	Şeb-i zülfinde şem-i hüsne karşı Olup pervâne yana yana girdüñ	1877/3
133a	Virse ziyâ bu ‘âleme ruhsarı tañ degül Kim dir ki anuñ gün yüzü alni ķamer degül	2019/5
150a	Bülbülüñ günü nâle ile geçer Güle hemdür hâr u ħes n’idelüm	2376/3
156a	Ya bulam sen cevheri yâħū virem cân u seri Sû-be-sû çarlı gezüp senüñ talebkâruñ olam	2342/5
156b	Ķiyemet-i derdi bilenitmeye dermâni taleb Çok devâyı n’iderem derd-ile çün yâruñ olam	2342/8
159a	Haķkâ budur ki dimezdüm agzuña beli Şekker lebüňle itmeye idüñ kelâmi sen	2712/4
	Kalur mi göñül murğına hergiz ħalâşa yol Döküp hälüni zülfüni itdükde dâmı sen	2712/5
160b	Cân virüp bûseñe iy dôst nedür çâre didüm Gül gibi güldi didi tut yürü her hâr etegin	2705/2
166b	Göreyim ben seni âhîr girîbân çâk tâ-dâmen Baña mâni’ olur vuşlat deminde pîrehensin sen	2658/5
171b	Sanmañuz bâd-ı şabâdan dökilür gülşende gül Bülbülüñ âhî-durur seyle virür gül evrâkın	2506/3

175b	Görmeyem kûyuñ içre ağıyâri Dilegüm bu ki nâ-bedîd olsun	2717/5
181b	Eşk-i çeşmümden-durur şâhrâda yir yir lâleler Dûd-ı âhumdan felekler nicesi boyanmasun	2648/5
185b	Dahı başumda yok ‘âklum perî-ruhsâr-ımiş bildüm Gözümüñ çeşmesârında çü kıldum ol nigâhı ben	2713/3
188a	Bir naşar gördü yüzüñ oldı hemân mâh hilâl Gören âşüfte olur kim ne ‘aceb rûdур bu	2773/4
188b	Hüsnine hâyrân olupdur ins ü cân hûr u melek Çün hâkîkatdür sözüm hâcet deguldür güft ü gû	2775/2
191a	Gözi mestânlik mi yoħsa nergis Dilâ fulfül mi yegdür yoħsa hâle	2864/2
192b	Bildi ki vefâ bulmayısar devr-i zamânda Geydi siyehi bakmadı hîç aga benefše	3149/7
194a	Yüzi şâhindür ko ögrensün göñüller almasın Dir uçurma kapa dursun göñül ol şâhbâzuma	3099/4
200a	Dâg üzre yakam bir dâg sînemde vü bagrumda Hâlini eger görsem ben hâsta tudagında	3113/5
	Hâl-i siyehin dâne dil murğı görüp beñzer Zülfî anı bend itdi kaldı ebed agında	3113/6
200b	Başında herkesüñ bir dürlü sevdâ Kul olur ehl-i dil zîbâ cemale	3109/5
205b	Reh-i kûyunda aḥvâlüm niçe yıldur ki ‘arż itdüm ‘Aceb bu yâr-ı nâ-mihrüm dahı vâķif degül hâle	3125/2
	İşitdüm naķd-i cân ister metâ‘-ı bûseye dilber Bu bâzâr degme kez girmez ele iy derdmend ele	3125/3
207b	‘Işk yolında yûri cân vir cüvân-mertlik budur ‘Âşikam dir çok bulunur bakma sen her nâ-kese	3127/4
217a	Āteş-i âhum odından yanalı ‘arż u semâ Degme kes tâķat getürmez oldı tâb-ı Ka‘be’ye	3102/2
225a	Didüm ki işigüñe Ka‘be dirler Didi ķurbân gereksin didüm ārî	3442/4

- 226b Seng-i miḥnetden meger yapmış ezel bennā-yı ‘ışk
Anuñ-içün dilde muḥkem eylemişdür dāruñi 3447/4
- 236b Mecnūn düşüp vādīye ammā benüm gibi
Rüsvā olup olmadı bāzār ‘āşıķı 3208/4
- 237a Suç-ısa çok sevdüğüm çokdur günāhum dir idüm
Ol ḫamer-ṭal'at perī-ruhsārı görsem bir daḥı 2481/4
- Yanar-idum şem‘-i hüsnine anuñ pervāneveş
Bir gice ol bezm-i pür envārı görsem bir daḥı 2481/6
- 241b Keseyim kūh-ı ġamı ‘ışkuñ-ila şāyed ola
Nāmum iy Ḫusrev ü Şīrīn dehenān kūhkeni 3450/3
- 244b Cihān içün benüm diyü dutanlar gitdiler bir bir
Ferīdūn Ḫusrev ü Dārā Sikender ne ḥo Cem kaldı 3487/5
- 246b Bu ḡaflet mestliginden ya İlāhī
Ecel gelmezden öñdin sen bizi ay 3484/5
- 247b Geldüğince şāh-ı ġam ayagına īşār içün
Göz yaşından hāzır eyle tuḥfe rāh-āverdümü 3491/4
- 249b Ne leṭāfet ma‘denisin bilmedüm gerçi velī
Bu ḫadar var sīnem içre cāna beñzetedüm seni 3479/5
- Derd hem-dem eşk-i çeşmüm olalı baňa şarāb
Meclis-i ġamda i dil biryāna beñzetedüm seni 3479/7
- Gönlümi yagmaya virdi san Muğaldur gözlerüñ
Dost iline hükm iden ḥakana beñzetedüm seni 3479/8
- Eşk-i çeşmüm bir tarafından dūd-ı āhum bir taraf
İy göñül zencir-ile arslana beñzetedüm seni 3479/10
- 254a Kızarsa āh u nālemden ‘aceb mi ḥaddüñ iy dilber
Yalıñlandurmasa olmaz kaçan kim bād ese odi 3456/3
- Yañılup bir ḥaṭā-y-ila rakībi añma şī'rūnde
Keder virür ḫasāvetdür gider billāh o merdūdı 3456/6
- 254b Kametüñ çeng eyleyüp başuñdan eyle tārlar
Giceler tā şübh olınca iñle iy dil nā gibi 3458/2
- 255b Kūyına varsa yagar başa melāmet daşları
Döndürür mi yüz görüñ bu ‘āşıķ-ı bī-bākini 3470/2
- Baḥr-ı eşkünde cihān bir fūlk olup āhum direk
Zevraķin mehdən kılup günden anuñ külekini 3470/4

3) İsrail nûshasında olup yayında olmayan bentler (Dîvân-ı Muhibbî 1552)

262a İy tabîb-i dil n’içün gözden bırakduñ beni sen
 Derd-ile bu yolda ölsün mi seni cändan seven
 Yaş degül hün-i cigerdür durmaz akan dîdeden
 Seyl-i eşkümden iñen gâfil salınmasun ki ben
 Bir gün ol serv-i hıramâni şikâr itsem gerek

3542/2

Küyi içre bu garîbi niçe bir görmezlene
 Büseyi cân naâkdine virem diyüp durmazlana
 Āh u zâr-ila gece hâlüm benüm sormazlana
 Niçe bir pinhân olam ol bilüben bilmazlene
 Baş açup râzum öñinde aşikâr itsem gerek

3542/3