

BAŞYAZI

Kur'ân-ı Kerîm

MİLLET ve ümmet olarak, pek parlak bir şansa ve çok yüce bir kadere sahibiz. Hiç bir kavim ve cemaate, bizim kadar, talii yâr olmamıştır. İnsanlığın büyük Atası Hazreti Âdem'den, gaye insan, ufuk peygambere kadar, bütün ümmetlere şeref ve şöhreti takdim edilen ve bilcümle nebilerin, bizden olmayı, aramızda bulunmayı özledikleri hayırlı ümmetiz BİZ!...

Çünkü: Yolumuz İslâm; Peygamberimiz Hazreti Muhammed (A.S.); Kitabımız Kur'ân-ı Kerîm'dir. Dinlerin en mükemmeli bizim. Peygamberlerin en ekmeleli bizim. Kitapların en mütekâmilî yine bizindir. Biz, bu misilsiz şerefe, sırf ilâhî tevfiğin ışığında ermişiz ve mahzâ Ulu Rabbimizin hidâyeti sayesinde mazhar olmuşuzdur.

İçinde bulunduğumuz müstesnâ ni'metin kadrini, lâıyıkı vec-hile idrâk edebilmemiz için, fikir kanatlarımızı takarak, şöyle, bundan ondört asır evveline doğru uçalım ve o günün Cezîretül-Arab'ında, Hicaz semâlarında seyredelim; bakalım neler göreceğiz :

Yolunu şaşırılmış bir millet... Gönüllerde iman nâmına tek ışık kalmamış; kalbler kara, ruhlar kara, fikirler kara, idrâkler kara, ümit ve emeller tamamen karanlığa gömülüp gitmiş... İnsan oğlu, tapacağı tanrısını, kendi yaratır hale gelmiş. Taşlar, tunçlar ve ağaçlar; ma'budluk mevkiine yükselmiştir. Aile hayatından ticaret ahlâkına varıncaya kadar, bütün ulvî hasletler el-pimiş; haya ve utanma kayıtları kalkmış, kardeşlik ve dostluk rabitaları kopmuş; kadın, bir meta' gibi alınır satılır halde, hay-siyetten düşmüş; ahlâk ve edeb gibi şeyler, sanki lügâtlardan bile silinmiş... Bir cemaat ki: bîndiğini bilmez, yolunu görmez, sonunu hiç düşünmez hale gelmiş...

TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ
(Konya Müftüsü)

Halbuki, Ekrem-i mahlûk ve Eşref-i mevcud olan insan oğ-
lu, bunun için mi yaratılmıştı?!

Bu çok feci ve hakikaten elim vasatın içinde, bir zâtı görü-
yoruz : Ka'benin gölgesinde düşünüyor, Safa Tepesinde düşünü-
yor, ağaçların altında düşünüyor, evde ve yolda, hep düşünüyor.
Zaman zaman, Mekke şehrinin dışına çıkıp, Nûr Dağına tırma-
narak, Hıra Mağarasından, mukddes beldenin halini seyre dalıp,
yine derin ve engin tefekkür âlemlerine yükselip, halkın duru-
munu düşünmeğe devam ediyor. Derûni niyazları şu :

«Ya Rabbî, bu millet bir nûr ister, bir kurtarıcı ister, bir li-
der ister.»

Tefekkür, düşünce; sanki bir doğum sancısıdır : Dâima bü-
yük doğuşları hazırlar! Tarihi tecelliler bunu göstermektedir. Ve
öylece de olmuştur. Yeryüzünü kaplayan kesif küfür ve şirk
karanlığını nûra boğacak BÜYÜK DOĞUŞ'un günü gelmiştir.

Nûr dağından, Hıra mağarasından, Cibrilin ufkundan ve
Hazreti Muhammed (A.S.) in omuzunda KUR'ÂN güneşi doğdu.
Bu mübarek saattan başlayarak, ebediyetlere kadar akacak olan
bu ilâhî ve arşa dayanan ışık; Kâinatın Efendisinden başlayarak,
bahtiyâr kişilerin gönüllerine doğru süzölmeye başlamıştır...

KUR'ÂN'a, güneş dedim; hayır! O'nun her âyeti ayrı birer
güneştir!

Binlerle kesiti olan bir krsitali elinize alıp güneşe tutunuz,
göreceğiniz manzara akılları hayrete, idrâkleri acze götürecek
mahiyettedir. Tarif ve tavsifi kabil olmayan nice renklerin için-
de, etrafa ışık saçan binlerce güneşler göreceksiniz. Ve hangi ta-
rafından baksanız, netice aynı olacaktır : Güneşler, güneşler...
Bu, şu demek olacaktır : **KUR'ÂN'ı Kerimin her âyeti, ayrı ve
müstakil bir güneş ışığına sahiptir.**

Bu hikmet ve hakikatin ışığında, bin yıllar boyu, olanları
anlatmaktan diller ve kalemler acze düşse sezâdır. O eşsiz güne-
şe pervâne olan insanların sürdüğü demler ve gördüğü günler;
tarih boyu, zirveleşir; şâhikalaşır. Kur'an devri; iman devri, irfan
devri, ilim devri, aşk devri, sevgi devri, hamle devri, uhuvvet
devri, vahdet devri ve bütün fazilet ve meziyetlerin fıskırdığı
devirdir. Peygamberler peygamberi, Risaletpenâh Efendimizi,
«Âlemlere Rahmet» olma neş'esine yükselten Kur'andır. Siddik-ı
Ekberin kalbine, topyekûn ümmetin imanından ağır gelecek iman
ve aşkı hakmeden O'dur. Ömer (R.A.) in damarlarına, cihanı sa-
adete ulaştıracak adâletin feyzini zermeden O'dur. Osman (R.A.)
şahsiyyetini, melekleri bile ürpertecek Hayâ hasletiyle tülledi-
ren O'dur. Ali (R.A.) in idrâk ve irfan gayretini kamçılıyıp, onu,
ilham ve esrâr pınarından kandıran O'dur. Emevîlerin saltanatını
hudutlarından taşıyıp, Endülüs' İslâm devletini, tarihe eşsiz bir
elmas motif olarak oturtan O'dur. Abbasilerin küheylânlarının
anını ağartıp mücâhitlerini zaferlere ulaştıran O'dur. Asil Türk
ırkını, insanlaştıran, müslümanlaştıran, kıt'alardan kıt'alara, sön-
mez imanla koşturan, yepyeni tarih yazdıran, şaheserlerle Dün-
yayı donattıran, zamanlara hakim kılıp, kırallara baş eğdiren,
Fâtihler, Yavuzlar, Kanûniler doğuran anneler yetiştiren ve ne-
sillere hareket ve heyecan bahşeden Kur'andır, KUR'ÂN!

Kur'an, Allah Kelâmıdır. Allah'dan başka, akıl ve idraki-
mizden geçen ne varsa, hepsinden efdal ve hayırlıdır. Rasûl-i
İslâm Efendimiz O'nun için :

أقرآن افضل من كل شيء دون الله

«KUR'ÂN; Allahdan başka, herşeyden ziyade faziletlidir.
Allah kelâmının, diğer sözlere olan fazileti; Allahın, halkına olan
fazileti gibidir. Kur'ânı yüce tutan, Allahı yüce tutmuş olur. Onu
hafif tutan ise, Allahın hakkını istihfaf eder...» (Hakim-i Tir-
mizî : Muhammed bin Ali R. A. den)

Buyurur. Tarihi gerçektir : Kur'âna sarılanlar mutlak kur-

tulmuşlar ve Kur'ânın hakkını gözetip onu yüce tutan milletler yükselmişler, aziz olmuşlardır. Misafir kaldığı odada, Kur'ân bulunduğu için, ayaklarını uzatıp yatmayan, ve hürmet gözeten Osman Gazinin nesl-i necibine, Cenâbı Hak, yediyüz yıla yakın hükümler ve cihan sultanlığı şerefini bahşetmiştir. Kitabına hurmet etmeyen, Ahkâmıyla amelden uzak kalan bugünkü İslâm milletlerinin hali de gözümüzün önündedir. Ne idik, ne olduk!..

KUR'ÂN, inanmış insanlar ve tam müslümanlar için, Cennet nimetleriyle dolu, ziyafet sofrasıdır. Bunu, bir Hadis-i Şerif şöyle ifade eder :

ان هذا القرآن مأدبة الله...

«Bu Kur'ân; muhakkak Allah Teâlânın ziyafet sofrasıdır. İştahınız olduğu kadar onun ni'metlerinden yeyiniz. Bu Kur'ân, hakikaten Allahın (Arştan uzanan) ipidir. Apaçık nurdur. Fayda verici şifadır. Yolunda yürüyene ismettir; hükmüne uyanı necâttir. Eğilmez ki doğrultulsun; şaşmaz ki güçlük çekilsin. Onun acâib hikmetleri bitmez; tekrar tekrar okumakla usanılmaz, eskimez. Allah Teâlâ Hazretleri; onu okuyana, her harfine on sevâb ihân eder...» (Hakim, Beyhakî: İbn-i Mes'ûd R. A. dan)

KUR'ÂN, imanın hayat suyudur; kalbe cilâdır, gönüle safâdır, rûha gıdadır, dertlere devâ, mânevî hastalıklara şifâdır. Gözlere nûr ve sürürdür. Nizamın en kavî ve muhkemi ondadır. Ahlâk ve edebin en yükseği ondadır. Adl-ü ihsan üzere muâmelenin hat ve çizgileri ondadır. Eriş ve yükselişlerin mi'râcı ondadır. Hülâsa, beşeriyetin muhtac olduğu her şey, ama her şey ondadır. Bu sebebledir ki : Dünyaya sığmayan sultan ve hâkânlar O'nun huzurunda dize gelmiş, şarkın ve garbın dâhileri, O'nun hüküm ve hakikatlerine hayran kalmışlardır.

Bakınız Kur'ân için, yine Kur'ân ne diyor :

ان هذا القرآن يهدى لى هي أقوم...

«Gerçekten bu KUR'ÂN, insanları en doğru yola iletir. Güzel amel ve hareketlerde bulunan mü'minlere, kendileri için, muhakkak pek büyük bir ecir olduğunu da müjdeler O...» (İsrâ S. Âyet: 9)

«Size, Allah Teâlâdan, hakiki bir nûr ve apaçık bir kitap gelmiştir: Ki Allah; rızasına uyanları, Onun sebebiyle selâmet yollarına doğrultur. Onları, kendi iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp, dosdoğru yola iletir.» (Mâide S. Âyet: 15-16)

«İşte bir kitap ki, Onu feyz kaynağı olarak biz indirdik. Artık buna uyun! Tâ ki esirgenmiş olasınız.» (En'âm S. Âyet: 155)

«Ey insanlar; size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerde olan dertlere bir şifa, mü'minler için bir hidâyet ve rahmet gelmiştir.» (Yunus S. Âyet: 57)

«O, cidden faydası çok, benzeri yok bir kitaptır. Ki ne önünden ve ne de ardından ona hiçbir bâtil gelemez. O, bütün kâinatın hamdettiği, O, yegâne hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir.» (Fussilet S. Âyet: 42)

Daha nice âyetler, Hazreti Kur'ânın vasfını beyan etmekte ve saâdet isteyenlere, onun yoluna girmelerini tavsiyede bulunmaktadır.

Kur'ân için, Sâhibül-Kur'ân olan Nebiyy-i Zîşan Efendimizi de dinleyelim :

«Gerçekten bu Kur'ânın bir tarafı Allahın yedinde, bir tarafı sizin elinizdedir. Onun yoluna girip, hükümleriyle amel ediniz. Artık sizler, bundan sonra ebediyen şaşmaz ve helâk olmazsınız.» (Taberânî: Ebû Şürey R. A. den)

«Kur'ân, şefaatecdir; şefaati kabûl edilecektir. Hasmıyla mücadele eder. Allah ve rasûlünce tasdik edilmiştir. Kim, Onu önün-

de tutarsa, Cennete götürür. Ve kim de onu, arkasına iterse, Cehennemine sevkeder.» (İbn-i Hibban : Cabir R. A. den)

«Bir kimse, Kur'ânı okur ve onunla amel ederse, ana ve babasına Kıyamet Gününde bir tâc giydirilir ki; onun ziyası, dünyaya evlerinizdeki güneşten daha parlaktır. Ya onu hıfzedip, amel eyliyenlerin mükâfatını ne zannedersiniz!» (Ebû-Dâvud : Sehl bin Muâz R.A. den)

«Bir kimse, Kur'ânı okur; ahkâmıyla âmîl ve hikmetiyle kâmil olur, helâlımı helâl ve haramımı haram bilirse, Allah onu, Kur'ân sebebiyle Cennete kor ve ev halkından, kendilerine ateş vâcib olan en az on kişi için de şefaati kabul eder.» (Tirmizi: Ali R.A. den)

«Ümmetimin en şerefliileri, Kur'ânı ezberliyerek yüklenenlerdir.» (Beyheki: İbn-i Abbas R. A. den)

«Sizin en hayırlınız, Kur'ânı okuyup okutanlarınızdır.» (Hakim: Osman R.A. den)

Bütün bunlar ve daha yüzlerce Şerefli Hadisler, Kur'ân-ı Kerim'in şeref ve yüksek faziletini açıkça ortaya koymaktadır. Hele şu ma'nâya bakınız :

إذا أحب أحدكم ان يكلمه به فليقرأ القرآن

«Sizden biriniz, Rabbisiyle konuşmağı sever ve isterse : KUR'ÂN okusun.» (Harâitî: Enes R.A. den)

GÖNÜL derdini, gam ve kederini, sefahet ve nefsanî eğlencelerde dağıtma gafletiyle ömür öldürenlerin haline, ne kadar acınsa yeridir. Nûr ve sürûr kaynağı Kitabullah dururken, gayriden, rûhuna gıda ve içine sâfâ arayanlar, ne ürpertici bir dalâletin karanlığındadırlar. Kendimiz ve onlar için, Mevlâyı Müteâlimizden hidâyet niyaz eyleriz : «Rabbımız bizi, en doğru yola ilet.»

Kur'ân-ı Kerim için, kıymet ölçüleri bâbında, Mesnevî'yi de karıştıralım :

«Habl-i İlâhiye, Kur'âna, körcesine sarıl! Allahın emir ve nehylerinden başka şeyle uğraşma!»

«Ey müslüman, sen güzellik Yûsufusun, bu âlem de kuyu... Seni oradan çıkaracak ip de, Allahın emrine sabır ve teslimiyettir.»

«Ey vaktin Yûsufu, ip geldi (Kur'ân indi), ona iki elinle sımsıkı sarıl ve gafil olma ki vakit geçmek üzeredir.»

«Eğer sen, Hakkın Kur'ânına kaçarsan, Peygamberlerin ruhlarıyla kaynaşmış olursun.»

«Ama eğer Kur'ânı okur da, onun hükümlerini kabul etmezsen : Nebiler ve velîler görmüş olsan da fayda vermez.»

گرچه قرآن از لب پیغمبر است هر که گوید حق به گفته کافراست

«Gerçi Kur'ân, Hazreti Peygamberin dudaklarından dökülüp, okunmuştur. Fakat her kim O'na — Allah kelâmı değildir — derse kâfirdir.»

«Ben sağ olduğum müddetle, Kur'ânın hadimi, kölesiyim. Yi-ne ben, Muhammed-i Muhtârın yolunun tozu, toprağım!»

Dr. M. İkbâl, son sözü şöyle söylemiştir :

کرتو خواهی چون مسلمان زبستن نیست مکن جز بقرآن زبستن

«Eğer müslümanca yaşamak istersen : Kur'âna sarıl! Çünkü Kur'ânsız İslâmî hayat mümkün değildir!..»