



OPLULUKLARI oyalayan, fertleri çalısmaktan alikoyan uyuşturucu zehirlerden biri de «MÂLÂYÂNÎ» dir. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde, şöyle buyururlar :

«Kişinin Mâlâyânîyi terketmesi, müslümanlığının güzel (tam, kâmil) olmasındanandır» (1).

Mâlâyânî, — söz olsun, iş olsun — faydasız ve lüzumsuz şeylerle mesgul olmaktadır. Hadiste zikredilen kelime aynen lisânimiza geçmiş, tamamen türkçeleşmiş ve halka kadar inmiştir. Kelimenin türkçe karşılığını vermek gerekirse, «Kişiye gerekmenen faydasız, lüzumsuz şeyler» diye ifade edebiliriz. Hadisten murad olan mâna, insanın gerek dünyası gerekse âhireti için hiç bir faydası olmayan her türlü fiil, hareket ve davranışları terketmesi, bir daha yapmamasını mutazammundur.

Dedikoduculuk, boşboğazlık, gevezelik, havâilik, işsiz başıboş dolaşmak, tenbellik, lüzumsuz ve faydasız işlerle uğraşmak, zamanı israf etmek hadisin men'ettiği şeylerdendir.

Ünlü İslâm âlimlerinin çoğu bu hadisi, islâmin medarı, (temel prensipleri) telâkki edilen dört hadisten biri olarak kabul etmişlerdir (2). Çünkü bu hadis, toplu yaşama düzeneinde cemiyete istikamet verecek kudrettedir.

Hadîs âdetâ içtimâî dertlerimizi dile getiriyor, en güzel hareket ve davranışları talim ediyor. Zîra bir milletin hayatına hadîste men'edilen içtimâî hasatıklar, beserî maraz ve illetler karışırsa, o milletin bünyesinde ne kadar derin yaralar açacağı,

Mâlâyânî

ALİ ÖZEK
(İst. Yük. İs. Enst.
Öğretim Üyesi)

(1) *Buhârî, iman: 31. Tirmizi, Zühd: 11. İbn Mace, Fitn: 12. Muvattaa', Hüsnül-Huluk: 3.*

(2) *Dört hadis için bakınız, İslâmda niyyet, s. 21-28.*

ne korkunç ıztıraplar tevlit edeceği, ne müthiş zararlara sebebiyet vereceği kestirilemez.

BİR millette geriliğin başlıca sebebi tenbelliktir. İslâmîyet ise tenbelliği şiddetle meneder. Esasen hareket demek olan islâm dîni, içtimâî meselelerde son derece önem vermiş, cemiyet hayatının düzenli yürümesi için gerekli kaideleri koymuştur. Hadîsin izahundan da anlaşılacağı vechile islâm dîni, meşru olmak şartıyla dünyalık için yapılan çalışmayı ibadet saymıştır. İnsanın en büyük sermayesi zamandır. Hadîsin ifade etmek istediği ana hedeflerden biri de lüzumsuz işlerle zamanın israf edilmemesidir.

BU izahat neticesinde kafamiza şöyle bir soru takılabılır :

— Hakikat bu olduğu halde acaba müslümanlar neden istenilen hayat seviyesine ulaşamıyorlar?... İslâm cemiyeti insanlık camiasındaki örnek mevkiiini alamıyor?...

İçinde bulunduğuımız gerçekler muvacehesinde bu soruya şu cevabı verebiliriz :

— Cünkü asrımız müslümanları her türlü hareket ve davranışlarında hadis-i Peygamberînin çizdiği istikamete yönelik islâm ahlâkını bîhakkî nefislerinde tatbik etmek fedakârlığına katlanamıyorlar. Maalesef nefsi emmâre henüz galip durumda. Ömrümüz mâlâyânî ile geçiyor. Bundan bir kurtulabilesek, islâmi «Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi âhirete çalış» diyen düstûr ile kendimize maledebilsek her iki cihanda mutluluk bizim olacaktır. Bütün mesele Mâlâyânîyi terkedebilmekte...