

Safahat Kürsüsünden

Sâbit AYASBEYOĞLU

Mehmed Akif'in Safahat'da bulunmayan bir Şiiri Üzerine



ERHUM babam Nevzad Ayasbeyoğlu'nun hususi kütüphanesinin bir köşesinde, hacmen küçük, fakat mânen çok büyük bir yer vardır. Burası talebelik yıllarında, büyük şair Mehmed Akif'in, babam tarafından bana naklı edilen hâtraları ile doludur. Bunnar arasında, Akif'in kendi elyazısı bir kaçıri ile, Mısır'dan babama gönderdiği mektup ve kartlar epey bir yekûn tutmaktadır. Aynı zamanda merhum babamın Akif'in ağzından kaydettiği hayat hikâyesini içine alan iki defter de mevcuttur.

Mehmed Akif'in Abbas Halim Paşa'ya yazdığı manzum mektuplardan biri Safahat'da intiâr etmiş (Safahat, 6. baskı, Sayfa 498 : Bir Ariza) olmakla beraber, diğeri bu eserde yer almamaktadır. Safahat'da bulunan ilk mektup intiârından sonra, 14.4.1934 tarihinde bizzat şairi tarafından, bazı değişikliklerle tekrar kaleme alınmıştır ki, bu mektup babamın yakın arkadaşlarından Dr. Rıza Rüstem Pekolcay'ın kızı ve İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü hocalarından Dr. Neclâ Pekolcay'ın İSLÂMÎ TÜRK EDEBİYATI isimli kitabının ikinci cildinde yer aldı. İkinci mektubun ise burada nesr edilmesi uygun bulundu.

İKİNCİ MEKTUP (*)

Ey bâd-ı sabâ, ahde vefa böyle mi sizde?
Yelkenle koşarken hani ,kirlarda, denizde
Hatırlamadın Heybeliden geçmeyi, heyhât...
Güya edecekdin hani, takdim-i tahîyyât
Hilvanlıların (Halvan) sevgili Abbas'ına bizden.
Ey bâd-ı sabâ, kurtulamazsin elimizden

(*) Bu şiirin birinci kısmı (Esref Edip, Mehmed Akif — Hayatı, Eserleri ve 70 muharririn yazıları, Sayfa: 652, İstanbul, 1939) da da vardır. Şiirde parantez içindeki kelimeler bu nüshadaki şekli göstermektedir.

ای بادب، عزه و ف، بوجی نزده ؟
بلعنه خوئیکه هنر، حمله، رکزه
حفله امداده همه به بخوبی، همچنان !
همه نیزه همچون فریزه ،

ای بادج ، خونه لاصیه ، الجوده
بج ، بیه ، فهد شاهزاده دله بلوار
خونه دیگه نزهه ، خسروه ، خسروه
خونه هنی خونه قلبه دلشیره شوئی ،
خداوه بدر ، کهنس آخمه کاوده بخوردی ،
بیک خوبه اویه از خدیه ، و خونه ک شکران ،
خو خطوه ده سریچ ، خونه ، خونه بیانگان ،
دو قیونه بولونه ، بیه و حن ، کهنس بادی ،
بیه سندیپ نهاده ، کهنه بیاره ،
آرچونه دویه جن بونزی دنیا یه بیده ،
خونه بنده کی آذره شفه ،
یا صد ، بود خونه قدره قیز ، اولان خونه ؟
یه سخن هنده آنها بازاره ده بونا خمی ؟



Biz neyse, fakat şairimiz var ki belâdır
Söz dinletemezsin, ukalâdır, sukaladır.
Asrın hani yüz Kible değiştirse suûnu,
Tek ibre bilir, kendisi ancak o da burnu
Bin söyle onun doğrusudur, vechesi şaşmaz,
Her hatvede sürçer, yıkılır, sulha yanaşmaz,
Düşkünse bugün, kimse değil, kendisi bâdi,
Beyninde sekizbin senedir köhne mebâdi
«Ergeç» donecek, bunları dünya diye bekler,
Zulmette pinekler gibi avare sinekler,
Yahu, bu tuzaklarla beşer avlanacak mı?
Yirminci asır akbabaldan da bunak mı?

ادا لَه بِالْمَقْدِيرِ ... صَدَّاقَهُ ، اَنْجَنَّ بِحَسْبِهِ ،
عَصَمَتْ بِرِيَّتِهِ ، دَاهِيَهُ اَوْلَادِهِ ، اَنْكُورَهُ مَهْنَهُ ،
بَيْرَهُ مَهْنَهُ وَاعْظَمَ تَسْلُوبَ اَسْتَهَيَهُ كَمْ قَوْمٍ ،
اَلْيَهُ اَوْلَادِهِ فَهَذَا ، بَوْسَهُ ، عَمَّ ،
خَدِيلَهُ دَيْنَهُ ، هَمَّهُ دَهْنَهُ دَيْوَهُ جَهْ هَوْلَهُ ،
اَهْنَوْهُ دَيْهُ ، خَرْمَهُ حَنْ حَسْنَهُ قَوْهُ ؟ ...

بر عصمه آنچه همیز و دهانه من، دهادلر
آنچه ناموس آنچه توی توپس، تو دیرلر
آنچه متنه آیده خفی خیل
آنچه ریاکی توی ترده تویله
بر توک آنچه شفده، حملکی شفاف
بر قوی آنچه دویله صدراه قبی خاده صاف
بر بند آنچه ایندی سه نرس بند آنچه بند
او رزکه آچه - بو سپنه آواره نگردی

وَسَمِعَ ، بُوْيِيْ تُوكُوبِ بِيجِيْهِ جِبِنْ تَرِيْ ، جِبِسِه
دِيْتِيْ مِسِيْ كِسِهِ جِدِنْخِ دِسِيْ ، دِونْهِ يِسِيْ !

İdrake bakın... Sonra ömür altmışı geçmiş,
(altmışa gelmiş)
Aklin yeri başmış, yaşı olaymış ne güzelmiş,
Yetmez gibi vâiz kesilip ettiği kem küm,
İster edebiyata kadar, bulsa tahakküm,
Hülya dedin, hem de ne divanece hülya,
Ahlâkile zencirleyecek sanatı güya!..
Bir yosma ki çiplak daha münis daha dilber,
Endişe-i namus ile örtense ne derler?
Endişe-i sanatla eder hulki tecemmül,
Endamını rüya gibi örterse de bir tül,

ای دوچه دلص ، قیام شد عجمون ! ...
 «فُلُوس فَرِیْبَه بُونَالِدَلْشَیْن ؟ او دوچه ذُجُونه .
 حَوْسَه سُونَوْهه ، اَنِیدَهَهَرَه ، دُلْغَزَه طِلَّهَه !
 حَابِسَه نَسَه بَرَهَه اَرَاهَه خَادِرَهَه !
 او زَادَه اَوْغَرَه ، آفُونَه ، اَرَسَه صَرَّه ،
 بَلَه بَعَه ، بَلَه بَعَه ... او يَرِه كَوْلَهَهَه !
 لَاهه كَوْهِهَه او لَاهه نَسَه - جَهَه دَلَه ،
 بَعَادَه قَصَابَه ، اَجَهْجَسَه ، حَمَّه ، لَهَّوْهَه بَرَه ،
 او حَصَصَه ، اَلَّهَصَصَه ، ضَاءَه ، بَزَهْجَه ، قَوْهَه
 سَلَعَونَه دَرَبِهَه لَهَه ، حَوْهَه کَهْ وَهَه .
 ... دَلَه دَلَه عَيَّه ، اَبَهْ بَهْ بَهْ بَهْ بَهْ !
 حَنْبَعَه تَدَاهه ، اَنَّهَه مَهَاتَه ،
 بَهَوهه او بَهَوهه ، او بَهَوهه ، او بَهَوهه ،
 بَهَوهه نَهَه بَهَوهه ، بَهَوهه بَهَوهه .



Bir tül ki şafaklarla, seherler gibi şeffaf,
 Bir tül ki durulmuş suların kalbi kadar sâf,
 Bir tül ki esiri mi nedir tar ile püdü.
 Örterken açar büsbütün avare vücudu,
 Artık bunu ölçüp biçecek terzi tabii
 Dört peşli giyen çulha değil, zevk-i bediî!..
 Ey zevk-i bediîye kıyan şair-i mecnun!..
 İflâs-ı karihayla bunaldım mı? Oh olsun...
 Kumlarda sürüün, inlere gir, dağlara tırman!
 Kabil mi senin bir daha ilhâma kavuşman
 Evrâd oku, efsûnlu, mürekkepli sular iç,
 Bin bekle, bin uğraş... O peri gelmeyecek hiç!
 Lâkin gelecek evlere şenlik, sıra derler,
 Bakkal, kasap, eczacı, hekim, kahveci, berber,
 Ev sahibi, ekmekçi, manav, sebzeci, fulcü,
 Silkip dökecek herbiri koynundaki borcu
 Sen, dil dökeceksin, edebilsen diye heyhât!..
 Karşındaki yârânla bir ay sonra mülâkât!..
 Beyhûde o diller, o nefesler, o emekler,
 Yârân seni terk etmeyecek, gitmeyecekler.

اَيْ حِسْنَةٍ يُحِبُّ دُرْسَهُ سَعْدَ اَوْهَمَ
 حِسْنَةٍ اَرْهَمَ ، نَهَدَهُ اَدْهَمَ ، اَلْهَمَ ، اَلْهَمَ
 اَنْ يَحْمِلْ بِالْمُشْرِقِ قَارِبَتْهُ صَحَّهَ ،
 بُورَ بُورَ اَزْمَهُ دُرْسَهُ ، كَمِيْ كَافِرَ ، كَمِيْ مُؤْمِنَ ،
 دُونْجَهُ نَهْرَكَهُ تَعْدِيْ كَيْ جَهَنَّمَ ،
 حَوْرَوْلَ كَوْرَهُ ، حَمْدَهُ نَصْوَهُ قَرْنَوْلَ حَسْنَهُ ،
 فَرِيَادَهُ كَيْهُ ، حَمَّاهُ صَهُ ؟ كَمِيْ ، كَمِيْ وَيَهَهُ ،
 كَهَهُ ، اَيْهَهُ اَفْطَلَهُ ، اَصْنَهُ ،
 اَهَهُهُ حَفَانَهُ كَمِيْ صَدَهُ ، اَهَهُ نَفْسَهُ ،
 كَوْنَ قَنْدَهُ اَلْهَهُ تَنْهَهُ صَهُ ، نَهَدَهُ مَهْنَهُ ،
 بِرْ كَادَهُ بِيَهَهُ دَلَ ، اَوْهَهُ كَوْرَهُ دَلَ يَا بَارُوقَهُ
 دُوْسَهُ دَيْ تَهَهُ ، يَهَهُ جَهَهَهُ دَهَهَهُ .

حَمَّاهُ

Ey sanata zencir düşünen şair-i evhâm,
 Hasret misin ilhâma evet, al sana ilhâm:
 En seçme zebânileri karşısında Cahîmin,
 Boy boy gezedursun, kimi kâfir, kimi mü'min,
 Döndükçe nazarlar sana şimşek gibi çaksın,
 Kurtul görelim şimdi nasıl kurtulacaksın...
 Feryâdına kimdir koşacak, kim kimi dinler,
 «Burhan» diye inlerken ufuklarla zeminler,
 İhvân-ı safânın kimi medyün, kimi müflis,
 Gök kubbenin altında ne tek his, ne de münis,
 Bir tane paşam var, o da gördün ya pamuklar
 Düşkün diye gitmiş, Yakacık'larda uyuklar.

M. AKIF

KİNCİ manzum mektubun muhtevasına girmeden evvel Mehmed Âkif'in hayat hikâyesini içine alan, yukarıda bahs ettiğim defterde, tesirinde kaldığını belirttiği edebî kıymetler üzerinde durmak ve bu tesirlerden elimizdeki şire aksetmiş olanları göstermeye çalışmak uygun olur kanaatindayım.

Baytar mektebinin son iki senesinde şiir ile iştigalinin hızlandığını söyleyen Âkif, birçok manzum parça yazdığını, sonra hepsini mahvettiğini kaydetmektedir. Gerek Safahat'daki şiirlerini, gerekse buradaki ikinci manzum mektubu tekrar tashih lüzumunu hissettiği malûmunuzdur. Onun bu davranışının, kolaylıkla beğenemeyişinden ileri geldigine örnekler delil teşkil ettiği gibi, merhum babamdan naklen dinlediğim hâtıralar da bütün canlılığı ile hafızama nakş olmuş bulunmaktadır ki bunlardan bence en mühimi Kur'an-ı Kerim tercümernesine ait olanlardır. En ufak bir kelimenin manası üzerinde dahi duran Âkif'in Kur'an-ı Kerim'i, parça parça mealen de olsa tercümeye yanaşmayı, kısmen aceleyle bitirdiği bölümde yerine vermek istemeyi, onun yazışındaki titizliğini isbattan daha fazla, kuvvetli iman sâhibi bir müslüman olmasından ileri geldiğini sanırırm. Abbas Halim Paşa'ya bağlılığı ise, onun da aynı yolun yolcusu olmasından doğmaktadır. Âkif'in din dişi şiirlerinin bir ucu hiç değilse dine bağlı hatralarına varmaktadır. Sâdeliği ve samimiyeti de acaba imanlı bir kişi olduğunun delili sayılamaz mı?

Âkif ilk manzumelerinin dini ve ahlâkî olduğunu söylüyor. Ahlâktan nasibi bulunmayan bir müslüman tasavvur edilebilir mi?

Hayatındaki hareketlilik ve hamle bu mektup dahil onun bütün şiirlerinde mevcuttur.

M. Âkif : «İlk şiirlerimde birkaç şairi kendime numune aldım. Evvelâ Ziya Paşa gelir. Nâci'nin nazmı da pek hoşuma gitti. Adetâ, onu kendime meşkettim. Kemâl'den, Hâmid'den de fikren çok müstefid oldum. Eskileri de çok okumuş, sevmiştüm. İlk eserlerimde onların büyük izleri görülür.» diyor. Fakat âciz kanaatimce onun şiirlerinde eskinin üstünde bir akıcılık, yeminin üstünde bir hamle mevcuttur. Kolayca «ukalâdir, sukalâdir», deyiverdiği ve bu deyişi yadırganmadığı gibi yine aynı mektupda :

«Yâhu, bu tuzaklarla beşer avlanacak mı?

Yirminci asır akbâbalardan da bunak mı?

beyitiyle mütalaasını ortaya koyuyor.

Âkif'in Arap edipleri ve İslâm âlimlerinin sarfettikleri kelimeler hususundaki titizliklerinden faydalananlığını olduğunu belirtmesi de mühim görülmektedir.

Yine Âkif Farsça kitapların önce şerhilerini, sonra şerhsizlerini okuduğunu söylüyor. Bir kelime mânasında katı hükmâ varamadan önce başkalarının belirtiklerini öğrenmeye çalışması, onun «büyüklüğünün derecesini gösteren bir nişan sayılamaz mı?

Mehmed Âkif, «İkinci Mektup» şiirinde, Mısır'da iken en yakın arkadaşı olan «O olmasaydı yaşayamazdım» ibaresi ile wasiflandırdığı Abbas Halim Paşa'ya seslenmekte ise de, burada Âkif'in görüşleri, sanat anlayışı ve bu sanat anlayışının bazı zümreler tarafından nasıl karşılandığını belirtir huluslar yer almaktadır. Âkif :

«Söz dinletemezsin, ukalâdir, sukalâdir

Asrın hani yüz Kible değiştirse şüûn,

Tek ibre bilir, kendisi ancak, o da burnu,

mîsralarında «ukalâ» da deseler fikirlerinde sebatdan, doğru bildiği hususlara bağlılıktan vaz geçmeyeceğini söylüyor.

«İkinci Mektup» un ikinci kısmında şairin sanat anlayışının şekillendiğini görüyoruz. Âkif yine bu kısımda, sanatın, insana hoş gelen cemiyet kaideleine aykırı olmayan hususlarla çerçevelendigini zimnen ifade etmektedir ve kendisinin sanatı kayıtladırdığını söyleyenlere «sanat sanat içindir» diyenlere, sanatkarane bir cevap vermektedir. Zaten Âkif'in şiirlerinde sanatın, coşkun dîni ve millî hisler içinde şekillendiği malumdur.

Şiirin üçüncü kısmında kendisine, «zevk-i bedîîe kîyan şair-i mecnun» diye hitap etmekte, mevzu ile zevk-i bedîîi beraber yürütmeye çalışmış bir şair olması hasebiyle muayyen bir zümrə tarafından uğradığı tenkidleri cevaplandırmamasında ince bir serzeniş his edilmektedir. Nihayet hayatının Hilvan gibi yakıcı sıcak ve mahrumiyetlerle dolu bir yerde geçen son safhasını belirtirken geleceğe hüzünle baktığı görülmektedir.

Son iki mîsra da hatralar yine Abbas Halim Paşa'ya yönelik, onu özler, ona sitem eder gibi görünürken, milletinin o günkü durumunu düşünmediğini söylemek herhalde mümkün değildir.

Onun da, onu bana yakinen tanıtmaya çalışan merhum ve muhterem babamın da ruhları şad olsun...