

ta alarak hükiüm verme hali hariç, názariyatın mı tâbtikatı, yoksa tatbikatın mı názariyatı takibettiği meraklı bir tettekik mévzuudur. İslâm Hukuku názariyyatının tâbtikatından ayrıldığı hûsusları - bazı müellifler bu iddâdadır (3) - tesbit için köyle bir çalışmaya ihtiyaç olduğu gibi bu ayrılığın en eski tâbtikatını ve sebeplerini tesbit için de buna lüzum vardır. Mekke, Medine, Kûfe ve Şam ilk devir ilmî faaliyet merkezleri olmuştur (4). Ferâiz ilmine hizmeti olan Zeyd b. Sâbit b. ed-Dehhâk el-Ensâri (öl. 45/666) (5), aslen Yemenli olup Hz. Ömer ve Hz. Osman zamanında sırasıyla Kûfe ve Basra'da kadîlik yapmış bulunan ureyh b. el-Hâris b. Kays el-Kindî (öl. 78/697 yıllarına doğru) (6), Ebû Hanife'nin hocası ve Abdullâh b. Mes'ud'un talebesi Ebû İmrân İbrâhim b. Yezid b. Kays en-Nâha'i (50 - 60/670 - 715) (7), Ebû Hanife'nin bir diğer hocası Hammâd b. ebi Sulaymân el-Ensâri (öl. 120q738 sıraları) (8), Rabî'a b. ebi Abdîrahmân Ferruh et-Teymî (öl. 136/753) (9) gibi zevatın adları bu devir içinde hummalı yetişmiş bir fikihî yetişti.

Bu hummalı ilmî faaliyeti için de yetişmiş bulunan büyük fukahaya râşîyorum. İmam-i Azam Ebû Hanife (80 - 150/899 - 767), İmam-i Şâfi'i (150 - 204/767 - 820), İmam-i Mâlik (93 - 179/711 - 793), İmam-i Ahmed (164 - 241/780 - 855), İmam-i Muhammed (132 - 189/739 - 805) ve İmam-i ebi Yusuf (113 - 182/731 - 798) gibi müctehid fakihlerin yetişliğini ve İslâm Hukukunu her seyi ile tesis ettilerini görüyoruz (10). Bu mectehid fakihler tarihte eşine az raslanan bir himmetle İslâm Hukukunu inşa için büyük hizmet gösterdiler. İmam-i Azam eser vermekten çok ilmi faaliyetle, Şâfi'i k. el-Umm ve er-Risâle gibi usul-i fikha dair eserlerle, İmam-i Mâlik el-Muvatta' kitabıyla, İmam-i Ahmed el-Müsne'dîyle, İmam-i ebi Yusuf k. el-Harâc, ihtilâf'u Ebî Hanifete ve İbn-i ebi Leylâ, er-Redd'u alâ-siyer'il-Evzâ'i eserleriyle ve İmam-i Muhammed b. el-Hasan es-Şeybânî de el-Mebsût, es-Siyer'ul-Ke-

bir, es-Siyer'us-Sâgîr, el Câmi'ul-Kebir, el-Câmi'us-Sâgîr gibi furu'u fikha dair eserleriyle bu hizmetlerini abideleştirdiler.

Tâakibatlâ gelişmeye başlayan názari İslâm Hukuku, bir iki asır sonra dev bir hale gelecek ve kendilerini ilme vâkfetmîs bir kütle ile karşılaşacaktır. Filhakika çok gecmeden hâlâ kendilerini hummetle yad ettiğimiz fukaha yetişmiş ve bize ölmeye eserler bırakmıştır. ed-Debûsi Ebû Zeyd (öl. 430/1038) (11), Ebû Behr Muhammed b. es-Serâhsî (400 - 483/1069/1090), el-Bâzdevî Ebû'l-Yusr Ali (öl. 482/1089), Tuhfet'ul-Fukâhâ adlı eser sahibi Alâ'ul-Din es-Semerkandî (öl. 539/1144), meshur Bedâi'us-Senâ'i fi Tertib'is-Serâ'i adlı eserin müellifi el-Kâsânî Mes'ud (öl. 583/1187), kendi adına izafe edilen Fetâvâ sahibi Kâdihân (öl. 592/1195) ve başka eserleri yanında pek meşhur bir fikih elkitabı olan el-Hidâye'nin müellifi el-Merghânî'Ali (öl. 593/1196) bu işleme devri fakihleri arasında zikredilmiş birer misaldır. ki her birerleri hayatı, faaliyeti ve eserlerindeki görgülerini bakımından ayrı ve mustakîl ilmî

tetkike tabi tutulmaları çok faydalı olacaktır (12).

Bu fakihlerin çalışmaları Selçuk ve Osmanlı devrindeki gerek názari ve fikih eserlerine ve gerekse fetvalar, Şer'iyye Sicilleri gibi tâbtikî fikih faaliyetine esas ve kaynak teşkil etmektedir.

(3) Ömer Lütfi Barkan bu görüşü savunur ve yegâne değildir.

(4) Fazla malumat için bakınız : Ebû Zehre, TARİH'UL-MEZAHİB'IL-ISLAMIYYE, (Kahire 1964), c. II.

(5) Fazla malumat için bakınız : Sezgin, Fuat, GESCHICHTE DES ARA-BISCHEN SCHRIFTUMS (Leiden 1967) c. I, s. 401-402.

(6) Aynı eser, s. 402-403.

(7) Aynı eser, s. 403-404.

(8) Aynı eser, s. 404-405.

(9) Aynı eser, s. 406-407.

(10) Aynı eser, bezkûr zevatın hal tercemelelerine bakınız.

(11) Bu zat HILAFİYAT İLMİNİN kurucusu olup müstakîl tettekike şayanıdır.

(12) Adı geçen ve burada zikredilmeyen fakihlerin hayatları ve eserleri hakkında fazla malumat için bakınız: Kavaklı, Y. Z., XI. VE XII. ASİRLARDA KARAHANLILAR DEVİRİNDE MÂVARA' AL-NAHR'DE İSLÂM HUKUKU ÖZERİNDE YAPILAN CALIŞMALAR, (Basılmış Doktora tezi), İst. Ü. Edebiyat Fakültesi, 1967.

KARANLIĞIN SESİ

Bütün ışıkları kestim bu gece,
Karanlık bana ses verdi derinden:
«Ağaran gün bir ümit verir gence,
Yaşayı vurur onulmaz yerinden.»

Bu sesle sarsıldı bütün benliğim;
Genc miyim, yaşılı mı kestiremedim.
Bozuldu baharda hayat senliğim,
Rüzgârı arkamdan estiremedim...

Gölgem fırladı da hayal caddeye,
Gövdeme boşlukta yol açamadım.
Korkum dayandı da en son raddeye,
Yorgandan dışarı bir kaçamadım.
Karanlık dost gibi koynuma girdi.
Görünmez, bilinmez derdini açtı.
Varlığı içimi kemiren sındı...
Korkuya bir dev ki; bin yıllık açtı.

Bedenime hasret gibi kuyular...
Baskına uğrayan ada miyim ben?
Bırakın yakam kötü rüyalar,
Dağ gibi işlerin adamıyorum ben!

MUSTAFA MIYASOĞLU