

## BEKLENEN SAATLER

— Muhterem ağabeyim Nazif Aşkun Bey'e —

Gerçek bir huzurun sevinci nerde?  
İnsanlık bulmuş mu deva bu derde?  
Bir inkılap mı olmuş cemiyetlerde:

Bir çöl gibi ıssız, gönüller susuz,  
Kalpler taş kesilmiş, ruhlar duygusuz.

Feza feth edildi iyi, güzel, hoş...  
Hani kalbin fethi? işte o bombos  
Ey insanlık durma, birde ona koş!

Dinsin ruhumdaki dinmez sancılar,  
Yeter şu çektiğin sonsuz acılar!...

Bir yanda yükselen dev gök delenler,  
Bir yanda sefahat, türlü şölenler...  
Bir yanda aç, sefil, yetim ölenler

Ve arkada kalan öksüz yavrular:  
Bir sıcak çorbayı özler, arzular.

Bir yanda kominizm maddeye tapmış,  
Manayı kökünden sürüp atmış,  
İnsanları köle, bir robot yapmış...

Bütün hürriyete vurarak darbe,  
Çekmiş vahşete bir «Demir perde»

Bir yanda kapital, gerçek emeli:  
Fakirin hakkına uzanmak eli...

Bütün bu tezlerin çürük temeli,

İnsana, insanca hayat verecek  
Sadece İSLAM'dır taze ve gerçek...

İSLAM'dır madde de keza manada,  
Teşvik eden sistem, bir din dünyada  
Hürriyet, Adalet ve her sahada:

Fakirin hakkını fakire veren,  
O'dur insanlığa bir yol gösteren.

Beklenen saatler belki asırlar,  
Belki şimdi gelir... meçhül bu sırlar;  
İnsanlık çekerken büyük sancılar:

Ufuktan yeni bir doğuş bekliyor,  
Ani bir mucize oluş bekliyor.

İSMAİL BAYRAM