

# İmam Muhammed Es - SEYBÂNİ

(132/749 - 189/805)

## Nesibi, Hayatı ve İlimi:

Muhammed Eroğlu



üyük bir İslâm hukukçusu olan İmam Şeybânî'nin asıl adı Muhammed'dir; babası el-Hasen ve desesi Ferkad'dır. Zehеби zayıf bir rivâyetle dedesinin Ubeydullah b. Mervân, Lüknevi ise Vâkid olduğunu zikretmektedirler. Künyesi Ebu Abdullah'dır. Fıkıh kitaplarında daha çok İmam Muhammed adıyla geçer.

İmam Muhammed'e, Şeybânî de-nimesinin sebebine ihtilâf edilmiştir. Abdulkâhir el-Bağdâdi ile es-Süyûti, neseb itibâriyle Şeybân Oğulları'na mensûbiyyetinden dolayı böyle söyleşidigine kâildirler. Kaynakların ekserisi ise Şeybân Oğulları ile olan alâkanın neşeben değil velâ'en olduğunu zikretmektedir. (Velâ) kelimesi, Şeybânîlerle olan dostluğu ifade etmektedir. Ancak İslâm Ansiklopedisi, velâ'dan alınma (mevâ) kelimesinin azadlı köle manâsını da tazammum etmesini nazar-i itibâra alarak, İmam Muhammed'in, Şeybân Oğullarının azâdî olduğunu nakleder.

Ibn Sa'd, Şeybânî'nin aslen Cezire'den olduğunu, babasının Şam ordusunda vazife aldığı, sonra Vâsit'a geldiklerini ve orada 182 hicrî tarihinde İmam Muham-

med'in doğduğunu kaydetmektedir. Diğer taraftan el-Hatîb, Târih-i Bağdâd adlı eserinde, aslen Sam'ın Harastâ köyünden olduğunu, babasının Irak'a geldiğini, İmam Muhammed'in Vâsit'ta doğduğunu ve Kûfe'de yetistiğini zikrederken, ayrıca Saymerî'de Filistin'in bir köyünden olduğunu, sonra Kûfe'ye hicret ettiklerini yazmaktadır. Ancak doğrusu İbn Sa'd'ındır. Gerekten Cezirelidir. Babası Şam ordusuna intisâbetmiş ve sonradan servet sahibi olmuştur. Ailesi, bir müddet Harastâ köyünde, bir müddet de Filistin'in bir köyünde ikâmet etmiştir ki, her ikisi de Şâm ülkesine dâhildir. Oradan Kûfe'ye gitmişlerdir; fakat ebeveyninin bir vazife icabı Vâsit'ta bulunduğu sırada İmam Muhammed doğmuştur. Sonra yine Kûfe'ye avdet etmişlerdir. İmam Muhammed de bu şehirde yetişmiştir.

Ibn Hallikân, 135 hicrî tarihinde doğduğunu nakletmekte ise de diğer kaynakların çoğu doğum tarihi olarak 132 hicrî tarihi üzerinde dururlar.

Şeybânî parlak bir zekâya, kuvvetli bir hafızaya, dâima yükseklere turmanan bir şahsiyete sahip, çok şırgan olmasına rağmen ince ruhlu sıhhatlî, ahlâk ve hilkât itibâriyle güzel bir kim-

se idi. Babası zengin olduğu için kendisi refah içinde yetişmiştir. İlmî müktesebâtını daha çok Kûfe'de iken elde etmiştir. Kûfe ise, sahâbe-i kirâm'ın gelmeye başladığı ve bilhassa Hz. Ali'nin hilâfet merkezi ittihâz edindiği târihten beri ulûm-u arabiyyenin besiği, hadis ve fıkıh tedris edildiği ilim merkezlerinden biri olmuştur. İşte İmam Muhammed böyle bir ilmî muhit içinde tahsilini ikmâl etmiştir. On dört yaşında iken, meclisine intisâbettiği Ebu Hanife'nin kendisine, evvelâ Kur'ân-ı Kerîm'i ezberleme-sini tavsiye etmesi üzerine çok kişi sa bir zamanda hifzını ikmâl etmiştir. Çünkü, Ebu Hanife'nin metodu üzere fıkıh öğrenen kimse-nin Kur'ân-ı Kerîm'e şiddetle ihtiyâci vardır; O'nunla ihticâc mümkün olduğu müddetçe başka bir delile meyledilmez.

**S**orduğu suallerle takdirini kazandığı ustâdi Ebu Hanife'nin yanında tam dört sene talebelik yapmış, üstelik O'ndan öğrendiği mes'eleleri tesbit ve tedvin etmiş olan İmam Muhammed, hocasının ölümü üzerine, aynı metodu takip eden Ebu Yusuf'un derslerine devam etmeye başlamıştır. On den hem fıkıh hem de hadis derisi almıştır. Bilhassa fıkıhta, ustâdi Ebu Yusuf'a çok şey medyûndur. Gerek Ebu Hanife'den ve gererekse Ebu Yusuf'tan aldığı hadis kültürünü Kûfe, Basra, Medine, Mekke, Şam ve Irak'ın diğer ilim merkezlerinde elde ettiği malumatla en yüksek bir seviyeye çıkarmıştır. Filhakika O, fıkıhta kâmil bir imam, hadis ve tefsirde kuvvetli bir âlim ve Arap dilinde bir hüccet olmuştur. Bu husûs, mezhep taassubuna düşmemiş olan ulemâsının ittifâkiyle sâbittir. Bütün servetini ilim yolunda harcamıştır; nitekim babasından 30,000 didhem tevârlîs ettiğini, bunun yarısını lügât ve şîire, diğer yarısını da fıkıh ve hadîse sarfettiğini bizzat kendisi söylemektedir.

İmam Muhammed'in kızı, babasının daima kitapları ile mesgûl olduğunu, hiç konuşmadığını, kapıcısına bile parmağı ile işaret ettiğini söyler. Zehебi de İmam Mu-

hammed'in, ailesine dünya ihtiyaçları için kendisine değil, vekiline baş vurmalarını, böylece mesgul edilmemesini söylediğini nakleder. Bu rivâyetler, onun nasıl bir titizlik ve gayretle ilmi tebbularda bulunduğu gösterir.

İمام Muhammed, ilmi gayelerle yaptığı seyahatleri neticesinde pek çok ustadlardan hadis alzamtıstır. Ezcümle, Süfyan b. Saïd es-Sevri, Mis'ar b. Kidâm, Ma'lîk b. Miğvel, Ömer b. Zerr er-Nemâdâni, Kays b. er-Rebi, İsmail b. İbrahim el-Beceli, İمام Ma'lîk b. Enes, İsmail b. Muhammed b. Ebî Yahya, ed-Dahhaâk b. Osman İshak b. Hazîm, Süfyan b. Uveyne, Talha b. Amr, Zekeriyâ b. İshâk Hişâm b. Ebî Abdîllah, Saïd b. Ebî Arûbe, İsmail b. İbrahim el-Basri, Abbâd b. el-Avvâm, Su'be b. el-Mekhûli, Abdullâh b. el-Mubârek zikredilebilir. Bihassa Ma'lîkî mezhebinin imamı büyük mücîtehid Ma'lîk b. Enes'ten çok istifade etmiştir. Halife Mehdi devrinde İ. Ma'lîk'in yaptığı haklı şöhret üzerine Medine'ye gelen Şeybâni, O'nun derslerine 3 küsür sene devam eder ve takriben 700 müsned hadis kalır. İ. Ma'lîk'in el-Muvatta adlı hadis mecmuasını dinler ve rivayet eder. İ. İmam Ma'lîkten mervî birçok Muvatta'lar arasında İmam Muhammedîn, diğerlerinden, Irak fukahasının alındıkları veya muhâlefet ettileri hadisleri göstermiş olması ile temayüz eder. Ancak Medinede daha birçok muhaddisten hadis alan İ. Muhammed, İ. Ma'lîk'in Muvattâsını rivayet etmekle beraber, Onda reddedilmesi lâzım gelen reylerin mevcudiyetine kâ'il olmuş ve bu münasebetle diye maruf (el-Hucec) adlı kitabını telif etmiştir. Nuruosmaniye Küütâphanesinde 1492 namarada kayıtlı olan nüshânın, kuvvetli bir ihtimalle, bu eserin nüshalarından biri olduğu tahmin edilmektedir.

Ebu Hanife ve Ebu Yusuf gibi iki büyük ustadan fikih dersi alan ve onların tesiriyle reyçi olan İmam Muhammed, fikhta ustâlik mertebesine ulaşmış ve hocalarının vefatından sonra fikih ri-yaseti kendisine kalmıştır. Daha 20 yaşında iken Küfe'de bir ders halâkı teskil etmiştir. Verdiği ders-

lerde ustadlarının usulünü takip ve Onların ilimlerini nesretmiştir. Nitâkim el-Mebsut, el-C-amis-Sâ'îr ve el-Siyerus Sa'îr adlı eserlerinde ustadlarının fikihlarını rivayet eder. Diğer kitaplarında ise Ebu Hanife ile Ebu Yusuf'un kavillerini, zikretmekle beraber daha çok kendi reylerini nesreder.

**I**mam Muhammed'in ilmi söhreti ufukları aşınca, ta uzak diyarlardan fikih öğrenmek üzere birçok kimselerin Küfe'ye geldiklerini görüyoruz. Yetistirdiği talebelerin sayısı bile O'nun büyük bir imam ve mücîtehid olduğunu gösterir. O'ndan feyz alan birkaç isim zikrededelim: Ahmed b. Hafs el-icili (Buhari, ehl-i reyin (fikhim) ve es-Sevrin Camiini Bundan almıştır) -Ebu Süleyman Musa b. Süleyman el-Cüzeçani (Şarkta ve garpta İ. Muhammedin 6 kitabı, bîhassa bu zat vasıtasi ile intisar etmiştir.) Muhammed b. İdris es-Şâfiî, Ebu Ubeyd b. Kasim b. Selâm el-Herevi (büyük bir mücîtehid), Ebu Bekir b. Ebî Mukatîl, Esed b. el-Furât el-Kayravani, Muhammed b. Mukatîl er-Râzi (İbn Hacer'in ustası), Yahya b. Muîn el-Katafanî (Cerh ve tadil imamı), Yahya b. Eksem, Suayb b. Süleyman el-Keysâni, Ali b. Salîh el-Cüreâni en meşhur talebelerindendir. Zîkr edilen isimlerden bîhassa iki mühimdir. Biri Esed b. el-Furât diğerî Muhammed b. İdris es-Şâfiîdir. Esed b. el-Furât, Kayravan şehrindendir. İlim için doğuya doğru seyahata çıkar. Medinede İmam Ma'lîke intisab eder ve O'ndan Muvatta'ı dinler. Sonra ustâsının tavsiyesi ile Irak'a gelen Esed b. el-Furât, ilk karşılaşışı Ebu Yusuf'tan ders alır. Ebu Yusuf ta O'ndan İ. Ma'lîk'in Muvattâsını alır. Ebu Hanîfenin diğer talebelerinden, bîhassa İmam Muhammed çok uzak diyarlardan gelmiş olduğu için kendisine hususî alâka gösterir ve geceleri yalnız O'na ders verir. Öyle ki geceleri Esed b. el-Furât'ın uykusu geldiği vakit, daha önce yanına aldığı bardaktaki sudan yüzüne serpererek uykusunu kaçırır. Hattâ O'nun nafakasını dahi temin eder.

Irak'ta Hanefî fikhini iyice öğrenen, öğrendikten sonra memleketine avdet eden Esed el-Kayra-

vani, Hanefî ve Ma'lîki ta Endülüs'e kadar Ma'ârifî diyarında nesretmiştir.

İmam Şâfiî ise, 184 hicri tarihinde yani İ. Muhammed'in ölümünden 5 sene önce Irak'a gelir, O'ndan fikih dersleri alır ve musanefatını istinsah eder. Şâfiî'nin «O'ndan bir deve yükü kitap yazdım.» dediği rivayet edilmektedir. Zira İmam Muhammed, kendisi ile hususen mesgul olmuş ve nafakasını dahi temin etmiştir. Şâfiî, ustâsına karşı daima ilmi edebini muhafaza etmiş ve O'nunla münazara'dan kaçınmıştır. O'nun hakkında takdirkâr bir lisan kullanmıştır. Ezcümle: «Allah bana iki âlimle yardım etti; biri hadiste İnb Uveyne, diğerî fikîhta Muhammed b. el-Hasan'dır.» Hiç kimseňin üzerimdeki ilmi ve dünyevî hakkı, Muhammed'inki kadar değildir. O bana merhamet ederdi.» dediği kaynaklarda nakledilmiştir. Kervesiye göre Şâfiî'nin, İmam Muhammed'le Münazara ettiği, O'nun susturduğu, hatta Harun Reşîd'in huzurunda bile münazara yaptığı hususundaki rivayetler kuvvetli bir esasa dayanmadığı gibi Ebu Yusufla İmam Muhammed'in O'nun kiskandıkları ve Harun Reşîd'i, katletmesi için teşvik ve tahriklerde bulundukları tamamen uydurmadır. Zira Şâfiî Bağdad'a geldiği zaman Ebu Yusuf ölmüştü. Sonra bu iki âlimin dînî salâbetleri değil bir âlimin, sıradan bir adamın öldürülmesine bile müsaade etmezdi.

İmam Muhammed, büyük seyhi Ebu Hanife gibi ilim öğretmekte son derece sabır ve talebelerinin nafakalarını temin etmekte örnek bir ustâddır. Feyz aldığı hocalarına karşı da ilmi merbutiyeti ve muhabbeti sonsuzdu. İmam Ma'lîk'in vefat haberî gelince, «Muhabakkî Allah'ın kullarıyız, O'na döñegez, Ne büyük bir müsibet! Ma'lîk b. Enes ölmüş! Hadiste emîrîlmüminin olan âlim ölmüş!» diyerek üzüntüsünü belirtmiştir. Bundan sonra İmam Ma'lîk'ten rivayet olduğu zaman insanlar O'nun dinlemek için akın ederlerdi. Fakat başkasından rivayet ettiğinde ise sadece havâs hazır bulunurdu.

**Y**ukarda İmam Muhammed'in Ebu Yusuf'tan Feyz allığı, O'na medyum bulunduğu söyle-

mistik. Ancak bir hâdise, İ. Muhammed'in, hocası Ebû Yusuf'a karşı kırgınlığa sebep olur. Şöyleden ki: Bağdat'ta kadılıkda olan Ebû Yusuf, Abbasî halifelerinin yazlık merkez ittihaz edindikleri Rakka kadılığı mevzuunda kendisi ile yapılan istisarede, o zaman Kûfe'de bulunan Muhammed b. el-Hasan'ı tavsiye eder. Bu tâysiye üzerine haber gider ve istemese de Bağdad'a gelmesi için icbar edilir. Bağdad'a geldiği zaman, ilk iş olarak Ebû Yusufla görüşür ve gücendiğini izhar eder. Ebû Yusuf ise, ilimlerinin Kûfe'de, Basra'da ve bütün Şarkta yayıldığını, Rakka ve çevresinde de yayılmasını istedigini ve bu vazifenin kendisi tarafından yapılmasını arzu ettiğini söylese de İmam Muhammed bu esbab-ı mucibeden mutmain olmaz. Sonra beraberce huzuruna çıktıkları Bermek Oğullarından Yahya b. Halid'in tehdidi üzerine Rakka kadılığını kabul eder. İşte bu, ustadla talebesinin arasını açan yegâne hadisedir. İ. Muhammed o kadar gütçenmiştir ki Ebû Yusuf öldüğü zaman halâ kırgındı. Zira İmam Muhammed, ilme ve tedrise düşkünlüğü sebebiyle hükmü verme mevkîi olan kadılıktan daima uzak olmak istedir. Fakat Ebû Yusuf'u O'nun kiskandığı ve Harun Reşîd'e kötü tanıttığı yolundaki nakiller doğru değildir. Her ne kadar kadılığını ilme mani olduğu kanaatini taşısa da gene, ömrünün sonlarına doğru bir müddet kadulkuat mevkîinde bulunmuştur.

Zühd sahibi bir kimse idi. Devlet erkanının arzu ve meyli isti-

kametinde fetva vermekten çekinirdi. Nitekim Harun Reşîd'in, Zeydî İmami Yahya b. Abdillah mes'elesinde arzusuna uygun fetva vermediği için Rakka kadılığının azledilmiş ve fetva vermekten men olunmuştur. Azlini müteakib Bağdada gelmiştir.

Kerderenin nakline göre, İmam Muhammed kumas boyacılarına gider, onlardan yaptıkları iş ve aralarında cereyan eden muameleleri bizzat öğrenirdi. Bundan anlaşılıyor ki, büyük mülctehid, Kur'an-i Kerim-i, sünneti sahâbe

ve tabii kavillerini, diğer ilim merkezlerinde bulunan fukahanın reylerini ve ulûmu arabiyyeyi bilmış olmasına rağmen, bu bilgisi ile iktifa etmeyeip esnaf arasında cari olan muamelâtın şekillerini, kadim örfle halen meri olan örf arasındaki farkları bilme ihtiyacını duyardı. Zira bu şekilde hareket etmek suretiyle daha isabetli fikhî beyanlarda bulunmuş ve hükmü vermekte hatadan salim bir yol tutmuş oluyordu.

#### HAKKINDA SÖYLENİLENLER :

**S**eybânî hakkında pek çok şey söylenilmiştir. Biz burada bir kaç misal vermekle iktifa edeceğiz :

Malik b. Enes birgün, aralarında İmam Muhammed'in de bulunduğu bir sirada kendisinden hadis alan talebelerine «Bize Şarktan ilim sahibi olarak şu gençten başkası gelmemiştir» dediği mervidir. Şâfiî'nin yukarıda nakledilenlerden başka şu sözleri de rivayet edilmektedir: «Allah'ın kitabını Muhammed b. el-Hasan'dan daha iyi bileyen görmedim. Sanki Kur'an O'nun üzerine inmiştir.» «Ben, hâli, haramî, illetleri, nâsih ve mensuhu Muhammed b. el-Hasan'dan daha iyi bilen bir kimse görmedim. Üzerimde Mâlik b. Enes'ten sonra O'nun ustâdâk hakki vardır. O'ndan daha fasih konuşan kimse görmedim.» «usal sorulduğum zaman katiyen kızmaz, çehresi asla değişmezdi. Şişman olmakla beraber, ruhu pek ince idi.» O'ndan daha akıllı, daha fakih, daha zahid, daha mütekfî ve daha güzel konuşan görmedim.» «Muhammed b. Seleme der ki: «Geceyi üç kişi ayırmıştır; bir kısmını uykuya bir kısmını namaza, bir kısmını da derse vermiştir. Niçin çok uykusuz kaldığı sorulduğunda, uymasının mümkün olamayacağını, müslümanların kendilerine itimad ederek uyuduklarını, şayet uyurlarsa dinin zayıflatılmış olacağını, söylerdi.»

İmam Muhammed'in kitapları : İmam Muhammed'in zamanımıza kadar intikal eden pek çok kitabı vardır. Bunlar, mezahib fıkhi ile ilgili olarak tedvin edilmiş olan kitaplara kaynak olmuşlardır.

Bugün müdekkik ve muhakkıklar, bu eserlerin nesriné rağbet göstermektedirler. Nitekim Hindistan'da fakih ve muhaddis Ebû'l-Vefa'nın riyasetinde, ulemanın ileri gelenlerinden bir gurup, dünya kütüphanelerinde bulunan en eski fikhî kitaplarını araştırmak ve peyderpey nesretmek üzere teşebbüs egeomıştır. Onların bu mesaileri asırlarca ihmâl edilmiş bir vazifeyi ifa edecekinden cidden sayanı sükrandır.

Biz, burada zamanımıza kadar gelen bazı kitaplarının sadece isimlerini zikredeceğiz :

1. el-Mebsût (el-Asl)
2. el-Câmiu's-Sağîr
3. el-Siyeru's-Sağîr
4. el-Câmiu'l-Kebîr
5. es-Siyeru'l-Kebîr
6. ez-Ziyâdât
7. Ziyâdetü'l-Ziyâdat
8. er-Rakkîyyât
9. el-Keysâniyât
10. el-Curcâniyat
11. el-Hârûniyât
12. en-Nevâdir
13. Kitâbu'l-Kesb
14. el-Muvatta (İmam Mâlik'ten mervi)
15. el Hucec
16. Kitâbu'l-âsâr

#### İMAM MUHAMMED'İN VEFATI :

İ akka kadılığından azledildikten sonra bir müddet Bağdat'ta kalan, oradan Harun Reşîd'le beraber Horasan'a giden ve kendisine orada kadılıkda tevcih edilen İmam Muhammed b. el-Hasan 189 hicrî tarihinde Rey şehrinde vefat etmiştir. Meshur naâhî ustâdî el-Kisâ'i'nin de aynı gün yahut iki gün sonra vefat ettiğini nakledilmektedir.

Kerderî'nin nakline göre, Muhammed b. el-Hasan, Reyde (Cebel-i Tabarek) denilen bir kaleye, Kisaf ise Ranbuye köyüne defnedilir ki ikisi arasında 4 fersahlık bir mesafe vardır.

Harun Reşîd, bu iki âlimin defnedilmesinden sonra «Bugün Reyde, fikih ve arapçayı defnettüm» dierek üzüntüsünü izhar eder.

Vefatının 1200. sene-i devriyesi münasebetiyle aziz hatırlası için

topladığımız büyük hukukçu İmam Muhammed'e Allah'tan rahmet diler, modern hukuk anlayışımızla da eserlerinden büyük faydalara sağlamamız mümkün olan İmam'ın eserleri üzerine eğilimlerini bilhassa genç hukukçulara tavsiye etmek isterim.

#### BİBLİYOGRAFYA :

**M**uhammed Zâhid el-Kevserî, *Bü'lûgu'l-emânî fî-sîretî'l-imân* Muhammed b. el-Hasen eş-Şeybâni, Misir, 1355.

*Ebu Abdillah* Muhammed b. Ahmed b. Osman ez-Zehebî, *Menâkibû'l-imam Ebi Hanîfe ve sâhibeyhi Ebi Yusuf ve Muhammed b. el-Hasen*, Misir.

*Ebu Zekeriyyâ Muhyiddin b. Şeref en-Nevevî*, Tehzî-

*bu'l-esmâ' ve'l-luğât*, Misir.  
*Muhammed b. Muhammed el-Kuraşî*, *el-Cevâhiru'l-mudîrîye fî-tabakâti'l Hanefiyye*, *Haydarâbâd*, 1332.

*Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalâni*, *Lisânu'l - mîzân*, Hindistan, 1329.

*Ebu'l-felâh Abdulhayy b. el-Imâd el-Hanbelî*, *Şezerâtu'z-zeheb fî-ahbâr-i men zeheb*, Misir, 1350.

*Muhammed Abdulhayy el-Lüknevî*, *Kitâbu'l - fevâdi'l-behîyye fî terâcîmi'l Hanefiyye*, Misir, 1324.

*Ebu Abdillâh es-Saymerî*, *Ahbâru Ebi Hanîfe ve ashâbihî*,

*Ibn Sa'd*, *et-Tabakâtu'l-küb-*

*râ*, Beirut, 1377.

*Ibn Hallikan*, *Vefeyâtü'l-a'yân*, Misir, 1299.

*Brochelmann*, *GAL*, I, Leiden, 1937.

*Ibn Nedîm*, *el-Fîhrîst*, Misir, 1348.

*Ibn Kuteybe*, *el-Meârif*, Misir, 1353.

*İslâm Ansiklopedisi*, cüz 115, eş-Şeybâni maddesi, *el-Kerderî*, *Menâkibûl - Imâmilâzâm*, Haydarâbâd, 1321.

*Ebu Bekr Ahmed b. Ali el-Hatîb el-Bağdadâ*, *Târihu Bağdâd*, Misir, 1349.

*Ebu Ömer Yusuf b. Abdi'l-Berr el-Kurtubî*, *el-İntikâ fî Fedâili's-selâseti'l - eimmeti'l-Fukahâ*, Misir, 1350.

# ULASTIRMA TOPLULUĞU ŞİRKETİ RAY SIGORTA

YANGIN  
NAKLİYAT  
MAKİNE VE MONTAJ  
KAZA  
KASKO

TRAFİK  
CAM  
SÎRKAT  
UÇAK  
MÂLİ MES'ULİYET

KAYDI HAYAT — VEFAT  
MUHTELİT  
MÜMTEZİC  
MUVAKKAT İRAT  
CİHAZ - TAHSİL - TERBİYE

**SIGORTALARINIZ İÇİN EMRİNİZDEDİR  
VE HER YERDE EN EMIN DOSTUNUZDUR.**

**CEBİNİZDEKİ RAY SIGORTA POLİCESİ HER ZAMAN  
RAY SIGORTA A.Ş.**

UMUM MÜDÜRLÜK : Ankara Atatürk Bulvarı No: 125 Tel: 175477—675873—122015

İSTANBUL ŞUBESİ : Meşrutiyet Cad. No: 176 Şişhane Tel: 496473—495181—441739

İZMİR BÜROSU : Gazi Bulvarı 1370 inci sokak No: 9 Kat: 2 Tel: 37240

Ve yurdun her tarafından acenteleriyle en iyi hizmeti arzette meşege hazırlıdır.