

FETİH

● HEKİMOĞLU İSMAİL



çalışmanın çelik çemberi içinde «nev-i şahsına münhasır» bir yaşama şekli bulan kadın, mania cihetinden, kocasına bir prangadır.

Dalâletin sel, fikirsizliğin bataklık ve dini gayretlerin zemzem kuyusu olduğu şu vatan sathında, kurtarıcı yönünden kadın girdaba kapılan kocasının elinde bir tahta parçasıdır.

Amal hüviyeti ile; insanlığın yarısı olan kadın, erişilmesi güç «ana»lık şeref madalyasının sahibi iken; Garblılık adına çevrilen dolaplarda başı dönmüş, ya bir ceylân gibi vahşi veya okul kapılarında müstamel eşyaya benzemiş, benzetilmiş.

Kadınlar, Eyfel Kulesi kadar Fransız, Yerebatan Camii kadar müslüman olmanın doğurduğu ikilik içindedir.

Anası çarşafı, kızı japone kollu gezen ailenin iki unsurunun gösterdiği dış, tezat tablosu, iç âlemde mabetten randevuevine ilmek atmanın korkunç tezahürüdür.

Kadını sokağa salan zihniyet onun yularını Fransız modacılarının eline vermiş; Fransız terzisinin kısalttığı eteği Devlet dahi uzatamamıştır.

Artık örfe, âdete, dine değil de, şu artiste bu modacıya tabi olan yeni nesille eskisi; ördek yumurtalarına yatırılmış kuluçka tavuk gibidir. Evlâtlar Avrupa göllerinde yüzerken; ebeveynler, sahillerde çırpınmaktadır.

İslami aşısına dalâletin, bid'atın kezzabı dökülen meyve ağacı kurumuş, bu sefer dipten pek çok filiz çıkmış. Fakat meyvasız... İşte bu, ailenin üçüncü unsuru olan çocuklardır.

Erkeğe gelince: Erkek sürüsünün aleyhine kurtla anlaşmış çoban gibidir. Sürüyü eline geçiren kurt, bu sefer çobana dış göstermiş, o da soluğu kahvelerde, kumarhanede almış; şahsi menfaatinin ve zevklerinin esiri olarak; buralarda dipsiz varilleri su ile doldurmağa mecbur kalmıştır.

Kahın çizgileri ile belirtmeğe çalıştığımız aile, Ponpei'nin son zamanlarına geometri eşitliği göstermektedir. Korkunç, dehşet ve iğrenç noktaların meydana getirdiği bu ahlaksızlığı İMAN lavlarının temizliyeceğine inanıyoruz!

Sen!

Sen ey Müslüman, iman üniformasını giyip, bağlı olduğun ve istinat ettiğin yüce makam adına değil ki Türkiye'yi, dünyayı fethetmeğe memursun! Suçlu diyarlara (tek başına) gidip, Allah için ebedi nizamı gösterecek ve dünyanın nasıl Cennet havasına bürüneceğini isbat edeceksin!..

Git, Fatih'in türbesine ve düşün: Şu anda Fatih Ordusu dirilse «İstanbulumuzu bizanslılar basmış» diye hepimizi kılıçtan geçirmeyecekler mi? Ve, yeniden Ayasofya'yı açıp, «İlk cuma» yı kılmıyacaktılar mı? Maddi ve manevi bünyemize arız olan mikropları temizlemeyecekler mi?

Evet, fethi kutluyoruz! Ama hangisini?

Bir fatih bekliyoruz! Ayasofya'ya kapanıp Mesih'i bekleyen hristiyanlar gibi değil, öz nefsimizi fethettikten sonra cemiyetin ta ortasında halimizle, sözümüzle ve sanatımızla fatihin tahtını kuruyoruz!.

Böylece dağların taşıyamadığı yükü omuzumuza almış durumdayız.

O,, «murat» denilen denilen kıratın üzerinde dalâletin surlarını yıkıp, girecek; Hasan'ın gözyaşını, Kalyoncu Mustafa'nın terini silecek, Leylâ'yı Fatıma (R.A.) ya takdim edecek. Ve, İstanbul ikinci defa fethedilecek!.

Yalan mı?