

# İSLÂM KADINI

● Sükran KARAHAN



adınlar tarihin, İslâm nuru ile aydınlanuncaya kadar birer yüz karası olmuşlardır. Öyleki; Hint'de kadın, bekârlığından babasının, evliliğinde kocasının bir malıydı. Miras, konuşma, gezme gibi en tabii haklarından dahi mahrumdu. İyi muamele görmezdi.

Eski İran'da, hükümdarları kızkardeşleriyle evlendirilecek kadar kadınlar iğrenç hâdiselere maruz kalırlardı.

İbranilerde (bugünkü Yahudilerde) ise kız baba evinin hizmetçisiydi. Baba kızını isterse satabilirdi. Miras hakkı yoktu.

İslâm'dan önce Arabistan'da hemen aynı haksızlıklar içinde kadın; erkeğin şehvet metayı ve ondan çok aşağıda, hiçbir hürriyeti olmayan bir mahlûk olarak görülürdü.

Halbuki İslâm Dini kadına VII. asra kadar görülen bütün haksızlıkları bertaraf etmiş, onu bu çamur deryasından kurtarmıştır. İslâm dini çare aradının imdadına: «EY İNSANLAR! BİZ SİZİ BİR ERKEKLE BİR DİŞİDEN YARATTIK... ŞÜPHE SİZ Kİ, SİZİN ALLAH NEZDİNDE EN ŞEREFLİNİZ TAKVACA EN İLERİ OLANINIZDIR.» (El-Hucurat: 13) âyetiyle yetişerek onun erkek ile aynı hak ve hürriyetlere sahip kılmıştır. O kadar ki, Hıristiyanlıkta kadınlar kiliselere murdar diye sokulmazlarken; müslüman bir kadın Hz. Ömer'i camiin içinde susturmak kuvvetini kendisinde bulabiliyordu.

İslâm'da kadın, türlü vesilelerle her sahada göze çarpmıştır. Her türlü hayati konularda söz sahibi olarak «Sümeyye» Uhut harbinde, «Ümmü Ümare» hadis ilminde, «Hz. Aişe» bir çok hususlarda tarihe nam vermiş olarak karşımıza İslâm Erkeğinin yanında çıkıyor.

Dünya kadını, bugün İslâmiyetin getirmiş olduğu inkılâp sayesinde gözünü açmış, haklarını almıştır. Fakat çok ileri giderek çığırından çıkmıştır. Yalnız günümüzün İslâm kadınlarındaki ruh, birbirlerini anlaşılabilir bir cazibe ile çekmektedir. Müslüman kadın ve kızlarımızın gidişatı, diğer kadınlara göre mazileri şan, şeref ve iyilik destanlarıyla doludur.

Bugün Müslüman - Türk kadını, cemiyette alacağı vazifesini idrak etmişdir. Hepsinin zihnini uyanan Müslüman - Türk kadınlarını birleştirerek, İslâm'dan öne ceki kötü hallerine dönme temayülleri gösteren hemcinslerini kurtarmak fikri kuruyor. Hepsini birlik ve beraberlik şuuru içinde vazife aşkıyla seferber olmak istek ve ihtiyacındadırlar. Vahdet halinde hareket etmek için gerek kalben gerekse fiilen birleşmek durumundadırlar. Bu gayeye matuf «Hiç bilenlerle bilmiyenler bir olur mu?» âyeti kerimesi mucibince tahsil yapıyorlar. Şu anda üniversitelerimizde istikbalin İslâmî tarzda kadın kılavuzları kendilerini bu ulvî vazifeye hazırlıyorlar.

Bir sel gibi akacak...  
Gittikçe büyüyecek  
İslâm kadını yarın  
Bir sel gibi akacak..

diye beyitler binlerce, milyonlarca Müslüman - Türk kadını tarafından hep bir ağızdan haykırılacak. Bir «İSLÂM KADINI ŞUURU» doğacak. Bu şuur feyzini Kur'an-ı Kerim'den, bereketini Hz. Peygamber'den, kuvvetini imandan alacak. Bu öyle bir şuurlanma olacak ki, Türk kadını bir daha tarihe geçirecektir.

Türkiye'nin her yanında; Camilerde, umumi yerlerde, konferans salonlarında mesture (örtülü) birçok kadın veya kızlarımız bilgili, vakur, imanlı, inatlı inandırıcı, ikna edici bir şekilde mikrofondan topluma : «Ey insanlar sizi tek candan yaradan, ondan da onun zevcesini vücuda getiren ve ikisinden bir çok erkek ve kadın halkeden (yaradan) rabbinizden korkun. (Nisa: 1) diye hitab ederken yurdumuza bir nûr incek ve onların dualarını Allah kabul edecek. Birleşen müslüman kadınlarımız vazifelerinde Allah'ın izin ve yardımlarıyla mutlaka başarılı olacaklardır.

Bugün şuurlanmayı başlatanlar muhakkak ki, ecirlerini göreceklerdir. Eflân bir «İSLÂM KADINLARI MANEVİ BİRLİĞİ» nin kurulması her müslüman Türk kadını ve kızının en büyük arzusudur. Bu ondört asır önce vücuda getirilmişti. Şimdi yeniden canlandırılarak hayatiyet kazandırılmıştır. Bu birlik için çalışan ve çalışaklara Cenab-ı Hak'dan gayretlerinde muvaffak, sebatlarında ise mutlak kalmasını niyaz ederim.

Muvaffakiyet çalışan Müslüman - Türk kadınlarındır.