

# İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünde

## AÇILIŞ DERSİ

Dersi veren:  
Kemal Edip KÜRKÜOĞLU



OK muhterem dâvetliler, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nün Muhterem Müdürü, Muhterem Öğretim Hey'eti, değerli talebe câmiası!

Sözlerime, Allah'a hamd ederek, Peygamber-i âlisâni salât ü selâm ile anarak, evliyâullah'ın himmetlerini dileyerek başlarım.

Millî Mücadele günlerinde Devlet-i Aliyye Pâyitahtında işgal ve istilâ sañağından kurtulmak ve selâmet bulmak isteyenlere sığnak olan Üsküdar'ın, Sultan Ahmed Meydânı mitinglerindeki mâseri imânla koşanlara, İstanbul'dan, halkın gönülleri yashı, gözleri yaşı Anadolu'nun imdadına koşanlara yiğnak olan Üsküdar'ın, yüzyıllar boyunca orduları seferlere uğurlamakla, dönüşlerinde zafer sevinci içinde karşılamakla nâm veren, son devrin Mehmed Âkif'ten sonraki büyük şâiri Yahyâ Kemâl'e ilhâm veren Üsküdar'ın Bağlarbaşı'nda kurduğumuz, safha safha gelişigini memnûnluklarla görüp durduğumuz bir irfân yurdunun, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nün öğretme başlayışının on birinci yılında, bundan dokuz yıl evvel olduğu gibi, 1969-1970 Öğretim Yılında da ilk dersini verme ve muhâtab olarak yine bir seçkin kalabalık görme, bu fakir için, meslek hayatımda büyük bahtiyarlıklardan birine daha ermedir.

Sonsuz hamdler olsun Rabb-i Sübhnâ! Sayısız salât ü selâmlar olsun Resûli zîşâna!.. Evet hamdler O Rabb-i Sübhnâ ki bizleri insân yarattı ve «Üstün İnsanlık» demek olan İslâm'ın mukaddes imân, mübârek irfân kafîlesine kattı. Evet, salât ü selâmlar o Resûl-i zîşâna ki dünyâda selâmet, ulkâbâda saâdet rehberimizdir; gözlerimizin nûru, gönülerimizin sürürudur. Bastığı toprak baş tacımızdır; öğrettiği namaz mi'râcımızdır. Getirdiği Kur'ân sîfa ilâcımızdır; gösterdiği yol, değişmez amacımızdır. Hâtem-îl-Enbiyâdir, Habib-i Kibriyâdir, Muhammedîl-Mustafâdir.

Türk şâirlerinin bilitifâk en yâcesi, İslâmî Türk Edebiyatının biliçmâ' en büyük simâsı Füzü'lî, o hiç de füzü'lî olmayan Füzü'lî, hudûtsuz faziletleri sebebiyle lîzûmî olan Füzü'lî, divânındaki, Sultan-îl-Enbiyâ Efendimiz sâñindaki bir Na't-i serifinde:

Seref-i silsile-i Âdem ü Havvâ sensin

Ce'al'Allâhû fidâen leke ümmî ve ebi

«Hazret-i Âdem'le Hazret-i Havvâ'dan tûreyen insân neslinin serefi sensin; babamı da, anamı da, Âdem babamı da, Havvâ anamı da kurbân etsin Allâh sana!» yollu niyâz eder. Diğer bir Na'tinde de:

Yâ Resûl-Allâh, yâ Hayr-el-Beser müstâkinem  
hitâbında bulunur.

Bir başka şâir:

Dil-hasteler dermâni o; Lukmanların Lukmâni o.

Sultânların sultâni o; Cânânların cânâni o;

V'Allâhi cânlar cân o!

Ariflerin irfâni o;Âlimlerin bürhâni o;

Lûtâf ü kerem ümmâni o; Hakk'ın büyük ihsâni o;

V'Allâhi rahmet kânî o!

der.

Gencler! Severseniz ancak ve ancak Resûlullah'ı sevin, severseniz ancak ve ancak Resûlullah'ı sevenleri sevin! Överseniz yalnız ve yalnız Resûlullah'ı övün; överseniz yalnız ve yalnız Resûlullah yolunda olanları övün! Çünkü

sevilecek varsa odur; övülecek varsa odur. Ve çünkü sevilecekler onu sevenlerdir; övülecekler onu öveceklerdir.

Bilirsiniz; bir gün, aralarında Hazret-i Ömer'in de bulunduğu sahâbî-kirâmdan bazılarıyle sohbet ederlerken Nebiyy-i ekrem Resûl-i mükerrem Efendimiz:

«Beni analarınızdan, babalarınızdan, çocuklarınızdan ve nefislerinizden daha çok sevmedikge hiç biriniz gereği gibi mü'min sayılmazsınız.» buyurmuşlardır. Unutmayın ki, daimâ hâtrâda tutun ki imânın ultiyyeti: «Peygamber-i zişân muhabbetidir.»

Kenzi unvanlı bir şâir vardır. Ravza-i Mutâhhare'ye yüz sürme devletine erdiği gün yazmış olduğu bir kitâda:

Arab'da Seyyid-ül-Kavme dehâlet etse bir âsi  
Mehâlikden olur âzâde bî-şek yâ Resûl-Allâh!  
Şehensâh-i Dû-âlemîn; bu mücîrim câkerin Kenzi  
Huzûr-i Ravzane geldi, dahilek yâ Resûl-Allâh!

diyor. Kenzi'nin bu kitâasından ilhâm alan bir başka şâir de:

Niyâz-i afv içün yokken yüzüm pek yâ Resûl-Allâh!  
Uzaklardan el açdum ürkük ürkük yâ Resûl-Allâh!  
Sarar hengâme-i âh ü figân eflâki, kopdukça  
Derûn-i dilden âvâz-i Dahilek yâ Resûl-Allâh!  
Irâdem gitmiş elden; kalmışım vâdi-i hayretde;  
Derigâ etmişim isyâni meslek yâ Resûl-Allâh!  
Hatâdır muhâvâsi defter-i a'mâlimin yekser;  
Yed-i lütfunla bir hatt-i atâ çek yâ Resûl-Allâh!  
Ezelden bende-i müştâkinüm, rü'yâda olsun tek  
Nasib olsun da didâr-i mübârek yâ Resûl-Allâh!  
Kapundur mültecâyi ins ü cin dünâyâda, ukbâda;

Kemâl ister mi senden gayri destek yâ Resûl-Allâh!

mîsrâ'arıyle samimi duygularını dile getiriyor.

Resûlullah'ın ilmenden ma'lûma, sühûddan meşhûda gelişî, târihin en muazzam hâdisesi, beşer mukadderatının en mukaddes vâkiasıdır. Bu hâdice: Tevhîd'in Sîrk'i, o en mülevves şirkî ebediyyen yenisi; bu vâkia: kûfrün imâna, o te'yid-i Sûbhâna ebediyyen yenilişidir. Bu, «Lâ-llâhe ill-Alâh - Muhammeden Resûlullah» sancağının bir daha inmemesiyle dünyâ burcuna çekilişidir; bu, hâkîkat-i Muhammediye, sermediyyet-i Ahmedîyye tohumunun vicdânlar tarlasına, her biri yüz dâneli başaklar veresiye ekilişidir. Ne bahtiyar bir milletiz ki ümmet olarak biz de o sancağın gölgelerindeyiz. Ne mazhariyyetli bir ümmetiz ki millet olarak biz de o başağın dâneleriyiz.

Resûlullah'ın sevgisi üzerinde israfîla neden bu kadar duruyorum, biliyor musunuz? Cevremizde bir Resûlullah yergisi var da ondan...

Bir yanda güneşleri sönüklük birakan, imân ve irfân erbâbının gönül gözlerini aydınlatıp açan Nûr-i Muhammedi; öte yanda iz'ânları kör, vicdânları nankör, kâfirlikleri temelli, ne idüükleri cümlemizce belli bir alay dûr-i Muhammedi... Kimi çıkar: «Kur'an'dan İlhamlar» aldığı sevdâsiyle Kitâbulâh'i, bilerek veya bilmeyerek, tâhrife yeltenir; üç beş gâfilin takdîriyle kendini İbn-i Kemâl sanıp böbürlenir... Kimi kalkar: «Hazret-i Muhammed'in Felsefesi» tâbir-i bâtiliyle «Hâtem-ün-Nebîyyîn»in risâletini, Vahy'in aslîyet ve asâletini inkâra cûr'et eder; ebediyyen yanacak olan Tevhîd ocağını boşuna üfliyerek söndürmeğe gayret eder. Hulâsa bir kör dövüşüdür, bir nankör sövüşüdür sürüp gider. Öylelerine ve daha başkalarına ilim diliyle ve mutlak surette hilim diliyle. «D u r!» demek gerek...

«Türk milleti müslümandır ve müslüman kalacaktır.» Feyzini Kelâm-i Sûbhân'dan, dersini Resûl-i zişândan alacaktır. Nefs ve nefşâniyyetten arınmak igin imân ve irfân ummânâsına dalacaktır; dün nasıl idiyse ve bu gün nasilsa yarın da Türk milleti ve Muhammed ümmeti olarak cihâna ün salacaktr. Evet, «Türk milleti müslümandır ve müslüman kalacaktır.»

Kitâb-i münâfinde Cenab-i Hakk'ın:

«Innâ nahnu nezzelna ez-Zikra ve innâ lehü le-Hâfizûm»

Zîkr-i Hakîmi evc-i hikmetten burc-i rahmete Biz indirdik, Biz! Onun koruyucuları olarak da Biz varız, Biz!» yolu bir ahd-i Rabbâni var. İnanık, imân getirdik, ikrâr getirdik. Evet var, var ammâ o ahd, bizleri de bir cehde çağırmaktadır. Çünkü ahd-i Rabbâni, Zîkr-i Hakîm'in yani Kur'an-i

Kerim'in ebediyen korunacağıını bildiriyor. Lâkin bu bildiriş, belli bir coğrafi sâhâda muhâfaza olunacağı taahhüdünâ aslâ tazammun etmiyor. Bunda dolaydır ki biraz önce «O ahd, bizleri de bir cehde çağırmaktadır,» dedim. Bu cehd: Zîkr-i Hakim'in, Kur'ân-i Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilemesi, anlaşılmâsi ve anlatılması, yayılması ve bu işin vecibe sayılması gayreti ve azmidir. Din hizmetlisine, daha şümtüllü ve daha uygun bir tabirle din gârâtilisine düşen baş vazife: Kitâbulâhî kemâliyle öğrenmek ve öğretmek, anlamak ve anlatmak, yaymak ve bunu vecibe saymak işidir; bahtiyar, bu işi yapan kişidir.

Kitâbulâhî' öğrenmek: ilmiyle âmil, feyziyle kâmil olmaktadır.

Kitâbulâhî' öğrenmek: ilmiyle ufuqlar açmak, feyziyle hakikatler sağlamaktr.

Kitâbulâhî' anlamak: ahkâmine sarılmak, derinliklerine varılmaktır.

Kitâbulâhî' anlatmak: halka ışık tutmak, mânâda mâddeyi unutmaktır.

Kitâbulâhî' yâymak ve bunu vecibe saymak ise: Hazret-i Ebû-Bekr-i Sîddîk'în temkinini, Hazret-i Ömer el-Fârûk'ûn telkinini misâl, Hazret-i Os-mân-i Zînnû'reyn'în hilmini, Hazret-i Ali ibnî Ebi-Tâlib'în ilmini timsâl edinmektir. Kolay mı? Elbette kolay değil!... Geçilecek olan: derin ve engin denizlerdir; geçit veren birer ırmak veya çay değil!...

İlim: bir getin gleder; katlanacaksun! Bir yüce tepedir; tırmamacaksın, ulaşmak için kanatlanacaksun! İlimin göz doyuran ücretinden çok, gönü'l dol-duran ecri var; ilim yolculuğunun sonunda hakikatin ağaran fecri var. İlim: cehil karânlığından işığa gikuşur; azm külüngü ile cehil heyülâsimi yikuşur. İlimin güclüğünden sıkılmamal; cehil engelinden bikilmamal.

Cenâb-ı Hakk, Kemâl-ı Kadîm'inde:

«Kul hel yestevi 'l-lezîne ya'lemûne ve 'l-lezîne lâ-ya-lemûn

Söyle onlara, (yâ Muhammed!) bilenlerle bilmeyenler bir olur mu hiq?» diyor.

Ey Din-i mübînin mukaddes hizmetine kendilerini adamış bulunanlar, sizlere sesleniyorum, unutmayın ve dâimâ hâtırda tutun ki ilim: bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığı, olamiyacağı gergeğini kavrama suûru, bu suûr da «Üstün İnsanlık» dediğimiz İslâm Dîni'nin rûhlara kazandırdığı hakikat nûrudur.

Habîb-ı Hudâ, mişkât-ı Hüdâ Efendimiz:

«Talebü 'l-ilmi farizatün'alâ-külli müslimin ve müslimetin —

İlim isteklisi olmak, her müslüman erkekle müslüman kadın üzerine boyun borcudur.» buyurmuşlardır, idrâk ve iz'ân kulağı işiten her kimseye:

«Utlubu 'l-'ilme min-el mehdi ilâ'l-lahd — Beşikten mezâra dek (ölün-ceye kadar) ilim isteklisi ol!» hakikatini duyurmuşlardır;

«Fesâdü 'l-âlimi fesâdü 'l-'âlem — Âlimin bozukluğu, âlemin bozukluğu-dur.» demişlerdir.

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî Hazretleri Fîhi Mâ-fih adlı eserine:

«Ne kötü âlimdir o âlim ki emîrlerin kapısındadır; ne iyi emîrdir o emîr ki âlimlerin kapısındadır.» meâlindeki bir Hadîs-î serifile baslar. Gerçek üle-mâ ki verese-i enbiyâdır, menfaate gönül bağlama ve teveccih sağlama gaye-siyle devletlilere yanaşma gayretleri mahz-i riyâdir.

Sadr-i Azam Fuâd Paşa'nın babası büyük şâir İzzet Mollâ:

«Meshûrdur ki fîsk ile olmaz cihân harâb;

Eyler anî müdâhene-i âlimân harâb » der.

Fîsk da yikar, yikar ammâ bu, olsa olsa ferdidir. Ferdin bir intibâhla salâha ermese, neticesinin felâha inkîlâb edivermesi mümkündür. Lâkin, âlim-lerin dalkavukluğundan gelen mânevî yâkılışlar, cem'iyyet-sümûldür; sollu, sağlamdır; telâfisi asırlara bağlıdır. Hâfızanızı yoklarsanız bunun uzak ve ya-kan tarihimizden türlü türlü misâllerini bulabilirsiniz.

Değerli dinleyiciler, bilinen ve apâsîkâr görülen bir vâkiâdir ki bu gün dünya, iki kampa ayrılmıştır:

Biri, Allâh'a inananlar, gaflet uykusundan uyananlar kampı,

Diğeri, inkâr akıntısına kapılanlar, keyfiyetken kemmiyyet yapılanlar kampı.

Bizler, Türk milleti ve Muhammed ümmeti olarak bizler, elbette inananlar, uyananlar kampındayız. Bakanımızın tek şartı: bu kamp içinde kalmak ve hürriyet havası almaktır. Bugün, Demir-Perde ile biri diğerinden ayrılmış bulunan bu iki ideoloji kampı, yarın karşı karsıya gelen iki cephe haline gire-

bilir. Duran: düşecek, düşen: ezilecek; ezilense: hayat alanından, tarih sahnesinden silinip gidecektir.

Dinimiz: Tevhîd dinidir. Tevhîd: «Birlik ve dirlik şûruyle birleşme» demektir. Büyük vatan şairi Nâmid Kemal, Bolayır'da, Muhammediyye sâhibi Yazıcı-oğlu'nun sahâbetinde ebedîyyet uykusu uyuyan Nâmid Kemal: «Merd olanlar, ferd olmaktan korkmazlar.» der. Millet: «Ferd olmaktan korkmayan merdlerden terékküb eden bir câmia»dur. Türk milleti böylesine millet olduğunu tarihi boyunca isbat etmiştir. İşte Malazgirt ve Baba Dağı ve iste Kova ve Niğbolu savaşları! İşte İstanbul Fethi, iste Mohaq ve Eğri seferleri, iste Plevne, Şipka ve Domeke kahramanlıklarını ve iste Anafartalar ve Dumlu-pınar zaferleri!.. O savaşları edebileştiren, o seferleri mânâlandıran, o kahramanlıklar hazırlayan, o zaferlere ulaştıran: millî mücadèle ve mücahede rûhudur. Mücadèle ve mücahede rûhumuzu ferd olarak da, millet olarak da diri tutmağa mecburuz; buna aklen olduğu kadar, dinen de me'muruz. Kur'an-ı azim-üs-sân'ın bir âyeti:

«... ve câhidû fi-sebili-'llâh — Allah yolunda savaşın!» emrini verir. Allah yolunda mücahede: nefşleri İslâh hizmetlesiyle başlar. Bunu halkın ruhuna yerlestirecek olanlar: her seviye ve dereceden din hizmetlileri bulunan sizlersiniz. Din hizmetlileri: millet gayretlileridir. Din hizmetlileri ve millet gayretlileri: dünya ve âhiret devletlileridir.

Kitâb-ı mu-ciz-beyân'ın diğer bir âyeti de:

«Va 'tasimû bi-habli 'llâhi cemî'an ve lâ-teferrekü — Toplu olarak Allah ipine tutunun; (tutunun da) bôlük bôlük olmayın!» der. Allah'ın tutunacağımız yapışacağımız ipi: sağlam imândır. Sağlam imanın kaynağı: Kur'an, du-rağı: vicdândır. Kaynağını Kur'an'dan alan, duraqı vicdan olan sağlam imânum sâhibidir ki ileri ve üstün insanıdır. Öyle insanı, hakikaten ileri ve üstün insan yetiştirmeye ve geliştirmeye işi bugünü ve yarının din hizmetlerine, tek kelime ile sizlere düşmektedir.

Din hizmetlisi: bu hakikatleri müdrik, tarikine sâlik ve ilmine mâlik olarak câmi'de imâmdir, hatîbdir, vâizdir; Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teskilâtının alt kademesinden üst kademesine kadar her derece ve seviyede me'murdur, amîrdir; Kur'an-ı Kerim Kurslarında öğrenen ve öğretendir. Yine din hizmetlisi: İlkokullarımızda, ortaokullarımızda, liselerimizde Öğretmen okullarımızda, türlü san'at ve meslek okullarımızda bu hakikatleri müdrik, tarikine sâlik ve ilmine mâlik öğretmen ve böylesine öğretmenden ders gören öğrencidir. İmam-Hatip Okullarımızda, Yüksek İslâm Enstitümüzde, İlâhiyat Fakültemizde, aynı esaslar dairesinde okutan ve okuyandır. Millî Eğitim Bakanlığında Din Eğitim ve öğretimi işlerinin yürütülmesiyle mes-gul, seyrinden mes'ul kadrodur. Daha temelde din hizmetleri, din mes'uliyet-lisi: aile'dir. Kendini bu hizmet ve mes'uliyetten vâreste sayan aile: aile değil, gailedir. Bu gaile: Cem'iyyet için haledir.

Dikkat ettinizse Din hizmetlisi tâbirini sümülli tuttum; bunu dar hudutlu bir kemîyyet içinde değil, geniş hudutlu bir keyfiyyet dâhilinde ifade edirmeye çalıştım. Çünkü Peygamber-i âlem-penâh Efendimiz:

«Külliük râ'in ve külliük mes'ûlün 'n-ra'iyyetih — Hepiniz birer çobanınız; hepiniz kendi güttüğünden mes'ul insanırsınız» buyurmuştur.

Memleketimizde Anayasa nizamı içinde dînin üç unsuru, din hizmetinin üç fonksiyonu vardır:

1) İmân, 2) İbâdet, 3) Ahlâk. Nitekim 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtı Kanunu'nun I. maddesi de bu üç unsuru dile getirmekte, bu üç fonksiyonu belirtmektedir. Muâmelât, bu üç unsurun dışında mütâlea edilmiş bulunmaktadır.

Din: «Muhakkak ki Allah indinde din, İslâm Dîni'dir.» meâlindeki «inne 'd-dîne 'ind-Allâhi 'l-İslâm» âyet-i celilesinin delâletiyle, Din-i Mübin-i İslâm'dır. Diğerleri aslîyyetleri tahrife ve inhirâfa, bu sebeple de din olmak vasifları ziyââa uğramış kelâmlar mecmâasıdır. Şekildir, rûh değil, mâddedir, mânâ değil; inâddır, i'timâd değil!

Binâenaleyh, iman söyleye, öz hâlinde ifâdesini Âmentii'de bulmuş olan İslâmi imâni kasdediyoruz.

Bu iman:

Sifâti Zâtiyye ve Sübütîyyesile Allâh'a, Allâh'ın Meleklerine, Kitâbla-rına, Peygamberlerine, Âhiret Günü'ne, Kader'e inanmaktr. Hayrinin da, ser-

rinin de Allâhu teâlâ'dan geldiğini, Onun hayra rızâsı olduğunu, şerre asla rızâsı bulunmadığını bilmektir. Ölümden sonra, Allâh'ın emr edeceğî ânda dîrîme, hisâb için huzûr-i Hâk'ta derilme hâlinin mutlak sûrette vukua geleceğini kabul etmektedir. Sonunda, bu inanmanın, bilme ve kabul etmenin köküles-tirdiği suûrla «Allah'tan başka İlâh olmadığına şehâdet ederim ve yine şehâdet ederim ki bi-lâ-sübhe Hazret-i Muhammed, onun kuludur, Resûlüdür. demektir. İmânın icmâlı budur. Kalble tasdik ve dille ikrâr edilmedikçe imân, imân olmaz. Dîn hizmetlisi, bu icmâlı bilecek, tafsiliini öğrenecek ve öğretectiktir. İmânın icmâlısı taklid haddinde kalabilir. Burada «Mukallidin imânı sahîh midir, değil midir?» suâline verilecek cevâbin müjnâkaşasına girmeyeceğim.

Bilîrsiniz, Mantık'ta insâni türlü türlü tarif ederler: «Konusan canlı» derler. «Düşünen canlı» derler; bence bunlara bir yenisini katmalı ve insân: «İnanan, bir inancı olan, inanmağa istidâdi bulunan canlı varlık» sayılmalıdır. Şu da var ki imân: bir mevhîbe-i Rabbaniyye, bir atîyye-i Sûbhaniyye dir. Bu mevzûda Resûlullâh'a hitâben Kur'ân-i Kerîm'de:

«Inneke lâ-tehdî men ahbebte ve lâ-kinn-Allâhe yehdi men yesâ' —Mu-hakkak ki sen, ya Muhammed, sevgiğin kimseyi hidâyete kavuşturma kud-retinde degilsin; ancak ve ancak Allâh, istediği kimseyi hidâyete kavuşturur.» buyurmuştur. Burada biraz duralım:

Zât-i Kibriyâ, «Asr» üzerine kasem ediyor. Kur'ân-i Kerîm'de üzerlerine kasem edilen başka mefhûmlar da vardır: Ve 't-Tîni ve 'z-Zeytûni ve Tûri Sinine ve hâza 'l-Beledî 'l-Emin gibi, va 'z-Zuhâ vesâire gibi Cenâb-ı Hakk'ın kasemleriyle insânların kasemleri arasında mâhiyet farkı vardır. Însanlarinki, karşısındakini inandırmak, Rabb-i Zülcelâlinki ise insânları uyan-dırmak içindir. Mûfessirler, Asr kelimesine türlü türlü mânâlar vermişlerdir; «Çağ» demişlerdir, «Yüz yıllık zaman» demişlerdir, «Yaşanılan ân» demişlerdir, «İkindi vakti» demişlerdir, «Hayâtiyyet unsurunu hâvi usâre» demişlerdir. Asr-a verilen her mânâ yerindedir. Biz, gerçek saâdet asrı olan Asr-i Saâdet» mânâsını tercih etmek temâyûlündeyiz. Çünkü o asr, Tevhîd bayrağının ilelebed dalgalanmak üzere Burc-i Ahmediye gekildiği, günde o asr, Hâkîkat-i Muhammediyye tahîlinin başak vermek üzere insanlık tarlasına ekil-diği asrdır. Çünkü o asr, «Kul câ'e 'l-hakku ve zeheka 'l-bâtil» hükmünүn ve-rildiği, yani «Artık hâkin geldiğini, bâtilin yüz geri ettiğini söyle!» denildiği, çünkü o asr, vahdâniyyet nûriyle şirk karanlığının zâil, insânların, Fahr-i Kâinât'a erme devletine nâil olduğu asrdır. Çünkü o asr, saâdet ve selâmet kapilarının bir daha kapanmamasıya açıldığı ve çünkü o asr, hikmet incilerinin gönüllere sağlığı asrdır. «Insân, husrân içindedir.» buyuruluyor. Husrân: «Mâddeten ve mânén telâfisi imkânsız hasârlara uğrama» demektir. Bir âyet-i Kerimedé «Ve le-kad kerremnâ beni-Âdeme — Azîmîşân olan Biz, rahmetimizle, hikmetimizle ve sonsuz kudretimizle Âdem-oğullarını yüceltik-ge yüceltik, tekreme mazhar kıldık.» deniliyor. Âyetteki «Ben-Âdem — Âdem-oğulları» kavl-i celîline «Gelmiş ve gelecek mü'min veya münâkir bütün insânlar» mânâsını vermek suretiyle keyfiyyeti tâmîm etmek mümkün olduğu gibi Safiyyullâh'tan Habibullâh'a kadar bütün enbiya-yi izâm ve rüslü-i kî-râm (salevâtü-'llâhi ve selâmu 'alâ- Nebiyyinâ ve aleyhim) Efendilerimizin tebliğ buyurdukları «Lâ-llâhe illâ-llâh» hâkîkatine inanan insânlar mânâsını vermek suretiyle de keyfiyyeti tahsis etmek câizdir, sanırım. Fakiriniz, bu tahsise inanırırm. Çünkü o değişmez hâkîkate inanan, Tevhîd gülbâñkiyle gaf-let ve dalâlet uykusundan uyanandır; çünkü insân, inanın olduğu nisbette in-sândır. Ona, insan sıfat ve hüviyetini kazandıran imândır. Burada Kitâb-ı Müstetâb'ın «İşte onlar, yâni Allâh'a şirk koşanlar veya mutlak inkâr şas-kinliğine düşenler, dört ayaklı hayvanlar gibidirler; hattâ hattâ daha da sapıktır onlar...» meâlindeki «Ülâike ke-'l-en'âmi bel hüm azall» nüktesine dikkatinizi çekmek isterim.

Öyle ise husrândan kurtulanlar kimler? Sûre-i celîle açıklıyor:

1) İmân edenler, 2) Sâlîh ameller işleyenler, 3) Biribirlerine hakkı tav-siye edenler, 4) Biribirlerine sabrı tavsiye edenler. Bu dört hâl, yani inan-mış olma, sâlîh ameller işleme, karşılıklı hakkı tavsiye etme, yine karşılıklı sabrı tavsiyesinde bulunma hâllerî biribirine sıkı sıkıya bağlıdır.

İmânı anladık.

Sâlîh ameller: başta erkân-ı ibâdet olmak üzere rizâ-i ilâhiye uygun bü-

tün hayrlı işler silsilesidir. Erkân-i ibâdet: «İslâm'ın Şartları» tabirinde toplanan beş şeydir ki Sahih-i Müslim'de rivâyet edilen meşhûr Hadis'te gösterilen sıra ile şunlardır:

- 1) Kelime-i Şehâdet getirmek, yani «Eshedü en la-llâhe illâ-llâh ve eshedü enne Muhammeden Resûlu-llâh — Allah'tan gayri llâh olmadığını bütün varlığımıla şahâdet ederim. Yine biiütün varlığımıla şahâdet ederim ki Hazret-i Muhammed, Allah'ın Resûlüdür.» demek.
- 2) Resûlullah'ın kildiği, kıldırıldığı şekilde namaz kılmak,
- 3) Resûlullah'ın bildirdiği nisbette zekât vermek,
- 4) Resûlullah'ın tuttuğu, tutturduğu surette oruç tutmak,
- 5) Belli şartların olması ve mâddî imkânların bulunması hâlinde Hac farızasını ifâ etmek.

(İmâmiyye mezbebi bu beş şartta «Cihâdün fi-sebili-llâh» 1, Allah yolunda cihâdi da katar.)

Biraz önce namaz derken, «Resûlullah'ın kildiği ve kıldırıldığı şekilde kulmak» kaydını koydum. Bu, namazla, niyâzla alâkalâri bulunmayan Reform sevdâlılarının câmi'lere oturulacak yerler yapmak, sıralar dizmek, namazda Kelâmullah'ın ashârı okumak değil, tercemesiyle iktifâ etmek, Ezân-i Muhammedi yerine, «Tanrı Uludur...» u getirmek yolundaki isteklerine birkaç kelime ile olsun dokunmak içindir.

Namaz, Resûlullah'ın kildiği, kıldırıldığı, öğrettiği, gösterdiği şekilde olduğu zaman namazdır. Çünkü Zât-i Zülcelâl'in «Üsve-i Hasene — Güzel misal, nümâne-i imtisâl» sıfatıyla gönderdiği Rehber-i Kainât Efendimiz:

«Sallû ke-mâ reeytümâni usallî = Benim nasıl ve ne suretle kıldığımı gördüğünüz şekilde namaz kılın!» emrinî vermişlerdir. Biz, emrimizi o yegâne âmîrden almağa alışmış, kendimizi bilmeye başladığımız günden beri o emrin hudûdundan dışarı çıkmamağa alışmış insanlarız. Rûzgâra göre dönen firıldaklar değiliz; firıldakların ve kundakların kasıdı ve maksâlı iddiâlarına kapılacak ahmaklar değiliz. Biliyoruz ki Kur'an, mekâniyle ve meâliyle, lâfziyle ve mânâsiyle bölünmez bir bütün olarak Kur'an'dır. Meâl-i kerîm; aynen makal-i kadîm değildir. Mânâ-yi şerîf: aynen lâfz-i münîf değildir. Biz İslâm Dîni'ni böyle anlıyoruz ve böyle anlamakta devâm edeceğiz. Biz namazı, böyle kılacağız ve böyle kılmakta devâm edeceğiz. Ezânı, Ezân-i Muhammedi olarak okutacağız, dinleyeceğiz. Öyleleri kendilerini boşuna yormasınlar; fuzûlî avukatlığını yüklenikleri kûfrün, dalâletin borusu bu memlekette ötmeyecektir. Resûlullah'ın mübârek elinin tutuşturduğu muakkades imân ocağında, vesvâsü'l-hannâs'ın körüklemek istediği inkâr duvarı tütmeyecektir. Çünkü «Türk milleti müslümandır ve müslüman kalacaktır.»

Amelin imândan bir cüz' olduğu veya olmadığı hususunda Es'ariyye ve Mâtürîdiyye i'tikad sistemleri arasında görüş farkı vardır. Mâtürîdiyyecilerin «İmân ayrı, amel ayrı seylerdir.» demelerine karşılık, Es'ariyyeciler: «İmân ve amel bir küldür.» beyânında bulunurlar. Bu, bir görüş ve telâkkî edis farkıdır. İhtilâftır; hilaf değildir. Peygamber Efendimiz: «İhtilâfi ümmeti rahmetin = Ümmetimin, bir meş'ele üzerinde hakikate ulaşma, kühne varma gayreyle tartışması rahmettir, ayn-i hikmettir.» buyurmamışlar mı? İşte misali: ... Biri ruhsatla tesviki, diğeri azîmetle tahzîri esâs almıştır. Amel-i sâlihe, erkân-i ibâdetle berâber her türlü hayırlı iş mehfûmu dâhildir. «Hayırlı iş» sözü, her türlü ferdi ve ictimâî faziletler mecmuasına şâmildir. Hayırlı iş, doğan çocuğa güzel bir ad takmadan başlar da Resûlullah'ın «el-'Adlî esâsü 'l-mülk = Adalet, mülkün temelidir.» hikmeti istikametinde ibâdetlî hizmet hususuna kadar gider. Nizâma uyumak, amel-i sâlihtir. Hukuk-i nâsa riâyet, amel-i sâlihtir. «Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyâ için, yarını ölecekmiş gibi âhiret için çalışmak», amel-i sâlihtir. «Emânetleri ehline tevdi», amel-i sâlihtir. İctimâî tesâniid, bugünkü tâbirle sosyal dayanışma, amel-i sâlihtir. «Sosyal dayanışma» dedim de hatırladım. Çok def'a, «İslâm Dîni'nde sosyalizm var mıdır?» suâlini soranlar, «Vardır,» diyerek Sosyalizme, telâffuzundan, kanûnî takibâtta kurtulmak için çekindikleri komülâzme, telâffuzundan, kanûnî takibâtta kurtulmak için çekindikleri komülâzme manâsı verenlere farkında olmadan, olamadan döküman hazırlayanlar bulunabilir. Hem işaret edeyim ki İslâm Dîni: yardımlaşmayı, olmanın olmuyana yardım elini uzatmasını emr eden bir dindir. Bu, bir amel-i sâlihtir. Komünlâzme manâsında sosyalizm ise yardım gayesiyle el uzatmak değil, cebr ve

tahakküm yoluyla olanın kazancına el atmak, el koymaktır. Bu sosyalizm, alın teriyle kazanılmış servete yer, emeğe değer vermez. İslâm Dini'nde ise alın teriyle kazanılmış servet, kazanan kimsenin sarıh hakkıdır. Ona el atılmaz. Bundan dolayı ki Peygamber-i âlişân Efendimiz:

«Malını korurken ölen, şehiddir.» buyurmuşlardır.

Sırası gelmişken söylemis olayım. Bizde ve bütün dünyada Komünizmin, yani saldırgan sosyalizmin dört hâcüm hedefi vardır:

1) İmân, 2) Ahlâk, 3) Aile, 4) Alın teriyle kazanılmış servet.

Bu dört sedde gedik açmadan bir memlekete komünizm sizamaz; bu dört seddi yıkmadan bir memlekete komünizm giremez.

İmân: Komünizme seddir. Çünkü imân, ikrârla başlar. Komünizm ise inkârı esâs tatar ve her türlü inancı uyusturucu ve uyutucu mâdde sayar.

Ahlâk: Komünizme seddir. Çünkü ahlâk, fazilete dayanan bir düşünüş ve davranış nizâmidir. Komünizm ise her türlü nizâm fikrinin düşmanıdır.

Aile: Komünizme seddir. Çünkü aile, imân ve ahlâk temelleri üstünde yükselmiş, binâ hâline gelmiş bir kuruluştur. Komünizm ise bir boldüzer-hissizliğiyle, bir kazma hoyrathlığıyle öniâne çikan her şeyi kökünden söküstür.

Alın teriyle kazanılmış servet: Komünizme seddir. Çünkü alın teriyle kazanılmış servet, imân ölçüleriyle ve ahlâk tartışısıyle, aileyi koruma gayretiyle elde edilmiş azdan çoktan her türlü halâl kazançtır. Komünizm ise, imâni uyusturucu mâdde addettiği, ahlâki reddettiği, aileye yer vermediği için alın teriyle kazanılmış halâl servete hasm-i cândır. Dikkat ettinizse burada alehîlâk servet demedim; ona «Alın teriyle kazanılmış» vasfını ilâve ettim. Çünkü İslâm'ın meşrû' saydığı servet, alın teriyle kazanıldır. Yoksa soygunculukla, vurgunculukla, tefecilikle, «Haram, helâl ver Allahum; Doymaz kulun yer Allâhüm!» zihniyetiyle elde edilen değil...

Evet, imân, ahlâk, aile ve alın teriyle kazanılmış servet, komünizme karşı sed, onun yayılmasına karşı birer haddir. O seddi sağlam tutalım, o haddi dâimâ göz önünde bulunduralım, derim.

Kızıl Rusya, Kızıl Çin, kızılı boyanmış Polonya, Romanya, Bulgaristan, Küba... her türlü sefalet ve sefâhet manzaralarıyla meydanda... İşte Cennetleri, daha doğrusu akl almaz cinnetleri!..

Türk milleti ve Muhammed ümmeti olarak biz Komünizm cereyânının tazyikine karşı tikaç hizmeti görmekteyiz. O tikaç da maâz-Allâh, yerinden oynarsa, netice, istilâ günlerinden kalma bir kelime ile, «Kaç, kaç!» olur. «Kaç, kaç!» ammâ nereye? «Eyne 'l-meferr?» Siârmız: «Önce tedbire tevessül, sonra takdire tevekkül» olmalıdır. Tedbir: Kur'an yönünden, imân yolundan ayrılmamaktır. İşler olup bittikten sonra dövünmenin ve uğunmanın fâidesi yoktur. O zaman dünyamız yıkıldıktan başka ukbâmız da sarılır. Ağlamak aczin ifâdesi, karalar bağlamak bir şekil tecellisi, gelip geçici bir rûh tesellisidir; hepsi bu kadar...

İrfân erlerinden birinin dediği vechile:

«Her şey Hak ile kaim;  
Allâh deyelim dâim.»

Sûre-i celâle devâm ediyor:

«... ve tevâsav bi-'l-hakki — Husrândan müstesnâ olanlar bir de biribirlerine hakkı tavsiye edenlerdir.»

Hak, bir mânâsiyle Esmâ'-yi Hüsnâ'dan, Allâh'ın güzeller güzeli adalarından biridir, diğer bir mânâsiyle de bâtilin ziddidir. Hak, ister ism-i Mevlâ, ister müsemmâ'-yi evlâ olsun, her iki mânâsiyle de biri diğerinin tefsîridir. Hak Teâlâ'ya inanmak, her yönden bâtili reddetme suûru değil midir? Bâtili reddetme suûru: Hak Teâlâ'ya inanmak huzuru değil midir?

Resûl-i Ekrem Efendimiz, Cenab-i Hakk'a:

«Allâhümme erine 'l-hakk hakkan ve 'rrzukha 'tiba'an ve erine 'l-bâtile bâtilen ve 'rzukna 'ctinâben = Ey Allâh, hakkı bize hak olarak göster ve ona uyma nasib et bize; bâtili da bize bâtil olarak göster ve ondan sakınma nasib et bize!» niyâzında bulunmuşlardır. Gergî Efendimiz, hakkı hak olarak görürlerdi, bâtili bâtil olarak bilirlerdi; sanırıム ki bu niyâzlarına kendilerini de katmak suretiyle ümmetine teveccüh ve iltifât göstermişlerdir. Ne bahtiyardır o kimseler ki biribirlerine hakkı tavsiye ederler. Maalesef, bugün

cem'iyyetimiz biribirlerine hakkı değil, bâtili tavsiye edenlerin mecmai hâline gelmiştir.

Süre-i mübâreke «... ve tevâsav bi'ssabr = (Husrandan müstesnâ olanlar: imân edenler, amel-i salîh işliyenler, biribirlerine hakkı tavsiye edenlerle birlikte) birbirlerine sabr tavsiyesinde bulunurlar.» ifâde-i cemîlesiyle son bulur.

**Sabr:** Önlenmesi mümkün olmayan bir hâle katlanma azmidir. Sabrın ulviyyeti gundan da bellidir ki Esmâ-i Hüsnâdan biri: Sabûr'dur. Zümer sûre-i celîlesinin 10 uncu âyetinde: «Innâ'â yuvaffa 's-sâbirûne ecrehüm bi-gayri kîsâb = Sabr edenlere, katlananlara, tahammül gösterenlere ecrleri hemen ancak hisapsız olarak ödenir.» buyurulmuştur. Bakara sûre-i mübârekessinin 153 üncü âyetinde de: «Ya eyyûhelezine âmenü 'ste inâ 'bi's sabri ve 's-salâti Înne 'llâhe me-a 's-sâbirin = Ey imân edenler, sabr ve namaz yoluyle yardım isteğinde bulunan. Şüphe yok ki Allâh sabr edenlerle berâberdir.» denilmüştür. Âyet-i kerimede sabrin namazdan akden tutulması ve Allah «Namaz kılanlarla berâberdir.» denilmeyip de «... sabredenlerle berâberdir.» buyurulması, nezd-i ilâhîdeki ehemmiyetinin burhânidir.

Sabr etme, tahammül etme, katlanma: asla miskinleşme demek değildir. Meskenet, yani yılgınlık, bezginleşme: acz alâmeti, rûh melâmeti, sabr ise kudret ifâdesi ve insânlık irâdesidir. Meskenet: ye'sin kaynağı, sabr: ümidiñ dayanağıdır. Dinimiz ye'si kâfirlik sayar, çünkü Cenâb-i Hak'ın rahmet sıfatına dokunur. Sabr mevzûunda da imtisâl misâlimiz: yine Resûl-i bi-emsâlimizdir. O, müşriklerin ezâalarına, cefâalarına katlanmadı mı? Yerini, yurdunu bırakıp başka diyâra göğmedi mi? Ammâ sonu Feth-i Mübîn olmadı mı?

Allâh, Rabb-ül-âlemîndir. Rabb-ül-âlemîn olan Allâh, Rahmandır, Rahim'dir, Dîn Günü'nün Mâlikîdir. Yalnız Ona ibâdet edilir ve ancak ondan yardım istenir. Hidâyet nasîb ettiklerini Doğru Yol'a, Sirât-i Müstakîm'e iltecek olan Odur. Sirât-i Müstakîm: ebedî saâdet yoludur ki kılavuzu: en büyük insân olan Resûl-i zîsândır. Salât ona, selâm ona, olanca ihtiârâm ona.. Şeytân'a kapılanlardır ki o yoldan ayrılırlar. Bakara sûresinin 208 inci âyetinde: «Ve lâ-tettebi'l-û hutuvâti 's-Seytân Înnehu leküm adüvvün mûhîn = Seytân'ın adımlarına adım uydurmayın; muhakkaktır ki o, sizin için besbelli bir düşmandır.» buyurulmuştur.

Hâl-bu-ki Yûnus sûresinin 25 inci âyetinde:

«V-Allâhü yed'i il-Dâri's-Selâmi ve yehdibîhi men yesâ'u ilâ? Sirâtîn Müstakîm = Allâh ise Dâr-üs-Selâm'a, Selâm ve Selâmet Evi'ne çağırır, bûyur eder ve istedigini o dâvetiyle, çağrısiyle Dosdoğru Yol'a iletir.» denilmüştür.

Nisâ sûresinin 14 üncü âyeti:

«Ve men ya'si 'illâhe ve Resûlehu ve yete'adde hudûdehu yûdhîlhü nâren haliden ve lehû azâbûn mûhîn = Allâh'a ve Resûlüne baş kaldırın, Onun belli ettiği hadleri aşan kimseyi kalımlı ateşe sokar. Böyle igin da yanılmaz azab da var!» İkazında bulunur. Öyle ise:

«Fe-men sâ'e fel-yû'min ve men sâ'e fel-yekfür = İsteyen durmasın mü'min olsun, isteyen de durmasın kâfir olsun!»

Cenâb-i Hak, Resûl-i kerimine:

«Kul lâ-temiunnâ 'aleyye İslâmekîm = İslâm Dîni'ne girdiniz diye bana minnet yüklemeyin, de onlara!» emrini veriyor.

Müslümanlık, bir ni'mettir; minneti yok... Müslümanlık bir devlettir; külfteni yok.

Bizi müslüman yaratlığı, Seyyid-ül-Evvelin ve 'l-âhirîn'in ümmet câmiasına kattığı için Allâh'a hamdimiz pâyânsız, bu hususta gereği gibi sükr etmemiz imkânsızdır. Resûlullah'ın izinden ayrılansa imânsız olduğu kadar da izânsizdir.

Nisâ' sûresinin 58 inci âyeti:

«Inn-Allâhe ye'mûrîkîm en ti'eddü 'l-emânâti ilâ-ehlîhâ ve izâ hakem-tüm beyne 'n-nâsi en tahkîmû bi-'l-'adl = Şüphe yok ki Allâh, size emânetleri muhakkak sûrette ehline tevdî etmenizi ve insânlar arasında hakem olduğunuzda adâletle hûkm eylemenizi emr eder.» der. Bunu takîb eden âyeti de:

«Ya eyyûha 'llezine âmenü atî'u 'llâha ve atî'u 'r-Restîle ve uli 'l-emri

minküm == Ey imân edenler Allâh'a itâat edin, Resûl ile sizden buyurman olanlara mutî olun!» emrini verir.

İمام-ül-Müfessirin Abdullâh ibnî Abbâs Hazretleri başta olmak üzere bir çok müfessirler, ilk âyetteki «emânât == emânetler» sözünü âmme hizmetleri suretinde de izâh etmişlerdir. Kelime mutlak mânâsında alındığı zaman bundan, kendilerine emânet bırakılacakların emin kimseler olması hükmünü istîhrâc etmek zarûreti, müfesser mânâsına kabûl olunduğu zaman da hizmetlerin ehllerine tevdî kılınması icâb ettiği hikmetini istîknâh eylemek mülkellefiyeti vardır.

Bir Hadis-i serif:

«Ke-mâ tekûnû yüvellâ 'eleyküm == Olduğunuz gibi idâre olunursunuz» buyurur. Bu özlü söz yanında Montesquieu'nün o mbir asır sonra yazdığı L'Esprit des Lois == Kanûnların Rûhu (Rûh-ul-Kavânîn) adlı eserindeki meşhûr «Her millet, lâyik olduğu idâreye kavuşur.» cümlesi ne kadar sönük kalır. Fakültelerimizin İdare ilmini tedris eden Profesörlerimizin çogu, Resûlullah'ın bu hadisinden gafil bulundukları için Montesquieu'nün ifâdesine hayran olurlar. İyi olalım ki iyi idare olunalım. Aksi hâlde yanıp yakılmağa ne hakkımız var?

Feth süresinin:

«Muhakkak ki Biz seni Şâhid olarak, Rahmetle Müjdeleyici olarak ve Azâbla Ürkütücü olarak (Resûl) gönderdik.» meâlindeki 8 inci «Innâ erselnâke Sâhiden ve Mübeşşiren ve Nezirâ.» âyetiyle tavsif buyurulan Nebiyy-i ekmele efendimiz'in biraz önce andığımızı:

«Ke-mâ tekûnû yüvellâ 'aleyküm = Olduğunuz gibi idare edilirsınız.» öğündünü, «İzâ vüsside emru bi-gayri ehlihi fa-ntaziri 's-sâ'a = Ehl olmayan, iş başına getirildiği zaman hemen Kiyâmeti gözle!» yollu uyarmasını unutmamak lazımdır. Kiyâmet sözünden, dünyânin tabiat nizâmının alt üst olması değil, cem'iyet huzûrunun bozulması murâddır. 620 yıllık Devlet, işte bu «İzâ vüsside bigayri ehlihi fa-ntaziri 's-sâ'a» hikmetinden gaflet edilmesi yüzünden batmış değil midir?

İslâm Dîni'nin imân, ibadet ve ahlâk esaslarını yılmadan, yorulmadan memlekêt halkın gencine, yaşısına, delikanlılarından ağır başlarına, kadınına, erkeğine, yiğidine, ürkeğine öğretecek, gösterecek, kavratacak olan: Din Hizmetlisidir.

Yurdumuz bugün, türlü türlü kaynaklardan gelen fikirlerin çarpıştığı, sağlı - sollu cereyânların çatıştığı, gerçekle yalanın katıldığı, cücelerin pehlivanlarla kapıldığı, dilsizlerin dillilerle tartıştığı, inkârın imâna atıldığı bir alan hâline isti'dâdi göstermektedir. Küçüğün büyüğe hürmeti, büyüğün küçüğe şefkatı, râhların kanûna, nizâma, emre itâati, mevkia, makama riâyeti hemen hemen kalmamıştır.

Eşkiyânın yabanda soyma âdeti, şehirlerde esnâf tabiatı hâline gelmiştir. Kur'an-i Kerîm'in «Eksik ölçmeyin, eksik tartmayın, terâziyi hilesiz kullanın!» yolundaki emrleri unutulmuştur; vurgun yolu tutulmuştur. Tefecilik, almış, yürümüş, ihtikârcılık, memleketi bürümüştür. Bütün bunlar, Komünizmin yeserimesine, dal, budak salmasına, kökleşmesine zemin hazırlayan âmillerdir. Ser ibresi harekette, hayr ibresi atalettedir. Allâh'ın rahmeti, mağfireti vardır ammâ, unutmayalım ki izzeti, şiddetî de vardır. Allâh'ın te'dîb ve islâh yolları boldur. Târih boyunca bizi bizimle te'dîb ettiği zamanlar olmuştur.

Cenâb-i Hak, Yûnus süresinin 57 nci âyetinde:

«Yâ eyyuha 'n-nâsû kad câ'etküm mev'izatün min-Rabbiküm ve sîfâ-ün li-mâ fi-'s-sudûri ve hüden ve rahmetün li-'l-mü'minîn» buyuruyor; Ey insanlar; diyor, Rabbinizden muhakkak ki size bir öğretme, göğüslerde, içlerde olan bozukluk için bir sîfâ, mü'minler için bir kılavuz ve rahmet geldi.»

O öğretme: Kur'an-i azîmîssândır. O sîfâ: Kur'an-la ifâdeleinen Hâkîkat-i Muhammediyye, şerefet-i Ahmedîyyedir. O kılavuz ve Rahmet: «Ve mâ-erselnâke illâ rahmeten li-'l-'âlemîn» tahtının sultani, «Lev lâke lev lâke le-mâ-halaktü 'l-eflâk» tacının şâni, günüler şifâsı, gözler safası, Allah'ın Muhammed Mustafâ'sıdır.

«Ve lâ-ted'û ma'a 'llâhi ilâhen âhar lâ-ilâhe illâ Hû Külli sey-'in hâlikün illâ vecheh lehî 'l-hükmi ve ileyhi türce'ün == Ey gafil insan, Allâh'la birlikte başka bir ilâh çağırma! İlâh, ancak O'dur. Onun zâtından başka her

sey helâke uğrayıcıdır. Hüküm onundur. (İnansanız da, inanmasanız da er-geç) O'na döndürüleceksiniz.» (Kasas: 88)

«Inn-Allâhe ma'a 'l-lezine 'ttekav ve 'llezine muhsinün == Muhakkak ki Allâh, ittika edenlerle, kimler muhsin kişilerse onlarla berâberdir.» (Neml: 128)

Takvâ: Allâh'ın emrinden ayrılmama, nehyinden sakınma itinasıdır. Bir âyet-i kerime:

«Inne ekremeküm 'ind-Allâhi etkâküm == Muhakkak ki Allâh indinde en değerli olannız, en ziyâde tekvâlı olanınızdır.» der.

«Inn-Allâhe lâ-yuhibbi 'l-müfsidin = Şüphe yok ki Allâh, müfsidleri, ortalık karıştırınları sevmez.» (Kasas: 78).

«Va'tesimû bi-'llâhi Hüve Mevlâkiüm Fe-nî'me 'l-Mevlâ ve nî'me 'n-Nasîr == Allâh'a tutunun; Mevlânizdir O. Ne iyi Mevlâ, ne iyi Yardım edici!» (Hacc: 78)

«Inn-allâhe ye'müri bi-'l-'adli ve 'l-ihsâni ve itâ'i zi-'l-kurbâ ve yenhâ an-il-fahşâ'i ve 'l-münkeri ve 'i-bagy Ya'iziküm le'alkeküm tüflîhün == Muhakkak ki Allâh, adlle hareket etme, ihsânda bulunma (Allâh'a, Onu görür gibi, O'nun seni gördüğünü bilerek ibâdet eyleme) ve yakın akrabâya yardım elini uzatma yolu emr eder; yüz kızartıcı hareketten, hosa gitmez şekilde davranışmadan, azgınlıktan men'eder. Öğüt verir size; ola ki felâh bulasınız.» (Nahl: 90)

«Hüve 'llezi ersele Resûlehu bi-'l-hüdâ ve dîni 'l-hakki li-yuzhîrehü 'ale-'dîni küllihi ve kefâ bi-'llâhi şehîdâ == Allâh, o Allâh'tır ki Resûlüni din adına ne varsa hepsine üst olsundiye hidâyet kılavuzu Kur'an'la, Hak Dîn'e gönderdi. Gözleyici olarak Allâh yetti.» (Feth: 28)

Milletçe ayakta durmak istiyorsak, imâna dayanan Millî Mücadele rûhumuzu, Millî Mücadele suûrumuzu diri tutmak zarûretindeyiz.

Bize:

«Korkma sönmez bu safaklarda yüzen Al Sancak,  
Sönenmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O, benimdir milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O, benimdir, o, benim milletimindir ancak!..»

dedirten o rûhtur, o şüürdür.

Bizde:

«Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşamı.  
Hangi çığın bana zincir buracaklış saşarım?  
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çığner aşarım;  
Yırtırm dağları, engilere sızmaz taşarım.»

güvencini uyandıran o imândır, o rûhtur, o şüürdur.

Bu mübârek rûh ve mukaddes şüûrladır ki Feth-i Mübini başardık.

Bu mübârek rûh ve mukaddes şüûrladır ki Yahyâ Kemal'in dediği gibi:

«Çıktı pür-velvele Otranto'ya Ahmed Pâşâ»

Bu mübârek rûh ve mukaddes şüûrladır ki bir zamanlar Karadeniz'i Akdenizi birer Türk gönü'l hâline getirdik.

Varlıklı bir millet ve kendini saydırır bir devlet olmamız, olabilmemiz bu rûhla canlanmamıza, bu şuurla uyanmamıza, uyanık kalmamıza, acı hâdiselerden ibret almamıza bağlıdır. Bekçileri uyumuş hisârı düşman kolaylıkla alır; öyle hisârin sâkinleri sonunda perişanlık içinde apışıp kalır.

Milletlerin imânları, gelecek tehlikeleri uzaklardan sezen mânevî radarlarıdır. Milletlerin imânlâ yoğurulmuş varlıklar, yaklaşan tehlikelere göğüs geren çelik kalâlderdir.

Milletleri tehdid eden tehlikelerin bellibir yönü yoktur. Türk milleti ve Muhammed ümmeti olarak her yönden gelecek tehlikeler karşısında hazırlıklı ve uyanık bulunmak mecbûriyetindeyiz. Birliğin ve berâberliğin diğerini ders ettiğimiz müddetçe, az da olsak kuvvetliyiz. Birliğimizi, berâberliğimizi terk ettiğimiz müddetçe, çok da olsak zaifiz.

Bin bir delille biliriz ki İslâm Dîni'nin târih boyunca kılıç yönünden dâyanâğı kalem yönünden kaynağı Türk milletidir. Bundan dolayıdır ki Komünizm, İslâm'a olan hücumunu Türkler üzerinde teksif edegelmıştır.

Resûlullah Efendimiz:

«(el-Fitnetü naîmetün le'an-Allâhü li-men eykazahâ) Fitne uykudadır. Onu uyandırana Allâh lânet etsin!» buyurmuşlardır.

Her türli ikilikten siddetle sakinalım: ikilikler yüzünden dünyâ mil-

letlerinin başlarına neler geldiğine, aynı sebeple koskoca Rumeli'nin elimizden gittiğine ibretle bakınalım.

**Rahmetli Akif:**

«Allâh'a dayan, sa'ye sarıl, hüküme râm ol!  
Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.»

diyor. Allâh'a dayanalım, sa'ye sarılahım; sarıldıkta sonra da O'nun hüküme râm olalım.

(Not: Bu beytin birinci mîsrândaki «hükmiine» kelimesi, eski harflerle basılırken bir nokta farkıyla, matbaa hatası olarak «hikmete» şeklinde çıkış ve öyle yayınlanmıştır; nitekim Konya Yüksek İslâm Enstitüsü'nün giriş kapısının üzerine bu şekliyle yazılmıştır.)

Her dereceden ve her seviyeden Din hizmetlerine düşen: millî suçu ve dîni şârı telkin ve tâmîm etmektir.

«Her dereceden ve her seviyeden Din hizmetlileri...» dedim. Bunları yetişiren müesseseler: en basitinden başlamak suretiyle Kur'ân-i Kerim Kurslarıdır, İmam-Hatip Okullarıdır, Yüksek İslâm Enstîütüleridir, İlâhiyyât Fakültesidir, İstanbul Üniversitesi İslâmî İlimler Araştırma Enstitüsüdür.

Bir zamanlar, Kur'ân-i Kerim Kurslarının, kanûnlarımızda yeri olmadığı iddia edilirdi; 633 sayılı kanûnla bu iddiâ, mesnedsiz kaldı.

İmâm-Hatib Okulları, 1951 yılında, Rahmetli Tevfik İleri'nin Maarif Vekilliği sırasında açılmağa başladı. Sayıları 1959-60 öğretim yılı sonunda 19'u buldu. 1962'de Sayın Prof. Dr. Seyket Râşîd Hatîboğlu'nun Bakanlığı esnâsında bunlara 7 daha ilâve olundu. Bugün, sayıları 70'i, talebe miktarı da 35 bini aşti. Bu artış, bir kemiyyet olduğu kadar bir keyfiyete delâlet eder mâhiyettedir.

Birincisi, 7344 sayılı Kanûna tevfikan 19. XI. 1959 tarihinde yine Rahmetli Tevfik İleri'nin himmetiyle İstanbul'da açılan Yüksek İslâm Enstitüsü sayısı hâlen biri Konya'da, biri Kayseri'de, biri de İzmir'de olmak üzere 4'ü bulmuştur. Bu yıl da Erzurum'da beşinciği açılacaktır. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü 1963'ten, Konya Yüksek İslâm Enstitüsü de 1966'dan itibâren mezun vermeğe başlamışlardır. Bir sene sonra Kayseri, iki sene sonra da İzmir Yüksek İslâm Enstitüleri, mezun edeceğî gençlerle memlekî ihtiyâcını karşılama yarısına katılacaklardır. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nün 1963-1966 yılları arasındaki mezunları, bir İlkokulun çatı katında, nâmûsâid şartlar içinde yetişmişlerdir. Eziyyetlere katlanmışlar, sıghtı gibi sıkıntılarla boğuşmuşlardır. Lâkin yüz ağartmışlar, göğüs kabartmışlardır. Bakanlık Mûfettişi olarak, Yüksek İslâm Enstitüleri mezunlarının öğretmen ve idâreci sıfatlarıyla galaktıkları öğretim müesseselerinde gayret ve muvaffakiyetlerini bizzat görüp tesbit etmiş biri olarak, İmâm-Hatib Okullarının mezunlarına daha yüksek bir tahsilin imkânını hazırlama lüzümuna 1958 yılında Konya'daki bir konuşmasıyle işaret ede nbüyük zâti, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nün açılmasını türli muhâlefetlere rağmen saglıyan Maarif Vekili Tevfik İleri'yi huzûrunuzda rahmetle yâd ederken, rûhları için hepinizden Fâtiha dilerken, Yüksek İslâm Enstitüleri Kanûnunu hazırlayıp Büyük Millet Meclisi'ne sunan o zamanın iki Konya Milletvekilini, Fahri Ağaoğlu ile Mustafa Runyun'u, mevcûd 19'a ilâve olarak 1. İmâm-Hatip Okulunu, Konya Yüksek İslâm Enstitüsü'nü açan, Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü'nün açılma zemini hazırlayan Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Sevket Râşîd Hatîboğlu'nu, bu enstitüyü tedrisata başlatan Millî Eğitim Bakanı Dr. İbrahim Öktem'i, İzmir Yüksek İslâm Enstitüsünü açtıran Sayın Başbakanımız Süleyman Demirel'le Millî Eğitim Bakanı Sayın İlâhî Ertem'i minnetle ve hürmetle anarım.

Bu vesile ile burada bir sevindirici hususu, 12 ekim 1969 seçimlerinde İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü öğretim câmiâsından bîrî ile mezunlarımızdan bir kaçının teşrifî hizmete katılma imkânı kazandıkları hususunu memnûnlukla kayd etmek isterim. Kendilerinden, Enstitülerimizin gelişmeleri için hayırlı ve başarılı gayretlerde bulunmalarını beklerim, Cenâb-i Hakk'ın kendilerine bu işte de muîn olması niyâzında bulunurum.

İmâm-Hatib Okullarının, Yüksek İslâm Enstitülerinin lüzumsuzluklarından, hattâ zararlarından (!), kapatılmalarının Anayasa icâbi (!) bulunduğuandan söz açıldığı, bu yolda çalışıldığı zamanlar da oldu. Allâh'ın inâyeti, Reşûlullah'ın siyâneti, Evlîyâ-ullâh'ın himmeti sâyesinde olanları kapatmak söyle-

le dursun, onlara daha başkaları ilâve edildi. Koparılan yersiz yaygaralara, yükseltilen çığlıklarla rağmen bu irfân kervam yürüyecek, Ahadiyyet kaynağından getirdikleri, ebediyet durağına götürdükleri imân metâ, Türk vatanını bürüyecektir. Belki belki yine patirdı koparanlar ayak sürüyecek, ammâ emelleri kendi benliklerinin batağında gürüyecektir.

1949-50 Öğretim Yılında açılan İlâhiyyât Fakültemiz her gün biraz daha olgunlaşmakta, kendi mezunlarından olan istî'dâdlara kavuşmaktadır.

Burada bir noktayı bilhâssa işaret etmeyi fâideli saymaktayım:

Teftiş ettigim bazı okullarda mahdûd ve mevzî olmakla berâber, İlâhiyyât Fakültesi mezunlarıyla Yüksek İslâm Enstitüsü mezunlarından bazlarının birbirleriyle uğraştıklarını, bunların birtakım hârici unsurlar tarafından kıskırıldıklarını gördüm. Şunu unutmayın ki Yüksek İslâm Enstitülerini istemiyen hasis rûm, İlâhiyyât Fakültesinin dostu değildir. Önce bölecekler, sonra birbirlerine düşündüklerinin karşısına geçip gileceklerdir. Ne cebhenizi böldürün, ne hasımlarınızı güldürün. Sizin mesnediniz imân olmalıdır; onların nasibi, tesânuâdünüz karşısında husrân olmalıdır.

İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nün bu yıl katılanlarla kemiyyeten artan, keyfiyeten yükselen gengleri, 1969-1970 Öğretim Yılının ilk dersini veren bir hocanız sıfatıyla, sizlere hitâb ediyorum:

Dâvânz, Tevhîd dâvâsidir; bu dâvâ, îlâ-yi kelimetullah dâvâsidir. Zecrine katlanacak, evrile kanatlanacaksınız.

Yolunuz, Kur'ân yoludur. Bu yol, imân ve irfân yoludur. Yorulacak, fakat yılmayacaksınız.

Okuyacaksınız, çok okuyacaksınız. Allâh'ın, Kur'ân'la ilk fermânının «Oku!» olduğunu unutmayacaksınız.

Her türlü bölücü cereyânlardan uzak kalacaksınız. Başkalarının hasis emellerine âlet olmayacaksınız.

Kanûnları, nizâmları, memleket realitelerini öğrenci olarak da, muallim olarak da, âlim olarak da göz önünde tutacaksınız.

Resûlullah'ın «Yessirû ve lâ-tu-assirû bessirû ve lâ-tineffirû = Kolaylaştırin, güçlestirmeyin; müjdeleyin (ümid ve sevk verin), tiksindirmeyin!» emrine uyacaksınız; kulaklarınızda dâimâ bu emrin sesini duyacaksınız.

Işık olup aydınlatacak, rahmet olup yağacaksunuz.

Günlük dedi-kodulardan, ben-sen mücadeleinden doğan siyâsi cereyânlarından, nemelâzîmcilikla değil, halka hizmet aşkıyle çevrenize bakınacak, Hakk'ın ihsân nişânını takınacaksınız. Allâh'ın «Ete'mûrîne 'n-nâse ve tensevne en-füseküm = Kendi nefsinizi unutur da insânlarla mı emr edersiniz?» ikazını hatırlınızdan çıkmayıcaksınız.

Dîn, yaşamadıkça din olmaz. Dîni olanca hazziyle yaşıyacaksınız.

Burası bir âhenk vasıtâsidir. Sizi kendi yavruları kadar seven hocalarınızı üzmiyeceksiniz; müesses düzene karşı sakat tertibler düzmiyeceksiniz.

Sizlere, bugün burada idare ve tâlim hey'etinin, muhterem dâvetilerinin hûzûrunda bu öğretleri sıralayan insânın yüreğinde İmam-Hatip Okullarıyle Yüksek İslâm Enstitülerinin hâdimi olduğu için daldırılmış hangerlerin yara izleri, göğsünde sağdan-soldan atılmış taşların bereleri vardır. O, muayyen ân gelince Huzûr-i Rabbü'l-Âlemîn'e bu yaralarla, bu berelerle varacaktır. Sizlerin çahşâmarınız dünyevi mükâfâtım olacaktır.

Şunu da bilin ki hocalarınızın hemen hepsinde aynı yaralar daha derin, aynı bereler daha geniş sûrette mevcûd ve meşhûddur. Gayemiz selâmet-i Yevmü'l-Mev'ûddur.

Sözlerimi Kitâb-i Müstetâb'in bir duâ âyetiyle, «Ey Rabbimiz, kalblerimizi hidâyete erdirdikten sonra artık bir daha bozukluğa uğratma ve bize nezd-i ülhîyyetinden rahmet nasîb eyle! Şüphe yok ki Vehhâb Sen,- ancak Sensin.» meâlindeki: «Rabbenâ lâ-tu-zîg kulûbenâ ba'de iz hedeytenâ ve heb lenâ min ledünke rahme / Înneke Ente l-Vehhâb» âyetiyle bitiriyorum.

Sağ olun Allah ve Resûlullah sevgisiyle dolun!