



S
E
L
A
M

Muhterem Okuyucu,

Mecmuamız üçüncü cildini tamamlarken Mübarek Ramazan'a da girmiş bulunuyoruz. Bizi bugünlere kavuşturan C. Hakk'a sonsuz hamd ü senalar ve Ramazan-ı şerif cümlemiz hakkında hayırlı olsun.

Bir mevkute için gayesi istikametinde devamlılık çok önemlidir. Bu, onun hem davaya, hem de okuyucuya sadaketini gösterir. İSLÂM MEDENİYETİ, bütün neşir hayatında bunu muhafaza etmeye çalıştı ve hamdolsun üçüncü cildini tamamlamakla bunu gösterdi.

Aziz Okuyucu,

Bugüne kadar yüksek İslâm Enstitüleri talebeleri ve Mezunları Cemiyeti imkânları ile çıkan İSLÂM MEDENİYETİ, inşallah IV. cildine İSLÂM MEDENİYETİ VAKFI ile başlayacak, daha geniş imkânlar ve daha mükemmel bir muhteva ile neşir hayatına devam edecektir.

Mecmuamızın bu nüshası, 34 ve 35. sayıları ihtiva eden Ramazan özel sayısı olarak çıkarıldı. Yazılar ona göre seçildi ve tertib ona göre yapıldı. Başta yer alan Daru'l-Hikmet'il-İslâmiye'nin Ramazan Beyan-ınamesi ve büyük âlim Mevdûdî'nin yazıları, müslümanlar için bir intibah, bütün insanlık için bir kurtuluş çağrısı ümüdiyle konuldu. Kendi öz benliğinden uzaklaşmakla doğu veya batıya hizmetkâr durumuna gelmiş dünya müslümanları için Ramazanın kendine dönüş ve hergün kendi felâketini hazırlayan insanlık için bir kurtuluş vesilesi olmasını dileriz.

İSLÂM MEDENİYETİ

RAMAZAN BEYANNAMESİ (1)

Nesre hazırlayan: Sadık ALBAYRAK



GELMESİ ile şeref bulduğumuz mağfiret ayı Ramazan Allah'ın Muhammet ümmetine en büyük ihsanıdır. Bu mağfiret ayında Cenab-ı Hak Ümmet-i Muhammed'i farz ibadetler arasında âcül mükâfatı ile kendi zatına izafe ettiği oruç farızasına memur buyuruyor.

İman nuru ile cennetini aydınlatmış olan her mü'min gerek bu ilâhî va'din içine aldığı müjdeyi, gerek oruç farızasının kudsiyetini düşünerek tam bir ihlâsla bu farzı yerine getirmeğe gayret etmelidir. Bu sûretle dünyevî ve uhrevî saadet kazanmış olur. Bilinen şartlarına riayet sûretiyle yerine getirilecek olan oruç farızasının maddî ve manevî iyilik ve faydalarını saymak mümkün değildir. Ancak ibadât ve taatın içindeki iyilik ve faydalardan istifade etmekle beraber biz Müslümanlar Allah'ın emirlerini, o emirlerin ifâsı boynumuza borç olduğu için yerine getirir ve karşılığında Allah'ın rızasından başka bir şey beklemeyiz.

İşte ibadât ve taat için değişmez şart hükmünde olan tam ihlâs bundan ibarettir. Allah Teâlâ Hazretleri İlahî emirlerine yapışanları iki cihanda aziz, aksi şekli seçenleri dünya ve ahrette zelil eder. Cenab-ı Hakk'ın İlahî yardımlarına mazhar olabilmek için o yardımı kazanmağa çalışmak lâzımdır. İnsanlar kendilerine ihsan olunan nimetleri kendi elleriyle değiştirmezlerse Cenab-ı Hak da yardımlarını kesmez.

Her milletin saadet ve felâketi hiç şüphe yok ki kendi çalışmasının mahsulüdür. Allah'ın sünneti değişiklik kabul etmez. Âlemde her şey imal tarzına bağlı, istidât şekline göre câridir. İyiliğin karşılığı iyilik, kötülüğün cezası da kötülüktür. Madem ki âlemin kanunu böyledir, biz de aklın, şeriatın gösterdiği yola gidip hayrın ortaya çıkmasına çalışmalıyız. Uğradığımız felâketler bizi dalmış olduğumuz gaflet yıkusundan uyandırması lâzım gelir. Bir müddetten beridir nedense İslâm'ın hükümlerine karşı üzüntüye varacak derecede bir umursamazlık görülmüyor. Bu durumun neticesi felâketimizi çabuklaştırmaktan başka bir

şeyi doğurmayacağı apaçıktır. İşte Ramazan-ı Şerîf geldi. Bu ay ibâdet ve taat için istifade edilecek müstesnâ bir fırsattır. Böylece cümlemiz memur olduğumuz diğer İlahî farzlar gibi oruç farızasını da lüzumlu adâbına riayet şartıyla ifâ ederek Allah'ın merhametini kazanmaya çalışalım. Ramazan ayı ibadet ve taat ile uğraşılacak bir ay iken bir takım kimseler yasaklara ve boş şeylere bu mübarek ayda da ziyade cür'et ediyorlar.

Susulamıyacak elîm hallerden biri de İslâmın örtülü kızlarından bazıları tarafından tesettür işinde gösterilen lâkaydilik ve bir kısım erkekler tarafından kadınlara karşı revâ görülen terbiye ve nezaheti kırıcı tavır ve hareketlerdir. Asîl İslâm hayatı ile mütehasis olan bütün kalbler nezâh olmayan manzaralardan son derece müteessir olmaktadır. O gibi kadınların örtünme şekilleri şeriatın maksadını temin etmek şöyle dursun, iffet sahipleri için riayet edilmesi vacip olan en basit terbiyeye de karşı olduğu gibi o gibi erkeklerimizin dost ve düşmana karşı pek çirkin düşen ve şu anda mevcut bulunan büyük felâketle pek büyük bir tezat teşkil eden bu halleri de her akıl ve vicdan sahibini müteessir etmektedir.

Üzüntü ile görülen kaldırılıp yok edilmesi samîmi bir kalble arzu edilen elîm haller şu andaki perişanlığımıza sebep olduğundan bundan kurtulmamız geçmiş günahlarımıza tevbe ve hak yoluna koşmamıza bağlıdır. Bu da gerek erkeklerimizin, gerek kadınlarımızın şu anda ortada bulunan durma ibretle bakıp uyanmaları ve en sağlam ip olan İslâm Dini'ne bağlanmaları ve Din'in faydalı şartlarına riayet etmeleri ile müyesser olacaktır. Cenâb-ı Hak bütün Ümmet-i Muhammed'i felâh ve salâha mazhar buyursun.

(Ramazan'ın 15. günü Dârü'l-Hikme tarafından yayımlanan ikinci beyanname) (2)

Din-i Mübin-i Muhammedî fitrî bir dindir. Selîm bir fıtrata sahib olan şuur sahibi bir fert bu hakikati inkâr edemez. İnkâr edecek olursa ya fikrinde selâmet yoktur ya görüşünde isabet. İslâm'ın meziyetlerini tetebbu' eden hiç bir akl-ı selîm sahibi yoktur ki İslâmın lüzumlu güzellikleri içinde toplayan yüce bir din olduğunu teslim etmesin. İslâm demek insanlık nurunun yayılmış tahlili demektir. Bu yaygın nurun cezbedici renkleri ancak o şöhretten geçtikten sonra görülür. İnsanlığın esası demek olan ruhun kuvve olarak tazammun ettiği bütün güzellik ve üstünlükler ancak İslâm'ın kalblere nazîf ve vicdana hakîm olması ile anlaşılır.

Âlemde hiç bir hayır yoktur ki İslâm onu himayesine alıp gerek ferdî gerek ictimâî bir saadetin husûlüne hâdim kılmasın. Fakat bu hakikatın tereddütsüz teslimi için kalbin inkâr ve gayz saibelerinden uzak olması lâzım gelir. Eğer kalb bu illetler ile ma'lûl ise fikirde selâmet, nazarda isabet kalmaz. İlahî emirlerin hepsinde dünyevî, uhrevî nice nice faydaları topladığını kim inkâr edebilir? Cenâb-ı Hak bize emrettiği her şeyde bazısını aklen müdrük olduğumuz, bazısına akıl erdiremediğimiz birçok faydalar yerleştirmiştir.

Bazı kimseler akıl zannettikleri dalâlet rehberine ittibâ ile her şeyi kendi hevâ ve heveslerine göre tefsîr ve te'vîle kıyam etmeleri en açık hakikatleri inkâra hattâ inkâr değil, Allah korusun, bazı kere de istihkara yeltenmeleri dine karşı bir cinayet olduğu gibi insanîyete karşı da pek büyük bir cinayettir.

İşte dimağ-ı tereddîden beri olan her iz'an sahibi Din-i Mübinimizin

her emrini kalb huzuru ile anlamakta tereddüt etmez. Halimizi islâh, istikbalimizi temin edecek yegâne çare budur. Bundan inkıraf edecek olursak akâbetimiz pek karanlıktır.

Milletimizin felâhını ise bilhassa vatan gençliğinin safında aramak lâzım geldiğinden her şeyin evvelinden sonunu gören rûyet sahibleri dâima gençlerimizin hareketlerine dikkatlerini dikmektedirler. Hamiyetten nasibli olan herkes gelecek nesil dediğimiz bu vatan yavrularını maddî ve manevî pek yüksek bir mertebede görmek ister. Millet geleceğini ancak bu mefkûrenin tecelli sahasına gelmesinde görür. Gençlerimiz her şeyden önce dindâr olmalıdır. Fakat bu dindârlık sözde kalmamalıdır. Bu lâfzın tazammun ettiği manâ kalbe nüfuz etmelidir. Sair hayırlar dînin zarûrî dâvetlerindedir. Kalb iman ve İslâm nuru ile tenvîr edilince gidilecek yol görülecek tehlikeden nefis muhafaza edilir.

Şurasını söylemekte zerre kadar tereddüt câiz değildir ki bugün medeniyet hayatı denilen sefil hayat insanlığı temelinden yıkacak sonsuz rezaletleri ihtiva etmektedir. Bu kuru bir söz değil, yine Avrupalı âlimlerin eserlerinden anlaşılmalıdır. Fakat ne fayda ki hevaperest Batıda da hak ve hakikata temayül kabiliyeti kalmaması! Avrupa âlimlerinden hangisi ile insafla bir şekilde sohbet edilecek olsa onlar da halkın bu şekilde dalâlete meyyal bulunmasından şikâyetçi! Hepsî cereyan eden şeylerin fecaatını takdîr, fakat dalâlet karşılığı arasında hakikati duyurmanın mümkün olmadığını teessüfle tekrar ediyorlar. Bunu bırakalım, kütüphaneler dolusu yeni eserler Batı'da ortada. Acaba bu eserlerin hangisi bu rezaletleri tavsiye etmektedir?

İşte gençlerimiz bu bahislerde gayet ileri görüşlülükle hareket ederek Allah'ın inayeti ile elimizde kalacak olan yerlerin kapılarını tamamiyle bu rezaletlere karşı kapalı bulundurmalıdır. Ama buna taassup denilecekmiş, varsın densin. Bu tabir insan olmak arzusunun tecerrüt eden sefilhlerin mânâsını bilmeden her yerde kullanmak istedikleri bir tevzîr âletidir.

Gençlerimiz her şeyden evvel dindâr olurlarsa hiç bir taraftan tavsiyeye hacet kalmaksızın bu hakikatleri görüp muktezasında uyup hareket ederler. Bununla beraber genç oğullarımızla genç kızlarımızın sefil hayatın yalancı gösterişine kapılmayıp her durumda dînin aslına müstenit bir ciddiyeti rehber ittihaz etmeleri hâlisâne ve müstakîmâne tavsiye olunur. Zira maddî ve manevî saadetimiz, felâh ve necatımız ancak bu yola sülûk ile temin edilebilir. Eğer gençlik süflî emeller peşinde koşacak olursa son felâket feryadı olarak vay bizim halimize demekten başka söylenecek söz de kalmaz. Çünkü zamanın şakası yoktur. O kahredici bir terbiyecidir. Hepimiz o terbiye edicinin tadını tattık. Bu felâketler —İnşaallah— intibahımıza sebep olmuştur. Felâketler üzüntüye sebep olursa netice vahim olur. Cenab-ı Hakk'ın lütfuna mazhar olmaktan ümit kesilmez. Fakat o lütfun gelmesine sebep olacak istidadı elde etmek şarttır. Rabbimiz Teâlâ ve Takaddes Hazretleri cümle Ümmet-i Muhammedi tevfikat-ı samedâniyesine makrûn buyursun. Amin!

(1) Ceride-i İlmîye, sayı: 60, sh: 1920. (Bu beyanname Ramazan 1338 (1920) tarihinde Dârü'l-Hikmeti'l-İslâmiye tarafından yayınlanmıştır. Dârü'l-Hikmeti'l-İslâmiye 25 Ağustos 1918 tarihinde kurulmuş ve 4 Kasım 1922 tarihinde yapmıştır. Bu teşkilât üç encümeden (kelâm, fıkâh ve ahlâk) teşekkül etmişti. Her encümende üç aza vardı. Ayrıca bir başkâtip ve birinci ve ikinci derecede üçer kâtipi mevcuttu. Yaptığı icraat Ceride-i İlmîye'de açıkça vardır.)

(2) Ceride-i İlmîye, sayı: 61, sh: 1962-1963.