

Avrupa Birliği Kimliği ve Türkiye'nin Birliğe Katılımının Yaratacağı Jeopolitik Boyutlar

M. Zeki DUMAN
zekiduman@yahoo.com

The Identity of European Union and Geopolitical Consequences of Integration of Turkey

Abstract

In this article, the beginning point is the statement that European Union is a Christian club while the main question is what is the European Union identity and what Turkey gains in terms of strategic potential of Turkey in case of EU integration. In addition, this article proposes to discuss the argument that EU-Turkey integration period should not be evaluated in terms of dicotomy of loose and gains and propose that all approaches in this perspective is incomplete and not objective. This article also approaches to this subject in a comprehensive perspective since any relationship requires reciprocal dependency.

Keywords:Europe (an), Identity, Integration

JEL Classification Codes: N44, Z19, D73

Özet

Bu yazıda, Avrupa Birliği'nin Hıristiyan bir kulüp olduğu söyleminden kalkarak, Avrupa-(lı) ve Avrupa Kimliği'nin ne olduğuna yönelik soru/sorunlar üzerinde durulacak, ardından Birliğe katılması durumda Türkiye'nin mevcut stratejik potansiyelinin getireceği kazanımların neler olabileceği hususu ele alınacaktır. Ayrıca Birlik sürecini karşılıklı kazanç ve kaybetme dikotomisi üzerinden değerlendirmeyeceği, bu yönde yapılacak her türlü açılımın eksik ve yanlı olacağı, birlikteligin karşılıklı ilişkisi yaratan bir bağlayıcılığı getirdiğinden, konuya bütünlükli bir perspektif temelinde yaklaşılması gereği tezi tartışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Avrupa-(lı), Kimlik, Bütünleşme

1. Giriş

Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri üzerine yapılan tartışmalarda öne çıkan en önemli konular;

1- Avrupa Birliği'nin Hıristiyan dinini temsil eden bir kulüp olduğu ve Türkiye'nin Birliğe katılımı halinde, dini ve kültürel kimliğinin deformasyona uğrayacağı,

2-Avrupa Birliği Türkiye ilişkisinin; kazanan ve kaybeden dikotomisi üzerinden değerlendirilmesi, birliğe katılımı halinde kazanacak tarafın Türkiye olacağı ve dolayısıyla Avrupa'nın, başta ekonomik olmak üzere politik ve askeri alandaki çıkarını önceleyen bir katkının söz konusu olamayacağı yönündeki görüşler üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Öncelikle Avrupa Birliğinin dini, etnik ve sınıfısal bir topluluk olmadığını, uluslararası bir konsorsiyum olarak hukuksal değerler üzerine kurulu ortak bir entegrasyon olduğunu belirtmekten sonra, uluslararası ilişkilerde de ortak menfaat temelinde kurulan bütün girişimlerin, söz konusu tarafların çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla taşadığını ve dolayısıyla Avrupa Birliğine katılımı halinde sadece Türkiye'nin çıkarlarının değil, aynı zamanda Avrupa'nın da çıkarlarının geliştirilmesini sağlayacak yeni bir sürecin içine girileceğini belirtmemiz gerekiyor.

Soğuk Savaşın sona ermesi, uluslararası yapılanmanın genel koşullarını değiştirmiştir. Dünyada var olan güç dengelerinin değişmesine paralel olarak da yeni bölgesel nitelikli güç odaklarının sahneye çıktığı yeni bir süreç girmiştir. Bu süreç, kendisinden önceki dönemin genel siyasal, ekonomik ve askeri oluşumlardan farklı stratejiler üzerinde bicimlenen güç/güclere zemin hazırlamıştır.

Soğuk savaş sonrası makro siyasal yapılanma çabalarında en önemli aktör rolünü üstlenen Avrupa Birliği, genişleme politikası çerçevesinde uzun erimde de olsa katılımını öngördüğü Türkiye'nin bu süreçte doğrudan müdahale olmasının, dünyadaki güç dengelerinde yeni siyasi ve ekonomik gelişmeleri ortaya çıkaracaktır.

Siyasal konjonktüre bağlı yapılanmaların gün be gün yeniden biçimlendiği günümüzde, sürecin hangi yöne doğru gideceği ve kimin, nereye, nasıl ulaşmak istediği? Sorusu, cevap verilmesi çok da kolay olmayacak bir soru/sorun olarak önemizde durmaktadır. Bu bağlamda yapılan politik tartışmalarda, olumlayıcılar diyebileceğimiz kesim, oluşmakta olan bu kaotik yapılanmaların, geleceğin siyasal dengelerinin yeniden oluşturulması açısından sancılı bir süreci beraberinde getirmesini doğal/normal karşılaşması gerekiği noktasında görüş belirtirken, Olumsuzlayıcılar olarak tanımlanabilecek diğer kesim ise; mevcut konjonktürel şartların her an değişebileceği ve oluşmakta olan siyasal aktörlerin de dile getirdikleri adalet, barış ve güvenlik temelindeki yeni dünya düzeninin aslında bir tür düzensizliğe doğru götürülmekte olduğu konusunda kusku ve eleştirel bir tavır takınmaktadır.

Dünya düzenini; insan hakları, demokrasi, sivil toplum ve hukukun üstünlüğünü temelinde yeniden oluşturma çabasını verdigini iddia ederek merkezi bir rol üstlenmeye hevesi içinde görünen Avrupa Birliği'nin, bu bağlamda ne kadar etkin olacağı yeni katılımını öngördüğü üyeleriyle olusacak siyasal birlikte aramaktadır. Bu arayışta, Türkiye'nin Avrupa Kültüründen farklı tarihsel ve kültürel özelliklere sahip olması,

ülkemiz üzerinde farklı bir değerlendirmeyi gerektirmekte bu da doğal olarak Avrupa ülkelerindeki akademik ve siyasi çevrelerde yoğun tartışmalara yol açmaktadır.

Avrupa Birliği, iktisadi ve hukuki birleşimini sona erdirip siyasi bir yapılanmaya doğru gittiği bu günlerde yeni üye katılımıyla dev bir birlik haline dönüştürmektedir. Türkiye'nin dahil olmadığı bir Avrupa Birliği'nin gelecekte dünya siyasetinde ne kadar etkin bir rol üstleneceği konusu, sık sık tartışmalara yol açmaktadır. Bu tartışmalar, gerek Birliğin içsel dinamiklerinden kaynaklanan ve başta kültürel olmak üzere farklı vurgulardan hareket eden Türkiye karşıtı gruplarla, farklılık temelinde örgütlenmiş bir Birliğin geleceğin de önemli sonuçları doğuracağı vurgusundan hareket eden Türkiye yanlısı kesimler arasında geçmektedir. Ancak, var olan realite; Türkiye'siz bir Avrupa'nın eksik, eksik olduğu kadar da hareket alanın kısıtlı olacağı ve dolayısıyla birliğin sadece bir topluluktan öteye gidemeyeceğidir. Bu çalışmada, söz konusu bu tartışmaların ikinci boyutunu oluşturan, yani Türkiye'nin katılımıyla gerçekleşecek bir birliğin hem Avrupa'ya hem de Türkiye'ye getireceği kazanımların; mevcut dünyadaki güç dengelerinde yaratacağı siyasi ve ekonomik etkiler üzerinde olacaktır. Bunun için öncelikle Avrupa Birliğinin kuruluş felsefesi, birliğin kimliği ve birliğin dünyanın geleceğinde nasıl bir rol almak istediği sorularına cevap verilmesi gerekmektedir.

2. Avrupa, Avrupa-(lı)'lık ve Avrupa Kimliği

Avrupa, Avrupa-(lı)'lık ve Avrupa kimliği çok sık tartışılan kavramlar olmuştur. Birliğin genişleme süreciyle farklı dini ve kültürel geleneklere sahip yeni üyelerin katılımı, bu tartışmaları daha da yoğunlaşmış ve söz konusu ortak bir Avrupa, Avrupa-(lı)'lık ve Avrupa Kimliği üzerinde uzlaşabilmenin yolları aranmıştır. Çünkü farklı toplumsallıkların birliğe katılımı, Avrupa-(lı) kimliğinde de yeni tanımlamalarda bulunma ihtiyacını gerekli kılmıştır. Peki Avrupa nedir? Avrupa-(lı) Kimdir? Avrupa Kimliği var mı? Türkiye'nin üye olmasıyla nasıl bir Avrupa, Avrupa-(lı) ve Avrupa Kimliği olacaktır?

Avrupa-(lı) fikri üzerinde yapılan akademik tartışmalarda; gerek coğrafi bir bütünsellik anlamında, gerekse ortak bir tarih ve kültür paylaşımının varoluğu noktasında Avrupa-(lı)'lığın geçmişte ne askeri ve siyasi ne de ekonomik ve kültürel değerleri paylaşan bir topluluk olduğu, söz konusu Avrupa-(lı) devletlerin yıllarca birbirleriyle kıyasıya çalışma içinde bulunarak, ortak bir Avrupa-(lı) kimliğini oluşturamadıkları sonucuna varılmaktadır. Dolayısıyla Avrupa ve Avrupa-(lı) olmanın oldukça muğlak bir fikir olduğu, hatta bunun bir kurgu olduğunu (Hay, 1995: 16) düşününenler bile olmuştur. Gerçekten de; elimizde bize Avrupa'nın ne olduğunu söyleyebilecek Platoncu bir formlar ve anamlar sözlüğü yok. Avrupa nedir sorusuna cevap veremememizin en önemli nedeni, diğer her kültür gibi Avrupa'nın da kendi içinde farklılaşmış ve çok boyutlu olmasının yanı sıra, sorunun kendisinin alabildiğine kapsamlı olması ve tarih boyunca birçok kez, bir çok farklı bağlamda cevaplanmış olduğu için cevapların çok çeşitli ve değişken olmasıdır (Çırakman, 2001: 29). Bu muğlaklılığı gidermek, çeşitlilik ve değişkenlik içinde sabit ve özsə olana ulaşmak için Oscar Haleck'in Avrupa merkezci olma pahasına Avrupa nedir sorusunu yanıtladığını söylenebilir Halecki (2001a, : 29).

Halecki'ye göre; Avrupa tarihi, Avrupa milletlerinin toplamının, bütünsel bir topluluk olarak diğer başka tarihlerden kesinkes ayrılmış tarihidir. Avrupa'yı Avrupa yapan Yunan-Roma mirası, Hıristiyanlık ve Avrupa'yı belli bir dönem üstün kilan endüstri dönemidir Halecki (2001b, :8-47). Ancak, Avrupa-(lı)'yı oluşturduğu iddia edilen bu ortak değerlerin (dini ve etnik yapının farklılığını) çoğu zaman Avrupa-(lı)yı çatıştıran değerler

olarak işlev gördüğünü söyleyebiliriz. Hatta bir zamanlar Hıristiyanlığın Avrupa'yı birleştiren ortak bir din kültürü olduğundan söz edilebilmiş gibi görünse de, Bizans ve Rus Ortodoksluğu ile Katolikler arasındaki amansız düşmanlık, Reformasyon döneminde Protestanlığın ortaya çıkışı ortak bir din kültürünün şekillendirdiği bir Avrupa'nın hayal mahsulünden öte bir anlam ifade etmediğini gösteriyor Çelebi (2002a: 49).

Nitekim Katolik Güney ülkeleri ile Protestan, Ortodoks kökenli Doğu ve Kuzey ülkeleri arasında mezhep düzeyindeki anlaşmazlıklar, yıllar boyunca süren savaşlara (30 ve 100 yıl savaşları, Katolik-Protestan savaşları)'na neden olmuştur. Halen Kuzey İrlanda ile Britanya arasında yaşananlar bir mezhep savaşıdır. Kosova Savaşı da benzer biçimde dini farklılıklardan ortaya çıkan bir savaştır. Dolayısıyla Haleck'in Avrupa-(lı) kimliğinin merkezine koyduğu Yunan-Roma ve Hıristiyanlık mirasının bütünlüğünü sağlamak ziyade ayırtımaya neden olduğunu söyleyebiliriz. Kimi kesimlerin iddia ettiği gibi; bu proje (Avrupa Birliği) Yunan-Roma-Hıristiyan kültür kimliği üzerinde yükselen ve Avrupa Birleşik Devletlerinin kimlik temelini oluşturan ortak bir Avrupa kimliğini (Özdağ, 2003: 7) hedeflemediğini söz konusu dine dayalı bir kimliğin Avrupa tarihinde yarattığı sorunları ve yaratacağı sorunları herkesçe bilinmektedir.

Etnik temelli farklı kimliklerin de tıpkı din faktörü gibi, Avrupa'daki ulus devlet modelini aşındırmaya başladığını, farklılıkların yarattığı toplumsal gerçekliğin her geçen gün daha da dönüşmeye ve çözülmeye başladığını görmekteyiz. Başta İspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlık mücadelesi, Belçika'nın kuzeyinde Flamanya, güneyinde Valonya bölgesinin talepleri, İskoçya ve Galler'in durumları, İngiltere-İrlanda sorunu etnik temelli taleplerin bağımsızlık mücadelesi olarak ön plana çıkmaktadır, bu durum da Avrupa-(lı) kimliğinin altın oymaktadır.

Haleck'in, Avrupa kimliğini tanımlarken Avrupa'yı belli bir dönem üstün kılan endüstri dönemi olduğuna ilişkin tespit de bu bağlamda pek doyurucu bir açılım olamamaktadır. Çünkü endüstrileşmeyle birlikte kıta ülkeleri arasındaki amansız rekabet başta silah üretiminde olmak üzere bir çok alanda çatışmaya ve hatta birinci ve ikinci dünya savaşlarının çıkışmasına yol açmıştır. Ancak bu tespit şu bağlamda doğru olabilir. Bugünkü Avrupa Birliği düşüncesinin kökeninde Haleck'in iddia ettiği endüstri dönemine girilmesiyle oluşan muazzam bir sermaye ve refahın savaşa yol açmayacak biçimde ekonomik gelişime insan hakları ve demokratik geleneğin sürdürülmesine kaydırılmasıyla mümkün olabilir.

Avrupa-(lı) kimliğinin oluşmasında en önemli etken, tarihsel ve kültürel bir geçmişin yarattığı değerleri yeniden ama gelişen endüstri toplumunun ihtiyaçları temelinde oluşturmuş olmasıdır. Kılıçbay'ın deyişiyile ; Avrupa, tarihsiz tarihin marjında yer almanın/kalmanın bedeli/ödülü olarak tarihi inşa edecek, yani değişme sürecinin içine insan iradesini katacak, böylece değişmeyi kader olmaktan çıkaracaktır. Tarih işte bu noktada doğmuştur. Avrupa'yı belirleyen temel öğe tarihli olması, daha doğrusu değişim sürecini tarihselleştirmesidir (Kılıçbay, 2001: 91). İnsan merkezli değerleri ön plana alan bir kültürün doğusuna öncülük eden Avrupa, bu değerler temelinde ortak bir hukuk kültürü geleneğini oluşturma çabasını da vermiştir.

Yapısı gereği tarihi ve kültürüyle yeni bir toplum yaratmakla yetinmeyen yaşlı kıta, özne olan bir kıta olmayı da başarmıştır. "Birey" oluşu öne çıkarma türünden bir yönelimle; aklını kullanma istemiyle kendisi olan ve "bu dünya" (Uygur, 1992: 31) ekseninde kurulan

Avrupa, öznesi doğum yeri olarak kendine ve kendisi olmayana karşı sorumlu olmayı da bilmüştür (Çotuksöken, 2001: 50). Bu açıdan Avrupa kıtası doğal, toplumsal, tarihsel ve kültürel yapısı/sınırları üzerinde sürekli değişimlere öncülük etmiştir.

Günümüzün küresel ölçekli değer yargılarının -bireycilik, liberalizm, temel insan hakları, sosyal ve hukuk devlet anlayışı, eşitlik, özgürlük adalet ile demokrasi-oluşması/oluşturulması mücadelesini vermiştir. Avrupalılık söylemlerinin temelinde bulunan hümanizmin, aklın, bilimin, demokrasinin olması, söz konusu Avrupa uygarlığına şekil veren temel etkenlere bağlanmalıdır (Ertuğrul, 2001: 149).

Avrupa'yı her şeyden önce bir "hukuk" topluluğu olarak görmek gereklidir. Bu hukukun temelini kadim Yunan ve Roma devletlerinin yasalarına kadar götürübiliriz. Demokrasi kültürünün ilk nüvelerini oluşturan bu iki toplum, günümüzün hukuka dayalı Avrupa-(lı) kimliğini oluşturması açısından önem arz etmektedir. Bu hukuk kuralları, kilise baskısının sona erdirildiği 17.yüzyılın ikinci yarısından itibaren evrensel birer norm halini almış ve Avrupa halklarının 15.yüzyıldan itibaren ortak bir anlam hafızasının yaratılmasına öncülük eden Latin dilinin kullanımıyla da evrensel bir konuma gelerek, söz konusu hukuka bağlı gelenegin Avrupa-(lı) kimliğinin oluşturulmasında en önemli etken olmuştur. Bu bağlamda Avrupa-(lı) kimliği ne ortak bir coğrafi sınırların çizgilerinde ne Hıristiyanlık dininin öğretisinde ne de gelişen endüstrinin ortaya çıkardığı aşırı üretimde aramak gereklidir. Şüphesiz Avrupa-(lı) kimliği söz konusu edilen bütün bu gelişmelerden etkilenmiştir, ancak en belirleyici etken Avrupa'nın tarihsel olarak antropomorfist bir dünyanın yaratılmasına öncülük edecek seküler ve profan bir anlayışı rasyonelleştirmesi ve bunu hukuk değerlerinin yaratılmasında başat birer öğe olarak koyması olmuştur.

Göründüğü üzere Avrupa'nın temellerini coğrafi, kültürel, ırksal, dinsel; toplumsal özelliklerde aramak yerine, hukuk kültüründe ve siyasal tasarımda aramanın daha doğru olacağı aşikardır. Başka bir deyişle; taşıdığı bütün eksikliklerine rağmen, Avrupa'yı bir hukuk devleti ve demokratik siyaset kültürünün besiği diye tanımlamak, Avrupa düşüncesini açıklarken doğru bir başlangıç noktası olabilir Çelebi (2002b: 52-53).

Joffrin'in deyişiyile; Avrupa Birliği, gelenek üzerine değil irade üzerine dayanmaktadır. Avrupa Birliği, geçmişe değil geleceğe yönelikdir. Bir anlamda Renan ulusu gibi Avrupa Birliği, her an için bir referandumdur, kültürel bir gerçeklikten ziyade özgür ve bilinçli bir eylemin meyvesidir. İnsan haklarının sürekli genişlemesi sosyal denge ve uluslararası işbirliği üzerine dayalı bir Avrupa söz konusudur Joffrin (2004a: 14). Bu bağlamda Avrupa Birliğinin kuruluş felsefesinin iki sacayağından söz edilebilir. İnsanı değerlerin merkeze alındığı yeni bir yaşam paradigması, İleri endüstriyel ve rekabete dayalı yeni bir ekonomik işbirliği modeli.

Müslüman bir ülke olarak Birliğe katılacak bir Türkiye'nin Avrupa Kimliği'ni nasıl dönüştüreceği sorusu kolay ama cevap verilmesi de zor olan bir konu olagelmıştır. Gerçekten de Türkiye'nin katılımıyla Avrupa Birliği kimliğini yeniden tanımlamak zorunda kalacaktır. Kimi kesimlerin haklı ve yerinde tespitiyle, katılımın önündeki en önemli engelin, Türkiye nüfusunun % 90'dan fazlasının tarım toplumunun kültürüne sahip olması ve Müslüman bir toplum olmasıdır. Fakat Türkiye'nin birliğe katılımını savunanların yine haklı ve yerinde tespitiyle Avrupa'nın gelecekte siyasal bir güç olmak gibi bir derdi olacaksız söz konusu Türkiye'yi içine almasa da İslam'ı ve İslam ülkelerinden (Ortadoğu) kaynaklanan sorunlardan kendisini muaf görmesi mümkün olmayacağındır.

Sadece yer altı zenginliği açısından petrolün zenginliğiyle değil, dünyadaki küresel terörün, göçün insan kaçakçılığının ve uyuşturucu silah alımlarıyla da küresel dünya düzenini tehdit eden gelişmelere yataklık eden bölgeyi, geleceğin büyük gücü olmak isteyen Avrupa'nın bu sorunlardan kaçınması mümkün değildir Joffrin (2004b:14). Ayrıca halen Avrupa kıtasında 20 milyona varan Müslüman yaşamakta ve İslam, Avrupa için "öteki bir din" olmaktan çıkararak "îcerdeki bir sorun" olmaya başlamıştır. Bunda Avrupa'nın İslam'a karşı tarihsel belliğinde saklı tuttuğu önyargıların ve bunun günlük yaşamın akışı içinde Müslüman olanlara karşı hissettirmesiyle gerçekleşmektedir. Tıpkı diğer dinler gibi İslam'ı bireysel bir dini inanç olarak görmek ve bu inanca sahip bireylerin kendi dinlerini yaşamalarını ve yasmalarını sağlamak üzere gerekli yasal tedbirleri almadığı sürece radikal ve fundamentalist İslami akımları durduramayacaktır. Bu açıdan Türkiye'nin ara bir tampon görevi üstlenerek hem İslami kültüre sahip bir geleneği temsil etmesi açısından Avrupa ülkelerinin bu sorunlarına çözüm bulmada yardımcı olabilir hem de demokratik ve laik bir devletin İslam'la barış içinde yaşayabilmenin olağanlığını sunabilir.

Laurent Joffrin, *Le Nouvel Observateur* dergisinin köşe yazısında belirttiği gibi; Büyük bir Müslüman ülkenin (Türkiye'nin) entegrasyonu, Avrupa düşüncesini zenginştirecektir. Dünyaya-Avrupa'da yaşayan azınlıklar arasındaki Müslüman dünyaya-medeniyetler şokunun kaçınılmaz olmadığını ve İslam'ın tipki, Katolilik, Protestanlık veya Musevilik gibi demokrasıyla gayet güzel bağıdağını kanıtlayacaktır. Avrupa, ancak Türkiye ile kurulacak bir birliktelikle İslam dünyasıyla ilişki kurabilir. Çünkü Türkiye laiklik ve İslam arasında bizzat yaşamakta olduğu uzlaşmayla, hasımların karşılıklı imha edilmesinden başka çözüm yolları olduğunu kanıtlamaktadır.

Türkiye'nin Birliğe katılmasının şüphesiz Türkiye için olduğu kadar Avrupa için de çok farklı kültürel, siyasal, ekonomik ve askeri boyutlarda etkisi olacaktır. Dolayısıyla bu katılımın sadece Türkiye'nin menfaatlerini ön plana çıkarın, başta ekonomik sorunları olmak üzere demokratikleşme ve insan haklarını geliştireceği şeklindeki Türkiye'nin kazanımları temelinde bir değerlendirme yapmanın yanlış olacağını belirtmemiz gerekiyor.

3. Değişen Küresel Jeopolitikte Avrupa Birliği'nin Artan Önemi

Uluslararası sistemin yapısının belirleyen temel faktör, uluslararası güç dengesidir. Tarih boyunca güç dengesinin sürekli bir değişim göstermesi, uluslararası sistemin yapısını da etkilemiş ve sistem gücün tek elde merkezileştiği "tek kutupluluktan" (Roma imparatorluğu dönemi), temel güçlerin bulunmadığı bir kutupsuzluğa (19.yüzyıl Avrupa'sı), gücün iki süper elde merkezileştiği "iki kutupluluktan" (2.Dünya Savaşı sonrası) çok kutuplu bir dünya modeline doğru gidildiği (Şen, 1992a: 299). Ancak, 1989 Berlin Duvarının yıkılması ardından Sovyet Rusya'nın da yıkılmasıyla çift kutuplu dünya yerini, Amerika'nın başını çektiği tek kutuplu bir dünya düzenine bırakmıştır. Bu durum global siyasetin güç dengesini yeniden dönüştürmüşt ve tek kutuplu bir dünyada yaşamının faturalarını geçen 15 yıl içinde Amerikan tarafından Irak'a, Afganistan'a çok ağır bedellerle ödetilmiştir.

İki kutuplu sistemin sona ermesiyle birlikte, tüm ulusal güçlerini mensubu bulundukları blok ve ideolojiye göre yönlendiren ve politikalarını da bu çerçevede şekillendiren devletler, karşılaşlıklarını yeni ve ani değişim sonrasında karşı karşıya kalacakları tehditlerin ne olduğu konusunda arayışlarını sürdürürken, sabit kalan şey devletlerin ulusal menfaatleri olmuştur (Tezkan, 2000: 10-12). Bu menfaat ortamını her türlü

uluslar arası hukuk ve meşruiyet kurallarını ihlal eden Amerika'nın global düzeni tehdit eder hale gelmiştir.

Medeni dünyanın küresel ölçekli değer yargılarını, başka bir deyişle yeni dünya düzeninin etik standartlarını oluşturmaya çalışan ABD'nin, artık post-modern bir sürecin yeni siyasal/politik yapılanması olarak İmparatorluğa doğru evrildiğini iddia eden Hardt ve Negri; sürecin artık sadece bir olgu olarak değil; aynı zamanda tek bir ulus-üstü politik iktidar figürü tasarlama yönündeki tüzel yapılanma Hard-Negri (2000a: 33) açısından bakılması gerektiğini belirtmişlerdir. Yine Hardt ve Negri'nin deyişiyile; "Aslında yeni dünya düzeninde egemenlik, yeni bir biçim almış, tek hükümetme mantığı altında birleşmiş bir dizi ulusal ve uluslararası organdan oluşmuştur. Bu yeni küresel egemenlik biçimine imparatorluk adını veren Negri, özellikle ulus devlet egemenliğinin gerilemesinin ve giderek ekonomik ve kültürel mübadeleleri düzenlemekten aciz hale gelmesinin, ortaya çıkmakta olan imparatorluğun ilk belirtilerinden biri olarak değerlendirebileceğini iddia etmiştir." Hard-Negri(2000b: 18).

Hardt ve Negri, yaşanan sürecin ABD'nin küresel hegemonyasından ibaret olduğunu, ABD'nin artık ulus devletten çıktıgı, emperyalist egemenlik biçimini de aşarak, imparatorluğa doğru evrildiğini belirtir. Nitekim emperyalizmin aksine imparatorluğun, toprak temelli bir iktidar merkezi yaratmadığı gibi sabit sınırları ya da engelleri de tanımadığını, imparatorluğun giderek bütün yerküreyi kendi açık ve genişleyen hudutları içine katmakta olan merkezsiz ve topraksız bir yönetim biçimini olduğunu ifade eder.

"İmparatorluk, değişken komuta ağları yoluyla melez kimlikleri, esnek hiyerarşileri ve çoklu mübadeleyi idare ettiğini, emperyalist dünya haritasındaki ayrı ulusal renklerin imparatorluğun küresel gökkuşağı içinde eridğini ve kaybolduğunu; bu durumun günümüz ABD'nin küresel yönetim politikasının bir açılımından başka bir şey olmadığını" Hard-Negri (2000c: 19) ısrar eder. Dolayısıyla iki kutupluğun sona ermesi ve değişen konjonktüre bağlı olarak devletlerin dünya politikaları yerine bölge politikalarının (Falk, 2001: 83-104) önem kazanması sonucunda dünyaya egemen olmanın koordinatlarını belirleyen teorilerin geçerliliği ve uygulanma sahaları bakımından bir gerileme söz konusu olmuştur (İlhan, 1999: 16).

Böyle bir sürecin içine itilen günümüz dünyasında yaşananlara sesini çıkaracak ve bu acımasız imparatorluğa karşı adalet, barış, eşitlik ve insan hakları temelinde yeni bir düzeni tesis etme yükümlülüğü birilerine düşmektedir.

Dünyamızın politik bir kırılmaya uğradığı/uğratıldığı bu süreçte Avrupa Birliği, demokrasi ve insan haklarıyla alternatif siyasal bir güç olma potansiyeli daha da önemli hale gelmiştir. Gerçekten de gerek 480 milyona varan üretken nüfusuyla dünya ithalatının %21'ini ihracatın da % 20'sini gerçekleştirmesi ve dolayısıyla dünyanın en büyük ikinci ekonomik gücü olması, gerekse dış politikada yaşanan sorunların çözümünde askeri müdahalelerden ziyade uzlaşmaya dayalı politik bir tavır takınması açısından önemi daha da artmaktadır.

Değişen küresel jeopolitikte Avrupa'nın günümüzde sadece ticari ve hukuki bir birlilik olmanın ötesinde bir anlam ifade etmeyen, değişen koşullarda dünya siyasetinde meydana gelen çatışma ve savaşlarda sözü bile geçerli olmayan bir birliğin de hiçbir anlamı olmayacağı aşikardır. Geleceğin global siyasetinde aktif bir rol alarak dünya barışının sağlanması için hem askeri hem de siyasi açıdan da örgütlenmesi gereken birliğin,

Türkiye'yi içine alacak bir genişlemeyi yapması kaçınılmazdır. Bu gerçeği bilen Avrupa entelektüelleri de siyasetçilerden farklı biçimde, Türkiye'nin içinde bulunduğu geopolitik koşulları iyi tahlil ederek Birliğe alınması gerektiğini vurgulamışlardır. Nitekim AB'nin federal bir politik yapı çerçevesinde süper bir devlete doğru ilerlemesini durduracak, hâlen izlediği federalleşme çizgisini radikal bir şekilde değiştirecek bir gelişme de Türkiye'nin AB'nin tam üyesi olmasıdır. Bu durumda, AB için federalleşme süreci sona erecek ve AB politik bir süper güç olma iddiasını terk ederek, gelişmiş bir ekonomik bölge, konfederal bir süreç olmanın ötesine geçemeyecektir. T.G.Ash, bu iki farklı politik projenin özünü ve Türkiye ile ilgili bağlantısını şöyle anlatmaktadır. "Boğaziçi'nin kapılarında iki mantık çatışmaktadır. Birlik mantığı ve barış mantığı. Eğer Avrupa projesi ile süper güç olma talepleri olan iç bütünlüklü bir politik yapı oluşturulmaktan bahsediliyorsa Boğaziçi'nin bu yakasında durmalıyız, en azından bir on yıl daha. ama demokrasiyi, insan haklarına saygıyı, zenginliği ve böylece dünyanın en tehlikeli bölgesinde barış şansını geliştirmenin acil olduğunu düşünüyorsak, büyük adımlarla bu köprüyü geçmeliyiz" (Garton, 2003:11).

Avrupa Birliği'nin yarı yüzüyilk bu birlikteliğinin bu biçimde (hukuksal bir birlik) devam etmeyeceği de gelişen global değişimler de göstermiştir. Nitekim, 11 Eylül sonrasında dünya siyasetinin klasik strateji yaklaşımı olan savunma prensibi ilkesi yerini, güvenlik kaygısı ortamından dolayı saldırıcı ağırlıklı bir strateji savunmasına bırakmıştır. İlk kez ABD'nin uyguladığı bu strateji değişikliği Avrupa Birliğinin artık üzerinde en çok durduğu konu olmuş ve askeri bir birlik olma yolunda (Avrupa'nın savunma ve Güvenlik Stratejisi) planı tartışılmaya başlanmıştır. Mekan ve zamandan yoksun ve menşeİ bilinmeyen uluslararası terörizmin yükselişiyle ülkeler her an savunma içinde kalmak durumunda kalmışlardır. Bu durumda Türkiye'nin önemi daha da artmıştır. Özellikle terörün Müslüman ülkelerin vatandaşlarından gelmesi başka bir deyişle, terörün Ortadoğu menşeİ olması Avrupa yakasındaki Türkiye'ye daha da işbirliğine gereksinimi artırmıştır.

4. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Katılımının Birliğe Yapacağı Katkılar

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımıyla Birliğe yapacağı potansiyel katkıları şu başlıklar altında toplayabiliriz.

1-Askeri gücü, (Türkiye, Avrupa güvenlik ve savunma politikasında belirleyici bir güç olacaktır. Nitekim, NATO'da ABD'den sonra en büyük ikinci güç durumundadır.)

2-Coğrafi konumu, (Türkiye çok önemli küresel geopolitikte durmaktadır. Avrupa-Akdeniz, Avrupa-Karadeniz, Avrupa-Ortadoğu, Avrupa-Kafkasya, Avrupa-Balkanlar ve Avrupa-Orta Asya ortaklık sürecinde etkin olacaktır. Ayrıca İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahip olması önemini daha artırmaktadır.)

3-Radikal İslam'ın kontrolü, Ortadoğu'nun İstikrarsızlık ortamının engellenmesi

4-Genç ve dinamik nüfusuyla üretim sektörünün işgücü talebini karşılayabilir.

Değişen küresel geopolitikte Türkiye'nin öneminin daha da arttığı söylenebilir. Türkiye'nin geopolitik önemi; bir yandan dünyanın ekonomik ve politik çıkarlarının çatıştığı bölgenin ortasında ve içinde yer almışından, diğer yandan Türkiye'nin gücünden kaynaklanmaktadır. Türkiye, mevcut konumu ve bölge ülkeleri ile tarihten gelen sosyal kültürel ortam değerleri ile başta ABD olmak üzere AB ve büyük devletlerin kendi yanında görmek istediği ülke konumunda bulunmaktadır (Kuloglu, 2004:55).

Türkiye, gerçekten Avrupa Birliği için transatlantik ilişkilerinde ve bölgesinde önemli bir değerdir. Medeniyet-kültür geopolitiği açısından ise şimdiden tahmin edilemeyecek kadar çok katkı yapması söz konusudur. Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde mesafe alan bir Türkiye, hem Avrupa hem de genişleyen Ortadoğu coğrafyası ve aynı zamanda dünya siyaseti açısından önemli bir değerin gücünü hayatı tutmak anlamına gelecektir (Aras, 2004: 24). Bu bağlamda, Türkiye'nin gerek Balkanlar, gerek Ortadoğu ve gerekse Kafkasya ve Orta Asya'ya yakınlığının verdiği önemli konumu Batının Türkîyesiz bir Ortadoğu, Kafkasya Balkanlar ve hatta Rusya politikası olamayacağını göstermektedir (Fuller, 2004: 52).

Türkiye'nin önemi sadece önemli kesişme noktalarının ortasında bulunması ile değil aynı zamanda dünyanın en önemli enerji kaynaklarının güzergahı arasında bulunmasıyla da önem arz etmektedir. Günümüzde küresel ekonominin ve politik ilişkileri belirleyecek en önemli etken enerji ve enerjinin ucuz, güvenli ulaşımının sağlanması sorunu olacaktır. Petrol ve doğal gaz üretiminde dünyanın en önemli bölgeleri olan Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya ve Rusya'nın Türkiye'yle komşu olması, Türkiye'ye hem bu enerjinin Avrupa'ya kısa zamanda taşınması açısından hem de maliyet ve zaman açısından büyük avantajlar sağlayacaktır. Avrupa her halükarda bu enerjiye bağımlıdır ve bunu alabilmenin tek yolu da Türkiye üzerinden sağlanmasıdır. Dolayısıyla Avrupa için enerji koridoru olan Türkiye'nin önemi daha da artmaktadır (Müftüler, 2001: 183). Çünkü Avrupa için enerji kaynaklarının güvenliği, siyasi ekonomik ve askeri ağırlığı kadar büyük önem taşımaktadır (Radikal, 2004: 9).

4.1. Türkiye'nin Askeri Gücünün Avrupa Birliği'ne Yapacağı Katkılar

Avrupa Birliği soğuk savaş dönemi süresince Türkiye'nin güvenlik açısından önemini pek dikkate almamıştır. Güvenlik üreten ve NATO'nun son karakolu görevini üstlenen bir Türkiye'nin, Avrupa'nın güvenlik ve savunması açısından ciddiye alınması gerektiği son zamanlarda fark edilmiştir. 11 Eylül olayıyla dünyamızın en önemli çıkışmazının, içinde bulunduğu çağın belirsiz, güvensiz ve emniyetsiz (Bauman, 2000: 13) olduğunu göstermiştir.

Kaynağı, kökeni ve hedefi olmayan küresel bir terörün ciddi bir yükseliş trendine girmesiyle ortaya çıkan güvenlik sorunu sadece bölgesel düzenleri değil uluslar ve uluslar üstü örgütlenmeleri de hedef almaktadır. Ayrıca Avrupa'nın başta Ortadoğu olmak üzere Kafkasya ve Balkanlar gibi sorunlu bölgelerin sınırında bulunması da güvenliği için ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Türkiye'nin de söz konusu bölgelerle komşu olması ancak Avrupa'dan farklı olarak 15 yıllık düşük yoğunluklu bir savaş tecrübesine sahip olması, hem kendi bölgesinde hem de NATO'da büyük etkili ve önemli bir askeri güç sahip olmasını gerektirmiştir. Türkiye'nin Avrupa'nın yakın gelecekteki terör olmak üzere güvenini tehdit edecek her türlü oluşuma karşı koyabilecek iyi eğitimli silahlı kuvvetlere sahiptir.

Avrupa Birliği, gerek üye ülkeler arasında kurduğu ticari örgütlenmeyle, gerek insan hakları, demokrasi ve eşitlik gibi bireysel özgürlükleri temel alan bir yaklaşımı benimsemesiyle, dünyanın diğer ülkelerinden çok farklı politik tavırlar sergilemiştir. Hatta dünyanın en önemli ikinci ekonomik gücü olarak ciddi bir birliğe yönelmiştir. Ancak, sürekli eleştirlere de yol açan, Avrupa Projesinin dünya barışına katkıda bulunması için siyasi ve askeri açıdan da benzer bir gelişmeyi göstermesi savı haklı gerekçelere dayanmaktadır. Kendi içindeki çatışmaları bile çözebilecek bağımsız bir askeri gücü olmayan bir Birliğin dünyamızın içinde bulunduğu küresel terörü önlemesi mümkün

değildir. Öte yandan Amerika'nın tek kutuplu dünyada yaratmaya çalıştığı yeni dünya düzeni(düzensizliğine) karşı koyabilecek ve ABD'nin işgallerine karşı sesini yükseltebilecek başka bir güç de halihazırda bulunmadığı bir konjonktürde, Avrupa'nın bu anlamda ciddi bir yenilemeye, kendini yeniden tanımlamaya ve siyasi anlamda da yeni küresel bir rol üstlenmeye mecburdur.

Türkiye Avrupa'nın bu eksikliğini giderebilecek hem jeopolitik olanaklara hem de askeri gücü sahiptir. Gerçekten de Türkiye'nin katılımıyla büyütülecek bir Avrupa'nın kendine has yeni bir ordu kurabilir ve söz konusu Dünya düzensizliğine ciddi anlamda bir düzen getirebilir. Avrupa Birliği'nin askeri güç anlamında Türkiye'ye verebileceği teknolojik yenilik dışında fazla bir şeyi yoktur. Türkiye, gerek Avrupa güvenlik ve savunma politikasında etkili olacak, gerek söz konusu dünyadaki çatışmaların önlenmesinde katkıda bulunabilecek potansiyele sahip ülkelerden biridir. Nitekim mevcut üye ülkelerden hiç biri Türkiye'nin askeri ve savaş tecrübesine sahip değildir. Ayrıca Rusya her ne kadar soğuk savaş sonrasında kabuğuna çekilmiş pasif bir görüntü verse de, uyuyan ama toparlanmakta olan bir dev olduğunu tahmin etmek pek de zor olmayacağıdır.

Rusya'nın gerek Kafkasya'da Gürcistan'la imzaladığı anlaşmalarla, gerek Çeçenistan'ı işgal etmesiyle Türkiye'yle olan sınırını teyakkuz halinde tutmaktadır. Avrupa'nın Lehistan, Letonya ve Estonya ile yaptığı birlük sözleşmesi, Rusya'nın içine sindiremediğini ve bu ülkelere karşı savunmaya geçtiğini de tahmin etmek zor olmayacağıdır. Dolayısıyla Romanya'nın katılımıyla da genişleyeceğin Avrupa sınırının Karadeniz kıyısına dayanacağını görüyoruz.

Sonuç olarak Türkiye, Avrupa Birliği'nin çıkarları bakımından kritik bölgelere bitişik bir coğrafi konumda olduğunu, bu konum ve Türkiye'nin NATO standartlarındaki askeri altyapısı ve lojistik imkanları sayesinde Avrupa Birliği askeri gücünün yansıtılması için değerli bir ortam ve önemli bir güç sağlayacağını söyleyebiliriz (Karaosmanoğlu, 2001: 161).

4.2. Türkiye'nin Coğrafi Konumunun Birliğe Sağlayacağı Avantajlar

Tarih, kimi toplumlara torpil geçercesine çok önemli stratejik coğrafi mekanları bahsetmiştir. Kimi toplumlara da ceza verircesine yaşanılamayacak nitelikte bir iklim ve mekanı öngörmüştür. Bir düşünürün deyişiyle tarihsellik, aslında coğrafya savaşımızdır. İnsanlığın yarattığı tarih, yaşıanalı iklimlere sahip alımlı topraklar üzerinde yapılan savaşlardan ibarettir. Gerçekten de jeopolitik stratejiyi belirleyen en önemli güç, söz konusu ülkelerin sahip oldukları coğrafi mekanlardır. Bu bağlamda Türkiye, toplumların ender sahip oldukları çok önemli bir toprağa (Anadolu)'ya sahiptir. Tarihte bu bölgenin farklı toplumların savaş alanına dönmesinin en önemli nedeni de bundandır, yani bölgenin bir geçiş ve ulaşım ağı üzerinde bulunmasıdır. Dolayısıyla Türkiye çok önemli küresel jeopolitik durumaktadır.

Gerek, Asya ile Avrupa kıtasını birbirine bağlayan güzergahıyla, Karadeniz'in sıcak sulara bağlantısını sağlayan İstanbul ve Çanakkale gibi boğazlara sahip olmasıyla, gerekse, Akdeniz'in en önemli kıyı ülkesi olması, Ortadoğu'nun Avrupa'ya açılan kapısı olması ve yine benzer bir analogiyle Avrupa kıtasının Asya'ya ve Ortadoğu'ya açılan kapısı olması açısından hayatı bir konuma sahiptir.

Genişleyen bir Avrupa'nın Türkiye'nin jeostratejik konumunu göz ardı etmesi düşünülemez. Gerçekten de sadece Avrupa Birliği için değil, Amerika için bile Türkiye'nin önemi büyktür ve her ülkenin sahip olmadığı coğrafi bir avantaja sahiptir. Onun için büyütmen ve geleceğin önemli bir gücü olmaya aday olan Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin üzerinden hesap yapması kaçınılmazdır. Aslında Avrupa Birliği yetkilileri de bu durumu göz ardı etmediklerini ve Türkiye'nin birlige alınmasının en önemli nedeni olarak da söz konusu ülkemizin geopolitik konumundan kaynaklandığını ifade etmekten de çekinmemektedirler.

Avrupa Birliği üye ülkelerin çoğu petrole bağımlıdır ve petrol ihtilatının (%60)'ını Ortadoğu'dan sağlamaktadırlar. Küresel terörün hedefi olan petrol bağlantılarının güvenliği için Türkiye eşsiz bir konuma sahiptir ve Türkiye üzerinden yapılacak her türlü taşımının gerek güvenlik açısından gerekse zaman ve maliyet açısından daha ekonomik ve rasyonel olacağı bilinmektedir. Bu açıdan Avrupa, Türkiye'ye mahkumdur ve Türkiye'nin olmadığı veya olamayacağı bir birliğin yaratacağı sıkıntılar herkesçe de bilmektedir.

4.3. Türkiye'nin Genç ve Dinamik Nüfusunun Birliğe Yapacağı Katkılar

Nüfus faktörü, geçen yüzyılımızda olduğu kadarıyla önemli bir güç olarak görülmese de, Avrupa'nın süratle yaşanan nüfusu dikkate alınırsa, AB'nin fazla uzak olmayan bir gelecekte, hem kaynaklarının önemli bir bölümünü sosyal güvenliğe ayırmak zorunda kalacağı, hem de yeni insan kaynağına ihtiyaç duyacağından nüfus faktörünün önemi daha bir önemli hale gelmiştir.

Türkiye 12 aday ülkenin nüfus toplamının % 62,9'unu, milli gelir toplamının % 43'ü, yüzölçümü toplamının ise % 70,9'u boyutlarında bir ülkedir Özdağ (2003a, 12-13). Türkiye, Avrupa Birliği için sadece yüzölçümü ve milli geliriyle değil, aynı zamanda Avrupa'nın yakın gelecekte ihtiyaç duyacağı işgücü talebinde karşılaşacak genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Bu bağlamda Türkiye'nin Avrupa Birliği nüfusu içindeki payı % 17'e ulaşmaktadır.

Türkiye'yi çevreleyen komşu coğrafyalarda bulunan 7 milyon Azeri Türkü, 30 milyon İran Türkü, 1 Milyon Gürcü Türkü, 1 milyon Bulgar Türkü, 2 milyon Iraklı Türkü ve 250 bin Yunanistan Türkü Türkiye nüfusu ile birlikte değerlendirildiğinde, ortaya 107 milyonluk bir kitle çıkmaktadır. Bu dikkate alınması gereken geopolitik bir güçtür ve Avrupa bunun bilincindedir. Dolayısıyla, 2025'te Avrupa Birliği nüfusu, 2008'den sonra bir genişleme yapmaması kaydı ile 481 milyon, Türkiye nüfusunun ise 82 milyon olacaktır. Türkiye nüfusu, AB nüfusunun % 17'sini oluşturacaktır.

2050'de AB nüfusu azalarak 419 milyona düşecek, Türkiye ise 103 milyona çıkacaktır. Bu durumda ise Türk nüfusu AB nüfusunun dörtte birine yükselecektir. Nüfusun iç yapısı da AB açısından düşündürücü bir görünüm sahiptir. 2025'te AB nüfusunun % 22,8'i 65 yaş ve üstü olacaktır. Aynı sene bu Türkiye için % 10,8'de kalacaktır. 2050'de AB nüfusunun % 29,7'si 65 ve üstüne çıkarken, Türkiye'de bu oran 22,4'e yükselecektir Özdağ (2003b: 43).

Bu veriler geleceğin yaşlı Avrupa'sı için genç nüfusun ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından önemli ve de düşündürücüdür. Avrupa'nın üye ülkelerinin çoğunda doğum oranlarının eksilere indiği, buna karşın yaşlı nüfusun sayısının hızla çoğalarak ortalama ömrün 90'lara vardığı bir durumun gerek sosyal politikalar içinde gerek yeni istihdam ve üretimi sağlayacak vasıflı ve vasıfsız işgücü ihtiyacının nerden karşılaşacağı

sorusu/sorunu gündeme getirmektedir. Kimi çevreler, Türkiye nüfusunun niteliksiz olduğu ve Avrupa'nın gerekli işgücü ihtiyacını karşılayamayacağını ve aynı zamanda nüfus potansiyelinin Avrupa Parlamentosunda yaratacağı fazla üye sayısının siyasi yönetimin ağırlığını etkileyerek Türkiye'nin Avrupa Parlamentosunda fazla sayıda milletvekili göndermesine neden olacağı ve dolayısıyla bir açıdan karar mekanizmasında en önemli güç sahibi olacağı için de nüfusu bir dezavantaj ögesi olarak görmektedirler.

Türkiye nüfusunun Avrupa'nın yönetim organlarında ağırlıklı bir temsil katılımını yaratacağı doğru olmakla birlikte, yakın bir gelecekte gerek genç nüfusun neredeyse olmadığı bir Avrupa nüfusunun oluşacağı, gerek çok yaşlı kişilerin sağlık ve sosyal sigorta giderlerinin devlete getireceği yük Avrupalıları ciddi biçimde düşündürmektedir.

Devletin artan sağlık giderlerini karşılamak için milyonlarca Euroyu tedavi giderlerine tahsis ettiği ve her geçen yıl bu giderlerin katlanarak artığını dile getiren uzmanlar, 2050'lerde bütçenin 3'te 2'sinin artan tedavi giderlerine tahsis edileceğini öngörmektedirler.

4.4. Türkiye'nin Ortadoğu'nun Açılan Kapısı Olmasının Birliğe Yapacağı Katkılar

Günümüzde dünya politikalarını etkileyen en önemli etken, enerji kaynaklarının denetimi sorunudur. Amerika'nın 1990'ların başında Körfez savaşıyla Irak'a müdahale etmesinin temel nedeni de söz konusu bu bölgenin dünyada petrol kaynağı açısından ikinci sırada gelmiş olmasıdır. Her geçen gün endüstrileşerek gelişen dünya ülkeleri aynı zamanda paralel biçimde enerji tüketimine de ihtiyaç duymaktalar. Dünyada varolan yer altı enerji kaynaklarının sınırlı sayıda ve kısa bir süre (2030) sonra tükenme ihtimalinin olması, ülkeler arası petrol ve gaz savaşlarına yol açacağı tahminine yol açmıştır. Ortadoğu bölgesi bu anlamda hem Amerika'nın hegemonyasını idame ettirmeye çalışması, (ABD'nin petrol ithalatının % 40'na yakını bu bölgeden temin etmektedir.) hem de geleceğin küresel gücü olmayı planlayan Avrupa'nın bu bölgeye olan petrol bağımlılığını sürdürmesi açısından Ortadoğu hayatı bir önemi arz etmektedir.

Türkiye, dünyanın bilinen petrol rezervlerinin % 65'inin barındıran Ortadoğu'ya açılan kapısı olması, üç kıtayı birleştiren kara ve demiryollarının düğüm noktasında bulunması, deniz ticaret yolları ve geçitlerinin büyük kısmını kontrol etmesiyle hem Avrupa hem de Amerika için önemi daha da artmaktadır (Cömert, 2002: 25).

Avrupa'nın (Britanya ve Norveç) dışında petrol rezervleri olmadığını, tamamen ithal petrole bağımlı olduğu (Harvey, 2004: 21) gerçekle beraber, özellikle Almanya'nın petrol ihtiyacı bakımından ABD ve Sovyetler Birliği'ne göre daha fazla Ortadoğu petrollerine bağımlı olduğu bilinmektedir. Yeniden uyuyan ve Avrupa'nın temel gücü olma iddiasındaki Almanya'nın bu durumda Ortadoğu gibi hayatı bir bölgede kendisine yakın bir ülkeyle işbirliği yapmak zorundadır Şen (1992b: 299).

Türkiye'nin tam üyeliği Avrupa Birliğine ve özellikle Almanya'ya Ortadoğu'da hedeflediği stratejisi uygulamak için hem gerekli araçları sunacak, hem de Türkiye gibi bir uygulayıcı sayesinde Birlik ağırlığını artıracaktır. Bu gerçeki farklı platformlarda dile getiren Avrupalı siyasetçilerin üzerinde durdukları en önemli nokta, Türkiye dışında

Avrupa'nın başta petrol olmak üzere ihtiyaç duyduğu yer altı enerji kaynaklarının ulaşımını sağlayacak hiçbir ülkenin olmadığını, dolayısıyla Avrupa sadece siyasi gerekçelerle değil büyüklen ekonomik gelişimi için bile ihtiyaç duyacağı enerjiyi Ortadoğu'dan karşılaşmasının tek yolunun Türkiye üzerinden geçtiğinin bilincindedirler.

Almanya'nın birlik içinde Türkiye'ye en fazla destek veren ülke olmasının altında yatan temel nedenlerden biri de söz konusu Almanya'nın hem birliğin en önemli gücü (ki Birlik bütçesinin 3'te 1'ini tek başına karşılamaktadır) olması hem de Avrupa'da en fazla petrole olan bağımlılığı ve bunun çوغunu Türkiye üzerinden Ortadoğu'dan karşılaşmayı düşünüyor olmasıdır.

Avrupa ülkelerinin Ortadoğu'ya olan ilgileri sadece Petrole olan bağımlılıklarıyla değildir. 11 Eylül olayıyla birden dünya gündemine oturan terör ve buna bağlı insan kaçakçılığı, göç gibi küresel sorunlara en fazla yataklık eden bir bölge olması açısından da Ortadoğu'yla ilgilenmek zorundadır. 2003'te İspanya'nın Madrid kentinde gerçekleştirilen ve 200'den fazla insanın ölümüne yol açan terörist hareketin kaynağının Ortadoğu'lu radikal İslami gruplardan geldiği gerçeği Birlik güvenliğini tehdit etmektedir. Ayrıca söz konusu terör gruplarının çoğu Avrupa içinde yer edinmiş Müslüman kişilerle olan bağlantısı da göz önüne alınırsa sorunu sadece Avrupa kıtasının dışında değil aynı zamanda Avrupa kıtasının bir iç sorunu halini almaya başladığını söyleyebiliriz.

4.5. Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya İle Olan İlişkilerinin Birliğe Yapacağı Katkılar

Sovyet Rusya'nın dağılmaya başladığı 1990'lарın başında ortaya çıkan bağımsız devletlerin gelecekte dünyadaki siyasal ve ekonomik gelişmeleri etkileyeceği pek düşünülmezdi. Ancak, bu bakire alanların daha yakından görülmesi özellikle zengin yer altı (gaz) kaynaklarına sahip olduğunun keşfedilmesiyle birlikte bölgeye yönelik küresel bir ilgi oluştu. Gerçekten de Avrasya bölgesi, geleceğin dünyasında en az bugünkü Ortadoğu bölgesi kadar önem arz edecek stratejik bir konuma sahip olması kaçınılmaz görünmektedir. Bu gerçeği Brzezinski şöyle ifade ediyor: "Avrasya'ya egemen olan Dünyaya da egemen olur" Brzezinski (1988a: 31-54).

Kafkasya öne çıkartılan niteliği önemli miktarda petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Hazar Havzası ile Batı arasında: Basra Körfezi ve Akdeniz ile Rusya arasında giriş ve pazarlama-taşıma yolu olmalıdır (Gökirmak, 1999: 167).

Avrupa Birliğinin Kafkasya politikasını etkileyen en önemli stratejik faktör yukarıda da deiginildiği gibi petrol kapasitesi ve enerji güvenliğidir. Bu sebeple petrol/gaz boru hatlarının olası güzergahları da bölgesel aktörler için hem jeo-ekonomik hem de jEOstratejik bir meseledir. Kısaca petrol boru hatları (Örneğin Azerbaycan'dan Gürcistan hattı ile Karadeniz'e ulaşan boru hattı Ceyhan yolu ile Batıya taşınırsa hem Novorossisk'in küresel enerji dağıtım merkezliği önemini yitirecek, hem İran'ın eğer gelecekte olacaksa, transit geçiş konusunda alacağı pay azalacaktır.) Batı ile ekonomik ve siyasal entegrasyonun korunabilmesi için batı güvenlik araçlarının bölgeye çekilebilmesi sorunun bir parçası halini almıştır (Korkmaz, 2004: 158).

Avrasya bölgesini önemli kılan diğer bir etken de, Stratejik konum açısından dünyanın en önemli geçiş yollarına sahip olmasıdır. Nükleer silah açısından da en önemli ilk dört ülke burada bulunmaktadır. (Rusya, Çin, Hindistan ve Pakistan). ABD'nin

kaygılanmasına yol açan en önemli nedenlerin başında, bölgenin her an patlamaya hazır bir bomba gibi silahlanmış olmasıdır. Üçüncü dünya ülkelerine en çok silah satışında bulunan Rusya ve Çin'in bir ittifak kurması durumunda, bölgedeki ABD menfaatlerinin tehlkeye gireceğinin bilen diğer bölge ülkeleri de bu birleşime sıcak bakmışlardır. Nitekim geçen yıl Rusya ile Çin arasında başta askeri ve ticari konular olmak üzere yapılan Pekin Anlaşmasına kısa bir süre sonra Kazakistan, Tacikistan ve Hindistan'ın da imzalaması bölgenin yeniden isinacığını göstermektedir.

Avrasya bölgesi bu açıdan sadece ABD'nin küresel egemenliği için değil aynı zamanda Avrua'nın güvenliği için de hayatı derecede önem arz etmektedir. Nitekim, şahinlerin başını çeken Amerikalı stratejist Zbigniew Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası adlı eserinde, Amerikanın potansiyel, siyasi ya da ekonomik okuyuşlarının Avrasyalı olduğunu belirtiyor. Brzezinski, Rusya federasyonunun, Kafkasya'nın içinde yer aldığı güney üzerinde kontrol elde etmesi, İran ve Çin gibi büyük doğu oyuncular ile ittifak kurması Brzezinski (1988b: 35) halinde ve özellikle Avrupa'nın Polonya üzerinden Ukrayna ve Gürcistan'a kadar genişlemesi ihtimali ABD'nin Avrasya'daki önceliğini sınırlayacağı uyarısında bulunuyor. Brzezinski, Amerikanın bölgeye nüfus etmesinin önündeki en büyük engelin bu üç ülkenin bir araya gelmesi olduğunu savunmaktadır.

Sonuç itibarıyle, Avrasya bölgesindeki petrol ve doğal gaz kaynaklarının bol ve zengin olması, güçler arası paylaşım müCADELESINI kıskırtan en önemli faktör olmuştur. Ortadoğu petrollerini elinde bulunduran ABD, dünya petrol rezervlerin % 10'u, doğalgaz rezervlerinin % 60'ını barındıran Avrasya bölgesini de denetimi altına almak istemektir. Avrasya politikasını bu amaçla oluşturan ABD, bölgenin giriş kapısı konumundaki Kafkasya'ya (Gürcistan'a) şimdiden girmiş bulunmakta ve kısa bir süre sonra da tüm Orta Asya'yı kontrolüne alma hesaplarını yapmaktadır. Bu hesabını en çok tedirgin eden Avrupa Birliğinin genişleme çerçevesinde bölgeyle kurabilecek ilişki oluşturmaktadır. Burada Türkiye'nin Birliğe üye olması halinde Avrupa'nın başta Kafkasya olmak üzere Orta Asya ile olan bağlantısını kurması açısından da ciddi anlamda katkısı olacaktır.

Orta Asya ve Kafkasya'yı dünya politikası açısından yaşamsal hale getiren en önemli etmenler; söz konusu bölgenin başka ekonomik olmak üzere demografik ve stratejik konum açısından çok önemli potansiyele sahip olmalıdır.

Ekonominin açıdan bölge, dünyanın en büyük üç ülkesini barındırmaktadır. (Çin, Japonya ve Hindistan).

Demografik nüfuz açısından dünyanın en büyük ilk ülkesi bu bölgdededir. (Çin, Hindistan ve Endonezya)

Stratejik konum açısından dünyadan en önemli geçiş yollarına sahiptir. Nükleer silah açısından da en önemli ilk dört ülke burada bulunmaktadır. (Rusya, Çin, Hindistan ve Pakistan).

Bölge, dünyanın en büyük beş ekonomisinden üçünü (Çin Japonya ve Hindistan)'ı barındırmaktadır. Dünyanın enerji deposu olacak kadar bol petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olması, ekonomik açıdan önemini göstermektedir. Rusya'nın dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan Orta Asya ülkelerinin yer altı kaynaklarının bol ve çok zengin rezervlere sahip olması ve bu alanların halen işletilmemiş bakır alanlar olarak kalması, bir

çok batılı ülkenin iştahını kabartmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği ile Japonya'nın gelecekte daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacakları gerçeğinin farkında olan ABD, bu alanları söz konusu ülkelere kaptırmamak için yoğun bir diplomasi trafigine geçmiş bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Hazar Denizi ve Orta Asya petrol doğal gaz kaynaklarının stratejik önemini, 1998 yılında şu sözlerle açıklıyordu: "Hazar denizi bölgesi, ihtiya ettiği doğal kaynaklar itibarıyle, tarihin başka hiçbir çağında hiçbir bölgenin şahit olmadığı bir şekilde stratejik olarak öne çıkmıştır" (Roy, 2001: 52). Bu açıdan Ortadoğu'dan sonra en önemli enerji potansiyelini barındıran bölge, güçler arası paylaşım mücadelelerine sahne olmaktadır.

Ekonomik bakımdan Orta Asya'nın bütün dünyanın ilgisini çeken temel yönü, doğal kaynaklarıdır. Bunların arasında da altının yanı sıra en önemli yeri enerji kaynakları yani petrol ve doğal gaz tutar. Özellikle hazar denizi havzasının petrol ve doğal yatakları bu bölgeyi küçük ölçekli bir Ortadoğu haline getirmektedir. Rezervlerin toplamının yaklaşık 200 milyar varil olduğu, bunun dünya petrol rezervlerinin yaklaşık %10'una tekabül ettiği, doğal gazın ise yaklaşık 17 trilyon metre küp bir hacime sahip olduğu ve bu miktarın ise dünya rezervlerini %60'ına karşılık geldiği hesaplanmıştır (Savran, 2001: 205).

Orta Asya'nın kapısı konumunda bulunan Kafkasya bölgesi (Gürcistan) bu açıdan hayatı bir önem kazanmıştır. ABD'nin bu ülkeyle ilgilenmesi, mali yardımılarda bulunmasının nedeni de, Gürcistan'ın stratejik bir coğrafi bölgede bulunmasından kaynaklanmıştır. 3'ten fazla askeri üs ve yaklaşık 15.000 asker bu ülkeye gönderilmiştir. Washington, Gürcistan'a bağımsızlığını kazandığı günden bu yana yaklaşık 1 milyar dolarlık yardım yaptı. Gürcistan, ABD'den yardım alan ülkelerarasında kişi başına düşen yardım bakımından üçüncü sırada bulunuyor. Gürcistan'a yapılan yatırımlar bakımından da ABD % 28.5'lik oranla birinci sırada yer alıyor (Atasir, 2003: 77).

Gürcistan'la birlikte bölgede hayatı derecede önem arz eden diğer bir ülke de Afganistan'dır. 11 Eylül sonrası askeri müdahaleye maruz kalan ülke, gerek coğrafi gereksiz özel konumdan dolayı ABD'nin ilgi alanına girmiştir. Afganistan'ın Avrasya denklemindeki özel konumuna gelince, Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan gibi dört önemli nükleer üretici güçlerin tam ortasında bulunması, bir çok kültüre besiklik eden farklı etnik ve dinsel grupların bu bölgede olması, stratejik geçiş yollarının buradan geçiyor olması dolayısıyla önem arz etmiştir. Tampon bir bölgede olmanın sonuçlarını yillardır iç savaşlarla ödeyen Afganistan, şimdi de batılı emperyalistlerin çıkar mücadelelerine sahne olmaya adaydır.

Demografik nüfus açısından da, dünyanın en büyük ilk üç ülkesi buradadır. (Çin, Hindistan ve Endonezya). Muazzam bir tüketici kitlesini oluşturması açısından nüfus potansiyeli, önemli bir caydırıcı güç kabul edilmektedir. Batının, üretim fazlasını ve ihracatını bu bölgeye yapmak istemesi de bölgenin başka bir açıdan önemini ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak Orta Asya cumhuriyetleri, Afganistan ve bir geçiş bölgesi olarak Gürcistan, doğalgaz ve petrol başta olmak üzere enerji kaynakları ve tarımsal ürün potansiyelleri ile dikkat çekmektedir. Orta Asya'ya Türkiye aracılığıyla uzanacak Avrupa Birliği etkisi sayesinde Avrupa Birliği'nin Avrasya vizyonu da güçlenecektir. Orta Asya, AB'nin Rusya, Çin ve Güney Asya politikalarında da çok daha güçlü olmasını sağlayacaktır. Orta Asya, Avrasya'nın kalbidir. Kıtanın kalbine sahip olmaksızın, onu anlamaksızın onun bir yarımadasına kapanıp huzur içinde yaşayabilmek mümkün değildir. Orta Asya'yı

kaderine terk edersek, Avrupa Birliğine orta vadede büyük sorunlara zemin hazırlar(Laçiner, 2004: 89).

5. Sonuç

Avrupa Birliği açısından Türkiye'nin taşıdığı jeopolitik yapı, genç demografik yapı, çevre ülkelerdeki etnik gruplar, dünyanın enerji kaynaklarına yakınlık imparatorluk geleneği ve her şeye rağmen genişleyen ve büyüyen ekonomisi ile AB ülkelerinin ortalamasından çok daha üstün olan askeri gücüyleKıbrıs, Baku-Ceyhan boru hattı devreye girdiğinde daha da önemli olacaktır.

Joffrin'in yerinde yaptığı tespitte olduğu gibi; Türkiye, Avrupa Birliğinin genişleme sürecinde Romanya'dan daha çok kalkınmış, Polonya'dan daha laik, Macaristan'dan daha az Atlantik ötesi yanlısı ve Avrupa Birliğine İngiltere'den daha sadık ve taraftar bir üyesi olduğunu şimdiden göstermiştir Joffrin (2004c: 14). Onun için Türkiye, Avrupa Birliği üyesi olmaya en fazla hak eden ülkelerin başında gelmektedir.

Conclusion

From the perspective of European Union, Turkey is very important in terms of its geopolitical structure, young population, ethnic group in neighbor countries, closeness of sources of energy, emperorship tradition, developing economic power against difficulties, its military power which is more than EU countries and by the establishment of Baku-Ceyhan pipe line.

As Joffrin correctly argues, in the expansion period of EU, Turkey shows that it is much more developed country than Rumania, more secular than Poland, have less support to over Atlantic than Hungary, more devoted to EU than England. Therefore, Turkey is one of the most deserving country to be a member of EU.

Referanslar :

- Aras, B. (2004), "Türkiye, Avrupa Birliği ve orta Doğu", **Stratejik Öngörü Dergisi**, 3.
Atasır, A. (2003), "ABD'nin Kafkasya Politikasında Son Gelişmeler ve Türkiye", **Stratejik Analiz Dergisi**, 4.
Bauman, Z. (2000), **Siyaset Arayışı**, (Çev.:T.Birkan), Metis Yayınları, İstanbul.
Brzezinski, Z. (1988), **Büyük Satranç Tahtası**, (Çev.:E.Kocabıyık), Yön Yayınları, İstanbul.
Cömert, S. (2002), "Jeopolitik ve Türkiye'nin Yer Aldığı Yeni Jeopolitik Ortam", **Jeopolitik Dergisi**, (Der.:Y.Hacışlıoğlu), İstanbul.
Çelebi, A. (2002), **Avrupa: Halkların Siyasal Birliği**, Metis Yayınları, İstanbul.
Çırakman, A. (2001), "Avrupa Fandrinden Avrupa Merkezciliğe", **Doğu Batı Dergisi**, 14.
Çotuksöken, B. (2001), "Avrupa: Öznenin Doğum Yeri", **Doğu Batı Dergisi**, 14.
Ertuğrul, K. (2001), "AB ve Avrupalılk", **Doğu Batı Dergisi**, 14.
Falk, R. (2001), **Yırtıcı Küreselleşme**, Küre Yayınları, İstanbul.
Fuller, G. (1993), Ian O.Lesser, **Turkey's New Geopolitics: from the Balkans to Western Chine**, (Bouder, Co:Westview, Rand.

- Garton, T. (2002), "A Bridge to Far", **The Guardian**.
- Gökirmak, M. (1999), "Türkiye Rusya İlişkileri ve Petrol Taşımacılığı Sorunu: Jeopolitik Bir Değerlendirme" **Değişen Dünya ve Türkiye**, (Der.:F. Sönmez.), Bağlam Yayınları, İstanbul.
- Halecki, O. (1950), **The Limits and Divisions of European History**. (New York: Sheed and Ward.
- Hardt, M- Negri, N, (2000), **İmparatorluk**, (Çev.:A.Yılmaz), Ayrıntı Yayıncıları, İstanbul.
- Harvey, D. (2004), **Yeni Emperyalizm**, (Çev.:H. Güldü), Everest Yayıncıları, İstanbul.
- Hay, D. (1995), **Europe :The Emergence of an Idea** (Edinburg 1968). Gerard Delanty, Inventing Europe : Idea, Identity, Reality, London:MacMillan.
- İlhan, S.(1999), **Türkiye'nin Jeopolitik konumu ve Türk Dünyası**, Atatürk Kültür Merkezi Yayıncıları, Ankara.
- Joffrin, L. (2004), "Uluslararası Avrupalı Doğmuyorlar, Avrupalı Oluyorlar" **Le Nouvel Observateur**.
- Karaosmanoğlu, A. (2001), "Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği Açısından Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri", **Doğu Batı Dergisi**,14.
- Kılıçbay, M.A, (2001), "Tarihsizliğin Marjından Marjinalleştiren Tarın Alanına: Avrupa'nın Kendini ve Dünyayı İnşa Etmesi", **Doğu Batı**, 14.
- Korkmaz, V. (2004), "Avrupa Birliğinin Güney Kafkasya Bölgesine Yönelik Politikaları", **Stratejik Öngörü Dergisi**, İstanbul.
- Kuloğlu, A. (2004), "Değişen Küresel Jeopolitikte Türkiye", **Uluslararası arası Güvenlik Sorunları**(Der.: K.Kasım- A.Balkan), Asam Yayıncıları, Ankara.
- Laçiner, S. (2004), "Türkiye'nin AB'ye Tam Üyeliğinin Türk Dış İlişkileri ve AB Dış İlişkileri Üzerine Olası Etkileri", **Türkiye'nin Üyeliğinin AB'ye Olası Etkileri, Türkiyeli Avrupa**, Hayat Yayıncıları, İstanbul.
- Müftüler, M. (2001), Baç, **Türkiye ve AB :Soğuk Savaş Sonrası İlişkiler**, İstanbul, Alfa Yayıncıları.
- Özdağ, Ü. (2003), **Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri**, Asam Yayıncıları, Ankara.
- Roy, A. (2001), "Savaş Barıştır", **ABD, Terör ve İslam**, (Der.: A.Demirhan), Vadi Yayıncıları, Ankara.
- Savran, S.(2001), **Avrasya Savaşları**, Belge Yayıncıları, İstanbul.
- Şen, S. (1992), "Yeni Dünya Düzeninde Avrupa ve Türkiye", **Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye** (Der.: S. Şen), Bağlam Yayıncıları İstanbul.
- Tezkan, Y. (2000), Belirsizlikler ve Menfaat Çatışmaları Ortamında Türkiye" **Menfaat Çatışması Ortasında Türkiye**, Ülke Kitapları, İstanbul.
- Uygur, N.(1992). **İç Dışıyla Batı'nın Kültür Dünyası**, Ara Yayıncıları, İstanbul.
- "Üyelik Türkiye'nin Hakkı", **Radikal Gazetesi**, 7.09.2004.