

BİR ARŞİVCİ PORTRESİ – 2

KÂMİL KEPECİOĞLU

(1878-1952)

*Prof. Dr. Ali BİRİNCİ**

Bir asker olarak başladığı çalışma hayatına arşivci ve tarihçi olarak devam eden Kâmil Kepecioğlu, hiç şüphesiz, yakın tarihimizin kıymetli ve aynı zamanda meşhur şahsiyetleri arasında yer almaktadır.

I. Doğumu ve Tahsil Hayatı

Kâmil Bey'in önce Şevket Kâmil, sonra da Mehmed Kâmil olan adları, sadece sicilinde kalmış ve yaygınlaşmamıştır. Soyadı Kanunu'ndan (21 Haziran 1934) sonra Kepecioğlu soyadını almış ise de Kepeci şeklinde kullanmıştır.

1878'de Girit'te, Hanya'da doğan Kâmil Bey'in babası mal müdürlерinden İspartalı Hacı Kâmil Efendi, annesi ise Haci Safinaz Hanım'dır. Çocukluğunun on senesi (1882-1892) babasının mal müdürü olarak bulunduğu Gebze'de geçmiştir. İlk tahsili ni de burada yaptığı muhakkaktır.

Kâmil Bey'in hangi askeri liselerden ve harbiyeden mezun olduğunu dair elimizde bir bilgi bulunmamaktadır. 13 Mart 1894'te başladığı askeri tahsilini, 9 Ocak 1902 tarihinde tamamlayarak mülâzim-i evvel rütbesiyle askeri hayatı ilk adımını atmış ve sırasıyla yüzbaşı (27 Nisan 1911), kıdemli yüzbaşı (27 Aralık 1917) ve binbaşı (30 Ağustos 1928) olmuştur.

II. Meslekî Hayatı

Kâmil Bey'in askeri vazifelerinden ilki Manastır Askerî Rüşdiyesi coğrafya muallimiği (20 Mayıs 1902-7 Mart 1905) oldu. Bu ilk memuriyetine bakarak askeri tahsilini bu şehirde yaptığı düşünülebilir. Muallimlikten sonra Karacasu (Aydın) Redif Taburu Üçüncü Bölük mülâzim-i evvel (üst teğmeni) olarak kit'a vazifesine tayin edildi (7 Mart 1905-27 Nisan 1911). Daha sonra bir sene (28 Nisan 1912'e) kadar Bornova Redif Taburu Dördüncü Bölük Kumandanlığı olarak görev yaptı. Bu dönemde, İtalya'nın harp ilân ettiği 29 Eylül 1911 tarihinde bir sene

müddetle İzmir sahillerinin muhafazasında çalışı ve İzmir Redif Alayı Birinci Taburu ile bu harbe katıldı. 28 Nisan 1912-Haziran 1913 tarihleri arasında Birinci Kolordu Birinci Nişancı Alayı'nın Yedinci Bölüğü Kumandanlığı'rı yaptıktan sonra, yine Bergama Redif Taburu'ndaki vazifesine dönerek Üçüncü Bölük Kumandanlığı'rı icra etti (Haziran 1913-3 Ekim 1914).

Harb-i Umumî'ye Dördüncü Ordu'nun müstakil 22. Tümenine (Hicaz) bağlı 65. Piyade Alayı'nın İkinci Tabur Yedinci Bölük Kumandanı olarak katılan Kâmil Bey'in tam dört senesi, İngiliz askerleri ve çöl güneşyle mücadele ile geçti. Harbin son zamanlarında (20 Eylül 1918'de) Filistin'de, Cüneyîn'de (Jenin-İsrail) İngilizler'e esir düştü ve iki ay yirmi beş gün sonra Mısır'daki İngiliz userâ kamplından kurtulan Kâmil Bey, 14 Temmuz 1919'da İstanbul'a döndü. Harp içinde bilinen son vazifesi, 46. Fırka'nın Sıhiye Bölüğü Inzibât zâbitliğiydı.

Kâmil Bey, harp içinde İzmir'de bıraktığı ailesinin kimsesizliğinden ve mahrumiyetinden bahsederek Bursa, Karamürsel, Gemlik veya Adapazarı ahzî asker şubelerinden (askere alma dairelerinden) birine naklını istemiş ise de, Bursa Divân-ı Harbi Heyet-i Tahkikîyesi refâkat kâtipliği'ne nakledilmiştir. Erzurum Kongresi'nin hazırlıklarının başladığı sıradaki bu memuriyeti, (20 Temmuz 1919-10 Temmuz 1920) tarihleri arasında ancak bir sene müddetle devam etmiş ve Bursa'nın 8 Temmuz 1920 tarihinde Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine son bulmuştur.

Bir ay sonra İzmir'e ailesinin yanına giden Kâmil Bey, buradan İstanbul'a dönerken İstiklâl Harbi'nin meşhur kahramanlarından Mülâzim-i Evvel Fahri Bey'le (önce Akçakoca, sonraları Denizli'de ticaretle meşgul olmuştur.) karşılaşınca, hayatının en esrarengiz ve maceralı devresi başlamış oldu. İzmir'de Askerî Polis Müdürü olan Fahri Bey tarafından yapılan İzmir'deki İstihbarat faaliyetlerinde çalışma teklifini kabul etti. İstiklâl Harbi boyunca İkinci İnönü, Sakarya ve daha sonraki askeri hare-

* Polis Akademisi.

kâta alt birçok faydalı raporlar gönderdi. Birinci Ordu İstihbarat Şubesi'nin en meşhur ve en kıymetli mensubuydu. Bir taraftan İstanbul'dan silahının düzeltmediği gerekçesiyle bazen dört, hatta altı aylık tebdil-i havâ izinleri alıyordu.

Binbir (1001) ve Necati takma adıyla İstiklal Harbi boyunca İstihbarat faaliyetinde bulunan Kâmil Bey'in çalışmalarından Birinci Ordu Kumandanı Nureddin Paşa, Ordu Erkân-ı Harbi M. Emin (Koral, sonra Paşa) İstihbarat Şubesi (İkinci Şube) Müdürü Binbaşı Faruk (Mirgün), bu şubenin Üçüncü Kısım Âmiri Necib Ali (Küçükka) ve o dönemde Rodos'ta İstihbarat şebekesini idare eden Mustafa Sevket Beyler haberdardı. 25 Temmuz 1919-23 Ağustos 1923 tarihleri arasında cereyan eden cephe gerisi hizmetleri hakkında Birinci Ordu'nun sâbık Kumandanı Ali İhsan (Sâbis) Paşa'nın yazdıkları dikkate değer görünüyor: "Necati ve Binbir nâm-ı müsteâriyle ma'ruf Hanyalî Kâmil Efendi'nin Birinci Ordu İstihbarat vazifelerinde ve bilhassa İzmir'de hidemât-ı mühimme ifâ ederek düşman ordusundaki tefessühü ve düşman tedâbir ve sevkîyatlarını vakt-i zamâniyle iş'âra muvaffak olduğunu ve bu iş'ârâtın vusûl-ı muvaffakiyete münce olacağı hâkîndaki kanâatımızı takviye ederek bu hususda makâmât-ı âidesi nezdinde mükerre mürâcaatlarımıza sebeb olduğumu arz eylerim. 19 Ocak 1925."

Kâmil Bey'in, Kocaeli ve Birinci Ordu İstihbaratı (10 Temmuz 1920-9 Eylül 1922) ve Birinci Ordu Erkân-ı Harbi İkinci Şube'deki (İstihbarat) faaliyetleri pek az kişi tarafından biliniyordu. İzmir ve Afyon taraflarında çok zor şartlardaki bu mesai'sinden ve Birinci Ordu 4. Fırka'nın levâzîm kâsimında, Bursa'daki Topçu fabrikaları müdürüüğünde bulunduktan sonra Dördüncü Kolordu emrinde iken, İstiklal Harbi'ne katıldığından haberdar olunmadığı için emekliye (tekaüde) ayrıldı ise de (4 Şubat 1924), iki sene sonra (4 Temmuz 1926) yapılan bu hatanın düzeltmesi sonucu yeniden vazifesine döndü.

Bundan sonra (4 Temmuz 1926-30 Ağustos 1928) tarihleri arasında 23. Fırka 69. Alay ve 11. Bölük Kumandanlığı'nda; 9. Fırka Mübâya Komisyonu Reisi'nde (1 Ekim 1928-1 Ekim 1929) ve Erzurum'da bulunan Dokuzuncu Kolordu Ümerâ ve Zâbitân Divân-ı Harb âzâ mülâzimliğinde (1 Ekim 1929) bulunduktan sonra, 1 Ekim 1930'dan itibaren 94,5 lira maaşla emekliye ayrıldı. Kayseri'den almanın daha başlamadığı emekli maaşının İstanbul'a naklini istedi (6 Ekim 1930) ve ilk maaşını bu şehirden almağa başladı. Kâmil Bey, İstiklal Harbi'ndeki

hizmetlerinden ötürü İstiklal madalyası ile tâtil edilmişti (26.8.1928).

III. Arşîvcilik Hayatı

Kâmil Bey'in İstanbul'dan Bursa'ya ne zaman geçtiği bilinmemektedir. Ancak 19 Şubat 1932'de ağlan halkevlerinden Bursa Halkevi'nin Tarih Komitesi Reisi'ne seçilmesi, hayatında yeni bir sayfanın da başlangıcı teşkil etmiştir. Bu sıralarda Bursa târihile uğraşmağa ve halkevi adına çikan Uludağ (Ocak 1935) mecmuatında tarihe dair yazılar neşretmeye başlamıştır.

Başbakanlık Arşivi'nin Tasnif Heyeti Reisi Muallim Cevdet'le, Bursa seyahati esnasında 1934 yılında karşılaşması ve tanışması, Kâmil Bey'in yeniden İstanbul'a dönmesine vesile oldu. Kendisinin tarihe alâkasını ve bu sahadaki malumatını gören Muallim Cevdet, Tasnif Heyeti'ne âza olmasını teklif edince, Kâmil Bey'in hayatında, son dönemlerine kadar devam eden yeni bir sayfa açılmış oldu. 22 Temmuz 1934'te üç lira yevmiye ile yeni vazifesine başladı. Kâmil Bey, daha sonra Tasnif Heyeti Başkan Muavînliği'ne getirildi (1935-1937) ve Başbakanlık Arşivi'nde şef olarak çalıştı (1937-30 Haziran 1939). Zamanın Arşiv müdürü ile aralarında gikan anlaşmazlıktan dolayı Arşiv'den uzaklaştırılan Kâmil Bey'in, daha sonra vazifesine dönmek için yaptığı mücadeleler neticesiz kalmıştır.

Kâmil Bey, beş sene bir ay devam eden arşîvciliği esnasında yaptığıyla Türk Arşîvciliğinde, hiç mübâlağasız söylemek gereksizse, mümtaz bir mevkî kazanmıştır. Evrak kümelerinin, bozulup dağıtılmadan, çıktıkları veya başka bir ifadeyle doğrudan dairede bırakılarak tasnif edilmesinden yana olmuş ve sekiz ay gibi kısa bir zamanda 18 bin defteri tasnif etmiştir. Bu usul tasnif çalışmalarına zaman kazandırabilir ve 90 milyonu mütecâvîz evrakin tasnifi çabucak bitirilebilir kanaatindeydi.

Kâmil Bey'in ifade ettiğine göre Vilâyet Mektupçuluğu'nun altındaki evrak sular altın daydı. Cevat Paşa Kütüphanesi'nin (Arkeoloji Kütüphanesi) alt katındaki evrakin da alt kisimları çürümüş ve tuğla hâline gelmiştir. Çalışkan bir tasnif reisi ve dört şefin başkanlığında iş bölümü yapıldığında tasnif çalışmalar on beş sene içerisinde tamamlanabilirdi (1939). Ancak bir daha Arşiv'de vazife alamaması, çok büyük bir kayıp olarak tarihe intikal etti. Ali Emiri, İbnülemin ve Muallim Cevdet'in ar-

dindan dördüncü büyük tasnifçi olarak ismi yâdigâr kaldı. Tam soyadı Kepedioğlu olmakla beraber, yapıtığı tasnif Kepedi şeklinde isimlendirildi. Diğer taraftan bu dört tasnifçinin en meşhûlû de yine Kâmil Kepedioğlu oldu.

Başbakanlık Arşivi'nde, çeşitli zamanlardaki müracaatlanna rağmen bir vazife alamayan Kâmil Kepedioğlu'nun son seneleri (Haziran 1947-5 Ekim 1952), Deniz Müzesi ve Arşivi'nde aynı minval üzerinde, çalışmalarına geçmiştir. Bir asker olarak başladığı hayatı, bir tarihçi ve arşivci olarak 5 Ekim 1952 Pazar günü İstanbul'da irtihâliye nihayete ermiştir. Cenazesî, Kadıköy Nûzhet Efendi Sokağı'ndaki 64 numaralı hânesinden alınmış ve Pazartesi günü Osmanağa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Kabristanı'na defnedilmiştir. Hanımı Fâika ve kızı Fatma Azize'ye maaş bağlanmıştır. Hâlen Fatma Azize'den olma torunları hayatta bulunmakta ve Kepedioğlu soyadını taşımaktadır.

IV. Yazılıları ve Kitapları

Kâmil Bey'in arşivciliğinin yanında, hiç şüphesiz dikkate değer bir yönü de tarihçiliğidir. Bilhassa Bursa Halkevi'nin mecmuası *Uludağ'ta* neşrettiği "Türkler'de Spor" adlı tefrikası ile ilk spor tarihçisi olarak da kabul edilebilir kanaatindeyiz. Yine bu şehirde çıkan *Nâlîfer* mecmuasında (1945), *Vakıflar Dergisi*'nde (c. 2, 1940), *İkinci Türk Tarih Kongresi*nde (1943), *Aylık Ansiklopedîte* (yeni seri c. 1, 1949) vesikalar ve yazılar neşretmiştir.

Kâmil Kepeci'nin kitap hâlinde gikan ilk eserleri, Tarih Komitesi Reisi olduğu Bursa Halkevi tarafından bastırılan *Bursa Hanları* (Bursa 1935, 34 sayfa) ve *Bursa Hamamları* (Bursa 1935, 46 sayfa) isimli kitaplardır.

Kâmil Bey'in basılan son kitabı ise yeni harflerle Cumhuriyet devrinde sahasında dikkate değer eserlerden biri olan *Tarih Lügatîbir* (İstanbul 1952, 416 sayfa). Server İskit'in *Yeni Tarih Mecmuası* tarafından formalar hâlinde ek olarak verilen bu eserin nüshası, bu sebepten dolayı nadir bulunmaktadır. Bu lügatin birçok maddeleri, Midhat Sertoğlu tarafından (*Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedîsi*, İstanbul 1958, 355 sayfa) nakledilmiştir.

Notları ise İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü'ne bağışlanmıştır.

Kâmil Kepeci'nin asıl eseri, henüz neşredilmemiş olan *Bursa Kütuğu*'dır. Bu hacimli eserin bir kısmı *Uludağ'da* tefrika edilmiş ise de herâz basılmıştır. Aslı Bursa İnebey Kütüphanesi'nde bulunan bu eseri dolayısıyla, hiç mübâlağa payı olmaksızın Kâmil Kepeci'ye Bursa Müverrihi unvanı da verilebilir kanaatindeyiz. Arşivden uzaklaşanından sonra hazırladığı *Dört Asır Eşvelki Fermanlar* isimli eseri bastırılmak üzere Türk Tarih Kurumu tarafından satın alınmış ise de bastırılmamıştır.

Balkan Harbi'nden itibaren İstiklâl Harbi'nin sonuna kadar ömrünü cepheerde geçiren Kâmil Kepedioğlu'nun Türk Arşivciliği'nde de mümtaz bir yeri bulunmaktadır. Diğer taraftan Osmanlı spor tarihi ile Bursa tarihine dair eserleri göz önüne alınarak, Kâmil Kepedioğlu'nun Cumhuriyet Dönemi ilk spor tarihçisi ve Bursa Müverrihi sıfatlarına da läyik olduğu söylemeli olacaktır.

KAYNAKLAR

1. Kara Kuvvetleri Arşivi, Dosya nr. 317-111.
2. Emekli Sandığı, Dosya nr. 101378.
3. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dosya nr. 123.
4. Küçük, Mustafa vd., *Başbakanlık Osmanlı Arşivi Katalogları Rehberi*, Ankara 1995, s. 172-176.
5. Ölüm ilâni: *Cumhuriyet*, 8 Ekim 1952, nr. 10122, s. 3.
6. GÖRGÜLÜ, İsmet, *On Yıllık Harbin Kadrosu*, Ankara 1993, s. 359.
7. GÜZ, Nurettin, *Tek Parti İdeolojisinin Yayın Organları Halkevleri Dergisi*, Ankara 1995, s. 65-67.
8. OKAY, Şenay Sezen-M. Vedat OKAY, *Büyük Taarruzda Batı Cephesi ve Şehitleri*, İstanbul 1983, s. 157.
9. SAYAR, Ahmet Güner, A. Süheyî Ünver, İstanbul 1994, s. 318.
10. ŞAKIROĞLU, Mahmut Hacı, "Bursa Bibliyografyası", *Türk Kültürü*, sayı 162 (Nisan 1976), s. 45-57.
11. TAYLA, Mustafa, *Bursa Basını (1868-1983)*, Bursa 1997, s. 104-107.
12. Türk Tarih Kurumu Yıllık Çalışma Raporları, Ankara 1943, s. 153.