

DANİMARKA SİNEMASI'NIN 100 YILLIK YOLCULUĞU
(Bölüm II)

Feridun AKYÜREK*

Journey of Danish Cinema in Its Hundred Years

Even there is no film industry, it is the Danish Cinema which provided its unique techniques, forms and adaptations from its own stories with their talented directors became the leading school with its inspiring root instead of being affected from others.

Since 1995, again with its talented directors, Dogma 95 itself with its strong and straight forward rules, and afterwards, it is again the Danish Cinema with its content, form and formatic forcing, who become very well known and talked about in film festivals.

Danish Cinema with its hundred years, it is a cinema with full of sources, promising to provide content/context analyses possibilities to young film makers.

Key words: *Danish Cinema, Carl Theodore Dreyer, Dogma 95, Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Soren Kragh-Jacobsen, Lone Scherfig.*

Giriş

Kişisel girişim ve yaratımlarla sürdürülen, Danimarka Sineması'nın, 100 yıllık yolculuğun öyküsün günümüze dek olan süreci anlatılacak bu bölümde... Özettersek, bugün hâlâ kullanılan teknik ya da sanatsal (icerik, biçim) öğeleri sinema sanatına kazandıran, başlangıcından İkinci Dünya Savaşı'na dek süren ilk yolculuk... sessizlik... ve 1995 çıkışıyla genç sinemacıları etkileyen ikinci yolculuk...

Danimarka Sineması'nda Dogma 95 eylemi'nin sonrası anlatılacak çalışmanın bundan sonraki bölümünde...

Dogma 95 ...

Dogma 95... Bu doğrultuda yapılan filmler... Sonraki filmler...

Dogma 95 filmlerinin gördüğü yoğun ilgi, başkaldırısının çekiciliği, sinemadaki tekdüzeliği kırıp yönetmenleri yaratıcı olmaya yönelttiği savı, altın bir fırsatı adlarını duyurmak isteyen genç yönetmenler için. Dogma 95 eyleminin özelliklerinden biri, bir yönetmenin filmini çok daha ucuza çikarabilme yolunu öngörmesi. Gerçek mekanlar... doğal ışık kullanımı... genelde belgesellerde ya da haberlerde kullanılan, olayı gerçeğe daha da yakınlaştıran omuz / el kamerası...

* Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi

oyunculukta doğaçlama... kurguda (kimilerine göre filme dinamiklik katan sıçramalar / jump-cut) hatalarının kabul edilmesi... Söyleyecek sözü olanın eline kamerayı alıp film çekmeye başlamasını sağlaması... Gençlere bağımsız yönetmen olarak başlama fırsatı... Kısaca yönetmen ve düşüncelerinin özgürleşmesi... Kısaca Dogma 95'in görünürdeki yansımıası böyle... Bu yansımıyla usa gelen bir soru olmalı... "Dogma 95 film yapmak kolay mı?" Yapılan filmleri izledikten sonra - kimilerinin özet konuları aşağıda ve ekler bölümünde- görünen o ki kolay!.. (Diğer ülkelerde yapılan Dogma 95 filmleri için bkz. Ek bölümü.) Aralarında kimi ilginç / özgün öyküleri olanlar var. Ama genç yönetmenlerinin çoğunun, öykü ve biçimile *Festen* (Şölen)'i bir 'dogma' olarak kabul etmemesi filmlerin konu olarak birbirine benzerliğini; kendini yineleyerek, kısıt döngüye giren bir anlayışı getirdi... Sonuç olarak, Dogma 95'in öngördüğü yaratıcı ve saf sinema anlayışı bu değildi.

Şimdi sorulacak soru şu: Dogma95 eylemi bitti mi?

Dogma 95, Hollywood'un yoğun teknikli, görkemli ama yapay filmlerine karşı, teknik olanakları gözardı eden ve olabildiğince yalın olmayı savunan bir film yapma anlayışındı... "Sorgusuz kabullenilen kurallar ve kısıtlamalar yaratıcılığı körückler." Lars von Trier'in Dogma 95'i özetleyen sözleri... Ve *Idiots* (Gerizekalılar) Lars von Trier'in kurallarına uyacağı konusunda yemin ettiği eylem doğrultusundaki ilk ve son film... "Malzemenin sonsuz olanaklar sunabileceği ayırdına vardım ve tüm bu malzemeye dokunabilemek etkileyiciydi" diyen Lars von Trier ve yandaşı Thomas Vinterberg'in, birer filmden sonra, ileride yapacaklarının, savunduklarıyla çelişeceğini düşünerek -sonraları kısıt döngüye dönü-

şen- öncüsü oldukları eylemden vazgeçmeleri Dogma 95'in ifsetini yitirmesiydi.

Cannes Film Festivali'nde teknik alanda iki ayrı ödül kazandığı (En İyi Film ve En İyi Oyuncu dışında) yapay ışıklı ve efektli, ünlü oyuncuların rol aldığı, *Dancer in the Dark (Karanlıkta Dans)*' da, Lars von Trier'in vazgeçmediği yalnızca tek bir kural var : Elde/ omuzda video kamera kullanımı... Kameranın belli bir yerden kullanımında oyuncular belli bir çerçeve içinde kalmak zorunda. Oysa Lars von Trier'in amaçladığı çok daha özgür bir oyunculuğun ortaya çıkması için, elde /omuzda kamera kullanımı çok gereklidir.

Thomas Vinterberg'in, civisi çıkmış bir dünyada aşkları ve yaşamları için savaşım veren yakın bir gelecekte boşanmak üzere olan John (Joaquin Phoenix) ve Elena (Claire Danes) çiftinin sıkıntılı ilişkisini anlatığı, Hitchcock'un gerilim öğelerinden kimilerini içeren, dünya karmaşası ve kişiliklerin kendi içindeki karmaşa arasında bir koşutluk yaratmaya çalıştığı klasik aşk öyküsü *It's All About Love (Aşka Dair Her Şey)* (2002) filmi Dogma 95 kurallarından ayrılığını bir göstergesi...

Dogma 95'in tam anlamıyla yürütmeyeceğine ilişkin ilk belirtiler, değişik bir anlatımı olan üçüncü Dogma 95 filmi olan *Milfune*'de görülür. Søren Kragh-Jacobsen'le söyleşiden: "Dogma eylemine katıldığında onu çok zorlayıcı, eğlenceli, egoist ve çılgın bulduk. Ne isterseniz yapma şansınız vardı. Yapımcılarla konuşma, ön gösterim yapıp izleyicilerin görüşünü alma zorunluluğunu yok. Denetim tamamıyla sizde, elbette bu da yönetmenlerin çok sevdigi bir şey... Ben özellikle onuncu kuralı çok sevdim; kendimizi belli etmemeye çalışan yönetmenler olarak filmlerimizi anonim çekiyorduk. Bu da oyunculuğun ve senaryonun ön planda olmasını sağlıyordu. Ancak Vinterberg ve Von Trier,

Cannes'da yarışmaya katılınca bu kural yok oldu. O andan başlayarak Dogma'nın birçok rengini izleyiciyle buluşturabileceğime inandım, çünkü o bir biçem değil, kurallar bütünüydi. Ve ne istersem yapmaya karar verdim. (...) Bir yaz ve bir aşk filmi çekmek istedim. Çevrem güzel kadınlarla dolu olmalydı. Böyle bir film çekmeye karar verince, kimi kurallar bozuldu. Sonra içine müzik koymaya karar verdik. Elbette bunlar Dogma filmi görüntüsüünü tamamıyla yok etti."

Dogma 95 kimilerine göre bir akım... Kimilerine göre iki 'haylaz' yönetmenin sonradan tükürüklerini yaladıkları bir deneyim... Kimilerine göre, "Dogma 95 olmasaydı Danimarka sinemasının adı bu kadar geçer miydi?" sözleriyle açıklanan bir pazarlama tekniği... Ne denilirse denilsin varolan iki gerçek var : Danimarka Sineması... Çekilen filmlerin başarısı... Yine, ne denilirse denilsin, yönetmenlerin kısır döngü içinde, kurallarıyla Dogma 95'i denemesi, daha sonraki çalışmaları için kullanmayı reddettikleri aygıtlara daha değişik bir görüşle balmalarını sağladı. Bu da sinema adına bir kazanç...

Dogma 95 Sonrası Lars Von Trier Filmleri

Lars von Trier'in Dogma 95 sonrası filmleri, biri İskoçya'da, diğerleri uçak korkusu nedeniyle hiç gitmediği Amerika'da geçen bir üçlemeye... "Sanatın amacı ve gerekliliği hakkında safsataların gölgesinde kaybolmaya çalıştım. Ne var ki içimdeki tutkuları, cinsel isteklerimin acı-nacak sis perdesi altında bastırmayı başaramadım" diyen Lars von Trier, üçlemeyi özelliklerini sinamak ve sergilemek amacıyla kulandığını belirtir.

Breaking the Waves (Dalgaları Aşmak). Yönetmen: Lars von Trier / Senaryo: Lars von Trier, Peter Asmussen, David Pirie / Müzik : Klasik ve popüler müziğin önde gelen bestecilerinden / Görüntü Yönetmeni: Robby Müller / Oynayanlar: Emily Watson (Bess

McNeill), Stellan Skarsgård (Jan Nyman), Katrin Cartlidge (Dodo McNeill), Jean-Marc Barr (Terry), Adrian Rawlins (Dr. Richardson), Jonathan Hackett (Rahip), Sandra Voe (Anne), Phil McCall (Büyükbaba), Robert Robertson (Başkan), Sarah Gudgeon (Sybilla), David Gallacher (Glasgow'lu Doktor)... / (1996), 158 dak.

1996'da Cannes Juri Büyük Ödülü, Felix Avrupa Ödülü, ABD Film Eleştirmenleri Derneği En İyi Film Ödülü başta olmak üzere, çeşitli ülkelerde önemli festivalerde birçok ödül kazanan Lars von Trier'in, daha çok oyunculuk ve senaryoya ağırlık vererek biçimini değiştirdiği -Dogma 95 kurallarını kimilerini uyguladığı- bir film *Breaking the Waves (Dalgaları Aşmak)*. 1970'li yılların kuzeybatı İskoçya'sında, küçük bir kasabada yaşayan Bess McNeil büyüklerinin katı Kalvinist tavırlarına karşı gelerek petrol işçisi Jan ile evlenir. Tutkulu bir sevdayla bağlandığı Jan yaşamındaki ilk erkektir. Jan'ın, işine geri dönmesine kadar her şey yolunda gider. Jan'ın geri dönmesi için dua eder Bess. Jan eve döner, ama boyundan aşağısı felçli olarak... Bu durum, cinsel yaşımlarını da etkiler. Jan, Bess'ten bir sevgili bulmasını ve yaşayacağı cinsel deneyimleri kendisine anlatmasını, bunun kendisini iyileştireceğini söyler. İlk başta dehşete düşen Bess, kocasının iyileşebilmesi için, isteksizce kabullenir Jan'ın isteğini. Zamanla, davranışlarının Tanrı tarafından yönlendirildiğine inanmaya başlar Bess... Trajiktir durum... Jan mucizevi bir biçimde iyileşmeye başlasa da... Aşağılanmasına karşın Bess, kendine önerilen yaşamı sürdürür. Birçok sinema eleştirmenine göre, bir yandan insanı derinden etkileyen hüzünlü öyküsü, bir bütünlük taşıyan sarsıcı senaryosu, yerinde kullanılan imgeleriyle, katı Kalvinist öğretileri sorgulayan, sevgiyi, aşkın sınır tanımazlığını irdeleyen ve inanç üzerine şimdiden kült film

statüsüne giren; diğer yandan, önceleri din ve aile baskısı altında ezilen, sonraları kendisini yatalak kocasına adayan, kocası uğruna erkeklerle yatan Bess McNeill kişiliğiyle, pek çok kesimin ağır eleştirisine uğrayan bir film *Breaking the Waves*. Görüş ve eleştirlere Lars von Trier'in yanıtı ise şu: "*İyi olan her zaman bir yerlerde anlaşılacaktır.*"

Dancer In The Dark (Karanlıkta Dans). Yönetmen: Lars von Trier / Senaryo: Lars von Trier / Müzik: Björk / Görüntü Yönetmeni: Robby Müller / Oynayanlar: Björk (Selma), Catherine Deneuve (Kathy), Vladica Koslic (Gene), David Morse (Bill), Peter Stormare (Jeff), Joel Grey (Oldrich Novy), Vincent Paterson (Yönetmen), Cara Seymour (Linda), Jean-Marc Barr (Norman).. / Danimarka - Fransa-İsveç Yapımı (2000), Müzikal Drama, 139 dak. / (Bilgi ve fotoğraflar: www.dancerinthedarkmovie.com ve <http://www.sinemafanatik.com/eskitfilmler2/danceinthedark.html> bkz.)

1960'lı yılların Amerika'sı... Filmde anlatılanlar, göçmen bölgesinde, Bill adlı bir polisin sahip olduğu arsadaki dökük karavanda, her yeni günü bir öncekinden daha zor ve acılı geçiren, 10 yaşındaki oğlu Gene ile yaşayan kısa boylu çekik gözlü Çekoslovak göçmen Selma Jezkova'nın öyküsü. Kalıtsal göz hastalığı nedeniyle görme yetisini yitirmekte olan Selma, doktorun uyarısına karşın, yine de canla başla birden fazla işte çalışmayı sürdürür. Tek amacı, büyüdüğünde kalıtsal göz hastalığı nedeniyle Gene'nin kör olmaması için ameliyat parasını biriktirmek. Selma'nın yaşamda tek mutluluk kaynağı şarkı söyleme müzikallerde şarkı söyleyip dansetmek ise gerçekleştiremeyeceği düşü. Yakın arkadaşı Kathy yeteneğini ancak bir müzikalde oynayarak kanıtlayabileceğini söyler. Ne var ki olaylar Selma'nın istemleri dışında gelişir... Düşüncesizce harcama ya-

pan karısına para yetiştiremeyen ev sahibi Bill, bir akşam Selma'ya eşi ile olan sorunlarından söz eder. Bill, konuşma sırasında Selma'nın para biriktigini öğrenir. Gözlerinin iyi görmemesinden yararlanarak Selma'nın parasını çalar. Selma parasını ister. Ama Bill reddedince istemeden onu öldürür. Film, ölüm cezası alan Selma'nın hücredeki yaşamı ve asılma sahnesinin gerçekliği ile önceki sahnelerinden ayrımsal bir boyuta dönüşerek sonuçlanır.

Amerikan düşü her zaman gerçekleşmez... verilen iletilerden biri bu. Sistem eleştirisi de yapan filmin en önemli iletisi ise, ölüm cezasının olmadığı Danimarka da, Danimarka'lı bir yönetmenin duyarlılığı ve ölüm cezasına karşı çıkışı... "Danimarka ve genel olarak İskandinav ülkeleri, ölüm cezası oldukça yabancı, çünkü bu ülkelerde ölüm cezası geleneği yok. Ancak, ölüm cezası benim için bir paradox olup aynı zamanda bir kin gütmendir. Bu kin gütmenden devlet tarafından uygulaması tehlikelidir. Kişi olarak ölüm cezasına karşıyım" der Lars von Trier.

Otuz milyon dolara mal olan *Dancer in the Dark* filmi nedeniyle, Dogma 95 kurallarına uymadığı konusunda eleştirilir Lars von Trier... Ama filme, bu açıdan değil, kuralların altında yatan düşünsel anlayışa getirilen sinemasal yorum; yanılışma ve gerçeklik arasındaki uçurumun gerçek yaşamda kötü sonuçları açısından bakmak daha doğru. Ama filmde yine de kimi Dogma 95 kurallarının kullanıldığını görmek olası :küçük bütçe, doğal ışık, göze seslenen renk tonları, film başladıkтан sonra bir dakika müzik eşliğinde yalnızca beyazperde görüntüsü (filmin sonunda aynı durum), sonra filmi akıcı kilan devinimli kamera görüntüleriyle fabrikada işçiler... yine devinimli kamera ile klasik Hollywood müzikalleri danslarına karşı, oldukça iddialı doğal dans sahneleri...

Değişik bir yaklaşımla, Hollywood müzikallerini alışlagelen biçimini yansitmaktan kaçınan, duygusal yoğunluğuyla müzik ve dramayı birleştirerek izleyiciyi etkileyen Lars von Trier çalışması *Dancer In The Dark*. Cannes Film Festivali'nde Lars von Trier, En İyi Yönetmen; Björk, En İyi Kadın Oyuncu olarak Altın Palme ödülü aldı.

Dogville. Yönetmen: Lars von Trier/ Senaryo: Lars von Trier/ Görüntü Yönetmeni: Anthony Dod Mantle/ Oynayanlar: Nicole Kidman (Grace), Harriet Andersson (Gloria), Lauren Bacall (Ma Ginger), Jean-Marc Barr (Büyük Şapkali Adam), Paul Bettany (Tom Edison Jr.), Blair Brown (Bayan Henson), James Caan (Büyük Adam), Patricia Clarkson (Vera), Stellan Skarsgard (Chuck), Ben Gazzara (Jack)... / Danimarka - İsveç - Fransa ortak yapımı (2003), Gerilim - Dram, 177 dak. /

İnsanın eline fırsat geçtiği her an ne kadar 'kötü' olabileceğini ve adalet kavramını irdelemek küçük / yoksul Dogville adlı Amerikan kasabasında geçen öykü... Bir giriş (prolog) ve dokuz bölümden (episode) oluşan, İngiliz oyuncu John Hurt'un sesiyle bütünlüğü sağlanan; spor salonunu andıran çıplak büyük bir stüdyoda, kaba bir siyah halıyla kaplı bir zemin üzerinde, ekonomik bir dekor içeren - sınırları beyaz çizgi ile belirlenen duvarsız binalarıyla- mekânda geçen film. Her bina, kullanılan simgelerle filmin geçtiği 1930'ları çağrıştırır: Eski duvar kağıdıyla kaplanan bir duvar, demirden bir karyola, eski tip bir yazar kasa ve kiliseyi betimleyen boşluğa asılı bir kulenin tepe kısmı... Burası, tüm saydamlığına karşın, yine de kimi skandalların önlenemeyip, örtbas edildiği Rock dağlarındaki Dogville adlı kasaba... Gangsterlerden kaçan Grace, Dogville'e sığınır. Kasabanın biricik düşünürü Tom Edison, güzelliğinden etkilendiği Grace'e

yardım etmeye karar verir, ama kasaba halkın da olurunu alındıktan sonra... Akan zaman içinde kasabalılar, Grace'i tanır, aralarına katılmasına izin verir. Grace, yardımseverliğiyle herkesin sevgisini kazanır. Ama, banka soyguncusu olarak arandığını belirten duyuru asıldığında, kasabalıların Grace'e karşı tutumu değişir. Duyuru gangsterlerin bir oyunudur... Ama anlaticının dediği gibi, "Dogville dışlarını göstermeye başlar." Görünen kasabalının öteki yüzüdür... Tacizlerin, nefretin, hor görmenin ve aşağılanmanın odağında bulur Grace kendini... Birlikte yaşadığı Tom bile güvenmez ona. Umarsızlık içinde bir kurbandır artık... Kasabanın erkekleri cinsel açıkları için Grace'i kullanırken, kadınlar da onu psikolojik olarak çöktirmeye çalışır. Boynuna demirden bir tasma takılır. Bütün bu eziyet, gangsterlere haber verimlesiyle son bulur. Dogville Grace'den kurtulacaktır. Ama film, Trier biçimine son derece karşıt bir dönüş yaparak biter... "İntikam, güzel intikam!"

Lars von Trier bu filminin ortaya çıkış öyküsünü şöyle anlatır: "Aslında her şey Sebastian'ı (Danimarkalı halk müziği şarkıcısı) dinlerken başlıdı. (...) 'Greatest Hits' albümünde, daha önce hiç dinlemediğim Brecht'in 'Pirate Jenny' şarkısının bir versiyonunu duydum. Çok iyidi ama elbette Brecht'e yaklaşımın en uygun yolu değildi. (...) Bu Kurt Weill'in müziğiyle olmalı. Annem büyük bir Brecht hayranıydı. (...) Ona göre, Brecht ve Weill hayal edebileceği en yenilikçi kişilerdi. Ben onlarla hiçbir zaman yakından ilgilenmedim ama kimi oyunları gördüm ve Pirate Jenny'nin yer aldığı 'Üç Kuruşluk Opera'yı da biliyorum. Bu oyunu hep sevmiştüm ama arabada şarkıyı dinleyene dek ne kadar harika bir şarkı olduğunu -özellikle de şarkının sözleri ve intikam düşüncesi- ayırmamamıştım. Bunlar o kadar Danimarka'ya ilişkin olmayan şeyler ki... Bu nedenle şarkiya aşık oldum ve öyküyü yazma isteği duydum. Ayrıca Amerika'da geçen bir film

yapmak istediğimi de biliyordum, çünkü 'Dancer in the Dark'in Cannes'da aldığı tepkiler beni kuşkırtmıştı. Orada Amerikalı gazeteciler, hiç bulunmadığım bir ülkeyi eleştirdiğim için bana verip veriştişmişlerdi. Ben de aynı şeyi yinelemeye karar verdim. Bence o kadar çok insan Amerika'ya gidiyor ki, Amerika'yı hiç görmemiş birinin filmini izlemek ilginç olmalı. Amerika bunu zaten yillardır yapıyor. Hollywood bu biçim filmlerde uzmanlaştı. Yasaklı olmuş da benim için çekici kıldı. Böylece Jenny'nin ve Amerika'nın 1930'lardaki bunalım döneminde geçen öyküsü ortaya çıktı." Lars von Trier diğer filmlerinde de, temel izlek olarak verdiği Hıristiyanlık, kitle ahlakının ikiyüzlüğü, kadının konumu gibi sorunları bir kez daha, filmin alt metnine yerleştirilerek yineler. Buna karşın *Dogville*'de, kimseyi suçlamaz yine de. Amacı, yalnızca 'ne de olsa insan doğası' demek... (Daha fazla bilgi için bkz. Beyazperde.com - *Dogville* üzerine eleştiriler: "Dogville: Amerika'yı Görme Biçimleri", "Dogville: Amerikan Rüyasının Sonu").

The Five Obstruction / De Fem benspænd (Beş Engel). Yönetme : Lars von Trier, Jørgen Leth / Senaryo: Lars von Trier, Jørgen Leth / Görüntü Yönetmeni: Kim Hattesen, Dan Holmberg / Oynayanlar: Jørgen Leth , Lars von Trier... / Danimarka - İsveç - Belçika - Fransa ortak yapımı (2003), Belgesel - Dram, 90 dak.

Lars von Trier için, Jørgen Leth'in yıllar önce çektiği *Perfect Human* (*Kusursuz İnsan*) adlı kısa film bir başyapıttır. Trier, Haiti'de yaşamını süren Jørgen Leth'i sarsmak, kendine getirmek için sert ve zorlayıcı bir proje geliştirir: Beş Engel Projesi. Leth, *Perfect Human*'ı beş kez yeniden çekecek ama her çekim Trier'in koyduğu engellere göre gerçekleşecektir. Jørgen Leth anlaşmayı kabul eder... Ancak süreç içinde, Leth'ten bitip tükenmeyecek güç isteklerde bulunan, hatalara karşı

sert, acımasız doyumsuz birine dönüşür Trier... Küba'dan Hindistan'a aylar süren yolculuklarla Trier'in kurallarına göre çalışarak beş filmi gerçekleştirir Jørgen Leth. Her biri büyülüyici atmosferlerle yaratılan, sinema adına beş başarılı film... Lars von Trier'in usta olarak saygı duyduğu Jørgen Leth'le yaptığı ilginç bir çalışma. Yarı belgesel-yarı kurmaca örgüsüyle -özellikle sinema sanatının çeşitli örneklerini görmek isteyenler için- Trier'in bugüne kadar yaptığı en şaşırtıcı yapım.

Lars von Trier hakkında son birkaç söz

Lars von Trier, hiç kuşkusuz, Carl Theodore Dryer'den sonra. Danimarka sinemasının uluslararası alandaki en ünlü yönetmeni... Sinemanın kendini yinelediği ve yeni şeyler deneyen sinemacıların az olduğu bir dönemde, her filminde yeni bir şey deneyen ve yeni bir görüş ile ortaya çıkan hemen hemen bütün türlere el atan ilginç, özgün, yaratıcı bir sinemacı...

Sinema izleyicisinin de genelde Dogma 95, özelde Trier filmleri söz konusu olunca ikiye ayrıldığı bir gerçek: Kimi sallanan kamerasının, yapay ışık ve müzik kullanımının gerçekçi ve huzursuz bir duyguya yarattığını söyleyip severken; kimileri kamera devimlerinin ve alışılmadık kurgunun filmin yarattığı etkiyi azalttığını ileri sürüp, nefret ettiğini söyler. Trier *Dancer in the Dark* (*Karanlıkta Dans*) filmiyle Cannes Film Festivali'nde ödülünü alırken salonun yarısı alkışlarken, yarısı yuhalar. Trier memnundur, istediği budur: "Herkesin benden nefret etmesini ya da tam tersi, sevmesini istemezdim. Bu en iyisi."

Lars von Trier'in -*Perfect Human* dışındaki filmlerinde, din ile cinsellik, iftira, kibir, adam öldürme gibi kavramların çatışması içinde aynı temel izlekler sergilenebilir. Katolik inancının katı kuralcılığı, günah-sevap kavram-

larının etkisi: Küçük kasaba insanların din ile olan ilişkileri... Kendilerini kural koyucu olarak gören toplumlar ve insanlar arasındaki ilahi adalet kavramı... Katolik inancındaki büyük günahlar... *Kadın:* Ahlakçı bir tavırla, insanın mayasındaki kötülük aktarırken, büyük acıları merkezdeki kadın kahramanlar çeker. Hasta olan kocasının isteğini yerine getirirse, onun ölmeyeceğine inanan ve bu isteği yerine getirdikçe Tanrı'nın ona küstüğünü düşünen dindar bir kadın... Görme özürlü, düşleriyle ile yaşayan, iftira sonucu idam edilen bir kadın... Toplum gözünde gücsüz duruma düştüğünde erkeklerin cinsel isteklerini doyuran, diğer kadınların aşağıladıkları bir yaratığa dönüsen kadın... 'İnsan özde kötüdür' savına, 'sessiz azizeler' boyun eger ve kendileri için biçilen cezaları yaşamaya başlar.

"Söylediğini söyleyeceğimi söyledi, çok hoş bir duygubu. Çocukça bir hayal, her şeyi kucaklayan bir alçakgönüllülük gibi tüm hoşgörülerini bir kenara bırakın; çünkü bu benim itirafım. Ben Lars von Trier beyaz perdenin mastürbasyoncusu" der Danimarkalı yönetmeni. "Filmin büyüsü görevini tamamlayıp, yarattığı yoğun duygular orgazm dalgaları gibi bedeni yaladığında... İşte benim ardına düştüğüm deneyim bu. Yalnızca bu duygusu. Filmlerimin ardından itici güç hep bu duygusu, başka bir şey değil." Bir başka açıklamasında dediği gibi "iyi bir film ayakkabının içinde kalmış taşa benzer."

İlk gösterimi 30 Nisan 2024 olarak belirlenen, belgesel özellikler içeren gerilim filmi olarak tasarlanan, her yıl değişik mekanlarda çekilecek üçer dakikalık bölümlerden oluşan *Dimension (Boyd)* Lars von Trier'in jübile filmi...

Danimarka Sineması'nın Bugünü

Günümüzde yalnızca Lars von Trier ve Thomas Vinterberg'le sınırlandırmak doğru

değil Danimarka Sineması'nı... Geriden gelen yetenekli genç yönetmenlere haksızlık olur bu... Søren Kragh-Jacobsen, Kristian Levring, Lone Scherfig, Christoffer Boe... Danimarka Sineması'nın bugünü... Aşağıda anılan filmler bu görüşün doğruluğunu belgesi.

Wilbur Wants to Kill Himself / Wilbur begår selvmord (Wilbur Ölmek İstiyor). Yönetmen: Lone Scherfig / Senaryo: Lone Scherfig, Anders Thomas Jensen / Görüntü Yönetmeni: Jørgen Johansson / Oynayanlar: Jamie Sives (Wilbur), Adrian Rawlins (Harbour), Shirley Henderson (Alice), Lisa McKinlay (Mary), Mads Mikkelsen (Dr. Horst)... / (Danimarka, İngiltere - 2002), 111 dak.

Yeni Başlayanlar İçin İtalyanca ile izleyicilerin yüreğine seslenen yönetmen Lone Scherfig'den yine yaşam, ölüm, sevgi gibi ağır konular üzerine büyüülü ve gülmeceyle karışık dokunuşlar...

Wilbur ve Harbour babalarından kendilerine miras kalan ikinci el kitabı dükkanını çalıştırın, otuzlu yaşlarda iki kardeş. Ağabey Harbour mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam özlemi çeken, iyi niyetli, melek yüzlü bir kişi. Ancak Harbour'un önemli bir sorunu var: Yaşama karşı tüm ilgisini yitiren, sürekli intihar girişimlerinde bulunan kardeşi Wilbur... Ölme isteği kadar, ölmeyi istemediği de belirgin Wilbur'un. Bu olgunun altı kalın kalın çizilir tüm intihar girişimlerinde. Yaşamları, bir gün dükkanlarına gelen utangaç, yaşam enerjisini yitmiş Alice ve kızı Mary ile birlikte değişir. Alice, temizlikçi olarak çalıştığı hastahanede unutulan kitapları getirip satmaya başlamasıyla dostluk başlar; yine intihar girişiminde bulunan Wilbur'u kurtarınca, iki kardeşin yaşamına bir daha çıkmayacak biçimde girer. Alice ve Harbour arasında bir ilişki filizlenirken,

küçük Mary ve Wilbur arasında da bir bağ oluşur. Dörtlünün aynı evi paylaşmasıyla işler yoluna girmiş gibi görünse de, yaşam hiç beklenmedik sürprizlere gebedir. Harbour'un ölümcül bir hastalığı vardır... Ölüm temasının üzerine fazla gittiği eleştirmelerine karşı Yönetmen Lone Scherfig'in yanıtı şu, "Ölüm benim için önemli bir tema değil. İnsanlara iyi zaman geçiren ve umut veren, iyimser filmler çekmek istiyorum. Wilbur Ölmek İstiyor'da yaşam ve aşk üzerine olmasını amaçladığım bir film." Ölume karşı kazanılan bir zaferden çok, yaşamın küçük anlarının gizli anlamının tartışıldığı bir film *Wilbur Ölmek İstiyor...*

"Danimarka küçük bir ülke, oradaki her şey başka filmlerde görüldü zaten" diyen Lone Scherfig, "yabancı bir ülkede film çekmeyi daha esin verici" bularak filmi Danimarka'da değil Glasgow'da çekmiş... Filmin büyük bölümü düzensiz, soluk renkli eski kitapların rastgele oraya buraya dağıldığı kişiliklerin yaşamını da simgeleyen- kitapçı dükkanında geçer. Tıpkı dükkanları gibi karmakarışık ve düzensiz bir yaşam sürdürür öykünün kahramanları... Romantik güldürü olan *Yeni Başlayanlar İçin İtalyanca*'da olduğu gibi *Wilbur Ölmek İstiyor* da tam bir Dogma 95 filmi değil. Ahlakçı, hatta yer yer tutucu dünya görüşü çerçevesinde, grup terapi sahneleriyle, garip kişiliklerle, acı çeken insanları anlatan Dogma 95 öykülerinden dışında, güldürü ile dramatik öğeleri bir araya getiren izleyeni saran bir yapım.

Reconstruction (Yeniden Sev Beni). Yönetmen: Christoffer Boe / Senaryo: Christoffer Boe, Mogens Rukov / Görüntü Yönetmeni: Manuel Alberto Claro / Oynayanlar: Nikolaj Lie Kaas (Alex), Maria Bonnevie (Simone - Aimée), Krister Henriksson (August Holm), Nicolas Bro (Leo), David Dencik (Barmen) /

Tine Grew Pfeiffer Yapımı (Danimarka - 2003) / Renkli, 91 dak.

Yaşamının aslında aşk yaşamının, mantıksız bir biçimde yeniden düzenlendiğini gören Alex adlı, Kopenhaglı genç bir adamın inanılmaz öyküsüne anlatır *Reconstruction (Yeniden Sev Beni)*... Son romanı üzerine yoğunlaşan August, bir başına kalıp çalışmak isteyince, kendisinden yaşça çok küçük karısı Aimée gezintiye çıkar. Kalabalık bir istasyon... Sevgilisi Simone'yi bekleyen genç fotoğrafçı Alex'in gözü birden Aimée'ye ilgişir. Trende Aimée'yi bir kez daha görünce, Alex, Simone'ye açıklama yapmaksızın, içgüdüsel olarak Aimée peşinden trenden iner, izlemeye başlar. Aimée'nin ardından bara girer. Tanışmaları, sanki kırk yıllık arkadaş gibi konuşmaları... Alex'in, Aimée'ye aşık olması... otele gitmeleri o kadar hızlı olur ki... Ertesi sabah, otel odasında uyanan Alex ve Aimée, sözleşir sonra buluşmak üzere. Yaşamındaki boşluğu Aimée'nin dolduğu düşünür Alex.. Ama yaşamında çok şeyin değiştiğinin de ayırdına varması çok geç olmaz : Babası, komşuları, arkadaşları... hatta sokakta gördüğü sevgilisi Simone onu tanımaz. Artık kendisini tanıyticagini umut ettiği bir kişi vardır: Aimée... Alex Aimée'yle buluşmaya gider.

Sinema Eleştirmenlerinin Ortak Kanısı, 2000'li yılların En iyi 10 Filminden... Cannes Film Festivali / Altın Kamera Chicago Film Festivali / Altın Plak San Sebastian / Yılın Yönetmeni.

Sonuç

Bitirirken, dünden bugüne, yüzyıllık geçmişine bakıldığından söyle bir genelleme yapmak olası Danimarka Sineması hakkında:

Sinemayı, sinema olarak gören yetenekli ve başarılı yönetmenleriyle varolan bir sinema.

Geçmişte ve şimdi işlediği konularla ilgiyi üzerine çeken bir sinema.

Yine ele aldığı temalarla, işlediği konularla, olaylara sert eleştirel yaklaşımında bulunan, çoğu kez bu yaklaşımı sert eleştirilerle karşılanan bir sinema.

Teknik ve sanatsal açıdan sinemaya kazandırdıklarıyla diğer ülke sinemalarını (özellikle Avrupa) etkileyen ve bağımsız sinemacılarla öncülük yapan bir sinema.

Son söz: Danimarka Sineması'nın geçmişteki ve günümüzdeki her türdeki filmlerini - özellikle Dogma 95'e karşı- önyargılı yaklaşımı bir yana bırakarak, izleyip, çözümleyerek daha varsıl bilgilere ulaşmak, kendilerini biçim ve biçim açısından daha da geliştirmek isteyen genç sinemacılar için önemli bir kazanç. Buna inanıyorum.

EK

Diger Ülkelerde Dogma 95 Filmleri

Ortak Yapımlar

Cabin Fever / Når nettene blir lange (Dogma 19). Yönetmen: Mona J. Hoel / Senaryo: Mona J. Hoel / Oynayanlar: Svein Scharffenberg (Baba), Gørild Mauseth (Kız), Zbigniew Zamachowski (Kayınbirader), Kari Simonsen (Anne), Bjarte Hjelmeland, Benedikte Lindbeck, Geir Kvarme, Turid Gunnes, Wiesława Mazurkiewicz, Krister Henriksson, Jerzy Nowak, Irena Kwiatkowska / Freedom From Fear A/S (Norveç, Danimarka, İsveç ortak yapımı - 2000), Dram, Renkli, 102 dak.

Norveç'te Noel tatili... Ve kalabalık bir aile... Aile, tatili değişik bir biçimde geçirmek için dağda kütükten yapılmış bir kulübe kiralar. Polonya'dan yakın akrabaları da gelerek onlara katılır. Herkeste sıkıntılı duygular uyandıracak kadar küçüktür kiraladıkları

kulübe. Büyük bir orta masasının çevresinde bulunan odalarda, yataklar -cezaevindeki gibi- ranzadır. Erkekler, kadınlar, çocuklar... ve ailinin astımlı köpeği bu ranzalarda üst üste yatar. Tam bir karmaşa. Sürekli yağan kar, dondurucu soğuk... Tek bir seçenek var: oturup içki içmek... Baba sarhoş olup küfür etmeye başlayınca tartışma çıkar; aile sorunları /gizleri bir bir ortaya dökülür. Aile bireyleri, düşüp kafasını yaran, sarhoş babayı, dondurucu gecede yaka paça dışarı atar. Sabah... Baba ortada yoktur... Çığlıklar... gözyaşı... Daracık mekanda geçen, elde -doğacılıma yapan- kamera ile anlatılan film'in öyküsü, *Festen (Sølen)*'e benzer bir aile kutlaması çerçevesinde gelişir. Çok eleştirmene göre, *Cabin Fever*, ilginç kişilikleri olan *Festen (Sølen)* kadar başarılı değil; yine aynı eleştirmenlere göre, ailelerin gürültülü ortamda söylemeye çalıştığı Noel ilahileri ve Polonyalı ailinin söylediği şarkı filmen en başarılı sahneleri...

ABD

Julien Donkey-Boy (Dogma 6). Yönetmen: Harmony Korine / Senaryo: Harmony Korine / Özgün Müzik: Jim O'Rourke, David Pajo / Görüntü Yönetmeni: Anthony Dod Mantle / Oynayanlar: Ewen Bremner (Julien), Brian Fisk (Havuz Temizleyicisi), Chloë Sevigny (Pearl), Werner Herzog (Baba), Joyce Korine (Büyükanne), Evan Neumann (Chris), Miriam Martínez (Genç Kız), Edgar Eriksson (Sakallı Adam), James Moix (Dansçı)... / Independent Pictures (1999), Dram, Renkli, 94 dak.

Dogma 95 kurallarıyla çekilen filmin ana konusu, şizofreni hastalığının aile yaşamı üzerindeki etkileri... Kızkardeşi Pearl'e braktığı oğlunu öldüren Şizofren Julien... Saçma ötesinde güreş düzenleyen garip bedenli kardeş... Kirli-beyaz pudralı yüzüyle Büyükanne... Kafasında gaz maskesi ile

dolaşan, tıran tavırlı Alman şiveli Werner Dükü... Görünen bir ailenin karikatürüze edilmesi... Öylesine durumları gösteren *Julien Donkey Boy*'un gerçekte sergilediği ise daha fazla...

Chetzemoka's Curse (Dogma 10). Yönetmen: Maya Berthoud, Morgan Schmidt-Feng, Dave Nold, Lawrence E. Pado, Rick Schmidt, Chris Tow / Müzik: Joey Gillard ve Marlon Schmidt, Paul Baker, Brandon Quincy Griffin, Marlon Schmidt / Görüntü Yönetmeni: Morgan Schmidt-Feng / Oynayanlar: Maya Berthoud (Marie), Adam Kelly-Kargas (Adam), Stephen W. Gillard (Steve Roberts), Otis Roberts (Otis Barr), Sue Gillard (Sue Roberts), Jessica Gillard (Jessica Roberts), John Sanders (John, Bassçı), Joey Gillard (Davulcu), Alta Gonzales (Genç Kız Arkadaşı), Matthew Pickard (Genç Erkek Arkadaşı), D. Jean Gilliland (Gezi Acentası Sahibi), Robert Rutledge (Sokak Çalgıcısı), Levi Ross (Kamyonet Sürücüsü) / FW Productions (ABD)

Gerçek yaşam öyküleri: Maya Berthoud :*First Love* (Yirmili yaşlardaki Marie'e küçük kasaba otelinde hizmetçi olarak yaşamını sürdürür. Marie, kendisine umut veren, karişi ve çocuklarına ihanet eden, yaşlı adamlı birlikte olur. Ama sonraları bu ilk aşkı ve birlikte olduğu adamın ihaneti acıtan rahatsızlık verir Marie, dua ederek bu rahatsızlıktan kurtulmaya çalışır. Sokak çalgıcısı ise, asıl ihanetin Marie'ye yapıldığını söyler şarkısında.) / Adam Kelly - Karagas: *Chetzemoka* / Sue Gillard: *Mother at 19* / Jessica Gillard: *Long Distance Relationship* / Robert Rutledge: *Betrayed Myself*.

Amerikana (Dogma 13). Yönetmen: James Merendino / Özgün Müzik: Robyn Hitchcock, Elmo Weber / Oynayanlar: James Duval

(Chris) / Morgan Vukovic (Sisse) / Gerhard Schmidt, Sisse Graum Olsen (2001)

Camera (Dogma 15). Yönetmen: Richard Martini / Senaryo: Richard Martini / Özgün Müzik :Peter Rafelson / Oynayanlar: Carol Alt (Kendisi), Angie Everhart (Kendisi), Rebecca Broussard (Kendisi), Anderson Bourell (Jimmy Cam), Big Daddy Carlos (Portekizli Sert Adam), Eric Ettel (Rehinci), Bruce Haring (Portekizli Kameraman), David Marconi (Parti Düzenleyicisi), Richard Martini (Kendisi), Peter Rafelson (Damat).../ Rich Martini Yapımı (2000), Fantezi - Güldürü, 80 dak.

Yaşamı ortalamanın üzerindeki kişilerin çevresinde gezinen, güdüren ve merak uyandıran, genellikle yatak odalarına girip çıkan, tecimsel çekimler yapan -çalınan, rehine konulan, satılan- bir video kameranın öyküsü... Tutkuyla -olabildiğince- çeşitli insanların yaşamalarının içine bakmaya çalışır Richard Martini'nin dijital *Camera*'sı... Ona göre, yapımcısının içten gelen gücünü, sezgisini ve yaratıcılığını gösteren, manyetik bir parcadır film.

Bad Actors (Dogma 16). Yönetmen: Shaun Monson / Oynayanlar: Jonas Mayabb (Açık-göz), Nikki Crosby (Oyuncu), Amy Dowd (Manken), Paul Witten (Tombul), Cissy Wellman (Sirk Sunucusu), Shaun Monson (İzleyici), Anjeanette Carter (Genç), Chester Maple (Palyaço), Nawzat Kattan (Ürkek Biri), David Ivers (Esnaf) /Immortal Pictures (2000), Renkli / Link: www.badactors.net

Hollywood'un eski bir oyunculuk dersliğinde, iyi oyuncu olmak için çalışan on kötü oyuncunun bir günü... Oyunculuk için gereken bilgileri öğretmemeyen şen şakrak bir öğretmen, olağanüstü oynayan 'kötü oyuncular'; izleyiciye, derslikteki yaşama katılma

duygusu veren; bir yanıyla eğlendirici, diğer yanıyla da, senaryonun değil, doğaçlamanın ön plana çıktıığı bir biçem denemesi *Bad Actors*...

Reunion (Dogma 17). Yönetmen: Leif Tilden / Senaryo: Kimberly Shane O'Hara / Görüntü Yönetmeni: Patricia Van Over / Oynayanlar: Billy Wirth (Brad), Jennifer Rubin (Jeanie), Corey Glover (Ty), Rainer Judd (Mindy), Marlene Forte (Margaret), Dwier Brown (Patrick), Andres Faucher (JC), David Berón (Roger), Steven Gilborn (George) / Kimberly Shane O'Hara and Eric M. Klein (ABD - 2001), Dram, Renkli / Link: www.reunion81.com

Mezun olduktan sonra, kimileri kasabadan ayrılan, kimileri aynı kasabada yaşayan bir arkadaş grubunun yirmi yıl sonraki buluşmasını anlatır *Reunion*. Geçen yirmi yıllık süreçte herbiri umdukları ya da olmak istediklerine ulaştı mı? Nasıl yaşadılar, aşık oldular mı?.. Bunları öğrenmenin hiç gereği yok... Herkes önceden tanıdıklarını kişidir onlar için... Oyuncular ve olaylar arasında doğal bir yaşam sergilenir filme. İzleyicilere düşen görev ise filmin gerisindeki öyküyü yakalamak.

Resin / Send in the Clowns (Dogma 23). Yönetmen: Vladimir Gyorski, Steven Sobel / Senaryo: Steven Sobel / Özgün Müzik: Dogma / Görüntü Yönetmeni: Brent Meeske / Oynayanlar: Mia Kelly (Sira), Michael Glazer (Glazer), Brandon Beckner (Narc), Charles Nort, Phil Cohn, Michael Dong (Arkadaş), Daniel Figler (Savcı), Rudy Ruggiero (Dedektif), Rick Seigel (Randy), Jeanie Wa (Savcı) / Steve Sobel Organic Film (2001), Renkli, 87 dak. / Link : www.resin-themovie.com

İlk kez girdiği cezaevinde ummadığı şeylerle karşılaşınca, yeni bir başlangıç yapıp özgür

yaşamak isteğindeki bir uyuşturucu satıcısının öyküsü... Bu istege ulaşmaya tek engel ise, kötü niyetli yasal sistem. Bu durumda, yaşamı sürdürmenin tek yolu,.. ancak hırsızlık... Tarafsız olamayan işleyişyle, California ceza yasalarının trajik saçmalıklarını açıkça ortaya koyan başarılı bir yapılm *Resin*. Oyunun içine giren kamera, sistemin üniformalı gücünün kurnaz girişimlerine karşı savaşan, bu gücün karşısında kesinlikle şansı olmayan, kendisini anlatamayan gençliği çerçeveler, unutulmaz bir insanlık portresi çizer. Yalnızlık, paradokslar, yanılsamayı yok edici uygulamayla yaratılan uzaklık... Kurallarının tam anlamıyla uygulandığı ilk Amerikan Dogma 95 filmi *Resin*..

Security, Colorado (Dogma 24). Yönetmen: Andrew Gillis/ Görüntü Yönetmeni: Steve Pedulla, Patricio Suarez / Oynayanlar: Karen Felber (Karen) / Grammar Rodeo Ltd. (2001), Dram, Renkli.

Belgeselci bir tavırla VHS kamera ile çekilen bir film *Security, Colorado*. Görüntüde yalnızca bir kadın oyuncu... Bu oyuncunun da, kamera karşısında tüm çılgınlığıyla oynanışı dışında hiç bir çıkış yolu yok...

Converging with Angels (Dogma 25). Yönetmen: Michael Sorenson / Senaryo: Alja Sighvatsson, Michael Sorenson / Oynayanlar: Melissa Muniz (Allison Campbell), Robert Tobin (Dylan Thomas), Lisa Hunter (Luci Hanson), Anne Mayer (Carleen Dorsett), Joan Perniconi (Angela Fiore), Ron Meyer (Karel Heileman), Abu Ansari (Gabriel Doqui)... / Artistry & Rhythm Filmworks (2002), Dram.

Parasal sıkıntı çeken, ahlak ve ruhsal çöküntüdeki genç kadın Allison Campbell, kurtuluşunu ancak parasal açıdan güçlü olmakla sağlayacaktır. Duygusal incinmeler yaşayan,

vesveseli Allison, barda içki içen sex işçisi Dylan Thomas'ı güvenliği, mutluluğu ve geleceği için ideal biri olarak görür. Ama çok geçmeden önceki yaşamlarının acı gerçekleştire karşa karşıya gelirler.

The Sparkle Room (Dogma 26). Yönetmen: Alex McAulay / Yapım: Voltage (ABD)

Come Now (Dogma 27). (ABD)

The Bread Basket (Dogma 29). Yönetmen: Matthew Biancaniello / Görüntü Yönetmeni: William M. Miller / Oynayanlar: Matt Biancaniello (Harry Klee), Sara Berkowitz (Kelly) / My way of the Highway Films (2002) Renkli.

Miss Julie (Bayan Julie). Yönetmen: Mike Figgis / Senaryo: August Strindberg'in *Fröken Julie* adlı oyunundan Helen Cooper / Özgün Müzik: Mike Figgis / Görüntü Yönetmeni: Benoît Delhomme / Oynayanlar: Saffron Burrows (Miss Julie), Peter Mullan (Jean), Maria Doyle Kennedy (Christine); Uşaklar ve Hizmetçiler... Müzisyenler... / Moonstone Entertainment - Red Mullet Productions (1999), Renkli 103 dak.

Özellikle gerilimli kadın-erkek ilişkilerini konu edinir Mike Figgis. *Miss Julie (Bayan Julie)*'de, gergin, karanlık ve çoğu zaman saldırgan, sınıflararası aşkı ve kadının rezil edilişi anlatan İsveçli yazar August Strindberg'in tiyatro oyunundan etkileyici bir çalışması... 1894 kuzey İsveç'te yaz dönümü gecesi... Soylu kişisinin, baskın kızı Julie, uşak ve hizmetçilerin partisinde dansetmeyi 'lütfen' kabul eder. Julie, bilgili, iyi konuşan ama saygısız uşak Jean'ın ilgisini çeker. Hizmetçi Christine ile nişanlı olan Jean, tüm gece boyunca Julie ile konuşur. Günün doğmasına yakın denetimini yitiren ve savaşım gücü azalan soylu Julie ile uşak

Jean'ın birlikteliği, birden sınıfısal ayrimı da ortaya çıkartan cinsellik savaşına dönüşür. Savaşçı yitiren, sınıfı gibi, Julie'dir. Sınıf zincirleri kırılır, Jean ve Julie birlikte İsveç'ten ayrılır. Tümü tek mekanda -mutfaka- geçen ve Dogma 95 kurallarına uyularak el kamerasıyla çekilen, sevecenlikten öfkeye, aşktan nefrete geçişleri başarıyla uygulayan biçimle, uyarlandığı yapıtın özünü yakalayan bir film *Miss Julie*...

Arjantin

Fuckland (Dogma 8). Yönetmen: José Luis Marquès / Senaryo: José Luis Marquès / Özgün Müzik: Sergio Figueroa / Görüntü Yönetmeni: Alejandro Hartman, José Luis Marquès, Guillermo Naistat, Fabián Stratas / Oynayanlar: Fabián Stratas, Camilla Heaney / Atomic Film S.S.A. (2000), Dram, Renkli, 85 dak. / Link : www.fuckland.com.ar

Fabián, düğünlerden, doğum günlerinden ve Musevi sünnet düğünlerinden geçimini sağlayan Buenos Aires'li hokkabaz ve sihirbaz... El kamerasıyla filmler de çeker kendince. Falkland Adası için yurtsever bir planı vardır : İngiliz kadınlarını hamile bırakmak... Yilda 500 Arjantinli erkek bu işi yaparsa, ada gelecekte iki kültürün ortak çocuklarıyla dolacaktır... Stanley gündünde, ilk ilişki için araştırma yapar Fabián. Kilisede gördüğü Camila ile ilk bağlantıyı sağlar bakışlarıyla... Internet aracılığıyla ikinci bağlantı... İki içmek için buluşurlar, akşam yemeği yerler. Daha sonra penguenlere ve 1982'deki savaş alanını gezerler. Fabián eve döner, Dogma 95 filmini kurgularken, Camila'dan son bir iletisi alır.

Belçika

Strass (Dogma 20). Yönetmen: Vincent Lannoo / Senaryo: Vincent Lannoo / Görüntü Yönetmeni: Gilles Bissot / Oynayanlar: Pierre Lekeux (Pierre Radowsky), Carlo Ferrante

(Müdür), Hélène Ramet (Hélène), Lionel Bourguet (Lionel), Jérôme Le Maire, Mimoun Yousfi... / Dadowsky Film (2001), Renkli, 70 dak.

Tiyatro dünyasının başat durumlarını, tiyatro okulu öğrencilerinin öğretmenleri, yöneticileri ile ilişkileri, bunalımları ve sınav rekabetleri vs... çerçevesinde yansitan, yarı belgesel özellikli bir film.

Fransa

Lovers (Dogma 5). Yönetmen: Jean-Marc Barr/ Senaryo: Pascal Arnold, Jean-Marc Barr/ Müzik: Irina Decermic / Görüntü Yönetmeni: Jean-Marc Barr/ Oynayanlar: Élodie Bouchez (Jeanne), Sergej Trifunovic (Dragan), Jean-Christophe Bouvet, Irina Decermic, Philippe Duquesne, Thibault de Montalembert, Dragan Nikolic, Geneviève Page/ TF1 International (Fran1999), Romantik Dram, Renkli, 96 dak.

Bir Fransız kadın ve yasadışı yollarla Paris'e gelen bir Yugoslav erkeğin aşkı. Dragan, Jeanne ile çalıştığı kitapçıkta tanışır. İlk günde gecesini birlikte geçiren çift, sonraları tutkulu bir ilişki yaşamaya başlar. Tek sorun, Dragan'ın Fransa'ya yasadışı yoldan geldiğini Jeanne'e söylememesi. Bir denetim sırasında bu durum ortaya çıkar, üç gün içinden Fransa'dan ayrılması istenir Dragan'dan. Élodie Bouchez'in yakın çekimleri ve Paris'ten güzel fotoğraflarla akan olaysız bir film.

Güney Kore

Interview / Intyebyu (Dogma 7). Yönetmen: Daniel Hyuk Byun/ Senaryo: Hyuk Byun, Jin-wan Jeong/ Oynayanlar: Jung-Jae Lee (Eun-seok), Eun-ha Shim (Yeong-heui), Jae-hyeon Jo, Min-jung Kweon, Ho-il Jang, Charlotte Becquin, Sang Mi Chu (Oyuncu)/ Cine 2000

Production (2000), Romantik Dram, Renkli, 107 dak.

Interview, üç konu çerçevesinde geliştirilen, epizodik bir biçimde kurgulanan, Dogma 95 ekseninde bir Güney Kore filmi. Yaşam ve aşk konusunda belgesel yapmak isteyen yönetmen Eun-Seok'un, çekime ilişkin film ekibiyle konuşmaları... 'Kamera ve Adam': Eun-Seok, yapmayı düşündüğü film için, çeşitli kişilerle kamerası aracılığıyla konuşarak 'gerçek yaşam' ve 'aşk' öyküleri toplaması... Eun-Seok'un ilgisini çeken Yeong-heui adlı güzel Yeong-heui'ye aşık olmasıyla oluşan bir öykü -film yapımcisının öyküsü-'Kadın Kamerada': Yeong-heui kameralara yürügüne açar: "Adım Yeong-heui, 27 yaşındayım. dans ederim..." Yeong-heui'nin, askerde olan erkek arkadaşı vardır. Eun-Seok, Yeong-heui ile herhangi biriyle konuştuğu gibi değil, sevgilisi olarak konuşmaya başlar. Kamera, Yeong-heui'nin konuşması ve devinimlerinde karanlıkta kalan kimi duygularını görür. *Interview*, bilindik türlerin dışında, kişisel bir yansımıda daha çok, iki başrol oyuncusunun derin duyguları yansitan oyunculuğuyla gizemli bir film.

İspanya

Once Upon Another Time / Erase otra vez (Dogma 22). Yönetmen: Juan Pinzás/ Senaryo: Juan Pinzás/ Müzik: Juan Sueiro/ Görüntü Yönetmeni: Gerardo Moschioni, Tote Trenas/ Oynayanlar: Monti Castiñeiras (Rosendo), Pilar Saavedra (Beatriz), Vicente de Souza (Lucas), Mara Sánchez (Patricia), Victor Mosqueira (Nacho), Isabel Vallejo (Loreto), Marcos Orsi (Bruno).../ Atlantico Films (2000), Güldürü, 93 dak./ Link: <http://www.atlanticofilms.com/>

İlk İspanyol Dogma 95 filmi. Üniversitedeyken birlikte proje yapan bir arkadaş grubu, on yıl sonra, geçmişi ve bir arada olmadıklar-

ri zamanı gözden geçirmek için buluşmayı kararlaştırır. Şimdiye deðin, neler yaptılar? Mutlu oldular mı? Gerçek durum nedir? Buluştuðları hafta sonu, çikan anlaþamazlık, her birinin çok iyi ve çok kötü yanlarını ortaya koyar fazlasıyla.

Dias de Boda (Dogma 30). Yönetmen: Juan Pinzás / Senaryo: Juan Pinzás / Özgün Müzik: Juan Manuel Sueiro/ Görüntü Yönetmeni: Gerardo Moschioni/ Oynayanlar: Monti Castineiras.(Rosendo), Comba Campoy. (Sonia), Ernesto Chao (Alejandro), Belén Constenla (Josefina), Rosa Álvarez (Rosa), Pilar Saavedra (Beatriz), Miguel Insua (Nachó).../ Atlantico Films (2002), Drama, Renkli, 90 dak.

Unutulan ve rahatsız edici birçok gerçeðin ortaya çktığı bir kutlama partisi... İlk Dogma 95 filmi *Festen (Şölen)*'in konusu bu. Dias De Boda'nın da konusu aynı: unutulan ve rahatsız edici birçok gerçeðin ortaya çktığı bir kutlama partisi... Özensizliğiyle, gülmeceyle *Festen (Şölen)*'in yeni bir kopçası. *Festen*'den ayrılan yanı ise bir evlenme töreni partisi olması... Erkek sevgilisinin, partiye katılmasıyla, damadın eşcinsel olduğunu kaynepederinden saklamaya çalışması... Lesbiyen Hala... Tutkulu eski çiftler... Paldır küldür espriler...

El Desenlace (Dogma 31). Yönetmen: Juan Pinzás / Atlantico Films (İspanya)

Ísveç

Babylon (Dogma 9). Yönetmen: Vladan Zdravkovic / (2001)

Ísviçre

Roy Ride (Dogma 14). Yönetmen: Martin Rengel/ Görüntü Yönetmeni: Marco Barberi/ Oynayanlar: Yangzom Brauen (Lola), Agnes Dünneisen, Sebastian Hölz (Andi), André

Jung (Daniel'in Üveybabası), Claudia Knabenhans (Sandra), Charlotte Schwab (Sandra'nın Annesi), Stephan Krauer (Max), Andri Zehnder (Daniel), Elisabeth Niederer (Daniel'in Annesi), / Abrakadabra Films AG (2001), Almanca, Renkli, 90 dak.

Ítalya

Diapason (Dogma 11). Yönetmen: Antonio Domenici / Oynayanlar: David D'Ingeo, Melanie Gerren, Lea Gramsdorff (Kendisi), Magdalena Grochowska, Angelo Infantì (Marcello), Nicola Siri, Alex Van Damme / Flying Movies s.r.l. (Ítalya - 2001), Dram, 90 dak. / Link: www.minervapictures.com ve www.rarovideo.com

Così x Caso (Dogma 35). Yönetmen: Cristiano Cieriello/ CinemaDistriBuzione.com and Cristiano Cieriello (Ítalya)/ Link: www.cinemadistribuzione.com

Ízlanda

Noi Albinoi (Buzdan Hayaller). Yönetmen: Dagur Kari/ Senaryo: Dagur Kari/ Müzik: Slowblow/ Görüntü Yönetmeni: Rasmus Videbaek/ Oynayanlar: Tomas Lemarquis (Noi), Throstur Leo Gunnarsson (Kiddi), Elin Hansdottir (Iris), Anna Fridriksdóttir (Lina), Gerard Lemarquis (Fransızca Öğretmeni), Guamundur Ólafsson (Noi'nin Öğretmeni) / (2003), 89 dak.

Dagur Kari'nin ilk film *Albino Noi*. Filmin geçtiği yer: Ízlanda'nın soðuk, kar yağðığında dış dünya ile bağlantı kopan bir kasabası... Kendine özgü gülmece dolu bir dille anlatılan taþra yaşamının çıkışsızlığını saplayan, çok özel bir kişiliðin çeliðkileri... Bir Albino olan Noi on yedi yaðında zeki, keskin gülmece anlayışlı, değişken davranışlı özel bir genç. Noi'nin okul da olsun, dışarı da olsun çevresiyle ilişkileri sorunludur; herseye baş kaldırır. Bu soðuk ülkede Noi'nin içini ısıtan

tek şey, benzin istasyonunda tanıdığı Iris'le duygusal yakınlaşma. Noi ve Iris bu soğuk adadan ayrılmak için ellerinden gelen ne varsa yapmaya hazırlıdır...

Macaristan

Rengeteg (Orman). Yönetmen: Benedek Fliegauf/ Senaryo: Benedek Fliegauf/ Müzik: Tamás Zányi/ Görüntü Yönetmeni: Zoltán Lovasi/ Oynayanlar: Barbara Csonka, Katalin Vörös, Péter Pfenning, Barbara Thurzo, Balint Kenyeres, Rita Braun, Lajos Szakács, Dr. Dusán Vitanovics, Ilka Sós, Fanni Szoljer/ Inforg Studio (Judit Stalter, András Muhi) (2003), Macarca, Renkli, 95 dak.

"Hepimiz devamlı rol yapıyoruz ve benim ilgimi çeken, birden bir şeyin rol yapmayı südürmeyi olanaksız kıldığı anlar. Bu bunalım anlarında gerçek kimliğimiz ortaya çıkar, özgüvenimiz yok olur ve yaşamda en çok korktuğumuz gerçekle karşı karşıya kalırız: Aslında hepimiz, korkusunu saklamaya çalışan ufak çocukların. İşte bu anları görünür kılan bir film yapmak istedim." der Benedek Fliegauf, Dogma 95 kurallarını uygulayarak çektiği film için.

Bir adam köpeğini neden hiç tanımadığı bir insanın evine bırakır?.. İnsanlar evlerine geceleri konuşan yaratıkları niçin sokmamalı?.. Öz kızının bedenini hem kıskırtıcı, hem de tiksindirici bulan baba ne yapmalı?.. Bir garson neden bir balığın midesinde neden bulunsun?.. Ölen arkadaşına giden adam yanında ne götürmeli?.. Giderek, yıllar önce, hiç iz bırakmadan yiten sadist anneannesine benzediğini ayırdına varan genç kadın ne yapmalı?.. Her şeyini kağıt öğütücülarından geçirerek yok eden adama ne denir?.. Bunlar, karanlıkta yolunu bulmaya çalışan *Rengeteg (Orman)* filminin kişilikleri. Benedek Fliegauf'un, günlük yaşam içinden kişileyile ama oldukça garip yedi öyküyle, temelde sergilediği komünizm sonrası dönemi yaşayan Doğu Avrupa. (Bol ödüllü bir film.)

Şili

Residencia (Dogma 33). Yönetmen: Artemio Espinosa Mc./ Nuevo-Extremo Cine Tv Digital (Şili) / Link : www.dogme95.cl

Kaynakça

- AKAR, Recep, http://members.tripod.com/sineclup/Lars_Von_Trier.htm Erbett, Roger. 'Zentropa' 1992 (<http://imdb.com/title/tt0101829> –External reviews).
- ERKAN, Yavuz. Altyazı Aylık Sinema Dergisi, Ocak 2003
- EVREN, Burçak. *Dünya Sinema Sanayii*, Timaş Yayınları 1997
- GÜVEMLİ, Zahir. *Sinema Tarihi*, Varlık Yay., sayı: 790, Ekim 1960, ss. 45-49
- ŞAHİN, Süleyman. 'Epidemic', *Sinemasa Dergisi*, sayı: 2, kış 1998.
- TAŞÇIYAN, Alin. 'Dogvill', <http://www.milliyet.com.tr/content/sinema/sin008/sinema47.html>
- İstanbul Film Festivali katalogları (1992- 1998-1999).
- Dergiler : Altyazı, Beyaz Perde, Hürriyet Gösteri, Milliyet Sanat Dergisi
- Radikal Gazetesi, Kültür-Sanat, 23 Şubat 1999
- Ana Britannica, Ana Yayın. ve Sanat Ürünl. Paz. A.Ş. Yay., Cilt 7, İstanbul, 1986-1987.
- <http://www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=11137>
- <http://www.beyazperde.com/sinekritik/638>
- http://www.birfilm.com/films/film_id13.asp

- [http://www.bomis.com/rings/dogme95+Chetzemoka%27s+Curse+\(Dogma+:+10\)+&hl=tr&ie=UTF-8&inlang=tr](http://www.bomis.com/rings/dogme95+Chetzemoka%27s+Curse+(Dogma+:+10)+&hl=tr&ie=UTF-8&inlang=tr)
- [http://www.brightlightsfilm.com/28/dogme1.html.](http://www.brightlightsfilm.com/28/dogme1.html)
- [http://www.dancerinthedarkmovie.com \(resmi site\)](http://www.dancerinthedarkmovie.com)
- [http://www.denmark.org/mermaid_Mar97/Cinema.html.](http://www.denmark.org/mermaid_Mar97/Cinema.html)
- [http://www.dogme95.dk.](http://www.dogme95.dk)
- [http://www.imdb.com.](http://www.imdb.com)
- [http://www.kamera.co.uk/books/purity_and_provocation_dogme_95.php.](http://www.kamera.co.uk/books/purity_and_provocation_dogme_95.php)
- <http://www.milliyet.com.tr/content/sinema/sin008/sinema47.html>
- [http://www.milliyet.com.tr/index.asp 13 Aralık 2003](http://www.milliyet.com.tr/index.asp)
- <http://www.mynet.com/>
- [http://www.nga.gov/programs/filmindenmark.htm.](http://www.nga.gov/programs/filmindenmark.htm)
- http://www.radikal.com.tr/veriler/2002/01/22/haber_27030.php
- http://www.sinefil.org/yazilar/yazi.php%3Fid%3D1+%+95%22&hl=tr&lr=lang_tr&ie=UTF-8
- <http://www.sinemafanatik.com/eskifilmeler2/dancerinthedark.html>
- [http://www.6bears.com/dogma951.html.](http://www.6bears.com/dogma951.html)
- [http://www.sonyclassics.com/mifune/dogma95-3.html.](http://www.sonyclassics.com/mifune/dogma95-3.html)
- [http://www.stud.u-szeged.hu/Papp.Vivien.Aniko/essay.html.](http://www.stud.u-szeged.hu/Papp.Vivien.Aniko/essay.html)
- <http://www.um.dk/english/search/>
- <http://www.vatanim.com.tr/>