
Tümeller Üzerine*

ALEKSANDROS APHRODISIENS

Çeviren

ALİ TEKİN

Y. Doç. Dr. | KTÜ, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Öz: Tümellerin yeri meselesi çok eski zamanlardan bu yana felsefede tartışma konusu olmuştur. Aristoteles, hocası Platon'un idealarr kuramını eleştirmiştir, tümellerin dış dünyada varolamayacağını ifade etmiştir. Aphrodisiaslı Alexandros, Aristoteles'in eserleri üzerine şerh yazan en büyük filozoflardan biridir. Alexandros, Aristoteles'in *Rub Üzerine* adlı eserindeki "Gerçekten tümel canlı ya asla bir şey değildir ya da şayet var ise sonra gelendir." (402b8) sözünü şerh etmiş ve bu şerh klasik dönemde Arapçaya birkaç defa çevrilmiştir. Bu çalışmada, Aleksandros'un bu şerhinin biri Anonim ve diğer Ebû Osmân ed-Dimâşkî tarafından yapılan iki Arapça tercümesi ayrı ayrı Türkçeye çevrilmektedir. Türkçe çeviride lafzi bir çeviri tarzını takip ettik. Bundan amaç iki Arapça çevirideki farklılıklarını göstermektir.

Anahtar Kelimeler: Aristoteles, Aleksandros, *Rub Üzerine*, şerh, tümeller, canlı.

* Bu çeviri, 'Entelekya Mantık-Metafizik Okulu' adı altında yürütülen çalışmaların bir kesittir. Çevirinin yapıldığı kaynak için bkz. Aleksandros Aphrodisiensis, "Makâletu'l-İskender el-Afrûdîsi fi'l-Eşyâ'i'l-Âmmiyeti'l-Kulliyye ve Ennechâ Leyset bi-A'yân Kâime" & "Kelâmu'l-İskender el-Afrûdîsi fi Enne'l-Hayvâne'l-Kullî İmmâ lâ Yekûn Şey'en ev Yekûn Sâniyen", (Ar. çev. Anonim & Ebû Osmân ed-Dimâşkî), "Quaestio I 11a: De Universalibus", *Zwei Arabische Fassungen der Abhandlung des Alexander von Aphrodisias Über die Universalia*, ed. Hans-Johen Rußland, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1979, ss. 254-9 & 264-9.

On Universals^{*}

ALEXANDER OF APHRODISIAS

Translated by

ALİ TEKİN

Karadeniz Technical University, Faculty of Divinity, Department of Philosophy and
Religious Sciences

Abstract: The problem of place for universals has been discussed in philosophy for a long time. Aristotle criticized Plato's theory of ideas, his master, and expressed that the universals might have not been in external world. Alexander of Aphrodisias is one of the greatest philosophers written commentaries on Aristotle's works. Alexander commented Aristotle's statement in his *On the Soul* "The universal animal is either as nothing at all or if it is, as a posterior" (402b8), and this commentary was translated into Arabic several times in the classical period. In this study the two Arabic translations of Alexander's commentary, one is anonymous and other by Abu Uthman al-Dimashqi have separately been translated into Turkish. We pursued a literal style for Turkish translation. Our aim is to show differences that are in two Arabic translations.

Keywords: Aristotle, Alexander, *On the Soul*, commentary, universals, animal.

* This translation is a section of studies which were performed under the title of 'Entelekya School of Logico-Metaphysics'.

ENTELEKYA

ALEKSANDROS APHRODISIENS

TÜMELLER ÜZERİNE

© entelekya

ALEXANDRI APHRODISIENSIS

DE UNIVERSALIBUS

© entelekya

الإسكندر الأفروديسي

في الحلبات

انطخا

Iğdır Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi
Sayı: 6, Ekim 2014

[A Yayınlı]

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nimetleri veren Allah'a hamdolsun.

Afrodisiyaslı Aleksandros'un Tümel Genel Şeylerin Dış Dün-yada Kaim Varlıklar Olmadıkları Hakkında Makalesi

- 5 Afrodisiaslı Aleksandros, Aristoteles'in *Kitâbu'n-Nefîs*'te (*Peri Psük-bês: Rub Üzerine*) "Gerçekten tümel canlı ya asla bir şey değildir ya da şayet varsa sonra gelendir" şeklindeki ifadeyi zikrettiğini söyledi. Bunu ve "Gerçekten tümel canlı ya asla bir şey değildir ya da şayet varsa sonra gelendir" sözünün anlamını araştırmamız gerekiyor.
- Şöyle diyoruz: Biz bu sözü bu kitaba yazdığımız büyük şerhimizde 10 güzel bir şekilde açıklamıştık. Bunu şimdi de açıklıyor, cinsin tümel olduğunu, tümelin tümel tarzda mevcut olan şeylerin tümeli olduğunu söylüyoruz. Şayet ilkin şeyler olmazsa asla tümel de olamaz, cins de olamaz. Öyleyse ilkin mevcut şeylerin olması gereklidir. Sonra işte o zaman tümel olmak ona ilişir. Tümelin ilişiği şeyler işte o zaman bizatihî mevcut olur. Tümel, bizatihî kaim mevcut bir şey değildir, ancak başka bir şeyin aracı olabilir. "Canlı" gibi, o da bazı doğalara yani duyu sahibi nefes alıp veren cevhere delalet eder.
- 15 Şöyle diyoruz: Bizatihî canlı ve onun doğası tümel değildir. Bu, sayıca sadece tek bir canlı bile olsa, onun duyu sahibi nefes alıp veren bir cevher olması dolayısıyla. O, ancak süreçte farklı birçok şeye sıfat olduğunda tümel olur. Şimdi "canlı"dan "tümel" ismi araz oldu. Çünkü şeyin cevherinde mevcut olmazsa, onda araz olur.
- Şimdi dönüyor ve bu cinsin tümel olduğunu ve tümelin cevherin 20 arazı olduğunu söylüyoruz. Bundan dolayı Aristoteles "Gerçekten tümel [canlı] ya asla bir şey değildir" dedi. Çünkü o hakiki anlamda var olan bir mevcut değildir, zati bir doğaya da delalet etmez. Bununla onun zatının olmadığını fakat onun bazı şeylerin aracı olduğunu kastediyorum. Ya da şayet biri onu mevcut bir şey olarak isimlendirirse de, o ancak "sonra gelen" bir mevcut olur, bundan sonra onda mevcut olan şey onun ilişeni olur.

[نشر]

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ولي النعم.

مقالة الإسكندر الأفروديسي في الأشياء الاعجمية الكلية وأنماطه وأبعاد قائمته

5 قال الإسكندر إن أرسطو ذكر في كتابه في النفس «إن الحى الكلى إما ألا يكون شيئاً البة وإنما إن كان قائماً، كان أخيراً».

وقد يحق علينا أن نفحص عن ذلك وما معنى قوله «إن الحى الكلى إما ألا يكون شيئاً البة وإنما إن كان قائماً، كان أخيراً».

فنقول إننا قد لخصنا هذا القول في تفسيرنا ذلك الكتاب تلخيصاً جيداً ونحن ملخصون ذلك الآن أيضاً وقائلون إن الجنس هو كلى وإن الكلى هو للأشياء، موجود على كلية. فإن لم تكون الأشياء أولاً، لم يكن كلى ولا جنس البة؛ فيعني إذن أن تكون الأشياء الموجودة أولاً، ثم حينئذ يعرض أن يكون لها كلى؛ فتكون عند ذلك الأشياء التي يعرض لها الكلى موجودة بذاتها، فاما الكلى فلايس بشيء موجود قائم بذاته، لكنه يكون عرضاً لشيء آخر. شبه الحى، فإنه دال على بعض الطابع، أعني على جوهر متنفس ذاتي حس.

15 فنقول إن الحى بذاته وطبيعته ليس هو كلى، وذلك أنه ولو لم يكن إلا حى واحد في العدد فقط، فهو جوهر متنفس ذو حس. وإنما صار كلياً، حين صار نعمتنا على أشياء كثيرة مختلفة الصور. فقد صار الآن اسم «الكلى» من الحى عرضاً، لأنه إذا لم يكن في جوهر شيء موجوداً، كان فيه عرضاً.

فنرجع الآن فنقول إن الجنس هذا كان كلياً والكلى عرض جوهر؛ قال أرسطوطاليس لذلك «إن الحى الكلى إما ألا يكون شيئاً البة»، لأنه ليس موجود وجوداً حقاً، ولا هو دال على طبيعة ذاتية، أعني أنه ليست له ذات، لكنه عرض لبعض الأشياء؛ وإنما إن سماه شيئاً موجوداً، فإنه إنما كان موجوداً «أخيراً» بعد ذلك الشيء الموجود فيه العارض له.

Filozofun dediği şeyin tahrkiki benim zikrettiğimdir: Tekil canlı olduğunda, tümel canının olması zorunlu olarak gerekmekz. (Çünkü sadece tek bir canının var olması mümkün olabilir). Ancak, şayet tümel bir canlı olur ise tekil canının zorunlu olarak olması gerekir.

Biz duyumsayan nefes alıp veren cevheri ortadan kaldırırsak, cins 5 olan canlı asla olmaz. (Bu, mevcut olmayan bir şeyin birçok şeye de olmasının mümkün olmaması dolayısıyla). Şayet biz cins olan canlıyı ortadan kaldırırsak, duyumsayan nefes alıp veren canlı ortadan kalkmaz. Çünkü, yukarıda dediğimiz gibi, sadece tek bir canlıda olması mümkün olabilir. Zikredilen bu yönlerden dolayı filozof “Gerçekten tümel canlı ya asla bir şey değildir ya da şayet varsa sonra gelendir” dedi.

Öyleyse şimdi, öncekilerden bazlarının zannettiği gibi, cinsin ve 10 tümelin zatı ve kaim bir dış varlığı olmadığı, fakat bu ikisinin yalnız şeylerin arazları olduğu ve onları açıklamak için olduğu açığa çıkmış ve temellendirilmiş oldu.

Makale tamamlandı. Bütün hamdlerin sahibi ve kendisinden başka rab bulunmayan Allah'a çokça hamdolsun.

وتحقيق ما قال الحكيم ما أنا ذاكرا: إذا كان الحى الجزئى، لم ينبع أن يكون الحى الكلى اضطرارا (لأنه قد يمكن أن يكون حى واحد فقط)، وأما إن كان حى كلى، كان ينبغي أن يكون حى جزئى اضطرارا.

وإن نحن رفعنا الجوهر المتنفس المحس، لم يكن الحى الجنسى البتة به، (وذلك أن 5 الذى ليس موجود لا يمكن أن يكون فى أشياء كثيرة)؛ وإن نحن رفعنا الحى الجنسى، لم يرفع الجوهر المتنفس المحس، لأنه قد يمكن أن يكون فى حى واحد فقط، كما قلنا آنفا. فلهذه الوجوه التى ذكرت قال الفيلسوف «إن الحى الكلى إما ألا يكون شيئاً البتة وإما إن كان قائما، كان أخيرا».

فقد استبان الآن وصح إذن أن الجنس والكلى ليست هما ذات ولا عين قائم، كما 10 ظن بعض الأولين، لاكمهما عرضان للأشياء المفردة ولبيان عليها.

تمت المقالة، والحمد لله كثيرا، كما هو أهله، لا رب سواه.

Afrodisiyaslı Aleksandros'un Tümel Canının Ya Bir Şey Olmadığı Ya da İkincil Olduğu Hakkındaki Sözü

- 5 [.....] Aristoteles'in *Kitâbu'n-Nefî*'teki (*Peri Psûkbê: Rub Üzerine*) “Gerçekten tümel canlı ya asla bir şey olmaz ya da şayet var ise sonra gelendir.” sözünü incelememiz gerekiyor.

Söyle diyoruz: [.....] Çünkü cinsler tümel ve tümel ancak şeylerin tümeli olduğunda, o, tümel bir mevcuttur. Çünkü mevcut olmayan bir şey ne tümeldir ne cinstir ne de tevâtuyla yüklenir, fakat tümel şeyin tümel olmanın ilişiği bir mana olması gereklidir; tümel olmanın 10 ilişiği şey bir manadır. O nedir yolundan tümel olan tümelin kendisi ise hakikatte kaim bir mana değildir, fakat o başka bir şeye ilişmiş olan bir ilişendir. “Canlı” gibi, gerçekten o, mevcut bir manadır ve bir doğaya delalet eder. Çünkü doğası bakımından tümel olmayan duyumsayan nefes alıp veren bir cevhere delalet ediyordu. Bu, şayet biz canının sayıca tek olduğunu varsaysak bile tümelin ismi onun üzerine vâkî olmaksızın olmaması dolayısıyadır. O, türce birbirinden farklı birçok şey hakkında olma sıfatı üzere iken onun 15 için olabilir. Bu, ona ilişkin bir şeydir. Çünkü bir cevherde olmayan şey o cevherin ancak arazidir.

Cins, bir mana olmayıp, bir manaya ilişkin bir araz olduğunda Aristoteles “ya bir şey olmaz” dedi, çünkü hakikatte mevcut değildir. Bu, cins yerinde olan canlıya delalet etmek istediginde canlıya onun tümel olmasını eklemesi ve “tümel canlı” demesi dolayısıyadır. 20 Cins yerinde olan bu canlı ya bir şey olmaz -çünkü ona özgü bir doğaya delalet etmez, fakat bir manaya ilişkin ve tâbî olandır-, ya da -biri onun mevcut olduğunu söylememiye rağmen- var olduğu şey için ikincil olur. Bu, şeyin arazdan ve kendisine ilişkin şeyden önce mevcut olması gerekmeli dolayısıyadır.

[نشر ب]

بسم الله الرحمن الرحيم، رب أعن.

حَلَمُ الإِسْكَنْدَرِ الْأَفْرُودِيَّيِّ فِي أَنَّ الْحَيْوَانَ الْكَلِّيَّ إِمَّا لَا يَكُونُ شَيْئًا أَوْ يَكُونُ ثَانِيًّا

5 [...] يُبَغِّي أَنْ نَبْحَثَ عَنْ قَوْلِ أَرْسَطَوْتَالِيْسِ فِي كِتَابِ النَّفْسِ «إِنَّ الْحَيَّ الْكَلِّيَّ إِمَّا لَا يَكُونُ شَيْئًا إِمَّا كَانَ، كَانَ أَخْيَرًا».

فَنَقُولُ [...] لَأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْأَجْنَاسُ كُلِّيَّةً وَالْكَلِّيُّ إِنَّا هُوَ كُلِّيٌّ لِأَشْيَاءٍ، فَإِنَّهُ مُوْجَدٌ مَا كُلِّيٌّ. لَأَنَّ مَا لَيْسَ بِشَيْءٍ مُوْجَدٌ لَيْسَ هُوَ كُلِّيٌّ وَلَا جِنْسٌ وَلَا يَحْمَلُ بِتَوَاطُّ، لَكِنَّ يُبَغِّي أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْكَلِّيُّ مَعْنَى مَا عَرَضَ لَهُ أَنْ يَكُونَ كُلِّيًّا؛ وَأَمَّا الشَّيْءُ الَّذِي عَرَضَ لَهُ أَنْ يَكُونَ كُلِّيًّا فَهُوَ مَعْنَى مَا، فَأَمَّا الْكَلِّيُّ نَفْسُهُ مِنْ طَرِيقٍ مَا هُوَ كُلِّيٌّ فَلَيْسَ بِمَعْنَى قَائِمٍ عَلَى 10 الْحَقِيقَةِ، لَكِنَّهُ عَارَضَ يَعْرَضُ لِشَيْءٍ آخَرَ، بِمَنْزِلَةِ الْحَيْوَانِ، فَإِنَّهُ مَعْنَى مَا مُوْجَدٌ وَدَلُّ عَلَى طَبَيْعَةِ مَا، إِذَا كَانَ يَدْلُ عَلَى جُوْهَرِ مَنْتَفَسِ حَسَاسِ الَّذِي مِنْ قَبْلِ طَبَيْعَتِهِ لَيْسَ بِكُلِّيٍّ. وَذَلِكَ أَنَا وَلَوْ وَضَعْنَا أَنَّ الْحَيْوَانَ وَاحِدًا مَا بِالْعَدْدِ، لَمْ يَكُنْ بِدُونِ مَا إِذَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ الْكَلِّيِّ. وَقَدْ يَوْجِدُ لَهُ وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ أَنَّهُ فِي كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالنَّوْعِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. 15 وَهَذَا إِنَّا هُوَ شَيْءٌ عَارَضَ لَهُ، لَأَنَّ الشَّيْءُ الَّذِي لَيْسَ هُوَ فِي جُوْهَرِ مَا فِيْنَا هُوَ عَارَضُ لِذَلِكِ الْجُوْهَرِ.

فَلَمَّا كَانَ الْجِنْسُ لَيْسَ بِمَعْنَى مَا، لَكِنَّهُ عَارَضَ عَارَضَ فِي مَعْنَى مَا، قَالَ أَرْسَطَوْتَالِيْسِ إِنَّهُ «إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَيْسَ شَيْءًا»، لَأَنَّهُ لَيْسَ بِمُوْجَدٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْلُ عَلَى الْحَيْوَانِ الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجِنْسِ، أَضَافَ إِلَى الْحَيْوَانِ أَنَّهُ كُلِّيٌّ فَقَالَ «الْحَيْوَانُ الْكَلِّيُّ». فَهَذَا 20 الْحَيْوَانُ الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجِنْسِ إِمَّا لَا يَكُونُ شَيْئًا، لَأَنَّهُ لَيْسَ يَدْلُ عَلَى طَبَيْعَةِ مَا تَخْصُهُ، لَكِنَّهُ عَارَضَ وَتَابَعَ مَعْنَى مَا؛ أَوْ يَكُونُ، مَقِّيَّاً أَحَدَ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ مُوْجَدٌ، ثَانِيًّا لِلشَّيْءِ الَّذِي يَوْجِدُ لَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُبَغِّي أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مُوْجَدًا قَبْلَ الْعَرَضِ وَالَّذِي يَعْرَضُ لَهُ.

Durum onun mana için ikincil olması ile açıktır. Çünkü canlı mevcut olduğunda cins yerinde olan canının zorunlu olarak mevcut olması gerekmekz. (Gerçekten sadece tek bir canının mevcut olması mümkün olabilir. Çünkü “tümel” sözümüz kendi cevherinde bir şey değildir), cins yerinde olan canlı bulunduğuunda canının zorunlu olarak mevcut olması gerekmekz.

- 5 Duyumsayan nefes alıp veren cevher ortadan kalktığında (mevcut olmayanın birçok şeide mevcut olmasının mümkün olmaması bakımından) cins yerinde olan canlı bulunmaz. Cins yerinde olan canlı ortadan kalktığında duyumsayan nefes alıp veren cevherin ortadan kalkması zorunlu olarak gerekmekz. Çünkü dediğim gibi tek bir şeide bulunmak mümkün olabilir. Bu sebepler dolayısıyla Aristoteles “Tümel canlı ya bir şey olmaz ya da bulunduğu şeyler için ikincil olur” dedi.
- 10 O, iliştiği mana için ikincil olarak mevcuttur ve aynıyla, altındaki tekil şeylerin her biri için ilk olarak da olur. Çünkü cins olması yönünden farklı birçok şeye yüklenir, tekil olması yönünden tek bir cinsin ya da tek bir türün altındaki birçok şeyle birlikte bulunabilir. Bu sebep dolayısıyla genel şeyin altındaki şeylerden biri ortadan kalktığında genel şey ortadan kalkmaz. Çünkü onun varlığı çokluktur. Genel şey ortadan kalktığında ancak o genelin varlığıyla var olabilen onun altındaki bu şeylerden hiçbir bulunmaz.

والأمر بين بأنه يكون ثانياً للمعنى. لأن الحيوان إذا كان موجوداً ليس واجب ضرورة أن يكون الحيوان الذي هو منزلة الجنس موجوداً (فإنه قد يمكن أن ينزل أن حيواناً واحداً موجوداً فقط، لأن قولنا «كلي» ليس هو شيء في نفس جوهره)، وإذا وجد الحيوان الذي هو منزلة الجنس، وجب ضرورة أن يكون الحيوان موجوداً.

5 فإذا ارتفع الجوهر المتنفس للحساس، لم يوجد الحيوان الذي هو منزلة الجنس (من قبل أنه ليس يمكن أن يكون ما ليس موجوداً موجوداً في كثرين)؛ وإن ارتفع الحيوان الذي هو منزلة الجنس، لم يجب ضرورة أن يرتفع الجوهر المتنفس للحساس؛ لأنه قد يمكن كما قلت أن يوجد في واحد؛ فلهذه الأسباب قال أرسسطو «إن الحيوان الكلي إما لا يكون شيئاً أو يكون ثانياً للأشياء التي يوجد لها».

10 فهو موجود ثانياً للمعنى الذي عرض فيه، ويكون هو بعينه أيضاً أولاً لكل واحد من الأشياء الجزئية التي تحته؛ لأنه من جهة ما هو جنس يحمل على كثرين مختلفين، ومن جهة ما هو جزئي قد يوجد مع كثرين تحت جنس واحد أو نوع واحد. فلهذا السبب متى ارتفع واحد من الأشياء التي تحت الأمر العامي لم يرتفع الأمر العامي، لأن وجوده في كثرين؛ ومتي ارتفع الأمر العامي، لم يوجد شيء من الأشياء التي تحته التي إنما وجودها بوجود ذلك العامي فيها.