

PROF. DR. AHMET BİLGİN'LE MESLEKİ VE KİŞİSEL DOSTLUĞUMUZUN HAFIZAMA NAKŞETTİĞİ HATIRALARDAN KESİTLER

Prof. Dr. Ender Ethem Atay*

Akademisyen, hukuk profesörü, devlet adamı, siyasetçi ve birçok diğer sıfatları taşıyan insani değerleri ve akranım olmamakla birlikte gerçek bir dost Prof. Dr. Ahmet Bilgin hakkında anıları dahi yazmanın ağır yükü altında eziliyor olmakla birlikte, Sayın Hocamla yaşadığımız günlerin hatıralarını paylaşmanın huzur ve mutluluğunu da yaşıyorum. Birçok meziyeti şahsında taşıyan mümtaz bir şahsiyet hakkında kalem oynatmak zor bir yükümlülük ve borcun ifasıdır. Ödenen borcun sahipliği, samimiyet ve realist olmayı, geçmişi tekrar yaşamayı, geçmiş seyahat etmeyi, küllenen hatıraları canlandırmadır. Sevdiğiniz ve saygı duyduğunuz bir bilim adamı ve gerçek bir dost, bilgi ve görgüsünden istifade edilen Hocamla ilk karşılaşmam yükseköğrenim hayatımın ilk yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesindedir. Sayın Bilgin'i dönemi adı geçen Üniversitesi Rektörü Sayın Bilgin gibi akademik hayata ve devlet adamlığına damgasını vuran Prof. Dr. Halil Cin'in fakültede öğrencilerle yapmış olduğu tanışma merasiminde gerçekleşmişti. Sayın Bilgin'in o günkü şıklığı kendisiyle olan teşriki mesaimizin her döneminde aynı derecede, her gün daha da rafine bir hâl almasına hep şahit oldum. Hocamın aşırılığa kaçmayan uyumlu ve zevkli giyim tarzı, her zaman takdire şayandır.

Hocamın Kızılay'daki bürosunda ziyaret ve sohbetlerimde bir başka özelliğini de fark etmeme vesile olmuştur; Sayın Bilgin her zaman mütevazı ve herkese yardım edebilmek için sarf ettiği gayret başlangıçta beni şaşırtmış, daha sonra da gıpta etmeme vesile olmuştur. Karşılıksız, yürekte gelen yardım etme ve çözüm üretme gayreti her türlü övgünün üstündedir. Ahmet Hocamın hoşgörünün zirvesinde yer almanın samimiyeti, olgunluğunun nişanı olarak hafızama nakşetmiştir.

Sayın Bilgin'in konuşmasındaki belagat kabiliyeti (Allah vergisi meziyeti) şahsına olan sevgi ve saygımın kaynağıdır. Hele sohbetin seyrine bağlı olarak verdiği anekdot ve şiirler (Türkçe, Osmanlıca, Arapça ve Farsça) her faniye nasip olmayan bir özelliktir. Zaman zaman kendimi sorgulamaktan kaçınmadığım, Hocamın hafızasındaki bu kadar dizeyi ve hatırayı nasıl muhafaza ettiğini halen anlamakta güçlük çekmekteyim.

Sayın Bilgin'le bilimsel platformda tanışmam yurtdışında doktora sonrası akademik hayata profesyonelce ilk adım attığım döneme denk gelmektedir. Dicle Üniversitesi'nin 22-23

* Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Ekim 1998 tarihinde düzenlediği 75. Yılında Cumhuriyet ve Hukuk Sempozyumunda olmuştur. O dönem kendisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Başkanlığında yapılan oturumda diğer konuşmacılarının iğneleyici ifadelerini belagati ve bilgisiyle, kıvrak zekâ ile kırıcı olmama gayretiyle cevaplaması hafızamda hâlâ tazeliğini muhafaza etmektedir. Tabi bu arada spontane olarak tercümanlık görevi yapma görevimde Hocamın konuşmasının alışılmış oturum başkanlarınca kullanılan süreyi aşmasının Fransız konuşmacının hayreti ve biraz da alınganlığı sonucunda son anda elime tutuşturulan konuşma metninin dışında doğaçlama yaptığı konuşmasının tercüme sırasında bana verdiği sıkıntı ve stresini şimdi tebesümle hatırlıyorum.

Hocam Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlık görevini üstlenip, görevden ayrıldığı sürece birçok araştırma görevlisi alımı, yüksek lisans ve doktora sınavı ve tez savunmasında nezaketi ve reddi mümkün olmayacak tarzdaki davetiyle birçok kez bir arada bulunma imkânını bana tanımıştır. Her bir toplantıda toplantı sonrasında bilgi ve görgü dağarcığıma bir şeyler eklemenin hazzıyla ayrıldığımı belirtmek yükümlülüğümü ifade etmeden geçemem. Bir de her toplantı sonrası verdiği, organize ettiği ziyafetler bu sürecin mütemmim cüzü olarak hafızamda hep bir yer etmiştir.

Hocamla resmi toplantılar dışında zaman zaman vermiş olduğu kahvaltılarda da bir arada bulunmak, dostlarıyla tanışmak ve mükrimliğinden istifade etme imkânı da buldum. Kahvaltıda ikramların ötesinde kendisinin bir başka özelliğini de keşfetme şansını buldum, Hocanın bonus pater familus (iyi bir aile reisi) olma özelliği. Burada anladım ki, Hoca mesleki hayattaki nezaket ve tatlı otoritesini ailevi hayatında da tatbik etmektedir.

Hocanın gerçek dostluğunun bir kanıtını 2015 yılında katıldığım milletvekili seçiminde gördüm. Seçim sürecinde herkes vaat ve teşvik etmede yarışır; ancak Timur'un Filleri anekdotundaki gibi sahada gerçek ve samimi olarak çok az kişiyi yanınızda görürsünüz. Seçimde Hocamın samimi tavır ve gayretlerini yanımda hissettim. Kendisine bu anlamda müteşekkirim.

Sayın Bilgin'in bu olumlu yanlarının yanında eleştiride bulunmadan geçemediğim bir özelliği, bilgi, görgü ve tecrübelerini gelecek nesillere yazılı olarak aktarmadaki ataletidir. Umarım ki Saygıdeğer Hocam bu alandaki boşluğu gidermede vakit bulur ve bizleri ve gelecek kuşakları vereceği ilmin sadakasıyla düşünce ve bilgi zenginliğiyle mücehhez kılınmamıza katkıda bulunur.

Sevgili Hocam, temennim ve duam şudur ki, Allah sizlere ve sizler gibi olan bilim ve gönül adamlarının sayısını artırsın, dostluklarından ve meclislerinde bulunmayı hepimize nasip etsin! Ülkemizin gerçek anlamda ilmi, insani ve ahlaki değerleriyle örnek olabilecek şahsiyetlere ihtiyacı var. Yolunuz açık, ömrünüz bereketli, dostluğumuz daim olsun!