



HELAL KAZANÇ, İNSAN ONURU VE ERDEMLİ TOPLUM İNŐASISI: İLGİLİ HADİSLER ÜZERİNDEN İKTİSADİ BİR DEĞERLENDİRME

Ekrem ERDEM *

Erciyes Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Kayseri, Türkiye

MAKALE BİLGİSİ

*Geliř tarihi: 1 Mayıs 2022
Düzeltilme tarihi: 25 Mayıs 2022
Kabul tarihi: 30 Mayıs 2022*

Anahtar Kelimeler:

Helal kazanç, insan onuru,
erdemli toplum,
rızk, ayetler, hadisler.

Keywords:

Halal Earning, human dignity,
virtuous society, sustenance,
verses, hadiths.

ÖZET

Bu çalışmada amaç, helal kazanç konusunu mümkün olduğunca sahih kaynaklardan derlediğimiz hadislerden hareketle incelemektir. Bunu yaparken elbette konuyla ilgili ayetler de dikkate alınacak ve günümüze dair değerlendirmeler yapılacaktır. Böylece, günümüzde Müslümanların çok önemli bir sorunu olan temiz ve helal yollardan kazanç elde etmek suretiyle ahlaklı bir iktisadi hayatı sürdürme konusunda Hz. Peygamber'in öğretilerinin ortaya konması, çalışmanın en önemli hedefidir. Fakat, çalışmanın kapsamı oldukça geniş olduğu için, elimizdeki çalışmada sadece helal kazancın meşruiyetinin altında yatan temel dinamikler olarak insan fitratının (tabiatının) ya da yaradılıř formatının buna uygunluğu, dolayısıyla, insanın muhannete muhtaç olmayıp onurunu koruması için piyasa şartları altında tevekkül halini muhafaza ederek maiřet yolunda her türlü meşakkate katlanarak rızkını temin etmesine, son olarak da bu hususta Hz. Peygamber'in hayatından örneklerle dair hadisler incelenmiştir. Çalışmada ulařılan sonucu kısaca özetlemek gerekirse, İslam'da kazancın meşruiyeti onun helal olmasıyla; yani, İslami kurallar dikkate alınarak elde edilmesiyle bir anlam ifade eder. Kişinin dindarlığının kalitesi ve onuru da önemli ölçüde kişinin kazancının helalliliğine bağılıdır. Resmi düzenlemelere göre meşru olarak görülen bazı faaliyet alanlarının, gelir kaynaklarının, iş yapma biçimlerinin İslami bir hayat tarzında meşru/helal olarak addedilmesi söz konusu olmayabilir. Kaldı ki, cari hukuk ve düzenlemeler ya da örf ve adetler bakımından meşru kabul edilen her şey İslami açıdan makbul olmayabilir. Çalışmanın İslami iktisat alanında çalışanların dikkate alabilecekleri bir kaynak olma potansiyeli taşımasını ümit ediyoruz.

HALAL EARNING, HUMAN DIGNITY AND VIRTUOUS SOCIETY BUILDING: AN ECONOMIC EVALUATION BASED ON RELATED HADITHS

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the issue of halal earnings based on the hadiths we have compiled from authentic sources. While doing this, the relevant verses will be taken into account and evaluations will be made about

*Sorumlu Yazar: Ekrem ERDEM, E-mail: ekrem_erdem1@hotmail.com Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5876-8747>

the present. Thus, the most important goal of the study is to reveal the teachings of the Prophet about maintaining a moral economic life by earning from clean and halal ways. However, since the scope of the study is quite wide, only the compatibility of human nature as the basic dynamics underlying the legitimacy of halal earnings has been discussed in the study. Therefore, in order to protect one's dignity and not depend on anyone who has a low character, the hadiths about the ability to provide his sustenance by enduring all kinds of troubles in order to survive by preserving the state of resignation under market conditions, and finally, the hadiths about the examples from the life of the Prophet in this regard have been examined. To briefly summarize the result of the study, the legitimacy of earning in Islam is that it is halal; that is, it makes sense when it is obtained by considering the Islamic rules. The quality of a person's religiosity and his honor also depends significantly on the halal degree of one's earnings. Some fields of activity, sources of income and ways of doing business, which are considered legitimate according to official regulations, may not be considered legitimate/halal in an Islamic lifestyle.

1. Giriř

Her canlı hayatta kalabilmek için ihtiya duyduėu řeyleri temin etmek için kendisine verilen aralarla ve yntemlerle alıřmak zorundadır. Bu, Yce Yaradan'ın yarattıėı tabiata vazettiėi en temel ve en tabii kurallardan biridir. İnsanın da hayatını idame ettirebilmesi için gerekli tm ihtiyalarını elindeki vasıta ve yntemlerle karřılaması gerekir. Ancak, diėer canlılardan farklı olarak, kendisine farklı sorumluluklar ve ahlaki kurallar vazedilmiřtir (Kıyamet: 36; Ahzab: 72)¹. Dolayısıyla, insanoėlu rızkını temin edebilmek için bu kurallar erevesinde hareket etmek ve diėer canlıların rızıklarının temini konusunda da zorlařtırıcı deėil kolaylařtırıcı bir yol seerek kâinatın yaratılıř gayesine ve dzenine uygun bir maıřet temini yol ve yordamı ile hareket etmesi tavsiye edilmiřtir.

Oysa gnmz Mslmanları istern, ister ticaret yapan, ister kendi adına ister bařkası adına alıřan olsun, ister iři ya da

memur isterse ifti veya mteřebbis olsun, İslami esaslara uygun yollarla kazanç elde etme konusunda byk zafiyet gsterdikleri grlmektedir. Pratik hayattan Mslmanların zafiyetlerinden hareketle de ne yazık ki, zaman zaman İslamzinde haksız ve yersiz bazı ithamlarda bulunuluyor. Oysa, sorun İslam'ın kendisinde deėil, Mslmanların dininznde var olanzretileri hayatlarına tatbik edememe; bu ilkeleri kiřisel ve kurumsal hayatlarına yansıtamamalarında yatmaktadır. alıřmanın temel motivasyonu budur.

alıřmanın konusunun gnmz Mslmanlarının her alanda gelirlerini elde ederken İslami esasları dikkate alan bir hassasiyetle nasıl davranmaları gerektiėini anlamak için temel kaynaklar olarak kuřkusuz Kur'an ve Snnete ve buradan ıkarılan itikadi ve fıkhî mlahazalara bakmak gerekir. Bu yolla son yıllarda hızla artan İslam iktisadı alıřmalarınınzzne dairn önemli katkılar ortaya ıkabilecektir.

Bu alıřmada ama, helal kazanç konusunu

¹ "İnsan, kendisinin bařı boř bırakılacaėını mı sanır?" (Kıyamet: 36); "Biz emaneti gklere, yerkreye ve daėlara teklif ettik, ama onlar bunu yklenmek istemediler, ondan korktular ve onu insan yklendi..." (Ahzab: 72). Kur'an'da bireyin sorumluluėuna dair ayetlerinzznde iki hususun olduėuna

dikkat etmekte fayda vardır: Bireyinzzgr iradesi ve kapasitesi. Dolayısıyla, tm sorumlulukların bireyinzzgr iradesi ve onun bu yk tařıyabileceėi kapasite dikkate alınarak belirlendiėinin mutlaka vurgulanması gerekir (Yeřilyurt, 2005).

mümkün olduđunca sahih kaynaklardan derlediđimiz hadislerden hareketle incelemektir. Bunu yaparken elbette konuyla ilgili ayetler de dikkate alınacak ve günümüze dair deđerlendirmeler yapılacaktır. Böylece, günümüzde Müslümanların çok önemli bir sorunu olan temiz ve helal yollardan kazanç elde etmek suretiyle ahlaklı bir iktisadi hayatı sürdürme konusunda Hz. Peygamber'in öğretilerinin ortaya konması, çalışmanın en önemli hedefidir. Elbette iktisadi hayata dair (özellikle ticaretle ilgili) hadisler üzerine bazı çalışmalar yapılmıştır. Ancak, literatürde helal kazançla dair temel hadis kaynaklarında yer alan hadislerin tamamını dikkate alan ve iktisadi bakış açısıyla hazırlanan bir akademik çalışmaya rastlanılmamıştır.

Bu itibarla, çalışma esasında Kütüb-i Sitte olarak bilinen temel hadis kaynaklarında helal kazançla dair hadislerin ve bunlarla irtibatlı ayetlerin iktisadi olarak yorumlanmasından ibarettir. Fakat, çalışmanın kapsamı oldukça geniş olduđu için, elimizdeki çalışmada sadece helal kazancın meşruiyetinin altında yatan temel dinamikler olarak insan fitratının (tabiatının) ya da yaratılış formatının buna uygunluđu, dolayısıyla, insanın muhannete muhtaç olmayıp onurunu koruması için piyasa şartları altında tevekkül halini muhafaza ederek maişet yolunda her türlü meşakkate katlanarak rızıkını temin etmesine, son olarak da bu hususta Hz. Peygamber'in hayatından örneklerle dair hadisler incelenmiştir.

2. İnsanın Fitratı, Erdemli Toplum İnşası ve El Emeđi

İnsanın kendi el emeđi ve alın terine üzerinden elde ettiđi kazancın insanođlunun doğasına/fitratına en uygun, en ahlaki ve kutsal olanı olduđu rahatlıkla söylenebilir. Zira insan kendi ihtiyacını giderebilecek, kendisinin ve çevresinin maişetini temin

edebilecek fitratta yaratılmıştır. Yaratılış formatı olarak nitelendirilebilecek bu nitelik, insana başkasına muhtaç olmak yerine, çalışarak hem kendisinin hem de sorumlu olduđu başka insanların ihtiyaçlarını karşılaması gerektiđini, hatta diđer canlı ve cansız varlıkların da hayatta kalabilmesi için temiz ve canlı bir ekosistemin varlığını sürdürmesi insanın sorumluluđu altındadır.

Bu manada, sadece kendi çıkarını düşünen hızlı ve yüksek büyüme ve kar hırsı ile hareket eden insanođlunun dünyaya nasıl bedel ödettiđini son zamanlarda olađanüstü tabiat olayları ile görüyoruz. Ahlak temelli bir kazanç sistemi vazededen İslam iktisat düşüncesinde böyle bir üretim ve tüketim ekosisteminin varlıđı asla kabul edilemez. O bakımdan, helal kazançla dayalı bir iktisadi sistem, insanın hem kendi izzeti nefisini (onurunu) muhafaza ettiđi hem de insanlıđın tüm yaşam döngüsünü yaşanabilir kılan sistem olarak düşünölmelidir.

Zaten tabii düzen ilahi düzenin vazettiđi esaslara göre yaratılmış ve kendi doğasında temizdir ve helal mantık üzere tasarlanmıştırdır. Onu kendi doğal, temiz ve helal mecrasından saptıran insanođlunun bitmek bilmeyen ve sınırlandırılmayan arzu ve ihtiraslarıdır.

Nitekim Hz. Peygamber bir gün hutbede Cenab-ı Hakkın kendisine arkadaşlarına bazı şeyleri öğretmesini emrettiđini söyler ve devam eder: *“Kuluma verdiđim her mal helaldir. Ben bütün kullarımı hanif dini üzere yarattım. Onlara şeytan geldi, onları dinlerinden saptırdı. Onlara helal ettiđim şeyleri haram etti...”* (Müslim: 2865; Ahmed, IV: 162). Uzun bir hadisin başlangıç kısmında her insanın hanif dini, yani hidayeti kabul edecek fitrat üzere yarattıđını (el-Hüseyni, 2016: 5/20); bu fitrat üzere yaratılan insana verdiđi malların da esas olarak helal olduđunu söylüyor. Buradaki malların doğadan bozulmamış halleriyle el

emeęi ve alın terinin ürünü olarak meřru sınırlar içerisinde elde edilen ürünler olarak anlaşılabilir. Fakat, şeytanın insanların fitratındaki tabiiilięi bozduęunu ve helal kılınan bazı şeyleri haram kıldıęını ifade ediyor.

Burada üç hususa işaret etmekte fayda vardır: Bunlardan birincisi, tabiatı Yaradan'ın vazettięi kanunların onunla çatıřması düşünölemeyeceęine göre, ilahi olanla tabii olanın mahiyetinin aynı olması zaten bir zarurettir. İkinci nokta, doęanın yaratılıř itibariyle temiz ve hoř (tayyip) olduęu; dolayısıyla, insanın kirletmesinden önceki halinin her şeyiyle orijinal olduęu ve her şeyin doğrudan tüketilmeye hazır olduęu gerçeęidir. Bu itibarla, helal olan nesnenin aynı zamanda temiz ve hoř (tayyip, hijyenik) olması gerektięinin de vurgulanmasında fayda vardır.

Üçüncüsü ise, merkantilizmin² ve özellikle de kapitalizmin³ el emeęinin ve alın terinin deęerini zaafa uğratması konusunda tarihsel süreçle alakalı bir meseledir. Zira merkantilizm ve bilhassa kapitalizm öncesine kadar milyonlarca yıl üretim tarzı esas olarak el emeęi ve alın teri esasına göre daha meřru ölçülerde yürüyordu. İnsan emeęi-

nin sömürölmesine ve onun köleleřtirilmesine dayalı ticari ve sınai kapitalist sistemlerin kışkırttıęı aşırı kar hırsı ve çıkar maksimizasyonu kaygısı, el emeęinin ve alın terinin deęersizleřtirilmesi sürecini sistemli olarak bařlatmıř ve hızlandırmıřtır. Yüksek teknoloji ve yenilik peřinden sürüklenen bir rekabet anlayıřı el emeęinin ve helal kazancın tabii formatını da önemli ölçüde deęiřtirmiş ve taęřiř etmiştir. Bütün bunların sonucu olarak, insan emeęi köleleřtirilmiş ve deęersizleřtirilmiştir. Böylece, birinci derecede deęerli olması gereken el emeęi ve emek faktörü sermaye sahiplerinin uřaęı haline getirilmiştir. Günümüzde ise, çok hızlı zengin olma uğruna alın teri ve helal lokma anlayıřı büyük ölçüde unutulmaya yüz tutmuřtur.

Nitekim hanıf din⁴ üzerine gönderilen Hz. İbrahim (Ali İmran: 67, 95) temiz yiyeceklerin tamamını yiyordu ve yenmesini söyliüyordu. Daha sonra Yahudiler bazı yiyecekleri yanlıř yorumlarla kendilerine yasaklamıřlar ve hanıf yoldan ayrılmıřlardır. Tevrat nazil olduęunda da bu tavırlarından ötürü Allah onlara ceza olsun diye bazı yiyecekleri yasaklamıřtır (Nisa: 160; En'am: 146). Kur'an bu gerçeęi řöyle anlatır: "*Tevrat indirilmeden önce İsrail'in*⁵ kendi-

² Merkantilizm, coęrafi keřiflerle hemen hemen aynı dönemde bařlayan ve yaklaşık olarak 15. yüzyılın ortalarından 18. yüzyılın ortalarına kadar devam eden bir tür ticari kapitalizm anlayıřıdır. Milletlerin zenginlięinin kaynaęını esas itibariyle sahip oldukları kıymetli madenlere baęladıęı için, söz konusu iktisadi anlayıř, dünyanın geri kalanını ve yeni dünyaların keřfini bu amaca dönük olarak kullanmış ve yer altı ve yer üstü kaynaklarının tamamını bir sömürü aracı olarak deęerlendirmiřtir.

³ Kapitalizm, yaklaşık olarak 18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren etkili olan bir iktisadi sistemdir. Sistemin bařlangıcı İngiltere'nin kuzeyinde bařlayan tekstil aęırlıklı imalat süreçlerinin temsil ettięi *sanayi devrimi* olup, teorik arka planı ise 1876'da İskoçyalı ahlak filozofu Adam Smith tarafından *Milletlerin Zenginlięi* eseri ile ortaya konmuřtur. Bu hususlarda kapsamlı bir analiz için (Erdem, 2016)'ya bakılabilir.

⁴ Hz. İbrahim'in temsil ettięi '*hanıf dini*' ayette '*millet-i İbrahim*', yani *İbrahim'in dini* diye geçer (Ali İmran: 95). Genel olarak ifade etmek gerekirse, Kur'an-ı Kerim'de "*hanıflik, müřriklilik olmadıęı gibi Yahudilik ve Hristiyanlık da deęildir; Allah'ın bařlangıçtan itibaren insanlara bildirdięi, insanın tabiatına en uygun olan tevhid dinidir*" (Kuzgun, 1997: 35).

⁵ Müfessirler ayette geçen İsrail'in Yakup Peygamber olduęunu söyler; çünkü Yakup'un dięer adı İsrail'dir. Rivayete göre, Hz. Yakup aęır bir hastalıęa (siyatik) yakalanınca hekimler veya kendi kendine deve etini ve sütünü yasaklar. Daha sonra gelen Yahudiler de bu yiyecekleri kendilerine yasaklamıřlardır. Hamdi Yazır ayette ima edilenin bu olabileceęini söyler (Yazır, 1971: 2/1147; Karaman, Çaęırıcı, Dönmez ve Gümüř, 2006: 632).

sine haram kıldıkları dışında, yiyeceklerin her türlü İsrailoğullarına helal idi..." (Ali İmran: 93).

Esasında Kur'an'ın insanoğluna yönelik nihai mesajı, Yaradan'ın bizzat kendi mahsulü olan tabii düzenle uyumlu olan ilahi düsturları kullanarak önce kendinden başlamak suretiyle düzenli, ahlaklı, adil ve makul, iki dünyada da hesap vermeye hazır ve sosyal sorumluluklarının farkında olmasıdır. Bu haliyle *insan-ı kâmil* olma peşinde doğruları hayata geçirmek ve yanlışları ortadan kaldırmak ('*emr-i bi'l-maruf, nehy-ani'l-münker*'; Ali İmran: 104) suretiyle iyilik peşinde erdemli bir toplum inşası için çaba sarf etmek, insanın yeryüzündeki temel amacıdır. Bu durum, esasında Allah'ın Kur'an'da insanı yaratış gayesi olarak vazettiği "*Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan rızık istemiyorum; Beni doyurmalarını da istemiyorum. Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır*" (Zariyat: 56-58) ayetinin tefsirinden başka bir şey değildir. Çünkü, İslam inancında kulluğun anlamı Allah'ın sözünü yeryüzüne hâkim kılmaktır. Helal kazanmak ve helal tüketmek, kulluğun vazgeçilmez bir parçası olarak görüldüğü için, insana bu gaye uğrunda çaba sarf etmesi zorunlu kılınmıştır. Ancak, rızık peşinde koşacağı derken aşırı hırs ve tamahkarlık yapmak yerine, kanaat ve tevekkül içerisinde bir yaşam tarzına sahip olması tavsiye edilmiştir.

Neticede, '*kaderin gayrete âşık olduğu*'

atasözünde de belirtildiği gibi, gerekli *kesb* çabasını gösterdikten sonra, kendisine takdir edilen rızıkını almadan bu dünyadan geçmeyeceği belirtilmiştir. Zira hadisi şe-

rifte şöyle ifade edilmiştir: "*Ey insanlar! Allah'tan (hakkıyla) sakının ve rızıkınızı güzel yoldan isteyin. Hiç kimse (Allah'ın kendisine takdir ettiği) rızık —geç de olsa— elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan (hakkıyla) sakının ve rızıkınızı güzel yoldan isteyin. Helâl olanı alın, haramdan sakının!*" (İbni Mace, Ticaret: 2). Bu itibarla, yukarıdaki ayette de belirtildiği üzere, kul rızık uğruna çaba sarf etmek dahil kulluk vazifesi için uğraş verecek, Allah da rızıkını verecektir. Allah bunun için maddi bir karşılık (rızık) bekliyor olmayacaktır (Zariyat: 57-58).

Böyle bir toplum elbette kendine özgü bir medeniyet tasavvuruna sahip olacaktır. İslam geleneğinde sıklıkla dile getirilen ve 'büyük cihat' olarak bilinen insanın olgunlaşma süreci tam da bununla ilgilidir. Nitekim, bazı tasavvufi oluşumlar ve bunlarla yakın temas halinde olan fütüvvet ve ahilik gibi oluşumlar, mensuplarının mutlaka bir meslek erbabı olmasını, el emeği ve alın teri üzerinden rızıkını temin etmesini şart koşar. Esasında bu şart insanın sadece maddi rızıkının değil manevi rızıkının (seyri sülûkunun) da vazgeçilmez bir parçası olarak görülür. O bakımdan, bizim kanaatimize göre, *İslam medeniyeti bir alın teri ve helal lokma medeniyetidir*. Zira alın teri ve el emeği olmadan mahlukatın değeri tam olarak anlaşılabilir. Dahası, Yaradan'ın kudreti karşısında insanın kapasitesi tam olarak anlaşılabilir, kulluğun ve şükürün manası tam olarak ortaya çıkamaz.

İnsanın yaradılışındaki orijinal formatı⁶ ile alın terine (kol ve veya beyin gücüne) dayalı rızık temini arasında yakın ilişki İsrâ Suresi'nde şöyle açıklanır: "*Andolsun ki biz insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık.*

⁶ Günlük dilde kullanılan tabir ile bir anlamda insanın 'fabrika ayarları' da denebilir. Zira Kur'an insanın ilk yaradılışta Rabbine ilahi düzene uygun davranacağına dair söz verdiğinden bahseder ve Hz.

Peygamber de "*her doğan çocuk mutlaka İslam fıtratı üzere doğar ...*" buyurur (Buhari, Cenaiz: 80, Sünne: 17, Kader: 3; Müslim, Kader: 22-25).

Karada ve denizde tařıtlara ykledik ve temiz yiyeceklerden onları rızıklandırdık. Onları yarattıklarımızın birçoğundan stn kıldık” (İsra: 70). Yani, insan el emeđi ve alın teri ile rızkını temin etmeyi bırakıp, a gzllğn esiri olarak meřru olmayan yollardan hak etmediđi kazanç peřine dřmemelidir.

Esasında byle bir anlayıř, geleneksel (neoklasik) iktisat anlayıřının aksine, kaynak temininde karřılařılan sınırlılıđı genel olarak kaynakların mevcudiyetine deđil, onların gereksiz ve etkinsiz kullanımına bađlar-ken; malların ve hizmetlerin kullanımı ařa-masında da ihtiyaların sonsuzluđu yerine sınırlılıđına iřaret etmektedir. Zaten insanın kendi el emeđi ile temin ettiđi kaynakları (girdileri) sınırsızca (sorumsuzca) kullanması, pek makul gzkmemektedir. Zira akıllı bir insanın el emeđi ile elde ettiđi kazancını savurgan bir Őekilde harcaması dřnlemez. nk, o kaynakların esas sahibi Allah’tır ve insana gayreti nispetinde nasip olmuřtur. O bakımdan, yeryznn kaynaklarının etkinsiz bir Őekilde savurganlık yapılarak kullanılması haram olduđu bilindiđinde, kullanılan girdilerde (kaynaklarda) ve bunların kullanım (tketim) ařamasında bařkalarının da hakkı olduđu dřnlecektir. Bařka bir ifade ile, kaynak israfı ya da kaynakların etkinsiz tahsisi aynı zamanda bir kul hakkı meselesi olarak dřnmekte fayda vardır. Ama kolay, hızlı ve hakkaniyete uygun olmayan yollarla kazanılan gelirin ihtiya-tesi istekler iin bol bol harcanması anlaşılabilir bir durumdur⁷. Buna ilave olarak, kullanım (tketim) ařamasında bitmek bilmeyen arzu ve ihtirasların peřinde kořmak yerine, inan, ahlak ve rfi kuralların evrelediđi

akıl ve vicdan muvacehesinde gerek ihtiyalar dikkate alınacaktır.

Medeniyetlerin kalıcılıđı, yukarıda sıralanan ilkelerin srdrlebilirliđine bađlı olacaktır. Btn bunların temeli ise, herkesin kendi hakkına razı olduđu ve iyiliđi artırıp fenalıđı azaltmak iin yarıřtıđı bir yařam biimi olan el emeđine, alın terine ve helal, yani meřru kazanca dayanır. Bundan ayrılan kiřiler ve toplumlar meřruiyeti terk etmiř demektir. Oysa meřruiyet sınırlarının terk edildiđi bir dnyada medeniyetlerin refah ve mutluluk tasavvuru kalıcı ve kapsayıcı olamaz. yle olsaydı zaten bugn *kapsayıcı byme* iin yeni zm arayıřları olmazdı. Nitekim zengin diye bilinen toplumlar burada ortaya konulan alın terine dayalı ve ahlak temelli meřru kazanç ilkelere uygun olarak gelir elde etselerdi, bunun kullanımında da bu kadar sorumsuz ve obur davranamayacaktır. Bu durumda, sz konusu toplumlar ne kaynakları kullanırken ne de tketirken bu kadar sorumsuz davranamayacaklardı.

Kaldı ki, inanan kiřinin helal yoldan kazandıđı gelirini israf etmeden ihtiyacı nispetinde kullandıktan sonra, kalan tasarrufunu iddihar olarak tutmak yerine, bir kısmını Allah rızası iin topluma ve devlete infak mekanizması ile kullandıktan sonra kalan byk kısmı yatırıma dnřtrmesi, (ya kendisi kullanarak yahut bor vererek), sonunda da Őkrn eda etmesi *bereketin* kapısını aralayacaktır. Bu mekanizma, zaten malın alın terine dayalı helal yoldan kazanılmasıyla bařlayıp, ihtiya temelli tketimi ve etkin retim mekanizması ile toplumla paylařılması (infak) sonucunu verecek ve bunun srekli olarak bymesini

⁷ Nitekim halk arasında henz kazanma ađına gelmeden babasının aldıđı (lks) otomobilleri Őımarık/hor bir Őekilde kullanan genler iin ‘baba malı

olduđu iin byle kullandıđı, oysa kendi kazancı olsaydı byle kullanmayacađı’ sylenir.

sağlayacaktır⁸. Kaldı ki, helal kazanç kaygısı taşıyan bir Müslümanın sorumluluğu sadece kendisinin ve ailesinin maişetini temin etmekle sınırlı değildir; akraba-i taallukatı (hısım-akrabası) ile diğer Müslümanların ve tüm insanlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve refah düzeylerinin yükseltilmesi olmalıdır. Zira ‘*İnsanların hayırlısının insanlara yararlı işler yapanlar*’ olduğu ilkesi, Müslümanın temel stratejisi olmalıdır.

Oysa israf arařtırmaları somut olarak gösteriyor ki, bugün Türkiye’nin de içinde yer aldığı neredeyse tüm dünyada insanlar hemen her alanda ihtiyaçlarına göre değil, ağırlıklı olarak isteklerine göre tüketiyorlar. Örneğin, Türkiye üzerine yapılan ve Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı bir arařtırmanın sonuçlarına göre, isteğe baėlı keyfi tüketim oranı yaklaşık olarak dıřarıda yemek yemede %63, tatile gitmede %66, otomobil kullanmada %52, taksiye binmede %61, klima harcamasında %53, bisküvi, çikolata vesairede %76 olarak tespit edilmiştir. Satın alınan gıdaların genel olarak %23’ü çöpe atılabiliyor; üst gelir gruplarında bu oran %33’e çıkıyor. Çöpe atmanın gerekçesi olarak dörtte üçü ise, soėutma cihazlarının bu kadar yaygınlařtığı ve geliřtiėi bir çağda ‘bozulma’ olarak gösteriliyor. Günlük ekmek israfının 6 milyon adet olduėu, su, elektrik, ev eřyası, giyim-kuşam ve diėer pek çok alanda israfın haddi hesabı bulunmuyor (Babaoėul vd, 2018).

Ayrıca, Birleřmiş Milletler 2021 yılı Gıda İsrافی Endeksi Raporu’na göre, dünya ge-

nelinde her yıl toplam 931 milyon ton gıda israf ediliyor. Hazır gıdanın %17’sinin çöpe gittiėi söyleniyor. Kafalarda canlanması için söylemek ve somutlařtırmak gerekirse, her biri 40 tonluk 23 milyon kamyon dolusu gıda demektir. Bu da dünyanın uzunluėunun yedi katına tekabül etmektedir. İlginç olan bir nokta ise, bu israfın %61’inin evlerde gerçektelemiş olmasıdır. Türkiye gıda israfının en fazla gerçekteleştii ülkeler arasında üçüncü sırada yer alıyor ve her yıl kiři başına evlerde 93 kilo, restoranlarda 28 kilo ve satış noktalarında 16 kilo yiyecek çöpe atılıyor. Rapora göre, gıda israfının en fazla tespit edildiėi ilk dokuz ülke sırasıyla Hindistan, Nijerya, Endonezya, ABD, Pakistan, Brezilya, Meksika, Bangladeř ve Etiyopya olup; bunlardan beřinin Müslüman olması ise (hatta Hindistan’ı da dikkate aldığımızda altı ülke), helal kazanç, helal tüketim ve israf iliřkisi bakımından düşündürücüdür. Aynı zamanda ABD dıřında bu ülkelerin önemli bir kısmında nüfuslarının dikkate deėer bir nispetinin yoksulluk sorunu ile boėuşuyor olması dikkat çekici bir husustur. Kiři başına gıda israfı bakımından ise, ilk dokuz ülke yine ya az geliřmiş ya da geliřmekte olan ülkelerden oluşmakta ve Türkiye bu sıralamada ne yazık ki Kongo ve Meksika’dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Daha doğrusu, Türkiye kendi ölçeğinde en fazla gıda israfının yapıldığı bir ülkedir. Bu sonuç, Müslüman kimliğimizin, büyük bir millet, devlet ve medeniyet birikimine sahip olma iddiamız bakımından oldukça düşündürücüdür (Ünlü, Dünya

⁸ Bereket konusunda bir hadiste şöyle denir: “*Kim ki rızkının bereketlenmesi, ömrünün uzaması kendisini sevindirirse, o kimse sıla-i rahmetin*” (Buhari: 965). Kaldı ki, bereket meselesi hadislerde sadece mal üzerinden değil, ömür üzerinden de açıklanmıştır. Nitekim en son bahsedilen hadisin ikinci kısmında akraba ve yakınları ziyaretin ömrü uzatacaėı,

hatta bir başka hadiste ise on kat uzatılacaėı (“*Bir kimse sıla-i rahm eder de ömründen üç gün kalmış bulunursa, Allah onun ömrünü otuz seneye uzatır*”) bildirilmektedir (Buhari: 966). Başka hadislerde ise, yine ömrün uzaması kiřinin anasına ve babasına iyi davranması ile iliřkilendirilmiştir (Buhari: 965-966).

Gazetesi: 12.4.2021; <https://baslangicnoktasi.org/2021-bm-gida-israfi-raporu-turkiye-gida-israfinda-ilk-siralarda/>).

3. Helal Kazançla Muhannete Muhtaç Olmamak ve İnsan Onurunu Korumak

Helal kazancın esas amacı, kişinin kendisini ve ailesini başkasına, hele de geri çevrilerek aşağılanacağı, azar işiteceği ve onunun zedeleneceği birine (muhannete) muhtaç hale getirmemektir. Bu hususta ana temayı en net ortaya koyan ve en çarpıcı hadisi şeriflerden biri Zübeyr bin Avvam'dan rivayet edilen şu hadistir: “Sizden birinizin urganını alıp (dağa gitmesi), sırtında bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır” (Buhari, Zekat: 50; el-Hüseyini, 2016: 2/239). Bu konuda yine Buhari'de Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği oldukça benzer bir hadis daha var: “(Hayatım yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki,) sizden herhangi birinizin (ipini alıp dağdan) arkasına bir bağ odun yükle(nerek getirip sat)ması, herhangi bir kişiden istemekten çok hayırlıdır. (Kim bilir?) o da ya verir (minnetine girersin) yahut vermez (zilletini çekersin!)” (Zebidi, 1980: 6/371) buyurulmuştur. Dikkat edilecek olursa, son hadiste ek olarak minnet ya da muhannet vurgusu yapılmış; böylece, insan onurunun zedelennememesi gerektiğine vurgu yapılmıştır.

Çok etkileyici başka bir rivayete göre, Peygamber Efendimiz bir gün Sa'd b. Muaz'ın elini sıkarken iki elinin nasırları dikkatini çeker ve sebebini sorar. Muaz: “Çoluk çocuğumun ihtiyacına harcamak, onların rızkını temin etmek için hurmalığımda kürekle

çalışıyorum” deyince, Rasulullah onun elini öptüler ve buyurdular ki: “İşte Allah'ın sevdiği iki el” (İbn Hacer, el-İsabe: II/38; akt. Şeybani: 41). Bu rivayet tam olarak el emeğine, kol gücüne, alın terine dikkat çekmekte ve insanın bu yolla geçimini temin etmesinin kutsallığının altı çizilmektedir. Başka bir ifade ile, bu hadisi şerifte el emeği ile kazanç temininin şerefli bir davranış olduğu, tembellik sonucu başkasına muhtaç olmanın ise Müslümanın itibarını zedeleyebileceği belirtilerek; Kur'an'da belirtildiği üzere (İsra: 70) emrine karada, denizde, havada her türlü imkân verilmişken, insanın izzetini ve şerefini koruması tavsiye edilmiştir. Başka bir ifade ile, onurlu insan ve onurlu yaşamın vazgeçilmez şartı, helal lokma ile beslenen bir bedene sahip olmaktır. Onun içindir ki, İslam'da her zaman “... veren el alan elden üstündür”⁹ ilkesi benimsenmiştir (Buhari: Zekât: 18; Müslim, Zekât: 94, 106; Ebu Davud, Zekât: 28; Nesei, Zekât: 2521).

Gazali'nin aktardığı bir hadiste ise şöyle denilmiştir: “Hz. Peygamber günün birinde ashabıyla beraber oturuyordu. Ashâb-ı Kirâm güçlü, kuvvetli ve sabahın erken saatlerinde çalışmaya giden bir genç görürler ve şöyle derler: Bu gence yazık! Keşke gençliğini ve kuvvetini Allah yolunda sarf etseydi. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurur: *Böyle söylemeyin! Eğer bu genç nefesine yardım etmek, nefisini dilencilikten korumak ve insanlara muhtaç olmak için çalışıyorsa, onun bu çalışması Allah yolundadır. Eğer düşkün ebeveyninin nafakası veya zayıf olan çoluk-çocuğunun nafakası için çalışıp onları kimseye muhtaç etmemek ve dilenmekten korumak gayesini güdüyorsa bu da Allah yolundadır. Eğer*

⁹ Bu hadis bazı rivayetlerde doğrudan dilencilikle irtibatlı ele alınmıştır. Ana teması ihtiyaç sahiplerine verilen sadakadır ve bu sayede insanların asli

ihtiyaçlarının giderilip sefaletten kurtarılması (hatta zengin olmasının sağlanması)dır (Nesei, 1981, Zekât: 81-83; Müslim, 1979, Zekât: 95-96).

böbürlenmek ve servetinin çokluęuyla arkadaşlarına karşı gururlanmak için çalışıyorsa, onun çalışması şeytan yolundadır” (Gazali, 1979: 4/9)¹⁰.

İnsanın en değerli varlığı hiç şüphesiz iz-zet-i nefsidir; bugünkü tabirle onuru, şerefi, vakarı ve haysiyetidir. Onurunu kaybeden birinin sahip olduęu dięer varlıkların hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla, insanın koruması gereken öncelikli varlığı onurudur. Kendi onuruna, vakarına ve haysiyetine saygı duymayanın başkasından saygı beklemesi de anlamlı olmayacaktır. Kaldı ki, kendi onuruna ve vakarına saygı duymayan birine de hiç kimse itibar etmeyecektir.

Anadolu kültüründe *kötü komşu* ya da *mu-hannet* diye bir tabir vardır. Kapısına gelen ihtiyaç halindeki komşusunu geri çevirir veya geri getirmesi geciktiğinde ‘daha doğurmadı mı?’ der ya da en küçük bir sorun yaşandığında hemen başına kakar. Bundan dolayı, insanlar genellikle ‘Allah hiç kimseyi muhannete muhtaç etmesin’ diye birbirine dua eder; hatta ‘muhannete muhtaç olmaktansa Allah canımı alsın’ diye yakınıdır. Eskiden bazı kadınlar eşi tembellik yapan, düzenli bir işi olmayan, çalışmayan ve evine yeterince gelir getirmeyen kocalarına kendilerini muhannete muhtaç etmemesi, çoluk çocuğunun onurunu zedelememesi için yalvarır, yakarır; hatta bu yönde daha fazla gayret sarf etmesi için araya ailenin ve mahallenin büyüklerini sokarlardı. ‘Evi dişi kuş yapar’ sözü de aynı doğrultuda Anadolu kadınının eşinin ve kendisinin kazancına sahip çıkmasını ve ailesini başkasına muhtaç etmemek için havâic-i asliye-

den olan bilhassa mesken ihtiyacını hal-letme konusundaki hassasiyetini ifade etmek için kullanılır.

Hız. Peygamber de bir hutbe iradında Cenab-ı Hakkın diliyle bazı arkadaşlarına bazı hususları öğretmesi gerektiğini söyler ve iradın bir yerinde; “... *Cehennemlikler de beştir: ... (iyi ya da kötü her şeyin peşinden koşan) ailesini ve servetini umursamayan (kaygısız)*¹¹ ...” (Müslim: 2865; Ahmed, IV: 162; sunnah.com) der. Başka bir ifade ile, tembellik edip, ailesinin geçimini ihmal eden ve onları başkasına muhtaç eden kişinin cehennemlikler arasında olduğu ifade edilmiştir. Çevremizde bu şekilde tembel, girdiği işte kaytaran, sahtekarlık yapan, hırsızlık yapan, işyerine uygun hareket etmeyen, huzursuzluk çıkaran; ardından da işsiz kalan birçok kimseyi görürüz. Bu gibi sorumsuz kişilerin bedelini maalesef ailesi ve çocukları maddi manevi olarak öderler. O aile huzurlu olmaz; ya sürekli kavga ile devam eder ya dağılır veya daha kötü şekilde sonuçlanır. Ayrıca, o şekilde yetişen çocuklar daha sonra mutlu bir aile yuvası, huzurlu ve başarılı bir iş hayatı kurmakta zorlanırlar, hatta topluma uyumları da genellikle sorunlu olur. Kısacası, bastırılmış psikoloji ile yetişen çocukların asabi ve intikam hırsı ile davranma potansiyeli yüksek olur.

Bu konuda Anadolu insanının irfanını yansıtan bazı türkü sözlerinde muhannet konusu dile getirilir. Nurettin Dadaloęlu’nun yazarı olduğu aşığıdaki meşhur türkünün sözleri herhalde bu hissiyatı çok güzel ifade eder:

*Kadir Mevlam senden bir dileğim var:
Beni muhannete muhtaç eyleme.*

¹⁰ Taberânî, Ka'b b. Acre'den zayıf bir senetle rivayet etmiştir.

¹¹ Halk arasında ‘kolay akıllı’ ya da ‘yeğın akıllı’ kimse denir ve gerçekten de hesabını-kitabını bilmez; kazancının kıymetini bilmez, ailesini geçindirmekten aciz, zayıf karakterli zavallı bir kişidir.

*Eđer muhannete muhtaç eylersen,
Kara topraklara gark eyle beni.*

*Muhannetin suyu bulanık akar,
Aktığı yerleri sel olur yıkar.
İyilik etmeden başına kakar,
İşte böylesine muhtaç eyleme.*

*Muhannetin sözü zehirden oktur,
Hüsnü kereminle rahmetin çoktur.
Sağ elin sol ele faydası yoktur,
Sağ gözü sol göze muhtaç eyleme.*

Bu hususta Osmanlıca hat sanatı ustalarının severek yazdıkları güzel bir temenni (dua) vardır:

*Ya Rab! Beni bana muhtaç etme!
Muhtaç isem, ancak Sana muhtaç olayım.*

Bir başka güzel deyiş şöyledir:

*Ne muhtacına muhtaç olayım,
Ne de muhtacının başına taç olayım.*

Aynı derin irfanı Türk hat sanatı levhalarında da görmek mümkündür. Nitekim sık kullanılan ve hadis olduğu belirtilen meşhur bir güzel deyiş vardır: “*el-Kâsibu Habibullah*”; yani, “çalışan/kazanan Allah’ın dostudur”¹². Bu güzel ifade büyük hattat Sami Efendi tarafından 1314/1898 yılında bir *celi taliyk* hat levhası olarak yazılmış ve *İstanbul Kapalı Çarşı*’nın 9. Kapısı olan *Fesçiler Kapısı* üzerine yerleştirilmiştir. Levha orijinal haliyle hala durmaktadır (Şekil 1).



Şekil 1: “el-Kasibü Habibullah” Hat Levhası

Kaynak: <https://www.facebook.com/istanbul-100843060022782/photos/a.435701183203633/1423426927764382>.

Günümüzde hala insanlar kimseye muhtaç olmadan helal yoldan kazançlarını temin edip, geçimlerini sağladıklarını, çocuklarını o şekilde okuttuklarını baş-göz ettiklerini (evlendirdiklerini), oturdukları evi o şekilde aldıklarını çocuklarına ve dostlarına gururla anlatmak için, önce bu fırsatı kendilerine bahşeden Yaradan’a şükrederek, onurla bahsederler: ‘Allah’a şükür elimin emeğiyle, bileğimin gücüyle, elimin nasırıyla, alnımın teriyle, gözümün nuruyla yoğurarak kazandım’. Yani, onurlu bir Müslüman, alnı dik onurlu bir yaşam için helal lokmasını haramla karıştırmamaya dikkat eder. Anadolu insanı güvenilir, mert kişiler için ‘helal süt emmiş’ derler. Gerçekten de Anadolu kadını çocuğunu mümkün olduğunca abdestli olarak emzirmeye dikkat ederdi. Ne kadar zor olursa olsun, kişinin şartları zorlayarak

¹² Ünlü Hattat Sami Efendi (1838-1912) tarafından 1903 yılında yazılan ve Türkp petrol Vakfı Kütüphanesi’nde muhafaza edilen 50x135 cm ebadında *celi taliyk* levhadır. Kaynağı belirtilmeden hadis olarak belirtiliyor (Derman, 1990: 33); ancak, araştırmalarımız sonucunda kaynağına ulaşamadık. Yine Sami

Efendi tarafından 1314/1898 yılında *celi taliyk* olarak yazılan aynı hat levhası *İstanbul Kapalı Çarşı*’nın 9. Kapısı olan *Fesçiler Kapısı* üzerinde orijinal haliyle hala durmaktadır (gambarkalig-rafi.com).

kendi işini kendisinin görmesinin en iyi yol olduğunu anlatmak için halk arasında kullanılan bir diğler anlamlı Anadolu deyişii daha vardır: Kurda sormuşlar; ‘neden boyunun kalın?’ diye... O da: ‘işimi kendim görürüm de ondan’ demiş, derler.

Bu vesile ile, sokaklarda, alışveriş merkezlerinin kapısında, park yerlerinde ve cami avlularında el açıp dilenmek yerine, çöplerdeki atıklardan kâğıt, şişe, kutu, kapak, demir ve metaller gibi geri dönüş malzemeleri toplayıp bunları satarak geçimini temin eden bu onurlu insanları yermek yerine takdirle karşılamak, yukarıdaki hadislerin ruhuna uygun olarak tam anlamıyla Müslümanca bir tavır olacaktır. Bunun da ötesine geçip, imkânı olanların bu haysiyet timsali insanların elinden tutup işe almaları erdemli bir davranış olacak; aksi yönde hareket edenler için de örneklik teşkil edecektir. Böylece Müslümanlar ‘Allah’tan sakınmalarının’ (Maide: 2) gereği olarak kendi aralarında ‘iyilikte ve takvada yardımlaşmayı ve yarışmayı’ (Maide: 2) teşvik ederek; ‘iyiliğın hâkim olmasına ve kötülüğün ortadan kalkmasına’ (Ali İmran: 104) katkı sağlamış olacaktırlar. Zira bu davranış tarzı, esasında ‘kurtuluşa erebilmeleri için’ (Ali İmran: 104), sosyal ve iktisadi olarak ‘birbirlerini hayra davet etmeleri’ (Ali İmran: 104) gerektiğinin bilincinde olan erdemli bir toplumun tipik bir karakteristik özelliğidir.

4. Helal Kazanç, Pazar Yerleri ve Tevekkül Anlayışı

Kur’an’ın ve hadislerin ruhunu, Hz. Peygamber’in, ashabının ve diğler peygamberlerin yaşam tarzları ile tabiin ve daha sonraki asırlardaki İslam medeniyetlerinden süzülüp gelen müktesebat Müslümanların hak, hukuk ve ahlak temelli meşru (helal) yollardan kazanç peşinde koşması gerekti-

ğini, pazar yerlerinin iyi değlerlendirilmesinin önemine işaret etmişler ve bu doğrultuda hisbe, narh ve fütüvvet-ahilik gibi kurumsallaşmış uygulamalara gitmişlerdir. Esasında, pazar yerleri hak, hukuk, ahlak ve rekabet ilkeleri çerçevesinde işletilir ve denetlenirse, rızkın bereketlendiğı mekanlara dönüşür ve “rızkın onda dokuzu ticarettedir” (ibni Hacer el-Askalani, VII: 352; akt. Kallek, 2012: 134) hadisi buralarda oluşur.

Örneğın, tabiinin büyük alimlerinden Ebu Kulûbe’nin bir öğrencisine ‘pazar yerlerinden ayrılmamasını, alışverişe devam etmesini; çünkü zenginliğın insanlara muhtaç olmadan afiyet içinde yaşamak olduğunu’ söylemesi önemli bir tespittir (Gazali, 1979: 4/13). Yine aynı zatın bir başkasına: “Seni maişetini temin etmek için çabalar-ken görmem, seni mescidin köşesinde görmemden daha sevimli gelir bana” demesi, gerçek İslami bakış açısını ortaya koymak bakımından çok değlerlidir (Gazali, 1979: 4/14). Zira tabiin uleması, Peygamber’in ashabını görmüş ve birinci elden Kur’an’ın ve hadislerin anlamını öğrenme fırsatı bulmuşlardır.

Zaten Kur’an “namaz kılındı mı artık yer-yüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasip arayın...” (Cuma: 10); ama “... Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır” (Cuma: 11) buyurmuştur. Peygamber Efendimiz de bunu teyiden Hz. Ömer’den gelen bir rivayetle şöyle buyurmuştur: “Siz Allah’a hakkıyla tevekkül edebilseniz, sizleri de kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırırđı: Sabahleyin aç çıkar, akşama tok dönerdiniz” (Tirmizi, Zühd: 33). Bu hadis İslam’ın iktisadi hayata, çalışmaya, alın terine ve tevekküle bakışını net olarak anlatmaktadır. Zira insanlar da kuşlar gibi geceyi tam olarak istirahat vakti olarak değlerlendirip, gündüzü de sabahın erken saatinden itiba-

ren rızık aramaya ayırıp tüm imkanları kullanarak gayret sarf edip, gerisini Allah'a bırakarak tevekkül, şükür ve kanaat etse-lerdi, onlar da akşam olduğunda rızıkla-ryla tok dönerlerdi. Ama geceyi başka amaçlarla kullanıp, sabah vakitlerini uyku halinde, günün geri kalanını da tembellikle veya verimsiz olarak geçirip, ardından da ele geçene kanaat getirilmez, nankörlük edilirse, önümüze İslam'ın özü ile hiç alakası olmayan bir hayat tarzı çıkmış olur. Çünkü, İslam inancına göre, rızıkın bereket-lenmesinin (ziyadeleşmesinin, iktisadi ola-rak büyümenin) temel şartı, elde edilen ka-zanca şükredilmesidir: "... *Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım...*" (İbrahim: 7).

İnanmak gerekir ki, Müslim'de yer alan bir hadiste de belirtildiği gibi, Allah'ın mülkü, gücü ve rahmeti sonsuz olduğu için, insan-ların tüm taleplerini karşılasa bile bu ondan

kayda değer bir eksikliğe yol açmayacak-tır¹³. Zaten "... *her şeye kadir*" ve "... *dile-diğini hesapsız rızıklandıran*" (Ali İmran: 26-27), "... *dilediğine rızıkını bollaştıran da daraltan da...*" (Zümer: 52; Ra'd: 26), "... *kullarından dilediğine rızıkı seren de kı-san da...*" (Ankebut: 62) O değil midir?¹⁴

5. Hz. Peygamber'in Kendi Hayatından Örnekler

Peygamber Efendimiz Allah'ın lütfuna ve ashabının kendisi için her şeyi yapabilece-ğine rağmen, kendisinin ve ailesinin tüm ihtiyaçlarını tıpkı daha önceki peygamber-ler gibi, kendi el emeği ve alın teri ile kar-şılamış ve ihtiyaçlarını çoğu defa asgari se-viyede temin edebilmiştir. Dolayısıyla, her konuda olduğu gibi bu konuda da ümmet-ine güzel örnek ('*üsve-i hasene*') olmuş-tur. Nitekim bir Yahudi ile yaptığı ticaret bunun en güzel örneğidir. Buhari'nin Enes bin Malik'ten aktardığı bir hadisi şerifte

¹³ Ebû Zer'den rivayetle, Hz. Peygamber Allah-u Teala'dan yaptığı rivayete göre şöyle buyurmuştur: "*Ey kullarım! Ben zulmü kendime haram kıldım ve sizlere de haram kıldım. Dolayısıyla, asla zulmet-meyin. Ey kullarım! Hepiniz delalet üzeresiniz, hi-dayet verdiğim hariç. Dolayısıyla Benden hidayeti isteyin Ben de vereyim. Ey kullarım! Hepiniz açsınız, doyurduğum hariç. Dolayısıyla, Benden doyur-lamak isteyin, Ben de doyurayım. Ey kullarım! He-piniz çıplaksınız, giydirdiğim hariç, dolayısıyla Benden giydirilmek isteyin, giydireyim. Ey kulla-rım! Hepiniz gece-gündüz günah işleyip duruyorsu-nuz ve Ben de bütün günahları bağışlayayım. Dola-yısıyla Benden istiğfar isteyin Ben de bağışlayayım. Ey kullarım! Bana zarar verecek herhangi bir zarar veremezsiniz. Aynı şekilde fayda verecek bir iyilik de yapamazsınız. Ey kullarım! Eğer sizin baştan sona hepiniz insanların, cinleriniz, en takvalı ku-lun hâli üzere olmuş olsanız, bu Benim mülkümden bir şeyi artırmaz. Ey Kullarım! Eğer sizin baştan sona hepiniz insanların, cinleriniz, en kötü kalpli kulun hâli üzere olmuş olsanız, bu Benim mülkümden bir şeyi eksiltmez. Ey kullarım! Eğer sizin baş-tan_sona hepiniz insanların, cinleriniz bir hâl üzere olup, Benden bir şeyi isteseler, Ben de hepi-nizin istediğini versem, bunun Benim mülkümden eksilteceği, bir iğnenin denize sokulup çıkarılması durumunda alacağı sudan fazla değildir. Ey kulla-*

rım! Bunlar ancak sizin amelleriniz olup, sizin (he-sabınıza) sayıyorum, sonra da size karşılığını vere-ceğim. Dolayısıyla her kim bir hayır görürse Al-lah'a hamd etsin. Kim de bundan başkasını görürse ancak kendi nefsinin kinasın" (Müslim, Birr: 55).

¹⁴ Ya da başka bir Surede ifade edildiği gibi; "... *bi-lesiniz ki hidayetime uyan artık ne sapar ne de bed-baht olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mut-laka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz*" (Taha: 123-24). Taberi Tefsiri'nin yorumuna göre, bu ayette bahsedilen "*Allah'ı anmaktan yüz çevirme, Allah'ı inkâr etme, O'nun gösterdiği yolu beğenmeme, öğütlerine ku-lak asmama gibi manalarla açıklanmıştır*". Yine bu-rada geçen '*maişeten danken*'; yani, '*dar bir geçim*' ya da '*meşakkatli/sıkıntılı hayat*'ın mahiyetini ve nerede olacağını ilk dönem müfessirler farklı yo-rumlamışlardır. Bu sıkıntıların bu dünyada olabile-ceği gibi, kabir hayatı aşamasında veya âhirette ya-şanabileceği rivayetleri vardır. Dünya hayatında sı-kıntı çekildiği takdirde, bu kişilerin maddî açıdan bolluk içinde olsalar dahi, "inançsızlığın, yanlış he-deflere yönelmenin, haram yollardan kazanmanın verdiği psikolojik baskı altında büyük bir darlık ve sıkıntı hissedecekleri, Allah'ın hoşnutluğunu ka-zanma amacının mutluluğundan yoksun kalmanın ıstırabını tadacakları şeklinde" yorumlanmıştır (Ta-berî, XVI: 225-227; akt: Karaman vd., 2007: 3/658).

“rivayet olunduđuna gre, mřrn-ileyh demiřtir ki: (Bir def’a elimde) bir arpa ekmeđi ve bir miktar bayat yađla Neb (sav) `e vardım. (O sırada) Neb (sav) (demir) bir zırhını Medne `de bir Yahudiye rehnederek ondan ailesi(ni infk) iin (vde ile bir miktar¹⁵) arpa almak zere idi. Bu halde Reslullah `ın: “Muhammed (sav) `in ehl-i beyti yanında ne bir s¹⁶ buđday, (ne de) bir s ` dne akřamlayabildi”, buyurduđunu iřittim. (Enes devamla): Hakkaten Reslullah `ın hnedn iinde (lzm `l-infak) dokuz kadın vardı, (diyor)” (Buhari, By: 966; Nesei: 4584, 4585, 4625-26; Tirmizi, By: 1215).

Hadisten de anlařıldıđı gibi, Hz. Peygamber ailesinin geimini temin iin bir Yahudi`den vadeli olarak bir miktar arpa alıyor ve karřılıđında da zırhını rehin olarak bırakıyor. Hadisin devamında ise, Rasulullah`ın ailesinin ok az miktarda buđday ve dne (tahıl) ile gn geirdiđi ifade ediliyor. Hatta hanesinin buđunn l birimi ile hibir gn  kilo buđday ve dane ile akřamlamadıđı ifade ediliyor. Hz. Peygamber`in etrafında kendisi iin her řeylerini feda etmeye hazır birok yakın ařab ve akrabaları varken bir Yahudi`den borlanması, etrafındaki hi kimseye yk olmamak, minnet duygusu tařımamak ve kt kanaat de olsa tamamen kendi el emeđi ile geinmeyi tercih etmek istemesinden kaynaklanmıřtır (Zebidi, 1980: 6/368). Gerekten de İbni Abbas řyle demiřtir: “Raslullah vefat etti, O`nun zırhı ailesi iin aldıđı yirmi lek arpa karřılıđında rehin edilmıřti” (Tirmizi, By: 1214; Nesi, By: 83; İbn Mce, Rhn: 1).

Yine Hz. Âiře`den rivayet edilen bir hadise gre; “Raslullah`ın iki tane kalın kumařtan elbisesi vardı, oturduđu zaman terlerdi ve bu iki elbise onun sırtında ađırlık yapardı. Derken, falan Yahudi`nin řamdan kumařları gelmiřti. Ben de dedim ki: O Yahudi`ye birisini gnderip veresiye elbise satın alsan dedim. Elbise almak zere adam gnderilen Yahudi: ‘Muhammed`in maksadını biliyorum, o benim malımı ve paralarımı dolandırmak istiyor’ dedi. Bunun zerine, Raslullah řyle buyurdu: ‘O Yahudi yalan syledi. nk benim Allah`a karřı daha fazla sorumluluk bilinci iinde olduđumu ve emanete en ok riayet eden olduđumu ok iyi biliyor” (Tirmizi, By: 1213; Nesi, By: 70).

Bu hadislerden anlařılıyor ki, Hz. Peygamber Cenab-ı Hakkın kendisini ‘alemlere rahmet olarak gnderdiđini’ (Enbiya: 107) ve ‘Allah`ın insanları sevmesi iin kendisine tabi olmaların řart kořtuđunu’ (Ali İmran: 31) ve ařabnın kendisi iin her řeyi yapabileceđini (ana-babalarını bile feda edebileceklerini) bildiđi halde, (Tirmizi, By: 1215)`de de bahsedildiđi gibi, tm ihtiyalarını kendi el emeđi ve alın teri ile karřılıyor ve temel ihtiyalarını asgari seviyede bile olsa temin edebiliyordu. İhtiya duyduđu aslı bir eřyayı ancak vadeli olarak alabiliyor ve bu trden bir alıřveriři de uygun buluyor. Ama muhatabı art niyetle ithamda bulununca, onurunu her řeyin zerinde tutuyor ve almaktan vazgeiyor. Bu arada da ykmllklerine karřı sorumluluk bilincinin ve emanete riayetkr olduđunun altını izerek, alacaklı borlu iliřkisinde gven duygusunun ne kadar nemli olduđunu ifade ediyor.

¹⁵ Tirmizi`nin rivayetinde “... yirmi lek arpa karřılıđında ...” (Tirmizi, By: 1215) diye gemektedir.

¹⁶ Sa`, 1040 dirhemlik bir hububat leđi (kile) olup, lkelere, blgelere ve hatta mezheplere gre farklılık arz etse de buđun 1 sa` yaklařık 3 kilogram ađırlıđa tekabl eder.

Unutmamak gerekir ki, Hz. Peygamber'in vazifesi sadece kendisine gönderilen vahyi tebliğ etmekten ibaret değildi; tebliğ ettiđi dine insanları davet etmek, dinin esaslarını açıklayıp bizzat yaşamak, içinde yaşadığı toplumu bu esaslar doğrultusunda yönetip yönlendirmek ve kıyamete kadar esas alınacak yeni bir toplum modeli oluşturmak da onun görevleri arasındaydı. Modern zamanların diliyle söylemek gerekirse, Peygamber'in temel işlevi, cahiliye döneminin tüm bireysel ve kurumsal dinamiklerini vahyin esasları doğrultusunda dönüřtürmek olmuřtur. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de: "Andolsun ki, Resulullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuřmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir" (Ahzab: 21).

Müşrikler sık sık kendileri gibi bir 'beşer' olduđu için inanmayıp (İsra: 94), iğneleyici hatta kırıcı ve hakaret edici bir üslupla saldırsalar da O bıkmadan, usanmadan hatta memnuniyet ve vakar içerisinde her vesile ile 'kul' olarak gönderildiğini, Allah'ın kulu ve rasulü olduđunu söylerdi. Nitekim Müslümanlar da namazlarında her tahiyata oturduklarında tahiyat duasının sonunda 'Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Onun kulu ve rasulü olduđuna şehadetlerini' tekrarlarlar.

Bu hususta çarpıcı bir rivayete göre, Hz. Peygamber'in eři Hz. Aiře'ye Hz. Süleyman gibi daha önceki bazı hükümdar (kral) peygamberler gibi 'melik peygamber' veya 'kul peygamber' olma hususunda serbest bırakıldıđını, ama kendisinin kul peygamber olmayı tercih ettiđini söylemiştir: "Ya Aiře! Eğer Ben istesem, altın dađları arkamdan benimle birlikte yürür gelir. Nitekim bir melek, bana gelerek: 'Rabbinin

sana selamı var; hükümdar bir peygamber¹⁷ olarak mı, yoksa kul bir peygamber olarak mı yaşamak istersin?' diye sordu. Meleğin yanında bulunan Cebrail, Bana mütevazi olmayı tercih etmemi işaret etti. Ben de kul bir peygamber olarak yaşamayı tercih ettiđimi söyledim" (Beyhaki, Suabu'l-İman: II/166; Acluni, Keřfü'l-Hafa: I/18; akt. Dölek, 2004: 185; Ceyhan, 2013: 530). Hz. Aiře der ki, artık o günden sonra bir daha bađdař kurup sofraya iyice yerleşerek yemek yemediler ve şöyle bu yurdular: "Kulun yediđi gibi yer, kulun oturduđu gibi otururum". Bir başka hadiste de Hz. Peygamber "... Ben Allah'ın kulu ve Rasulüyüm ..." (Müslim, Zekât: 135, Cihad: 84-85; İbni Hanbel, III: 154) demiřtir.

Hatta bir defasında kendisini görünce heyecandan titreyen birini sakinleřtirmek için şöyle demiřtir: "Sakin ol. Ben bir kral deđilim. Ben ancak kurutulmuř et yiyen bir kadının ođluyum!" (İbni Mace, Et'ime: 30). Benzer bir hadis de Hz. Ömer üzerinden aktarılmıřtır. Büyük Halife minberden Müslümanlara şöyle seslenmiştir: "Ben Peygamber'i şöyle buyururken işittim: 'Hıristiyanların Meryem ođlunu (İsa'ı) övmekte ařırı gittikleri gibi siz de beni övmeye ařırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için bana 'Allah'ın kulu ve resülü' deyin" (Buhari, Enbiyâ: 48).

6. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada sadece helal kazancın meşruiyetinin altında yatan temel dinamikler olarak insanın fitratının/tabiatının ya da yaradılıř formatının buna uygunluđu, dolayısıyla insanın muhannete muhtaç olmayıp onurunu/şerefini koruması için el emeđine ve alın terine dayalı olarak hak etme esaslı

¹⁷ Hz. Davud ve ođlu Hz. Süleyman hem kral (hükümdar) hem peygamber idiler.

bir kazanç yolu benimsemesi üzerine bazı ayet ve hadisler dikkate alınarak bir iktisadi tahlil yapılmıřtır. Bu alıřmaya dahil edilmese de helal kazanç konusunda ok daha kapsamlı alıřmalarımızın yakında tamamlanmasını mit ediyoruz.

alıřmanın sonucunu kısaca zetlemek gerekirse, İslam'da kazancın meřruiyeti onun helal olmasıyla; yani, İslami kurallar dikkate alınarak elde edilmesiyle bir anlam ifade eder. Kiřinin dindarlıđının kalitesi ve onuru da nemli lde kiřinin kazancının helalliđine bađlıdır. Resmi dzenlemelere gre meřru olarak grlen bazı faaliyet alanlarının, gelir kaynaklarının, iř yapma biimlerinin İslami bir hayat tarzında meřru/helal olarak addedilmesi sz konusu olmayabilir. Kaldı ki, cari hukuk ve dzenlemeler ya da rf ve adetler bakımından meřru kabul edilen her Őey İslami aıdan makbul olmayabilir. Zira İslam nazarında bir fiilin bu sayılan ller muvacehesinde meřru ve yasal (hatta helal ruhsatı) olması onun ahlaki olduđu anlamına da gelmez. nk, sekler bir sistemde cari hukuk dzeninin ve diđer kamu dzenlemelerinin kendine gre bir meřruiyet ve ahlaki dřncesi olsa da İslami anlamda bir ahlakilik ve helallik kaygısı olmaz.

Unutmamak gerekir ki, İslam iktisat dřncesi tam anlamıyla ahlak temelli bir hayat biimini vazeder. Bu itibarla, bir Mslmanın kazancının ya da rızkının meřruluđu ya da helal oluřu, elde ediliř biiminin ne lde el emeđine (alın terine, gz nuruna, el iřine) dayandıđına bađlıdır. Kazancın meřruiyetini el emeđiyle irtibatlandırırken sa-

dece kol gcne bađlı iřlerle sınırlı dřnmek gerekir; mal, hizmet ve bilgi sektrlerinde yrtlen ve artım ođu yksek teknolojiye dayalı alanlarda gsterilen abayı da iine alan bir tanımlama olduđunu zellikle belirtmekte fayda vardır. Dolayısıyla, kazancın kullanma veya tktme hakkının meřru olabilmesi iin, kaynađının hakkaniyet esasına (hakkını vererek elde edilmesine, liyakate) dayalı olması beklenir. Gnmz Mslmanlarının hemen her alanda İslami esaslara uygun yollarla kazanç elde etme konusunda byk zafiyet gsterdikleri bilinmektedir. Bu durum ne yazık ki, insanların zaman zaman İslam hakkında haksız ve yersiz bazı ithamlarda bulunmasına sebep oluyor. Oysa Mslmanların kendilerini bu hassasiyeti olmayanlarla, iřlerini de hkim kapitalist uygulamalarla mukayese ederek bir meřruiyet arayışında olmalarının asla bir geerliliđi olmayacaktır. İktisadi terminolojide kullanıldıđı gibi, her Őeyin/nimetin bir bedeli var, elbette Mslman olmanın da bir bedeli vardır.

řair Nb'nin řu beyitleri Peygamberi ge-
leneđi olduka gzel anlatmaktadır:

*Yime minnetle olursa nimet,
Koklama gl k'ola by-ı minnet.*

*Sana bir Őey birisi virse eđer,
Alma mstađni ol iy cn-ı peder!¹⁸*

Koca Ragıp Pařa ise, aynı gzellihte řoyleder:

*ekerim kh-ı girn-ı gamı Kf olsa veli,
Tk eder tkatimi zerrece br-ı minnet...¹⁹*

¹⁸ Bugnk dile tahvil etmek gerekirse: Minnet ile olan nimeti yeme, hatta kokusunda minnet olan gl bile koklama! Ey babasının canı! Eđer sana birisi bir Őey verirse sakın alma, tokgzli ol! (<https://somuncubaba.net/edebiyat/hikmet-sairi-nabiden-oglu-hayriye/>).

¹⁹ Bugnk dile sylemek gerekirse: znt ve kederin dađ gibi ađır ykn Kaf Dađı kadar dahi olsa ekerim. Ancak minnet yknn zerre kadarına bile tahamml edemem, o benim gcm yerle bir eder" (Solmaz 2016: 15).

Ferid Kam'ın ifadesi ise, rızık temininde Müslümanın onurlu duruşunu çok güzel anlatır:

*Rızık için bir ferde yoktur minnetim,
Kendi sa'yimdir veliyyü'n-nimetim.*

Rızık ve ikbal kaygısı ile Allah'tan başkasına minnet duyan bir kişi esasında sadece kendi onurunu zedelemiş olmaz; aynı zamanda Allah'ın Rezzak sıfatıyla tek ve gerçek rızık verici olduğuna dair imanının zaifiyetiyle de alakalı bir meseledir. Bu durum ise, tevhit inancının en temelinde olan rızka iman konusunun sağlam olmadığına işaret eder. Zira rızka imanı zayıf olan birinin tevhit inancı da zayıf demektir. Buna ilave olarak, rızık kaygısıyla başkasının minnetine sığınan kişi hakkı olmayan, uzmanlık dışı bir göreve de talip oluyor demek olduğu için, liyakatsizliğin getireceği etkisiz iş yapmanın, görevle ilgili aksamaların, kaynak israfının ve başkalarının hakkını gasp etmesinde vebalini almış olacaktır.

Bir hususun daha altını çizmekte fayda mülahaza ediyoruz: O da bu konunun mümkün olduğunca bireysel hayatta naslarda açıkça ifade edilenlerin hassasiyetle tatbik edilmesine gayret etmek yararlı olacaktır. Hz. Peygamber'in hayatından örnekler bu maksatla çalışmaya dahil edilmiştir. Metinde de açıkça belirtildiği gibi, Müslümanlar Cenabı Hakkın alemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimizi örnek almak istiyorlarsa (ki, bu bir tercih değil, zorunluluktur), onun hayatını mutlaka iyi anlayıp ona göre hareket etmeleri gerekir. Şartların farklılığı elbette önemli, ama ana çerçeve belli; samimi olunduğu müddetçe herkes neyin meşru (helal ve ahlaki) neyin gayri meşru (haram ve gayri ahlaki) olduğunu gayet iyi bilecektir. Zira en üst mahkeme, yani temyiz makamı Müslümanın kendi vicdanıdır. Bize göre, bunun en doğru ve en basit kıstası da yine o gerçek insan-ı kamilin koyduğu çarpıcı ölçüdür:

“Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz” (Tirmizî, Sıfatü'l-Kıyâme: 59). Görüldüğü gibi, kişi başkası yaptığında meşru/helal/ahlaki bulmadığı ve kıyasıya eleştirdiği şeyleri yapmaz ise, sorun çözülmüş olur. Yani, kendi bahçesindeki elmayı izni olmadan başkalarının almasını istemiyorsak, biz de başkasının elmasını bu şekilde almamamız gerekiyor.

Kanaatimizce bu tarz teorik çalışmaların son yıllarda hızla artan İslami iktisat çalışmalarının özüne dair önemli katkı sunacağı kanaatindeyiz. Zira İslam iktisadı çalışmalarının temel kaynaklara, ilkelere ve değerlere yeterince vakıf olmadan salt ülkeler ve sektörler üzerinden örneklerle veri-odaklı basit ekonometrik yöntemlerle çalışılması, karşılaşılan sorunlara kalıcı çözümler üretmek yerine, sadece yayın yapanların günübirlik kariyerlerine bazı şahsi katkılar sunmakla sınırlı kalma riski taşımaktadır. O bakımdan, İslam iktisadı çalışanların temel kaynakları anlamaları, buna imkanları elvermiyorsa, bu konularda yetkinliği olan kişilerle iş birliği yapmaları büyük yarar taşımaktadır.

Helal kazanç ya da halk diliyle *helal lokma* konusunda kelamcılarının ve fakihlerin tartıştığı pek çok mülahaza söz konusu olduğu malumdur. Dolayısıyla, ilgili hadisler yorumlanırken, elbette bu konudaki ayetlerden de yararlanılması gerekir, zira hadisler esas olarak ayetlerin manasını tamamlama ve tefsir etme gibi bir özelliğe sahiptir. Tabii temel metinlerden hareketle günümüze dair tespitlerde bulunmak gerekir. Akademik çalışmalardan beklenen de bu olmalıdır. Ancak, bu çalışmanın akademik olarak hadis disiplini üzerine çalışan biri tarafından değil, İslami iktisat üzerine kafa yoran biri tarafından ele alındığının belirtilmesinde yarar vardır. O bakımdan, çalışmanın İslami iktisat alanında çalışanların dikkate

alabilecekleri bir kaynak alıřması olma potansiyeli tařımını ümit ediyoruz. Bu tür alıřmalarda en hassas meselenin ayet ve hadislerin dođru kaynaklardan alınması ve konuların uzmanı ilim ehlinin görüşlerinin dikkate alınmasıdır. Dolayısıyla, zaman zaman başka kaynaklardan yararlanılsa da alıřmada ele alınan hadisler esas olarak *Kütüb-i Sitte* diye bilinen altı temel hadis kaynađından alınmıř ve oralarda yer alan dođrudan konuyla ilgili tüm hadisler mümkün olduđunca dahil edilmiřtir. Hadisler incelenirken, daha sistematik bir analiz yapabilmek için konular alt bařlıklar halinde ele alınmıřtır.

7. Kaynaklar

Babaođul, M. vd. (2018). *Türkiye İsrâf Raporu*. Ticaret Bakanlıđı. <https://tuketici.ticaret.gov.tr>, Son Eriřim Tarihi: 29.4.2022.

Ceyhan, S. (2013). Zühd. *TDV İslâm Ansiklopedisi*, 44: 533-535.

uhadar, M. (2009). *Hikmet Pınarları*. Önder Ofset Matbaacılık, Kayseri.

Dölek, A. (2004). Hz. Peygamber'den "Kul" Diye Bahsedilmesinin Anlamı: Hadisler Iřığında Bir Deđerlendirme. *İslami Arařtırmalar Dergisi* 17 (3): 184-191.

el-Hüseyni, M.A.N. (2016). *Tac Tercemesi ve řerhi*. Cilt 2. Çev. Öztürk, A., İstanbul: Kahraman Yayınları.

Erdem, E. (2016). Sanayi Devriminin Ardından Osmanlı Sanayileřme Hamleleri: Sanayi Politikalarının Dinamikleri ve Zafiyetleri. *Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi* 48: 17-44.

Gazali, İ. (1979). *İhya-ı Ulum-id-Din*. Cilt 4. Çev. Arslan, A., İstanbul: Arslan Yayınları.

Kallek, C. (2012). Ticaret. *TDV İslam Ansiklopedisi*. 41: 134-144.

Karaman, H., ađrıcı, M., Dönmez, İ.K., ve Gümüř, S. (2006/2007): *Kur'an Yolu: Türke Meal ve Tefsir*. 5 Cilt. Ankara: Diyanet İřleri Bařkanlıđı Yayınları.

Kuzgun, ř. (1997) Hanif. *TDV İslam Ansiklopedisi*. 16: 33-39.

Solmaz, S. (2016) Koca Ragıp Pařa'nın řiirlerinde Kültürel Bellek Yansımaları. *.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 25 (4): 177-194.

řeybani, İ.M. (1993). *Kitabü'l Kesb: İslam İktisadında Helal Kazan. řerh*. Serahsi, ř.E. Çev. Baktır, M., İstanbul: Seha Neřriyat.

Ünlü, D.E. (12.4.2021). İsrâf Ettiđimiz Gıdanın Farkında Deđiliz. *Dünya Gazetesi*; <https://www.dunya.com/kose-yazisi/israf-et-tigimiz-gidanin-farkinda-degiliz/617563>. Eriřim: 30.4.2022.

Yeřilyurt, T. (2005). Kur'an Iřığında İnsanın Bireysel Sorumluluđu (Günah ve Sevap). *Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*. 10 (1): 37-50.

Yazır, E.H. (1971). *Hak Dini Kur'an Dili*. Eser Kitabevi, İstanbul.

Zebidi, A.b.A. (1980). *Sahih-i Buhari Muh-tasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve řerhi*. Cilt 6. Tercüme ve řerh: Miras, K., Ankara: Diyanet İřleri Bařkanlıđı Yayınları.