

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Yıl : 1966

Cilt : XIV



Yayın Komisyonu :

Prof. Dr. Hüseyin YURDAYDIN, *Dekan*

Ord. Prof. Hilmi Ziya ÜLKEN, *Başkan*

Prof. Dr. Mehmet TAPLAMACIOĞLU

Prof. M. Tayyib OKİÇ

Doç. Dr. İbrahim Agâh ÇUBUKÇU

Doç. Dr. Bahriye ÜÇOK

Dr. Mehmet MAKSUDOĞLU, *Sekreter*

Yıl : 1966

Cilt : XIV

A N K A R A Ü N İ V E R S İ T E S İ

İLÂHÎYAT FAKÜLTESİ D E R G İ S İ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLÂHÎYAT FAKÜLTESİ
TARAFINDAN YILDA BİR ÇIKARILIR



DERGİMİZİN BU SAYISI,
ÖLÜMÜNÜN 400. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLE
KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN'IN
AZİZ HÂTIRASINA SUNULMUŞTUR



Kanuni Sultan Süleyman'ın Szigetvar seferine giderken Erdel beyi ii kabulu,
Bak. Feridûn Ahmed, *Nüzhetu'l-Ahbar der Sefer-i Szigetvar*, v. 16 b, TSMK, Hazine 1339.

İÇİNDEKİLER

Prof. Dr. Hüseyin YURDAYDIN, <i>Celâl-zâde Salih'in Süleyman-nâmesi</i>	1
Ord. Prof. Hilmi Ziya ÜLKEN, <i>L'amour Divine et La Danse Mystique</i>	13
Prof. M. Tayyib OKİÇ, <i>Hadiste Tercümân</i>	27
Doç. Dr. Cavit SUNAR, <i>Tasavvuf ve Kur'an</i>	53
Doç. Dr. İbrâhim Agâh ÇUBUKÇU, <i>Türk Filozofu Fârâbi'nin Din Felsefesi</i>	67
Doç. Dr. Bahriye ÜÇOK, <i>İslâmda Mûsiki Üzerine</i>	83
Doç. Dr. Hikmet TANYU, <i>Yahudiliğin Kutsal Kitapları ve Esasları</i>	95
Dr. Talât KOÇYIĞIT, <i>Ahâd Haberlerin Değeri</i>	125
Osman KESKİOĞLU, <i>İslâmın Bugününe Bir Bakış</i>	143
Fevziye Abdullah TANSEL, <i>Mehmed Nazmi Paşa</i>	155
Dr. Hüseyin ATAY, <i>İslâm Felsefesinin Doğuşuna Dair</i>	175
Dr. Mehmet MAKSUÐOĞLU, <i>Tunusta Dayıların Ortaya Çıkışı</i> ..	189
Dr. Mehmet MAKSUÐOĞLU, ظهور الديايات بالقطر التونسي	203
Osman KESKİOĞLU, <i>Ahmet Cevdet Paşa</i>	221
Süleyman ATEŞ, <i>Zikir</i>	235
Dr. S. al-MUNACCÎD, Çev.: Dr. M. HATİBOĞLU, <i>Arabça Yazmaların Neşir Kaideleri</i>	245
Prof. H. BODENSTEIN, Çev.: B. MAKSUÐOĞLU, <i>Yarının Öğretmeni Neleri Bilmelidir?</i>	263

Nekroloji :

- Fevziye Abdullah TANSEL, *Memleketimizin Açı Kaybı : Fuad Köprülü* 267

Kitap Tanıtma ve Tenkidleri:

“الْيَقِينُ بِالْقِرْبَىٰ إِذَا مَلَأَ الْمَدِينَاتِ أَهْلُكَهُنَّا بِالْجُنُوبِ”
 “الْيَقِينُ بِالْقِرْبَىٰ إِذَا مَلَأَ الْمَدِينَاتِ أَهْلُكَهُنَّا بِالْجُنُوبِ”
 (Büyük Kırk Meşhur Rüya-i İlahiyyatı, 12. Rüya)

“İSLÂMIN BUGÜNÜ”NE BİR BAKIŞ

OSMAN KESİOĞLU

Kahire Üniversitesi Müderrislerinden merhum Ahmed Eminin 1958 de yayınlanan “Yevm’ul-İslâm” adlı eseri İslâma umûmi bir bakış mahiyetindedir. Yazar, 1 ciltlik *Fecr’ul-İslâm*, 3 ciltlik *Duha’l-İslâm*, 4 ciltlik *Zohr’ul-İslâm* adlı eserleriyle İslâmdaki cereyanları, fikir dalgalanmalarını, mezheb ve firkaları etrafında anlatmış bulunuyor. Bu son eseri o silsilenin devamından ziyade, İslâm esaslarını ve mühim olayları, tarih boyunca, gözden geçiriyor. Bunda belli bir deviri incelemiyor, bidayetten bugüne kadar İslâm tarihini süzüyor ve bazı mülahazalarını belirtiyor. Böylece eser, İslâmin dününü ve bugününe genel bir bakış mahiyeti arzediyor. Biz ,yazارın cesâretle serdettiği görüşleri, red veya kabul bakımından değil, eseri tanıtmak amacıyla mühim yerlerine kısaca temas etmek istiyoruz. Ahmed Emin gibi meşhur bir İslâm yazarının İslâmin dününü nasıl baktığı, bugününu nasıl gördüğü ilginç olsa gerek.

“Aradan 6 asırlık zamanın geçmesi Hıristiyanlığın bozulmasına yetti” diye söze başlayan yazar, İslâmin doğuşunu ve esaslarını, dinin lüzumunu anlatıyor: Din, ilâhi bir nizamdır. insanın fitratında din duygusu köklüdür. İnsan, ona uymağın mecburdur. Zaten, kâinatta ilâhi nizam hâkimdir. Buna *Kur'an-ı Kerim* sünnetullah diyor, bugünküler tabiat kanunu adını veriyor. Gerçekte kainatta her şey Allaha teslim olmuştur. Ayet-i kerimenin ifade ettiği vechile kainat Allaha tesbih eder, Kâinatın tesbihî, Allahın kanununa uyması demektir. İnsan ve tabiat herbiri Allahın varlığına delildir. İslâmin esaslarını sıralayan yazar, İslâmda kazâ ve kader inancının asla cebriyecilik demek olmadığını söylüyor. (S. 22/24)

İmân ve akide ruhu doyurmali, ahlî tatmin etmeli. İslâm işte bunu yapmıştır. İslâm, bu meziyetiyle sur’atle gelişirken onu sarsan ihtilaflar olmuştur. Bu yaralar pek derindir. Haz. Osman şahit edilince, Peygamberin şâiri Hassan şöyle feryad etmiştir:

وَغَزَوْتُمُونَا عَنْدَ قَبْرِ مُحَمَّدٍ

“Serhadlerde düşmanla çarpışmayı arkanızda bırakarak gelip Peygamber Muhammedin kabri yanında bizimle mi harbe başladınız?” (S. 58) Kerbelâ faciası dinmeyen bir acı oldu. Haccacın Kâbeyi taşa tutması ayrı bir yara açtı.

Araplarda itaat fikri azdır. O yüzden böyle ihtilâflar çok olmuştur. Hz. Ömer'in sert idaresinden bıkan araplar, Hz. Osmani seçtiler, biraz yumuşak idare görelim dediler, fakat fazla yumuşaklık yaramadı, sonu acı çıktı, İhtilâflar alıp yürüdü. Emevî -Ehl-i Beyt mücadeleleri pek zararlı neticeler doğurdu. Emeviler, Ehl-i Beytten 36 kişi katlettiler, sonra Abbasiler daha çok öldürdüler. Emevilerden Ömer inbi Abdülaziz Ehl-i Beyt düşmanlığını kaldırmağa çalıştı. Hutbelerde Hz. Ali'ye söyleyi yasak etti. Hz. Fatima'nın miras davasına başladığı (Fedek)i Ehl-i Beyte verdi. (S. 70) (Hz. Ebu Bekir: Peygamberler miras bırakmaz, Hadisine dayanarak Hz. Fatimaya bu mirası vermemiştir. Hz. Ömer zamanında, Hz. Ali ve Abbas yine miras istediler. Hz. Ömer, Medine'deki emlâki verdiyse de Hayber ile Fedeki vermedi, Hz. Ali, Halife olunca kendisi bu davayı yürütüp mirâs almadı. Sonra, Ömer İbni Abdulaziz, Âl-i Fatimaya verdi.) Ömer ibni Abdulaziz adaleti bir idare yürüttü, zimmilere hoş muamele yaptı, Şamda Guta'daki Kiddis Toma Kilisesi cami yapılmış iken onu eski hale çevirmeye müsaade etti. Hristiyan tebadan eizyeyi azalttı, Mevâli'den olan müslümanlara, Arap gibi eşit muamele yaptı, (S. 70).

Emeviler zamanında yabancı âdetler, İslâmın saf çehresini bozdu, Mısırda Roma âdetleri, Irakta İran âdetleri karsi, Fukaha nassa aykırı olmayan âdetleri kabul ettiler, (S. 72)

Futuhat genişleyince hayat değişti. Bu herşeyde kendini gösterdi, Ömer ibni Ebi Rebia gazel tarzını edebiyata soktu, hacca gelen kadınlara gazelleriyle sataştı¹, Halife Veliid, Hamriyât tarzına saptı, Ebu Nûr

¹ Bu kabil yarısı sapık şürlerden biri şöyledir:

يَا حِبْدَ الْوَرْسِ مِنْ مَوْقِفٍ — وَحِبْدَ الْكَعْبَةِ مِنْ مَسْجِدٍ
وَحِبْدَ الْلَّاقيِ زِرَاجِنَا — عِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

“Hac mevsimi ne güzel toplanma yeri, Kâbe ne hoş bir Mescid, Hacer-i Esvedi selamlamağa çalışırken izdihamdan bizi sıkıştırın kadınlar da nehoş?”

Ebu Nuvas da şöyledir:

وَعَشْقِينَ التَّفَ خَدَاهَا — عِنْدَ الشَّامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ
فَالْتَّقِيَا مِنْ غَيْرِ انْ يَأْمُوا — كَانَاعًا كَانَاعًا عَلَى مَوْعِدٍ
وَلَوْلَا دِفاعَ النَّاسِ إِيَاهَا — لَمَّا اسْتَفَاقَ أَخْرَى الشَّهْدَ

vâs çığrını açtı. Gilmân ve şarap, edebiyata girdi. Bilhassa hicazda gina, musiki aldı yürüdü, çünkü, Mekke ve Medine halkı, idari işlerden uzaklaştırılmıştı. İslî eğlenceye döktüler, Hulefa ise, sefahata daldılar. (S. 74) (Kadî Şureyh, Said ibni Museyyeb, Atâ, Zôhrî, Şa'bî gibi bazı ülemâya göre müsikî haram sayılmaz. İbni Hazm, müsikiyi haram kılan sahib bir hadis yoktur, diyor. Sonraları halk zevk, sefâhate dolneca, bunu önleme maksadıyla müsiki yasağı konmuştur.)

Emeviler milliyeti idi, araplara dayandılar. Fakat, Ehl-i Beyte karşı besledikleri düşmanlık, onların başını yedi, Abbasiler, Türk askerlerine dayandı, onları saraya aldılar, daha müsamahâ davrandılar. Mehdi, zararlı bir hal alan zindikleri tâkip etti, yüzlercesini öldürdü, kitaplarını yaktırdı, Mâksat, hükümete karşı olanları bu vesileyle ezmekti, böylece bu perde altında, fikir hürriyeti tâkibe uğradı, düşünce hayatı öldü, tarih boyunca bu böyle olmuştur. Abdullâh ibni Mukâffâ böyle ithama uğrayanlardan biriydi. (S.80)

Her hükümdar kendine bir zulüm âleti buldu, Muaviye, Ziyad ibni Ebih'i; Abdülmelik, Hacceâc'ı; Hişâm da Halid ibni Abdullâh Kasri'yi kullandı, (S.71)

Abbasiler zamanında halifeleri Mukaddes saymak bidati çıktı, Hulefâ-i Râşîdin ve emeviler zamanında böyle bir şey yoktu, Halife diğer insanlar gibi, bir ferd sayılırdı. Farklı bir mevkii yoktu. Yine Abbasiler, Hirka-i Şerifi takdis etmeyi çıkardılar. (S. 86) Bu zamanda tasavvuf, Hasan Basrinin zühdünden ayrı başka bir yön aldı, Yunan, Hind, Hristiyan tarzına döküldü, (S. 78) Tasavvuf yayılıncı Hristiyanlarda olduğu gibi Şeyh-mûrid münasebeti başladı, keşîler gibi mücerredlik âdet oldu. Dervîşlik, zikir halkaları hristiyanlıktan geldi, İbrahim Edhem'in hayatı, Buda'nın hayatı gibi efsaneleşti, (S. 87)

İlim ve fikir hareketleri eskiden ne canydı. Garp medeniyetine çığır açan eller, ışık tutan dimağlar, İslâm'da yetişti. İslâm beşer tarihinde bir hamleydi. Câhiz ve Gazalî, Dekarttan evvel şekî idiler. (Şâirin

"Hacer-i Esvedi öperken iki aşıkın yanakları birbirine deðdi. Bunlar günaha girmeksizin buluşmuş oldular, Sanki randevulaþmışlar gibi. Okadar dalmışlardı ki, eger kalabalık onları itmesevi bu baygınlıktan aylımayacaklardı."

Emevi Halifelerinden Süleyman B. Abdülmelik zamanına kadar Kabeyi kadın erkek karışık tavaf ederlerdi. Fakat bu gibi şiirler söylenmeye başlanınca bunun kötüye kullanıldığı anlaşıldı ve beraber tavaf yasak edildi.

dediği gibi: *Şüphe bir nura koşmaktır-Hakki tenvir ukul için haktır.*) İbni Miskeveyh, Darwin'den önce tekâmülden bahsetti, (*Tehzibu'l Ahlâk kitabı*), İbni Haldun, Monteskiyo'dan evvel içtimaiyyat ilmini kurdı. Nasîr-i Tûsi, Einstein'dan önce zamanın izafiliğini ortaya attı. (S. 89)

Fakat, sonraları durgunluk devri geldi, İslâhâta teşebbüs edenleri bile engellediler. III. Selimin İslâhât teşebbüslerine Şeyhu'l İslâm Ataullah efendi karşı geldi. Padişah, firenklere taklid ediyor diye halkı ayaklandırdılar. Mısırda Hidiv İsmail, ülemâdan 4 mezhepten alınma bir fıkıh seçeneklerini istedi, Devletin resmi mezhebi olan Hanefilikten ayrılmadılar, o da fransız kanunlarına göre mahkemeler kurdu. (S. 96) Müslümanlık Türklerin elinde dış şekle önem verdi, cami, türbe yapmakla günahlardan temizleniriz sandılar. Hurafeler, bid'atlar yayıldı; türbeler, tek-keler, hankâhlar çoğaldı,

(Muharrir bunları Türklerde yükliyor. Fakat bu yanlıştır. Bu bitatlar umûmidir. Ölüye Kur'an okumak şartıyla yapılan vakif batıldı. Çünkü para ile Kur'an okumayı ihtiyaç eder. Bir çok vakfiyelerde bu şart geçer. Şart-ı vâkîf, nass-ı Şâri gibidir diye onu mûteber tutmuşlardır. Selef-i Salihinde para ile Kur'an okumak yoktur.)

Fukahâ zahir-i şeriata baktılar. Bazları hileli çözüm yolları bulmak için hile-i şeriyeçilik yolunu tuttular. Ruhu ihmâl ettiler. Halbuki İnnemel-A'malu binnîyyât, Hadîsi niyet ve maksada çok önem verir. (S. 100).

Sûfîler, Ulemanın zahiriyeçiliğine karşı ruha bakan içe dönük bir yol tuttular. Fakat onlar da şaşırdılar. Musiki ve Raks ile zikr usulünü İslâma sotktular. Veli'lere tapmak âdet oldu. (S. 101).

Eşâriler Mutezileye hücum etti ve Eşârilik galebe çaldı. Eşâriliğin galip gelmesi İslâma fikir hareketlerini dondurdu. (S. 88)² Bugünkü Müslümanlık Ebül-Hasen Eşârînin ve Gazali'nin Müslümanlığıdır dersek hakikatten uzaklaşmış sayılmayız. (S. 104)³

(Bizde Peyami Sefa, İslâm âleminin geriliğinin Gazali ile başladığını iddia etmiştir. İzmirli İsmail Hakkı, onun bu görüşünü tenkit etmiş-

(2) ومن غير شك كان يكون امر المسلمين احسن حالاً و اكثر حرية لو انتصروا على المحدثين

فإن انتصار المحدثين كان معناه مع الأسف الركود. (ص. ٨٨)

(3) فإن قلنا أن الإسلام الحاضر هو إسلام أبي الحسن الأشعري والغزالى ، لم نكن بعيدين

عن الحقيقة. (ص ١٠٤)

tir. Arap yazarlarında Peyami Sefanın görüşüne katılanlara rastlıyoruz. Bu düşüncenin kökünün nereden geldiğini bilmiyoruz.)

Yanlış tevekkül, keşif iddiaları, bunlar akiyeciliği durdurdu. (S. 104) Hz. Ömer Şecere-i Rıdvân-ı kesti. Şimdi ise türbe avlusundaki Ulu ağaçlardan meded umuyorlar. Meskenete düşüren bir kuru tevekkülle her şeye katlanmak âdet oldu. Her yerde evliya mevlidleri çoğaldı. (Bu kabil mevlidler Mısırda pek çoktur.)

Sünnet, Şii, Havâric kavgaları, mezhep münakaşaları, Arap, İran, Türk tartışmaları, İslâmı zayıflatıldı. Din düşmanları, zayıf düşen İslâma saldırdılar. Haçlı seferleri tarih boyunca sürdü. İtalyanlar, Trablus Garba saldırdıkları zaman İslâma karış kın kusan şarkılar söyleyordu. (S. 111).

İslâm âlemini kurtarmak için bazı İslâhatçılar çıktı: Mustafa Kemalîn İslahatı, dünyevî; Vehhâbininki dinî; Mihdat Paşa, Tunuslu Hayreddin Paşanın, C. Efganının İslahatı ise hem dinî, hem dünyevîdir. Hindistanda Seyid Ahmed Han, Emir Ali İslahat yaptılar. (S. 119) Hindistanda Şâh Veliyyullah, Türklerde Mehmed Birgivi; Muhammed b. Abdulvehhabdan önce bidatların aleyhinde bulundular. Abdulvehhabın İslahatı bedevi muhit için bedevi rengine bürünmüş bir İslahattır. Efgani ve Muhammed Abdûh medenî ve dinî, Midhat Paşa ve Hayreddin Tunuslu Avrupa kültürü tesirinde İslahatçıları, Jon Türkler ve Mustafa Kemal avrupalılaşmak istediler. (S. 132) Mısırda Mehmed Alinin, Türkiyede Mustafa Kemalîn, Afganistanda Emanullah Hanın İslahat hareketleri, millî istiklali hedef tuttu. Bunlar İttihad-ı İslâmcı değildir. (S. 149) Afgan halkı geri olduğunu Emanullahın İslahat hareketini hazırladılar. (S. 150) Mustafa Kemal Milliyet ruhunu uyandırdı. Türk medeniyetinin eski olduğunu söyledi. Edebiyatta Millî cereyan uyandı, Halide Edip, Yakup Kadri gibi yazarlar çıktı. (S. 151)⁴ Müslüman Kardeşler, İslâmcı bir hareket yapıyorlar, fekat sert gidiyorlar. Bunlar Avrupa medeniyetine karşı, lâkin medeniyetin karşısına medeniyetle durulur.

⁴ Yazarın *Zuamâ'ul-İslâh* adlı bir eseri vardır. Bunlardan uzunca bahseder. Bunların hepsinin maksadı şarkى uyandırmaktır. Bizim Âkif merhum da onlara tercüman olarak Uyan! diye haykırırken söyle der:

*Ey koca şark, ey ebedî meskenet !
Sen de kimildänmaya bir niyet et !*

Müslümanların hristiyanlara karşı tutumu çok müsamahalıdır. Saraylarda gayr-i müslimler vazife görmüştür. İslâmda din ve mezhep kavgası yoktur. Gayr-i müslimlere bazan şiddet gösterilmiş ise bunda dinin kabahatı aslâ yoktur, bunlar siyâsi sebeblere râci'dir. Hristiyanlar birbirleriyle boğuşmadı mı? Terakki ilimle olur, başka şeyle değil. Venenî olan Japonya ilme sarılma ile ilerledi. (S. 138)

Müsteşrikler: teaddüd-i zevcâti, kölelik meselesini, İfik hadisesini dillerine dolayorlar. İfik hadisesini Kur'an-ı Kerim reddetmiştir. Teaddüd-i zevceye gelince, bu mesele bugünkü görüşle değil, ozamanı nazar-ı itibara alarak incelemeli. İslâm, çok karı almayı dörde indirdi, bunu da adalete bağladı. (Yeni yazarlar İslâmda tek zevcenin esas olduğu kanışındadırlar.) İslâm bir zevce ile iktifa etmek için alınacak karara mani değildir. Bu, ictihada bırakılmıştır. Müctehidler bunda zamanın ve mekanın ahvaline, umumî maslahata bakarlar. (S. 158)⁵ Kur'an-ı kerim dört almaya zorlamıyor, buna müsaade ediyor ve bazı şartlara bağlayor. çok kadınla evlenmeyi sevap sayan zihniyet yanlıştır. Çok kadın alma kötüye kullanılmıştır. Ortaklar birbirini kıskanmışlar, çocukların birbirini çekememişlerdir, Abbasilerden Emin İle Memun gibi. Âilenin huzuru bozulmuş, hased, rekabet almıştır, çocukların terbiyesi bozulmuştur. Saraylar kadınla dolmuş, hükümdarlar şehvete dalmıştır. Ömürleri bu yüzden hep kısadır. Saraya alınan ecnebi kadınlar, kendi milletleri hesabına entrikalar çevirdiler. İnhitâtm bir sebebi budur. (S. 31/32) (İslâmda kadının siyâsi hakkı vardır. Akabe batımda Medineliler arasında kadınlar da vardı, Mekke fethinde kadınlar da bıat etti.)

İslâmda kölelik yoktur. Haz. Peygamber kimseyi köle yapmadı, esirleri âzâd etti. (Musa Carullah, *Halk Nazarına Bir Nice Mesele*'de aynı şeyi söyley. Abdülaziz Çavuş ta, *Usû'l-İslâm* yazısında kafkaslardan kaçırılan Çerkes kızları, Sudandan kapılıp aşırılan zenciler köle olamaz, bunlar satılamaz, bunları cariye diye alanların istifâsi gayr-i meşrûdur. diyor,)

Ahkâm Ayetleri: Sirac Ali Hindiye göre ahkâm ayetleri 200 kadarır. Bunların da çoğu resen hüküm vaz'ı için değil de vaiz ve irşad içindir. Müctehitler bir takım karinelerle onlardan hüküm çıkarmışlardır.

5) والاسلام لا يمنع الخطوة الثانية وهو قصر الزواج على واحدة وهو متوقف للاجتہاد ينظر فيه المحتمدون الى حال الزمان و المكان و المصلحة العامة. (ص ۱۵۸)

Asıl hüküm ayetleri 50 kadardır. İbn-i Haldun, Ebu Hanifenin 17 Hadisi delil aldığıni söyleyor. (S. 162) İslâm umumî prensipler getirdi, ana kaideler kurdu. Tefferruatı maslahata bırakıdı. Bunu ictihad yapacaktır. Hanefiyye, İstihsân; Mâlikîler, Masâlih-i Mürsele adı altında maslahat olamı aldılar. Hz. Ömer harpte yararlı gösteren hadd'i sekr vurmadi. Kîthîk senesi çalanın elini kesmedi. Düşman tarafına kaçmasın diye harpte haddi tatbik etmedi. (S. 194) (Necmettin Tofî bu maslahat meselesini etrafı surette işlemiştir.)

Araplarda ittihâd ve itaat fikri pek yoktur. Hâsimî, Vehhabî mücadelesi hâlâ devam ediyor.

İslâm âlemi sömürge idaresinden bıkmıştı. İslâm âleminin üç büyük düşmanı vardı: Rusya, İngiltere ve Fransa. İslâm ülkelerini bunlar paylaştı. Meselâ: 1891 de Osmanlı devletinde 16 milyon müslüman varken İngiliz müstemleke idaresi altında 107 milyon müslüman yaşıyordu. Çinde 32 milyon, Rusyada 6 milyon müslüman vardı. (S. 178) I. cihan harbinde bu devletler yine birleşmişlerdi, bunlar yenilirse İslâm ülkeleri esaretten kurtulabilirdi. Onlara karşı Almanya vardı. Bu ümitle Türkiye Almanya yanında yer aldı. Cihâd-ı Ekber ilân etti. (Cihâd-ı Ekber fetvasını tenkid edenler oldu. Fikret Sancak-ı Şerif şiriyile bu mukaddes duygularla alay etmiştir. Zavallî vatan neler gördü, neler duydu. Vatamı kurtarmak için her çareye başvurmak lâzım geldiğini neden anlamak istemediler bilmem?) İngilizler arapları aldattılar. Netece de yine araplar hüsranı uğradı, Türkler de büyük zarar gördü.

Şarklı kaza ve kadere teslim olur. Fakirken zengin oluvermiş kimselein masalları onların koşuna gider. Tesadüflere inanırlar. Fevkâlâdeilikler isterler, hayal peşinde koşarlar. Garph ilimle, fenle tabiatı hakim olmaya çalışır. (S. 170) Şarkın ve Garbin kusurlu tarafları da var, iyi tarafları da var. Hüner kötüyü atıp iyiyi almaktır. Körtaklıdden sakınmalı. (S. 172) Taklit karın doyurmaz. Şairin dediği gibi: “*Taklid ile tok olan hakikatta aç ola*”.

Şarkın ruhaniyeti üstündür, faziletli olması lâzımdır. İbadetlerin, namaz ve orucun, müminin amelinde, hareketlerinde tesiri görülmeli dir. (S. 173) Kalbi ve ruhu yükseltmeyen, amel üzerinde tesiri olmayan ibadetler kuru kalan mekanik hareketler olur, varlığı yokluğu eşittir. (S. 174) İslâmda tesamuh vardır, fakat Yunan felsefesi tesiriyle dinde gülüp baş göstermiştir. aşırı gidenler olmuştur. Abdeste farz olan yüzü

yıkamaktır, bunu felsefi bir konu gibi inceleyip yüzü mühendis gibi ölübüler. Halbuki abdest alan kimse ne mühendistir, ne hendese bilir. (S. 188).

Müslümanların geri kalma sebeplerinden sözederken Hindli Emir Aliden naklen şöyle diyor: "Müslümanların geri kalmalarına sebeb, dinlerini anlamak için akıllarını kullanmaya hakları olmadığı hususunda zihinlerine yerleşmiş olan kanıdır. Bu hak, evvelki müctehidlerin inkıraziyle sona ermiştir. Onlardan sonra ictihad haram olmuştur. Sadık müslüman belli bir mezhebin mukallidi olur. Aklını bir yana bırakıp âlemin 19. asırda ulaştığı görüşlere bakmayarak 9. asır ehlinin yorumlarına sarılır." (S. 178)⁶

İctihad bir nimettir: Yazar ictihad meselesine birkaç yerde değiyor: İctihadda muhit, zaman ve mekan nazarı itibara alınmalıdır. Sıcak ve soğuk muhitlerin hükmü farklıdır. Hayat şartları değişiktir. Haz. Peygamber hayatı olsa yeni hâdiselere göre vahiy gelirdi. İrtihal-i nebi ile vahiy kapısı kapandı, fakat, kulları hakkında rahim olan Allah, ümmete ictihad kapısını açtı. Bu bir kolaylıktr. İmam-ı Azamlar, Şafiiiler, ictihad yoluyla müşkil meseleleri hallettiler. (S. 45) Sonra gelenler ise geniş daralttılar, açık kapıyı kapadılar. İslâmi dondurulmuş bir hale getirdiler. İctihadi kapamak, dini tatil etmek, aklı durdurmaktadır. Halbuki ictihad lâzımdır. Bu bir zarurettir. Çünkü hayat durmaz, dondurulamaz. Şartları haiz olan ictihad yapmalı, İctihad kapısını kapamakla müslümanlar kendi haklarında acizle hükmetmiş oldular, şartları haiz âlim, düşünen kafa kalmadığını kabul ettiler, Bu onları bütününe acze düşürdü, aşağılık duygusu uyandı. (S. 190).

Müslümanların başına gelen bu facianın üç sebebi vardır:

1 – Akliyeci olan Mutezilenin ortadan kalkması, Hadîscilerin ga-bele çalması.

2 – Mutasavvifenin çoğalıp yayılması,

3 – İslâm kültür merkezi olan Bagdadın Hülâgunun hücumüne uğrayıp tahrip edilmesi. (S. 190) İşte böyle geri kalınca ictihad kapısı

(6) ان سبب تأخر المسلمين ما رسم في آذانهم من أنهم لاحق لهم في استعمال عقولهم في فهم دينهم . لأن ذلك قد انتهى بالغرض المحمدين الاولين وصار الاجتihad بعدهم محرماً و ان المسلم الصادق يكون مقلداً لمذهب معروف و يترك عقله و يتسلك بتفسير أهل القرن التاسع غير ملتفت إلى الآراء التي وصل إليها العالم في القرن التاسع عشر . (ص ١٧٨)

kapandı denildi. Bugün maalesef, bütün müslümanlar eski İslâm medeniyeti ile yeni batı medeniyeti arasında bocalıyorlar. Sibeveyh nahvi ile kimya tahsiline uğraşıyorlar. Şer'i mahkemeler yanında nizamî mahkemeler de var. Onlarda fransa kanunları cări. Halbuki eskiden ictihadlar yapılmıştı, meseleleri müctehidler çözerdi. Ebu Hanife kıyısı çok aldı. Onu Aristo mantığıyla kullandı. İstikrâ' usulüne gitmedi, istintaç yaptı. Bugün ictihad için yalnız din bilgisi kâfi değil, umumî kültür de lâzım. Müctehidin bir gözü Kur'an'da, bir gözü medeniyette olacak. (S. 191) "İctihad kapısını kapayanlar bize çok büyük zarar verdiler. Bizi taş gibi dondurdukları. Bu halle biz, başına gelecektan kendini korumak için gözünü yuman devekuşuna benzedik." (S. 192)⁷ İslâmda fikirler kırılaştı, analar yine dâhiler doğurur.

Yazar, doğu ile batı mukayese yapıyor, medeniyetin her şeye teşir gösterdiği, elbiseden tutta ev eşyasının hep medeniyet malı olduğunu söylüyor. Garpte din adamları yeniliklerden faydalaniyorlar, asrin diliyle konuşuyorlar, çocuk lisanyla resimli kitaplar yayıyorlar. (S. 193) Bizde medeniyeti anlayan islahatçı lâzım. Efganî, Adbuh, Midhat Paşa, Emîr Ali İslâmî ve garbî anladılar. Onların talimâtı tutundu. Bu vasıfta olmadığı için Vehhâbilik Arabistanda kaldı. (S. 194) Arabistanda yetişen Hz. Ömer, medeni olan İran ve Bizansta kanununu ustalıkla tatbik etti. Maslahata riayet gösterdi. Kahramanlık gösteren had vurmadi, kîthk senesi çalanın elini kesmedi, düşman tarafına geçmesinler diye harpte haddi tatbik etmedi. Ebu Hanîfe farsca Fâtihayı căiz gördü, Mâlik masâlih-i mürseleyi aldı. Biz neden onlardan örnek almıyoruz? (S. 194).

Radyoda Kur'an okunuyor, biriktirme sandıkları çoğaldı, şapka giyiliyor, evlenme şekli değişti, sefer-yolculuk ta öyle. Ulemâ neden me-

(7) وَإِنَّ الَّذِينَ أَغْلَقُوا بَابَ الْإِجْتِهادِ . . . ضَرَوْنَا ضَرَرًا بِلِيْلَةٍ وَجَدُونَا بِمُودَّا مُتَحَجِّرًا
فاصبحنا كالعامة تغمض عينها عما سيؤذيها. (ص ۱۹۲)

Abdüleziz Çavuş, *Usul'ül-İslâm* adlı eserinde şöyle der: "İctihad kapısı kapanmamıştır, asla kapanmayacaktır da. Beşer aklını hacir altına almak, onların gittikleri gibi gitmeleri, onların dediklerini demeleri için, eskilerden onların başına vasiler dikmek isteyenlere rağmen bu böyledir."

فَلَمْ يَنْسَدْ وَلَنْ يَنْسَدْ بَابُ الْإِجْتِهادِ بِرْغَمِ انْفِنَّ مَنْ أَرَادُوا أَنْ يَحْجُرُوا عَلَى الْعُقُولِ الْبَشَرِيَّةِ
وَتَقْيِيمُوا عَلَيْهَا أَوْصِيَاءَ مِنَ الْأَوْلَيْنِ حَتَّى تَسِيرَ كَمَا سَارُوا وَتَقُولَ بِمَا قَالُوا.

Sirat-ı Müstakîm, Sebil'ür-Râşadîlarda Manastırı, İzmirli, Abdüleziz Çavuş gibi zatların içtihada dair öyle kıymetli yazıları vardır ki her zaman okunmaya değer.

deniyet karşısında göz yumuyor? Hayata bakmıyor? Biz razi olsak ta olmasak ta batı medeniyeti tayyare süratyle ilerliyor. (S. 195).

Abdullah B. Mukaffa' tevhid-i kavânın istedi, Mutezile, Hadiste aklı hakem yapmak istedi, son devirde Abdûh dîni hurafelerden temiz-lemeğe çağırıldı, bunları zindiklikla itham ettiler. (S. 195) İslâm cemiyetinde yeknasaklık yok, Şer'i mahkeme yanında nizamî mahkemedede Fransız kanunu var, giyiniş, kıyafet karışık. Bu cemiyeti bozuyor, fikirlerde tehalüf doğuyor. (S. 196). Masâlih-i mürsele: aklin adâlet saydığı maruf olan şeydir. İcma ise surâ usûlüdür. Din bütün âdetleri kaldırırmaz, fena olanları kaldırır. Her milletin âdetleri vardır, Arap, İran, Mısır, Türk âdetleri, örfleri gibi. Örf ve âdetleri fukahâ muteber tuttu. Bunlardan değişiklikler doğdu. Ebu Hayyan, *El-Hevâmil*'de naklediyor: Miskeveyhe sormuşlar: Bir meselede fakihim biri haram, diğeri helâl diyor, bu nasıl olur? Cevap vermiş: Bu, zaman ve mekan ihtilafından ileri gelir, bir zamanda helâl olan başka zamanda haram olabilir. Zamanın değişmesiyle ahkâmin değişmesi inkar olunamaz. Onun için dinî müceddidler geldi. Dinî müceddid olarak gösterilen zatların başheçârı şunlardır: Ömer b. Abdülazîz, İbni Hanbel, Eşâri, Gazâlî, İbni Hazm, İbni Teymiye, İbni Kayyim, Şâtîbî, Veliyullah Dehlevî, Mehmed Birgivî, Muhammed b. Abdulvehhâb, Şevkânî, Siddîk Han, Efgânî, Muhammed Abdûh de son devrin islahatçılarındanındandırlar. (S. 207).

Akil saf dışı edilirse hurafeler doğar. Herseyde vehim hâkim olur. Ruhi hayatta akhn payını vermeli. İnsan sevgisi, vatan aşkı, millî duyu, yüce ruh, üstün ahlâk, bunlar bizim süsümüz olmalı. Manevî güzellik, fazilet; insanın şerefi bunlarla kâimdir. Bugün batı medeniyeti çöküntü halindedir. Şarkta ilim ve sanat noksansa Avrupada da ruh noksan. Sağlam bir medeniyet üç unsura dayanır:

1 – Ferde kıymet vermek ve onu cemiyete olan yararıyla değerlendirmek,

2 – Hayati ilmin muktezasına göre kurmak,

3 – Kalbi insanlığa hayır yapmak şüâriyle doldurmak. (S. 201)

Sark için mesele: batıdan ne almalı, ne almamalı... Batı medeniyeti aklı dolduruyor, kalbi öldürüyor. Halbuki, kafayla kalb arasında müvâzene kurulmalıdır. (S. 221).

Terakki ilimle olur: Leibnitz der ki: "Eğitim işi benim elimde olsa kısa zamanda Avrupanın vechesini değiştiririm". Diderot der ki: "Milletlerin yükselmesinde ve düşmesinde rol oynayan asıl sebeb, ilim ve cehalettir. Diğer sebepler bunlara bağlı căz'i sebeplerdir". Voltaire göre "Bir milletin maruz kaldığı zulüm, onun cehaletinin cezasıdır". (S. 225) Hindli ıslahatçı Seyid Ahmed Han şöyle der: "Eğer elimden gelse Himalaya dağlarının üzerine nurdan harflerle, batı ilimlerinin, anadiline terceme edilmesinin farz olduğunu yazardım." Dini tederisatin yanında müspet ilimleri öğretmek te yer almazıdır. İlim bir cesed ise din de onun ruhudur. (S. 226).

Şark ile batı arasında derin ayrılıklar vardır. Birinde ilim var, gerçek din yok. Diğerinde din var, ilim yok. Halbuki, bu ikisi beraber yürümelidir. Ya ilim dindar olmalı, ya da din ilim öğrenmeli. İnsanlığı bu kurtarır. Atom devrinde Avrupa maddecilikten dönüp dine sarılacaktır. Şark uyanmalı, batı inanmalı. (S. 227). Bana okulu verin, dünyanın halini değiştireyim, demek hiç te mübâlâgâhı olmaz.