



Orçun İmga¹ ile Ruşen Keleş Üzerine

Ruşen Keleş Hoca ile tanışıklığımız ne zamana dayanıyor? Yollarımız ne zaman kesildi? Ruşen Hoca'yla nasıl tanıştığımızı anlatabilir misiniz?

Prof. Dr. Ruşen Keleş hocamız ile olan tanışıklığımız, İdealkent dergisini yayınlamaya başladığımız yıllara dayanıyor ve ilişkimiz de bu temelde, dergi faaliyetleri çerçevesinde gelişti. Bir dergi çıkarma fikri, dostum Emir Osmanoğlu öncülüğünde, 2009 yılının Aralık ayında ortaya atılmıştı. Esasen, daha farklı bir içerikte yayınlamakta olduğu kent odaklı ve aynı adı taşıyan dergiyi akademik bir kurguda dönüştürmeyi önermişti bizlere. İronik bir şekilde, bu öneriyi, hiç birimiz akademik olarak kentleşme alanında çalışmayan bizlere iletmişti. Ve bizler de, o yıllarda doktoralarını henüz tamamlamış/tamamlamakta olan, akademik bakımdan heyecanlı genç asistanlar olarak dergiyi çıkartmak üzere kolları sıvamıştık. Emir'in baştan çıkarmasıyla, o ve bugün artık üçümüz de profesör olan ben, Mustafa Altunoğlu ve Zafer Çelik bu işe soyunmuştuk. Derginin ilk sayısının hazırlık süreci için yoğun bir mesai harcamış, özellikle yayın kurulunun oluşturulmasında oldukça titiz davranarak, derginin temellerini çok sağlam bir anlayışta atmaya gayret etmiştik. Bu işte de başarı sağlamış olsak gerek ki, bu sahadaki en önemli akademik dergi olan İdealkent, artık genç akademisyen ve araştırmacıların gayretleriyle, 13 yıldır okuyucusuyla buluşmaya devam ediyor.

İşte bu ilk sayının hazırlık sürecinde, hem yayın kurulunun teşekkülünde, hem de ilk sayımızda tanınmış, alanında saygın hocalara yazar olarak yer vermek arzusuyla, idealist ve biraz da mahcup gençler olarak pek çok hocamızın kapısını çalıyorduk. Kuşkusuz, bu ziyaret sürecinde aklımıza gelen ilk isim, kentleşme disiplininin Türkiye'deki banilerinden Ruşen hocamız olmuştu. Bu ziyaret, hocamızı danışma kurulumuza dâhil edebilmek, ama daha da önemlisi, ilk sayımızda bir yazısına yer vererek matbuat hayatına güçlü şekilde girebilmek muradıydı. Gerçekten de ilk sayımız gerek içerik, gerekse de fiziki

¹ Prof. Dr. Orçun İmga, Polis Akademisi Öğretim Üyesi

görünümü itibariyle içimize fazlasıyla sinmiş, akademik çevrelerden takdir gören güzel bir başlangıç olmuştu. Bu ilk sayı vesilesiyle, hocadan randevu talep etmek üzere, anımsadığım kadarıyla e-posta ile iletişim kurmuştum. Hocamız, biraz da reddedilme endişesiyle çekinerek gönderdiğimiz mesaja, bizleri teşvik eden bir üslup ve samimiyetle yanıt vermişti. Bunun üzerine ben ve kıymetli dostum Mustafa, hocamıza bu konudaki meramımızı iletebilmek üzere buluşmanın gerçekleşeceği ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nin yolunu tutmuştuk. Ankara'nın güneşli, tatlı soğuk bir kış gününde, yanlış hatırlamıyorsam fakülte binasının yanındaki küçük bahçede, hocamızı bir bankta beklediğimiz sırada, tam da elimdeki sigarayı yakmak üzereyken Ruşen hoca, buluşacağımız toplantı salonuna gitmek üzere kolunda pardösü ve elinde çantasıyla yanımızdan o bilindik süratli yürüyüşü ve zinde görünümüyle geçtiği sırada bana dönüp, sigaranın zararına dikkat çekmek üzere: "Genç adam, yerinde olsam o elindeki yakmazdım..." diye seslenmişti. Hocayla ilk karşılaşmamız bu şekilde olmuştur.

Ruşen Keleş Hoca'nın yaşantınıza ve kariyerinize nasıl bir katkısı oldu?

Hocamızın akademik alandaki çalışma ve üretme azmi, bizler gibi nispeten genç kuşaktaki akademisyenlere daima feyiz vermektedir. Bunun ötesinde onun beşerî ilişkilerindeki medeni tavrı, görmüş geçirmiş ve tevazu sahibi karakteri de her zaman için bizler açısından ilham verici olmaktadır. Tüm bunlara ilaveten, onun bilhassa Türkiye'nin yakın tarihi ve akademik hayatımıza ilişkin tecrübi bilgileri, benim açımdan sohbetlerimizdeki öğretici ve ilgi çekici temel başlıklar olmuştur.

Ruşen Hoca ile ilgili aklınıza gelen bir anıyı anlatır mısınız?

Ruşen hocamızın Polis Akademisi'nde düzenli olarak ders verdiği 2015 yılı ve sonrasında, o yıllarda yine Akademi'de görev yapan çok kıymetli hocam Prof. Dr. Ali Birinci'nin ve babamın dâhil olduğu mutat buluşmalarımızın ve sohbetlerimizin benim açımdan hazzı ve geliştirici etkisi çok büyük olmuştur. Bu buluşmalarımızı her zaman için çok güzel duygularla hatırlayacağım. Paylaştığımız bu dostane, samimi sohbetler, Türk siyasi hayatı, Ankara kent tarihi, kültür hayatımız ve akademyamıza ilişkin zengin, gizli saklı, kıyıda köşede kalmış pek çok ilgi çekici anı ve malumattan haberdar olmamı sağlamanın yanı sıra, bu buluşmalarımız, alanlarında çok saygın, medeni, beyefendi ve tevazu sahibi iki hocamızı daha yakından tanımama, onların hayat tecrübelerini öğrenmeme de vesile olmuştur. Bunun yanı sıra, uzun yıllar önce babamın Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi olduğu yıllarda, okuduğu fakültenin dekanlığını

yapmıŖ olan RuŖen hocamuzla, yıllar sonra iki farklı jenerasyonun temsilcisi olarak dost meclisinde bulunuyor olmak, benim aımdan eŖsiz bir deneyim olmuŖtur.

Bunların dıŖında eklemek istediėiniz bir husus var mı?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakóltesi'nde, Ernst Reuter ve Fehmi Yavuz'la baŖlayan Türkiye'deki Ŗehircilik alıŖmaları geleneėinin kurucularından olan Prof. Dr. RuŖen KeleŖ hocamızın, dúnýadaki geliŖmeleri de yakından takip ederek, uzun yıllar boyunca bu sahaya yaptıėı kıymetli akademik katkılar malumdur. Bütün bu katkıların ötesinde hocamız, artık tedavülden kalktıėını üzülererek belirtmem gereken; tevazu, beyefendilik, incelikli olmak ve nüktedanlık gibi özellikleri bir arada taŖıyan, kendisinden farklı siyasi gelenekten gelen ya da dúnýa görüŖleri farklı olan kesimlerle de medeni iliŖkiler kurabilme becerisine sahip ilim insanları geleneėinin de son mümessillerindendir. Kendisini yakından tanımaktan büyük mutluluk duyduėum kıymetli hocamıza, bu vesileyle Cenâb-ı Allah'tan saėlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür niyaz ediyorum.

Katkınız için çok teŖekkür ediyoruz.