

# Sayı Editöründen...

Merhaba,

“Rakkas sağa salındı, salındı; uç noktaya geldi. Şimdi sola salınım dönemi başlıyor”. Profesör Korkut Boratav, Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin düzenlediği 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nin kapanış oturumunda 2010’lu yılları bu sözlerle selamlamıştı. Bu tespiti alıp dergimizin bahar sayısına taşımak hiç de zor olmadı. Zorluğu, siyaset rakkasında sıklet merkezinin sola meyledişini konu alan katkılara ulaşmakta yaşadığımı belirtmeliyim. Ülkemizdeki hâkim siyasi iklim, ihtimal ki, aksi yöndeki algıyı besleyen kanıtlar sunmaya devam ediyor. Yine de “solun yükselişi” temasına giriş mahiyetinde bir sayı hazırladığımızı söyleyebilirim.

Bahar sayımızın tematik yazıları, temanın fikir babası Profesör Korkut Boratav ile başlıyor. Son 30 yıldır sağa salınan rakkasın dayandığı uç noktayı kriz analizi ile somutlaştıran Boratav, Kriz, Direnişler ve Gelecek başlıklı çalışmasında gelecek öngörüsünün merkezine solun birliği sorunsalını yerleştiriyor. Sonay Bayramoğlu ise eylemleri, örgütleri ve ille de önderleri ile tanıdığımız Latin Amerika Solunu, pek fazla tanımadığımız yönleri ile, “hükümet etme pratikleri” ile ele alıyor. Öyle ya, Latin Amerika’da kayda değer sayıdaki ülke, azımsanmayacak bir süreden beri sol-sosyalist hükümetlerin yönetimi altında. Bayramoğlu’nun sistematik ve bilgilendirici çalışmasını ilgi ile okunacağımızı umarım. Sola meyleden pandülün teorideki tezahürünü bu sayıda Ali Murat Özdemir’in çalışması temsil ediyor. Bu çalışmasında Özdemir, Marksist bakış açısının post-yapısalcılık karşısında nihayet kazandığı özgüven ve eleştirel kapasitenin etkileyici bir örneğini veriyor.

**mülkiye** dergisi müdavimlerinin dikkatinden kaçmadığını sanıyorum; Kıta Avrupa’sında son birkaç aydır tam anlamıyla siyasi bir deprem yaşanıyor; yirmi kadar ülkede peş peşe iktidarlar devrilip, iktidarlar kuruluyor. Profesör Hans-Bernd Schäfer ilk kez dergimizde yayımlanan çalışmasında derinleşerek süreceği anlaşılan siyasal depremin ekonomi politiğini gözler önüne seriyor. İlgiyle okuyacağımızı düşündüğüm bu çalışmayı dilimize Hüseyin Can Aksoy kazandırdı.

“Doğal” afetlerin yıkıcı etkisini her yıl deneyimlerken “afet yönetimi ve afet sosyolojisi” alanlarındaki çalışmalara duyduğumuz gereksinim çok daha artmaktadır. Elinizdeki sayıda iki değerli katkıya yer verdik. Dergimizin sayfaları bu alanda yapılacak katkılara açıktır.

Sosyal politika ve eğitim sistemini konu alan iki özgün çalışma tamamlanan Bahar sayımızda sizlere yine hayli dolgun bir **mülkiye** dergisi sunduğumuzu düşünüyorum. Takdir sizlerin.

En derin saygılarımla,

**Metin Özügurlu**