

**SIYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİNİN 98 İNCİ KURULUŞ  
YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DEKAN PROF.  
BEDRİ GÜRSOY'UN NUTKU**

Her sene olduğu gibi, bu sene de Siyasal Bilgiler Fakültesi kuruluş yıldönümünü kutladı. 4. Aralık 1954 gününe rastlayan Siyasal Bilgiler Fakültesinin 98 nci yıldönümü, o gün, Hükümet âzalarının bir kısmı, Profesörler, davetliler ve eski ve yeni Mülkiyeliler huzurunda muhteşem bir törenle kutlandı.

4. Aralık 1954 günü Fakülte Dekanı Profesör Bedri Gürsoy, Fakültenin hizmetlerini ve ders programlarını belirten bir nutukla töreni açtı. Bundan sonra en yaşlı Mülkiyeli ve en genç Mülkiyeli bu husustaki ihtisaslarını ifade ettiler. Fakülte Dergimizin bu sayısında Siyasal Bilgiler Fakültesinin 98 inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Dekan Profesör Bedri Gürsoy'un nutkunu neşrediyoruz :

Çok Sayın Dinleyenlerim,

Bugün huzurunuzla şeref verdiğiniz bu topluluk, çatısı altında bulunduğumuz Fakültemizin 98 inci yıldönümünü kutlamak üzere buraya gelmiş bulunuyor. Böyle bir müessese için memleket ve millet hizmetinde geçen 98 yıl uzunca bir devredir. Hususiyle Büyük Türk tarihinin sonuncu yüzyılının taşıdığı önemli hadiseler, getirdiği büyük değişiklikler göz önünde tutulursa, Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi devlet idaresine insan yetiştirmiş bir müessesenin 98 yıllık hizmetinin önemi büsbütün artar. Fakat biz Mekteb-i Mülkiyenin kuruluşundan bugüne yaptığı hizmetleri sayıp dönecek değiliz. Buna zamanımız müsait olmadığı gibi, bu mutlu günü kutlama geleneğimiz de müsait değildir. Biz, Fakültemizde her sahada varlığına şahit olduğumuz güzel geleneklerden birine uyarak, bugün de geçmiş bir yıllık faaliyetin bir özetini yapmağa ve sizlerden alacağımız ilhamlarla bir yıllık yeni bir hamle için kuvvetlerimizi toplamağa çalışacağız.

Önümüzdeki bir yıllık faaliyetin muhasebesini yapabilmek için de, önce bir müessese olarak kuvvet kaynaklarımız nelerdir onları anlatacağım. Daha sonra bu kaynakları nasıl kullandığımızı ve nasıl geliştirmek istediğimizi izaha çalışacağım.

İlk büyük kuvvet kaynağımız, bütün imkânlarımızı kendilerine tahsis ettiğimiz öğrencilerimizdir. Biz onları her yılı sıkı bir imtihan sonunda seçerek alırız. Bu yıl seçme imtihanına 800 kadar lise mezunu girmiştir. Ayrıca iftiharla söyleyebilirim ki, bugün Fakültemizin her sınıfındaki

talebe sayısı 150 yi hayli aşmış, birinci sınıftaki talebe sayısı ise 200 ü bulmuştur. Muhtelif sınıflardaki erkek, kız, yerli ve yabancı öğrencilerimizin sayısı 700 e yaklaşmıştır. Bunun 30 kadarı kız, diğerleri erkektir. Ayrıca 3 ü komşu memleketlerden, biri Almanya, diğeri Amerikadan olmak üzere 5 yabancı öğrenci mevcuttur.

Bizim bir de Amme İdaresi Enstitümüz var. Muhtar bir müessese olmakla beraber Fakültemizin sinesinde gaye ve çalışma tarzı bakımından onunla uzvî bir alâka kurarak yer almış olan Amme İdaresi Enstitüsünün ve halen mevcut yetiştirme kurslarının talebeleri de hesaba katılırsa bu rakam 1000 i tecavüz eder. Fakültenin bu binaya bundan 18 yıl önce 260 talebe ile nakledildiği düşünülürse talebe sayısı bakımından eriştiği bugünkü mesut inkişaf daha vazih bir şekilde anlaşılabilir. Fakültemiz, öğrenci sayısını daha fazla arttırmak istemektedir. Fakat bugün için buna imkânlarımız müsaade etmiyor.

İkinci önemli enerji kaynağımız öğretim kadromuzdur. Halen Fakültemizde 14 profesör, 10 doçent, 5 öğretim görevlisi ve 14 asistan vazife görmektedir. Ayrıca lisan öğretimi ile vazifeli 5 i yabancı olmak üzere 12 Okutmanımız vardır.

Öğretim kadromuz Fakültemizin öğretim, araştırma ve bilgiyi meslek guruplarına ve geniş halk kitlelerine yayma faaliyetlerini karşılayabilmek için yüklendiği bugünkü mesuliyetleri bile karşılayacak durumda değildir. Oysa ki bu mesuliyetler durmadan artmaktadır. Onun için bu yıldan başlayarak Fakültemize yeni asistanlar alacağız. Bunu uzun vâdeli bir politika olarak telâkki ediyoruz. Hükümetimizin Üniversite Asistanlığını daha cazip bir hale getirmek için vadettikleri yardımlarla bu politikada muvaffak olacağımıza güveniyoruz. Sizi temin ederim ki gelecekteki Fakültemize intisap edecek genç arkadaşlar da bugün kendilerine büyük emekler verip büyük ümitler bağladığımız arkadaşlarımız kadar kıymetli ve kabiliyetli kimseler olacaktır.

Lisan öğretimini takviye etmek için de aynı istikamette tedbirler almak zarureti vardır. Elimizdeki diğer imkânlar ve kaynaklar arasında içinde bulunduğumuz binayı, kitaplığımızı ve bütçemizi sayabilirim. Binamız ihtiyaçlarımıza cevap vermekten uzaktır. İlâve inşaat için hükümetimiz en büyük anlayış ve müzaheretini göstermiştir. Bu sayede kısa zamanda, temenni ederim ki 1956 da Fakültemizin 100 üncü yıldönümünü kutlayacağımız sırada, gerçekten çok müşkül olan bugünkü şartlar düzeltilmiş, mekân ve yerleşme dâvamız uzunca bir gelecek için halledilmiş olsun.

Sayın Dinleyicilerim,

Kitaplığımız yavaş yavaş fakat sağlam adımlarla gelişmektedir. Geçen yıl içinde kitaplığımıza 3000 kadar yeni kitap alınmıştır. Fakültemiz bu yıl yeniden alınanlarla birlikte 700 kadar dergiye abonedir. Mühim

meslekî dergilerin kolleksiyonları uzun yıllardan beri tamamlanmış bulunmaktadır. Fakat birkaç senedenberi kitaplarımız depolarımıza sığmaya başlamıştır. Bir okuma ve araştırma yeri ve mekânı olarak kütüphanemiz ise son derece kifayetsizdir. Bunların yeni inşaat ile kökünden halledileceğini umuyoruz.

Bütçelerimiz genel olarak Maarif davasına ve hususiyle Üniversite davalarına anlayışlı ve müzahir olan hükümetlerimizin yardımı ile Fakülte haline gelişimizden bu yana geçen son dört yıl içinde sür'atle gelişmiştir. Fakat burada da muhtaç olduğumuz kaliteli personeli temin ve onlarla yapacağımız araştırmaların masraflarını karşılama bakımlarından kadrolarımızın takviyesine ve ödeneklerimizin arttırılmasına muhtaç bulunuyoruz. Hususiyle önümüzdeki yıllarda Fakültenin 100 üncü yıldönümüne hazırlık olmak üzere yeni bir araştırma faaliyetine girişilmiş, bunun plânlarını yapmış bulunuyoruz. Bu plân Türk İdare Tarihini, bugünkü idare tatbikatını, çeşitli iktisadî ve sosyal problemleri içine alan şümüllü bir programdır. Bunu tedviç eden, bu seriye şeref veren araştırma ise "Atatürk'ün Türk Devletinin gelişmesine ve oluşuna temel teşkil eden siyasî fikir ve düşüncelerine" dair yapacağımız araştırma olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde toplanan Ankara Üniversitesi Senatosu bu talebimizi kabul etmiş ve bu işte bize her türlü yardımın yapılmasına karar vermiştir. Biz Devlet Reisimizin de verdiği ilhamla bu sahadaki çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Bu konu ile ilgili olan bu yılki programımızda 1) dokümantasyon, 2) Atatürk'ün lâikliğe ait düşünceleri ve memleketimizdeki tatbikatı, 3) Atatürk'ün haricî siyaset hakkındaki düşünceleri yer almaktadır. Faaliyetlerimizi ilk olarak bu üç konuda toplıyacağız.

Pek muhterem dinleyicilerim;

Şimdi elimizdeki imkânları ne şekilde kullanıyoruz, kısaca bunun üzerinde durayım: Saydığımız kaynaklardan, 1) Tedrisat, 2) Araştırma, 3) Yeni yeni inkişaf ettirmeğe çalıştığımız yayma faaliyeti için istifade etmekteyiz.

Öğretim sahasında: Geçen yıl yeni bir talimatname yaptık. Bu talimatnamenin ruhu şudur: Fakültenin lisans devresindeki dört yıllık tahsili ortasından ikiye bölerek ,ilk iki yılı siyasî ve sosyal ilimler sahasında genel öğretim devresi, son iki yılı da ihtisas devresi olarak teşkilâtlandırmak. Bu sayede, hem siyasî ilimler sahasında temel bilgiyi veren ilk iki yıllık devresi takviye ve hem de mevcut iktisat ve maliye, idare ve dış münasebetler şubelerindeki öğretimi gerçek bir ihtisas şubesi haline getirmek imkânını elde etmiş olduk. Ayrıca bu reform bize, şimdiye kadar Türkiyede okunmamış bir takım yeni dersleri de programa ithal etmek

imkânını verdi. Fazla vaktinizi almamak için birkaç misal ile iktifa edeceğim. Birinci sınıfa Sosyal İlimler Metodolojisi, Siyasî İlimlere Giriş; ikinci sınıfa, çalışan bir mekanizma olarak idarenin meselelerini, hususiyle organizasyon ve metod ve insan unsurunu kullanma bakımlarından inceleyen Amme İdaresini koymuş bulunuyoruz. İhtisas şubelerine konan aşağıdaki dersler de bu şubeleri gerçek birer ihtisas şubesi haline getirmişlerdir. Bilfarz İktisat ve Maliye şubesine konulan yeni dersler: Vergi Hukuku, İktisadî Sistemler, Ticarî Hesap ve Malî Cebir, Milletlerarası İktisat, Mukayeseli Bütçe, Sosyal Hesaplar ve günün iktisadî meselelerini inceliyecek aktüel problemleri ele alacak birer ders. İdare İhtisas şubesine Türk İdare Teşkilâtı Tarihi, Devlet Muhasebesi, Mukayeseli Devlet İdaresi, Kamu oyu ve meseleleri, tabii kaynakların korunması ve idaresi, âmme hürriyetleri, âmme idaresi, siyasî partiler, mahallî idare ve tatbikatı, idarî ameliyeler tatbikatı - idarî teşkilâtın tahlilî etüdü - siyasî fikirler tarihi, Türkiye'nin Sosyal ve Etnik Bünyesi dersleri. Dpilomasi ve Dış Münasebetler Şubesine: Mukayeseli Devlet İdaresi, kamu oyu ve meseleleri, Milletlerarası münasebetler ve dinamiği, milletlerarası siyasî ve sosyal teşekküller, mukayeseli diplomatik teşkilât, siyasî partiler, siyasî fikirler tarihi, milletlerarası iktisat, Türkiye'nin sosyal ve etnik bünyesi, milletlerarası aktüel meseleler gibi yeni dersler konmuştur. Bunun dışında bir kısım eskiden mevcut derslerin saatleri de arttırılmıştır: Muhasebe ve İstatistik gibi, Yeni Yönetmelik sayesinde ihtisas şubelerini çoğaltmak da mümkün olacaktır. Bu cümleden olarak işletmeciliğin bir dördüncü şube halinde kurulması için hazırlıklar yapmaktayız.

Doktora yönetmeliğimiz Senatonun gündemindedir. Bu yönetmelik de kabul edildiği zaman çeşitli yenilikler getirmiş olacaktır. Bir ikisine işaret etmeme müsaade ediniz. Doktora çalışmaları araştırma faaliyetleri ile ahenkli olarak yürütülecektir. Sonra doktora adaylarının yetiştirilmelerinde yeni usuller kabul edilmiştir. Ayrıca doktora imkânları muayyen sahalarda herkese açılmıştır. Bunlar âmme idaresi ve işletmecilik sahalarıdır.

Öğretimde tuttuğumuz bir diğer yeni yol da Türkiye'de ihtisas öğretimi ve genel öğretim dilemasına bir hal çaresi olmak üzere Fakültede tuttuğumuz yol şu olmuştur: Temel öğretimi mümkün olduğu kadar umumî tutmak ve ancak öğretimi muayyen işler için ihtisas kursları organize etmek. Bunun ilk misalini geçenlerde o zamanki İşletmeler Vekili Prof. Fethi Çelikbaş'ın huzuru ile açtığımız Etibank İşletmecilik ve Muhasebe kursu ile vermiş bulunuyoruz. Buna mümasil kısa ve uzun vâdeli her çeşidinden yetiştirme kurslarını ve tecrübeli idarecilere kendi sahalalarında yenilikleri öğretmek ve fikir mübadelesinde bulunmak imkânını verecek seminerleri ileride daha da çoğaltacağız. Bu kursların bir faydası da öğretmeyi devamlı bir vetire haline getirmesidir.

İlerleyen bir cemiyette her sahada çalışanlar eski bilgilerini tazelemeye, hayattan edindikleri tecrübeyi de katmak suretiyle yeni ihtiyaçlar için yeni bilgiler öğrenmeye muhtaçtırlar. Üniversitelere bu sahada da büyük vazifeler düşmektedir. Fakültemiz bu işte de öncülüğü ele almış ve bu istikametteki kursların ilkinin açmış bulunuyor. Şimdi bir yandan içinde yaşadığımız topluluğu muhtaç olduğu yeni bilgilere kavuşturacak onu daha iyilerini ve daha güzellerini ister hale getirmek, diğer yandan da ihtisas ve meslek adamları başta olmak üzere ihtiyacı karşılayacakları yetiştirmek için tedbirler almaktayız. Bize bu hususta cesaretli adımlar atmağa yardım eden hükümet erkânına başta sayın Başvekilimiz olmak üzere Muhterem Maliye ve Millî Eğitim Vekillerine teşekkürlerimizi arz etmeyi bir borç bilirim.

Çok sayın dinleyenlerim, Fakültemizin imkânlarından ve bu imkânları nasıl kullanmak istediğinden bahsettikten sonra müsaadenizle kısaca mevcut imkânlarımızı ilmî araştırma sahasında nasıl kullandığımızı birkaç kelime ile ifade edeyim. Fakültemizde geçen bir yıl içinde sekiz yeni eser neşredilmiştir. Ayrıca Fakültenin muntazam bir şekilde her üç ayda bir çıkan dergisinde siyasî ilim, âmme idaresi, maliye ve iktisat ve hukuk sahaslarında 76 muhtelif etüd neşrolunmuştur. Bunlar arasında ziyaretçi profesörlerden alınan veya dış memleketlerdeki ilim adamlarından gelen ve orijinali ile birlikte neşrettiğimiz makaleler de mühim bir yekûn tutmaktadır. Fakültemizde ilmî araştırma merkezi olarak kurulmuş ve hükûmî şahsiyeti haiz bulunan 4 Enstitü mevcuttur. Bunlardan Dış Münasebetler Enstitüsü Türkiye Hükümetinin Milletlerarası teşekküller ve hususiyle Birleşmiş Milletler karşısındaki davranışını Carnegie Dünya Barışı Vakfı ile işbirliği halinde ve onun malî yardımı ile araştırmış ve Türkçe ve İngilizce olarak neşretmeye hazır bir safhaya getirmiştir. Aynı Enstitü Dış Münasebetlere ait bir bülten neşri için de gerekli hazırlıkları ikmal etmek üzeredir. İdarî İlimler Enstitümüz genç ve müstakbel idarecilerin meslekî ve sosyal davranışları üzerinde bir anket yapmıştır. Bu anket bu çeşit araştırmaların memleketimizde yapılan ilk nümunesidir. Aynı Enstitü memleketimizde 1950 ve 1954 yıllarında yapılan umumi seçimleri ve neticelerini seçim sosyolojisi bakımından tetkik ve tahlil etmektedir. Tamamlandığı zaman hepimizi yakından ilgilendirecek bir etüd olacaktır. İdarî İlimler enstitümüz Türkiye'nin idarî tarihini inceleme imkânlarını da tetkik etmektedir. Maliye Enstitümüz bir Maliye lûgati hazırlamaktadır. Bir maliye antolojisi üzerinde başlanan çalışmalar devam etmektedir. Klâsik iktisat ve maliye kitaplarını tercüme için programını yapmış ve işe başlamıştır. Ziraî makinalaşma üzerinde geçen sene yaptığı ve Türkçe ve İngilizce olarak yayınladığı etüd memleket içinde olduğu kadar dışta da büyük bir alâka uyandırmıştır. Aynı Enstitü hükümetin talebi üzerine ziraî kazançların vergilendirilmesi, yeni Bankalar Kanunu

Projesi ve Üniversite Bütçesi üzerinde çalışmalar yaparak bu mevzuların her biri hakkında hazırladığı raporları ilgili makamlara sunmuştur.

Şehircilik ve İskân Enstitümüz henüz kuruluş devresindedir. Buna rağmen geçen yıl bu sahada büyük ilgi uyandıran ve bir hafta devam eden bir seminer tertiplemiş ve iskân ve şehirciliğin ana meselelerini tetkik etmiştir. İskân Türkiye'nin en önemli davalarından biridir. İkinci Dünya Harbinden sonra birçok memleketler bu konu üzerinde durmak lüzumunu hissetmişler ve yeni hayat şartlarına göre nüfusu, memleket sathı üzerinde dağıtmak için çeşitli tedbirler almışlardır. Şehircilik ve İskân Enstitümüz bu önemli dâvanın ilmî bir merkezi olmak istikametinde gelişmektedir. Bu sahada da hükümetten ve ilgililerden yakın alâka görmekteyiz ve bu alâkanın davanın ehemmiyetiyle mütenasip bir şekilde artmasını temenni ediyoruz.

Yapılan işler ve yapılması program altına alınan yeni projeler bizi Fakültenin öğretim ve araştırma faaliyetlerini sevk ve idare edecek elemanlar bakımından takviye edici tedbirler almağa zorlamaktadır. Bu tedbirleri alma yolunda olduğumuzu ve bu bakımdan olan ihtiyaçlarımızı yukarıda arz etmiştik. Burada şunu belirtmek isterim ki biz ihtiyaçların baskısı altında yabancı müesseselerle de temasa geçmiş bulunuyoruz. Nitekim eski Dekanlarımız Prof. Sur ve Abadan'ın yaptıkları temasları bu sene neticelendirmiş bulunuyoruz. Nevyork ve Georgetown Üniversiteleyle birer anlaşma imza etmiş bulunuyoruz. Georgetown Üniversitesi bize bir İngilizce hocası verecek ve yabancı dil öğretim usullerimizin ıslahına yardım edecektir.

Nevyork Üniversitesi ile yapılan ve şimdilik üç yıl devam edecek olan anlaşma sayesinde Fakültemize Amme İdaresi, Maliye ve Malî İdare, Muhasebe, Sosyal ve Siyasî İlimler sahasında öğretim ve araştırma yapacak elemanlar getirilecektir. Ayrıca sekreterlik bilgisinin Türkiyede orta tahsil müesseselerinde ve hususiyle kız enstitülerinde bir programa bağlanabilmesi için bu okullarda ders okutmakta olan öğretmenlere mahsus bir kurs tertiplenecektir. Millî Eğitim Vekâletinin yakın işbirliği ile bu bilgi kolunu da sistemli bir şekilde memlekette ilk defa olarak Fakültemiz ithal etmiş olacaktır. Bu anlaşmaların yapılmasında büyük yardımlarını gördüğümüz FOA İdaresine en samimî teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

Ayrıca üç yıl içinde 27 öğretim üyesi ve Fakülte tarafından seçilecek 10 kadar idareci Amerika'ya gidip bilgi ve ihtisaslarını arttıracaklardır.

Ford Vakfı ile Amerikalı bir Profesör ve mütehassıs getirtmek, Amerikada talebe okutmak ve kitaplığımızı takviye etmek hususunda temaslarımız müsbet bir neticeye varmak üzeredir. Ayrıca bilginin geniş halk

kütlelerine yayılması sahasında da aynı vakıftan yardım göreceğimizi ümit ediyoruz.

İngiliz ve Fransız Kültür Ataşelikleri de bize burs vermek, yabancı dil hocası temin etmek suretiyle kıymetli yardımlarda bulunmaktadırlar. Kendilerine bu hizmetlerinden dolayı huzurunuzda bilhassa teşekkür etmek isterim.

Fakat bir müessesenin gelişmesi bakımından hiçbir alâka o müessesenin mensuplarının yakın alâkası kadar kıymetli olamaz. Burada müessese mensuplarını bir Fakülte mezunları olarak değil fakat bu mevzularla ilgili herkesi kavrayan bir şekilde mütalâa ediyoruz. İlgililerden Lisans ve doktora seviyesinde liyakatli öğrencilere burs verilmesi, yapılacak araştırmalar için bize malî imkânlar sağlanması ve nihayet ilmî sahada yapılacak araştırmalar bakımından bizimle işbirliği etmeleri için yakın alâka ve yardım beklemekteyiz. Burada şahsî kitaplarının, feyz aldığı bir müesseseye hediye edilmesini vasiyet etmiş olan büyük devlet adamı rahmetli Saracoğlu'nu şükranla yâdetmeyi yerine getirilmesi gereken bir borç sayarım.

Sayın dinleyenlerim,

Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi ilim ile tatbikatı elele yürütmek durumunda olan müesseselerin kendilerinden beklenen vazifeyi hakkiyle ifa edebilmeleri için muhtaç oldukları mânevî bir unsurdan akademik hürriyetten de kısaca bahsetmek isterim. İlmî faaliyet her şeyden önce bir hür düşüncüdür. Bu hürlüğü köstekliyecek her türlü şerait ilmî faaliyet için zararlı olur. Bunun misallerini tarihten olduğu kadar bizim yakın geçmişimizden de almak mümkündür. Üniversiteler memleketimizde işte biraz da bu sebeplerden dolayı muhtar müesseseler haline getirilmişlerdir. Biz Üniversite muhtariyetinden her şeyden önce akademik hürriyet mânasını anlıyoruz. Fakat bu hal bizim Fakülte olarak veya Üniversite olarak içinde yaşadığımız sosyal ve tabii çevreye, Türk topluluğunun Türk Devleti başta olmak üzere meydana getirdiği her türlü siyasî ve meslekî teşekküle karşı mesuliyetlerimiz bulunduğunu görmemize ve kabul etmemize hiç bir suretle mâni olmamaktadır. Size bu şuurun bizde mevcut olduğunu ifade eden çeşitli misaller vermiş bulunuyorum. Bir kere daha arz edeyim ki bunlar sadece hayırlı bir başlangıçtır ve Fakültemizin ve Üniversitemizin bir âmme müessesesi olarak bu sahada yapacakları kısa zamanda çok artacaktır.

Son sözlerimi Siyasal Bilgiler sahasının ilmî disiplin olarak ve müessese olarak geleceğini temsil eden öğrenci arkadaşlarıma tahsis etmek isterim.

Arkadaşlarım,

Siyasal Bilgiler ailesi şanlı geçmişi ile size her müesseseden daha fazla memleket hizmetinde büyük başarılar elde etmiş mensupları ile en iyi misalleri verecek durumdadır. Bu müesseseden yetişenler vatan hizmetinde büyük feragatle çalışmışlar, bir aydın olarak Türk topluluğunun gelişmesinde ve yükselmesinde büyük mesuliyetler kabul etmişlerdir. Sizin de öyle olacağınıza ve bu şekilde hareket edeceğinize samimiyetle inanıyorum.

Çünkü sizler hür ve doğru düşünmeyi öğrenmiş, düşündüklerini serbestçe ifade edebilecek şekilde yetiştirilmiş bulunuyorsunuz. Size demokratik bir topluluğun aydın bir âzası olmaktan doğan vecibe ve vazifeler öğretilmiş ve öğretilmektedir. Türk aydını ve Türk vatandaşı olarak mensup olduğunuz topluluğa bu vazifeleri en iyi ifa eden bir kimse olarak hizmet edeceğinize eminim.

Bir noktada bilhassa dikkatli olmanızı belirtmek isterim: İnkilâplarımız. Türkiye inkılâp yapmış ve ilerleyen bir memlekettir. Sizlerin Atatürk'ün Türk inkılâbını emanet ettiği kimseler olduğunuzu ve eski Mülkiyelilerin bu inkılâpları tahakkuk ettirmekte büyük hizmetler ifa etmiş kimseler bulunduğunu hiç bir zaman hatırdan çıkarmamalısınız.

Şu noktayı da bilhassa belirtmek isterim. Bize göre münevver insan olmanın en köklü ölçülerinden biri müsamaha ve insanlara saygıdır. Topluluğumuzun çok zengin olan mânevi değerler hazinesini memlekette hür, demokratik ve birbirlerine hürmet eden vatandaşların çoğalması bakımından işleyiniz ve bu sahada örnek insanlar olunuz. Hapinize başarılar dilerim.

---