

*Siyasal Bilgiler Okulunun 88 inci yıldönümünde
talebeden Cemil Özkal'ın konuşması.*

Sayın Büyüklerim, Profesörlerim ve sevgili Arkadaşlarım!

Siyasal Bilgiler Okulumuzun; tarihin zaman hazinesine bahtiyar yıllarından birini daha iftiharla koyduğu, vatan ve millet yapısında bir yıl daha kök saldığı ve yarına bir yaş daha kuvvetlenmiş ve gelişmiş olarak hazırlandığı bugünde; yani, 88 senedenberi birçok hayırlı nesiller yetiştiren ve birçok büyük evlâtlarını içinde yaşadığı cemiyete, kendisinin sebebi ve gayesi olan cemiyete cömertce veren bu mesut ailenin en küçüğünden en büyüğüne kadar birçok fertlerinin, ailenin temel ocağında toplandığı bu kutlu günde gönüllerimizin ateş ve heyecanı, ruhlarımızın huzur ve sükûniyle müşterektir.

Heyecanlıyız: çünkü tarihin bağına devrettiğimiz bir yılın sonunda, verimli ve iyi neticeli olacağına şimdiden söz verdiğimiz bir yenisinin eşiğinde bulunuyoruz; bu yeni yıl, bu ailenin her ferdini vatan ve millet yolunda muzaffer görecektir, geçmişimiz bu vâit ve inancımızın en sağlam teminatıdır.

Huzur duyuyoruz: çünkü takvimimiz 88 inci yılı gösteriyor; çünkü içinde doğup büyüdüğümüz, havasını teneffüs ettiğimiz yurdumuza ve beraber çalıştığımız, beraber sevinç ve hüznü duyduğumuz milletimize karşı borçlarını ifa etmiş büyüklerimiz var, bu borçlarını ödemeye büyük bir imanla hazırlananlarımız var; ve çünkü hakkiyle anladığımız vazifelerimizi ne pahasına olursa olsun yapmaya azmetmiş, yemin etmiş insanların topluluğuyuz.

Büyüklerim!

Bu mektebin, bu Mülkiye ocağının kapısından bize ilk adımı atmak cesaretini veren bu iman oldu. Bu aileye katılımımızın ilk gününde her şeyi, bizden beklenen her fedakârlığı biliyorduk. Bu mektepte geçen hayatımız devresinin her yeni gününde bildiklerimize yeni bilgiler, bize hayat yollarını açacak olan müspet bilgiler kattık ve katıyoruz. Ancak

burada öğrendiklerimiz sadece hukuk değildir, sadece iktisat değildir, sadece tarih, coğrafya değildir; bütün bunların başında aşkı, vatan ve millet aşkını, ülkü aşkını, feragat ve fazilet aşkını öğreniyoruz. Demek istiyorum ki sadece kitaplar değil, asıl mevcut olan, devam edecek olan hayatı ve onun mevzularını ve meselelerini araştırmayı öğreniyoruz; tek kelime ile iyi vatandaş, iyi insan olmayı öğreniyoruz.

En büyük arzumuz, en büyük emelimiz «faydalı olabilmek» tir. Faydalı olmaktan; en mütevazî basamağından, aile muhitinden başlayarak en yüksek noktasına, millet hayatına ve devlet mekanizmasına kadar her sahada faydalı olmayı anlıyoruz. Bu yolda çalışacağız; gücümüzün yetebildiği, vücut ve dimağımızın tahammül edebildiği nispette, bu günün ve yarının saadeti için çalışacağız; hakkın zaferi, iyinin, güzelin ve doğrunun tahakkuku yolunda çalışacağız; bilerek, isteyerek ve severek çalışacağız. Güçlükleri yeneceğimize, başarıcı ve yapıcı olacağımıza güvenimiz vardır. Yolumuz ulularımızın tuttuğu yoldur; Büyük Atatürk'ün çizdiği yoldur; Aziz Millî Şefimiz, Türk gençliğinin yüce yol göstericisi İsmet İnönü'nün işaret ettiği yoldur. Bu yol, her Türkün müşterek inkılâp potasında kaynayıp şekil bulan müşterek ruhun müşterek hareketin yoludur; iyi düşüncenin, sağlam seciyenin yoludur.

Büyüklerim!

Bu mektebe girdiğimiz günden itibaren her hangi bir insan olmadığımızı, her hangi tesadüfi bir hayatı yaşayamayacağımızı anladık. Bir fert olarak mesut olmanın, bir fert olarak muvaffak olmanın bize yetmeyeceğine; varlığımızın sebep ve gayesi uğrunda her şeyimizi feda edebileceğimiz, son dakikasına kadar hayatımızı kendisine vakfetmeye söz verdiğimiz «cemiyet» olduğuna inandık. Vicdanın huzurunda buna and verdik; bu andımızı örnek olan siz büyüklerimizin huzurunda bir daha tekrarlarız.

Arkadaşlarım!

Huzur ve sükûnla dolu bir devrin nesliyiz. Devletler kuran, medeniyetler yaşatan bir milletin çocuklarıyız. Bize bugünleri hazırlıyanlar, bize bu şartları temin edenler, kökleri tarihin bilinmez devirlerine kadar uzayan, birbirlerini dalgalar halinde takibeden vazifelerini yapmış veya yapmakta olan nesillerdir. onlardan ebedî uykularını uyuyanların müsterih kılmak ve bugünün bize hakiki yolu göstermek için bütün kuvvet ve gayretlerini esirgemedi sarf, edenlere lâayık olmak için çalışmalıyız. Her nesil gibi neslimizin de zamanının ve daha mühim olarak ondan sonrasının müşterek iyilik ve saadetini temin etmek en esaslı vazifesidir. Va-

tanın, milletin bizden bekledikleri vardır; sayılarımızca bize bağlanan ümitler vardır. Bunlar şu sahada veya bu yönde değil, yani mahdut değil; her sahada ve her yönde, yani umumi ve şamildir. Yarının kuvvetli ve ileri Türkiyesinin yükünü bir gün omuzlarında taşıyacak olanların da kuvvetli ve ileri olması lâzımdır. Bilgi kudretini, sıhhat kudretini, görüş ve düşünüş kudretini ve bunların hepsinden evvel ahlâk ve karakter kudretini taşımamız; ancak bu suretledir ki bizden beklenenleri başarabiliriz. Vazifeler büyüklüğü ve zorluğu nisptinde kıymetleniyor; muhakakkiki vazifelerimiz büyük ve zordur, fedakârlık ve feragat ister; fakat biz kendimizi buna hasretmiş insanlar oldukça, her cepheden bunun için hazırlanmış insanlar oldukça yapamayacağımız hiçbir şey olmayacaktır.

Büyüklerim!

İnkılâp Türkiyesinin resmî devlet hizmeti kadrosuna; ilimle teçhiz edilmiş, imanla yoğrulmuş olarak gireceğimizden, bize bırakılan ve devredilen mukaddes emanetleri sizler gibi ihtimamla saklıyacağımızdan ve bütün gayretlerimizi bu emanetlerin tekâmül ve inkişafı yolunda seferber edeceğimizden emin olabilirsiniz.

Bizim hakkımızda sözlerinizle, hareketlerinizle göstermiş olduğunuz büyük teveccühlere ve daima hür ve insanca yaşamış olan Türk milletinin aslî cevherinden tevarüs ettiğimiz doğruluk ve sizlerin bize göstermiş olduğunuz ülke ile cemiyet hayatındaki prensipler, her yerde ve her zaman rehberlerimiz olacaktır. Gerek dahilî, gerek haricî vazifelerde, memleket müdafaasının her safhasında bize devredeceğiniz inkılâp umdelerini ileriye doğru, zafere: doğru götüreceğiz. Çünkü inanan; iyiliğe, doğruluğa, ahlâka inanan; vatan ve millete inanan; insanlığa inanan; tarihine, büyüklerine ve yarınına inanan insanlarız; ve inandığını yapan, yaptığını tam ve iyi yapan Türk milletindeniz.

Sözlerimi bitirirken bize huzurlarıyla şeref veren aziz misafirlerimize genç arkadaşlarım adına "hoş geldiniz,, der; sayın büyüklerimi, profesörlerimi hürmetle ve arkadaşlarımı sevgiyle bir daha selâmlarım.

Sıtmalıysan ilâç al bedavadır, değilsen korun ve seni koruyanla beraber çalış.