

HOCAM AHMET ŞÜKRÜ ESMER

Türk basınında dış politika yazarlığının babası ve büyük üstadı, kıymetli ve muhterem hocam Prof. Dr. Ahmet Şükrü Esmer'i de kaybettik. O, gerçekten Türk basınında dış politika yazarlığının üstadı olmuştur. Zira, Amerika'da Columbia Üniversitesinde doktorasını yaptıktan sonra, milletlerarası politikaya çağdaş bir kafa ile bakan bir yazar olarak, milli mücadele sırasında yazı hayatına girmiştir. O zamandan bugüne, altmış yıla yakın bir süre, usta bir kalem ve meseleleri geniş bir görüş açısından değerlendiren bir kafa olarak yazarlığını bugüne kadar sürdürmüştür.

Hocam Ahmet Şükrü Esmer'le 20 yıldan fazla, Siyasal Bilgiler Fakültesinin siyasi tarih kürsüsünde beraber çalışmanın şerefine ve zevkine sahip oldum. Kendisinden öğrenilecek çok şeyi olan bir insandı. Gürültüsüz ve şamatasız bir milliyetçi idi. Gerek Türk dış politikasının, gerek milletlerarası politikanın herhangi bir meselesini değerlendirir ve tahlil ederken, kullandığı değişmez ölçü, "*Türkiye'nin milli menfaati*" idi. Altmış yıllık yazı hayatında, dış politikaya hep bu açıdan bakmış ve dış politikanın her türlü faaliyetini hep bu açıdan değerlendirmişti.

Dış politikada kullandığı ikinci ölçü, "*Gerçekçilik*" idi. Fikirlerinde ve inanışlarında hayali şeyler peşinde koşmadığı gibi, dış politika olaylarını da gayet soğukkanlı bir gerçekçilik içinde ele alırdı. Bu, o'nun değişmez metodlarından biri idi. Bir gün bir konuşmamızda, Türk-Yunan münasebetlerinden söz ederken, şöyle demişti: "*Türk-Yunan dostluğu, ancak iki millet arasında bir dostluk kurulabilirse gerçekleşebilir. Hükümetler arasındaki dostluklar daima geçici olmaktadır.*" Bu sözlerin üzerinden otuz yıla yakın bir zaman geçti. Hadiseler, bu tahlildeki doğruluğu ve gerçekçiliği ancak teyid etmiştir.

Hocam Ahmet Şükrü Esmer'e Tanrıdan bol rahmet diliyorum.

Prof. Dr. Fahir ARMAOĞLU