



## **GÜNEY AZERBAIJAN'DA, KAFKASYA İSLAM ORDUSUNDA VE AZERBAIJAN HALK CUMHURİYETİNDEKİ MİLLİ MÜCADELELERDE Y. Z. TALİBZADE'NİN ROLÜ**

**(1917-1918)**

### **Activity of Y. Z. Talibzade in South Azerbaijan in the Ranks of the Caucasus Islamic Army in the Government of Azerbaijan National Republic**

**Minahanım ESEDLİ\***

#### **Özet**

Mekalede Y.Z.Talibzadenin Azerbaycan Halk Cumhuriyeti dönemindeki fealiyeti araştırılır, habele Güney Azerbaycandakı ve Kafkasya İslam Ordusu sıralarındaki hizmetlerine tokunulur. Onun istimai-siyasi ve esgeri faliyeti ile yanaşı elmi-publisistik yaradıcılığının bezi mekamları dövri matbuat ve arhiv senedleri esasında ışklandırılır.

**Anahtar Kelimeler:** Y. Z. Talibzade, Güney Azerbaycan, Kafkasya İslam Ordusu, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti.

#### **Abstract**

An article analyses Y.Z.Talibzade's activity in the government of Azerbaijan National Republic and also is mentioned some moments of his activity in South Azerbaijan and service in the ranks of the Caucasus Islamic Army. On the base of archive materials an article brighten his social and political activity and theoretical and political creative work.

**Key Words:** Y. Z. Talibzade, South Azerbaijan, Caucasus Islamic Army, Azerbaijan National Republic.

Yusif Ziya Talibzadenin çökyönlü faliyetinin araştırılması bele bir tarihi gerçekliyi bir daha tesdikleyir ki, XX yüzyilin ilk onillikleri Azerbaycan türklerinin tarihinde milli intibah dövürüdür. Müterekki dünyagörüşlü, intibah ruhlu bu universal şahsiyetler gergin ve böhranlı anlarda bele ruhdan düşmemiş, ekideleri yolunda çarpışmış, ictimai fikrin formalaşdırılması için bütün mövcud tebliğat vasitelerinden istifade etmişler. Dövri matbuatda müntezem çıkışları ile yanaşı, Y.Z.Talibzade hem de Bakıda teşekkül tapıb fealiyet gösteren bir çok medeni-maarif cemiyetlerinin rehberliyinde temsil olunmuşdur. Maarifçilik seyleri daha kabarık nezere çarpan hemin cemiyetlerin faliyetine o da öz töhfelerini vermişdir. Yusif Ziya, İlk tamaşası 1910-cu il noyabrın 19-da Bakı şehir teatrında 'Nicat' cemiyeti dram heyeti tarafından oynanılmış 'Ermenüse' (Ömer ibn As) faciesinin müellifidir. O, hemçinin de ilk tamaşası 1912-ci il sentyabrın 28-de 'Nicat' cemiyeti dram heyeti tarafından oynanılmış 'Halid idn Velid' – Şamın fethi ve ereblerin Roma ile müharibesi' adlı dram eserinin müellifidir<sup>1</sup>.

Y. Z. Talibzade'nin milli ekidesinin, siyasi mensubiyetinin göstericilerinden biri de onun adının 'Müsavat' partiyasının ilk yaradıcıları arasında yer tutmasıdır. M.E.Resultzadenin emisi oğlu Memmedeli Resultzade (Resultoğlu) 'Müsavat Partiyasının kuruluşu' adlı hatire yazısında bu hakda melumat vererek bildirir ki, 'Partiye ilk aldığımız arkadaşlar şunlardır: Veli Mikailoğlu (ikinci dünya savaşında İrana girmiş bolşevikler tarafından Zencan şehri civarında çalınarak yok edildi), Seyyit Hüseyin Sadik (Sibiryaya sürüldü), Abdürrahim (eceliyle vefat etti), Yusif Ziya, 'Ahunt Yusuf' (Türküstanda

\* Doç. Dr., Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesenet Üniversitesi – Bakü.

<sup>1</sup> Mövsüm Eliyev, "Yusif Ziya bey Talibzade", **Ulduz**, 1989, № 2 (262), s.94.

bolşeviklere karşı Basmaçılarla beraber savaşırken şehit düştü). Seyyid Musevi (Çar ajanlarının tahrikiyle öldürüldü)<sup>2</sup>.

Bakü hayriye cemiyetlerinin ve 'Müsavat' Partiyasının Türkiye ile elakelerini sahlayan en feal şahsiyetlerden biri mehiz Y.Z.Talibzade olmuştur. Onun Azerbaycan-Türkiye elakelerinin yaradılması sahesinde gördüyü işler menbelerde, o cümleden aile üzvlünün hatirelerinde tesdiklenmekdedir. K.Talibzadenin elyazması halinde olan<sup>3</sup> hatire yazılarından birinde ohuyuruk: 'Men hele lap küçük yaşlarında olanda emim Yusif Ziya mövzusu ailemizin esas söhbet mövzularından idi. Ancak görürdüm ki, büyükler bu barede ancak teklikde olanda, bir az da ehtiyatla danışırlar. Aile üzvleri ve kohumlarımız kimi men de ona sadece olarak Yusif emi deyerdim. Onu da deyim ki, ondan en çok nenem Mehri hanım, anam Şahzade hanım, bibim oğlu Husneddin (Sonralar Bakü Dövlət Universitetinin dosenti olmuş Husneddin Rzayev – M.E.) ve bibim kızı Kövkeb danışar, kırık-sökük hatireler söyleyer, men de marakla dinlerdim. Ancak atam heç vaht kardaşından söhbet acmaz, çalışardı ki, bu baredeki danışıklarda iştirak etmesin. Çok zaman bizimle yaşayan yegane oğlu Telet de atası baresinde danışmağı sevmezdi. Sonralar men, bütün bu Yusif Ziyaya mühtelif münasibetlerin yaranmasının sebebini öyrendim. Yusif Ziya Talibzadenin adı, artık 1923-cü ilde Baküdan köçüb Türksütana gedenden sonra Azerbaycandaki sovetperestlerin, rus çekasının kara siyahısına düşmüşdü, buna göre atamın da, emim oğlu Teletin de gözü kölgeli idi. O yadımdadır ki, nenem büyük oğlunun tez-tez harice, hüsusen Türkiyeye getmesinden, aile kayğıları ile o keder maraklanmadığından şikayetlenirdi'.

Türkiyede esgeri tehsili, Balkan herbinde gönüllü iştirakı, Birinci Cahan savaşında Osmanlı ordusu terkiibinde Kafkasya cebhesindeki fedakarlıkları ile beraber o özünü Azerbaycanın ictimai-siyasi heyatından da tecrid etmir, dövrü matbuat sehifelerinde mühtelif mövzulu mekalelerle çıkış edir.

Y. Z. Talibzade'nin bu yıllarda Güney Azerbaycan'daki faliyeti de, demek olar ki, tamamilen tedkikatdan kenarda kalmıştır. Bu hakda bezi menbelerde yalnız natamam melumatlar verilir. Tebii ki, onun bu faaliyetleri Osmanlı ordusu ve islam ittihadçılarının planları çerçevesinde heyata geçirilmiştir. Bele ki, Birinci Dünya müharibesinde Güney Azerbaycanı işgal etmiş çar ordusunun, 1917-ci il oktyabr inkilabı ile elakedar zebt olunmuş erazileri terk etmesi Osmanlı ordusu için elverişli imkan yaratdı. Bu yolla Güney Azerbaycan Osmanlı ordusu tarafından ele geçirildi. Bu tarihi hadisenin mahiyetine ve burada Y.Z.Talibzadenin iştirakına aydınlık getiren Doktor Cavad Heyet bildirir ki, bu hadise erefesinde Urmiya; Hoy ve çevrelerindeki hristian-müselman tokkuşmasında bütün bölgede tekriben 130 min nefer insan öldürülür. O, Ehmed Kaviyanpura istinaden yazır: 'Bu zaman Rus silahlı güçleri müselmanları terki silah etmek için emr çıkarır, ferman verir.

Bu elanda yazılmışdı: Azerbaycanda İran dövləti terefsizliyini sahlaya bilmediyi üçün müttəfiklerin kararı ile harici Osmanlı ordusunun Azerbaycana girişinin karşısını almak meksedile milli Hristian ordusu teşkil edilir. Müselmanlar aşağıdaki şartlara riayet etmelidirler:

1. İstipanyans başkanlık ve liderliyinde 16 neferlik bir meclis teşkil edilir.
2. Şeherde fövkelade veziyyet elan olduğundan, polis idaresinin reisi bu meclis tarafından teyin edilmelidir.
3. Müselmanlar 48 saat içerisinde silahsızlanmalı ve silahlarını tehvil vermelişlerdir.
4. İran kazak birimleri Rus zabitlerine tabe olunmalıdırlar<sup>4</sup>.

Araşdırmalar gösterir ki, Osmanlı ordusunun Güney Azerbaycana girmesinin kökünde heç de yalnız işgalçılık niyyeti deyil, hem de soydaş ve dindaşlarını soykırımdan kurtarmak meksedi dururdu. Çünkü artık bu zaman ermeni generalı Andranik 3 minlik öz silahlı ordusu ile Araz çayından geçib Hoy şehrini mühasire edir ve hoyluları kırdıktan sonra, Urmiyaya teref getmek, hristian küvvelerle birleşerek, Hristian dövlətinin teşkil olunacağı yerde, her ehtimala göre, Osmanlı ordusu hücumunun

<sup>2</sup> Mehmetali Resulzade, 'Müsavat' Partisinin Kuruluşu, 'Azerbaycan' (Ankara), Azerbaycan Kültür Derneği Aylık Yayın Organı, sayı:167 (2), Şubat 1966, s.13.

<sup>3</sup> Kamal Talibzade, Yusif Ziya Talibzade, A.Şaikin Menzil Muzeyinde sahlanan elyazması, kovluk 4.

<sup>4</sup> Cavad Heyet, Dr. Turec Etabekinin 'Azerbaycan' kitabı üzerine bir deyerlendirme ve tekmilləşdirme. Medeniyet dünyası, VI burahlıq, Azerbaycan Dövlət Medeniyet ve İncesenet Universiteti, 2003, s.79.

karşısını almak isteyir. Andranik öz planlarını realize etme ve büyük Ermenistan yaratma yönünde Rus ve İngiliz komandanlarının razılığını almıştı. Osmanlı Türk ordusu yalnız bele bir şeraitde Azerbaycana gelir, Hoy ve Salmasda Andraniki ve diğer Hristian kuvveleri meğlub edir. Andranik öz ordusu ile ferar etmek mecburiyyetinde kalır. Bununla bele milli düşmenlerimizin Güney Azerbaycanda müstakil Hristian devleti yaratmak planı 130 min nefer insan öldürülmesi ile neticelenir.

Teessüfler olsun ki, Osmanlı imperatorluğunun müvekketi barışma imzalaması neticesinde Osmanlı ordusu tezlikle Güney Azerbaycandan çekilir. Türk ordusunun Güney Azerbaycanda olduğu vaht halkımızın milli devletçiliyi bakımından yaranmış tarihi şeraitin elden verilmesine teessüflenen Ehmed Karaca 'Azerbaycanın yakın tarihine kısa bir bakiş' adlı eserinde yazır: 'Burada Osmanlı imperatorluğu büyük bir sehv eledi. Güney Azerbaycanda fealiyet gösteren Şeyh Mehemed Hiyabaninin devlet kurmasına yol vermediler ve onu Karsa sürgün etdiler. Halbuki, Şeyh Hiyabani Güney Azerbaycanda türk devletini kurmuş olsaydı, aynı vahtda Şimali Azerbaycanda kurulan Azerbaycan Demokratik Respublikası ile birleşerek, vahid 'Azerbaycan devleti' yaranacaktı'<sup>5</sup>. Eslinde bu fikirde tarihi hekikete birterefli münasibet özünü gösterir. Çünkü regiondaki karışık ve dolaşık münasibetlerde Hiyabani terefdarları Müsavatçılardan çok bolşeviklere ümid besleyirdiler.

Doğrudur, Osmanlı ordusu geri çekilenden sonra Şeyh Mehemed Hiyabani Karsdan Tebrize kayıdır ve 1920-ci ilde Azadstan Respublikasını kurur. Suretli islahat işlerine başlanılır. Azerbaycan türkcesi resmi devlet dili olur. Lakin İngilizlerle bolşeviklerin şiddetli mühalifeti, pozucu ve kızışdırıcı fealiyetleri ile karşı-karşıya gelen Azadstan Respublikası rus, İngiliz ve İran orduları terefinden yihılır. Şeyh Mehemed Hiyabani Tebrizde son küvvesine keder vuruşur ve şehid olur.

Osmanlı ordusunda 'İttihadi-İslam' cemiyetinin nüfuzu ve tutduğu mövkeyi şerh eden Doktor Cavad Heyet Y.Z.Talibzadeni Osmanlı İslam İttihadının başkanı kimi dekdim edir. O, 'Dr.Turec Etabekinin 'Azerbaycan' kitabı üzerine bir deyerlendirme ve tekmlleşdirme' adlı eserinde yazır: 'Menim atam merhum müctehid Mirze Eli Heyet ki, halk terefinden saykı ile karşılanar ve Azerbaycanda hükümetin teimsilçisi olan Kacar veliehdi Mehemed Hesen Mirze ile de çok yahşı münasibetleri var imiş. Osmanlılarla da yahşica ilişkileri olmuş ve onlarla birlikde 'İttihadi İslam' cemiyetini teşkil etmiş ve özü de İran üzre bu cemiyetin başkanlığını (Osmanlı İslam İttihadının başkanı merhum Yusif Ziya bey idi) yapmışdır. Osmanlıların sonraki davranış ve terkileri barede bele revayet ederdi: Rus, İngiliz ordusunun, Fransız ve Amerika missionerlerinin himayesini arhasına alan Asuriler, Ermeni daşnakları ve Andranik ordusu Urmiyede, Salmasda, Hoyda ve etraf kendlerinde müselmanalrı ümumi kette uğratdıktan sonra, Osmanlı ordusu yetişdi ve onların hücumu neticesinde, hristian güçleri meğlub olub, ekseriyyeti ferar etdiler...'<sup>6</sup>. Müellif, Yusif Ziya beyle bağı keydinde bele bir açıklama da verir ki, Osmanlı ordusunun albayı Yusif Ziya paşa Kuzey Azerbaycanlı ve Bakü Üniversitesinin müellimi Abdulla Şaikin kardaşı olmuşdur. Sovyetler Birliyi kurulduktan sonra, Yusif Ziya Nerimanov terefinden devet edildi ve bir neçe ay Nahçıvanda Azerbaycana hidmet etdi<sup>7</sup>.

Y.Z.Talibzadenin Güney Azerbaycandaki faliyetini tesdikleyen möteber menbelerden biri de 'Abdulla Şaikin Menzil Muzeyi'nde mühafize olunan fotoşekildir. Kıymetli bir sened kimi, muzey fondunda sahlanılan bu fotoşekil Yusif Ziyanın Güney Azerbaycanla bağlantısına tutarlı delil olmakla yanaşı, onun hem de 'İttihadi İslam' cemiyetinin rehber simalarından biri olduğunu tesdikleyen eyani sübutdur. Burada dövrün dini, esgeri ve siyasi hadimlerinin ehatesinde (merkezde) esgeri geyimli Y.Z.Talibzadenin ve Doktor Cavad Heyetin atası – müctehid Mirze Eli Heyetin yanaşı tesvirleri ön plandadır.

Sonralar – Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin ilk vahtlarında İttihadçılar, bele demek mümkünse, hem de ilhakçılarla aynı cebhede olan Yusif Ziyanın AHC rehberleri ile bezi anlaşılmazlıklara sebep olan mövke ferkliliklerinin mahiyetine aydınlık getirmek için 1915-ci il Güney Azerbaycan hadiseleri de marak doğurur. T.Svietoshovski 'Rus Azerbaycanı 1905 – 1920' eserinde melumat verir ki, Helil Paşa, komandanlığındaki güçlendirilmiş küvvetlerle 1915-ci ilin yanvarında Tebrizi zebt ederek, Rus

<sup>5</sup> Ahmet Karaca, "Azerbaycanın Yakın Tarihine Kısa Bir Bakış", Ankara, Azerbaycan Kültür Dernegi Yayınları, 1982, s. 16.

<sup>6</sup> Cavad Heyet, **Dr. Turec Etabekinin 'Azerbaycan' kitabı üzerine bir deyerlendirme ve tekmlleşdirme**, Medeniyet dünyası, VI burahılış, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnceneset Universiteti, 2003, s. 79-80.

<sup>7</sup> **Age**, s. 80.

Azerbaycanının kapısına dayanmıştı. Bu zaman Osmanlı Dövlətinin Kafkasya siyasetinin rehberi Ömer Naci idi ve o, Şerki Kafkasya İttihad ve Terekki Komitesi Müfettişi teyin edilmişdi. T.Svietoshovskiye göre vezife osmanlıların iki Azerbaycanı birleştirmeye isteklerine ve bunun Osmanlı Dövlətinin himayesinde gerçekleşeceğine işareti idi<sup>8</sup>. Lakin Osmanlı Ordusu Tebrizde çok davam getire bilmeyir. Sarıkamış meğlubiyetinden sonra Tebriz derhal rusların eline keçir. Sonrakı cehdler, Enver Paşanın gözlediği ve umduğu 'Türkçülük' semereleri de netice vermedi. Tedikatçılardan Fevzi Çakmak, Kurat, Sünbül, B.Aslan, Svietochovski ve digərleri tesdikleyir ki, hüsusile Ömer Nacinin Tebrizde olduğu esnada, ister İran Azerbaycanında ve isterse de Şerki Kafkasyada ruslara karşı üsyanlar başladı. Bu herekatların merkezi 'Difai' teşkilatının güçlü olduğu Gence idi. Bu arada Azerbaycan türklerinin bu teşkilat vasitesile Osmanlı Dövləti ile münasibetler yaratdığı anlaşılır. Hemçinin 1915-ci ilin fevralında Feteli han Hoyskinin kardaşı oğlu Emir-aslan han gizlice serhedi keçerek Erzuruma gelmiş ve Türkiye selahiyetlileri ile elake kurmuşdur. O, 'Difai' teşkilatının nümayendesi kimi Transkafkasya müsəlmanlarının müstəkil bir dövlət kurmaq arzularını açıklamışdır. Onun teklifine göre Bakü, Gence, İrevan kuberniyalarıyla Terek ve Dağistanı dahil edərək İsveçre tipli müstəkil bir dövlət kurulması mümkündür. Kafkasyada Türkiye ile Rusiya arasında bele böyük bir tampon dövlət kurulması fikri Enver Paşa tərəfindən de müvafiq sayılmasına bahmayarak Ruslar karşısındaki meğlubiyet bele bir planın gerçekleşmesine mane olmuşdu<sup>9</sup>.

Y.Z.Talibzadenin sonrakı herbi-siyasi faliyeti Osmanlı ordusu ve Azerbaycan könüllülerinden ibaret 'İslam ordusu'nda davam edir. 1918-ci yıl iyun ayının 4-de 'Osmanlı imperatorluğu hökumeti ile Azerbaycan Respublikası arasında dostluk mükavilesi' imzalanır. Hemin mükavileni Türkiye tərəfindən edliyye naziri Helil Menteşe, Kafkasya cebhesinin Baş komandanı Vehib Paşa, Azerbaycan tərəfindən harici işler naziri M. H. Hacinski ve Milli Şuranın sedri M.E.Resulzade imzalayırlar. Azerbaycan Respublikasının harici dövlətlərə imzaladığı ilk mükavile 11 maddeden ibaret idi. Mükavilenin Azerbaycan üçün çok mühüm olan dördüncü maddesinde gösterilirdi ki, 'Dinlik ve asayiş möhkəmləndirmək, ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün eger ehtiyac olarsa, Osmanlı hökuməti Azerbaycan Respublikasına esgeri yardım göstərməyi öz üzərinə götürür'<sup>10</sup>.

Tebii ki, I Cahan herbini sonlarına doğru herbi-siyasi vəziyyəti son dərəcə gərgin durumda olan Osmanlı dövlətinin Azerbaycana ordu göndərməsinin bir sıra müşkülətləri vardı. Bu addım neinki karşı cəbhə dövlətlərinin, habelə müttəfik Almaniyanın da mükaviməti ilə karşılandı. Bunun üçün de Türkiye hökuməti Osmanlı ordusu ilə Azerbaycan könüllülerindən ibaret Kafkasya İslam Ordusu yaradılması qərarını verir. Ve bu işin, Azerbaycanı hər yöndən yaxşı tanıyan herbçi və siyasetçilər olmadan başanlı olacağını mümkünsüz hesab edən ordu rəhbərliyi, hər iki ölkənin ictimai-siyasi heyətində kifayət kəder nüfuzları olan və həmin dövrdə Türkiyədə çalışan Ehmed bey Ağaoğlu, Eli bey Hüseynzadə, Ahund Yusif Talibzadə kimi şəxsiyyətlərin orduda təmsil olunmalarını zəruri və çox faydalı bilmişdi. Ehmed bey Ağaoğlunun herbi müşavir olduğu bu ordunun könüllülərdən ibaret Yardım alayının başında Yusif Ziya dururdu. Mühacir Azerbaycan ziyalılarından Ebdülvahab Yurdsever bu hakda yazır: 'Ahund Yusifin türkçülüyündə və turançılığında kimsenin şübhəsi olmasa gərəkdir. Xarakter etibarlı ilə Şaikin tamamilə hilafına olaraq feal bir siyaset adamı və usanmaz bir mücadiləçi bulunan Ahund Yusif çarlık dönəmində bir müddət Bakü real lisesində türkce və şəriət öyrətməliyini yaptıqdan sonra, Balkan herbələrində Türkiyəyə gedərək, orduya könüllü keyd olmuş və rəşadətini sayəsində çabuk irəliləyərək kəndi iradəsinə görə minbaş rütbəsinə kəder yüksəlmişdir. İstiklal dövrümüzdə Ahund Yusif Azerbaycana dönərək könüllü yardım alayının komitesini kəndi üzərinə almışdı. Ahund Yusif kayət hərəkətli və feal bir mücadilə adamı idi. Hətta deyilə bilər ki, kabına sığmayan xarakterdə bir insandı. Eyni zamanda 'Musavat' partiyasının ən eski ezalarındandı'<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> Todeusz Svietochovski, **Müslüman cemaatten ulusal kimlige Rus Azerbaycanı 1905-1920** (Türkcesi: Nuray Mert), Bağlam yayınları, Ankara 1988, s.113-114.

<sup>9</sup> Betül Aslan, **I. Dünya savaşı esnasında 'Azerbaycan türkleri'nin 'Anadolu türkleri'ne 'Kardaş kömegi (yardımı)' ve Bakü müslüman cemiyet-i hayriyesi**, Ankara, Atatürk kültür merkezi başkanlığı yayınları, 2000, s.72.

<sup>10</sup> İsa Hebibovun Kamal Talibzadəye mektubu (21 may, 1987-ci il, Nahçıvan şəhəri), **Abdulla Şaikin Menzil Muzeyinin arhivi**, kovluk 4, s.90.

<sup>11</sup> Abdülvahab Yurtsever, "Abdulla Şaik vefat etti", 'Azerbaycan'(Ankara), Azerbaycan Kültür Derneği yayınları, sayı 4-5, 1959, s.14.

Akademik K.Talibzade de bu faktaları tesdikleyerek yazır ki, Yusif Ziya '1918-ci ilde türk ordusu ile beraber Baküya kayıdır. Demokratik Respublika döneminde 'Musavat' partiyasının orkanı 'Azerbaycan'da ve dövrün başka matbuat orkanlarında feal iştirak edir, maarif-medeniyet mövzularına dair mekaleler neşr etdirir. Bezi siyasi meselelerin hellinde Demokratik Respublika rehberleri ile razılaşmadığı üçün yeniden Türkiyeye kayıdır'<sup>12</sup>.

1918-ci il iyun ayının evvellerinde türk esgeri destelerinin Gence istikametine hareketi başlamışdı. Lakin ordu rehberliyi Genceye daha tez gelmişdi. Türkiyeli tarihçi Halil Bal tarihi senedlere istinaden bildirir ki, Kafkasya İslam Ordusu Komandanı teyin edilen Nuri Paşa 25 may 1918 tarihinde Genceye dahil olmuşdu. Vezifesi – özü ile beraber getirdiyi zabıt heyetinden faydalanarak Azerbaycanda Kafkasya İslam Ordusunu kurmak ve Bakını bolşeviklerden kurtarmak idi. Şimali Kafkasyaa yardım ancak bundan sonra mümkün ola bilerdi. Nuru Paşa vaht keçirmeden Azeri gönüllülerden Kafkasya İslam ordusunun kuruluşuna başlamışdı, amma düzenli Türk kuvvetleri getirilmeden Bakı meselesinin hell edilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldı<sup>13</sup>.

Belelikle, Kafkasya İslam Ordusuna Türkiyeden bir-birinin ardınca yeni-yeni kuvveler celb edilir. Türkiye koşunlarının bir kısmı Kars ve Aleksandroproldan keçib Karakilse-Dilican-Kazah ve Ağstafa vasitesile, diger hissesi ise Güney Azerbaycan-Karabağ istikametinden hareket edirdi. Mürsel Paşanın başçılık etdiyi Türkiye ordusunun en yahşı diviziyalarından olan 5-ci diviziya iyun ayının evvellerinde Genceye dahil oldu. Keyd etdiyimiz kimi, bu vaht artık Türkiyenin Kafkasyada olan esgeri hisselerinin yeni baş komandanı, Enver Paşanın ögey kardaşı Nuru Paşa öz kerargahı ile Gencede idi.

Demeli, Osmanlı ordusunun Kafkasyaa, o cümleden Azerbaycana doğru hareketi hele 4 iyun Batum mükavilesinden önce başlamışdı. 'Müslüman cemaatten ulusal kimliğe Rus Azerbaycanı 1905–1920' eserinde amerikalı yazar Tadeusz Svietochovski bu hakda yazır: 'Nuri Paşa daha Osmanlı-Azerbaycan anlaşması imzalanmadan, 2 Haziranda, 'Bağımsız, İslami Azerbaycan Cumhuriyeti kurulması talebi doğrultusunda' müslümanları Bolşevik idaresinden kurtarmak üzere askeri hareket başlatma emri almıştı'<sup>14</sup>.

Bakının alınmasınadek – 1918-ci il sentyabrın 15-e keder keçilmiş şerefli döyüş yolunda Osmanlı esgerleri ile yanaşı, azerbaycanlı gönüllülerin ve hüsusile de gönüllülerden ibaret yardım alayının komandiri Ahund Yusifin şücaeti şeksizdir. Eger Balkan müharibesinde Azerbaycan türklerinin hemreyliyini bildiren beyanmelerin İstanbulda yayılması Yusif Ziyanın adı ile bağlı idise, Bakının alınması erefesinde Ahund Yusifin de ön sıralarda döyüşdüğü Kafkasya İslam Ordusunu ruhlandıran, bu işin tarihi ehemiyetini türk esgerlerine aşıl原因 ve bu şansın elden verilmesi ile onsuz da düşmen zülmü altında inleyen bacı ve kardaşlarımızı hansı taleyin gözlediğini gizlin müraciet ve beyanmelerde yayanlardan biri de onun küçük kardaşı Abdulla Şaik idi. Heç şübhesiz ki, A.Şaikin mübarizlik ruhunun, türkçülük ve turançılığın en güçlü dayağı, en kuvvetli hamisi büyük kardaşı Yusif Ziya olmuşdur<sup>15</sup>. Ebdülvahab Yurdseverin bir yazısında tesdiklenir ki, 'Ayrıca bir çok şeirlerinde Abdulla Şaikin fikri siması üzerinde merhum ağabeyisi Ahund Yusif (Yusif Ziya) Talibzadenin (bu mefkureye bağlılığını seraheten isbat etmişdir) büyük tesiri olmuşdur'<sup>16</sup>.

'Abdulla Şaikin türkçülüğü'nü araşdıran Mübariz Süleymanlı haklı olarak bele bir mekanı hüsusile vurğulayır ki, Ahund Yusifin küçük kardaşı Abdulla Şaikin bu dövrde yazılmış eserlerinin hamısı Azeri türklerinin milli varlıklarının tehlukeye meruz kaldığı, ölüm-dirim savaşına kalhdıkları tarihi mekamlarla bağlıdır. 'İki mücahid', 'Vetenin yanık sesi', 'Arazdan Turana', 'İntizar karşısında' ve bu sepkili diger eserlerin çap olunduğu tarihlerin özü tedkikatçılara çok şey demektedir. Bunlardan biri –

<sup>12</sup> Kamal Talibzade, "Ahund Yusif Talibzade", **Medeniyet dünyası**, Azerbaycan Dövlət Medeniyet ve İncesenet Universitetinin neşriyyatı, 2001, II burahılış, s.44.

<sup>13</sup> Halil Bal, "Kuzey Kafkasyanın istiklalı ve Türkiyenin askeri yardımı, 1917-1918", **Kafkas araşdırmaları**, C. III İstanbul, 1997, s. 50.

<sup>14</sup> Todeusz Svietochovski, **Müslüman cemaatten ulusal kimliğe Rus Azerbaycanı 1905-1920**, (Türkcesi: Nuray Mert). Ankara Bağlam yayınları, 1988, s.179.

<sup>15</sup> Mübariz Süleymanlı, "Abdulla Şaikin türkçülüğü", **Medeniyet dünyası**, Azerbaycan Dövlət Medeniyet ve İncesenet Universitetinin neşriyyatı, 2001, II burahılış, s.57.

<sup>16</sup> Abdülvahab Yurtsever, "Abdulla Şaik vefat etti", 'Azerbaycan'(Ankara), Azerbaycan Kültür Derneği yayınları, sayı 4-5, 1959, s.14.

‘Neçin böyle gecikdin’ şeirin tarihçesine dikket yetersek, onun hansı bir tarihi şeriatde yazılmış olduğu aydınlaşar. Osmanlı ve Azerbaycan türklerinin esgeri birleşmelerinden ibaret ‘Kafkasya İslam ordusu’ ile rus ve ermeni küvvelerinden ibaret bolşevik koşunlarının Gence ve Bakı arasındaki kanlı çarpışmalarına şahidlik eden bu iller türk tarihinin şanlı sehifelerini teşkil etmektedir<sup>17</sup>.

Sensiz kelbim kırık, sönük, çeynenmiş, hırpalanmış,  
Ömür şüşem daşa deymiş, heyatım parçalanmış.  
Kırık bir saz kimi sızlar kanlı, yorğun telleri,  
Yakılar da, yakar bütün kaygı vurmuş elleri.  
Şu vetenin öksüzleri, gelinleri, dulları,  
Göz yaşıyla sulanmış hep geçdiyiniz yolları.  
Yolunuzu beklemekten benizleri saralmış,  
Heç gelmedin. O şen, güler ürekleri kem almış.  
Sen gelmesen, dolumsanmış ürekler heç şad olmaz,  
Sen gelmesen, herabaya dönen kelb abad olmaz.  
Sen gelmesen, güneş doğmaz, ümid gülüm açılmaz,  
Dodaklarım gülmez, sönük bahtıma nur saçılmaz.  
Başkasını istemem de, ey türk, çabuk sen gel, sen,  
Beklemekten yoruldum, eh, işte gec kaldın, neden?  
Yollarına daşmı kalanmış? Ya azğın kuldurlar  
Burakmıyor? Daş, demir, ya polad olsa da onlar,  
Üreyinde şölenenen metin, kızğın ateşle  
Yak onları, erit, söndür, çeyne, boğ, ez, hırpala!  
Hain, alçak düşmenlere kol gücünü hep göster,  
Aç yolları, çabuk gel ki, kelbim seni pek ister<sup>18</sup>.

A.Şaikin bu şeiri – 1918-ci ilin 12 iyununda Gence ermenilerini itaet altına alan, 30 iyunda Göyçayı, 2 iyulda Salyanı, 5 iyulda Ağsunu, 10 iyulda Kürdemiri, 19 iyulda Şamahını, nehayet 15 sentyabrda Bakını işğaldan azad etmiş Türk ordusunun intizarında olan halkın heyecanının tercümanıdır. Ona göre de müellif şeire hem de ‘İntizar karşısında’ adı vermişdir.

Bu günün özünde de bele bir şeir gözlerimiz önünde minlerle türk kehremanlarının şücaetini canlandırmaktadır. M.Süleymanlının tebirince desek, ‘A.Şaikin ‘İntizar karşısında’ şeiri tarihi, romantik, remzi, real menalarda, sözün geniş ve dar anlamında, millet ve aile çerçevesinde umulan kardaş kömeyinin, kardaş intizarının mücessemesidir. Heddi-hüdudu bilinmeyen ermeni amansızlığının tüğyan etdiyi Bakıda, türk-müselman ehalisinin ümid ve arzularının ifadesidir<sup>19</sup>.

Hem Osmanlı ordusu terkinde gelen, hem de gönüllü azerbaycanlılardan yüzlerle şehid vermiş kehreman türk ordusunun Bakı uğrunda 5 avkustda başladığı birinci hücumu herbi sursat kılığından uğursuz olmuşdu. Türk hücumunun def edilmesi düşmen cebhesinde ruh yüksekliyiye sebeb oldu. 6 avkustdan etibaren Bakıda eli silah tutan 15-65 yaşlar arasında olan kişiler esgeri hidmete çağırılarak mecburen silahlandırıldı. Buna karşı çıhib esger getmek istemeyen türklerden 600 nefer edam edildi. Dehşetler, iztirablar içerisinde inleyen Bakı türkleri, esgerlerin ruh yüksekliyini kaldırmak ve onları daha

<sup>17</sup> Mübariz Süleymanlı, *age*, s. 56-57.

<sup>18</sup> Abdulla Şaik, *Arazdan Turana* (Çapa hazırlayan, tertibçi ve keydlerin müellifi: Minahanım Esedli), Bakı Nurlan 2003, s.61.

<sup>19</sup> Mübariz Süleymanlı, *age*, s. 57.

da cesaretlendirmek meksedi ile 10 avkust 1918-ci ilde 'Milyonlar şeheri adlanan Bakının kapıları önünde neçe gündür kelebe kuşunun kanadlarını tutmak isteyen Türk Ordusuna' başlıklı müraciet hazırlamış ve onu 'Kafkasya İslam Ordusu' içerisinde yaymışlar.

Bele bir vahtda Bakıda olan Azerbaycan ziyalıları Türk Ordusuna ünvanlanmış bu müracietle yanaşı, dövrü matbuat sayfelerinde de Türk esgerlerini ruhlandıran, halkımızın istek ve arzularını eks etdiren yazılarla çıxış edirdiler. Bele yazılardan biri de temeli 1915-ci ilde M.E.Resultzade tarafından yazılmış ve Bakının alınması erefesinde gizli şekilde neşr olunan 'Açık söz' gazetesinin redaktörü Abdulla Şaikin tezlikle diller ezberi olmuş mehiz 'İntizar karşısında' şeiri olmuşdur<sup>20</sup>.

Bakının azad edilmesinden sonra sabitlik ve emin-amanlık yaratmak yolunda ciddi işler görmüş Türk Ordusuna Azerbaycanı terk etmek emri verilende bele, ordunun ekser zabıt ve esgerleri Azerbaycan vetendaşlığını kabul edib burada kalmaya karar vermişdiler. Ve tebi ki, eslen azerbaycanlı olan herbçiler de müstakil Azerbaycan dövlətinin teşekkülünde hizmetlerini esirgemirdiler ki, onların içerisinde Y. Z. Talibzade çokyönlü faliyeti ile dikkət merkezinde olanlardandır.

Y. Z. Talibzade Cumhuriyet döneminde dövrü matbuatda, hüsüsile de 'Müsavat' partiyasının organı olan 'Azerbaycan' gazetesinde medeniyetin mühtelif problemlerine dair müntezem çıxışlar edir. Bir müddet Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin siyasi heyatında kızgın fealiyet gösterir. 'Azerbaycan' gazetesinde derc etdirdiyi 'Müsavat kurultayında dahili siyasetimiz'<sup>21</sup>, 'Ekmek meselesi'<sup>22</sup>, 'Kafkasiyaya bayram tebriki'<sup>23</sup>, 'Cemiyeti ekvam'<sup>24</sup>, 'Efkanistan'<sup>25</sup> ve s. başlıklı mekalelerinden aydın olur ki, Y. Z. Talibzade Azerbaycanla bu ve ya digər şekilde bağlantısı olan beynelxalk hadiselerə bigane kalmamış, milli hökumetin yanlısı ve küsurlü tedbir ve icraatını tenkid etməkdən çekinmemişdi.

Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin elan olunduğu tarihi şeriatın mürekkəbliyi, beynelxalk veziyyetdəki keyri-müeyyenlik, Dünya dövlətlərinin Azerbaycan siyasetindəki gerginlik, mühtelif meslek ve cəbhələrə hidmət edən dahili siyasi kruplar arasındakı çarpışmalar, hətta nəticə etibarını eyni ekidə və amal uğrunda mübarizə aparən kruplar arasında bele mübahisəli mekamlar ortaya çıxarırdı.

1911-ci ilde 'Müsavat' firkesinin teşekkülünü bildiren beyanəmədən və partiyanın sonrakı proqramlarından islam amiline ne derecedə mühüm yer verildiği aydın görünür. 1911-ci ilde neşr olunmuş proqramın əsas bəndləri islam ittihadına həsr edilmişdi. 1-ci maddədə deyilirdi: 'Milliyyət və mezheb fərki koymadan bütün müsəlmanların birləşməsi'<sup>26</sup>. Sonrakı partiya proqramlarında (1917, 1919, 1936) bu prinsiplərdə əsaslı dəyişiklik olsa da, islam əmili heç vaxt kölgədə kalmamışdır. Müsavatın ilk beş üzvü sırasında yer tutan Y.Z. Talibzadəni də, heç şübhəsiz, ilk vahtlar türkcülükdən çox din əmili, daha dəqiq desək, islam ittihadı maraklandırmışdır. Şeyh Cəmələddin Efkaniden üzü bəri müsəlman dünyasında islahatçılıq fikrinin təbliğatçıları, Osmanlı dövlətini islamiiyyətin mərkəzi və sultanı da helifə kimi görür və sonradan 'turañçılıq' ideyasının bir çox yaradıcıları müsəlman-türk topluluklarının kurtuluşunu Osmanlı dövləti ilə ittihadda görürdülər. Y.Z.Talibzadənin heyat və yaradıcılığı da onun əsasən bu ekidənin daşıyıcısı olduğunu təsdiqləyir. Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin ideologları ilə olan fikir ayrılıqları da mehiz bu məqamla bağlı olmuşdur. Demokratik Respublikanın ilk günlərində, hüsüsile də Kafkasya İslam Ordusu rəhbərliyi ilə milli hökumət rəhbərləri arasındakı mübahisələrdə bu əmil də az rol oynamamışdır.

Müstəkiliyyə gədən yolun çətinliyini təsevvür etmək üçün siyasi küvvələr arasındakı çekişmələrə dikkət yetirmək kifayətdir. Cumhuriyyətin tələyinin həll edildiği məqamda isə əsas təhlükələrdən biri də kardaş köməyinə gəlmiş Osmanlı ordusundan öz kara əməlləri üçün istifadə etməyə çalışan mürtece küvvələrin baş kaldırması idi. Bu zaman həm rus hakimiyyəti, həm də inkilab nəticəsində zərər çəkmiş mürtece küvvələr üçün Osmanlı dövlətinin ictimai və siyasi rejimi çox əlverişli idi. Bele bir situasiya Azerbaycanı nəticə etibarını əsli vəziyyəte salacaq ilhəqçılıq üçün də çox münasib bir fürsət yaradırdı.

<sup>20</sup> Mübariz Süleymanlı, *age*, s.21.

<sup>21</sup> Yusif ZiyaTalibzade, "Müsafət kurultayında dahili siyasetimiz", 'Azerbaycan' gez., Bakı, 1919, № 343.

<sup>22</sup> Yusif ZiyaTalibzade, "Ekmek meselesi", 'Azerbaycan' gez., Bakı, 1919, № 326.

<sup>23</sup> Yusif ZiyaTalibzade, "Kafkasiyaya bayram tebriki", 'Azerbaycan' gez., Bakı, 1919, № 369.

<sup>24</sup> Yusif ZiyaTalibzade, "Cemiyeti ekvam", 'Azerbaycan' gez., Bakı, 1919, № 348.

<sup>25</sup> Yusif ZiyaTalibzade, "Afganistan", 'Azerbaycan' gez., Bakı, 1919, № 350.

<sup>26</sup> Mirza Bala Memmedzade, *Milli Azerbaycan hərəkatı*, Bakı Nicat 1992, s.44.

Daha doğrusu, ‘Azerbaycan hökümetinin deveti ile ve müeyyen müdahileye göre kömeye gelmiş İslam ordusu komandanlığının, hökümetle mürteceler arasındaki mübarizelerde ‘bitereflik’ elan etmesi, azerbaycanlılar üzerinde çok ağır tesir yaratmışdı. O yalnız bitereflik elan etmemiş, hökümetin ve Milli Şuranın tamamile dağılmasını ve mövkeyini paşanın öz arzusu ile teşkil edeceyi hökümete vermesini isteyirdi. Teşkil olunacak bu ‘Hökümet’ ise rus çarizminin sabik kapıkulları ile şeyhülislamdan ibaret olacaktı’<sup>27</sup>.

Eslinde Milli Şura haricinde Paşanın öz arzusu ile teşkil edilecek hökümetin mövcudluğu yeni hükuki veziyyet yaradacaktı.

Bununla da Azerbaycan müstakil bir devlet olmakdan çıkarak Türkiyenin bir hissesi şekline girecekti. Halbuki bu, 1918-ci il 4 iyun Batum mükavilesine, Brest-Litovsk mükavilesine ve elece de müstekillik yolunda kazanılmış bütün uğurlarla daban-dabana zidd bir yanaşma idi. Bele bir mekamda hetta milliyetçiliklerine şübhe edilmeyen bezi tanınmış şahsiyetler de Azerbaycanın kurtuluşunu yalnız Türkiyeye birleşmekte görürdüler ki, bir terefdan islam ittihadı tebliğatçısı, diger terefdan de Kafkasya İslam Ordusunun kifayet keder nüfuzlu zabiti olan Y.Z.Talıbzade de heç şübhesiz bu ideya terefdarlarından idi. ‘Ehmed bey Ağaoğlu kimi büyük şahsiyet bele Azerbaycanın müstakil yaşaya bilmeyeceyini ve Rusiya ile Türkiyeden birine arhalanmasının vacib olduğunu, Türkiye meğlub olduktan sonra Rusiya ile anlaşmaktan başka çare kalmadığını Bakıda çihan bir rus gazetesine verdiyi müsahibede beyan edirdi’<sup>28</sup>. Tebii ki, Azerbaycanın üzleşdiyi belalar fonunda ve gergin ictimai-siyasi şeraitde halkın kurtuluş yolunu arayan bu ekide sahiblerinin siyasi bahışlarının hakk kazandırılan terefleri de var idi. Nehayetde Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin hemin tarihi şeriatde taleyi yine Milli Şura ve Hökümet rehberleri ile Kafkasya İslam Ordusu terkinde selahiyyet sahibleri olan E.Ağaoğlu ve A.Yusif kimi eslen azerbaycanlı ideolokların birge diskussiyaları, fikir mübadileleri sayesinde hell edildi.

Belke de ele yuharıda keyd olunan mübahiseli meseleler ve fikir ayrılıkları sebebendendir ki, Y. Z. Talıbzadenin cumhuriyet illerindeki faliyetinde anlaşılmaz mekamlar ortaya çıhr. Bununla bağlı menbelerde ziddiyyetli melumatlara rast gelinir. M.Sarvan ‘Borçalı alimleri’ kitabında Y.Z.Talıbzadenin ‘Bezi siyasi meselelerin helli için yeniden Terkiyeye kayıtmasından’ behs edir<sup>29</sup>. K.Talıbzade ise yazır ki, o hemin dövrde ‘Bezi siyasi meselelerin hellinde Demokratik Respublika rehberleri ile razılaşmadığı için yeniden Türkiyeye kayıdır’<sup>30</sup>. Y. Z. Talıbzadenin bacısı oğlu Hüsneddin Rzayevin K.Talıbzade terefinden yazıya alınmış hatirelerinde<sup>31</sup> bu hakda iki yerde behs edilir. Birinde keyd olunur ki, ‘Müsavat hökümetinde Ahund Yusif kalmır. Eşitdiyime göre Ahund Yusif istemirdi Müsavat ingilislerle elakeye girsin. Ahund Yusif müstakil siyasetin terefdarı idi’. Diger bir yerde ise ohuyuruk: ‘Nesib bey Yusifbeyov ile zidd idi. Hanhoyski ile Kerim bey Vekilov ingilis terefdarı oldukları için onlara da münasibetleri pis idi. Ketı şekilde Türkiye terefdarı idi’. Buradan da aydın olduğu kimi, Y.Z.Talıbzade neinki hemin yıllarda, ondan sonraki faliyetini de türk-islam ittihadçılığı uğrunda mübarizeye hesr etmişdir.

Dünya herbi illerinde Y.Z.Talıbzadenin Osmanlı ordusu terkinde Güney Azerbaycandaki faliyetine tokunmuşduk. K.Talıbzadenin keydlerinden melum olur ki, o, cumhuriyet döneminde de Güney Azerbaycanda siyasi-ideoloji fealiyetle meşğul olmuşdur. Y.Z.Talıbzadenin Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin siyasi heyatında kızgın fealiyet göstermesine öteri tokunduktan sonra akademik yazır: ‘1919-cu ilde Osmanlı devleti nümayende heyetinin başçısı kimi Tebrize gedir (Yusif Ziya nezerde tutulur – M.E.), orada hemkarları ile Güney azerbaycanlıların azadlık mübarizesini destekleyen ‘İttihadi-islam’ cemiyetini yaradır’<sup>32</sup>.

Evvelde de tohunduğumuz kimi, Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin dahili ve harici siyaseti ile bağlı, ümumilikde ise Azerbaycanın ideoloji perspektivlerine dair siyasi bahışlardaki ferkler Osmanlı

<sup>27</sup> Age, s.99.

<sup>28</sup> Age, s.108.

<sup>29</sup> M. Sarvan, “Borçalı Alimleri”, **Azerbaycan Milli Ensiklopediyası**, Bakı 2001, s.427.

<sup>30</sup> Kamal Talıbzade, “Ahund Yusif Talıbzade”, **Medeniyet dünyası**, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesenet Universitetinin neşriyyatı, 2001, II burahılış, s .44.

<sup>31</sup> Hüsneddin Rzayev, Ahund Yusif Ziya Talıbzade (K.Talıbzade terefinden yazıya alınmış hatirelerin elyazması, kovluk 4), A.Şaikin Menzil Muzeynin arhivi.

<sup>32</sup> Kamal Talıbzade, Yusif Ziya Talıbzade, A.Şaikin Menzil Muzeyinde sahlanan elyazması, kovluk 4, s.9.



Ordusu nümayendelerinin Genceye geldiği gündün daha keskin karakter almıştı. Nuru Paşanın özü bele müstekilliyini yenice elan etmiş respublikanın siyasetine müdahile etmek cehtinden tereddüd etmir, 'Azerbaycanist' düşüncede olmalarından narahat ola bilecek solçu ve ya müsavatçılara karşı mühafizekar ve panislamist çevrelere olan yakınlığını gizletmirdi. Hüsüsile de, Rus inkilabının bir mehsulu hesab etdiyinden Milli Şuraya da çok ciddi yanaşmırdı.

Osmanlı devletinin hem şimali, hem de Güney Azerbaycanla bağlı siyasetini araştıran tedkikatçıların ekseriyyeti bu fikirdedir ki, bu siyaseti heyata geçirenler her cür müstekillik fikrine mühalifetde olmuş, milli istiklal önderlerini mübarize meydanından uzaklaştırmak için bir sıra tedbirler görmüşler. T.Svietochovskinin kenaetine göre, ümumilikde, Osmanlı esgeri idaresi altında heyata geçirilen siyaset Rus inkilabının demokratik sahadeki nailiyyetlerini zedeleyirmiş kimi görünürdü. Tedkikatçı-alim diğer araştırmacılara – R.Pipes, Ş.Tağiyeva ve başkalarına istinaden yazır: 'Osmanlı yöneticileri, aralarında Resulzadenin de olduğu birkaç Azerbaycanlıyı Türkiyeye uzunca bir ziyarete davetle yerlerinden oynatmışlardı. İşgalçı kuvvetler Tebrizde daha da sert tedbirlere başvuruyorlardı, Azerbaycan Demokratik Partinin radikal öncüsü ve Sattar Hanın eski dostu Şeyh Muhammed Hiyabani Karsa sürülmüş, Demokratik Parti yasaklanmış, İttihad benzeri ve Osmanlı yanlısı İslam Birliği dışında heç bir yasal siyasal örgüt bırakılmamıştır'<sup>33</sup>.

Tarihi hadiseler izlenildikde bele bir kenaet hasil olur ki, 'İttihadi-islam' cemiyetinin önderlerinden biri kimi Y.Z.Talibzadenin Güney Azerbaycandaki faliyeti netice itibarıyla hem müsavatçıların siyasi hettine, hem de Hiyabani herekatına muhalif ruhda olmuştur. Eslinde cenubdaki milli herekatla Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin siyasi kurslarında da ferkli ve bir-birine zidd mövkeler müşahide edilmekdeydi. 'Bakı ve Tebriz idareçileri arasındaki yakınlama (İranla-Azerbaycan arasında 1920-ci ilin martında bağlanmış dostluk ve ticaret anlaşması nezerde tutulur – M.E.) ve müsavatçıların katı ingilis terefdarlığı, Hiyabani önderliliğinde işğala karşı güclenen ve hüsusen bu herekatın genişlendiği Tebrizde mühalif reaksiyaya sebep oldu. Bu herekat Tehrandaki merkezi hükumete olduğu keder, ingilis hakimiyetine de karşı idi, bununla beraber Azerbaycan Cumhuriyetine de düşmançılık beslemeye başlamıştı. Hiyabani ve terefdarlarının Müsavat rejimine katı, soldan mühalifetde olan Hümmet ve edalet kruplarının simpatiyasını kazanması çok teeccüblü sayılmazdı, belece inkilabçı pan-Azerbaycan hemreyliliği tekrar gündeme gelmişti'<sup>34</sup>.

Eslinde Hiyabani, imperialist devletler tarafından tanınan müsavatçılarla Azerbaycan birliyi için hemrey deyildi; bolşeviklerin Bakı çevrilişini müsbet karşılamıştı, bu hadiseni eski hümmetçilerin bir zeferi olarak görürdü. Ancak kısa bir müddetden sonra, Bakıda son sözün ruslarda olduğunu ve bolşevizmin vüset aldığı derk edince bahışlarını deyişdirmişti. Bolşevizmin İrana doğru hereketinin sonraki inkişafında hiyabaninin sovetlere karşı şüpheleri getdikce artır. O, Tehrana karşı üsyanı devam ettirmekle beraber, hem de hiddetli bir İran vetenperveri olmuşdu. İngilis olsun, rus olun – yabancıların İranın dahili işlerine müdahileye hakkı olmadığını bildirir, bolşevikler İranın her hansı bir yerini ilhak etmeye karar verdikleri tekdirde İran azerbaycanlılarının onlara karşı bir nefer kalıncaya keder vuruşacaklarını beyan edirdi. Bele bir durum meydana gelmedi, feket Azadistan kısa bir müddet erzinde Araz çayının şimalındaki Sovet iktidarına mühalif olanların sığınağı haline geldi'<sup>35</sup>.

Dünya devletlerinin Azerbaycan siyasetindeki menafe mühtelifliyi, Türkiyede Dünya herbende meğlub olmuş Osmanlı iktidarı ile Atatürkün rehberlik etdiği milli herekatdan doğan ikihakimiyetlilik Azerbaycandaki veziyyeti daha da mürekkebleşdirirdi. Hem Zakafkasyayadaki, hem de Anadoludaki türkler Azerbaycan hükümetinin ince diplomatik durumunu çok dikkete almırdılar. Mustafa Kamala gelince, o, Türkiyenin harici siyasetine bağlı olarak panislamizm ve pantürkizmi tamamilere redd edir, belece 1918-ci ilden sonra da bu ideyaları destekleyen ittihadçıların siyasetinden keti surette ayırılırdı. Onun fikrinde, pantürkizm ve panislamizm sadece Türkiyenin Rusiyanın dostluğuna olan ehtiyac ile zidd olmakla kalmır, 'önce Türkiye' düşüncesine dayanan milliyetçiliyi ile de tezad teşkil edirdi. Bununla bele, Azerbaycanda Anadolu milli azadlık herekatına reğbet besleyenlerin sayı oldukça çok idi ve

<sup>33</sup> Todeusz Svietochovski, **Müslüman Cemaatten Ulusal Kimlige Rus Azerbaycanı 1905-1920** (Türkcesi: Nuray Mert). Ankara Bağlam yayınları. 1988, s.180.

<sup>34</sup> **Age**, s. 209.

<sup>35</sup> **Age**, s. 246-247.

getdikce de artırdı. Bu durum ise çok farklı siyasi menzere yaradırdı: bunlar arasında, sonunda ittihadçıların milliyetçilerin yerini alacağına inanan panislamistler, Türkiyedeki hareketin dünya çapında bir anti-imperialist partlayışın başlangıcı olduğunu düşünen solçular ve ümumilikde mehdud, dar Azerbaycan milletçiliğine karşı olan değişik siyasi düşüncelere sahip kimseler vardı. Nesib bey Yusifbeylinin ikinci kabineti, bu geniş reğbet hisslerinden doğan bir hoş niyyet göstericisi olarak, dekabr 1919-cu ilde Mustafa Kamala maddi (pul) yardımı etdi. Lakin ‘Bu hareket, genel durumu deęiřtirmedigi gibi, Azerbaycanda bulunan Türklerin aslında Azerbaycan Cumhuriyyetinin yıkımına yol açacak faaliyetlerini de durduramamıştı. Halil Paşanın dahi çocukça davrandığını söylediği Nuri Paşa, kökü 1918 haziran krizine dayanan Müsavatçılara karşı büyük kiniyle, tüm gücünü Bolşevikleri desteklemeye vermişti. Kendisi ve İttihat ve Terekki takipçilerine Azerbaycanda siyasal destek sağlayan ittihad krubuyla yakın ilişkisi işte bu tarihlerde başlamıştı<sup>36</sup>. Milli hükümete karşı tezyikler hem ittihadçılar, hem de Mustafa Kamal terefdarları tarafından gösterilirdi. Rus işğalı erefesinde bu tezyik daha sert bir şekil almışdı. Anlaşılmazlık o seviyyede idi ki, hetta bu arada ittihadçılar hükümete karşı küçe nümayişlerinde, kerbyönlü müsavat liderlerini Kızıl Ordunun Türkiyenin yardımına getmesini engellemekle günahlandırıldılar.

Heç şübhesiz ittihadçı ve panislamizmin katı terefdarı olan Yusif Ziya birbaşa olmasa da, sonuc itibarile Azerbaycan Halk Cumhuriyyetinin istiklal ideyalarına hemrey olmamışdır. O da dövrün bir çok türk böyükleri kimi Azerbaycanın kurtuluşunu en yahşı halda Osmanlı hüdudlarına katılmakda görürdü. Onun ister rus işğalından evvel, isterse de sonraki yıllardaki panislamizm ve ittihadçılık faaliyetleri onun ideoloji bahışlarındaki farkleri aşkar biruze verir. Milli hükümetle münasibetlerdeki anlaşılmaızlıklar da mehız siyasi bahışlardan ireli gelirdi. Rus işğalına keder, daha çok Türkiye ve İran hüdudlarındaki çalışmalarını da onun ittihadi-islam ekidesine sedaketinden doğurdu. Y.Z.Talibzadenin sovet döneminin ilk illerinde Azerbaycandaki faaliyetine son koyub doğma yurdu terk etmesi ve Türkiyeye – Mustafa Kamal önderliyindeki milli azadlık hareketına deyil, Orta Asiyaya – panislamit ve pantürkist Enver Paşanın başçılık ettiği ‘Basmaçılar’ hareketına doğru üz tutması, ve islam birliyi mefkuresi uğrunda şehidlik mertebesine yükselmesi ise, fikrimizce, meslek ve ideya bahımdan heç bir mübahiseye revac vermir.

## Kaynaklar

- 📖 ABDULLA Şaik, **Arazdan Turana** (Çapa hazırlayan, tertibçi ve keydlerin müellifi: Minahanım Esedli), Bakı Nurlan 2003.
- 📖 ASLAN Betül, **I. Dünya savaşı esnasında ‘Azerbaycan türkleri’nin ‘Anadolu türkleri’ne ‘Kardaş kömegi (yardımı)’ ve Bakü müslüman cemiyet-i hayriyesi**, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000.
- 📖 BAL Halil, “Kuzey Kafkasyanın istiklalı ve Türkiyenin askeri yardımı, 1917-1918”, **Kafkas arařdırmaları**, c. III İstanbul, 1997, s.29-91.
- 📖 CAVAD Heyet, “Dr. Turec Etabekinin ‘Azerbaycan’ kitabı üzerine bir deyerlendirme ve tekmilleřdirme”, **Medeniyet dünyası**, VI burahılıř, Azerbaycan Dövlət Medeniyet ve İncesenet Universiteti, 2003, s.68-80.
- 📖 ELIYEV Möhsün, “Yusif Ziya bey Talibzade”, **Ulduz**, 1989, № 2 (262), s.93-94.
- 📖 **İsa Hebibovun Kamal Talibzadeye mektubu (21 may, 1987-ci il, Nahçıvan şeheri)**, Abdulla Şaikin Menzil Muzeyinin arhivi, kovluk 4.
- 📖 KARACA Ahmet, **Azerbaycanın yakın tarihine kısa bir bakış**, Azerbaycan Kültür Derneđi Yayınları, Ankara 1982.
- 📖 MEMMEDZADE M. B., **Milli Azerbaycan hareketi**, Bakı Nicat 1992.
- 📖 RESULZADE M.A., ‘Müsavat’ partisinin kuruluşu, ‘Azerbaycan’ (Ankara), Azerbaycan kültür derneđi Aylık Yayın Orkanı, sayı:167 (2), şubat 1966, s.12-18.
- 📖 RZAYEV H., Ahund Yusif Ziya Talibzade (K.Talibzade tarafından yazıya alınmış hatirelerin elyazması, kovluk 4), A.Şaikin Menzil Muzeyinin arhivi.

<sup>36</sup> Age, s. 215-216.

- 📖 SARVAN M., “Borçalı alimleri”, **Azerbaycan Milli Ensiklopediyası**, Bakı 2001.
- 📖 SÜLEYMANLI M.A., “Abdulla Şaikin türkçülüğü”, **Medeniyet dünyası**, Azerbaycan Dövlət Medeniyet və İncəsənət Universitetinin neşriyyatı, 2001, II burahılış, s.19-59.
- 📖 SVIETOCHOVSKI Todeusz. **Müslüman cemaatten ulusal kimlige Rus Azerbaycanı 1905-1920**, (Türkcesi: Nuray Mert). Ankara Bağlam yayınları. 1988.
- 📖 TALIBZADE K.A., “Ahund Yusif Talibzade”, **Medeniyet dünyası**, Azerbaycan Dövlət Medeniyet və İncəsənət Universitetinin neşriyyatı, 2001, II burahılış, s.42-47.
- 📖 \_\_\_\_\_ “Yusif Ziya Talibzade”, A.Şaikin Menzil Muzeyinde sahlanılan elyazması, kovluk 4.
- 📖 TALIBZADE Y.Z., “Müsafat kurultayında dahili siyasetimiz”, ‘**Azerbaycan**’ gez., Bakı, 1919, № 343.
- 📖 \_\_\_\_\_ “Ekmek meselesi”, ‘**Azerbaycan**’ gez., Bakı, 1919, № 326.
- 📖 \_\_\_\_\_ “Kafkasiyaya bayram tebriki”, ‘**Azerbaycan**’ gez., Bakı, 1919, № 369.
- 📖 \_\_\_\_\_ “Efkanıstan”, ‘**Azerbaycan**’ gez, Bakı, 1919, № 350.
- 📖 \_\_\_\_\_ “Cemiyeti ekvam”, ‘**Azerbaycan**’ gez., Bakı, 1919, № 348.
- 📖 YURTSEVER Abdülvahap, “Abdulla Şaik vefat etti”, ‘**Azerbaycan**’ (Ankara), Azerbaycan Kültür Derneği yayınları, 1959, sayı 4-5.