

## MISİR'IN İSTİRDÂDINI ELE ALAN VEKÂYÎ'NÂMELER VE MEHMED EMİN KARAHÂN-ZÂDE'NİN TÂRÎHÇE'Sİ

Hüseyin SARIKAYA\*

### ÖZ

Bu çalışma 1798'de Napolyon Bonapart'ın Misir'i işgali sonrası meydana gelen gelişmeleri konu edinen kaynak eserlerin tespiti ile bu kaynaklar arasında yer alan Mehmed Emin Karahân-zâde'nin *Târîhçे'sini* konu edinmektedir. Çalışmanın temel gayesi, Misir'in işgali ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri ele alan vekâyî'nâmeler ile ilgili edebî eserleri tamtmak ve bu sefere dair bir eser kaleme almış olan Mehmed Emin Karahân-zâde'nin *Târîhçे'sini* gün yüzüne çıkartarak araştırmacıların istifadesine sunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışma iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısında Misir'in geri alınmasına dair umûmi ve husûsi vekâyî'nâmeler ile edebî yazın türleri arasında yer alan çeşitli eserlerin müellifleri, muhâtevaları, yararlandıkları kaynakları ve tarihî açıdan kıymetleri değerlendirilmiştir. ikinci kısında ise Kars bölgesinde yaşamış ve genç yaşta vefat etmiş değerli tarihî olan Mehmed Emin Karahân-zâde'nin hayatı ile sefere dair kaleme aldığı eserinin tarîhî kıymeti ve öncemi bir kritîque tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonuna ise *Târîhçे'nin* transkribe edilmiş metni eklenmiştir.

**Anahtar Kelimeler:** Misir, Napolyon Bonapart, Akkâ Muhasası, Vekâyî'nâmeler, Mehmed Emin Karahân-zâde, Târîhçe.

### SOURCES ABOUT RE-CONQUEST OF EGYPT AND MEHMED EMİN KARAHÂNZÂDE'S TÂRÎHÇE

#### ABSTRACT

This study focuses on determining works of which subject is "later developments" of Egyptian invasion initiated by Napoleon Bonaparte in 1798 and *Târîhçे* of Mehmed Emin Karahânzâde among these relevant resources. Main objective is to present chronicles about Egypt, similar literal works and major writing of Karahânzâde so as to pave the way for future researches. Within this framework, this study falls into two sections; the first one is general and individual chronicles appertaining to re-conquest of Egypt and writers, contends, resources benefitted and historical value of various works among literal genres. The second one is biography of Mehmed Emin Karahânzâde who resided in Kars and died at a very young age and critique of his work. A transcript version of original text has been added at the end of the study.

**Keywords:** Egypt, Napoleon Bonapart, The Siege of Acre, Chronicles, Mehmed Emin Karahânzâde, *Târîhçे*.

Makalenin Dergiye Ulaştığı Tarih: 15.05.2014; Hakem ve Yayın Kurulu Değerlendirmesinden Geçen Makalenin Yayıma Kabul Edildiği Tarih: 20.06.2014

\* Araş. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı, [huseyin.sarikaya@istanbul.edu.tr](mailto:huseyin.sarikaya@istanbul.edu.tr)

### Giriş

Misir ve çevresi, eski çağlardan günümüze gerek stratejik gerekse ekonomik önemi açısından dünyanın sayılı merkezlerinden biridir. Bölge pek çok hanedanlığı ve imparatorluğa ev sahipliği yapmasının yanında, tarih boyunca büyük devletlerin hâkim olmak için çatıştıkları coğrafyaların başında gelmektedir. Amr b. el-Âs kumandasındaki İslam ordularının fethinden sonra çeşitli devletler tarafından kontrol edilen bu coğrafya günümüzde kadar İslâmî kimliğini korumuştur. Yavuz Sultan Selim'in kazandığı 1516-Mercidabık ve 1517-Ridaniye zaferleri akabinde Osmanlı topraklarına dahil olan Misir, Osmanlı idaresi altında beylerbeyilik haline getirilmiş ve "Salyâneli" eyaletlerinden biri olmuştur. Zaman içerisinde bölge, çeşitli grupların hâkimiyet mücadelelerne tanık olmuşsa da dirayetli valilerin iş başına getirilmesiyle bu sıkıntılı atlattı; fakat merkezi idarenin gücünün zayıflamasına paralel olarak bölgedeki huzursuzluklar özellikle 18. yüzyılın başlarından itibaren çözülmeye hale gelmiştir. Bulutkaptan Ali Bey ve Ebû'z-Zeheb'in Misir'da nüfuzlarını artırdıkları dönemde ise, bölgenin gerçekte hâkim güçleri "Memlük" adı verilen kölemenler olmuş, merkezden tayin edilen valilerin idarı gücü ise şekli bir hal almıştır. Bu durum Hicaz, Hindistan, Orta Afrika ve Ortadoğu'nun kilidi, Doğu Akdeniz'in en stratejik mevkisi konumunda olan Misir'da idarı başıboşluğa sebebiyet vermiştir.

Misir bu idarı başıboşluk içerisinde bulunduğu sıralarda, Osmanlıların "kadim dost" olarak tanımladığı Fransızların beklenmedik işgaliyle karşılaştı. Bu işgal 1798 Haziran'ından başlayarak Ağustos 1801'e kadar devam ederek bölgenin kaderini önemli ölçüde etkileyebilecek bir dizi gelişmelere de sahne oldu. Bu beklenmedik işgalin her ne kadar Fransız tüccarlarına zarar veren Memlüklerin te'dibi ve Hindistan'a giden yolların tutularak İngilizlere büyük bir darbe vurulması gayesiyle yapıldığı Napolyon Bonapart tarafından ilan edilmişse de, söz konusu olan bölge bir Osmanlı toprağıydı. Merkezi idare kısa bir bocalamanın ardından ve İngiliz donanmasının Ebûhûr'da (Ebûkîr) Fransa donanmasının büyük bir kısmını yok etmesinin de verdiği moral gücüyle İngiltere, Rusya ve Küçük İspanya (Sicilyateyn) devletleriyle birer ittifakname imzalamıştı. Sadrazam Yusuf Ziya Paşa'nın kumandasında bir ordu karadan, İngilizlerle yapılan ittifak gereği İngiliz-Osmanlı ortak donanmaları da denizden Misir'a hareket etmiş ve yapılan bir dizi savaşın ardından Fransız ordusu Misir'dan çıkarılmıştır.

Misir'in istirdâdi ile bölgедe Osmanlı nüfuzu tam anlamıyla tesis edilememiştir, Misir'in uluslararası bir sorun haline gelmesi engellenmemiştir, Fransızların ardından İngilizlerle bölgenin idaresi konusunda çeşitli sıkıntılar yaşanmış ve zaman içerisinde Mehmed Ali Paşa gibi başkaca bir gücün bölgedeki hâkimiyeti kendi kontrolüne almasına mânî olunamamıştır. Bu sefer, parlak zafer veya zaferlerle taçlanmamış olmakla birlikte Misir'in geri alınması için yürütülen askeri harekât Osmanlı coğrafyasında yaşayan

pek çok müellifin eserlerine konu olmuştur. Mısır'ın istirdâdına dair birçok hususi vekâyi<sup>c</sup> nâme kaleme alındığı gibi umûmî tarih eserlerinde de sefere geniş yer ayrılmış; sefer öncesi ve sonrasında çeşitli edebî türlerde çok sayıda eser yazılmıştır. 1768-74 Osmanlı-Rus, 1789-92 Osmanlı ve Rus-Avusturya savaşlarında alınan ağır mağlubiyetler, 1779 Aynalıkavak Tenkîhnâmesi ile Kırım gibi büyük ve önemli bir toprak parçasının tamamen elden çıkması şeklinde tezahür eden acı hadiseler ve dost olarak tanımlanan Fransızların beklenmedik işgalinin Osmanlı idaresi ve kamuoyu üzerinde yarattığı buharanın akabinde her şeye rağmen bir zaferin elde edilmiş olmasının verdiği memnuniyet, sefer dair çok sayıda eserin kaleme alınmasında etkili olan unsurlar arasında sayılabilir.

Çalışmamız, Mısır'ın istirdâdına dair kaleme alınmış hususi tarihler ile umûmî tarihler içerisinde seferle alakalı bilgi veren kaynak eserler ve seferle ilgili olarak Sultan III. Selîm'e, Sadrazam Ziya Paşa'ya ve Kaptan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa'ya sunulan çeşitli kasideleri, tarih düşürmeleri ihtiva eden edebî türdeki eserlerin müellifleri, muhâtevaları, kaynakları ve tarihi kıymetlerini ele alarak aynı seferde dair bir *Tarihçe* kaleme almış olan Mehmed Emin Karahân-zâde'nin hayatı ve eserinin kıymetini ele almakta ve ilgili eserin transkribe edilmiş metnini sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmamız Osmanlı topraklarında doğmuş ve ikamet etmiş olan Türk ve Arap müelliflerin kaleme aldığı eserler üzerine yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla seferle alakalı olarak yazılmış İngilizce ve Fransızca seyahatneme, anı, kronik gibi eserler ile Türk, İngiliz, Rus, İtalyan ve Fransız arşivlerinde bulunan belge ve kayıtlar konumuzun dışında kalmaktadır<sup>1</sup>. Diğer kaynaklar üzerine yapılacak çalışmaların tamamlanması halinde seferde dair geniş bir bibliyografik listenin oluşacağı muhakkaktır. Bu makale seferin kaynakmasına dair, söz konusu düşünmeye, küçük bir katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu açıdan makale, Mısır seferine dair toplu bir kaynakça ortaya koyarak, muhâteva ve tutarlılıklar açısından ilgili eserlerin değerlendirmesini konu edinmekte ve seferde dair yapılacak çalışmalarla yol göstermeyi amaçlamaktadır.

<sup>1</sup> Bu kaynaklarla alakalı yapılmış bazı çalışmalar için P. M. Holt'un editörlüğünde Londra'da 1968'de yayımlanan *Political and Social Change in Modern Egypt: Historical Studies from the Ottoman Conquest to the Unîdet Arab Republic* adlı çalışmanın içerisinde yer alan bazı makaleler için bk. Gabriel Baer, "Ali Mubarek's Khitat as a Source for the History of Modern Egypt", s. 13-27; Stanford J. Shaw, "Turkish Source-Materials for Egyptian History", s. 28-48; H.S. Deighton, "Some English Sources for the Study of Modern Egyptian History", s. 59-67. Örnek olarak bu konuda İngilizce kaleme alınmış bir jurnal için bk. Thomas Walsh, *Journal of the Late Campaign in Egypt: Including Descriptions of That Country, and of Gibraltar, Minorca, Malta, Marmorice and Macri with an Appendix: Containing Papers and Documents*, London 1803. Genel Mısır tarihi ile Bonapart'ın işgalinden Mehmed Ali Paşa'nın yükselişine kadarki dönemde Mısır'da meydana gelen hadiseler ele alın ve Fransızca olarak hazırlanan muaazzam bir çalışma için bk. Louis Reybaud, *Histoire L'Expédition Française En Égypte*, I-X, Paris 1830-1836. Yine bu seferle alakalı kaleme alınmış mükâleme mazbataları için bk. Kemal Ayyıldız, *Mısır'ın 1798'de İşgaline Dair Mükâleme Mazbataları Mecmuası (İnceleme-Metin)*, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2012.

## 1. Mısır İstirdâdını Ele Alan Vekâyi'nâmeler

### a. Umûmî Tarihler

Mısır'ın istirdâdına dair elimizde bazı umûmî kronikler bulunmaktadır. Bu eserler özel olarak seferdeki hadiseleri nakletmeyi planlamamakla birlikte, muhâtevalarının seferin gerçekleştiği dönemi kapsamasından dolayı Mısır'daki olaylara da değinmektedirler. Mısır seferini ele alan tarihçilerin başında dönemin vak<sup>c</sup> anûvisi Ahmed Vâsîf Efendi gelmektedir. O, Mısır seferinde meydana gelen hadiseleri başından sonuna kadar eserine kaydetmiştir. Seferin başlangıcında meydana gelen gelişmeler ile İngiltere ve Rusya ile yapılan anlaşmaların içeriklerini *Nûrî Târihi*'den nakleden Vâsîf Efendi<sup>2</sup>, Üsküdar'daki otağında devlet erkânının ziyaretlerini kabul eden Sadrazam Yusuf Ziya Paşa'nın huzuruna çıktıgı sirada dördüncü defa vak<sup>c</sup> anûvislik vazifesine tayin edildiği müjdesini aldıktan<sup>3</sup> sonra (22 Z 1213 / 27 Mayıs 1799) İstanbul'da kalmış ve seferin gidişatına dair bilgileri arşiv kayıtları ile duyduğu veya müşâhede ettiği hadiselere dayalı olarak kaydetmiştir. Vâsîf'in bu seferde dair verdiği bilgiler, Cevdet Paşa ve İzzet Hasan Efendi gibi tarihçiler tarafından da kaynak olarak kullanılmıştır<sup>4</sup>.

Bu seferin önemli kaynaklardan biri de Osmanlı Mısıri'nda yetişen değerli tarihçilerden Abdurrahman b. Hasan b. Burhaneddin el-Ceberti'nin<sup>5</sup> *Acâ'ibü'l-Âsâr fî't-Terâcîmî ve'l-Âhbâr* adlı eseridir. Çeşitli defalar basılan, tercüme ve tahkik edilen bu önemli eserde<sup>6</sup> Ceberti, Mısır'da hâkim olan İslâm devlet-

<sup>2</sup> Vâsîf'in Nûrî'den faydalandığı bu kısımlar için bk. Hüseyin Sarıkaya, *Ahmed Vâsîf Efendi ve Mâhâsinü'l-Âsâr ve Hâkî'ku'l-Âhbâr* 1209-1219 (1794-1805). Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 2013, s. CXLII, CLV.

<sup>3</sup> Sarıkaya, *Ahmed Vâsîf Efendi...*, s. LXXVI.

<sup>4</sup> Cevdet Paşa ve İzzet Hasan Efendi'nin Vâsîf'tan faydalandıkları kısımlara sırasıyla bk. Sarıkaya, *Ahmed Vâsîf Efendi...*, s. CXCVI-CCXII, CCXXV-CCXXX.

<sup>5</sup> Abdurrahman Ceberti, h. 1167'de (1754) Kahire'de doğmuştur. İlk hocası Ebu's-Serh Hasan Burhaneddin'dir. Ceberti, gençlik yıllarında Câmi'atü Ezher'de devrinin büyük alimlerinden ilim tahsil etmiştir. Nâpolyon'un Kahire'ye ele geçirmesinden sonra teşkil edilen Divân'larda çeşitli görevlerde bulunmuş, Mehmed Ali Paşa'nın valiliği döneminde de Hanefî müftüsü olarak görev yapmıştır. H. 1240'ta (1822) vefat etmiştir. Oğullarından birinin öldürülmesinin acısına dayanamadığı için önce âma olduğu ve ardından vefat ettiği rivayet edilmekle birlikte, Mehmed Ali Paşa ile aralarında varolan muhâlefetten dolayı boğularak öldürülüdüğü de nakdedilmektedir. Müellifin hayatı ve eserleri hakkında daha geniş bilgi için ayrıca bk. Halil Merdem Bey, *A'yânü'l-Kârnî's-Sâlitî 'Aşer fil-Fîlîri ve's-Sîyâseti ve'l-İctîmâ'*, tdk ve tlk. Adnan Merdem Bey, Beirut 1977, s. 144; Muhammed Abdüllâh İnân, *Mî'errîthü Mîsrî'l-İslâmiyye ve Mesâdirî'l-Târihi'l-Mîsrî*, Kahire 1338/1969, s. 177-189; Mehmet Maksudoğlu, "Ceberti, Abdurrahman b. Hasan", *Dâ'a*, İstanbul 1993, VII, 191-190; Abdüllâhî Salih Hamedân - Mahmud er-Rebdâvî, "el-Ceberti, Abdurrahman b. Hasan", *Mevsû'atü A'lâmi'l-Ulemâ' ve'l-Üdeba'i'l-Ârab ve'l-Müsâlimîn*, Beyrut 1426/2005, V, 102-104; Hayreddin Zirâkî, *el-A'lâm*, Beyrut 1992, III, 304; David Ayalon, "The Historian al-Jabarti and His Backround" BSOAS, C. XXIII, Londra 1960, s. 217-249; Lütfî Seyhî el-Yesû'i, *el-Âdâbî'l-Ârabîyye fi Kârnî'l-Tâsi'i 'Aşer*, Beyrut 1910, I, 16.

<sup>6</sup> Eserin h. 1213 (1798) senesinden başlayan üçüncü cildini ihtiva eden kısmı ilk olarak İskenderiyeye de bulunan Matbahâtu Cerîdeti Mîsr'da basılmıştır. Eserin tamamı ilk defa Bulak'da 1297'de tab'edilmiştir ('Acâ'ibü'l-Âsâr fî't-Terâcîmî ve'l-Âhbâr (Târihu 'Allâmeti'l-Ceberti), I-IV, Bulak 1297). Eserin üçüncü baskısı ise İbn Kesir'in *el-Kâmi* adlı eserine ek olarak Kahire'de gerçekleştirilmiştir ('Acâ'ibü'l-Âsâr fî't-Terâcîmî ve'l-Âhbâr, I-IV, Kahire 1301/1302). Hüseyin Seref ve Mustafa Fehmi efendilerin nezâretinde, İbrahim b. es-Seyh Hasan el-Feyyûmî ez-Zerbâvî'nin tashihiyle dördüncü baskısı yapılmıştır ('Acâ'ibü'l-Âsâr fî't-Terâcîmî ve'l-Âhbâr (Târihu'l-Ceberti), I-IV, Kahire 1322/1323). Eserin beşinci baskısı Hasan

lerinden ve Osmanlıların Mısır'ı fethetmelerinden kısaca bahsettiğten sonra h. 1100-1236 (1688-1821) yılları arasında meydana gelen hadisleri günlük olarak kaydetmiş ve bu tarih aralıkları içinde vefat eden meşhur şahsiyetlerin biyografileri hakkında bilgi vererek genel bir Mısır tarihi kaleme almıştır. Eserinde kendisinden önce yazılmış bazı tarihî kaynakları kullanan ve duyduğu rivayetler ile müşâhidi olduğu olayları geniş bir şekilde nakleden Ceberti'nin Fransız işgali öncesi ve hemen sonrasında yaşanan gelişmeler ile seferin bitiminden müellifin vefatına kadar olan tarih aralığı içerisinde meydana gelen olaylara dair kaydettiği bilgiler bu önemli eserin kaynak değeri açısından en kıymetli kısımlarını teşkil etmektedir<sup>7</sup>. Müellif eserinin üçüncü cildinin bir kısmını Mısır seferine ayırmış<sup>8</sup> ve hadiseleri Kahire merkezli olarak ele almıştır. Bu yönüyle de Korfu seferi ile İstanbul'daki gelişmeleri eserinde nakledememiş; Osmanlı donanması ile kara ordusunun faaliyetlerine ise çok az yer vermiştir. Müellifin bu eserinde seferdeki gelişmelere dair verdiği bilgiler ile Fransız ordusunun Mısır'a girişinden çıkışına kadarki hadiseleri özel olarak kaleme aldığı *Mazharu't-Takdis bi-Zevâli Devleti'l-Fransîs* adlı çalışmasında kaydettiği bilgiler arasında gerçekte büyük bir fark yoktur. Ceberti, büyük ihtimalle, 'Acâ'ibü'l-Âsâr'da kaydettiği bahisleri, h. 1216'da (1801) Yusuf Ziya Paşa'nın isteği üzerine kaleme aldığı *Mazharu't-Takdis*'ne bazı ibare farklılıklarla birlikte aynen nakletmiştir<sup>9</sup>. O, *Mazharu't-Takdis*'nde sergilediği tavrin aksine 'Acâ'ibü'l-Âsâr'da Napolon ve Fransızlar hakkında övgü dolu ifadelere yer vermiş, işgal süresince Fransızlar ile olan irtibatını ve Fransız kumandanlarının teşkil ettikleri Dîvân'daki hizmetlerini kaydetmemiştir<sup>10</sup>. Fakat müellifin kaleme aldığı iki eseri arasında değişkenlik gösteren bu yaklaşımı, daha çok kişisel bilgileri ihtiyâ eden hususlar olduğundan, tarihî bir kaynak olarak eserinin değerine gölge düşürmemektedir.

Muhammed Cevher, Ömer ed-Düssükî ve Seyyid İbrahim Sâlim'in tâhrikleriyle Kahire'de gerçekleşmiştir ('Acâ'ibü'l-Âsâr fi't-Terâcîmi ve'l-Ahbâr, thk. Hasan Muhammed Cevher vdg., I-VII, Kahire 1958-1967). H. 1322 tarihli Kahire baskısı esas alınarak Beyrut'ta Dârû'l-Fâris Matbaası'nda tâhîsiz bir baskısı daha bulumaktadır ('Acâ'ibü'l-Âsâr fi't-Terâcîm ve'l-Ahbâr, I-IV, Beyrut ty.). Muhammed Kandil el-Bakî, eserde geçen çeşitli konularдан seçmeler yaparak bir derleme hazırlamıştır (Muhammed Kandil el-Bakî, *el-Muhâtar min Târîhi'l-Ceberti*, Amman 1413/1993). Eserin Bulak baskısı dikkate alınarak bir tâhîkî çalışması yapılmış ('Acâ'ibü'l-Âsâr fi't-Terâcîmi ve'l-Ahbâr, thk. Abdurrahîm Abdurrahîm, I (1997), II-IV (1998), Kahire); Thomas Philipp ve Moshe Perlmann'ın editörüğünden İngilizce'ye tercüme edilmiş ('Abd al-Râhmân al-Jabarti's History of Egypt, 'Ajâ'ib al-âthâr fi'l-Tarâjîm wa'l-Akhbâr, ed. Thomas Philipp – Moshe Perlmann, trc. (I-II) Crecelius – B. Abdülmâlik – Wendell – M. Fishbein, (III-IV) T. Philipp – M. Perlmann, Stuttgart 1994) ve Thomas Philipp ile Guido Schwald tarafından da bu tercüme için ayrıntılı bir hîrîf hazırlanmıştır (*A Guide to 'Abd al-Râhmân al-Jabarti's History of Egypt*, 'Ajâ'ib al-âthâr fi'l-Tarâjîm wa'l-Akhbâr, ed. Thomas Philipp – Guido Schwald, Stuttgart 1994). Nubar ve Yakub Artîn paşalarının destekleriyle eserin Fransızca tercümesi yapılmış ve Kahire'de tab'edilmiştir (*Merveilles Biographiques et Historiques ou Chroniques du Cheikh Abd-el-Rahman El Djabarti*, trc. Chefîl Mansour Bey – Abdulazîz Kahîl Bey – Gabriel Nicolas Kahîl Bey – İskender Ammoun Efendi, I-IX, Kahire 1888-1896). Fakat bu değerli eser, henüz Türkçe'ye çevrilmemiştir.

<sup>7</sup> Muhammed Abdullah İnân, *Misru'l-İslâmiyye ve Târîhu'l-Hutâti'l-Misriyye*, Kahire 1350/1931, s. 65-66.

<sup>8</sup> Ceberti, 'Acâ'ibü'l-Âsâr fi't-Terâcîmi ve'l-Ahbâr (A.A. Abdurrahîm neşri), III, 1-231.

<sup>9</sup> Ömer Abdülazîz Ömer, *Abdurrahîm el-Ceberti ve Nîkola et-Tûrk: Dirâse ve Mukârane*, Beyrut 1978, s. 16-17.

<sup>10</sup> Maksudoğlu, "Ceberti, Abdurrahman b. Hasan", *DIA*, VII, 190.

Dönemin yazarlarından olmakla birlikte bu seferin bir kısmına ışık tutan müellifler de vardır. Bunlardan biri vak' anûvis Halil Nûri Efendi'dir. O, Mısır'da işgalin başlamasından kısa bir süre sonra vefat ettiğinden *Târîh*'inde sefere ait hadiseleri tümüyle aktarmamıştır. Nûri Efendi, Mısır'daki işgalin başlaması, İstanbul'daki yankıları ve akabinde Sadaret ile Şeyhülislâmlâk makamında değişikliğe gidilmesi, Fransızların bu işgal hareketlerinin altında yer alan sebepler, Fransa'ya harp ilan edildiğini bildiren beyânnâme sureti, İngiltere ve Rusya ile yapılan ittifaklara ait anlaşma maddelerinin suretleri gibi konulara eserinde yer vermiştir<sup>11</sup>. Nûri'nin işgalin başlangıcına dair naklettiği bu değerli kayıtlar halefi Vâsîf Efendi ile Cevdet Paşa<sup>12</sup> tarafından kaynak olarak kullanılmıştır.

Resmi tarihçi kimliği taşımamakla birlikte, Mısır seferine dair bazı bilgiler veren bir diğer müellif Ayasofya Câbisi Ömer Efendi'dir. Ömer Efendi, 1203-1229 (1789-1814) yıllarını ihtiva eden ve 1223-1229 (1808-1814) yıllarını Rûznâme tarzında kaleme aldığı *Târîh*'inin<sup>13</sup> ilk kısımlarında Napolon'un Mısır'a girişi, Köse Mustafa Paşa'nın Ebûhûr'da mağlup olması, Yusuf Ziya Paşa'nın Sadrazamlık makamına tayini, donanmanın ve kara ordusunun Mısır'a hareketi, Mısır'ın işgalinin arka planında yer alan bazı hususlar ve Fransızlar'ın Akkâ önlerinde mağlup edilmelerine ait bilgileri kaydetmiştir<sup>14</sup>. Müellif sefere ait bu bilgileri genellikle duyduğu veya İstanbul'da şâhîdi olduğu hadiselerle dayalı olarak nakletmiştir. Ömer Efendi'nin eserinin tarihî açıdan bazı önemli hususiyetleri de vardır. Mısır'ın işgalî ve istirdâî sürecinde meydana gelen gelişmelerin Osmanlı kamuoyundaki akışlarını ve ne şekilde karşılanmış olduğunu ortaya koyması, müellifin kendi müşahadeleri ile işittiği rivayetlere dayalı olarak kaydedilmiş olması açısından değerlidir. Ayrıca işgal ve sefere ilişkin İstanbul'a ulaşan rivayetlerin yoğunluğu ile sihhat derecelerinin, daha açık bir ifadeyle sefer enformasyonun nitelik ve niceliğinin tespitine bir açıdan katkı sağlayacak konumda olması da eserin bir başka hususyatını teşkil etmektedir.

Dönemin kronik yazarlarının yanında İmparatorluğun son yüzünlünde yaşamış ve Osmanlı siyasi ve askeri tarihini genel hatlarıyla ele alan müellifler de Mısır'ın istirdâdına eserlerinde yer vermişlerdir. Kamil Paşa<sup>15</sup>, Tokat Mu-

<sup>11</sup> Halil Nûri, *Târîh*, Süleymaniye Kütüphanesi, Âşîr Efendi, nr. 239, vr. 437a-443a, 449b-469a, 485a-485b.

<sup>12</sup> Vâsîf'in kaynak olarak kullandığı kısımlara yukarıda işaret edilmiştir. Cevdet Paşa'nın Nûri'den alınıntılmalarında bulunduğu kısımlar için örnek olarak bk. Ahmed Cevdet Paşa, *Târîh*, İstanbul 1309, VI, 355-356, 350-352, 408-412; VII, 8-9, 301-307.

<sup>13</sup> Câbî Ömer Efendi'nin hayatı ve eserinin kıymeti için bk. Câbî Ömer Efendi, *Câbî Târîhi / Târîh-i Sultan Selîm-i Sâlis ve Mahmûd-i Sâni Tahâlib ve Terkîdi Metin*, haz. Mehmet Ali Beyhan, Ankara 2003, s. XV-XLIV. Şâni-zâde'ye kaynak olması hususundaki tartışmalar için ayrıca bk. Şâni-zâde Mehmed 'Atâ'ullah Efendi, *Şâni-zâde Târîh*, haz. Ziya Yılmazer, İstanbul 2008, I, LXXI-LXXII.

<sup>14</sup> Câbî Ömer, *Câbî Târîhi...*, s. 40-45, 58, 68-70, 74-77, 80-82.

<sup>15</sup> Kamil Paşa, *Târîh-i Siyâsi-i Devlet-i 'Aliyye-i 'Osmâniyye*, İstanbul 1327, s. 270-295.

tasarrifi Haydar<sup>16</sup>, Mustafa Nûri Paşa<sup>17</sup>, Ahmed Reşîd<sup>18</sup> ve Cevdet Paşa öne çıkan müelliflerdir. Fakat bu yazarlar içerisinde Mısır seferini en geniş şekilde, dönemin kaynaklarına dayalı olarak analitik metotla kaleme alan tek yazar meşhur tarihçi Cevdet Paşa'dır<sup>19</sup>. Cevdet Paşa, *Târih*'inin altıncı ve yedinci ciltlerinin konu ile ilgili kısımlarını kaydederken İzzet Hasan Efendi, Ahmed Vâsîf Efendi, Ceberti, Haydar eş-Şihâbî, Nicolea b. Yûsuf (Muallim Nikola) ve Halil Nûri Efendi'nin kaleme aldığı eserlerinden faydalananmıştır. O, bu metoduyla bir taraftan hadiselerin müşahidi olmuş, seferdeki gelişmelere ait bilgileri işitmış veya arşiv belgelerine dayalı olarak hadiseleri nakletmiş olan müelliflerin kaleme aldığı bireinci elden kaynakları kullanmış; diğer taraftan da bu bilgileri kaydederken müelliflerin verdikleri bilgileri tartıĢarak ve bazen de eleştirek rivayetlerin sıhhât derecelerini değerlendirmiĢtir. Cevdet Paşa'nın Mısır'ın istirdâdına dair verileri kendine özgü yöntem ve üslup çerçevesinde değerlendirmiĢ olmasından *Târih*'inin kaynak değerini arturan diğer bir hususiyetidir.

### b. Husûsi Tarihler

Mısır'ın istirdâdı üzerine husûsi olarak kaleme alınmış eserler de mevcuttur. Bu eserlerden bazıları seferin tümünü ele alırken, bazı eserler seferin bir kısmına ışık tutmaktadır. Kaleme alınan bu husûsi vekâyi'nâmeler Sultan III. Selîm, Sadrazam ve Serdâr-ı Ekrem Yusuf Ziya Paşa, Kaptan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa, Dürzî Emîri II. Emîr Beşîr ve Akkâ Valisi Cezzâr Ahmed Paşa'dan birine sunulmuştur. Bu eserleri kaleme alan müelliflerin büyük bir bölümü kaydettikleri hadiseleri yakından görmüş kişilerdir. Bir kısmı ise kaydettikleri olayları ya bireinci ağızdan işitmış veya arşiv kayıtlarında yer alan bilgileri yakından takip ederek nakletmişlerdir. Bundan dolayı da Mısır'ın istirdâdına ait bu husûsi kroniklerin tarihî açıdan ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır.

Mısır'ın istirdâdını geniş bir şekilde ele alan en önemli eserlerden başında İzzet Hasan Efendi'nin kaleminden çıkan *Ziyânâme* gelmektedir<sup>20</sup>. Aslen Darendeli olan İzzet Hasan Efendi, Yusuf Ziya Paşa'nın maiyyetine girmiĢ ve Paşa'nın Sadrazam olarak görevlendirilmesi sonrasında onunla birlikte İstanbul'a gelmiştir. Yusuf Ziya Paşa'nın Mısır seferine Serdar-ı Ekrem tayin edilmesinden sonra, yanında sefere katılmıştır. İstanbul'a döndükten son-

16 Tokat Mutasarrîfi Haydar, *Târih-i Umûmi (Mısır Tarihi)*, İstanbul 1320, s. 28-38.

17 Mustafa Nûri Paşa, *Netâyicü'l-Vukû'ât*, haz. Yılmaz Kurt, Ankara 2008, s. 444-449.

18 Ahmed Reşîd, *Haritalı ve Resimli Mükemmîl Târih-i 'Osmanî*, İstanbul 1327, II, 399-394.

19 Mısır seferi ile alakalı olarak Cevdet Paşa'nın eserinde kaydedilen kısımlar için bk. Cevdet, *Târih*, VI, 319-353, 355-358, 402-412; VII, 4-6, 8-32, 35-42, 49-50, 51-52, 56-82, 85-91, 105-110, 117-128, 132-143.

20 Bu eser M. İlkin Erkut'un tarafından doktora tezi olarak hazırlanmış ve daha sonra neşredilmiştir; bk. İzzet Hasan Efendi, *Ziyânâme, Sadrazam Yusuf Ziya Paşa'nın Napolyan'a Karşı Mısır Seferi (1798-1801)*, haz. M. İlkin Erkutun, İstanbul 2009. Eserin Arapça tercümesi de yapılmıştır; İzzet Hasan Efendi, *el-Hamletü'l-Fransiyye 'alâ Mîsr: Fî Dav'i Mahtütün 'Osmânî, Mahtütü'l-Ziyânâme li-Dârendeli*, trc. Cemâl Said Abdülgâni, Kahire 1999.

ra Ziya Paşa'nın isteği üzerine seferde şahit olduğu hadiseleri kaleme alan Hasan Efendi, eserini Paşa'sına ithâfen *Ziyânâme* olarak isimlendirmiĢtir. Hasan Efendi özellikle bizzat şahit olamadığı hadiseleri yazarken devrinin diğer kaynaklarından da faydalanan ve bu suretle eserinin eksik kısımlarını ikmal etmiştir. Fransızlar'ın Mısır'a ayak basmasından Kâhire'yi ele geçirmelerine kadarki süre içerisinde bölgelerde meydana gelen hadiseleri kaydederken Ceberti'yi kaynak olarak kullanmış<sup>21</sup>; Korfu seferi, Hüseyin Paşa'nın seferdeki bazı icraatlari, Akkâ müdafaaası, İstanbul'da sefer sırasında meydana gelen bazı hadiseler, Ebuhûr kuşatması, Napolyon'un Mısır'dan firar etmesi, sefer sırasında Fransızlar ile yapılan çeşitli anlaşmalar, Mısır'daki askerlere gönderilen hediyeler gibi hususları da Vâsîf'tan nakletmiştir<sup>22</sup>.

Mısır seferindeki gelişmeleri başından sonuna kadar kaydeden eserlerden biri de Ceberti'nin *Mazharu't-Takdis bi-Zevâli Devleti'l-Fransîs*'ıdır. Yusuf Ziya Paşa'nın isteği üzerine 1216 Safer'inde (13 - 30 Haziran 1801) eserini yazmaya başlayan müellif, altı ay içinde kitabı tamamlamış ve Serdâr-ı Ekrem'e ithâf etmiştir. Yusuf Ziya Paşa, İstanbul'a döndüğünde bu eseri yanında götürmüĢ ve Sultan III. Selîm'e sunmuştur<sup>23</sup>. Çeşitli çalışmalara<sup>24</sup> konu olan bu eser, Hekimbaşı Mustafa Behcet Efendi tarafından Türkçeye çevrilmiş<sup>25</sup>

21 Hasan Efendi'nin faydaladığı kısımlara örnek olarak krş. İzzet Hasan Efendi, *Ziyânâme*, s. 60-80; Abdurrahman b. Hasan el-Ceberti, *Mazharu't-Takdis bi-Zevâli Devleti'l-Fransîs*, thk. Abdurrahim Abdurrahim, Kahire 1998, s. 23-45.

22 Ayrıntılı bilgi için bk. Sarıkaya, *Ahmed Vâsîf Efendi...*, CCXXV-CCXXX.

23 Ömer Abdülazîz Ömer, *Abdurrahmân el-Ceberti ve Nikola et-Türk...*, s. 10-11.

24 Eser, ilk olarak Muhammed Ata tarafından Kahire'de neşredilmiştir (*Mazharu't-Takdis bi-Zehâbi Devleti'l-Fransîs (Yevmîyyâti'l-Ceberti)*, I-II, Kahire 1958. Eserin 8 M - 30 B 1213 (22 Haziran 1798 - 7 Ocak 1799) yıllarını ihtiâa eden; müellifin kaleminden çıkmış son kısmı eksik bir nüshasına dayalı olan ve yaklaşık yedi aylık hadiseleri ihtiâa eden kısmının Arapça tâhâkî ve İngilizce tercümesi yapılmıştır (*Al-Jabarti's Chronicle of The First Seven Months of The French Occupation of Egypt, Târikh Muddat al-Faransi bi-Mîr*, trc ve thk. Shmuel Moreh, Leiden 1975; *Târikh Müddet'l-Fransîs bi-Mîr*, thk. Abdurrahim Abdurrahim Abdurrahim, Kahire 1999). Eserin tam bir tâhâkî ise yine Abdurrahman Abdurrahim tarafından gerçekleştirılmış (*Mazharu't-Takdis bi-Zevâli Devleti'l-Fransîs*, thk. Abdurrahim Abdurrahim Abdurrahim, Kahire 1998). Eser ayrıca İskenderîye'de bulunan Fransız konsolosluq tercümanlarından Alexandre Cardin tarafından, Nicolae b. Yusuf el-Türkî'nin aynı seferi ele alan eserinin özeti de son kısmı eklenerken, Fransızca'ya çevrilmiştir (*Journal d'Abdurrahman Gabarti Pendant l'Occupation Française en Egypte, Suivi D'un Précis l'Occupation de la Même Campagne, Par Mou'allem Nicolas el-Turki, Secrétaire du Prince des Druzes*, trc. Alexandre Cardin, ed. T.X. Bianchi, Paris 1838).

25 Bu eserin kim tarafından tercüme edildiği konusunda kaynaklar ve araşturmalar arasında farklı görüşler vardır. Bazi kaynaklar ve araştırmacılar (Cevdet, *Târih*, I, 9; Tevfîk Sütçü, "Türkçe Sözlükçülik Tarihinde Müttercim Âsim ve Kamus Tercümesi", *Târik Okulu Dergisi*, Sa. XVI, İzmir 2013, s. 546) eserin müttercimi olarak Âsim'i göstermektedirler. Bazi kaynaklar ve incelemelerde ise (Davud Fatîn, *Tezkire-i Hatîmetü'l-Eş'âr*, İstanbul 1271, s. 30; Nil Sarı, "Behcet Mustafa Efendi", *Dâ'a*, İstanbul 1992, V, 345) tercümeni Mustafa Behcet Efendi'nin yaptığı ileri sürülmektedir. Bunun dışında farklı iki yazarın varlığından hareket eden; fakat tercümleri yeterince tetkik etmeden yeni bir yargıya varanlar da olmuştur. Bu grupta yer alanlar *Mazharu't-Takdis*'in hem Âsim hem de Behcet Efendi tarafından tercüme edildiğini (Bursali Mehmed Tâhir, *Osmânlî Mü'ellifleri*, İstanbul 1342, I, 377; Franz Babinger, *Osmânlî Târik Yazarları ve Eserleri*, trc. Coşkun Üçok, Ankara 1992, s. 370; İbnülemin Mahmut Kemal Înal, *Son Asır Türk Şairleri*, İstanbul 1988, I, 69) kaydetmektedirler. Hatta Behcet Efendi'nin tercümesinin basıldığı; fakat Müttercim Âsim'in tercümesinin yazma halde kaldığı iddia edenler (Ekmeleddin İhsanoğlu, "Mehmed Ali Paşa Döneminde Mısır'da Tercüme Hareketi ve Türkçe'nin Yeri", *Prof. Dr. Ramazan Şeşen Armağanı*, İstanbul 2005, s. 37; Maksudoğlu,

ve İzzet Hasan Efendi<sup>26</sup> ile Ahmed Cevdet Paşa<sup>27</sup> tarafından da kaynak olarak kullanılmıştır. Ceberî'nin Mısır'ın 1100-1236 (1688-1821) yılları arasındaki dönemini ele alan eseri hakkında değerlendirmelerde bulunduğuımız kısımda işaret ettiğimiz üzere, 'Acâ'ibü'l-Âsâr'ın üçüncü cildinde seferdeki hadiselere dair verilen bilgilerin *Mazharu't-Takdîs*'e hemen hemen aynı ifade kalıplarıyla nakledildiği görülmektedir. Fakat müellif, bu eserini Sadrazam'a sunmasından dolayı Napolon'u ve Fransızları tasvir ederken küçük düşürücü ifadelere yer vermekte; Sultan III. Selim ve Sadrazam'ı için ise övgü dolu ifadeler kul-

<sup>26</sup> Ceberî, Abdurrahman b. Hasan", s. 190) dahi olmuştur. Bu konuda kütüphanelerdeki nûşlarda da birlik bulunmamaktadır. Zira Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi, nr. 1351; Fransa Milli Kütüphanesi, nr. 1283 (E. Blochet, *Catalogue des Manuscrits Turcs*, Paris 1933, II, 221); Mısır Milli Kütüphanesi, Târihu Türkî Halîl Ağâ, nr. 33, M. Târihu Türkî, nr. 58 (*Fîhrîsü'l-Mâhtûtâ'i'l-Türkîyyeti'l-Osmâniyye*, Kahire 1987, I, 258); İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY, nr. 2448, 9628; Avusturya Milli Kütüphanesi, Mixt, nr. 1346 (Smail Balic, *Katalog Der Türkischen Handschriften Der Österreichischen Nationalbibliothek, Neuerwerbungen 1864-1994*, Ankara 2006, s. 213-214) ve Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi, nr. 646'da bulunan nûşlarda tercüme eden kişiinin isminin yer aldığı kısımda Mütercim Ahmed Âsim'in adı kaydedilmiştir. Fakat Avusturya Milli Kütüphanesi, H.O., nr. 109 (Gustav Flügel, *Die Arabischen, Persischen, Türkischen, Handsschriften der. k.u.k. Hofbibliothek zu Wien*, Wien 1865, II, 316) ve İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY, nr. 6034, 2452, 19'da bulunan nûşlarda ise Mustafa Behçet'in adı kayıtlıdır. Tercüme Behçet Efendi adına *Rûznâme-i Ceride-i Havâdîs*'in "Nev' iyye" kısmında tefrika edilmiş (*Rûznâme-i Ceride-i Havâdîs*, Nu. 171-201 (11 M 1282 - 23 S 1282 / 6 Haziran - 18 Temmuz 1865), tefrika tamamlamasının ardından baskıya gitmiş ve aynı yıl içinde tab' edilerek (*Târihi Mîsr Terceme-i Behçet Efendi*, İstanbul 5 (1282 kuruşla satışa çıkarılmıştır) (*Rûznâme-i Ceride-i Havâdîs*, Nu. 211 (7 Ra 1282 / 31 Temmuz 1865), s. 844).

Her ne kadar nûşlalar arasında mütercimin ismi farklı kaydedilmişse de gerçekte nûşlarda ibare ve cümlelerin tam bir ayniyet arzettiği görülmektedir. Bundan dolayı da eserin iki farklı kişi tarafından tercüme edildiğine dair iddiaların aslı yoktur. Zira bu tercümeyi tek bir mütercimin kaleminden çıkışmış olduğu görülmektedir. Nûşlalar arasında mütercimin ismi konusunda var olan bu farklılığın neden kaynaklandığını dair şu an için net bir yarışma varmak güçtür. Çözülmesi gereken esas mesele ise eserin müterciminin kim olduğunu. Konu ile ilgili olarak yaptığım araştırmalar ve Mütercim Ahmed Âsim Efendi'nin *Târihi*'ni neşre hazırlayan hocam Ziya Yılmazer ile gerçekleştirdiğim istişareler sırasında eserin mütercimi hususunda bazı önemli ipuçları tespit ettim. *Sâni-zâde Târihi'nin Türk Tarih Kuru mu Kütüphanesi*'nde bulunan nûşasının son kısmında Cevdet Paşa'nın kaleminden çıkıştı düşündürilen bir kenar notunda (*Sâni-zâde, Sâni-zâde Târihi*, II, 1293) ve Cevdet Paşa'nın *Târihi*'nin son cildinde kaydedilen bir hadisede nakledilen bazı bilgiler mütercimin kimliği konusunda bizlere aydınlatıcı veriler sağlamamaktadır. Bu olay *Sâni-zâde*'nin *Tire*'ye stürgün edilmesiyle alakalıdır. Olayın arka planında yer alan hususları irdeleyen Cevdet Paşa'nın Behçet Efendi ile alakalı olarak "Ve bir de Behçet Efendi mukaddemâ Fransızlar'ın Mîsr'a istilâsi hakkında muharrer olan *Târihi*-i Ceberî'yi lisân-i 'Arabi'den Türkçe'ye terceme eylemiş olmasının müläbesesiyle, kendisinde bir müverrihî şî'î vâ'i idî" şeklinde naklettığı cümlede geçen ifadeler, *Mazharu't-Takdîs*'in müterciminin Behçet Efendi olduğunu ortaya koymaktadır. *Sâni-zâde*'nın vak' anıvîs, Behçet Efendi'nin de Hekimbaşı olmasından sonra İzzet Molla'nın "Erkân-ı devletin halîne bak! Bir müverrihî, Hekîm-başı ve Baş-hekîmi, Vâk' anuvis etâiler" şeklindeki eleştirisi (Cevdet, *Târih*, XII, 185), Cevdet Paşa'nın ilk verdiği bilgiyi tarih etmekte ve doğrulamaktadır. Ayrıca Âsim Efendi'nin *Târih*'inde Mîsr'ın istilasından kısaca bahsettiği kısımda dikkat çekken "...ba'dehû müde'veen Mîsr Târihi'nde ta'fîl olundugu üzere..." şeklindeki cümlelerinde (Mütercim Ahmed Âsim, *Târih*, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY, nr. 6018 [I. Kusmlı, vr. 185a] Ceberî'nin bu eserine işaret etmemesine rağmen, eseri tercüme ettiği veya ediyor olduğuna dair herhangi bir ifadeye yer vermemesi de eserin müterciminin Âsim Efendi *olmadığını* dair kanaatimizi güçlendiren bir diğer hususdur.

<sup>26</sup> İzzet Hasan Efendi'nin Ceberî'den faydaladığı kısımlara yukarıda işaret edilmiştir.

<sup>27</sup> Cevdet Paşa'nın kaynak olarak kullandığı ve işaret ettiği kısımları örnek olarak sırasıyla krş. Cevdet, *Târih*, VI, 324, 402-403, 334-336, 343; VII, 14-15, 71, 85; Ceberî, *Mazharu't-Takdîs bi-Zevâli Devleti'l-Fransîs*, s. 18, 23-25, 30-31, 49, 99-100, 166, 199-201.

lanmaktadır. Ayrıca 'Acâ'ibü'l-Âsâr'da Fransızlarla olan münasebetinden ve Fransız komandanları tarafından kendisine verilen çeşitli vazifelerden açıkça bahsetmesine rağmen, *Mazharu't-Takdîs*'inde bu konuları gizlemiştir<sup>28</sup>.

Mısır seferini kaleme alan tarihçilerinden bir diğeri Nicolae b. Yusuf b. Nâsif'tir<sup>29</sup>. Kaynaklarda ismi daha çok "Mu'allim (Mou'allem) Nicolae et-Türk (Türkî, al-Turo)"<sup>30</sup> şeklinde kaydedilen müellif, Mısır'ın işgalî sirasında Kahire'de görgü şahidi olduğu ve iştığı hadiselere ait bilgileri seferin bitiminden sonra bir araya getirerek kitaplaştırmıştır. *Târihi İmbarator Napol-yon, Zîkrü Temellüki Cumhûri'l-Fransâviyyeti'l-Aktâri'l-Misriyye ve'l-Bilâdi's-Sâmiyye* adları ile de anılan<sup>31</sup> ve bir dizi tercüme/tahkik çalışmaları sonunda tam metni ortaya konulan *Müzekkirâf*'ında<sup>32</sup> müellif, eserini üç ana kısma

<sup>28</sup> Maksudoğlu, "Ceberî, Abdurrahman b. Hasan", *Dâ*, VII, 190.

<sup>29</sup> İstanbul'dan Lübnan'a göçtüktün sonra Katolik mezhebine geçmiş Rum kökenli bir aileden tevellüd eden Nicolae, 1763 senesinde Deyrû'l-kamer'de dünyaya gelmiştir. Uzun yıllar Dürzî Emiri II. Beşîr Şîhâbi'nin mayyetinde bulunan müellif, Napolon'un Mîsr'ın girmesinden sonra bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi edinmek ve Kahire'ye yerlesen bu yeni komşularını yakından takip etmek için Emir Beşîr tarafından Dimyat'a gönderilmiştir. Napolon'un Kahire'yi ele geçirmesinin ardından teşkil ettiği Divân'da katip olarak görev alan Nicolae, sefer süresince orada bulunmuştur. Seferden sonra memleketine dönmüş ve burada şürle meşgul olmaya devam etmiştir. 1828 senesinde, doğduğu şehirde vefat etmiştir. Müellif hakkında daha ayrıntılı bilgi için bk. George M. Haddad, "The Historical Work of Niqula el-Turk 1763-1828", *Journal of the American Oriental Society*, C. 81, No. 3, Connecticut 1961, s. 247; Muallim Nicolae et-Türk, *Histoire de L'expédition des Français en Égypte par Nakoula el-Turk*, thk. ve trc. M. Desgranges Ainé, Paris 1839, s. VII-VIII; Ömer Rıza Kehhâle, *Mu'cemü'l-Mü'ellîfin*, Beyrut ty, XIII, 118; Carl Brockelmann, *Geschichte der Arabischen Litteratur (Zweiter Supplementband)*, Brill 1938, II, 770; Zirikli, *el-A'lâm*, VIII, 47; Arthur Goldschmidt, *Biographical Dictionary of Modern Egypt*, Colarado 2000, s. 215; Cemaleddin es-Sîyâl, *Târihi't-Tercemeti fi Mîsr fi 'Ahdi'l-Hamleti'l-Fransiyye*, Kahire 1420/2000, s. 59-60.

<sup>30</sup> Müellif, Lübnan'da aristokrat ailelerin çocuklarına okuma yazma öğretmekle meşgul olduğundan *Mu'allim* olarak anılmıştır. Ailesinin İstanbul'dan bu bölgeye göç ederek yerlesmiş olmasından dolayı da Türk veya Türkî sıfatları ismine eklenmiştir (Ömer Abdülazîz Ömer, *Abdurrahmân el-Ceberî ve Nikula et-Türk*... s. 17-18).

<sup>31</sup> Haddad, "The Historical Work of Niqula el-Turk 1763-1828", s. 247-248.

<sup>32</sup> Müellifin bu eseri üzerine üç çalışma yapılmıştır. İlk çalışma, yukarıda işaret ettiğimiz üzere, Alexandre Cardin tarafından gerçekleştirılmıştır. Cardin, Ceberî'nin *Mazharu't-Takdîs*'ini tercüme ettiği çalışmasının son kısmına Nicolae'ya ait eserin bazı kısımlarından ikribalar sunarak özet bir çeviri yapmıştır (*Journal d'Abdurrahman Gabarti Pendant l'Occupation Française en Égypte, Suivi D'un Précis l'Occupation de la même campagne, Par Mou'allim Nicolas el-Turk, Secrétaire du Prince des Druses*, trc. Alexandre Cardin, ed. T.X. Bianchi, Paris 1838). Müellifin eseri üzerine ikinci çalışma ise Desgranges tarafından yapılmıştır. Desgranges, çalışmasının ön kısmını eserin tercumesine, arka kısmını ise eserin Arapça asla ayırmamıştır. (*Histoire de l'Expédition des Français en Égypte par Nakoula el-Turk (Zîkrü Temellüki Cumhûri'l-Fransâviyyeti'l-Aktâri'l-Misriyye ve'l-Bilâdi's-Sâmiyye)*, thk. ve trc. M. Desgranges Ainé, Paris 1839). Desgranges'in neşrinin Arapça kısmını, Haydar Ahmed es-Sîhâbi'nin Lübnan'ın tarihine dair kaleme aldığı eserinin ikinci cildinin baş tarafında aynen kaydedilmiştir (Haydar b. Ahmed es-Sîhâbi, *Lübânâ, fi 'Ahdi Ümerâ'i's-Sîhâbiyyîn-Nûzhetü'z-Zemân fi Târihi Cebeli Lübânâ*, thk. Esed Rüstem - Fuad Efram el-Bostâni, Beyrut 1969, II, 213-342). Eser üzerine son çalışma ise Gaston Wiet tarafından gerçekleştirılmıştır. Wiet, Kral Faruk'a ait özel kütüphanede tesadûf ettiği bir nûşhayı incelemiştir ve Nicolae'ya ait eserin nûşlarından biri olduğunu tespit etmiştir. Bu son nûsha, Desgranges'in çalışmasına dayanan çok sayıda muhteveden itibarıyle hem de geniş -zira Desgranges'in çalışmasında sıkça引用 edilen - kısımları müellifin eserinin 1798-1801 yıllarını kapsamaktadır; fakat Wiet'in tespit ettiği nûsha 1801'den 1804'e kadar Mîsr'da meydana gelen hadisleri de ihtiva etmektedir - hem de daha itinalı bir yazı kaydedilmiş olduğundan, Wiet bu nûsha ile Desgranges'in neşrettiği kısımları

ayırmıştır. Birinci kısımda genel hatlarıyla Fransız ihtilali sonrası yaşanan gelişmeler ve Bonapartın ortaya çıkışını ele alan Nicolae, ikinci kısımda Fransızların Mısır'a saldırmaları ve elde ettikleri başarıları, Malta, İskenderiyye ve Suriye sahillerinin işgali, Akkâ savaşı ve Fransız askerinin Kahire'ye avdeti, İngiliz ve Osmanlı kuvvetlerinin harekete geçmesi, İngiliz-Osmanlı hükümetlerinin Mısır'ı geri alabilmek için girişikleri faaliyetler ve bu iki gücün Memluk milisleriyle olan münasebetlerini ele almaktadır<sup>33</sup> ki, bu kısım muhteva itibarıyle eserin en geniş bölümündür. Eserin son kısmı ise 1801'de seferin bitiminden 1804'e kadarki hadiseler ile bu sırada Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'ın siyasi arenasındaki yükselişini konu edinmektedir. Muallim Nicolae, eserindeki hadiseleri kronolojik olarak sıralamakla birlikte yer yer konu başlıklarını açmış ve ilgili bahisleri, aştığı başlıklar altında yine günlük olarak kaydetmiştir. Kahire'de Bonapart tarafından teşkil edilen Divân'da alınan kararlar ile taraflar arasında akdedilen anlaşmalara ait metinleri aynen aktarmıştır. Yer yer Napolyon'u ve Fransız askerlerin başarılarını metheden şiirlerine de yer vermiştir. Ceberti gibi pek çok hadiseyi yakından müşahede etmiş müelliflerden biri olan Muallim Nicolae'nın bu kıymetli eserinden Cevdet Paşa faydalananmış ve bazen müellifin verdiği bilgileri tenkit etmiştir<sup>34</sup>.

Dönenin vak'anüvîsi Vâsîf Efendi, *Gazavât-ı Hüseyin Paşa* adlı eserinde Küçük Hüseyin Paşa'nın Mısır seferine iştirâki ve seferdeki faaliyet ve gazalarını ele almıştır. Bu eser bir te'lif ürünü olmayıp, Vâsîf'in vak'anüvîslik vazife sırasında kaleme aldığı *Mehâsinü'l-Âsâr ve Hakâ'iku'l-Ahbâr* adlı eserinde Mısır seferi ile ilgili olarak kaydedilen bazı başlıkların bir araya getirilmesi ile oluşmuştur<sup>35</sup>. Bundan dolayı da *Gazavât*'ın tam bir tarihi kıymeti yoktur.

Mısır'ın işgalinde savaşın seyrinin kırılma noktalarından birini teşkil eden ve altmış dört gün süren (19 Mart – 20 Mayıs 1799) Akkâ muhasarası bağlamında seferi ele alan hususi tarihlerde rastlanmaktadır. Bunlardan biri Mustafa Resmi'ye aittir<sup>36</sup>. Medine'de ikameti sırasında gördüğü bir rü-

karşılaştırarak eserin yeni bir tercüme ve tahkiki yapmıştır (*Chronique d'Égypte 1798-1804 (Müzeykîtrâtü Nikola Türk)*, thk. ve trc. Gaston Wiet, Kahire 1950). Eserin neşir serüveni ve basım bilgileri için ayrıca bk. Haddad, "The Historical Work of Niqula el-Turk 1763-1828", s. 248; Gaudefray Demoyene Maurice, "Gaston Wiet – Nicolas Turc: Chronique d'Égypte 1798-1804, le Caire 1950", *Syria Revue d'Art Oriental et d'Archéologie*, Paris 1951, XXVIII, 149; *Delîlü'l-Mabû'âtü'l-Misriyye*, haz. Ahmed Muhammed Mansûr vdg., Kahire 1975, s. 240.

33 Nicolae et-Türk, *Histoire de l'Expédition des Français en Égypte...* (Desgranges Ainé nesri), s. I-III.

34 Cevdet'in kaynak olarak yararlandığı ve eleştirdiye bulunduğu kısımları örnek olarak sırasıyla krş. Cevdet, *Târih*, VI, 325; VII, 17, 64-65, 74, 86; Nicolae et-Türk, *Zîkrü Temellüki Cumhûri'l-Fransâviyye...* (Desgranges Ainé nesri), s. 14, 81-84, 136-138, 162, 187-188.

35 Bu eser ve nüshaları hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Sarıkaya, *Ahmed Vâsîf Efendi...*, s. CCXLI-CCXLII.

36 Mustafa Resmi, *Divân-ı Hümâyûn* hâceğânından olup, Vezir Memîş Mehmed Paşa'nın *Divân Katılığı*'nı yapmıştır. Paşa'nın şehadetinden sonra pek çok yer gezmiş ve son olarak Medine'ye giderken altı sene burada ikamet etmiştir (Mustafa Resmi, *Vak' a-nâme-i Mısır*, İstanbul Üniversitesi Nâdir Eserler Kütüphanesi, İbnülemin Kitaplığı, nr. 2697, vr. 77b-78b; Mehmed Tâhir, *Osmânlı Mü'ellifleri*, III, 59; Babinger, *Osmanlı Tarih Yazaları ve Eserleri*, s. 362).

yanın tesirinde kalan ve bu arada Mısır'ın işgal edildiğine ve Akkâ önlerinde Fransız ordusunun büyük bir hezimete uğradığına dair haberleri işten Mustafa Resmi Efendi, muhasaranın sona ermeyen ardından Cezzar Ahmed Paşa'ya duyduğu derin muhabbeti ifade etmek ve kendisini tebrik ederek mülakatta bulunmak amacıyla *Vak' a-nâme-i Mısır* adlı eserini 1 N 1214 (27 Ocak 1800)<sup>37</sup> tarihinde tamamlayarak Cezzar Ahmed Paşa'ya sunmuştur<sup>38</sup>. Müellif, muhasaranın akabinde Medine'ye gelen ve Mısır ile Akkâ'daki muhabebelerin şahidi olan kişilerin aktardıkları bilgileri kaynak olarak kullandığını ifade etmektedir<sup>39</sup>. Eserine III. Selim'in tahta çıkışı, bazı siyasi gelişmeler, Fransız İhtilali, Mısır'da tarih boyunca hâkim olan İslam devletleri ve bunların mücadeleleri, Fransızların Mısır'a girmeleri, Cezzar Ahmed Paşa'nın Mısır ordusuna Serasker tayin edilmesi ve daha sonra azledilerek yerine İbrahim ve Azm-zâde Abdullah paşaların tayin edilmeleri, Fransızların Kusay'r işgal girişimleri, Cezzar Ahmed Paşa'nın ikinci defa Mısır ordusu Seraskerliği'ne tayin edilmesi gibi konularla başlayan<sup>40</sup> Mustafa Resmi Efendi, daha sonra eserinin en geniş bölümünü teşkil eden Akkâ muhasarasına ait hadiseleri ele almıştır<sup>41</sup>. Müellif, eserinin en geniş kısmını oluşturmamasına rağmen, muhasarada meydana gelen hadiseleri konu edinen diğer kaynaklarla kıyaslandığında, kuşatmaya ait ayrıntılı bilgilere yer vermemektedir. O, daha ziyade Akkâ'da bulunan askerlerin ve Cezzar Ahmed Paşa'nın gayretlerini ele almakta, Batılı devletlerin hile ve entrikalarına ait tarihten bazı örnekler sunmakta ve son kısımlarda ise Akkâ muhasarası ile Tiryaki Hasan Paşa'nın Kanije müdafaaasını (1601) karşılaştırmaktadır. Ayrıca, muhasara sırasında meydana gelen gelişmelerin ay ve günlerine ait bilgileri, olayların vuku bulduğu tarihlerle tam vukufyeti olmadıktan veya daha sonradan eklemek amacıyla, genellikle boş bırakmıştır<sup>42</sup>. Bundan dolayı da Akkâ müdafaaasına dair kaleme alınmış nadir eserlerden biri olmakla birlikte, *Vak' a-nâme*'nin gerek muhteva gereksiz sefere ait tarihî hadiselerde kaynaklık teşkil etmesi açısından pek fazla kıymeti yoktur. Zaten müellifin bu eseri kaleme almasındaki amacı da tarihi bir eser ortaya koymaktan ziyade, Cezzar Ahmed Paşa'yı övmek ve onun askerî başarısını takdir etmekten ibarettir.

Akkâ muhasarasına dair iki eserin daha varlığından bahsedilmektedir. Bunlardan biri Uzunçarşılı tarafından Osmanlı arşivi belgeleri içerisinde tespit edilmiş<sup>43</sup> ve sadeleştirilerek yayımlanmıştır<sup>44</sup>. Uzunçarşılı, bu belgeyi

37 Bu eserin h. 1224'te (1807) yazıldığına dair Bursalı'nın verdiği bilgi (Mehmed Tâhir, *Osmânlı Mü'ellifleri*, III, 59) doğru değildir.

38 Mustafa Resmi, *Vak' a-nâme-i Mısır*, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, İbnülemin Kitaplığı, nr. 2697, vr. 79a-82-b.

39 Mustafa Resmi, *Vak' a-nâme-i Mısır*, vr. 79b-80b.

40 Mustafa Resmi, *Vak' a-nâme-i Mısır*, vr. 3b-31b.

41 Mustafa Resmi, *Vak' a-nâme-i Mısır*, vr. 31b-78b.

42 Bu kısımlar için bk. Mustafa Resmi, *Vak' a-nâme-i Mısır*, vr. 33a, 36b, 37a, 39b, 43b, 44b, 57b, 58a, 66a.

43 BOA, AE, SSSL.M.III, nr. 24664.

44 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, "Başvekâlet Arşivinde Bonapart'ın Akkâ Muhasarasına Dair Bir Vekayiname", *Tarih Semineri Dergisi*, Sa. II, İstanbul 1938, s. 3-31.

bir "Vekayı'nâme" olarak adlandırmış ve Akkâ muhasarasına dair Türkçe bir eser olmadığını, bundan dolayı da belgede zikri geçen bahislerin abartılı olabilecegi ihtimalinin göz önüne alınarak vekayı'nâmede verilen bilgilerin Fransızca eserler ile karşılaştırılması gerektiğini ifade etmiştir<sup>45</sup>. Bir diğer vekayı'nâme ise Osman Koç tarafından yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır<sup>46</sup>. Koç, çalışmasının giriş bölümünde, yaptığı tüm araştırmalara rağmen, müellifi belli olmadığı için, eserin başka bir nüshasına ulaşamadığını ifade etmekte<sup>47</sup>, daha sonra ise *Gazâ-nâme*'nin müellifinin Mustafa Resmî olduğu sonucuna vardığını belirtmekte; fakat çalışmasının birinci bölümünde müellifin ismi hususunda tereddütlü davranmaktadır<sup>48</sup>. Öte yandan nâşir, neşrini hazırladığı eserin *Gazâ-nâme*'lerin nadir örneklerinden birini teşkil ettiğini kaydetmekte ve bu *Gazâ-nâme*'nin yazıldığı tarihten sonra Akkâ kuşatmasını ele alan diğer eserlere de kaynak olduğu ifade etmekte; fakat bu etkileşimin ne şekilde tezahür ettiğinden ise bahsetmemektedir<sup>49</sup>.

Yukarıdaki iki kayıt, Mısır'ın işgalı sırasında meydana gelen hadiselere kısaca değindikten sonra, Akkâ'nın kuşatılması ve muhasarasi sırasında meydana gelen olayları ele almaktadır. Arada bazı fasılalarla birlikte olaylar günlük olarak kaydedilmiştir. Bugüne kadar birbirinden farklı eserler oldukları düşünülen bu iki kayittaki bilgiler ve ibareler bir karşılaşmaya tabi tutulduğunda, gerçekte, birbirlerinden pek de farklı olmadıklarını görmekteyiz. 11 Za 1214'te (6 Nisan 1800) istinsah edildiği anlaşılan ve bir *Gazâ-nâme* olduğu

45 Uzunçarşılı, "Başvekâlet Arşivinde Bonapart'ın....", s. 13.

46 *Gazâ-nâme-i Cezzâr Gâzî el-Hâcî Ahmed Paşa*, haz. Osman Koç, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1992. Bu eser ayrıca 1971'de hazırlanan bir bitirme tezine de konu olmuştur (Esseyid Mehmed Şevki, *Gazâ-nâme-i Cezzâr Gâzî el-Hâcî Ahmed Paşa*, haz. Faika Jale Özyalçın, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Lisans Bitirme Tezi, İstanbul 1971).

47 Koç, eserin tek nüshasına dayalı olarak bir neşir çalışması yapmıştır. Bu nüsha ise Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi, nr. 4910'da bulunmaktadır. Bu nüshanın müstensihinin gerek lisan bilgisi gerekse yazım ve imla bilgisi açısından pek de yeterli biri olmadığı anlaşılmaktadır. Zira nüshada çok sayıda yazım ve imla hatası bulunmaktadır. Arapça dua cümlelerinin Osmanlıca tamlama şeklinde kaydetmesi (v. 7b), "humpara"nın "hamire" (v. 9a, 17b, 22b), "cânibin"nin "cânibin" (v. 8b), "şân-ı vezâret" ifadesinin "şân ve zâdet" (v. 9a), "itâb ve tâkat-gûzâr" ibaresinin "îlkâb ve tâfenkilzâr" (v. 9b), "Sebt günü" ifadesinin "Sitte günü" (v. 10b), "çirkâb"ın "harekât" (v. 11a), "nâ-yâb"ın "nâ-tâb" (v. 11a), "çünkü" ifadesinin "çö-lün" (v. 14b), "tehâşûd"ün "tahaddîs" (v. 14b), "çend-nefer" kelimesinin "çinde nefer" (v. 15a), "mûterakkib"ın "mûterakkîat" (v. 17a), "piş-rev"in "besir" (v. 21a), "ilerü" kelimesinin "ilevü" (v. 24b) şeklinde kaydetmesi; "bed-gûrizân"ın "bed-gerizân" (v. 9b), "yek-dehân"ın "yek-dihân" (v. 10a), "âlûde-nûmün"un "âlûde-nemün" (v. 11a), "uğur-ı din" tamamasının "âğur-ı din" (v. 14a) ve "umûm" kelimesinin "amûm" (v. 11a) gibi yanlış şekilde harekelemesi müstensihin hatalarından sadece birkaçdır. Koç, nüshadaki yazım hatalarına kısaca dejinmekle birlikte (*Gazâ-nâme-i Cezzâr Gâzî el-Hâcî Ahmed Paşa*, s. 22-24) işaret ettiğimiz hataları fark etmemiş ve nüshadaki yazım yanlışlarını aynen nakletmiştir. Ayrıca nüshanın son kısmında yer alan istinsah tarihini de (11 Za 1214 / 6 Nisan 1800) bir aylık farkla 11 Za 1214 / 6 Mayıs 1800 şeklinde (*Gazâ-nâme-i Cezzâr Gâzî el-Hâcî Ahmed Paşa*, s. 79) kaydetmiştir.

48 *Gazâ-nâme-i Cezzâr Gâzî el-Hâcî Ahmed Paşa*, s. IV, 18. Levend, bu eserin müellifinin belli olmadığını ifade etmiş (Agâh Sirri Levend, *Gazavât-nâmeler ve Mihaloğlu Ali Bey'in Gazavât-nâmesi*, Ankara 1956, s. 158); Levend'in çalışmasındaki bilgileri tetkik etmeden aynen nakleden Mustafa Erkan da benzer bir yargıya varmıştır (Mustafa Erkan, "Gazavatnâme", DIA, Ankara 1996, XIII, 440).

49 *Gazâ-nâme-i Cezzâr Gâzî el-Hâcî Ahmed Paşa*, s. 20, 26.

zannedilen eserin ibare, tertip ve muhtevası dikkate alındığında, Akkâ kuşatması sırasında mahsur bulunan ordu görevlilerinin<sup>50</sup> kuşatmanın hemen ardından konu ile ilgili olarak İstanbul'u bilgilendirmek amacıyla hazırladıkları bir takrir özelliğine sahip Osmanlı arşivindeki belgenin içeriği ile büyük oranda benzerlik arzettiği anlaşılmaktadır. Ayrıca bu iki kaydın dışında Osmanlı arşivindeki takrirle benzerlik arzeden bir başka takrir suretinin Topkapı Sarayı Arşivi'nde, Süleymaniye nüshasına yakınlık arzeden bir diğer nüshanın da Milli Kütüphane'de olduğunu tespit ettil<sup>51</sup>. Tüm bu nüshalar ile takrirler birbirleriyle kıyaslandığında aralarındaki benzerliklerin yanında farklılık arzeden bazı bahislerin olduğunu da altını çizmek gerekiyor. Fakat nüshalarda yer alıp da takrirler içerisinde kaydedilmemiş olan bu hususlar, Cezzar Ahmed Paşa'nın İstanbul'a gönderdiği birkaç tahrîr ile İngiliz Amirali Sidney Smith'in Bonapart'a gönderdiği mektubun tercüme suretlerinden ibaret olup<sup>52</sup>, kuşatmada yaşanan günlük hadiselerle dair ilave bilgiler ihtiya etmemektedir. Ayrıca takrirlerde yer alan gün ve saatlere dair bilgilerin nüshalarda hatalı şekilde kaydedildiği de görülmektedir. Bu farklılıklar, sonradan tertip edilen Süleymaniye ile Milli Kütüphane'deki nüshaların müstensihlerinin dikkatsizliğinden veya esas aldıkları bir başka istinsah kaydında hatalı şekilde kaydedilen verileri aynen nakletmelerinden kaynaklanmıştır<sup>53</sup>. Zikredilen tüm bu hususlar

50 Uzunçarşılı'nın sadeleştirdiği bu arşiv kaydının baş tarafında "Muhabârasında mevcûd bulunduğumuz Akkâ'nın muhârebesi süretidir" yazısı yer almaktadır. Son kısımda ise metni kaleme alan ve hadiselerin yazılılığı gibi gerçekleştirilen onaylayan ordu mensuplarının adları geçmektedir. Takririn muharrirleri Mısır Ordusu Defterdar Mehmed Emin ile Trablusşam Mübâya Memuru hâceğândan Ahmed Şerif efendilerdir. Takrirde zikredilen bilgilerin doğruluğu ise, Mısır Ordusu Kadısı Mehmed Reşîd ile ulemadan Seyyid Ömer efendiler tarafından onaylanmıştır. Gerek Vâsiîn verdiği bilgiler (Sarıkaya, Ahmed Vâsiî Efendi..., s. 400) gerekse başka arşiv belgelerinde yer alan hususlar (BOA, HH, nr. 6788) bu takrirde ismi geçen şahsların muhasara sırasında Akkâ'da bulunduklarını doğrular niteliktedir.

51 Topkapı Sarayı arşivinde muhasaradaki hadiselerin günlük olarak kaydedildiği bir başka takrir daha bulunmaktadır (TSMA, nr. E. 5478/1). Bu takrirdeki ibareler ile Osmanlı arşivinde bulunan belgedeki cümleler birbirile yuvaşmaktadır. Fakat Topkapı Sarayı Arşivi'nde bulunan takrir, muhasaranın 52. gününe kadar hadiseleri nakletmeye olduğundan son kısmı eksik kalmıştır. Konu ile ilgili olarak 21 varaklı bir başka nüsha ise Milli Kütüphane'de bulunmakta ve *Gazâ-nâme-i Cezzâr Gâzî el-Hâcî Ahmed Paşa* başlığı taşımaktadır (Milli Kütüphane, nr. 06 Hk 881). Bu nüshanın konu sıralaması ve ibareleri ise daha çok Süleymaniye nüshası ile uyuymaktadır. Bu nüsha ile Süleymaniye nüshası arasında farklılık arzeden tek bahis, Cezzar Ahmed Paşa'nın muhasaraların başlarında İstanbul'a gönderdiği mektubun suretinin yer aldığı kısımdır (Farklılık arzeden noktalardır krş. Süleymaniye Kütüphanesi, Haci Mahmud Efendi, nr. 4910, vr. 3a-7a, 23b-26a; Milli Kütüphane, nr. 06 Hk 881, vr. 2b-3b, 10b).

52 Farklılık arzeden bu belge suretleri için bk. Süleymaniye Kütüphanesi, Haci Mahmud Efendi, nr. 4910, vr. 3a-7a, 23a-26a, 37b-39a; Milli Kütüphane, nr. 06 Hk 881, vr. 2b-3b, 14b-15b, 18b-21a.

53 Arşiv kayıtlarında (BOA, AE, SSSLM.III, nr. 26664; TSMA, nr. E. 5478/1) "mâh-i Zilka'de'nin ikinci muhâsaranın yirmi birinci Âhad günü" cümlesi nüshalarda "Zilka'den yirmi birinci Âhad günü" şeklinde (Süleymaniye, vr. 13b; Milli Kütüphane, vr. 6a); "mâh-i mezbûrün sekizinci günü" ibaresi "mâh-i mezbûrün yirmi sekizinci ve muhâsaranın yirmi yedinci Sebt günü" şeklinde (Süleymaniye, vr. 15a; Milli Kütüphane, vr. 6b); "temâm altı buçuk sa'ate reside" ibaresi "temâm altı sa'ate reside" şeklinde (Süleymaniye, vr. 16b; Milli Kütüphane, vr. 7b); "nehâri sa'at bir buçuga kadar" ibaresi "nehâri sa'at on buçuka kadar" şeklinde (Süleymaniye, vr. 30b; Milli Kütüphane, vr. 12a); "sa'at on buçukda bağıteten" ibaresi "sa'at üç buçukda bağıteten" şeklinde (Süleymaniye, vr. 37b; Milli Kütüphane, vr. 14b) kaydedilmiştir.

dikkate alındığında birbirinden farklı olarak kaleme alınmış olduğu düşünülen iki eserin aslında aynı kaydın farklı nüsha ve versiyonlarından başka bir şey olmadığı ve Akkâ önlerinde kazanılan bu büyük zaferin uyandırdığı hedefçanın bir tezahürü olarak muhasara sonrası İstanbul'a gönderilen takririn -bazi küçük eklemelerle birlikte- istinsah edilerek çoğaltıldığı ortaya çıkmış olmaktadır. Takrirler ve nûshalar arasındaki bu benzerliği Akkâ müdafasıını özel olarak inceleyen araştırmacılar da -her iki kayıttan çeşitli alıntılarda bulundukları halde- dikkate almamış ve her iki kaydı herhangi bir kaynak değerlendirmesine tabi tutmadan kullanmışlardır<sup>54</sup>.

Her iki çalışmada eserlerin isimlendirilmesi ve müellifi meselesine de yeri gelmişken değinmek istiyoruz. Yukarıda ortaya koyduğumuz bulgulardan da görüleceği üzere, Koç'un neşrettiği eseri bir "Gazâ-nâme" olarak adlandırması, yerinde bir tespit değildir. Yine nâşirin, eserin müellifinin Mustafa Resmi Efendi olduğuna/olabileceğine dair iddialarını sıralarken takip ettiği usûl de ilmî açıdan hem yetersiz hem de kıymetsizdir<sup>55</sup>. Uzunçarsılı'nın sadeleştirerek yayımladığı arşiv kaydını "Vekâyi'nâme" olarak adlandırması hususuna ise açıklık getirmek gerekiyor. Her ne kadar belirli bir hadiseyi ayrıntılı olarak aktaran veya nakleden tüm kayıtlar genel olarak "Vekâyi'nâme" şeklinde adlandırılabilirse de, Akkâ savunması hakkında bilgi vermek amacıyla İstanbul'a gönderilen bu belgenin bir takrir hüviyetinde olduğu da dikkate alınmalıdır. Zira arşivde bu ve buna benzer daha başka belgelere rastlamak mümkündür<sup>56</sup>. Bundan dolayı da Uzunçarsılı'nın sadelestirdiği bu arşiv kay-

54 Örnek olarak bk. Şehabeddin Tekindağ, "Yeni Kaynak ve Vesikaların İşığı Altında Banaparte'nin Akkâ Muhâsârası", *Tarih Dergisi*, C. XV, Sa. 20, İstanbul 1965, s. 1-20; Dilек Can, *Cezzar Ahmet Paşa*, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Lisans Bitirme Tezi, İstanbul 1968; Mustafa Güler, *Cezzar Ahmet Paşa ve Akka Muhasarası*, İstanbul 2013, s. 108-125.

55 Yukarıdaki kısımlarda da zikrettigimiz üzere Mustafa Resmi'nin eseri (*Vak' a-nâme-i Mısır*) gerek içerik gereksiz üstulp açısından Koç'un neşrettiği kayıttan tamamen farklıdır. Ayrıca nâşirin, Bursali'nın Resmi Efendi hakkında verdiği bilgileri dikkatli bir gözle tetkik etmeden kullanılmış (Mehmed Tâhir, *Osmânlî Mü'ellifleri*, III, 59) ve nûshannın son kısmında yer alan "el-Gâzî Cezzar el-Hâcî Ahmed Paşa Efendimiz'in tevârih-nâmesidir" (*Gazâ-nâme-i Cezzar el-Hâcî Ahmed Pasa*, s. 79) cümlesiının Bursali'nın verdiği bilgiler tamamlar nitelikte olduğunu ve eserin müellifinin Mustafa Resmi olabileceğine dair kanaatini güçlendirdiğini ifade etmesi ise akademik metot açısından hem eksik hem de zayıftır. Zira, Bursali'nın verdiği bilgiler ile nûshannın sonunda yer alan kayıt arasında birbirini destekleyecik herhangi bir irtibat bulunmamaktadır. Ayrıca Koç, Bursali'nın "İbnü'l-Emin Mahmûd Kemâl Bey'in kütüphânesinde manzûr-ı Fakir olmuşdur" şeklinde Mustafa Resmi'nin eserinden bahsederek kullandığı cümleyi de görmezlikten gelmiştir. Bilindiği gibi İbnülemin Mahmud Kemal Bey'in kitapları İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'ne bağışlanmıştır ve burada aynı bir fonda toplanmıştır. *Vak' a-nâme-i Mısır*'dan bahsederken işaret ettiğimiz üzere bu eserin bilinen tek nûşası -ki aynı zamanda müellif nûshasıdır- Nadir Eserler Kütüphanesi, İbnülemin Kitaplığı, nr. 2697'de bulunmakta ve Bursali'nın verdiği bilgiye de doğrulamaktadır. Eğer Koç, bu konuda daha detaylı araştırma yapma çabası içerisinde olsa veya eserini Mustafa Resmi'ye ısnat etme saplantısından kendini kurtarmış olsa idi, bu basit hataya düşmeyecekti.

56 Nitelikle bu muhasara ile ilgili olarak Kıbrıs Muhammîdü'l-Câmi Akkâ'ya yardıma gönderilen askerlerin başbuğları tarafından Hasan Kapitan'a gönderilen ve bu Kapitan tarafından da İstanbul'a iletilen arşiv kaydına bakılabilir. Yardımcı askerlerin Akkâ'ya varmalarından sonra vuku bulan hadiseleri günlük olarak nakleden belgeyi İstanbul'a iletten Hasan Kapitan,

dini "Vekâyi'nâme" olarak adlandırmak yerine, Akkâ muhasarasına dair bir "Takrir" veya "Rûznâme" olarak tanımlaması daha yerinde bir isimlendirme olurdu.

Zikrettigimiz bu eserlerin yanında, sefer sırasında Mısır'da veya yakın çevresinde ikamet eden; fakat muhteva itibariyle sefere dair daha sathî bilgiler veren müelliflere ait vekâyi'nâmeler de rastlanmaktadır. Bunlardan Haydar b. Ahmed eş-Sîhâbî<sup>57</sup>, Lübnan tarihine dair kaleme aldığı eserinde<sup>58</sup> bu seferin başlangıcında meydana gelen hadiseler, Akkâ kuşatması, Cezzar Ahmed Paşa ile Emir Beşir ve İngiliz Donanma Kumandanı Sidney Smith'in mektuplaşmaları, seferde görevlendirilen Azm-zâde Abdullâh Paşa ile Lübnan Emiri arasındaki yazışmalar, Cezzar Ahmed Paşa'nın Osmanlı ordusu için topladığı yardımlar gibi sefer sırasında Lübnan ve çevresinde gelişen hadiseleri ele almaktır; bölgedeki devlet ricali arasında gidip-gelen mektupları aynen nakletmek suretiyle seferin diplomasisi hakkında ipuçları vermekte ve ordu nun gerisinde meydana gelen gelişmeleri görgü şahidi olarak aktarmadadır<sup>59</sup>. Yine Mısır'ın tarihçilerden İsmail b. Sa'd el-Hasşâb, *Hulâsâtûn mâ-yûrâd min Ahbârî'l-Emîr Murâd* adlı biyografik eserinin son kısmında, genel hatlarıyla, Mısır seferine dair bazı hadiseleri nakletmektedir<sup>60</sup>.

### c. Tarihi-Edebi Eserler

Mısır'ın istirdâdına dair tarihsel vak'aları nakletmek gayesi taşımalar da, konu ile ilgili olarak kaleme alınmış edebî türdeki bazı eserlere de de-

takdim ettiği yazının arzuâhâl olarak düşünülmemesi için hadiseleri tevârih gibi kaydettiğini ifade etmesi (BOA, HH, nr. 6547-A) bu tür belgelerin niteliğini ve yazılış tarzlarını açıklar mahiyettedir.

57 1761-1835 yılları arasında Lübnan'da yaşayan ve uzun yıllar amcasının oğlu II. Emir Beşir'in yanında idari hizmetlerde bulunan bu müverrihin hayatı hakkında geniş bilgi için bk. Zü-heyr Muhammed Nâci, "es-Sîhâbî, el-Emîr Haydar b. Ahmed", *Mevsi'atü A'lâmî'l-Ulemâ ve'l-Üdebâ'i'l-'Arab ve'l-Müsâlimün*, Beirut 2007, XV, 233-234; Zirkli, *el-A'lâm*, II, 290; Kehhâle, *Mu'cemü'l-Mü'ellifîn*, IV, 89-90.

58 Haydar eş-Sîhâbî'nin Lübnan ve çevresinin tarihine dair üç eser kaleme almıştır. Bunlar, *el-Ğûrûrû'l-Hîsân fi Tevârihi Havâdîsî'z-Zemân*; *Nûzhetü'z-Zemân fi Târihi Cebîl Lübân*; *er-Rawzû'n-Nâzîr fi Vilâyeti'l-Emîr Beşîr*dir. Bu üç eser, üç cilt halinde Esed Rüstem ve Fuad Bostâni tarafından *Lübânâfi 'Ahdî Ümerâ'iş-Sîhâbiyyîn* adıyla neşredilmiştir (*Lübânâfi 'Ahdî Ümerâ'iş-Sîhâbiyyîn*, thk. Esed Rüstem – Fuad Efrahm el-Bostâni, I-III, Beirut 1969) ki, bu çalışmada eserin 1109-1248 (1697-1832) yılları ihtiâa etmektedir. Eser üzerine genişletilmiş ikinci bir tâhâkî çalışması daha yapılmıştır. Bu çalışmada eserin eksik kalan kısımları tamamlanmış ve Hz. Peygamber'in doğumundan 1267 (1851) yılına kadarki devri ihtiâa edecek şekilde dört cilt halinde *Târihu'l-Emîr Haydar eş-Sîhâbî* adıyla neşredilmiştir (*Târihu'l-Emîr Haydar eş-Sîhâbî*, haz. Marun Ra'd, I-IV, Beirut 1995). Konu ile ilgili olarak kaynaklarda Haydar eş-Sîhâbî'nin son bir eserinden daha bahsedilmektedir. *Kissatü Ahmed Paşa el-Cezzar* adını taşıyan, Cevdet Paşa'nın kaynakları arasında yer alan (Cevdet, *Târih*, I, 9) ve Cezzar Ahmed Paşa'nın hayatını ele alan bu eser, gerçekle Sîhâbî'nin *Târih*'inde yer alan bazı parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur (Bu eserin nûshaları için bk. Bayerische Staatsbibliothek (Münih), Cod. Arab. nr. 428; Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, nr. 2393; Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyyûddin Efendi, nr. 3365). Yani bir te'lîf eser hüviyetine sahip değildir.

59 Sîhâbî, *Târihu'l-Emîr Haydar eş-Sîhâbî*, IV, 1128-1147.

60 İsmail el-Hasşâb, *Hulâsâtûn mâ-yûrâd min Ahbârî'l-Emîr Murâd*, thk. Hamza Abdülaziz Bedr – Daniel Crecelius, Kahire 1992, s. 42-45.

mek gerekir. Daha çok kaside ve manzûmelerin sonuna düşürülen tarihlerden müteşekkil olan bu eserlerin yanında nadir bir tür olarak Vak'ânüvis Vâsîf'in kaleme aldığı *Tesliyet-nâme*'si Mısır seferine dair kaleme alınmış edebî yazın türleri arasında yer alan yapıtlar arasında sayılabilir. Bu eserlerin edebî husûsiyetlerinin yanında sefere dair bir takım verileri teyit ve tasrih edebilecek konumda bulunmaları, onlara tarihsel bir kaynak olma vasfi da kazandırmaktadır. Ayrıca bu seferin edebiyat literatürümüzdeki yerinin testpitinde de bu eserlerin katkısı muhakkaktır.

Mısır'ın Fransız güçlerinden temizlenmesi sırasında ve sonrasında Sultan III. Selim, Sadrazam Yusuf Ziya Paşa, Kaptan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa'yı öven bazı kaside ve tarih düşürme manzûmeleri dönemin şairleri tarafından kaleme alınmış ve bu seferin başarısını edebî bir üslupla kaydetmişlerdir. Sûrûri<sup>61</sup>, Râsîh İbrahim Enderûni<sup>62</sup> ve Mehmed Emin Reffî-i Kalâyi<sup>63</sup> gibi şairler *Dîvân*'larında Kâhire, İskenderiyeye, Arîş, Dimyât gibi önemli şehirlerin fetihlerini ve seferdeki askerlerin başarılarını tarih düşürdükleri şairlerle anlatmışlardır. Genel muhteveli *Dîvân*'ların yanında bu sefere dair özel olarak kaleme alınmış çeşitli kasideler ve tarih düşürmeler de bulunmaktadır. Enderûn-ı Hümâyûn Seferli Koğuşu'ndan Mustafa Üsküdarî, bir kasidden müteşekkil olan *Medhiyye-i Selîm-i Sâlis* adlı eserinde Mısır'ın istirdâdından dolayı Sultan III. Selim'i ve Küçük Hüseyin Paşa'yı övmüştür<sup>64</sup>. Mısır'ın istirdâdına dair bir manzûme kaleme alan Sivas Kadısı Ebubekir Celâleddin<sup>65</sup> ise *Misur Fethine Dair Ebcedli Târihler* adlı eserinde donanmanın faaliyetleri, İskenderiyeye'nin fethi, Sadrazam Yusuf Ziya Paşa'nın Kahire'den İstanbul'a ulaşması, Mısır'dan Fransızların çıkarılması gibi bahisleri tarih düşürdüğü çeşitli manzûmelerle aktarmıştır. "Celâli" mahlasını taşıyan müellif, şairlerinde sade bir dil kullanmıştır<sup>66</sup>. Yine Miftah Ağası Arif Mehmed Efendi'nin *Fetih-nâme-i Garrâ bâ-Tevârîh-i Ra'nâ* adlı eseri de bu şekilde yazılmış eserler arasında yer almaktadır<sup>67</sup>.

61 Sûrûri Osman Efendi, *Dîvân-i Sûrûri*, Bulak 1255, s. 21-36.

62 Abdullah Bulut, "Râsîh'in Gemi ve Gemicilik İlgili Bir Tarih Manzumesi", A.Ü. Türkîyat Araşturmaları Dergisi, Sa. 21, Erzurum 2003, s. 73-83.

63 Mehmed Emin Reffî-i Kalâyi, *Dîvân-i Reffî-i Kalâyi*, İstanbul 1284, s. 36-40.

64 Fehmi Ethem Karataç, *Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu*, İstanbul 1968, II, 219. Karataç bu eserin Y. 1530'da kayith olduğunu ifade etmektedir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde yaptığımız araştırmada eserin yerinde olmadığını tespit etti. Kütüphane yetkilileri ile yaptığımız görüşmede bir varaktan müteşekkil olmasından dolayı bu eserin arşiv belgesi olarak ayrıldığını ve Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi bölümne devredildiğini öğrendik. Arşiv kısmında yaptığımız inceleme ve talebimize rağmen, henüz araştırmacıların kullanımına açılmamış olmasından dolayı da eseri bizzat görme ve inceleme fırsatı bulmadık.

65 Bu zatun 1233 (1817/18) tarihinde vefat eden ve Abdullah Efendi-zâde olarak da tanınan Süleyman Molla'nın kardeşi Ebubekir Celâleddin olduğunu tahmin etmekteyiz. Arif Efendi, *Tezkire*'sında bu zatun bir de *Dîvân*'ında olduğunu bilgisini vermektedir; bk. Abdülkadir Erkal, "Celâli'nin Mir-i 'Âlem Adlı Mesnevi", A.Ü. Türkîyat Araşturmaları Enstitüsü Dergisi, Sa. 9, s. 65.

66 Millî Kütüphane, nr. 06 Hk 3171, vr. 2b-6a.

67 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine Kitaphâğı, nr. 1438. Agâh Sîrri Levend, bu eseri Yavuz Sultan Selim döneminden III. Selim devrinde Mısır'ın istirdâdına kadarki hadiseleri ihtiva eden manzûm bir *Fetih-nâme* olarak tefsif etmektedir (Levend, *Gazavât-nâmeler...*, s.

Bahsettiğimiz bu şairler ile dönemin diğer söz ustalarının tarih düşünmek suretiyle kaleme aldıkları manzûmeler Enderûnî Osmân Vâsîf tarafından *Misur ve İskenderiyeye ve Hicâz'ın Fethi Tevârîhi* adlı eserde bir araya getirilmiştir<sup>68</sup>. Mecmuâ tarzında hazırlanan bu eserde Miftah Ağası Arif Efendi, Nakibüleşraf Ataullah Efendi, Sûrûri, Müderris Yahya Efendi, Mustafa Râkîm Efendi, Ebübekir Celâleddin Efendi, Azmî, Sünbul-zâde Vehbi, Hatîb-zâde Dervîş Mehmed Efendi, Gevrek-zâde Efendi'nin tâbi'i Refî, Âmir Beyefendi, Edîb, Nuh Bey-zâde Hâmid Mîr, Sarîm Paşa-zâde Mehmed Râşîd Bey, Seyyid Mehmed Reffî Efendi, Müderris Said Efendi, Nasîf Mustafa Efendi, Mehmed Afîf Efendi, Mehmed Şâkir Efendi, İbrahim Râsîh, Ahmed Râ'îf Bey, Sâlim, Süleyman Sîrî Efendi, Sâdîk Lebid Efendi, kuzâttan Seyfeddin Efendi, Fâyîk, Nâmîk, Ahmed Vâsîf Efendi, Vâsîf-zâde Lebib Efendi, Hulûs Dede, Mustafa Fennî Bey, Mehmed Reşîd Efendi, Dervîş, Kastamonulu Mustafa Esad Efendi, Recâî-zâde İbrahim Bey, Hâmi Efendi, Mehmed Hayret Efendi, Mehmed Muhit Efendi, Rîza Molla, Nâsîr, Mehmed Vesîm Efendi, Muhaşşî, Salih Hayrî Efendi, Seyyid Mehmed Atâ'ullah Efendi, Hâtîf Efendi, kuzâttan Mehmed Reffî Efendi, Seyyid İbrahim Servet Efendi, Kâmil Osman Bey ve eser sahibi Enderûnî Osman Vâsîf'in tarih manzûmeleri yer almaktadır.

Vak'ânüvis Vâsîf'in Mısır'ın işgalinden dolayı infîâle uğrayan Sultan III. Selim'i teselli etmek amacıyla kaleme aldığı *Tesliyet-nâmesi* de Mısır seferine dair edebî literatürün bir parçası olmayı hak etmektedir. Müneşât formu niteliğindeki bu eserde Vâsîf Efendi, Mısır'ın işgali sürecinden kısaca bahsettikten sonra, Osmanlı Devleti'nin daima iyi niyet beslediği ve dost kabul ettiği Fransızların bu beklenmedik işgalleri karşısında Sultan III. Selim'in sebat etmesi ve üzüntü duymaması gerektiğini ifade etmekte ve İslam tarihinde de buna benzer pek çok hadisenin meydana geldiğine çeşitli örnekler suretiyle işaret etmektedir. Eserin yazılış amacına uygun olarak Vâsîf Efendi, Osmanlı'nın manevi gücüne deðinmekte ve kafların müslümanlara ve İslam devletlerine karşı sinsi planlarının ne ilk ne de son olacağını belirterek Fransızların bu ihanetlerinin kendilerine büyük zarar vereceğini ve Mısır'ın mutlak suretle düşman işgalinden kurtarılacağına olan inancını dile getirmektedir. Eserin son kısmında ise, Mısır'ın idaresi ve korunması noktasında alınması gereken bazı tedbirler üzerine çeşitli tavsiyelerde bulunmaktadır. Eser, edebî yönünün yanında, işgalin akabinde Pâyitaht'a hâkim olan havayı yansıtması açısından da değerli bir konuma sahiptir<sup>69</sup>.

160). Fakat bu eser, bir *Fetih-nâme* değil, Sultan'ı övmek maksadıyla kaleme alınmış ve Sultan III. Selim'e sunulmuş üç manzûm kasideden müteşekkil edebî bir eserdir. Ayrıca eser, Mısır'ın istirdâdında başka bir olaydan da bahsetmemektedir.

68 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY, nr. 5501.

69 Vâsîf'in bu eseri nesredilmemiştir, bk. Yûksel Çelik, "Siyaset-Nasihat Literatürümüzde Nadir Bir Tür: Mısır'ın İşgali Üzerine III. Selim'e Sunulan Tesliyet-nâme", Türk Kültürü İncelemeleri, Sa. 22, İstanbul 2010, s. 85-126. Eserin muhtevası ve nûshaları hakkında ayrıca bk. Sarıkaya, Ahmed Vâsîf Efendi..., s. CCLII-CCLIV.

## 2. Mehmed Emin Efendi ve Târihçe'si

### a. Hayatı

Mısır'ın istirdâdına dair bir *Târihçe* kaleme alan müellifimiz Mehmed Emîn Efendi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Hakkında bildiklerimiz, eserinde kaydettiği birkaç malumat ile Müştak Hatifi Karahanoğlu'nun yardımlarıyla Karahanoğlu Ailesi'nin tarihçesini yayına hazırlayan Fahrettin Kirzioğlu'nun çalışmasında<sup>70</sup> tespit ettiği bazı bilgilerden ibarettir. Müellif hakkındaki bilgilerimizin sınırlı olmasının esas sebebi, onun çok genç yaşta, daha nişanlı iken bîz kaza sonucu vefat etmiş olmasıdır<sup>71</sup>. İkinci sebebi ise Müştak Hatifi Karahanoğlu tarafından 1975'te bir mukavele ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi'ne bağışlanan, sülaleye ait basma ve yazma eserlerin bulunduğu kitaplığının içerisinde yer alan ve Mehmed Emîn Efendi'nin hayatına dair daha ayrıntılı bilgilere ulaşabileceğimizi tümü ettiğimiz Karahanoğlu *Soy Küfüğu* ve *Mecmuâ-i Münseât ve Eşâr* adlı iki yazmanın kaybolmuş olmasıdır.

Mehmed Emîn Efendi, Kars'ın Şüregel Sancağı'nda ve Kars merkezinde uzun yıllar devlet hizmetinde bulunan ve bu sınırlarının ileri gelen ailelerinden biri olan Karahân-zâdeler sülalesine mensuptur<sup>72</sup>. *Târihçe'sini* 1217'de (1802/3) yazmaya başladığında 12 yaşında olduğuna dair bizzat kendisinin zikrettiği bilgi esas alınacak olursa<sup>73</sup>, 1205 (1790/91) senesinde dünyaya gelmiştir. Bu yönyle de Osmanlı tarihçileri içerisinde en genç tarihçi vasfına sahiptir. Kars yöresinin yetişirdiği tarihçi<sup>74</sup> ve hattatlarından biri olan müellif, 1772 Açıkbâş seferinden sonra Kars Beylerbeyi tayin edilen Miralay Ali Çelebi'nin torunu, Hüseyin Bey'in de oğludur. Annesi ise Kars valilerinden Numan Paşa'nın kızı Ayşe Hanım'dır. Mehmed Emîn, Osmanlı'ya savaş ilan eden ve 1222 (1807) tarihinde Arpaçayı'ni geçerek Kars'a saldıran General Nesvetayef kumandasındaki Rus ordusuna karşı çarpışan öncü birliklerin başında bulunan babası Hüseyin ve amcası Süleyman beylerin maîyetinde ilk çarışmalara katılmıştır. Bu sırada Kars'a gelen Erzurum Valisi ve eski Sadrazam Serasker Yusuf Ziya Paşa<sup>75</sup>, Ruslara karşı gösterdikleri başarılı savunmalarından dolayı aile fertlerini takdir etmiş ve onun inhâsiyâla

70 Müştak Hatifi Karahanoğlu – Fahrettin Kirzioğlu, *Karahanoğlu Aile Tarihçesi ve Karahanoğlu M. Muhtar'ın Şiîrleri – Kitaplığı*, Erzurum 1986.

71 Karahanoğlu – Kirzioğlu, *Karahanoğlu Aile Tarihçesi...*, s. 21.

72 Metin, 25b. Bu sülalenin atalarından Ahmed Bey, oğluna Mehmed Karahân ismini vermesinden sonra ailenin adı Karahân-zâde/Karahanoğlu olarak anılmaya başlamıştır. Aile yaşadıkları bölgede pek çok hayır hizmetlerinde bulunmuş ve bölgeyi İran, Çerkez, Gürcü ve Rus istilalarına karşı korumakla görevlendirilmiştir. 93 Harbi'nde Rusların Kars'ı işgal etmelerinden sonra 1882'de apartopar Erzurum'a göç eden aile, bir müddet burada ikamet etmiştir. İşgalin sona ermesein ardından ise, aile üyelerinin bir kısmı Kars'a dönmüş, bir kısmı Erzurum'da kalmış, çoğunluğu ise İstanbul'a göç etmiştir (Karahanoğlu – Kirzioğlu, *Karahanoğlu Aile Tarihçesi...*, s. 16-17, 22, 24, 173).

73 Metin, vr. 3a.

74 Kirzioğlu, Mehmed Emîn Efendi'nin Kars taraflarında yetisen dördüncü tarihçi olduğunu ifade etmektedir; bk. Karahanoğlu – Kirzioğlu, *Karahanoğlu Aile Tarihçesi...*, s. 22, 180.

75 İsmail Hâmi Dânişmend, *İzâhlî Osmanlı Tarihi Kronolojisi*, İstanbul 1972, V, 85.

Hüseyin Bey'e Dergâh-ı Âli Kapucubaşılığı (daha sonra Küçük Mirahorluk), kardeşi Süleyman Bey'e ise Kars'ın Timarlı Askeri Miralaylığı rütbeleri verilmiştir. Hüseyin Bey'in oğlu olan müellifimiz Mehmed Emîn'e de Hâcegânlık rütbesi verilmiş<sup>76</sup> ve "Efendi"ler sınıfına dahil olmuştur.

Mehmed Emîn Efendi'nin bundan sonraki hayatı hakkında elimizde şu an için başka bir bilgi bulunmamaktadır. O, nişanlığı olduğu sırada ve genç yaşıta bir kaza sonucu vefat etmiştir. Vefat tarihini net olarak bilmemekle birlikte, 1222 (1807) tarihinde hayatı olduğunu, bu sırada sâbık Sadrazam Yusuf Ziya Paşa ile görüşüğünü ve bu tarihten sonraki yakın bir zaman diliminde vefat ettiğini söylememiz mümkündür.

### b. Târihçe'si

Osmanlı tarihçileri içerisinde en genç müverrih olma sıfatına sahip olan Mehmed Emîn Efendi'nin Mısır'ın istirdâdına dair kaleme aldığı eserinin bilinen ve müellifin kaleminden çıkışmış olan tek nûşası İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde bulunmaktadır<sup>77</sup>. Bu nûsha 26 varak ve 19 satır olup, itâlinî bir şekilde yazılmış divâni hattuna, 216x150 mm'lik eba da ve mukavva bir kapağa sahiptir. Metindeki başlıkların üst kısmı kırmızı mürekkeple çizilmiştir. Kenarlarda herhangi bir ek not olmamakla birlikte, metin içerisinde bazı kelime ve ibarelerin üzerinde çizilmiş olduğu görülmektedir ki, bu durum eserin yazımının tamamlanmasının ardından nûşanın tekrar gözden geçirilmiş olduğunu göstermektedir. Nûşanın girişinde eserin yazıldığı tarihte tahta olan Padişah, sadaret makamında bulunan Sadrazam ile Meşihat makamında bulunan Şeyhülislam'ın adlarının bulunduğu ve kendilerine övgülerin kaydedildiği bir kısım yer almaktadır.

Müellifimiz eserine özel bir isim vermemiştir. Her ne kadar eserin içerisinde "...Târih-i Fakîrâne'm..." gibi bir ibare yer almaktaysa da<sup>78</sup>, buradaki "Târih" kelimesi genel bir isimlendirmeyi ifade etmekte ve eserin adına işaret etmemektedir. Muhtevâsının muhtasarlığı ve ele aldığı konunun tarihi bir olaya dayanması göz önüne alındığında, eserin "Târihçe" olarak isimlendirilmesinin daha yerinde olacağı kanaatindeyiz.

Mehmed Emîn Efendi, giriş kısmında ve son bölümünde eserinin yazım tarihlerine dair bilgilere de yer vermektedir. O, on iki yaşına girdiği sıralarda, 1217 tarihinde (1802/3) *Târihçe'sini* yazmaya başlamıştır<sup>79</sup>. Bundan iki

76 Karahanoğlu – Kirzioğlu, *Karahanoğlu Aile Tarihçesi...*, s. 21, 23, 175, 192; Kirzioğlu, "Atatürk Üniversitesi'ne Kitapları Bağışlananlar", *Atatürk Üniversitesi'nin Kuruluşunun XX. Yıl Armağanı IV. Kitap: Çeşitli Konular*, Erzurum 1978, s. 230.

77 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY, nr. 6114; Levend, *Gazâvât-nâmeler...*, s. 159; Erhan Afyoncu, *Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araşturma Rehberi*, İstanbul 2013, s. 101. F. Kirzioğlu ve M. Karahanoğlu, bu nûşanın numarasını sevhen 1614 olarak kaydetmişlerdir (bk. Karahanoğlu – Kirzioğlu, *Karahanoğlu Aile Tarihçesi...*, s. 21).

78 Metin, vr. 3b.

79 Metin, vr. 3a. Mehmed Emîn Efendi'nin eserini 1216'da (1801/2) kaleme aldığına dair Bursa'nın verdiği bilgi (Bursa, *Osmânlî Mü'ellifler*, III, 49) doğru değildir.

yıl sonra, yani 1219 tarihinde (1804/5) eserini tebyiz etmiş ve 1221'de ise (1807/8) eserine son şeklini vermiştir<sup>80</sup>. 1222'de (1807) Rus ordularına karşı koymak için Kars'a gelen Yusuf Ziya Paşa ile görüştüğü sırada *Târihçe'sini* Paşa'ya sunmuş olması kuvvetle muhemedildir.

Fransızların Mısır'dan çıkarılmasına dair bir eser yazmasının her Osmanlı tarihçisi gibi kendisi için de bir vazife olduğunu belirten Mehmed Emin Efendi, Sultan III. Selim'in şahsında tüm Osmanlı padişahlarına karşı duyduğu şükranı ifade etmek ve bu yolla küçük bir hizmette bulunmak maksadıyla eserini kaleme almıştır<sup>81</sup>. Ayrıca eserin son kısımlarında devletin sınır boyalarında ikamet eden müellife Yusuf Ziya Paşa'nın ihsanlarının devam etmesinin rica edilmesi, Paşa'nın dikkatini çekmek ve ailesine yaptığı yardımlara karşın kendisine şükranlarını sunmak amacıyla eserin kaleme alınmış olmasının ihtimalini de akla getirmektedir.

Mehmed Emin Efendi, bu sefer sırasında ve sonrasında Kars'ta ikamet etmiş, seferdeki hadiselerin şahidi olmamıştır<sup>82</sup>. Güvenilir kişilerden (sika) işittiği bilgileri esas alarak eserini kaleme aldığıni bizzat kendisi ifade etmektedir<sup>83</sup>. Ayrıca o, eserinde yer yer hatt-ı hümayun suretlerini kaydetmektedir, Sadrazam'ın İstanbul'a gönderdiği telhislere atıflarda bulunmakta ve İstanbul'dan gönderilen tesrifatlardan da kısaca bahsetmektedir<sup>84</sup>. Müellifin kullandığı ve yararlandığı kaynaklar, onun Kars ve çevresinden Mısır'a gitip-gelen askeri ve idarı erkânla görüşüğünne, konu ile alakalı olarak taşraya gönderilen arşiv kayıtlarına ulaştığına, ailesinin idarı ve askeri sahada bölgelerin vazifeli ve ileri gelen kişilerden müteşekkil olması hasebiyle yakın çevresinde sefer ile alakalı müsâhabetleri de yakından takip ettiğine işaret etmektedir.

Eserine kısa bir girişle başlayan müellif, eseri yazmasındaki amacına ve tesvîd tarihine degindikten sonra yazım ve imlâlarındaki kusurları varsa, okuyucudan affetmesini talep etmektedir. Ardından besmele, hamdele ve salvele ile konuya giriş yapmakta ve Fransızlarla Osmanlı Devleti'nin ilişkilerinin geçmişinden kısaca bahsederek konuyu Mısır'ın istilasına getirmektedir. Daha sonra sırasıyla, Fransızlar'ın İskenderiyeye önlerine gelmeleri, Kahire'nin düşmesi, Belbis, Yafa, Salihîyye, Sayda ve Hayfa kalelerinin teslimi, Akkâ müdafası, Fransızların Mısır'ı işgal sonrası meşveret meclislerinin toplanması ve Sultan III. Selim'in konu ile ilgili olarak devlet adamlarına gönderdiği hatt-ı hümayunlar, kara ordusunun Haydarpaşa'dan hareket ederek Şam'a ulaşması, isyancı Ebû Hamza'nın idam edilmesi, Şam'dan hareketle

<sup>80</sup> Metin, vr. 26b.

<sup>81</sup> Metin, vr. 3a.

<sup>82</sup> Kirzioğlu ve Karahanoglu, Mehmed Emin Efendi'nin Rus muharebelerinden evvel ne suretle Mısır'a gittiğinin bilinmediğini kaydetmektedirler (bk. Karahanoglu - Kirzioğlu, *Karahanoglu Aile Tarihi...*, s. 22). Fakat müellifimiz bu savaşta bulunmamıştır. O, işittiği haberlerden ve gördüğü birkaç arşiv kaydından faydalananak eserini kaleme almıştır.

<sup>83</sup> Metin, vr. 3a, 26b.

<sup>84</sup> Metin, vr. 10b-11a; 11b, 14a, 16b-17a, 18a, 18b, 21a-22b, 23a-b.

Ariş yakınlarına varılması, Ariş'in fethi ve Değirmenci Mustafa Paşa'nın şehadeti, Fransız Elçisi'nin sulh teklifinde bulunması ve ordunun Ariş'ten Kahire yakınlarına hareket etmesi, Fransız ordusunun anlaşmayı iptal etmesi ve iki ordunun çatışması, kara ordusunun Yafa'ya avdeti, alınan mağlubiyetten ötürü Sultan III. Selim'den Sadrazam'ı teselli eden ve mücadeleye devam etmesi konusunda teşvik eden hatt-ı hümayunun gelmesi, Küçük Hüseyin Paşa'nın donanması ile orduya katılması ve İstanbul'dan mühimmat getirmesi, Belbis ve Salihîyye'nin fethi, Sultan III. Selim'den Sadrazam'a bazı hediyelerin gönderilmesi, Fransız ordusunun mağlup edilmesi, ikinci defa Fransız Elçisi'nin gelmesi ve barış talebinde bulunması, Kahire'nin ele geçirilmesi ve Fransızların memleketlerine gönderilmeleri, savaşta başarılı hizmetler veren ordu ricaline hediye dağıtılması, İstanbul'da şenlikler yapılması, ordu ricaline İstanbul'dan hediye ve hatt-ı hümayun gönderilmesi, kara ordusunun İstanbul'a dönmesi gibi konular takip etmektedir. Bu konuların ardından Sadrazam Ziya Paşa'yı öven ve Mısır'ın fethine tarih döşüren bir manzûmeye yer ayrılmıştır. Son kısımda ise müellifin adı, eserin tesvîd, tebyiz ve itmâm tarihlerine dair bilgiler kaydedilmiştir.

Eserde bu konular yer almaktla birlikle, seferin tüm aşamalarını ele aldığı ve naklettiğini söylemek güçtür. Zira müellif, seferin bir diğer ayağını teşkil eden Korfu çıkışmasına, seferin başlarında İstanbul'da meydana gelen gelişmelere, sefer sırasında imzalanan ittifâknâmeler ile Fransızlarla yapılan çeşitli anlaşmalara, Sadrazam Ziya Paşa ile Kaptan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa'nın seferin bitiminden hemen sonra Mısır'da girişikleri faaliyetlere, Bonapart'ın işgal süresince Kahire'de izlediği politikalar ile Fransa'ya firar etmesine, seferin başlarında donanmanın Mısır sularındaki mücadelelerine yer vermemiş, Küçük Hüseyin Paşa'nın sefere katılmamasından sonraki faaliyetlerine ise çok az yer ayırmıştır. Bununla birlikte seferi ele alan diğer kaynaklarda yer almayan bazı hususların da eserde ele aldığı görülmektedir. Değirmenci Mustafa Paşa'nın Ariş'in fethiyle görevlendirilmesi ve fetihen sonra Ariş'te iken bir kaza sonucu şehit olmasına dair kaydettiği hususlar, kara ordusunun konakladığı Akşehir, Beylan, Meğara, Remle, Cisr-i Yakub ve Muzayrib gibi çeşitli menzillerin isimleri, Sultan III. Selim'in sefer sırasında ordu ve devlet ricaline gönderdiği hatt-ı hümayunların suretleri ile Yafa'nın istirdâdına dair verdiği bilgiler tarihi açdan kıymetli ve orjinaldir. Müellifimin kuşatma ve meydan muharebelerinde bulunan iki tarafın asker sayıları ve huruç harekâtları ile taraların birbirlerine hâcuma kalkışıkları saatlere dair kaydettiği bazı bilgiler değerli olmakla birlikte, genellikle yuvarlama sayılardan müteşekkil olduğu dikkati çektiğinden bu yönde naklettiği bilgilerin ihtiyatla değerlendirilmesi kanaatindeyiz.

Mehmed Emin Efendi, eserinde hadiselerin meydana geldiği günlerde ait bilgiler ile bazı ordu görevlilerinin isimlerinin geçtiği kısımları açık (boş) bırakmıştır. Kahire'nin Fransızlar tarafından işgal edildiği, Sadrazam'ın ordunun karargâhı olan Haydarpaşa'ya intikal ettiği ve Fransız Elçisi'nin Kah-

re yakınlarında iki ordunun bir araya gelerek bir ateşkes imzalanması için teklif ettiği günlere ait bilgiler ile Ordu Re'isliği'ne tayin edilen kişinin adı ve Belbis'in fethine memur tayin edilen Paşa'nın isminin geçtiği kısımların<sup>85</sup> muhtemelen daha sonradan ikmal edilmek amacıyla boş bırakıldığı görülmektedir.

Müellifimiz bazı yer isimlerinin imlasında hatalı davranmıştır. O, "Belbis'i "Filbis", "Hayfa"yi "Hâ'ife", "Sayda (صَيْدَه)"yi "Sâide (سَايِدَه)", "Dimyât"ı "Dim-yet" ve "Gazze (غَزَّه)"yi ise "Kazze (كَازَّه)" şeklinde kaydetmiştir<sup>86</sup>. Bundan başka bazı şahıs isimleri ve hadiselerin gelişim süreçlerine dair aktardığı bilgilerde de hataya düşmüştür. Örneğin, Sadrazam Yusuf Ziya Paşa'nın yola çıkmadan önce Sadaret Kaymakamlığı'na Abdullah Paşa'nın tayin edildiğinden ve Kahire'nin fethi haberinin geldiği sırada ise Ebubekir Paşa'nın bu makamda olduğundan bahsetmektedir<sup>87</sup>. Fakat durum müellifin kaydettiğinin tam tersindedir. Zira önce Ebubekir Paşa Sadaret Kaymakamlığı'na tayin edilmiş, Abdullah Paşa ise Ebubekir Paşa'nın halefi olmuştur. Mısır'a hareket eden kara ordusunun menzillerinden bahsedildiği kısımlarda ordunun Haydarpaşa ve Konya'da onar gün, Hama'da beş gün ve Şam'da elli beş gün ikamet ettiğine dair verdiği bilgilerde de hata vardır<sup>88</sup>. Zira kara ordusu ile birlikte sefere giden İzzet Hasan Efendi'nin verdiği bilgilere göre Üsküdar'da on iki, Konya'da beş, Hama'da on iki, Şam'da ise kırk sekiz gün ikamet edilmiştir. Mehmed Emin Efendi, Kahire'nin fethine dair müjdeyi Sadrazam'ın Kapı Kethudası Sibğatullah Ağa'nın İstanbul'a ulaştırdığını ve İstanbul'dan ordu ricaline gönderilen hediyelerin de yine Sibğatullah Ağa tarafından Mısır'a getirildiğini kaydetmektedir<sup>89</sup>. Fakat Kahire'nin fethine dair müjdeyi Sibğatullah Ağa değil, Kaptan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa'nın Kapı Kethudası Selim Sabit Efendi İstanbul'a ulaştırmış, İstanbul'dan gönderilen teşrifatı da Mirahor-ı Evvel Şemseddin Beyefendi Mısır'a getirmiştir. Sibğatullah Ağa ise daha önce Kleber ile bir anlaşmanın yapılacağına dair müjdeyi vermek için İstanbul'a gitmiştir. Buradaki değerlendirmelerimden de anlaşılması üzere eserde var olan hatalar, ravilerin veya bizzat müellifin bilgileri birbirine karıştırmasından kaynaklanmıştır.

Mehmed Emin Efendi, eserinde çok ağdalı veya çok sade bir dil kullanmıştır. Daha çok anlatmak istediği hususları veya vermek istediği mesajı ön planda tutmaya çalışmıştır. Eserindeki dil ve üslubuna bakılırsa, çok genç yaşta olmasına rağmen, iyi derecede Arapça, Farsça ve Türkçe bilgisine sahip olduğu ve şiirle de yakından ilgilendiği anlaşılmaktadır. Konunun bağlamına uygun olarak Arapça dua, ayet ve hadislere başvurmuş, konu başlıklarını Arapça ve Farsça ibarelerle oluşturmuş, Nefî ve Nedîm gibi onde gelen

Türk şairlerine ait misra<sup>c</sup> ve beyitlere yer vermiş ve son kısımda ise Mısır'ın istirdadına tarih düşündüğü bir manzûmeyi kaydetmiştir. Eserinde Arapça veya Farsça şiir ve darb-ı mesel kullanmamıştır. Anlatımını secili ifadelerle süslemeye gayret etmiş; istiâre, teşbih ve iktibâs gibi söz sanatlarından da faydalانmıştır.

Değerlendirme ve neşrini yaptığı eserin yeni harflere çeviririsinde basit transkripsiyon işaretleri esas alınmıştır. Uzatmalar için (^), ayn harfi için (‘), hemze için (‘), işaretleri kullanılmış, elif-lâm (J) takısının yer aldığı Arapça terkiplerdeki kelimeler arası geçişte -hemze işaretinden farklı olması için - işaret tercih edilmiştir. Kaf ve gayn (ğ - ğ) harflerinden sonra gelen uzatmalar “â”, “î”, “û” şeklinde yazılmıştır. Metin içerisinde yer alan başlıklar, **kalın punto** ile kaydedilmiştir. Metinde yanlış imla ile yazılan kelimelerin doğru yazımı metin içinde düzeltilmiş, imlaların metindeki orijinal şekli dipnotlarda gösterilmiştir. Metinde geçen Arapça ayet ve hadislerin asli imlâları dipnotlarda gösterilerek Türkçe anlamları ve geçtiği kaynaklar ile yerlerine ayrıca işaret edilmiştir. Metnin yeni harflere çevrilmesinde yazı dilinden ziyade konuşma diline önem verildiğinden, konuşma diline yakın bir imlâ takip edilmiştir. Bazı kelimelerin değişik imlâ ile yazılmış olmaları esas itibarıyle metinde muhafaza edilmiştir. Sonları “b” harfi ile biten Türkçe fiillerde bu harf “p” ye çevrilmiştir. Kelimelerin yarıya yazılmasından dolayı eksik kalan harfler, cümlenin akışına uygun olarak unutulmuş olabileceği varsayılan kelimeler köşeli parantez [ ] içerisinde metne ilave edilmiş, fazlalık arz eden kelimeler < > içerisinde gösterilmiştir. Müellifin aktardığı bilgilerdeki hatalara ve açık (boş) bıraktığı kısımlara metin içinde müdahale edilmemiş, tespit ettiğimiz hususlar kaynakları ile birlikte dipnotlarda ayrıca ele alınarak değerlendirilmiştir. Ayrıca müellifin yanlış yazdığını düşündüğümüz yer isimlerinin metindeki imlâları ile gerçekte hangi adlara sahip oldukları da yine köşeli parantez [ ] içerisinde ayrı ayrı gösterilmiştir.

85 Bu kısımlara sırasıyla bk. Metin, vr. 6b, 12a, 15b, 12a, 18a.

86 Metin, vr. 7a, 8a, 17b, 24a.

87 Metin, vr. 12a, 22a.

88 Metin, vr. 12b-13a.

89 Metin, vr. 22a, 23a.

**[Metin]**

**[1b]** Ellefet hâzîhi'n-nûshate fi-'ahd-i hümâyûn-ı  
Pâdişâh-ı cihân-ı Süleymân-menkîbet,  
dihim-efrûz-ı mesned-i Hilâfet ve serîr-ârây-ı  
mülk ü devlet, Hâkân'ı'l-berreyni ve'l-bahreyn, Hâdimü'l-harameyni's-  
şerifeyn, Şehînşâh-ı 'âlem illâ ve hüve's-Sultân ibni's-Sultânî'l-Gâzi  
Selim Hân ibni's-Sultânî'l-Gâzi Mustafa Hân  
ibni's-Sultânî'l-Gâzi Ahmed Hân  
*haledet hulâfetûhû ve ebede sultânatûhû*  
*ilâ intihâ'i'z-zemân*



Fî-eyyâm-i Sadâret-i  
Sadr-ı 'âli-cenâb,  
düstûr-ı me'âli-nisâb, nâzim-ı  
umûr-ı cumhûr, hâfiz-ı bilâd [ü] sügûr,  
teşrif-sâz-ı makâm-ı Sadâret-i 'ulyâ ve  
revnak-  
efzây-ı mesned-i Vekâlet-i kûbrâ,  
Sadri'a'zam-ı  
Vezîr-i efham, Gâzî [ejl]-Hâc Yûsuf  
Ziyâ Paşa dâme bi'l-birri  
*zikruhû ve feşâ*



Fî-evân-ı hazret-i  
cenâb-ı  
'âlemü'l-'ulemâ'i'l-  
mûtebahhirin, eddalü'l-  
fuzalâ'i'l-mûteverri'in, bahr-i  
zehhâr-ı 'ulûm-i settâ ve mesned-  
nişin-ı  
vâlây-ı Fetvâ, kâşif-i müşkilât-ı  
enâm Şeyhulislâm Mevlânâ Mehmed  
Efendi dâmet  
*vikâyetûhû'r-Rabbâni*

**[2a] Dîbâce**

*Allâhü veliyyü't-tevfik, ni'me'l-mevlâ ve ni'me'r-refik<sup>1</sup>*

Ma'lûm olsun ki, Devlet-i ebed-peyvend-i 'Osmâniyân, serîr-i Saltanat'a cûlûs olaldan berû sipihr-i câh ü celâl ve matla'-ı izz ü ikbâl, mihr-i dirahşân-ı âsumân-ı mûlk ü dîn ve ecille-i selâtîn-i nasfet-âyîn *enârâllâhü berâhîne eslâfîhim ve tavvele a'mâra ahlâfîhim*<sup>2</sup> hazerâtının âb-rîz-i hâlis-ayâr-ı meskûn ve harekât-ı seyr ü sefer-i kesîretü'l-berekâtlarını tahrîr-i dil-pezîr üzere sebk-i kâlib-i zabta şeref-yâste-i ihtisâs-ı müverrihîn-i sikâtm kavânîn-i kadîme ve kavâ'id-i dirînelerinden olduğuna binâ'en, vaktâ ki, Halife-i Yezdân-ı 'adl-iktîrân ve Süleymân-zemân, sâye-i fazl-i Kir[d]-gârî, mu'allâ-pâye-i Şehriyârî, bâ-is-i âsâyîş-i halk ve penâh-ı müslîmin, hâmî-i beyza-i İslâm u dîn, hîdmet-güzâr-ı Harameyn-i muhîteremeyn, nîgeh-dâr-ı berreyn ü bahreyn, Ebû'l-fethî'l-megâzi es-Sultân Selim Hân'ı'l-Gâzi, veliyyü'n-nî'metimiz şevketlü, kudretlü, kerâmetlü, mehâbetlü efendimiz hazretleri *'înâ ce'alnâke halîfeten fî'l-ardî*<sup>3</sup> âyet-i kerîmesi mâ-sadakî, kisve-i Hilâfet-i 'uzmâ, dûş-i gayret-pûş-i Mülükânc'lerine iksâ buyurulduktan sene 'âşera<sup>4</sup> târihinden ba'de, 'âlem-efrâz-ı 'unüvv-i tuğyân olan Françelü keferesi taraf-ı Devlet-i 'aliyye'den mahfiyyen bâbû'l-Harameyn olan Kâhire-i Mîsr'i istilâ eyledikleri mesmû'-ı gâyet-meşhûn-i Şâhâne oldunda, hâliyâ Vezîr-i a'zam-ı kerîmîş-sîyem, Vekil-i mutlak-ı 'ulûvvül-hîmem, nâzim-ı menâzim-ı **[2b]** bilâd ü 'ibâd, dâfî-i mezâlim-i ma'delet-vedâd, hâz-i celâ'il-i me'ser-i mebrûre, fâ'iz-i hasâ'il-i mekârim-i mevfûre, muhyî-i umûr-ı ehl-i perverî, mûcîr-i rûsûm-i dâd-gûsterî, rağbet-efzây-ı erbâb-ı fazl ü kemâl, 'atâ-bahşây-ı ashâb-ı liyâkat ü istîhâl, Felâtûn-ı 'akl ü zemân, hayr-hâh-ı devlet-enâm, nesak-bahş-ı cümle-i umûr-ı mehâmm, a'kal-ı ashâb-ı tedâbir-i sâibe ve erşed-ârâ'-i sâkibe, Âsaf-bûlen-i 'uzmâ, mesned-ârây-ı Vekâlet-i kûbrâ ve revnak-efzây-ı Sadâret-i 'ulyâ, Âsaf-ı kerîmîş-sîyem, Vezîr-i celîlül-hîmem devletlü el-Hâc Yûsuf Ziyâ Paşa *yesserâllâhü mâ-yûridü ve mâ-yeşâ*<sup>5</sup> hazretlerini sefer-i zafer-eser ve Ordu-yi hümâyûn-ı nusrat-me'serlerine Serdâr-ı ekrem nasb ü ta'yîn ve feth u teshîr-i iklîm-i Mîsr-i Kâhire'yi 'uhde-i Hidîvâne'lerine ihâle vü tefvîz buyurmağın, ol Vezîr-i a'zam ve Sadr-ı sudûr-ı ekrem ve bedr-i münîr-i efham hazretleri dahi tiğ-i sürûyyâ-cevherin miyân-ı hamîyyetine bend ve derûn-ı sadâkat-meşhûnlarında misâl-i nûr-ı sâti' leme'an eden ihlâs-ı diyânet-ihtisâs muktezâsi[nca] uğûr-ı hümâyûn-ı meymenet-makrûn-ı Şehînşâhî'de sâdîkâne vü dilirâne gâyet ü hamîyyeti vukû'-yâfte olmağıla, bi-hamîllâhi Te'âlâ tevfik-ı İlâhî ve baht-ı firûz-ı hazret-i Cihândârî ile belde-i merkûm mûceddeden râci'-i hûkm-i Sultân-ı enâm olmakdan nâşî, bu bâbda vûcûda gelan fûtûhât-ı celîletü'l-âsâr, ketb-i tevârihe şâyeste olduğuna binâ'en ve cümle memâlik-i seb'atü'l-mesâlik-i Pâdişâhî'de

1 = *الله ولي التوفيق، نعم المؤيٰ ونعم الزريق* = Başarı Allah'tandır. O ne güzel yardımcı ve ne güzel dosttur." anlamına gelen Arapça bir senâ cümlesi.

2 = *أَنَّا جَعْلَنَاكَ خَلِيلًا فِي الْأَرْضِ* = Allah (c.c.) onların atalarının bürhânlarını (delil, kanıt) aydınlatın ve onların evlatlarının da ömürlerini uzun kılsın." anlamına gelen Arapça bir dua cümlesi.

3 = *إِنَّا جَعْلَنَاكَ خَلِيلًا فِي الْأَرْضِ* = Biz seni yeryüzünde halife yaptık" anlamına gelen bu cümle, Kur'an, Sâd, XXXVIII/26. ayetin baş tarafından alınmıştır.

4 Metinde bu ibâreden sonra gelen "ve mi'eteyn ve elf" kelimeлерinin üzeri siyah mûrekkeple çizilmiştir.

5 = *يَسِّرْ اللَّهُ مَا يُرِيدُ وَمَا يُشَاءْ* = Allah (c.c.), dileğî ve istediği şeyleri [onun için] kolay kılsın" anlamına gelen Arapça bir dua cümlesi.

mevcûd olan 'âmme-i mü'minîn ü muvahhidîn, veliyü'n-nî'metimiz 'inâyetlü, kerâmetlü, şevketlü, mehâbetlü Pâdişâh-ı ma'delet-mu'tâd efendimiz hazretlerinin nân u nî'meti [3a] ve lutf ü 'inâyetyle perverdesi olmağın, 'alâ-kadr-i tâkatî'l-beşerîyye hîdmet-i hümâyûn-ı meyzenet-makrûnlarında bezl-i iktidâr eylemek lâzimeden idügüne mebnî, işbu vâki'ât-ı cemîle ve havâdisât-ı celîlelerin icmâlen keth olunması vâcibe-i zimmet-i Hakîrâne'm olmağın, rakam-zede-i hâme-i nev-peydây-ı perişân-ı tavr-ı kitâbet olan tuhfe-i Fakîrâne'mizin sene seb'a 'âşera[te] ve mi'eteyn ve elf târihinde ve sinn-i Fakîr-i pür-taksîr Mehmed Emin eş-sehîr bi-Karahân-zâde isnâ 'âşeraya duhûlü hengâmindâ tesvidine mübâşeret ü mübâderet olunup, bi-'avnillâhi Te'âlâ bî'l-hayr reside-iitmâm oldu.

*Sevvedtû házihî'l-havâdisâte bi-simâ'in mine's-sikâf<sup>6</sup>. Kezâlik mezâyâ-şinâsân-ı esrâr-ı beyân ve zümre-i âşinâyâan olan erbâb-ı ulû'l-elbâbdan recâ vü niyâz olunur ki, resm ü imlâda ve istilâhda vâki' olan kusûr u küsûrumuzu 'afv ve dâmen-i safh-ı cemilleriyle mestûr buyuralar.*

"Ve mâ-tevfîkî illâ bi'llâh"<sup>7</sup>  
"Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbü'l-'arşî'l-'azîm"<sup>8</sup>



6 سوَدْتُ هَذِهِ الْخَوَادِثَ بِسَمَاعِ مِنَ الْقَاءَ = Burada (bahsettiğim) hadiseleri, güvenilir râvilerden ișiterek tesviðde (notlar halinde yazmaya) başladım" anlamına gelen Arapça bir cümledir.

7 وَمَا تَرَفَّعَ إِلَى اللَّهِ = Başarılı olmam ancak Allah'ın (c.c.) yardım ile mümkünindür" anlamına gelen bu cümle, Kur'an, Hûd, XI/88. ayetin son kısmından iktibâsla kaydedilmiştir.

8 عَلَيْهِ تَوَكِّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَزْشِ الْعَظِيمِ = Ben sadece O'na güvenip dayanıyorum. O, yüce arşın sahibidir" anlamına gelen bu cümle, Tevbî, IX/129. ayetin son kısmından alınmıştır.

### [3b] Bismillâhirrahmânirrahîm

Envâ-'i hamd-i cemîl, ol hazret-i Rabb-i celîl-i vâcîbü'l-vücûd-i mümteni'ü'l-misâl celle celâlîhû<sup>9</sup> dergâh-ı 'izzet-penâhîna mahsûs u mahsûrdur ki, nev'-i insâni mahz-ı ihsâni ile 'anâsır-ı muhtelîfeden ahsen-i takvîm üzere ibdâ' eyleyüp, fehvây-ı kerâmet-i htivây-ı "Ve-le-kad kerremnâ"<sup>10</sup> ile tekrim ü tefhîm eyledi. Ve ma'nây-ı fazâ'il-mugannây-ı "Ve feddalnâ"<sup>11</sup> ile tâfdîl ü ta'zîm eyledi. Ve edfal-i salavât ve ekmel-i tâhiyyât ve ahsen-i teslimât ol Seyyid-i kâ'inât hazretine olsun ki, "Levlâke levlâke le-mâ halaktû'l-esflâk"<sup>12</sup> hitâbiyla müstetâb olmuşdur. Ve tâhiyye-i ta'zîm ü senâ, Âl-i vâcîbü'l-ikrâm-ı cenâb-ı vâlâlarna olsun ki, "Bi-eyyihîm'ü'ktedehytüm ehtedeytüm"<sup>13</sup> mazmûnuyla müftehr olmuşdur. [Misra]:

Yâ Rabb! Bu riyâz içre zülâl-i kereminle

Bu tâze kalem işlemesin bâr-ver ile

Ammâ ba'dü, dekâyîk-ı 'îrfân ve zümre-i âşinâyâana ma'lûm olsun ki, hâme-i nev-peydây-ı perişân-ı tavr-ı kitâbet olan Târih-i Fakîrâne'min bâ'is-i ketb ü te'lîf ve bâdî-i tahrîr u terkîmi budur ki, Pâdişâh-ı cihân, cenâb-ı zill-i Rahmân, [4a] hazret-i Şehriyâr-ı ma'delet-nişân es-Sultân ibnî's-Sultânî'l-Gâzî Selîm Hân-ı İskender-gulâm hazretleri serîr-i Saltanat'a cûlûs buyurulup, evkât-i Hîlâfet ve ezmine-i Saltanat'larında müddet-i medîdeden berü 'âfitâb-ı 'âlem-tâb-ı Devlet-i ebed-pevvend-i 'Osmâniyân ile muzmeran 'adâvet ve izhârûn irâd ve memâlik-ı 'inde'l-mesâlik-i İslâmiyân ve sedd-i sedid-i âhen-kilid-i bilâd-i Hicâz'dan iklîm-i Mîsîr'i istîlâ ve 'adâvetin icrâ zu'm-ı bâtila ve fîkr-i fâsidesinde olan Françelü keferesi naks-ı <u>'ahd ü mîsâk birle hudûd-i İslâmiyân'a tecâvûz ve zuhûr u hurûc u vukû'-yâfte olan hâlât u havâdisât u vekâyi'âti mufassalan tâfsîl ü beyân olunur.

9 جَلْ جَلَلْ = O'nun (Allah) şanı pek yûcedir" anlamına gelen Arapça bir senâ cümlesidir.

10 وَلَقَدْ كَرِمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيَّابَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ حَلَقَنَا فَضَّلَّا = Biz, hakikaten insanlığını şan ve şeref sahibi kildik. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel rzâkler verdik; yine onları, yaratıklarımızın bircögünden cidden üstün kildik" (Kur'an, İsrâ, XVII/70) ayetinin baş tarafından almıştır.

11 وَضَلَّا = Biz (onları) üstün kildik" anlamına gelen bu cümle, Kur'an, İsrâ, XVII/70. ayetin orta kısmından iktibâsla kaydedilmiştir.

12 لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتَ الْأَنْوَافَ = (Ey Habibim!) Sen olmasaydin âlemleri yaratmadım" anlamına gelen bu cümle, Sagâni'ye göre uyduruma bir hadistir. Aclûni, Sagâni ile aynı görüşte olmakla birlikte, metnin mana itibâriyle sahibi olduğunu ifade etmektedir (Ebû'l-Fezâ'il Hasan b. Muhammed b. Hasan el-Kureşî es-Sagâni, Mevzû'âtî's-Sagâni, thk. Necm Abdurrahman Halef, Dîmaşk 1980, s. 46; İsmail b. Muhammed el-Aclûni, Keşfû'l-Hâfâ ve Müzilî'l-İlbâs, haz. Ahmed el-Halebi el-Attâr, Beyrut 1352, II, 164).

13 بِإِنْدِيْمَهُ بِإِنْدِيْمَهُ = Onların hangisini kendinize rehber edinirseniz (örnek alırsınız), doğru yolu bulursunuz" anlamına gelen bu cümle, "اَضْحَابِي كَالْجُوْمِ بِإِنْدِيْمَهُ اَنْدِيْمَهُ = Benim ashâbım gökteki yıldızlar gibidir. Onların hangisini kendinize rehber edinirseniz (örnek alırsınız), doğru yolu bulursunuz" anlamına gelen mevzû hadisin (Muhammed Nâsîruddîn Albâni, Sîlîsîtû'l-Ehâdîsi'z-Zâ'ifeti ve'l-Mevzû'a, Riyâd 1412/1992, I, 144-145) son kısmından alınmıştır.

### Tafsîl-i hurûcî-i küffâr ve naks-ı 'ahd ü mîsâk ve tecâvüzi-i hudûd-ı İslâmiyân

Mukaddemâ Devlet-i 'aliyye-i ebedîyyül-karâr ile Françelü keferesi beyinlerinde mün'akid u merbût olan rişte-i müsâlemet ü musâfât, şâibe-yi tetarruk-i ihtilâl ü inhilâlden masûn u mahfûzul-etrâf olup, mugâ'ir-i sulh u salâh olarak bir hâlât zuhûra gelmemekle, piş-ezîn mesfûrlara i'tâ olunan 'Ahid-nâme-i hümâyûn'un şurût u kuyûdu mü-be-mû vîkâyet ü sıyânet olunup, "Fe-etîmmû 'ahdehum ilâ müddethîm"<sup>14</sup> mûcebince inkızây-i vakt-i mevîda dek merâsim-i dosti vü müvâlâtâ ri'âyetde dakika fevt olunmamak husûsu taraf-ı Devlet-i 'aliyye'de dâ'imâ mu'teber u mer'i iken, melâ'in-i nekbet-karînin zamîr-i habâset-semîrlerde cây-gîr olan hud'a vü hyânetlerin bu âna kadar muzmer eyleyüp, vaktâ ki nevbet-i Hilâfet-i rûz-efzûn-i 'Osmânî ve devlet-i Saltanat-ı behîyye-i Hâkâni, 'atiyye-i [4b] kübrây-i cenâb-ı Rabbâni, dihim-efrûz-i mesned-i Hilâfet ve serîr-ârây-i mûlk ü devlet, hulâsa-i dûdmân-ı devlet ü ikbâl ve nûkâve-i hânumân-ı Saltanat ü iclâl, Sultân-ı sâhib-kirân, Şâh-ı şâhân-ı deverân, Husrev-i ka'be-i emn ü âmân, iftihâr-ı Âl-i 'Osmân es-Sultân ibni's-Sultân, Sultân'ül-berreyni ve'l-bahreyn, hâdimül-Harameyni's-şerîfeyni'l-muhteremeyn, Hidiv-i kâmkâr-ı bûlend-iktidâr, velîyy-i ni'am-i 'âlem, mâlik-i rikâbû'l-ümem el-Gâzî Selim Hân-ı hazret-i Şehînşâh-ı cihân efendimiz hazretleri "Innâ ce'alnâke halifeten fi'l-ardî"<sup>15</sup> mâsadaki kisve-i Hilâfet-i 'uzmâ, dûs-i gayret-pûş-i Mülükâne'lerine iksâ ve 'amm-i büzürg-vârları cennet-mekân, Firdevs-âşiyân, Hudâvendigâr-ı sâbık Sultân 'Abdüllâhîd Hân 'aleyhî'r-rahmeti ve'l-gufrân<sup>16</sup> "Irctî ilâ rabbiki râziyeten merziyye"<sup>17</sup>nidâsına lebbeyk-zen-i icâbet olarak gülşen-serây-i bekâya rihlet ve dáru'l-huld-i 'ukbâya 'azîmet eyleyüp, hâliyâ Şehriyâr-ı Kişver-gûşâ efendimizin nâsiye-i hâl-i sa'âdet-iştimâlinde lâmi' u dirahşân olan envâ'-i kâbiliyyet ü istî'dâd-ı Hudâ-d[âd] muktezâsi[nca] nevbet-i tasarruf-ı Saltanat u Cihendâri bi'l-ırsi ve'l-istikbâl cenâb-ı Hilâfet-me'âblarına intikâl etmekden nâşî, ittifâk-ı ârây-ı vûzerây-ı 'izâm ve icmâ'-i 'ulemâ'-i a'lâm ve inkyâd-ı havâss u 'avâm ile cenâb-ı Nâsırû'l-mûslîminin eltâf-ı mâlâ-nihâyesinden istidây-ı fevz ü nusrat ve recâ'-i feyz u bereket olunarak, taht-ı Saltanat-ı zillullâhî, evreng-i Hilâfet-penâhî ve erîke-i şefekat-i dest-gâhiye iclâs ü iclâl ve pîrâye-bahş-ı câh u celâl oldukdan [5a] sene 'âşera mûrûrundan sonra ve neyyir-i a'zam-ı sipîhr-i mu'azzam, sâhibû's-seyfi ve'l-kalem, nâzîm-i menâzîmül-ümem, Vezîr-i a'zam-ı sütûde-şiyem, Âsaf-bûlend-i 'uzmâ, mesned-ârây-i Vekâlet-i kübrâ, revnak-bahşây-i Vêzâret-i 'ulyâ, Sadr-ı 'âli-cenâb, düstûr-ı me'âli-nisâb 'inâyetlü, devletlû Gâzî el-Hâc Yûsuf Ziyâ Paşa hazretleri Sadâret-i kübrâ'ya bi'l-yûmni ve'l-ikbâl revnak-efzây-ı teşrif olaldan ba'de, müddet-i kalilde Françelü keferesinin ez-kadîm me'lûf ü mecbûl oldukları televvûn-i tabî'at ve mefsedet-i tînetleri muktezâsi[nca] zamîr-i habâset-semîrlerde cây-gîr ü müstekarr olan hiyel ü hyânetlerin izhâr u icrâ 'âdet-i dirinelerinden olduğuna binâ'en, bin iki yüz on üç senesi târîhinde tâ'ife-i merkûmun Çâsâr-ı bed-tebâr ve cumhûr-ı dûzah-karârları taraf-ı Devlet-i 'aliyye'den 'ale'l-gâfle naks-ı 'ahd ü mîsâk ve hudûd-ı İslâmiyân'a tecâvüz

14 = فَأَنْتُمُوا عَنْدَهُمْ أَلِيْ مَذَبَّهُنَّ = Onların anlaşmalarını, süreleri bitinceye kadar tamamlayın" anlamına gelen bu cümle, Kur'an, Tevbî, IX/4. ayetin orta kısmından alınmıştır.

15 = أَنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةً فِي الْأَرْضِ = "Biz seni eryüzünde halife yaptık" anlamına gelen bu cümle, Kur'an, Sâd, XXXVIII/26. ayetin baş tarafından alınmıştır.

16 = عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَالغَفْرَانُ = Allah'ın (c.c.) rahmet ve mağfireti onun üzerine olsun" anlamına gelen Arapça bir dua cümlesiştir.

17 = إِرْجَعِي إِلَى رَبِّكَ زَاضِيَةً مَرْضِيَّةً = Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine döñ" anlamına gelen bu cümle, Kur'an, Fecr, LXXXIX/28. ayetten alınmıştır.

ve bilâd-ı Hicâz'ı kabza-i tasarruflarına idhâl eylemek zu'm-ı bâtilası cây-gîr-i zamîrleri olmakdan nâşî, mahall-i mel'anet-gâhlarında cem'iyet<sup>18</sup> ü istîşâre ve her biri bir hîleyi irâ'e eyleyüp, bu kâr-ı hîleye karâr vermişler ki: "Rûy-i deryâdan sefâyinler ile sûret-i dostide varalım. Zîrâ tarîk-ı düşmenide gider isek ve izhâr-ı 'adâvet eder isek, her kaçan ümerâ'-i Mısır ile söz birliğimiz ve yek-dilliğimiz var ise de, etrâf kılâ'lâr châhîlerinden tahlîs-i girîbân edemeziz. Ve mahall-i maksûda varamazız. Rûy-i deryâdan istîrâ'-i zehâ'ir behânesiyle varalım. Muhârebeye derkâr olurlar ise: 'Mîsr-ı Kâhire'de zâhire istîrâ eylememize Pâdişâh'ımızdan [5b] fermân vârdîr' deyü cevâb edelim. Bu takrib ile sûret-i dostide Mîsr'a kadar varup, sonra icrây-i merâmumiza mübâşeret edelim". Bu üslûb-i fâsid üzerine karâr eylediler.

### Sûvâr-ı küffâr-ı hâk-sâr

Sene selâse 'âşera[te] ve mi'eteyn ve elf târîhinde cümâ top ve humpara ve cebâhâne ve sâ'ir harb ü darba dâ'ir âlât u mühimmâtların sefâyinlere nakl ve kendüleri dahi sûvâr u rû-be-râh oldular.

### Muâsara-i Kal'a-i İskenderiyye ve teshîr-i mezbûr

Melâ'in-i hâsîrin Kal'a-i İskenderiyye'yi istilâ iddi'âsiyla bin mikdârı kefere ırsâl ve kendüleri dahi bin mikdârı küffâr-ı dûzah-karâr ile savb-ı ma'hûda 'azîmete istî'âl ve göndürdiği küffâr-ı hâk-sâr sûretâ mu'âmele-i dostâne<sup>19</sup> istîrâ'-i zehâ'ir behânesiyle kal'a-i mezbûrun mahall-i karîbinde taburlarına 'ale'l-gâfle takviyet verir tabyalar binâsı ve üzerlerine balyemez toplar ve humpara ve havânlar vaz'ı gibi esbâb-ı tazyik-ı sükkân-ı kal'aya sarf-ı iktidâr ve ferdâsi yevm-i muhâsaraya mübâşeret ve ceng ü harbe ibtidâr eylediler. Mahsûr olan müslîmin, düşmen-i din-i mübin bu kâra derkâr olmakdan mukaddem izhâr-ı hîyânet eyleyeceklerin yakın eylemeleriyle, hâric-i sûrûna muhâfiz nâmina asker ta'yîn eylemişler. Küffâr hâric-i kal'ada ve gerek meterislerde mevcûd olan guzât ve derûn-ı kal'ada mahsûr olan mücâhidin-i gayret-simât, 'avn ü 'inâyet-i Hudâvend-i cevvâd'a tevekkül ü istinâd birle melâ'in-i hâsîrin muhârebeye ikdâm eylediklerinde, tabur-ı makhlûkları kurbünde [6a] mütevekkilen 'âlellâhi Te'âlâ karşulayup, tiğ ü tûfeng-i ra'd-âheng ile katı vâfir küffârı samsâm-ı kahr u kîn ve i'dâm birle gâziyân-ı dilâverân gânimîn derûn-ı kal'aya 'avdet ve mehâbet-i küffâr kalblerinden zâ'il olup, emn ü râhat üzere iken bi-hikmetîllâhi Te'âlâ ertesi yevm düşmen-i dinin külliyyetli imdâdi zuhûr etmekle, bâ'is-i dehşet-i müslîmin ve 'adem-i mukâvemet-i mücâhidin olup, 'asâkir-i İslâm muhâfaza-i kal'a-i Pâdişâhî'ye her ne kadar sa'y ü gûşîş eylediler ise de, def-i mazarrat-ı a'dâya kârger olamayup, melâ'in-i bed-âyîn ile bu üslûb üzere on sâ'at mikdâri ceng ü cidâl ve harb ü kitâl olunup, mahsûr olan müslîmini top ve humpara ile katı vâfir tazyik u ta'zîb eylediler. Bilâhare cûnûd-i mücâhidin tâkat ü mukâvemetden me'yûs olup, düşmen-i dinin hîn-i hûcûmlarında ba'zları firâr ve ba'zları dahi giriftâr-ı esir-i küffâr olup, hikmet-i Hudâ ol hisn-ı hasîne vaz'-ı kadem-i şûm oldu.

18 Metinde bu kelime cim (ج) harfının noktasız haliyle "جَمِيعَتْ" şeklinde kaydedilmiştir.

19 Metinde bu ibâreden sonra gelen "ile" kelimesinin üzeri siyah mûrekkeple çizilmiştir.

### Süvâr-ı küffâr be-cânib-i Kâhire-i Mısır ve istilâ'-i belde-i merkûm

Küffâr-ı hâk-sâr Kal'a-i İskenderiyye'yi teshîr eylediklerinden sonra, bir mikdâr muhâfiz ta'yîn ve ol esnâda tertîb eyledikleri tabur-ı fitne-zuhûrlarıyla Mısır-ı Kâhire üzerine süvâr oldular. Mukaddemâ ümerâ'-i Mısır ile yek-cihetlikleri olup, belde-i merkûm yed-i menhûslarına teslîm eylemek husûsu ümerâ' tarafından mukâvele vü muâhede olunmaña, melâ'in-i hâsîrîn tabur-ı makhûrların belde-i merkûma karîb mahalde lenger-endâz-ı nuhûset eyleyüp, [6b] muhâsara ve derkâr ile ümerâlar ile beyinlerinde vâki' olan sözbirliliklerin aşıkâr eylemeleriyle, ümerâların hiyâneti ehâli-i beldenin ma'lûmları oldunda, cân, başlarına sıçrayup, müstağrak-ı emvâc-ı âlâm ü inkisâr ve âteş-i 'azime giriftâr oldular. Ol belde-i 'azîmin vûs'at ü metâneti ta'bîr ü tahrîr ve beyân ü takrîrden dûr-â-dûr olup, lâkin öteden berü belde-i mezbûrun hîfz u hirâseti ve her bir umûr u husûsâti sâ'ir bilâd-ı Pâdişâhi gibi sadâkat-kâr ve mûcerrebü'l-etvâr vûzerâ'i 'izâm hazerâtının 'uhde-i 'aliyyelerine ihâle vü tefvîz olunmayup, ümerânin zîr-i hükûmetinde olmak kânûn-ı kadîmeden olmaña, ol evânda dahi iklim-i Mısır'ın nîzâm-ı umûru ümerâya ihâle ve kabza-i tasarruflarında olduğuna binâ'en, ehâli-i beldenin hâlleri harâb olup, birbirleriyle ittîfâk vâki' olamadı. Küffâr-ı hâk-sâr suluh u salâh üzere iken, bu kâra cesâreti ve ümerâ'-i beldenin bu makûle hiyâneti bu'dun 'anî'l-ihtimâl olmaña, taraf-ı Devlet-i 'aliyye'de vakityle kaydına derkâr ve hâris-i nâmûs-ı Saltanat ve yekke-süvâr-ı şecâ'at bir Vezîr-i sâhib-tedbir muhâfazasına ta'yîn ve zîmâm-ı umûr-ı memleket dest-i hamîyyet-peyvestine teslim olunmadığından, ehâli-i belde dahi hâh u nâ-hâh ümerâya teba'iyet eylediler. Egerci vûzerâ'y-ı 'izâm hazerâtından Bekir Paşa derûn-ı Mısır'da mevcûd olsa da, ümerâya mağlûbiyyeti muktezâsi[nca] muhâlefetden ihtarâz birle kûşe-i inzivâda karâr eylemiş idi. Düşmen-i din-i mübin muhâsaranın [...] günü<sup>20</sup> derûn-ı kal'aya külliyyetlü [7a] top ve tûfeng yağıdırup, hûcûma ikdâm ve bâbû'l-kal'a üzerine yûrûyüş ü iktihâm eylediklerinde, belde-i mezkûru zabit u teshîr ve derûn-ı kal'ada vâki' olan müslimînin vâfirini kemend-keşide-i bî-âmân ile katlı ü idâm ve vâfiri dahi kal'a-i mezkûrun bir tarafında ihtifâ eyleyüp, [misra':]

Olacak oldu hemân, çâre ne şimdiden sonra<sup>21</sup>

mazmûnuyla firâr eylediler. Çünkü bu evân-ı pûr-ihtilâl ve bu hengâm-ı şûriş-iştîmâlde Mısır-ı Kâhire gibi iklim-i 'azîm ve belde-i hisn-i hasîn ve İskenderiyye gibi metânetde 'adîmû'l-misâl kal'anın bi-hikmetîllâhi Te'âlâ melâ'in-i dûzah-karârların dâhil-i kabza-i tasarrufları olduğu bâ'is-i izdiyâd-ı kibr ü gûrûrları olup, etraf ü eknâfda vâki' kilâ u kasabât u bilâdları teshîr u istilâ sevdây-ı fâsidesine derkâr ve dîn-i mûbîne olan 'adâvetin icrâya ibtidâr ve zîr-i hükûmetlerinde olan re'âyâ vü berâyâya zulm ü te'addîye ictisâr eylediler.

20 Müellif Fransızlar'ın Kahire'yi hücumları ve işgal ettikleri günü tespit edemediğinden boş bırakmıştır. Ceberî'nin kaydettigine göre Fransızlar 6 S 1213 (20 Temmuz 1798) Kahire önlernerine gelmişlerdir. Murâd Bey'in toplama kuvvetleri ile Kahire sakınlarından teşkil edilen orduyu mağlup ettikten sonra 8 S 1213'te (22 Temmuz 1798) Cize taraslarına geçmiştir. 12 S 1213 (26 Temmuz 1798) tarhindan itibaren ise Fransız askerleri Kahire'deki boş evlere ve Kahire'den ümerânin konaklarını yerlesmeye başlamıştır (Ceberî, *Mazharü't-takâdîs bi-Zevâli Devletî'l-Fransî*, s. 33-39; ayrıca bk. İzzet Hasan Efendi, *Ziyâname*, s. 67-76).

21 Bu misra'nın yer aldığı şiirin tamamı için bk. Ahmed Nedîm, *Nedîm Diwanı*, nşr. Hüseyin - Mustafa, İstanbul 1338-1340, s. 36-38.

### Süvâr-ı küffâr be-cânib-i kılâ'-ı Hicâz

Françelü keferesi Kâhire-i Mısır'ı istilâalarından ba'de, tertîb eyledikleri kırk binden mütecâvîz kefereden müretteb ü mükemmel iki 'aded tabur-ı makhlûrlarına gereği gibi takviyet ü istihkâm birle süvâr oldular.

#### Teshîr-i ba'zi kılâ'

Küffâr-ı nuhûset-medâr tertîb-i 'asâkire bezl-i iktidâr ve külliyyetli cünûd-i nekbet-medârlarıyla Kal'a-i Filbîs<sup>22</sup> [= Belbîs] üzerine varılıp, derûrunda mevcûd olan müslimîn ile vâfirce muhârebe olunup, [7b] bilâhare kal'a-i merkûmu teshîr eylediler.

#### İstilây-ı Kal'a-i Yâfa

Düşmen-i dîn-i mübin ber-muktezây-ı hilkat-i asliyye fart-ı vefret ü kesretlerine igtirâran kemâl-i 'unîvv ü istikbâr ederek, istilây-ı kal'a-i merkûm sevdâsiyla kal'aya karîb mahalde darb-ı köhne-hiyâm-ı mül[te]set-kyâm eylediklerinde, kal'ada mevcûd olan cünûd-i muvahhidin dahi âlât-ı ceng ü cidâillerile hâzır u âmâde ve müste'inen billâhi Te'âlâ mukâbele-i düşmen-i dîne merdâne vü gayûrâne hareket ve top ve tûfeng-i ra'd-âheng ile tazyîk-i a'dâya sarf-ı mâ-hasal ve bezl-i makderet ve tabur-ı makhlûrları üzerine hûcûm ve ceng ü harbe mûbâderet ve inhizâm-ı düşmen-i bed-fercâma sa'y ü dikkat ve melâ'in-i bed-âyîn dahi ehl-i İslâm üzerine top ve humpara atmakda ve cünûd-i muvahhidin dahi kâfirin meterislerin basup birbirine katmakda iken, düşmen-i dîn hîn-i ma'rekede tâb-âver olamadıkların Çâsâr-ı bed-tebârları tarafına ihbâr u istimâd eylemeleriyle, guzât-ı şîr-nihâd sâ'at tücde cem'iyet-i küffâr üzerine sell-i şemşîr-i intikâm ve âteş-eğen-i kahr-i istisâl ile hûcûm u iktihâm kasdında iken, küffâr-ı hâk-sârîn külliyyetli askerleri zuhûr eylediği bâ'is-i kibr ü gûrûrları olmakdan nâşî, hîn-i hûcûm-i 'asâkir-i İslâm'da top ve tûfeng ve humpara ve zenbûreklerine yek-fetilden âteş ve cünûd-i mûcâhidin üzerine [8a] dâ'iren-mâdâr selâsil ü aglâl-i i'tâk-ı igtîyâlli olan çarh-ı feleklerine ittikâ vü istinâd ve icrây-i sanâyi'-i şerâre-feşâniye kemâl-i mehâretlerini ibrâz u izhâr ve bârân-ı şedid-misâl, cünûd-i müslimîn üzerine dâne-i top ve humpara isâliyle ziyâdece tefrika vermeleriyle, bi-hikmetîllâhi Te'âlâ çerh-ı felek 'aksine deverân eyleyüp, yedi yüz mikdâri gâzîyân şerbet-i şehâdeti nûş ve bin mikdâri cûyûs-i müslimîn mahsûr olup, anlar dahi mukâbele-i düşmen-i dîne mukâvemetden me'yûs olup, ba'de'l-firâr kal'a-i merkûmu zabit u teshîr eylediler.

Ol esnâda Sâlihiyye Kal'ası üzerine 'asâkir-i vefre ta'yîn olunup, kal'a-i merkûme derûnunda mevcûd olan cünûd-i mûcâhidin ile çend-rûz muhârebe vü mukâteleden sonra, 'asker-i İslâm'a za'f-ı külî müstevlî vü târî olmakdan nâşî, bi-kazâ'illâhi Te'âlâ kal'a-i mezkûr esîr-i küffâr oldu.

Birkaç bin mikdâri küffâr dahi Sâye [سابد] = Sayda] Sancağı'ndan Hâ'ife [حافى] = Hayfa] Kal'ası üzerine ta'yîn eylemeleriyle, âmî dahi zabit u teshîr eylediler.

22 Metinde "Filbîs" [= Belbîs] şeklinde kaydedilen bu kalenin esas adı Belbîs (بلبیس) olup, Kâhire'nin kuzeyinde yer almaktadır.

### Cem'iyyet-i küffâr ve süvâri-i [ışân] be-câni'b-i Kal'a-i 'Akkâ

Melâ'in-i hâsîrin Yafa Kal'ası'nda cümle cumhûr-i makhûrlarıyla cem'iyyet ve sedd-i sedid-i áhen-kilid-i bilâd-i Hicâz olan 'Akkâ Kal'ası'nu istilâ vü teshîr niyyet-i bâtilasıyla yirmi beşer bin olarak iki 'aded tabur tertib ve külliyyetlü top ve cebehâne ve humpara ve sâ'ir âlât-i harb [8b] ü darba dâ'ir edevât u mûhimmâtların hâzır u âmâde ve elli binden mütecâviz 'asker-i nekbet-eserleri ile izhâr-i kibr ü gûrûr ederek, 'Akkâ Kal'ası mukâbelesinde lenger-endâz-i nuhûset ve nasb-i hyâm-i idbâr eylemeleriyle, hâlâ Muhâfiz-i 'Akkâ Vezîr-i gayret-masîr, celâdet-semîr, sâhib-i şemîr şecâ'atlü Cezzâr Ahmed Paşa hazretleri dahi ma'lûm'ül-mikdâr 'asâkir-i nusrat-medâr[i] ma'iyyetinde mevcûd eyleyüp, küffâr-i hâk-sâr tarafından tertib-i tabur içün ilerü ırsâl eyledikleri beş bin mikdârı kefere-i dûzah-karîn üzerine cenâb-ı Cezzâr tarafından bir mikdâr süvâri ta'yîn buyurulmağın, melâ'in-i hâsîrini karşulayup, on sâ'at mikdârı tervîc-i bâzâr-i harb ü kâr-zâr ve vâfir kelle ve dil ahzıyla celâdet-i İslâmîyân'ı izhâr eylediler. Küffâr-i hâk-sârın kirk bin nefer cünûd-i Ye'cûc-nûmûnu hînû'l-leylde tabur-ı makhûrlarına vâsîl ve belde-i merkûmun etraf u eknâfîni ihsâr ve takviyet-i tabura bezl-i iktidâr ve derûn-i kal'aya endâhte-i top ve humparaya ibtidâr eylediler. Ve Vezîr-i müsârun ileyh celâdetlü, hamîyyetlü, cenâb-ı nusrat-medâr, Cezzâr-i şecâ'at-şî'âr hazretleri dahi vûcûh-1 'askeri yanına da'vet ve hayır du'âlar eyledi. Her birine istimâlet verüp: "Ey gâzîler! Küffârin çokluğunundan üşenmen. Însâ'îllâh fursat bizimdir. Her bâr ki, ehl-i İslâm üzerine nâr-1 fitne müstevî ola, Hakk Te'âlâ kendü lutfundan ol âtesi sônidürür. [9a] Göreyim sizi! Din uğruna dilirâne ceng edelim. Ölenlerimiz şehid ve gâzîlerimiz dünya ve âhiretde sa'iddir" deyû niçe niçe hakîmâne nush u tahrîs etmekle, guzât-ı mücâhidin dahi gayret kemerin der-meyân ve cân u başlarım dîn yoluna lillâhi Te'âlâ fedâ vü kurbân eylemeği bi-dirîg<sup>23</sup> tutup, cümle birbirleriyle ve tevâbi' u levâhiklariyla tevdî' u istihlâl ve hukûk-1 nân u nemek ve hidmet u emek ve hakk-1 âhiretlerin dahi istihlâl eylediklerinden sonra, mâ-beynlerinde 'ahd ü peymân bu minvâl üzere mün'akid oldu ki, mâdâmkî 'arsa-i heyçâda cem'an kelleler galtân olmaya, bu hisn-ı hasîni 'adû-i bed-gümâna vermeyüp, ölünceye dek ceng edeler. Bu kavî ü karârdan sonra gâzîler kavîyyü'l-kalb olup, yerli yerine kükremiş arslan gibi makâmlarında sâbit oldular. Sabâh yeri ağarmağa başladıkda, işaret topuna âtes etdiler. Şiddet-i darbindan zemîn ü zemân harekete geldi. Her yevm tarafeyinden bi-pâyân ceng ü cidâl ve arbâ ü kitâl olunarak, muhâsaranın elli beşinci günü leşker-i 'adû-yi bedili'hûcûmâ sa'y ü ikdâm ve zûr-bâzû-yi habâsetle 'Ali Tabyasi'nı ihdâm ve der-'akab derûn-i kal'aya hûcûm u iktihâm eylediklerinde, guzât-ı İslâm bu kesret ü izdihamî görüp, biraz havf ü hirâs gönüllerine târi oldukda, derhâl Vezîr-i dilîr, kahremân-ı bi-nazîr, sâhib-i tedbîr [9b] Cezzâr Ahmed Paşa hazretleri dahi 'asâkir-i İslâm'a karşı durup, "Harrizi'l-mü'minîne 'ale'l-kutâl"<sup>24</sup> fehvâsına iğrây-1 guzât ve tahrîs-1 kümât edüp, mûcîb-i kalb ü kuvvet olacak hakîmâne nush u tahrîs birle teşvîka kiyâm eyledi. Cünûd-i muvahhidin dahi her biri hâzır-bâs durup, kal'aya yürüyen küffâr ile 'azîm savâs eylediler. Ve'l-hâsil düşmen-i dîn ile guzât-ı mücâhidin muhârebe vü mukâtele ederek, serây-ı Cezzâr'a karîn oldukda, cenâb-ı Cezzâr ve 'asâkir-i nusrat-medâr ba'de-ez-edâ'-i hâcet-i salât müteveccih-i cenâb-ı Perverdigâr olup, düşmen-i

23 Metinde bu kelimenin son harfi noktasız olarak "بدریع" şeklinde kaydedilmiştir.

24 مُهْمَنْيِنْ عَلَى الْقَاتَلِ = "Mûminlerı savaşa teşvik et" anlamına gelen bu cümle, Kur'ân, Enfâl, VIII/65. ayetin orta kısmından iktibâsla kaydedilmiştir.

dinin müdâfa'asında pâ-ber-cây-1 merkez-i sebât ü müsâberet üzere iken, nâgehân "İnnâ fetahâ le-ke fethan mübînâ"<sup>25</sup> edâsi "Ve yensurakallâhû nasran 'azîzâ"<sup>26</sup> sadâsi gûş-zed-i gâziyân-1 dilâverân oldukda, "Nasrun minâllâhû"<sup>27</sup> edây-1 mehîb-sadâlarıyla velvele-bahşây-1 zemîn ü zemân olarak ve gûlbâng-1 Muhammed'i kûs-i kere-nây-1 zemîn ü zemân ü âsumâna gulgûle-endâz-1 hûy u hây kilarak, müste'înen billâhi Te'âlâ ve mütevekkilen 'alellâhi'l-Meliki'l-A'lâ 'azamet-i tekbir ve gûlbâng-1 tehlîl ile şîrâne vü merdâne hûcûm u iktihâmlarında bi-hamidlâhi'l-Meliki'l-'Allâm ol ân-1 nusrat-encâmda bâ-'avn ü 'inâyet-i Bârî ve pişvây-1 baht-1 firûz-i hazret-i Cihendâri a'dây-1 bed-âyîn yüzleri dönüp, cem'iyyetleri perişân ve on binden mütecâviz küffâr-1 dalâlet-şî'âr 'alef-i şemîr-i âtes-bâr oldular.

Ve'l-hâsil bu ceng ü savâş iştîdâdından heft [10a] -âsumânda melâ'ike-i Rahmân, nazar-1 'ibretle nâzır u nigerân üzere olup, inhizâm-1 müşrikîni cenâb-1 Rabb-i Müste'în tarafından recâ vü niyâz ederler idi. Bilâhare bâd-1 semûm u kahr, câni'b-i küffârda vezân olup, külliyyetlü melâ'in hâlik ve endâhete-i magâk-1 hâk kilindikdan sonra, bakiyyetü's-sûyûf olanları dahi münhezîmen ve me'yûsen karârî firâra tebdîl ve mâ-verâlarından ta'kîb olunarak, Yafa Kal'ası'na tehassun eylemeleriyle, cüyûş-i müslimîn kal'a-i merkûmun etraf u eknâfîni ihsâr ve yedi gün mikdârı muhârebeden sonra "Ve ma'n-nasru illâ min 'indillâh"<sup>28</sup> mazmûnunu vird-i zebân ederek, düşmen-i dîn üzerine hûcûma âheng ve tarafeyinden i'mâl-i edevât-1 harb u ceng ve dilâverân-1 İslâm germiyet-i bâzâr-1 intikâma taraf sarf-1 nakdiyye-i sa'y ü dikkat etmeleriyle, bi-luflîhî Te'âlâ düşmen-i din-i mübîn, meydân-1 mukâvemetde pâ-ber-cây-1 sebât ü temkin olamayup, sevdây-1 tahlîs-1 cân ile gûrizân olmağa yüz tutdular. Ekseri tu'me-i şemîr ve pençeleri dahi esîr-i zincir ve bakiyyetü's-sûyûf olanları dahi münhezîmen ve makhûren firâr eylediler. Ve cünûd-i muvahhidin dahi gânîmen ve sâlimen Kal'a-i 'Akkâ'ya doğru 'avdet eylediler.

### Vukû'-1 müşâvere-i 'umûm der-huzûr-1 hümâyûn-1 şevket-makrûn

Bu hengâm-1 şûriş-iştîmâlde bâlâda tafsîl olunduğu vech üzere bi-hikmetillâhi Te'âlâ düşmen-i dînin etraf-1 memâlik-i İslâmîyân'a isâl-i gezend-i hasâret ve galebelerine [10b] mağrûran Misr-1 Kâhire'yi bend-i kemend-i teshîr eylediklerinde, etraf kılâ'lارın dahi zabit u rabt dâ'iyyesiyle Yafa Kal'ası'na ve 'Akkâ Kal'ası'na ırsâl eyledikleri 'asker-i nekbet-eserlerinin bakiyyetü's-sûyûf olanlarını Misr-1 Kâhire'ye cem' ve sâ'at-be-sâ'at 'asker cem'ine dikkat ve kendûlerine kemâl üzere metânet ü takviyete sarf-1 makdaret ve ol evânda vukû-yâfî olan hâdise vü keyfiyyeti hâlâ Sadriâ'zam-1 kerem-şiyem, Vekîl-i mutlak-1 'ali-himem, hayr-hâh-1 Devlet-i 'uzmâ, sadâkat-kâr-1 Saltanat-1 kûbrâ, re'fet-ârâ, 'inâyet-fermâ, devletlü, 'inâyetlü el-Hâc

25 أَنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا = Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik" anlamına gelen bu cümle, Kur'ân, Feth, XLVIII/1. ayetten alınmıştır.

26 وَيُؤْتَكُ اللَّهُ نَصْرًا غَزِيرًا = "Ve sana şanlı bir zaferle yardım eder" anlamına gelen bu cümle, Kur'ân, Feth, XLVIII/3. ayetten alınmıştır.

27 وَأَخْرَى تُبَيَّنُهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَتُؤْتَكُ قَرِيبٌ وَبَيْسِرٌ = "Yardım Allah'tandır" anlamına gelen bu cümle, "وَأَنَّ نَصْرًا مِّنَ اللَّهِ" Seveceğiniz başka bir sey dâha var: Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Mûminleri (bulnalarla) müjdeler" (Kur'ân, Saff, LXI/13) ayetinin orta kısmından alınmıştır.

28 وَنَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عَنْدِ اللَّهِ = "Yardım ancak Allah (c.c.) tarafından" anlamına gelen bu cümle, Kur'ân, Enfâl, VIII/10. ayetin orta kısmından iktibâsla kaydedilmiştir.

Yüsuf Ziyâ Paşa hazretleri tarafından 'alâ-vukû'ihî mülahhasan pâye-i serîr-i a'lây-i Husrevâne ve muhât-i 'ilm-i 'âlem-ârây-i Mülükâne buyuruldukda, bu hâdisenin zuhûru bâ'is-i keder-i tab'-ı hümâyûn olmağın, istişâre olunmak emrinin mütezammin hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ırsâl buyuruldu.

### Süret-i hatt-ı hümâyûn

"Siz ki, vükelây-ı Devlet'im ve ümenây-ı Saltanat'ımızınız. Selâm-ı selâmet-encâmim ile teşrif eylediğimden sonra, bu sene-i mübârekede vukû' bulan havâdisât bu minvâl üzere ma'lûm-ı hümâyûnum oldu ki, France keferesi sulh u salâh üzere iken taraf-ı Devlet-ı 'aliyye'mden 'ale'l-gafle naks-ı 'ahd ü misâk ve hudûd-ı İslâmiyân'a tecâvüz ve Misr-ı Kâhire'yi istilâ ve etraf u eknâfi dahi kabza-i tasarruflarına idhâl eylemek dâ'iyyesinde olurlar imiş. Lâ'ik-ı şân u Saltanat'ım değildir ki, Kâhire-i Misir gibi belde-i 'azîm yed-i küffârda esir ola. Husûs-ı mezkûra cânib-i hümâyûnumdan sarf-ı nakdiyye-i himmet olunmak vâcibe-i zimmet-i şâhânimdir. Zîrâ dem-be-dem galebeleri [11a] müzdâd olup, hidmet-güzâri olduğu Harameyn-i muhteremeyn-i şerîfeyne keyd ü mazarratları vâsil olur ise, yevmü't-tenâdda cenâb-ı Seyyid-i kevneyin 'itâbiyla mu'tâb ve bâ'is-i dûriyye-i şefâ'at ü himmetleri olacağımız bedîhi vü bedidâr olmağın, bu hususa bezl-i mâ-hasal-i kudret olunmak bizzât murâd-ı hümâyûn-ı Şâhâne'mdir. Cümleniz istişâre eyleyüp, taraf-ı hümâyûnuma i'lâm eyleyesiz. Cenâballâh tevfik u nusrat ihsân eyleye, âmîn!" temme.

İşbu hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn vusûltünde, cenâb-ı kutb-ı dâ'ire-i Vezâret-i 'uzmâ ve şems-i tâbân-ı Vekâlet-i kûbrâ, teşrif-sâz-ı makâm-ı Sadâret-i 'ulyâ el-Hâc Yüsuf Ziyâ Paşa hazretleri hâlâ eddalû'l-fudâlâ'î'l-müteverri'în, a'lemû'l-ulemâ'î'l-mütebahhirîn, bahr-i zehhâr-i 'ulûm-i settâ ve yenbû'-i enhâr-ı mesâ'il ü fetvâ, läbis-i libâs-ı vera' u takvâ, Şeyhulislâm ve Müftî'l-enâm efendi hazretlerini ve Sadreyn-i muhteremeyn efendileri ve Nakîbû'l-eşrâf ve sâ'ir 'ulemâ efendileri ve ricâl-i devlet ve erkân-ı Saltanat'ı Kubbealtı'na da'vet ve 'akd-i encümen-i meşveret ve hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnu ba'de'l-kirâ'at ve herkese i'lân ü işâ'at olunup, bu vâkî'a-i fâkî'anın ber-taraf olması ve bu kâr-ı düşvârin kemâ fi'l-evvel râbita-i intizâm bulması husûsunu istişâre ve herkes bir tarîki irâ'e eyledikden sonra, ittifâk-ı ârây-ı a'yân-ı devlet ve ictimâ'-ı erkân-ı Saltanat birle cenâb-ı revnak-efzây-ı mesned-i Sadâret-i kûbrâ [ve] Vezîr-i a'zam hazretlerinin Ordu-yi hümâyûn-ı Şâhâne'ye Serdâr-ı ekrem nasb ve bi'l-yünni ve'l-ikbâl teşriflerin istisvâb eylediklerini Rikâb-ı kamer-tâb-ı Mülükâne'ye<sup>29</sup> 'arz olundukda, [11b] Pâdişâh-ı 'âlem-penâh eyyedehullâhû Te'âlâ ve ebkâhû<sup>30</sup> tarafından erbâb-ı meşveretin iltîmâslarına müsâ'ade-i hümâyûn erzânı buyurulup, Sadriâ'zam hazretlerinin Serdâr-ı ekrem nasb olunmasını münderic hatt-ı hümâyûn ırsâl buyuruldu.

29 Metinde bu kelimededen önce gelen "Mülükâne" (ملکان) kelimesi ikinci defa yazıldığından üzeri siyah murekkeple çizilmiştir.

30 "آدَمُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْهُ = Allah (c.c.) onu (ve onun saltanatını) ebedi kilsin" anlamına gelen Arapça bir dua cümlesiidir.

### Süret-i hatt-ı hümâyûn

"Sizler ki, ricâl-i Devlet'im ve erkân-ı Saltanat'ımızınız. Selâm-ı selâmet-encâm-ı Şâhâne'm iblâğından sonra, bâ-emr-i hümâyûnum vukû' bulan müşâvere-i 'umûmun neticesinde cümleinizin ittifâkıyla hâlâ Vezîr-i a'zam'ım ve Vekil-i mutlak'ım el-Hâc Yüsuf Ziyâ Paşa edâmellâhû Te'âlâ iclâlehû<sup>31</sup>'yı Serdâr-ı ekrem nasb olunup, 'azîmetini istisvâb eylediğiniz Rikâb-ı kâm-yâb-ı Şâhâne'me olan telhîsimizden müstebân olmağla, iltîmâsunız makbûl-i tab'-ı kerâmet-meşhûn-ı Şehriyârâne'm olup, Vezîr-i a'zam-ı müşârun ileyhi Ordu-yi hümâyûn-ı nusrat-makrûnuma Serdâr-ı ekrem nasb ü ta'yîn buyurdum. Sen ki, Sadriâ'zam'ım ve Vekil-i mutlak'ım müşârun ileyhsin. Göreyim seni! Uğûr-ı hümâyûn-ı meymenet-makrûnumda sarf-ı nakdiyye-i gayret ü hamîyyet eyleyüp, ahz-i intikâma bezl-i makderet ve ol kâfir-i nûhûset-şî'âra şemşîr-i Cihângîr'i icrâya dikkat ve karîben tedârükât-ı seferiyenî itmâm birle 'azîmete isti'câl ü müsâra'at eyleyesin. Cenâb-ı hayru'n-nâsırın tevfik ihsân eyleye, âmîn!" temme.

İşbu hatt-ı hümâyûn-ı mülâtefet-makrûn meclis-i müşâvereye vusûl ve cümle huzûrunda kirâ'at ve mefhûm u me'âli cümleye i'lâm ü işâ'at olunup ve Sadr-ı 'âli-cenâbları dahi "Etî'ullâhe ve e'tû'r-resûle ve ult<sup>32</sup>'l-emri min-küm"<sup>33</sup> mezâyâ-ı kerâmet-i ihtiyâsi sem'ân ve tâ'aten [12a] kelâmini gûyân ve nitâk-ı hamîyyet-i miyân-ı gayretlerine sedd ve vech-i tevecühlerine huzûr-ı râhatı sedd edüp, tedârükât-ı seferiyeye mübâseret buyurdular.

### Hareket-i Sadr-ı 'âli ve Ordu-yi hümâyûn be-sahrây-ı Haydar-pâşa

Cenâb-ı Serdâr-ı 'âli-mikdâr bi'l-yünni ve l-ikbâl hareket buyuracakları esnâsi[nda], huzûr-ı fâ'izu'n-nûr-ı hazret-i Şehriyâr-ı bûlend-i kütidâra varup edâ'-i dâmen-bûsiden sonra, cenâb-ı Şehînşâh-ı kâm-kâr, Serdâr-ı ekrem-i nusrat-medârlarına envâ'-ı nevâziş ü ikrâm ve tâtil ü ihtiârâm ve mezid-i 'inâyet-i Mülükâne'lerinden serâsere kablu semmûr-ı mücîbü's-sûrûr ve murassa' şemşîr-i 'adüvv-tedmir ve mûcîher sorguc ihsânyyla tekrim ve feth u teshîr-ı bilâd-ı merkümleri 'uhde-i Hidîvâne'lerine ihâle vü tefvîz ve rûtbe-i vâlâ-yi Vezâret ile bekâm olan Vezîr-i muhteşem 'Abdullah Paşa<sup>34</sup> hazretlerini taraf-ı hümâyûnlarına da'vet ve Rikâb-ı kamer-tâb-ı Mülükâne Kâ'îm-makâmîgî sadrina iclâs buyurdular. Ve a'lemû'l-ulemâ'î'l-mütebahîrin ve kîdvetü'l-ulemâ'î'l-müdekkîkîn, 'umdetü'l-ulemâ'î'l-muhakkîkîn es-Seyyid Mehmed Efendi hazretlerini Ordu Kadısı ve a'zam-ı ricâl-i Devlet-i 'aliyye'den Çelebi Efendi hazretlerini Ordu Defterdârîğî Rûtbesi'yle kadr ü menziletlere terfi' ve Rûtbe-i Riyâseti

31 آدَمُ اللَّهُ تَعَالَى إِنْهُ = Allah (c.c.) onun kudret ve kuvvetini daim kilsin" anlamına gelen Arapça bir dua cümlesiidir.

32 Metinde bu kelime, "ulû" (علو) şeklinde kaydedilmiştir.

33 أَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأَولَى الْأَمْرِ مَنْكُمْ = (Ey iman edenler!) Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilerle de itaat edin" anlamına gelen bu cümle Kur'ân, Nisâ, IV/59. ayetin orta kısmından almıştır.

34 Miellîfimiz Sadâret Kaymakamlığı ile alakalı bilgiyi karıştırmış gözükmemektedir. Zira Misir seferinin başında Sadâret Kaymakamlığı'na Abdulla Paşa değil, Selanik Mutasarrîf Vezir Ebubekir Paşa tayin edilmiştir (16 Za 1213/21 Nisan 1799). Fakat daha sonra 10 B 1214 (8 Aralık 1799) tarihinde Ebubekir Paşa bu makamdan azledilmiş ve Ömer Paşa-zâde Abdulla Bey Vezâret Rûtbesi'yle Sadâret Kaymakamı olmuştur (bk. Sarıkaya, Ahmed Vâsîf Efendi..., s. 354-355; 406-407).

[...] Efendi<sup>35</sup> cenâblarına tevcih ve müşârun ileyhim hazerâtına iksây-ı semmûr birle mûtfehîr u mübâhî buyurdular. Mâh-ı [...] günü<sup>36</sup> Serdâr-ı ekrem-i kâm-kâr, vüzerâ' i 'izâm ve vükelây-ı kirâm ve 'ulemâ'-i vâcibü'l-ihtirâm bi'l-cümle ma'nûn u mutantan alay-ı [12b] <alay> 'uzmâ ile Haydar-paşa sahrâsına nasb-ı hiyâm u kiyâm buyuruldu.

Tekmil-i bekâyây-ı mühimmât-ı seferiyye için mahal-i merkûmda on gün mikdârı<sup>37</sup> meks ü ârâm ve levâzim-ı umûr-ı seferiyyeyi itmâmdan sonra, Dâru's-saltanatîl-'aliyye'ye 'avdet edecek 'ulemâ'-i kirâm ve vükelây-ı 'izâm hazerâtıyla tevdî' buyurduklarından sonra, bi'l-izzi ve'l-ihtisâm etraf-ı râhda saff-bestesi selâm olan tâ'ife-i yeniçeriyyân ve cebeciyyân ve sâ'îr temâşâ'yâna rifat-bahş-i selâm olarak mahall-i mezâkûrdan 'azîmet ve tayy-i merâhil eyleyerek, Iznikmid'e sâye-endâz-ı iclâl ve andan Sabanca'ya sâye-bahş-ı vusûl ve nihâyet salâbet ile güzâr ve nasb olunan Otâk-ı Asafâne'lerinde karâr buyurdular. Ve andan Sögütlü'ye ve andan Ak-şehir'e ve andan Konya'ya nasb-ı hiyâm u kiyâm ve ru'yet-i ba'zı umûr-ı seferiyye için on gün mikdârı<sup>38</sup> meks ü ârâm ve andan Kara-punar'a ve andan merhale-i Erekli'ye ve andan Adana'ya duhûl ve andan Beylen nâm menzile nûzûl ve andan Antâkiyye ve andan Halebû's-şehbâ'ya sâye-bahş-ı vusûl ve mukaddem[â] Vâliyi vâlâ-şân-ı Haleb Vezir-i mûkerrem İbrâhîm Paşa hazretleri a'yân-ı vilâyetiyle cenâb-ı hazret-i Serdâr-ı ekrem'i "Şüfün" nâm mahalde istikbâl eylemekle, taraf-ı Sadr-ı 'âli'den Vezîr-i müşârun ileyh hazretlerine ve vücûh-i beldenin her birisine semmûr kürkler ve hil'a-ı fâhireler ihsân ve Ordu-yi hümâyûn ile ma'an derûn-ı Haleb'e ma'nûn alay ile teşrif ve çend-rûz mikdâri meks ü ikâmetden sonra, [13a] 'ale't-tertîb 'umûmen ocaklar hil'ati ve bi'l-cümle erkân-ı Saltanat ve a'yân-ı devlet kemâl-i fer ü haşmet ile mühtezz-i nesîm-i 'azîmet ederek, belde-i mezâkûreden sâye-endâz-ı iclâl ü ârâm ve Hamâ'da beş yevm ikâmet<sup>39</sup> ve andan Meğâra'ya hareket ve andan tayy-i merâhil ve kat'-ı menâzil eyleyerek, Şâm-ı cennet-meşâmma nasb-ı tûğ u otâk ve Gök-meydân'da ve bağçeler derûnunda tevakkuf u oturak olundu.

### Katl-i Ebû Hamza

Bir müddetden berü itâ'at-ı Pâdişâhi'den hurûc ve zirve-i bağı u tuğyâna 'urûc eden eşedd-i ehl-i fiten ü fesâd Ebû Hamza-i mel'anet-vedâd yevmen-fe-yevmen sû'-i

35 Bu kısım metne sonradan ekleme yapılması planlanarak açık bırakılmış; fakat doldurulamamıştır. Diğer kaynakların verdikleri bilgiye göre ordunun harekete geçmesinden kısa bir zaman önce (8 Za 1213/13 Nisan 1799) yapılan umûmi tevcihâttâ Ordu Riyâseti vazifesine Râshî Mustafa Efendi getirilmiştir. Rikâb Riyâseti ise, Ahmed Âtîf Efendi'ye tevdî edilmiştir (bk. Nûri, Târih, Süleymaniye Kütüphanesi, Âşîr Efendi, nr. 239, vr. 485b; Sarıkaya, Ahmed Vâsiî Efendi..., s. 349; İzzet Hasan Efendi, Ziyânâme, s. 113; Cevdet, Târih, VII, 35).

36 Metinde ay ve gün kısmı boş bırakılmıştır. Tarihçi Vâsiî ve Ziyânâme'nin müellifi İzzet Hasan Efendi'nin verdikleri bilgiye göre Sadrazam Yûsuf Ziyâ Paşa 15 Z 1213 (20 Mayıs 1799) tarihinde Üsküdar'a geçmiştir (Sarıkaya, Ahmed Vâsiî Efendi..., s. 355; İzzet Hasan Efendi, Ziyânâme, s. 115).

37 İzzet Hasan Efendi, ordunun on iki gün kadar Haydarpaşa'da ikamet ettiğini ve 27 Z 1213 (1 Haziran 1799) tarihinde Mısır'a doğru harekete geçtiğini ifade etmektedir; bk. İzzet Hasan Efendi, Ziyânâme, s. 116.

38 İzzet Hasan Efendi, ordunun Konya'da beş gün kaldığını belirtmektedir; bk. İzzet Hasan Efendi, Ziyânâme, s. 129, 131.

39 İzzet Hasan Efendi, ordunun Hama'da on iki gün kadar ikamet ettiğini kaydetmektedir; bk. İzzet Hasan Efendi, Ziyânâme, s. 140.

efâli müzdâd ve vülât hazerâtına hurûc-ı itâ'at ü inkyâd ve bu âna kadar ehâli-i Şâm'a eylediği zulm ü te'addisi ehâli-i beldenin bâ'is-i izzîrâb-ı hâlleri olmağın, derhâl hâk-i pây-i keyâ-âsâr-ı hazret-i Serdâr-ı 'âli-tebâra rû-mâl ve merkûmun harekât-ı nâ-hemvâresini izhâr ve 'azîm-i tezallûm-i hâl eylemeleri ile bâ'is-i zuhûr-ı gazab-ı hazret-i Sadr-ı 'âli olmakdan nâşî, merkûm Ebû Hamza'yı hayme-gâh-ı devletlerine da'vet ve vâfir 'itâb-ı hakîmâne ile hitâbdan sonra, merkûm derkâr olduğu etvâr-ı nâ-sezâsının zemân-ı kalilde şe'ametin görüp, mine'd-dünyâ ve'l-âhire evkât-ı hayâti<sup>40</sup> zulm ü te'addiyle güzâr ve 'âkîbet 'alef-i şemşîr-î âteş-bâr oldu.

### Hareket-i Ordu-yi hümâyûn

Şâm-ı şerîf de müddet-i ikâmet elli beş güne<sup>41</sup> bâliğ ü reside ve levâzim-ı mühimmât-ı seferiyye itmâm ü tekâmile peyveste olup, fîmâ-bâ'd mahall-i [13b] merkûmdan savb-ı me'mûra 'azîmet lazimeden idügine binâ'en, Ordu-yi hümâyûn belde-i merkûmdan 'azîmet ve cünbiş-i harekete kiyâm olunup, meymenet-bahş-ı menâzil ü merâhil olarak Muzayrib nâm mahalle vusûl ve andan <e>Remle nâm menzile nûzûl ve andan Yafa<ya> Kal'ası'na hareket ve Ordu-yi hümâyûn meks olundu. Ve andan dahi 'azîmet olunup, 'Ariş Kal'ası'na bir sâ'at mesâfede nasb-ı hiyâm olundu.

### Nasb-ı Ser'asker Mustafa Paşa be-Kal'a-i 'Ariş

Hâlâ esîr-i küffâr olan 'Ariş Kal'ası'nın bi'-inâyetillâh feth ü teshîrine sa'y ü iklâm olunmak musammem olmağla, Otâk-ı hazret-i Sadr-ı 'âli'de mün'âkid olan meclis-i müşâverenin cümle hayr-hâhân-ı devlet ve sadâkat-kârân-ı Saltanat ittifâkıyla neticesinde Serdâr-ı ekrem hazretleri ile Ordu-yi hümâyûn mahallinde ikâmeti müstasveb olup, el-hâletü hâzîhî teshîr-i kal'a-i mezkûr içün<sup>42</sup> vüzerâ' i 'izâmdan bir Vezir-i sâhib-tedbir Ser'asker nasb buyurulmak lâzime-i vakt ü hâlden idügine binâ'en, cenâb-ı Sadr-ı 'âli'nin hem-'inân-ı mûrâfekatları olan Vezir-i şecâ'at-şî'âr Degirmencî Mustafa Paşa hazretlerinin Ser'asker nasb buyurulması dahi müstasveb ü asveb olmakdan nâşî, fi-nefsi'l-emr müşârun ileyh hazretlerinin idâre-i emr-i hatîr-i Sipeh-sâlârî'de miknet ü kudreti mertebe-i yakîne mevsûl ve hidemât-ı Devlet-i 'âliyye'de 'alâ-mâ-yenbagî bezl-i makdûn ideceği melhûz-ı hazret-i [14a] Sadr-ı 'âli ve me'mûl-i cenâb-ı Sadâret-penâhî olmağın, Ser'askerlik Rütbesi'yle tekrîm ve zîmâm-ı umûr-ı 'askerî kabza-i himmetine teslim ve teşrifat-ı hümâyûn olan sevb-i semmûr-i fâyizu's-sûrûr ilbâsiyla tefhîm ve beş bin mikdâri 'asâkir-i nusrat-karîn ma'iyyetine ta'yîn buyuruldu. Mûşârun ileyh hazretleri rûz u şeb hâb u râhatî harâm ve Ordu-yi hümâyûn'da beş gün meks ü ârâm ve levâzim-ı seferiyyeyi itmâm eylediklerinden sonra, andan 'azîmet ve kal'a-i 'Ariş'e nîf sâ'at mesâfede ikâmet ve ceng ü harbe hâzır u âmâde oldular.

40 Bu kelimedenden sonra gelen "ile ki (ك) (ل)" kelimelerinin üzeri siyah mûrekkeple çizilmiştir.

41 İzzet Hasan Efendi, ordunun Şâm'da kırk sekiz gün boyunca kaldığını (27 Ra - 16 Ca 1214 / 29 Ağustos - 16 Ekim 1799) ifade etmektedir; bk. İzzet Hasan Efendi, Ziyânâme, s. 141, 154.

42 Bu kelimedenden sonra gelen "hem-'inân-ı mûrâfekatları olan (هـ) (مـ)" kelimelerinin üzeri siyah mûrekkeple çizilmiştir.

### Şürû'-ı muhârebe-i zafer-nişân

Bu ahbâr-ı dehşet-ásâr, ma'lûm-ı küffâr-ı hâk-sâr olmazdan akdem taraf-ı İslâmiyân'dan lisân-ı hâl ile ya'nî "Ey küffâr! Bi-tevfikullâhi'l-Meliki'l-Müte'âl sizleri cânib-i nîrâna ırsâl eyleyeceğimiz ihbâr olsun" deyû tekellüm makâmında ellî 'aded top-ı dehşet-nişân küffâra şerâre-feşân olup, gürûh gürûh melâ'ini cânib-i nîrâna göndürdü. Melâ'ın-ı hâsirin dahi kal'ann etrâfını toplar ile tesdîd ve kendülere takviyet ü istihkâm vermeleriyle, müşârun ileyh Mustafa Paşa dahi ordusunun cevânbâb-ı erba'asımı top ve humparalar ile kemâl üzere metânet verüp, ma'iyyetinde mevcûd olan guzât-ı şîr-nihâd ile küffârm' üzerine hûcûm ve birkac sâ'at mikdâri ceng ü cidâl ve harb ü kitâl olundukdan sonra, imdad-ı Hayru'n-nâsırın ve teveccûhât-ı Pâdişâh-ı [14b] rûy-ı zemîn ile melâ'ının katî vâfîri helâk ve şemşîr-i âb-dâr-ı guzâtdan rehbürde-i bi'sel-l-karâr ve bi-hadd ü şûmâri cerîhan fûtâde-i hufra-i bevâr olmalaryla, lillâhi'l-hamdü ve'l-minne 'asker-ı İslâm mansûran ve muzafferan ganâ'im-ı mevfûre ile mukaddem oldukları mahalle 'avdet ve küffâr-ı hâk-sâr dahi münhezimen ve me'yûsen kal'aya firâr eylediler.

Düşmen-i dîn-i mübîn cümle birbirleriyle ittihâd ve ertesi yevm kal'adan hurûc eylediklerinde, cünûd-i muvahhidin üzerine hûcûm u iktihâm ve mukâbele vü müdâfa'alarına gayûrâne hareket ve kemâl-i hâhîs ü rağbet ile sîne-i pûr-kîne-i a'dâya havâle-i esinme-i kahr u mezelle etmekde bezl-i makdûr ve sa'y-i bi-kusûr ve mütevekkilen 'allâhî Te'âlâ müfâdîma ittikâlen on bin tûfeng ve iki yüz pâre top endâhâte olundukda, lillâhi'l-hamdü ve'l-minne katî vâfir melâ'ın husrân-encâm-ı tenkil ü i'dâm olundugundan mâ'adâ, bakıyyetü's-sûyûf olanları dahi yine kal'aya firâr eylediklerinde, 'asker-ı İslâm dahi cevânbîni ihsâr ve bu minvâl üzere on sâ'at imrâr olundukda, cânib-i İslâmiyân'dan yek-pâre "Allâh! Allâh!" ile toplara âteş verildikde, sadây-ı top u tûfeng ve na'ra-i gûlbâng âsumâna erüp, küffâr başına cihân teng oldu. 'Asâkir-ı İslâm kal'a üzerine hûcûm u iktihâm eylediklerinde, düşmen-i dîn hûcûm-ı mücâhidîne tâb-âver olmayup, cibiliyyetleri olan hîleye derkâr ve: "Asâkir-ı İslâm'a kalmasun" deyû zîr-ı zemîn-i kal'ada külliyyetlü bârût-ı siyâh pinhân, [15a] kendüleri dahi Kâhire-i Mısır'a doğru bâd-bân-gûşây-ı idbâr ü husrân oldular.

Çünkü Ser'asker-i zafer-simât nâ'il-i fütûhât oldular. Beş yüz mikdâri 'asâkir-i mansûre derûn-ı kal'aya muhâfiz ta'yîn ve zât-ı nusrat-âyâtları 'avn-i Hudâvendigâr ile mansûran ve muzafferan Ordu-yi hûmâyûn'a<ya> teşrif buyuracakları gûş-zed-i hazret-i Sadr-ı âlî oldukda, mahsûsan alay tertîb ve ber-mu'tâd u kadim kapu halkını ve Dergâh-ı mu'allâ yenicilerini istikbâle ırsâl buyurdular. Müşârun ileyh hazretleri dahi Ordu-yi hûmâyûn'a ma'nûn alay ile duhûl ve Otâk-ı hazret-i Âsafîye şeref-vusûl ve dâmen-bûs-i meymenet-me'nûslarıyla müstes'ad oldukda, taraf-ı Serdâr-ı ekremî'den dûş-i gayret-pûş-i müşârun ileyhe semmûr-i mûrisü's-sûrûr ilbâsiyla ikrâm ve ser-i hamîyyet-gûsterlerine sorguc-ı murassa' vaz'ıyla tetmîm-i merâsim ü ihtirâm ve beyne'l-akräñ mûftehr u ser-efrâz buyurdular. Feth olunan kal'a-i mezkûrun muhâfazası ve münhedim olan mahallerin ta'mîr ü termîmi için 'azîmetini fermân buyurmalarıyla, müşârun ileyh dahi ol yevm Ordu-yi hûmâyûn'da meks ü ârâm ve ertesi yevm bâ-emr-i 'âlî ma'iyyetine me'mûr olan 'asâkir-ı İslâm ile 'Ariş Kal'ası'na vardular.

### Zuhûr-ı ihrâk-ı 'azîm ve şehâdet-i Ser'asker Mustafa Paşa

Ser'asker-i zafer-gûster hazretleri emr-i muhâfazaya kiyâm ve bezl-i tâb ü tûvân ve ol eyyâm-ı şehâdet-encâmda gâziyân-ı mağfiret-encâm kal'a-i mezkûrun derûn-ı sûrûnda geşt ü gûzâr eyler iken, Arnavud kabilesinden iki şahis küffârin bârût-ı siyâh pinhân eyledikleri mahalde ba'zı eşyâ üzerine birbirleriyle muhârebeye âgâz eylediklerinde, bi-hikmetillâhi Te'âlâ âteş-i [15b] tûfeng zîr-ı hâk-i zemînde meknûn olan bârût-ı siyâha sirâyet eylemegin, cûyûş-i müslimîn içine bir mertebe dağdaña-i 'uzmâ târî ve âteş-i 'azîm müstevlî oldu ki, heme-ân şiddet-i darb-ı nârdan zemin ü zemân harekete geldi. Ol rûz-i dehşet-endûzda bi't-takdir-i cenâb-ı Rabbü'l-Kadir ve bâ-fehvây-ı hakîkat-îhtivây-ı "Küllü nefsin zâ'i'katü'l-me'vet"<sup>43</sup> Mustafa Paşa hazretleri, bir mikdâr cûyûş-i müslimîn ile ser-menâzil-i şehâdetê vâsil oldular, rahmetüllâhi Te'âlâ 'aleyhim ecma'în<sup>44</sup>. Bu ahvâli-i dehşet-ásâr ve ahbâr-ı mûris-i melâl vâsil-ı Ordu-yi hûmâyûn ve mesmû'-i hazret-i Serdâr-ı gayret-medâr oldukda, 'âmmâ-i mû'minîne keder hâsil oldu.

### Meşveret-i erkân-ı Saltanat

Bi-takdirillâhi Te'âlâ etrâf-ı memâlik-i İslâmiyye'de istilâ'-i a'dâ'-i din teferruka-bahş-ı sabr u karâr-ı müslimîn olup, bi-'inâyetillâhi Te'âlâ ittifâk-ı ârây-ı erkân-ı devlet ve a'yân-ı Saltanat birle Ordu-yi hûmâyûn-ı zafer-makrûnun 'azîmetin tasvîb ü tasmîm buyurdular.

### Âmeden-i Elçi-i Franç be-taleb-i sulh u salâh

Ordu-yi hûmâyûn'un 'azîmetinin musammem olduğu düşmen-i dînin ma'lûmları oldukda, sulh u salâh niyâzını mübeyyin gönderdükleri elçileri 'ubûdiyyet-nâmelerini teslim ve re'islerinin recâalarını bu gûne takrir eylediler ki: "Bu âna kadar tarafeyinden vukû'-yâfî olan 'adâvet ü muhârebâti hâtrîdan ihrâc ve bundan böyle 'akd-i musâlahaya mübâseret eyleyelim. [...] gûnû<sup>45</sup> Mîsr-ı Kâhire'ye nîsf sâ'at mesâfeye teşrif buyurun. Bizler mecmû' 'asâkirimiz ile belde-i [16a] merkûmdan hurûc ve miftâh-ı beldeyi ba'de't-teslim vatanlarımıza doğru rû-be-râh oluruz" deyû hile-âmîz kelimâtlar

43 كُلُّ نَفِسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ نَمَّ = Her can ölümü tadacaktır" anlamına gelen cümle, "النَّبِيُّ تَرْجُمُونَ = Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz" (Kur'an, Ankebütt, XXIX/57) ayetinin baş tarafından iktibâsla kaydedilmiştir.

44 رَحْمَتُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ أَعْجُمٌ = Allah'ın (c.c.) rahmet ve mağfireti (şehitlerden) hepsinin üzerine olsun" anlamına gelen Arapça bir dua cümlesiidir.

45 Müellif Fransızlar'ın silahlarını ve Kâhire'yi teslim etmemi taahhüt ettikleri tarih kısmını boş bırakmıştır. Tarihçi Vâsîf'in kaydettiğine göre, Fransız Generalı Kleber ile 28 Ş 1214 (25 Ocak 1800) tarihinde yapılan anlaşmanın besinci maddesine göre, Fransız kuvvetleri anlaşmanın tasdikinden mümkünse kırk, mümkün olmazsa kırk beş gün içerisinde Kahire'yi teslim etmemi tâhît etmiştir. Bu karar üzerine anlaşmadan imzalanmasından sonra Osmanlı ordusu 17 L 1214'de (14 Mart 1800) Ariş'ten harekete ederek 24 L 1214 (21 Mart 1800) tarihinde Kâhire yakınılarına gelmiştir ki, bu da anlaşmanın imzalanmasından kırk sekiz gün sonra ordunun harekete geçtiğini ve ellî beş gün sonra da Kâhire yakınılarına geldiğini göstermektedir (Sarıkaya, Ahmed Vâsîf Efendi..., s. 425-431, 435). Müellifin Fransız Elçisi'nin ifadesinden hareketle işaret etmek istediği; fakat gûnûn net olarak belirtmediği bu tarihin, anlaşmanın besinci maddesinde yer alan kararı ifade ediyor olması kuvvetle muhemedildir.

takririnden sonra, erkân-ı devlete kanâ'at-ı külli hâsil olup, düşmen-i dînîn hileyeye sâlik olacakların melhûz-ı havâss u 'avâm olmamağla, ricâl-ı devletden ba'zârları mâ-beyne tevassut ve Serdâr-ı ekrem hazretlerini husûs-ı mezkûrda rizâ-dâde eylemeleriyle, elçi-ı mesfûr 'avdet ve çâsârlarına tefhîm-i hâl ve 'asâkir-i menhûselerine ve âlât-ı harb ü darbalarına takviyet ü istihkâm verdiler.

#### 'Azîmet-i Ordu-yi hümâyûn

Ordu-yi hümâyûn'da mevcûd olan top ve humpara ve cebehâne ve mühimmât-ı sa'ire Yafa Kal'ası'na nakl ü irsâl olunup, Ordu-yi hümâyûn Kal'a-i 'Arîş câniibinden 'azîmet ve hile-i kûffârdan kesb-i emniyyet birle Kâhire-i Mısır'ın nîsf sâ'at mesâfesinde ikâmet olundu.

#### Vukû'-ı hile-i kûffâr ve 'avdet-i Ordu-yi hümâyûn

Bi-hikmetillâhi Te'âlâ 'asker-i İslâm kûffâr-ı hâk-sârîn hileyeye derkâr olacaklarından haber-dâr olamayup, melâ'îm-i hâsîrin kal'adan hurûc ve 'asker-i İslâm'a karîb olduklarında, 'an-asl mecbûl oldukları tabî'at ve mefsedet-i tinetleri muktezâsi[nca] hile vü hud'aların izhâr birle ilerlûde mevcûd olan 'asâkir-i İslâm üzerine hûcûm ve on binden mütecâviz tûfeng ve âlât-ı harb ü cenglerine yek-fetilden âtes eylediklerinde, derhâl Kethudây-ı hazret-i Sadr-ı 'âlî a'zam-ı ricâl-ı Devlet-i 'aliyye'den celâdetlü 'Osmân Efendi beş bin mikdâri yeniçeriyân-ı dilâverân ile [16b] düşmen-i dîn-i mübîn üzerine hûcûm ve ceng ü cidâl ve harb ü kitâl eyleyerek, Ordu-yi hümâyûn'dan teb'id eylediklerinde, cümle ricâl ü kibâr, husûsan Serdâr-ı 'âlî-tebâr, giriftâr-ı âtes-ı âlâm ü ekâdâr olup, lihyelerine eşk revâن ü seyelâna başlayarak, [misra]:

Olacak oldu hemân, çâre ne şimdiden sonra<sup>46</sup>

Ordu-yi hümâyûn ile ma'an Yafa Kal'ası'na doğru 'azîmet ve Kethudây-ı mûmâleyh dahi me'mûr-ı ma'iyyetleri bulunan 'asâkir-i İslâm ile kûffâr-ı hâk-sâr üzerine hûcûm ve ceng ü harb eylererek, derûn-ı Mîsr-ı Kâhire'ye duhûl ve bir tarafın zabit ve altmış gün mikdâri mukâtele ve bî-nihâye muhârebeden sonra, yine Ordu-yi hümâyûn'a doğru 'azîmet ü 'avdet eylediler.

#### Irsâl-i telhis-i Sadr-ı 'âlî ve vürûd-ı hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn

Serdâr-ı ekrem-i kaviyyü'l-iktidâr hazretleri derûn-ı Yafa'ya duhûl ve bir mikdâr 'asker-i İslâm dahi esnâ'-i râhda helâk ü maktûl ve bi-takdirillâhi Te'âlâ galebe-i düşmen-i dînden nâşî, Ordu-yi hümâyûn'un Yafa Kal'ası'na vusûl u duhûlunu Rikâb-ı kâ-yâb-ı Mülükâne'ye 'arz u telhis olunmağla, manzûr-ı hazret-i Şehînşâh-ı şevket-penâh oldukda, envâ'-ı nevâzîş ü tesliyeti mütezammîn hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn irsâl buyurdular.

46 Bu misra'nın yer aldığı şiirin tamamı için bk. Nedim, *Nedim Dîvânu*, s. 36-38.

#### Süret-i hatt-ı hümâyûn

"Sen ki, Vezir-i a'zam'im ve Serdâr-ı ekrem'im el-Hâc Yûsuf Ziyâ Paşa'sın. Taraf-ı Şâhâne'me takdim eyledigin telhîsimiz vâsil ve mezâyâsına ittilâ'-ı Şehriyârâne'm hâsil oldu. Öteden berü [ahdi] bozmak-bozulmak [17a] olagelmiştir. Andan bir dürlü mükedder ü müte'ellim olmaniza rizâ'-i Pâdişâhâne'm yokdur. Ber-kadem-i akdem Ordu-yi hümâyûn'uma gereği gibi takviyet ü istihkâm ve 'asâkir-i deryâ-hurûş ile a'dâyî bed-li'âm üzerine bi-'avnihi Sübâhânehû ve Te'âlâ ve mütevekkilen 'alellâhi'l-Meliki'l-A'lâ hûcûm u iktihâm ve feth u teshîr-i iklim-i Kâhire-i Mîsr'a kemâl mertebe sa'y ü ikdâm eyleyesin. Ve sizler ki, vüzerâ'-i 'izâmlarım ve mîr-i mîrân-ı kirâmlarım ve Ordu-yi hümâyûn'umda mevcûd sadâkat-kârân-ı Devlet'im ve erkân-ı Saltanat'ımsınız. Hâlâ Vezir-i a'zam-ı sütûde-sîret ve Serdâr-ı ekrem-i me'âli-mankibet, nâzim-ı menâzimü'l-ümem, mükemmîl-i nâmûs-ı Saltanatü'l-uzmâ ve mürettib-i merâtib-i Hilâfetü'l-kûbrâ, Vekil-i mutlak-ı kaviyyü'l-himem el-Hâc Yûsuf Ziyâ Paşa edâmellâhü Te'âlâ iclâlehû ve zâ'afe bi't-te'yîdi iktidârehû ve ikbâlehû<sup>47</sup> ma'iyyetine müceddeden ta'yîn olunmuşsunuz. Egerci bu sene dahi iklim-i Mîsr kabza-i a'dâdan istirdâd olunmaz ise, seyf-i Şâhâne'm kimîna girmeyecegi cümlenizin ma'lûmları oldukda, kûffâr-ı düzah-karârdan ahz-i intikâma bâ'inâyet-i Perverdigâri bezl-i nakdiyye-i iktidâr ve sa'y ü gayret-i bî-şûmâr eyleyesiniz. Cenâb-ı Hayru'n-nâsîrîn nusratlar ihsân eyleye, âmin!" temme.

İşbu hatt-ı hümâyûn-ı mülâtefet-makrûn şeref-bahş-ı vusûl oldukda ve Otâk-ı hazret-i Âsâfi'de kırâ'at olundukda, cümle ricâl ü kibâr ve 'asâkir-i nusrat-medâr sem'an ve tâ'aten kelâmîni gûyân eylediler.

#### İsti'câl-i mühimmât-ı seferiyye

Ordu-yi hümâyûn'un Yafa Kal'ası'na 'avdetinde esnâ'-i râhda [17b] mühimmât-ı vesîre telef olunmağın, şeref-sudûr eden hatt-ı hümâyûn mücебince el-hâletü hâzihî düşmen-i dîn üzerine 'azîmet lâzîme-i vakt ü hâlden idügîne mebnî, mühimmâtın isti'câli bâbında hâlâ rikâb-ı hümâyûn Kâ'im-makâmi Paşa hazretlerine tahrîrât-ı Sadr-ı 'âlî irsâl buyuruldu.

#### Âmeden-i Donanma-yi hümâyûn

Mühimmâtın isti'câlini hâvî irsâl kilnan tahrîrât-ı Sadr-ı 'âlî mücебince Âsitâne-i 'aliyye'den iki yüz pâre tekne zuhûru ve Kapudân-ı deryâ, dâmâd-ı Şehriyârî Hüseyin Paşa hazretlerinin Îskenderiyye taraflarına vusûlü haberi Ordu-yi hümâyûn'a vâsil oldukda, Serdâr-ı ekrem-i kâm-kâr hazretleri müşârun ileyhin Ordu-yi hümâyûn'a da'vetlerini müş'ir emir-nâme-i 'aliyye irsâl buyurdular. Leđe'l-vusûl müşârun ileyh dahi olduğu mahâden hareket ve derûn-ı Yafa'ya duhûl ve Otâk-ı hazret-i Âsâfi'ye vusûl ve dâmen-bûs-i devletleriyle müşerref oldukdan sonra, vüzerâ'-i 'izâmdan Mehmed Paşa'yi müşârun ileyhin ma'iyyetine ta'yîn ve 'umûmen Donanma-yi hümâyûn

47 = آدَمُ اللهُ تَعَالَى إِخْلَالُهُ وَضَاعَفَ بِالثَّبَيْرَادِ أَفْتَأْرَادِهِ وَأَفْلَالَهُ = Allah (c.c.) onun gücünü daim kilsin ve onun iktidârını ve ikbâlini kuvvetlendirmek suretiyle çoğaltınsın" anlamına gelen Arapça bir dua cümlesi.

ile 'azimet ve bi-'avnihi Te'álâ Dimyet [دَمْبَت = Dimyât] ve İskenderiyeye kal'alarının feth u teshirine me'mûr buyurmalarıyla, müşârun ileyh Hüseyin Paşa cânib-i bahrdan ve Mehmed Paşa tarafı berrden İskenderiyeye üzerine lenger-endâz ve muhâsaraya derkâr oldular. On gün mikdâri ceng ü cidâl olundukdan sonra, lillâhi'l-hamdü ve'l-minne feth u teshir eylediler. Andan Dimyet Kal'ası üzerine varup, dört yevm mikdâri muhârebe olundukda, derûmunda mevcûd olan kûffâr-ı hâk-sâr mukâvemetden me'yûs olup. **[18a]** firâr ve 'avn-i 'inâyet-i Melik-i Allâm ile kal'a-i mezkûr müceddeden râcî-i hükm-i Sultân-ı enâm oldu.

### **İrsâl-i telhîs-i Sadr-ı âlî**

Bu hengâm-ı nusrat-encâmda Mısır seferinde derkâr-ı maslahat-girdâr, Serdâr-ı şecâ'at-medâr hazretleri tarafından düşmen-i din ile vukû' bulan muhârebâti hâvi ve Mısır-ı Kâhire üzerine 'azimet olunacağını muhtevî bir kit'a telhis ırsâl buyuruldu.

### **'Azîmet-i Ordu-yi hümâyûn**

Ordu-yi hümâyûn'da mevcûd vüzerây-ı 'izâm ve Mîr-i mîrân-ı kirâm ve bi'l-cümle ricâl-i devlet ve sadâkat-kârân-ı Saltanat, Otâk-ı hazret-i Âsafî'de 'akd-i encümen-i meşveret olunup, bu sene-i mübârekede dahi iklim-i Kâhire-i Mısır'ı kabza-i düşmen-i dînden istihrâc olunmaz ise, nîzâm-ı Devlet-i 'aliyye'ye muhîll bir ma'nâ olacağî bedidâr olmağın, bu kâr-ı düşvârin kemâ fi'l-evvel râbitâ-i nîzâm bulması husûsunu istişâre eylediklerinde, Ordu-yi hümâyûn'un 'azîmetin tasmîm buyurdular. Vüzerâ'-i 'izâmdan [...] Paşa<sup>48</sup> ma'iyetine beş bin mikdâri 'asker ta'yîn ve Filbis Kal'ası fethine ırsâl ve bir mikdâr 'asker dahi Salîhiyye Kal'ası üzerine göndürdüler. Ve Ordu-yi hümâyûn dahi Yafa Kal'ası'ndan 'azimet ve tayy-i merâhil ve kat'-i menâzil eyleyerek, Mîr-i Kâhire'nin üç merhale bu'du olan menzilde ikâmet olundu. Kal'aların fethine me'mûr buyurulan vüzerâ'-i 'izâm hazerâtları cünûd-i muvahhidin ile Salîhiyye ve Filbis kal'aları üzerine varup, bî-pâyân ceng ü cidâl **[18b]** ve harb ü kitâl eylediklerinden sonra, kal'a-i mezbûrları feth u teshîr ve bin mikdâri melâ'in-i hâsîrîni tu'me-i şemşîr eylediler.

Bâ'de'l-feth Vezîr-i müşârun ileyhimâ hazerâtları mansûran ve muzafferan Ordu-yi hümâyûn'a mülâkî olduklarında, Serdâr-ı ekrem hazretleri müşârun ileyhimâyi da'vet ve mezîd-i tevkîr ü iltifâti mütezammin semmûr kûrkler ihsân ve zerrîn sorgular in'am buyurdular.

### **İrsâl-i telhîs-i Serdâr-ı ekrem**

Mesgûl-i maslahat-dârgîr, Vezîr-i hucest-egebîr-i Âsaf-nazîr el-Hâc Yûsuf Ziyâ Paşa hazretleri tarafından Salîhiyye ve Filbis ve İskenderiyeye ve Dimyet kal'alarının

48 Müellifin isimlerini tespit edemediği bu Paşa, Vezîr Mehmed Paşa olup, Belbis ve Salîhiyye'nin fethine Serasker tayin edilmiş ve Mîr-i mîrân'dan Tâhir Paşa da Çarhaci nasb olummuştur. Bu iki paşa ordunun önünden giderek önce Salîhiyye sonra da Belbis'i fethetmişlerdir (Sarıkaya, Ahmed Vâsîf Efendi..., s. 555-557).

feth u teshiri tebşirini hâvi Rikâb-ı kamer-tâb-ı Mülükâne'ye bir kit'a telhis 'arz ı takdim buyuruldu.

### **Vürûd-i şemşîr ve semmûr ve hatt-ı hümâyûn-ı mücîbi's-sürûr**

Cenâb-ı Pâdişâh-ı 'âlem-penâh, Şehriyâr-ı bâ-intibâh eyyedehüllâhü Te'álâ ve ekbâhu<sup>49</sup> tarafından Mısır seferinde Serdâr-ı ekrem-i bûlend-iktidâr hazretlerine mezîd-i tevkîr u iclâl için hâssa kûrklerinden serâsere kablu semmûr ve bir 'aded mücevher ü murassa' hançer ve bir kabza şemşîr-i 'adüvv-tedmîr ve envâ'-i nevâzî ü iltifâti mütezammin hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ırsâl buyuruldu.

### **İnhizâm-ı sefâyin-i düşmen-i din**

Kapudân-ı Şehriyârî, dâmâd-ı mûkerrem Hüseyin Paşa hazretleri Donanma-ı hümâyûn ile rûy-i deryâda olan sefâ'in-i kûffâr üzerine hûcûm ve on sâ'at mikdâri ceng ü cidâl olundukda, 'avn ü 'inâyet-i Hudâvend-i lá-yezâl ile 'asâkir-i İslâm mazhar-ı zafer-i Perverdigâr olup, tarafı kûffârdan on sefine **[19a]** esîr ve úc sefine dahi harîk bi'n-nâr ve bakiyyetü's-süyûfu dahi iskelyiyeye firâr eylediklerinde, Kapudân-ı müşârun ileyh vukû' bulan fütûhâti cânib-i Serdâr-ı ekremî'ye 'arz u i'lâm eylediler.

### **Zuhûr-ı elçi-i düşmen-i din be-Ordu-yi hümâyûn**

Düşmen-i din tarafından sulh u salâh niyâzını hâvi gönderdükleri elçi-i sefir, çehre-sâyi-i hazret-i Sadâret-masîr oldukda, bundan akdem derkâr oldukları hud'a vü hîyânetleri tab'-ı Devlet-i 'aliyye'den mensî olmayup, bu defâ dahi niyâzları hile vü hud'a mebnî olduğu melhûz-ı tab'-ı erkân-ı devlet olmağın ve ôteden berü Francelü hiyel ü hîyânet ile meeblî ve sulh u salâhda kâzib oldukları mülâbesiyle, elçi-i mesfûra bu minvâl üzere cevâb buyurdular ki: "Kal'a-i Mîsîr'ı sizin teslîm eylemenize ihtiyâcımız olmayup, bi'inâyettâlihî Te'álâ cümlenizi tu'me-i tiğ-i âb-dâr eyleyerek, sâye-i Şehînşâhî'de yed-i menhûsunuzdan halâs eyleriz". Bu misillü hakîmâne 'itâbdan sonra, elçi-i mesfûri me'yûsen 'avdet etdirdiler. Elçi-i mesfûr dahi ahvâli çasârlarına bildirüp, 'asâkir-i İslâm'ın, üzerlerine 'azimet eyleyeceğin tefhim eyledükde, edevât-ı cenglerine takviyete kiyâm üzere oldular.

### **'Azîmet-i Ordu-yi hümâyûn**

Serdâr-ı ekrem hazretleri Ordu-yi hümâyûn olduğu mahalde mûhimmâtu harb ü darbî tertîb ü itmâm ve ictimâ'-ı 'âmme-i 'asâkir-i İslâm eylediklerinden sonra, **[19b]** tayy-i tûmâr-ı hatt-ı tirhâl ile mahallî merkûmdan 'azîmet ve müste'înen billâhi Te'álâ 'adü-yi din üzerine hareket ve 'asâkir-i deryâ-hurûş ile Kâhire-i Mîsîr'ın nîf sâ'at kurbü mahalde lenger-endâz-ı ikâmet ve nasb-ı hiyâm u kiyâm olunup, Serdâr-ı ekrem-i celîlü'l-mikdâr kemâl-i 'izz-i vekâr ile nasb olunan Otâk-ı mu'allâ-tâk-ı Âsafâne'lerine nûzûl buyurdukdan sonra, on bin mikdâri dilâverân-ı guzâtdân

49 آئُنَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ = Allah (c.c.) onu (ve onun saltanatını) ebedî kilsin" anlamına gelen Arapça bir dua cümlesi dir.

Şâm Kapusu muhâfazasına ve muhâsarasına ta'yîn ve kusûr 'asâkir-i nusrat-medâr ile kal'a-i merkûmenin cevânih-i erba'asını muhâsaraya bezl-i tâb ü tûvân eylediler. Ertesi [yevm] ittifâk-ı ârâyı havâss u 'avâm ile ceng ü harbe mübâşeret olunup, her biri ellişer vakıyye gülle atar üç yüz pâre top ve bi-nihâye humpara ve sa'ir âlât-ı harb ü darbî hâzır u âmâde birle, ertesi yevm taraf-ı İslâmiyân'dan külliyyetlü top ve humparaya yek-fetilden âteş verildükde, şiddet-i darbindan zemîn ü zemân harekete geldi. Gâziyân-ı dilâverân müste'inen billâh ferdâsı yevm kati vâfir endâhîte-i top u tûfeng birle iki binden mütecâviz kâfîri helâk eylediler. Bi-'avnillâhi Te'âlâ bu sâl-i nusrat-me'âlde her kangi kal'aya kemend-endâz-ı intikâm oldular ise, zûr-bâzû-yi şecâ'atle kabza-i tasarrufa getürdikleri melâ'în-i bed-âyînin kulüb-i hâiflîlerine vesile-i ru'b u hîrâs olup, kasd-i hûcûm ile âmâde olan [20a] cûm[û]d-i muvahhidinin cünbiş ü celâdetlerin gördüklerinde, dil-i mer'ûblarından tâkat ü mukâvemet meslûb olup, livâ'-i ceng ü harb yerine ra'yet-i istimân va'z ve zemzeme-i "el-Âmân"ı cânib-i âsumâna ref eylediler. Cenâb-ı Serdâr-ı ekremî tarafından istimânlarına kat'â i'tibâr olunmayup, ol rûz-i dehşet-endûzda beş yüz dâne âteş yağıdırıldı. Ve niçe küffârin rûh-ı mekrûhları cânib-i nîrâna göndürdü. Kırk binden mütecâviz melâ'în-i bed-âyîn ordu üzerine hücûm dâ'iyesiyle kal'adan hurûc eylediklerinde, Ordu-yi hümâyûn cânibinden üzerlerine 'asker ta'yîn olunmak lazımeden olup, Arnavud 'asâkirine teklîf olundukda: "Ulûfemizin bekâyâsi cânib-i mîrîden teslim olunmaz ise gidemeziz" deyû kat'î cevâb ve huzûr-ı Sadr-ı 'âli'ye varup gulûvv eylemeleriyle, Serdâr-ı ekrem-i kâm-kâr bizzât kendüleri ceng ü harbe mübâderet[el] niyyet eyleyüp, Otâk-ı 'âli'lerinden hurûc ve gâziyâna kalb-i kuvvet ü teslyet verdiler.

Bundan akdem küffâr-ı hâk-sâr 'asâkir-i İslâm'ı aldatup<sup>50</sup>, ba'dehû derkâr oldukları hiyel ü seytanetlerinden nâşî, Serdâr-ı ekrem-i kâm-kâr istimânlarına kat'â i'tibâr buyurmayup, mekr ü keyd-i a'dâdan cünûd-i muvahhidini cenâb-ı Kibriyâ'ya isti'âze ve ba'de-ez-edâ'-i hâcet-i salât, Sipehsâlär-ı dil-âgâh kalben ve kâliben i'mâl-i enâmil-i esfâr ve müteveccih-i cenâb-ı Perverdigâr olup, eşk-i çeşm-nisârlarıyla gülgün-sâz-ı [20b] seccâde vü niyâz oldukdan sonra, dîdeleri giryân ve lihyelerine eşk revâن ü seyelâna başlayarak, esb-i nâz-ı güster-endâm ve pâkîze-hirâma süvâr ve derûn-ı sadâkat-meşhûnlarda misâl-i nûr-ı sâti' leme'ân eden ihlâs-ı diyânet-i hıtsâs muktezası[nca] şemşîr-i 'adüvv-tedmîrin destine alup, dilîrân-ı guzâtm kafalarında durup: "Sizleri görelim. Metânet ü celâdet eyleyelim. Vakit gayret ve zemân fursatdır. Dünyâda ihrâz-ı nâm u şân ve gazâ vü cihâd ve 'ukbâda kesb-i derecât ü istis'âd edecek zemân-ı sa'y ü gayretdir" deyerek rû'esây-ı 'askere ve âhâd-ı leşkere takviyet ü teşviķa kiyâm birle cevâhir-i matbu'u'z-zevâhir-i rûşd ü sedâd ve 'ulûvv-i himmet-i Hudâ-dâd'ı temâm-ı mahallinde ibrâza ibtidâr ve Devlet-i 'aliyye-i dâ'imü's-satvetin kuvvet-i kâhire ve şevket-i bâhiresin kemâ-hüve-hakkîhî i'lân ü izhâr zîmnâda mahkeme-i kûbrâda isbât-ı vücûd-i dirâyet-i zât ve ityân-ı şühûd-i kiyâset-simât ile 'asâkir-i İslâm'a kavlen ve fi'en bâ'is-i gayret ve mâlen ve bedenen mûcîb-i şecâ'at olacak harekât-ı 'âkîlâne ve tedâbir-i 'âlem-pesend-i Âsafâne'ye muvaffak ve sine-i pûr-sekînesin kât kât dûrû'-ı hamîyyet ü gayret ile pûr ü memlû olduğu beyne'l-'asâkir zâhir ü muhakkak olduğundan, 'asâkir-i İslâm dahi kavüyyü'l-kalb oldular. Müdâfa'a-i düşmen-i dînde pâ-ber-cây-ı sebât ü temkîn olan gâziyân-ı muvahhidin ve

50 Metinde bu kelime "aldayup (الدايوب)" şeklinde kaydedilmiştir.

dilâverân-ı mücâhidin-i cüyûşân u hurûşân bir uğûrdan "Allâh! Allâh!" nidây-ı mehibâsalârıyla velvele-bahşây-ı [21a] zemîn ü zemân olarak, na'ra-i cân-gûdâz-ı dâr-gîr ve zemzeme-i salât ü tekbîr, gulgûle-i gûlbâng-ı Muhammed'i ve uğûr-ı din-i mübinde kesb-i şehâdet ve gazâ maksadı ile yek-fetilden üzerlerine on binden mütecâvîz tûfeng-i ra'd-âhengin dâneleri âteş-efşân ve fâsila verilmeyüp, nesâ'im-i nusrat cânib-i İslâmiyân'da vezân olduğu "Nasrun minâllâhi ve fethun karîb"<sup>51</sup> gûş-i hûs-i gâziyân-ı meded-resân oldukda, cümle 'asâkir-i nusrat-nîşân mütevekkilen 'alellâhi'l-Meliki'l-Mennân ve müste'inen billâhi'l-'Azizi'r-Rahmân "Neccânâ mine'l-kavmî'z-zâlimîn"<sup>52</sup> iktibâsimi vird-i zebân ederek, Şâm Kapusu'n hedm ve andan sell-i seyf ile a'dâ-i bed-fercâm üzerine 'azamet-i tekbir, gûlbâng-ı tehlîl ile şirâne vü merdâne hûcûm u iktihâmlarında, 'avn ü 'inâyet-i Melik-i Allâm ile leşker-i a'dâ pâ-mâl ve sadme-i nikâyet ü nekâl olup, sît u sadây-ı ceng-âverân ve hây [u] hûy-ı erbâb-ı tuğyân ve âvâze-i tabl-ı nefîr ve şâ'sâ-i şemşîr [ü] tîr, sâ'ika-i top u tûfeng-i ra'd-âheng ve na'ra-i ehl-i ceng bir mertebeeye vardi ki, zemîn ü zemân lerzân olup, [mîsra']:

Sanasın kopdu ol yerde kiyâmet

Ve'l-hâsil bu ceng ü savâş iştidâdından heft-âsumânda dîde-gûşây-ı seyr ü temâşâ olan melâ'ike-i Rahmân ve ervâh-ı şühâdâ-i fihâm "Yensûrkümü'r-Rahmân ve 'aleyküm 'avnü'r-Rahmân"<sup>53</sup> du'âlarına kiyâm üzere olmalarıyla, bi-hamdi'llâhi Te'âlâ kûffâra bir mertebe kılıç çalındı ki, ilâ-yevmi'l-kiyâm nakş-ı kitâbe-i rûzgâr oldu. On beş bin kadar [21b] melâ'în-i düzah-karar tu'me-i şemşîr-i âb-dâr ve niçeleri mecrûh ve bakiyyetü's-süyûf olanları dahi İngîrûs Re'isi'nin recâ vü ilticâlarına binâ'en, cümle-i top ve mühimmât ve eslihaların ahz birel Kapudân-ı deryâ Hüseyin Paşa hazretlerine teslim ve sefâyinlere nakl olunup, münhezimen ve me'yûsen diyâr-ı nekbet-medârlarına doğru bâd-bân-gûşây-ı husrân ü idbâr oldular, "îlâ cehenneme ve bi'se'-masûr"<sup>54</sup>.

Cenâb-ı Serdâr-ı ekrem-i celilü'l-mikdâr fütûhâtın 'akîbinde secede-i teşekküre ibtidâr ve envâ'-i hamd ü senâ eylediler. Ma'lûm-i 'âlemiyân ve müstâgnûn 'ani'l-beyândır ki, ol Vekil-i mutlak-ı 'âli-himem, velîyyü'n-nî'am-ı 'âlem, bâ'is-i âsâyış-ı ümem ve Sadr-ı sudûr-ı ekrem hazretlerinin fi-sebilîllâhi Te'âlâ bâdî olduğu gazâ vü cihâd ve uğûr-ı hümâyûn-ı meymenet-makrûn-ı hazret-i Tâcdâri'de ihlâs-ı derûn-ı sadâkat-i hıtsâs ve harekât-ı sâdikâne ve tedâbir-i 'âlem-pesend-i Âsafâne'stile vûcûda gelan fütûhât ü gazavâtın misli mesbûk değildir. [beyt]:

51 اُخْرَى تَعْبُدُهُمْ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَقُلْجُونْ قَرِبَ = Yardım Allah'tandır" anlamına gelen bu cümle, "Seveceğiniz başka bir şey dahası var: Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Münîmleri (bunlarla) müjdele" (Kur'an, Saff, LXI/13) ayetinin orta kısmından alınmıştır.

52 فَإِذَا اشْتَوَتِ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى النَّلْكِ قُلِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَجْنِبُنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ = (Ey Nûh!) Sen, yanındakilerle birlikte gemicî yerleştiginde: "Bizi zalîmler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun'de" (Kur'an, Mû'mînûn, XXIII/28) ayetinin orta kısmından iktibâsla kaydedilmiştir.

53 يَنْهَاكُمُ الرَّحْمَنُ وَغَالِكُمْ عَوْنَ الرَّؤْخَنِ = Yardımcınız Rahmân olsun. Rahmân olan Allah'ın (c.c.) yardım sizin üzerinde olsun" anlamına gelen Arapça bir dua cümlesidir.

54 إِلَى جَهَنَّمَ وَقُبْشُ الْمُبَرِّ = (Onlar) cehenneme (gideceklerdir) ve o gidilecek yer ne de kötüdür!" anlamına gelen bu cümle, "Ve tâbîneğüm Jâhennüm ve bîşîn mûbir" = Onların varacağı yer cehennemdir. O gidilecek yer ne de kötüdür!" (Kur'an, Tevbe, IX/73; Tâhirîm, LXVI/9) ayetlerinden mülhem olarak kaydedilmiştir.

'Arşa ás şimdengerü tiğ-i Süreyyâ-cevher'i  
Bir gazâ etdin ki, memnûn eyledin Peygamber'i<sup>55</sup>

mazmûnu Memâlik-i mahrûse'de gûş-zed-i müslimine şöyle nidây-i besâret sadâ erişdi ki, [mîsra']:

'Aziz ola, 'azizen Ümm-i <ve> dünyâ'yı du'â aldı

Bu ni'âm-i celilinin teşekkürü zîmnâda cümle havâss u 'avâm ve nîsvân ü sibyân, ez-dil ü cân du'ây-i hazret-i Zillullâhi ve senâ'-i cenâb-i Sadâret-penâhi'ye muvâzabet ü meşgûl [oldular].

#### **İksây-i semmûr be-erkân-1 devlet**

İşbu fütûhât-1 'azîm[e]den sonra, cümle ricâl-i Devlet-i 'âliyye [22a] ve erkân-1 Saltanat-1 seniyye ve rü'esây-i tavâyif-i 'askeriyye Otâk-1 hazret-i Âsaf'ye varup "Mübârek bâd-1 gazâ" dediler. Serdâr-1 ekrem-i kâm-kâr hazretleri dahi 'âlâ-merâtibihim semmûr kürkler ve hil'atler iksâ ve sorguclar ve bahşîsler in'âmyyla ikrâm buyurduklarından sonra, ber-mu'tâd-1 kadim alay-i 'uzmâ ve ihtişâm-1 bî-hetmâ ile derün-1 kal'aya teşrif ve ümerâdan Murâd Beg'in hânesinde meks ü ârâm ve kal'anın münhedi olan mahallerinin ta'mîr ü termîmini fermân buyurdular.

#### **Irsâl-i telhîs-1 Serdâr-1 ekrem**

Bu hengâm-1 nusrat-encâmda bâ-'avn ü 'inâyet-i Melik-i 'Allâm 'adû-yi din-i mübinden gereği gibi ahz ü intikâm ve belde-i Mısır feth u teshîr ve müyesser-i dest-i İslâm olduğu peyâm-1 meserret-irtisâmını hâvî tebsîr-nâme-i Sadr-1 'âli ile hâlâ Kethudây-i bevvâbin-i hazret-i Sadâret-penâhî sa'âdetlü Sibgâtullâh Efendi<sup>56</sup>, bâ-sûr'at ü isti'âl Rikâb-1 kâm-yâb-1 Mülükâne'ye irsâl buyurulmağın, mûmâ ileyh Der-i devlet-medâr'a vâsil ve Kâ'im-makâm 'Abdüllâh Paşa bundan akdem 'azl olmağın, hâlâ Rikâb-1 hümâyûn Kâ'im-makâm'ı Bekir Paşa hazretleriyle<sup>57</sup> ve andan Dârû's-sâ'âdeti ş-

55 Müellifin kaydettiği bu beyit Nefî'ye ait olup, Sultân II. Osmân'a yazılmış methiyenin iki farklı beyittinde yer alan misraların bir araya getirilmesi suretiyle kaydedilmiştir. Nefî'ye ait bu kasidenin tamamı için bk. Ömer Nefî, *Nefî Divânı*, haz. Metin Akkuş, Ankara 1993, s. 90-94.

56 Müellif burada verdiği bilgilide isimleri karıştırılmıştır. Zira Mısır'ın fethine dair mûjdeyi Sadrazam'ın değil, Kaptan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa'nın Kapı Kethudası Selîm Sâbit Efendi İstanbul'a ulaştırmış (25 C 1216 / 2 Kasım 1801) ve huzura kabul edildikten sonra kendisine çeşitli hediyeler verilmiştir (Sarıkaya, Ahmed Vâsîf Efendi..., s. 598). Sibgâtullah Ağa ise Bonapart'ın Mısır'dan kaçmasından sonra Kleber ile yapılan anlaşmanın tasdiknâmesini İstanbul'a (Ramazân 1214 / Ocak - Şubat 1800) götürmüştür (Sarıkaya, Ahmed Vâsîf Efendi..., s. 425; İzzet Hasan Efendi, *Ziyâname*, s. 165).

57 Daha önce geçen bir başlıkta da (**Hareket-i Sadr-1 'âli ve Ordu-1 hümâyûn be-sahrây-1 Haydar-paşa**) zikrettigimiz üzere müellifimiz bu iki zatın görevlerini birbirine karıştırmuştur. Zira Sadâret Kaymakamlığı'na önce Ebûbekir Paşa tayin edilmiş, daha sonra azledilerek yerine Abdüllâh Paşa getirilmiştir. Abdüllâh Paşa vefat edinceye kadar da (2 L 1216/ 5 Şubat 1802) bu görevini devam ettirmiştir, vefatından sonra yerine vezirlik payesiyle Divân-1

şerife Ağası hazretleriyle görüşüp, takdim-i mâ-vaka' eylediklerinden sonra, taraf-1 Şehriyâr-1'den huzûr-1 hümâyûn-1 Şâhâne'ye matlûb buyurulmağın, icrây-1 emr-i merâsim-i zemîn-bûsi edâsından sonra, vukû'-yâfte olan fütûhâtı 'alâ-mâ-hüve'l-vâki' cenâb-1 Şehriyâr-1 gerdûn-vekâr hazretlerine tebsîr ve telhîs-1 hazret-i Sadr-1 'âliyi takdim [22b] eyledikde, muhât-1 'ilm-i 'âlem-ârây-1 Mülükâne buyurulmağın ve fevkâ'l-'gâye mahzûziyyet-i Şâhâne hâsil olmağın, mûmâ ileyh hakkında eltâf-1 Şehînsâhî lem'a-rîz olup, karîha-i sabîha-i hümâyûndan Silahşörlük in'âm ve der-'akab bâ-pâye-i Mîr-âhûrî-i safîr-i Ser-bevvâbin-i Dergâh-1 'âli'lîk ihsân birle beyne'l-akrân müftehrî u mübâhî buyuruldu.

#### **Tenbîh-i Donanma-1 hümâyûn**

Taraf-1 cenâb-1 Şehriyâr-1'den yedi gün donanma olunmasına fermân sâdir ve Memâlik-i mahrûse-i Pâdişâhî'de 'azîm donanmalar olundu.

#### **Irsâl-i hatt-1 hümâyûn-1 şevket-makrûn ve teşrifât-1 hümâyûn**

Zât-i kadim-i selâtin-1 'Osmânî ve tavr-1 müstedim-i übehhet-karîn-i Sâhib-kirânî üzere fazl-1 cenâb-1 Melikü'l-Müte'âl ile müceddeden Memâlik-i 'inde'l-mesâlik-i Pâdişâhî'ye idhâl kilnân Mîsr-i Kâhire'nin tebrik ü tehnîye-i fethi zîmnâda du'ây-i hayr-1 icâbet-makrûn-1 hazret-i Şehriyâr-1 şefkat-nûmûnu hâvî bir kit'a hatt-1 hümâyûn-1 'inâyet-makrûn-1 Tâcdârî ile Serdâr-1 ekrem hazretlerinin hem-'inân-1 mûrâfeatları olan vûzerây-1 'izâm hazerâti ve sâ'ir me'mûr-1 ma'iyyetleri olan Ocak ağaları ve bî'l-cümle erkân ve ricâl ve hacegân ve 'umûmen rü'esâ ve zâbitân ve şecâ'atları zâhir olan efrâd-1 'asâkir-i nusrat-akrân mazhar-1 telettûfât-1 Şâhâne ve melhûz-1 'ayn-1 'inâyet-i Pâdişâhâne kilnâmağla, 'avâtif-1 celile-i Şâhâne ve 'avârif-i behîyye-i cemile-i Husrevâne'den mücevher ve sim ü zer [23a] çelengler ve semmûrun ve hil'atler ile hâlâ Rikâb-1 hümâyûn'da mevcûd olan Sibgâtullâh Efendi<sup>58</sup>, Orduyi nusrat-makrûn'a vusûl bulmakdan nâşî, Serdâr-1 ekrem-i 'âli-mikdâr hazretleri dahi cümleyi Otâk-1 zer-nitâk-1 Hidîvâne'lerine da'vet ve hatt-1 hümâyûn-1 mülâfatet-makrûn-1 Şehînsâhî ve teşrifât-1 mevhebet-nûmûn-1 Cihân-penâhî'yi hutuvât-1 iclâl ü ta'zîm ile istikbâl ü telsîm buyurduklarından sonra, feth ve kirâ'at birle fehvây-1 besâret-ihtivâsı herkese i'lân ü işâ'at olunup, ba'dehû ibtidâ kendülere tahsîs kilnân mücevher ve zerrîn sorgucu ârâyîş-i kûşe-i destâr ve semmûr kürkü zîver-i dûş-i iftihâr ve mücevher zer-hançeri bâ'is-i mübâhât edinüp, tahsil-i nisâb u kâm-râni eylediler.

Vûzerây-1 'izâm ve erkân ve a'yân ve sâ'irlerden her birilerine dahi 'âlâ-merâtibihim şân ü menziletlerine göre semmûr kürkler ve çelengler ihsâniyla dûş u ru'ûşların pürzib ü zîver ve du'ây-i Pâdişâhî'yi cümleye ezber etdirdiler.

58 Müellif buradaki ismi yanlış kaydetmiş gözükmemektedir. Zira İstanbul'dan gönderilen hediyeleri Mirahur-1 Evvel Şemseddin Beyefendi orduya ulaştırmıştır (Sarıkaya, Ahmed Vâsîf Efendi..., s. 592; İzzet Hasan Efendi, *Ziyâname*, s. 229).

### Süret-i hatt-i hümâyún

"Sen ki, Vezir-i a'zam'ım ve Serdár-i ekrem'ım, düstür-i mükerrem ü mu'azzam Gâzi el-Hâc Yûsuf Ziyâ Paşa'sın. Ve siz ki, vüzerây-i 'izâm ve Mîr-i mîrân-i kirâm ve Dergâh-i mu'allâ yenicilerlerisiniz. Ve siz ki, sipâh ve silahdârân ve cebeci ve topcu ocakları ağaları<sup>59</sup> ve ocaklar kethudâları ve zâbitân ve sâ'ir dîn-i mübîn uğruna iş görmüş ve niçe niçe gazâ vü cihâdda bulunup, [23b] zahmet ü meşakkat çekmiş emekdâr ve ihtiyârları ve 'umûmen guzât-i muvahhidinin sagîr u kebîrleri ki, sizsiniz. Cümlenizi selâm-i selâmet-encâm- Mülükâne'm ile taltif eylediğimizden sonra, bu evân-ı yûmn-iştîmâlde bi-'inâyettîlhî'l-Meliki'l-Mennân Kal'a-i Kâhire-i Mısır'ın bend-i kemend-i teshîr olup, kûffâr-i dûzah-karâra envâ'-ı hızlân ile dil-hâh-i hümâyûnum üzere 'ukûbet olunduğu haberi Rikâb-i hümâyûn'u meserret-bahş oldu, dergâh-i Vâhibû'l-âtâyâ'ya envâ'-ı hamd ü senâ kılınmışdır. Fe-hamden sümme hamden, bu fütûhât-i celîle tab'ima ferah-bahş ve zîhn-i latîfîme meserret-nâkş olmuşdur. Cenâb-ı Hâlik-ı lâ-yezâlden tazarru' u niyâz olunur ki, niçe niçe fütûhât-i celîle vûcûda gelüp, dâ'imâ kûffâr-i hâk-sâr, hufra-i nâr olmakdan hâli olmayıalar. Sana ve ol sefer-i zafer-eserde ugûr-i din [fü] devletimde taşa yaslanup ve tobraka döşenüp, gâzî ve mücâhidîn kullarının vazî' u şerîfîne ve sagîr u kebîrine nân u nî'metim helâl olsun. Yüzünüz âk olsun. Temâm-ı dil-hâh-i hümâyûnum üzere gayret ü hamîyet eylediniz. Cümleniz du'a'-i eser-i Husrevâne'me mazhar düşdünüz. Cân ve baş ile ugûr-i hümâyûnumda çalışan kullarım hakkında 'inâyet ü ihsânum mebzûldur. Hâliyâ 'avâtîf-i 'aliyye-i Mülükâne'mden seni üç murassa' sorguc ve bir 'aded mücevher zer-hançer ve hâssa kürklerimden bir ferve-i semmûr ırsâliyle teşrif buyurdum. Cenâb-ı Hudâvend-i lâ-yezâl dâ'imâ düşmen-i dîn-i bed-âyîni [24a] tu'me-i şemşîr-i âb-dâr olmakdan hâli eylemeye, âmîn!" temme.

### 'Azîmet-i Ordu-yi hümâyûn

Ordu-yi hümâyûn-ı nusrat-makrûnum müddet-i ikâmeti sekiz aya bâliğ ü reside ve belde-i merkûmun her bir umûr u husûsu itmâm ü tekâmile peyveste ve hîn-i muhârebede münhedim olan mahalleri ta'mîr ü tetmîm ve bu evânda Ordu-yi hümâyûn'un Der-'aliyye'ye 'azîmetini mütezammîn hatt-i hümâyûn-ı meymenet-makrûn şeref-sudûr eylemeğin, Serdár-i ekrem-i bûlend-iktidâr derûn-ı Mısır'a Mehmed Paşa'yi Vâli nasb ve etrafı kilâ'lara mîr-i mîrânlar ta'yîn buyurulması, emr-i muhâfazada kiyâm üzere oldular. Bâ-fermûde-i hazret-i Sadîr-i 'âli, ma'nûn u mutantan alay tertîb olunup, bîl-'izzi vel-ihtişâm derûn-ı beldeden 'azîmet ve cümbîş-i harekete kiyâm ve meymenet-bahş-ı menâzil ü merâhil olarak Âkr>zâb Kubbesi nâm mahalle ve andan Filbiş'e ve andan Sâlihiyye'ye ve andan 'Arîş'e ve andan Kazze [سج = Gazze] nâm mahalle ve andan Remle'ye ve andan Cîsr-i Ya'kûb'a ve andan Muzayrib'e ve andan Şâm-ı şerîfe nasb-ı hiyâm olundu. Çend-rûz ikâmetden sonra, Kutayfe nâm menzile ve andan Meğâra'ya ve andan Hamâ'ya, andan Halebû's-şehbâ'ya teşrif buyuruldu. Ve andan 'Aylîn'ntâb'a ve Malatya'ya nasb-ı otâk olundu. Andan dahi 'azîmet ü hareket olunup, kat'-ı menâzil ve tayy-i merâhil eyleyerek ve esnây-ı râhda beytütet olunarak, Âsitâne-i 'aliyye'ye üç sâ'at mesâfede ikâmet olundu.

59 Bu kelimeye ek olarak yazılmış olan "-siniz (سُكُن)" ibaresinin üzeri siyah mürekkeple çizilmiştir.

### Vürûd-i Silahdâr-ı Şehriyârî

[24b] Serdár-i ekrem-i Âsaf-şiyem hazretlerinin mahall-i merkûma teşrifleri muhât-ı 'ilm-i 'âlem-ârây-ı Şehînşâhî oldu, hûş-âmedi zîmmînâ semmûr-ı fâ'izû's-sûrûr ile Silahdâr Ağa hazretleri ırsâl buyurulmağın, mûmâ ileyh hazretleri ve Kethudây-ı Mehdi-ı 'ulyâ olan Ağa-yı muhterem hazretleri ve ricâl-i devletden ba'zîlari Ordu-yi hümâyûn'a vâsil oldular. Ertesi yevm Üsküdâr'a kemâl-i fer u haşmet ile teşrif ve cümlâ erkân-ı devlet ve a'yân-ı Saltanat ve Şeyhulislâm semâhatlî Efendi ve sâ'ir 'ulemâ'-i 'izâm ve müderrisin-i kirâm istikbâl-i Serdár-i ekrem-ı 'âli-makâm için anda mevcûd olmalarıyla, müşârun ileyhim hazerâtlarıyla görüşüllüp, ol yevm anda istirâhat ve 'azîm ziyyâfet olundukdan sonra, ferdâsi gün ma'nûn u mutantan alay-ı 'uzmâ ve ihtişâm-ı bi-hemtâ ile bî'l-yûmni ve'l-ikbâl etrâf-ı râhda saff-bestî selâm olan tâ'ife-i yenicîriyân ve cebecîyân ve sâ'ir temâşâ'yâna rifât-bahş-i selâm olarak, dâr-ı şevket-medâr-ı Husrevâne'ye sâye-endâz-ı iclâl oldular. Ber-mu'tâd-ı kadim huzûr-ı lâmî'u'n-nûr-ı Şâhâne'ye rû-mâl eylediklerinde, cenâb-ı Zill-i İlâh-i Pâdişâh-ı 'âlem-penâh hazretleri Serdár-i ekrem'lerinin rizây-ı Şâhâne'lerine mutâbık ve dil-hâh-i hümâyûnlarına muvâfîk harekât-ı Âsafâne'lerinden nâşî, izhâr-ı memnûniyyet veibrâz-ı mahzûziyyet eyleyerek, envâ'-ı nevâzîş ü ikrâm ve mezîd-i tevkîr ü iltîfat u ihtiârâm birle dûş-i hamîyyet-pûş-i Hidîvâne'lerine [25a] bir ferve-i a'lâ semmûr iksâ ve mücevher hançer ve murassa' sorguc ihsâniyla merâsimi itmâmdan sonra, Sadîr'a'zam-ı 'ulîvîvü'l-himem hazretleri dahi du'ây-ı devlet-i Pâdişâhî'yi vird-i zebân ederek, Bâb-ı 'âli'den Serây-ı Asafâne'lerine teşrif ve rûzân ü şebân lâzîme-i 'uhde-i 'aliyyeleri olan ru'yet-i umûr-ı 'ibâdullâha kiyâm ve in[ti]zâm-ı Memâlik-i mahrûse-i Pâdişâhî'ye bezl-i nakdiyye-i himmet ve sa'y ü dikkat ü ihtiâm oldular.

Ol Vezir-i a'zam-ı<sup>60</sup> kerîmû's-şiyem ve ol Vekil-i mutlak-ı 'âli-himem Gâzi el-Hâc Yûsuf Ziyâ Paşa hazretlerinin Rütbe-i Vezâret-i 'uzmâ ve mesned-i Sadâret-i kûbrâ'ya teşriflerinden elâ-yevminâ-hâzâ istîmâl buyurdukları mûhr-i şerîflerinin sec'-i latîfi olan "Şeved Yûsuf 'Azîz-i Mîsr-i dâreyî"<sup>61</sup> mazmûn-ı mülâtafet-nûmûnu hâsiye-perdâz-ı nûsha-i ma'delet, dîbâce-i dîvân-ı râsîhû'l-erkân-ı şefekat, ser-levha-i kânûn-nâme-i re'fet, künûz-ı gencîne-i iclâl ü devlet, gevher-i girân-mâye-i sîrk u merhamet olan zât-ı nâdiretü's-sifât-ı Hidîvâne'lerinde meşhûd olup, tevkîf-i ni'me'r-refik-ı Perverdigâri ve bâ-himmet-i 'aliyye-i hazret-i Cihândârî, iklim-i Mîsr'i zu'lmet-i kûfrden rehâ ve cenâb-ı Nebî Yûsuf-âsâ 'Azîz-i Mîsr olup, 'âmme-i mü'minî[n]e ziyâ verdi. Cümle havâss u 'avâm ve sibyân ü nîsvân ol 'Azîz-i Mîsr'i dâr-ı 'ukbâda dahi mu'azzze ve gâzîler hakkında mev'ûd olan ucûr-ı cezîleye nâ'il u mazhar olmaları da'avâtına müdâvemet ü muvâzabet üzere oldular.

[25b] Hemân cenâb-ı Terâtib-bahşây-ı eczây-ı ecsâm-ı mevcûdât ve Terâkîb-fermây-ı 'anâsîr-ı mahlûkât celle şântûhû<sup>62</sup> Devlet-i ebed-peyvend-i 'Osmâniyân, a'nî Halîfe-i Yezdân-ı 'adl-iktirân ve Süleymân-zemân, Veliyyü'-ni'am-i 'âlem, Mâlik-i rikâbû'l-

60 Bu kelimedenden sonra gelen "kerem (كرم)" kelimesinin üzeri siyah mürekkeple çizilmiştir.

61 شود پوسف عزیز مصطفی دارین = Yusuf (Ziya Paşa) iki dünyannın Mîsr'ının azizi olur" anlamına gelen Farsça bir cümledir.

62 جل شأنه = Onun şanlı yüce olsun" anlamına gelen Arapça bir senâ cümlesi dir.

ümem efendimiz hazretlerini serir-i şevket-masır-i Şâhâne'de ber-karâr u ber-devâm ve fîmâ-bâ'd dahi küffâr-ı hâk-sâr üzerine mansûr u muzaffer ve dâ'imâ a'dâ' ve bed-hâhların makhûr u müdemmer ve ugûr-ı hümâyûn-ı meymenet-makrûnlarında ez-dil ü cân sâha-i riyâz-ı şekâiyik-sitân ve gazâ vû cihâda isâle-i zûlâl-i rûh u revân etmeden tersân olmayup, Hakk-ı ni'am-i veliyyi-i ni'meti tezkâr ederek, hamîyyet-i sâdikâne ve şecâ'at-i dilirâne izhâr eden kutb-ı dâ'ire-i Vezâret-i 'uzmâ ve şems-i tâbân-ı Vekâlet-i kûbrâ ve teşrif-sâz-ı makâm-ı Sadâret-i 'ulyâ, Sadr-ı 'âli-cenâb, düstûr-i me'âli-nisâb, devletlü, 'inâyettü Gâzî el-Hâc Yûsuf Ziyâ Paşa yesserallâhü mâ-yûrid ve mâ-yeşâ<sup>63</sup> hazretlerinin kelime-i tâmm-e-i terkîb-i hilm ü hikem ve hulâsa-i 'ulyây-i cûd ü kerem ve gevher-yekâtây-i lutf ü himem olan vûcûd-ı mes'ûd-ı 'âlem-sûd-ı mûrûvvet-endûd-ı Âsafâne'lerin hatâ vu hatardan masûn ve sâye-i hemâ-vâye-i dâverânelerin 'âmme-i bilâd u 'ibâd ve be-tahsîs bu serhad-nişîn Bende'leri üzerinde devâma makrûn ve bed-hâh u bed-endişânlarm ber-bâdi vû harâb u perişâniye mevsûl eyleye, âmîn! [26a]

**[Nazm]**

Fe-hamden sümme hamden 'âlemi zevk u safâ aldı  
 Halâ'ik-1 cümle-deste sübha-i hamd ü senâ aldı  
 Çeküp dâmen-i zelihâyi sadâretden binüp rahşé  
 Melâ'ikler semâda pây-ı rahşîndan sadâ aldı  
 Semiyy-i hazret-i Yûsuf Peyâmber Sadria'zam kim  
 Kuşandı tiğ-i gayret-destine tîr-i vegâ aldı  
 Çûn aldı Mısır'ı küffârin yedinden, cümle mü'minden  
 Mesâcid-i himem, me'âbid-i hângehlerde du'a aldı  
 Esîr iken me'âbid hâssaten ol Câmi'-i Ezher  
 'Aceb tedbir ile "Ahsente" bi-ribh u ginâ aldı  
 Îmâm-ı Şâfiî'nin merkadın küffâr destinden  
 Vezir-i şîr-i bi-zencir bâ-izn-i Hudâ aldı  
 Halâs etdi esîrden gürûh-i ehl-i İslâm'  
 Mâcid koymadı küffârda ber-vefk-ı rizâ aldı  
 Zebânîler yedinde koyma yâ Rabb dâr-ı 'ukbâda  
 Çû dûnyâ kâmîn ber-vefk-ı me'mûl ü recâ aldı  
 Tazarru'lâ çû mecdi eylemişdi bu murâd içün  
 Dû-dest-i berdâste-i dergâh-ı 'arş u kibriyâ aldı  
**[26b]Beşâretle gelüp çifti tâtârin dedi târihin**  
**'Azîz ola 'azîzân Ümm-i dûnyâ'yı Ziyâ aldı**  
 (عَزِيزٌ أَوْلَهُ عَزِيزًا إِمَّا دُنْيَايِي ضَبَا آلَدِي)

Sene 1216

63 نَسْرٌ لِلَّهِ مَا يُرِيدُ وَمَا يَشَاءُ = Allah (c.c.) (onun) dilediği ve arzu ettiği şeylere ulaşmasını kolaylaştırırsın" anlamına gelen Arapça bir dua cümlesiidir.

Ketebehü'l-Fakîr ile'l-Ganiyyi'l-Kadîr, müsevvedûn ve mübeyyeyezun in-makâle-i celîyye [bi-kalemi] 'Abd-i nâçîz Mehmed Emin eş-şehîr bi-Karahân-zâde hâmiden lillâhi Te'âlâ ve salliyen 'alâ-nebiyyihî Muhâmmed ve âlihî ve sahbîhi ve dâ'iyen ile'd-Devleti'l-'aliyyeti ve vüzerâ'ihi ve vükelâ'ihi

Târih-i tesvid  
 Sene  
 1217

Târih-i tebyîz  
 Sene  
 1219

Târih li-ketbihâ  
 Sene  
 1221

Sevvedtû hâzîhi'n-nûshate 'alâ mâ-semi'tü mine's-sikât

**Kaynakça****Arşiv Kayıtları ve Yazma Eserler**

- BOA, AE, SSLM.III, nr. 24664; HH, nr. 6547-A, 6788.  
 TSMA, nr. E. 5478/1.
- Arif Mehmed Efendi, *Fetih-nâme-i Garrâ bâ-Tevârîh-i Ra' nâ*, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine Kitaplığı, nr. 1438.
- Ebubekir Celâleddin Efendi, *Mısır Fethine Dair Ebcedli Târihler*, Milli Kütüphane, nr. 06 Hk 3171.
- Enderûni, Osmân Vâsif, *Mısır ve İskenderiyye ve Hicâz'ın Fethi Tevârîhi*, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY, nr. 5501.
- Gazânâme-i Gâzi el-Hac Ahmed Paşa*, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi, nr. 4910; Milli Kütüphane, nr. 06 Hk 881.
- Halil Nûri, *Târih*, Süleymaniye Kütüphanesi, Aşır Efendi, nr. 239.
- Mehmed Emin Karahân-zâde, *Târihçe*, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY, nr. 6114.
- Mustafa Behcet Efendi, *Târih-i Mısır (Mazharu't-Takdis bi-Zevâli Devleti'l-Fransis Tercemesi)*, Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi, nr. 1351; İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY, nr. 19, 2448, 2452, 6034, 9628; Süleymaniye Kütüphanesi, Reşîd Efendi, nr. 646. [Bazı nüshalarda Mütercim Âsim'in ismi geçmektede de, bu eserin Behcet Efendi'ye ait olduğu tespit edilmiştir]
- Mustafa Resmî, *Vak' a-nâme-i Mısır*, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, İbnülein Kıtaphığı, nr. 2697.
- Mütercim Ahmed Âsim Efendi, *Târih*, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY, nr. 6018 [I. Bölüm].
- es-Şîhâbi, Haydâr, *Kıssatü Ahmed Paşa el-Cezzâr*, Bayerische Staatsbibliothek (Münih), Cod. Arab, nr. 428; Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, nr. 2393; Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi, nr. 3365.

**Basma Eserler ve Akademik Çalışmalar**

- el-Aclûnî, İsmail b. Muhammed, *Keşfû'l-Hâfâ ve Mûzilû'l-İlbâs*, II, haz. Ahmed el-Halebî el-Attâr, Beirut 1352.
- Afyoncu, Erhan, *Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi*, İstanbul 2013.
- Ahmed Cevdet Paşa, *Târih*, VI-VII, İstanbul 1309.
- Albânî, Muhammed Nâsiruddîn, *Sûlsileti'l-Ehâdîsi'z-Zâ'îfeti ve'l-Mevzû'a*, I, Riyâd 1412/1992.
- Arthur Goldschmidt, *Biographical Dictionary of Modern Egypt*, Colarado 2000.
- Ayalon, David, "The Historian al-Jabarti and His Backround" BSOAS, C. XXIII, Londra 1960, s. 217-249.
- Ayyıldız, Kemal, *Mısır'ın 1798'de İşgaline Dair Mükâleme Mazbataları Mecmuası (İnceleme-Metin)*, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2012.
- Babinger, Franz, *Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri*, trc. Coşkun Üçok, Ankara 1992.
- Baer, Gabriel, "Ali Mubarek's Khitat as a Source for the History of Modern Egypt", *Political and Social Change in Modern Egypt: Historical Studies from the Ottoman Conquest to the Unidet Arab Republic*, London 1968, s. 13-27.
- Balic, Smail, *Katalog Der Türkischen Handschriften Der Österreichischen Nationalbibliothek, Neuerwerbungen 1864-1994*, Ankara 2006.

- Blochet, E., *Catalogue des Manuscrits Turcs*, II, Paris 1933.
- Brockelmann, Carl, *Geschichte der Arabischen Litteratur (Zweiter Supplementband)*, II, Brill 1938.
- Bulut, Abdullâh, "Râsîh'in Gemi ve Gemîcîlikle İlgili Bir Tarih Manzumesi", A.Ü. *Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, Sa. 21, Erzurum 2003, s. 73-83.
- Câbî Ömer Efendi, *Câbî Târihi / Târih-i Sultan Selîm-i Sâlis ve Mahmûd-i Sâni Tahâlî ve Tenkîdî Metin*, haz. Mehmet Ali Beyhan, Ankara 2003.
- Can, Dilek, *Cezzar Ahmet Paşa*, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Lisans Bitirme Tezi, İstanbul 1968.
- el-Cebertî, Abdurrahman b. Hasan, 'Acâ'ibü'l-Âsâr fi'l-Terâcîmî ve'l-Ahbâr (A.A. Abdurrahîm neşri), I-IV, Kahire 1997-1998.
- ....., *Mazharu'l-Takdis bi-Zevâli Devleti'l-Fransis*, thk. Abdurrahîm Abdurrahman Abdurrahîm, Kahire 1998.
- Çelik, Yüksel, "Siyaset-Nasihat Literatûmuzde Nadir Bir Tür: Mısır'ın İşgali Üzerine III. Selim'e Sunulan Tesliyet-nâme", *Türk Kültürü İncelemeleri*, Sa. 22, İstanbul 2010, s. 85-126.
- Dânişmend, İsmail Hâmi, *İzahî Osmanlı Tarihi Kronolojisi*, V, İstanbul 1972.
- Deighton, H.S., "Some English Sources for the Study of Modern Egyptian History", *Political and Social Change in Modern Egypt: Historical Studies the Ottoman Conquest to the Unidet Arab Republic*, London 1968, s. 59-67.
- Delîlü'l-Matbû'âtî'l-Msriyye, haz. Ahmed Muhammed Mansûr vdg., Kahire 1975.
- el-Yesû'i, Luyis Şeyhû, el-Âdâbû'l-'Arabiyye fi Karnî't-Tâsi'i 'Aşer, I, Beyrut 1910.
- Erkal, Abdülkadir, "Celâli'nin Mir-i 'Âlem Adlı Mesnevisi", A.Ü. *Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, Sa. 9, s. 65-77.
- Erkan, Mustafa, "Gazavatnâme", DÂA, Ankara 1996, XIII, 439-440.
- Fatin, Davud, *Tezkire-i Hâtimetü'l-Eşâr*, İstanbul 1271.
- Fîhrîsu'l-Mahtûtâ'i'l-Türkiyyeti'l-Osmâniyye, I, Kahire 1987.
- Flügel, Gustav, *Die Arabischen, Persischen, Türkischen, Handsschriften der. k.u.k. Hofbibliothek zu Wien*, II, Wien 1865.
- Ĝazâ-nâme-i Cezzâr Ĝâzî el-Hacî Ahmed Paşa, haz. Osman Koç, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1992.
- Güler, Mustafa, *Cezzar Ahmet Paşa ve Akka Muhasarasi*, İstanbul 2013.
- Haddad, George M., "The Historical Work of Niqula el-Turk 1763-1828", *Journal of the American Oriental Society*, C. 81, No. 3, Connecticut 1961, s. 247-251.
- Halil Merdem Bey, A'yânü'l-Karnî's-Sâlîsi 'Aşer fi'l-Fikri ve's-Siyâseti ve'l-İctîmâ', tdk ve tlk. Adnan Merdem Bey, Beirut 1977.
- Hamedân, Abdülhamid Salih - er-Rebdâvî, Mahmud, "el-Cebertî, Abdurrahman b. Hasan", *Mevsû'atü A'lâmi'l-Ulemâ' ve'l-Üdebâ'i'l-'Arab ve'l-Müslîmîn*, Beyrut 1426/2005, V, 102-104.
- el-Haşşâb, İsmail, *Hulâsâtûn mâ-yûrâd min Ahbâri'l-Emîr Murâd*, thk. Hamza Abdülaziz Bedr - Daniel Crecelius, Kahire 1992.
- İhsanoğlu, Ekmeleddin, "Mehmed Ali Paşa Döneminde Mısır'da Tercüme Hareketi ve Türkçe'nin Yeri", Prof. Dr. Ramazan Şeşen Armağanı, İstanbul 2005, s. 25-50.
- înal, İbnülein Mahmut Kemal, *Son Asır Türk Şairleri*, I, İstanbul 1988.
- înân, Muhammed Abdullah, *Mîsrû'l-İslâmiyye ve Târihu'l-Hitâti'l-Mîsrîyye*, Kahire 1350/1931.
- ....., *Mü'errihû Mîsrî'l-İslâmiyye ve Mesâdirü'l-Târihi'l-Mîsrî*, Kahire 1338/1969.

- İzzet Hasan Efendi, *el-Hamletü'l-Fransiyye 'alâ Misr: Fî Dav'i Mahtütin 'Osmâni, Mahtütâtü Ziyânâme li-Dârendeli*, trc. Cemâl Said Abdülgâni, Kahire 1999.
- ....., *Ziyânâme, Sadrazam Yusuf Ziya Paşa'nın Napolyan'a Karşı Mısır Seferi (1798-1801)*, haz. M. İlkin Erkutun, İstanbul 2009.
- Kalâyî, Mehmed Emin Reffî-i, *Dîvân-i Reffî-i Kalâyî*, İstanbul 1284.
- Kamil Paşa, *Târih-i Siyâsi-i Devlet-i 'Aliyye-i 'Osmâniyye*, İstanbul 1327.
- Karahanoğlu, Müştak Hatîfi – Kirzioğlu, Fahrettin, *Karahanoğlu Aile Tarihçesi ve Karahanoğlu M. Muhtar'in Şîrleri – Kitaplığı*, Erzurum 1986.
- Karatay, Fehmi Ethem, *Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu*, II, İstanbul 1968.
- Kehhâle, Ömer Rıza, *Mu'cemü'l-Mü'ellifîn*, XIII, Beirut ty.
- Kirzioğlu, Fahrettin, "Atatürk Üniversitesi'ne Kitaplari Bağışlananlar", *Atatürk Üniversitesi'nin Kuruluşunun XX. Yıl Armağanı IV. Kitap: Çeşitli Konular*, Erzurum 1978, s. 200-238.
- Levend, Agâh Sırri, *Gazavât-nâmeler ve Mihaloğlu Ali Bey'in Gazavât-nâmesi*, Ankara 1956.
- Maksudoğlu, Mehmet, "Cebertî, Abdurrahman b. Hasan", *DÍA*, İstanbul 1993, VII, 190-191.
- Maurice, Gaudefroy Demombynes, "Gaston Wiet – Nicolas Turc: Chronique d'Égypte 1798-1804, le Caire 1950", *Syria Revue d'Art Oriental et d'Archéologie*, Paris 1951, XXVIII, 149.
- Mehmed Tâhir, Bursali, *Osmânlı Mü'ellifleri*, I-III, İstanbul 1342.
- Mustafa Behcet Efendi, *Târih-i Mısır Terceme-i Behcet Efendi*, İstanbul 1282.
- Mustafa Nûrî Paşa, *Netâyicü'l-Vukû'ât*, haz. Yılmaz Kurt, Ankara 2008.
- Nâcî, Züheyr Muhammed, "eş-Sîhâbi, el-Emîr Haydar b. Ahmed", *Mevsû'âtü A'lâmi'l-Ulemâ ve'l-Üdebatâ'il-'Arab ve'l-Müslimîn*, Beirut 2007, XV, 233-234.
- Nedîm, Ahmed, *Nedîm Dîvânı*, nrş. Hüseyin – Mustafa, İstanbul 1338-1340.
- Nefî, Ömer, *Nefî Divanı*, haz. Metin Akkuş, Ankara 1993.
- Ömer, Ömer Abdülaziz, *Abdurrahmân el-Cebertî ve Nikola et-Tûrk: Dirâse ve Mukârane*, Beirut 1978.
- Reşîd, Ahmed, *Haritalı ve Resimli Mükemmîl Târih-i 'Osmâni*, II, İstanbul 1327.
- Reybaud, Louis, *Histoire L'Expédition Française En Égypte*, I-X, Paris 1830-1836.
- Rûznâme-i Ceride-i Havâdis, Nu. 171-201 (11 M 1282 – 23 S 1282 / 6 Haziran – 18 Temmuz 1865), Nu. 211 (7 Ra 1282 / 31 Temmuz 1865).
- es-Sagâni, Ebû'l-Fezâ'il Hasan b. Muhammed b. Hasan el-Kureşî, *Mevzû'âtü's-Sagâni*, thk. Necm Abdurrahman Halef, Dimaşk 1980.
- Sarı, Nil, "Behcet Mustafa Efendi", *DÍA*, İstanbul 1992, V, 345.
- Sarıkaya, Hüseyin, *Ahmed Vâsıf Efendi ve Mehâsinü'l-Âsâr ve Hakâ'ikü'l-Ahbâr'ı 1209-1219 (1794-1805)*, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 2013.
- Shaw, Stanford J., "Turkish Source-Materials for Egyptian History", *Political and Social Change in Modern Egypt: Historical Studies the Ottoman Conquest to the Unidet Arab Republic*, London 1968, s. 28-48.
- Sûrûrî Osman Efendi, *Dîvân-i Sûrûrî*, Bulak 1255.
- Sütçü, Tevfik, "Türkçe Sözlükçülüklük Tarihinde Mütercim Âsim ve Kamus Tercümesi", *Tarih Okulu Dergisi*, Sa. XVI, İzmir 2013, s. 541-553.
- Şâñî-zâde Mehmed 'Atâ'ullâh Efendi, *Şâñî-zâde Târihi*, I-II, haz. Ziya Yilmazer, İstanbul 2008.

- Şevki, Esseyiid Mehmed, *Gazânâme-i Cezzâr Gâzi el-Hacc Ahmed Paşa*, haz. Faika Jale Özyalçın, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Lisans Bitirme Tezi, İstanbul 1971.
- eş-Sîhâbi, Haydâr, *Târihu'l-Emîr Haydâr eş-Sîhâbi*, haz. Marun Ra'd, I-IV, Beirut 1995.
- eş-Şîyyâl, Cemaleddin, *Târihü'l-Tercemeti fî Mîsr fî 'Ahdi'l-Hamleti'l-Fransiyye*, Kahire 1420/2000.
- Tekindağ, Şehabeddin, "Yeni Kaynak ve Vesikalaların Işığında Banaparte'nin Akkâ Muhâsarası", *Tarih Dergisi*, C. XV, Sa. 20, İstanbul 1965, s. 1-20.
- Tokat Mutasarrîf Haydar, *Târih-i Umûmî (Mîsr Târihi)*, İstanbul 1320.
- et-Tûrkî, Muallim Nicolae, *Histoire de L'expédition des Français en Égypte par Nakoula el-Tûrk*, thk. ve trc. M. Desgranges Ainé, Paris 1839.
- Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, "Başvekâlet Arşivinde Bonapart'ın Akkâ Muhasarasına Dair Bir Vekayiname", *Tarih Semineri Dergisi*, Sa. II, İstanbul 1938, s. 3-31.
- Walsh, Thomas, *Journal of the Late Campaign in Egypt: Including Descriptions of That Country, and of Gibraltar, Minorca, Malta, Marmorice and Macri with an Appendix; Containing Papers and Documents*, London 1803.
- Zirikli, Hayreddin, *el-A'lâm*, III, Beirut 1992.