

FETÖ'nün Kronolojik Analizi*

A Chronological Analysis on the Gulenist Terrorist Organization

Ahmet KELEŞ**

Sayın başkan, değerli meslektaşlarım, sevgili konuklar, hanımefendiler ve be-yefendiler, hepinizi can-u gönülden selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.

Benim ele alacağım konu aslında bugünlerde piyasaya çıkmış olan kitabımda genişçe ele aldığım bir konudur. Kitap, "*FETO'nun Günab Piramidi*"*** olarak yayınlandı. Konuşmama da kitabımın giriş kapağındaki bir paragraftan alıntı yaparak başlamak istiyorum. Çünkü panelimizin üst başlığı; "*Nifak Hareketleri ve Müslümanların Gafleti*"dir. Şu anda karşınızda oturan ve konuşan şahıs, bendeniz, gafleti çeyrek yüz yıl sürmüş bir canlı örneği temsil etmekteyim. Bu gafletimi ve aldanmışlığımı da ifade eden söz konusu paragrafta şöyle demiştim:

"Yıllarca bir mabet inşa ettiğimize inanarak maalesef çağımızın en büyük Firavununa büyük bir piramit inşa etmişiz. Bunu yadırgadığımızı biliyorum. Fakat aldananların sayısına ve mevki-makamlarına bakarsanız aldaticının ne derece büyük bir hilekâr olduğunu daha iyi anlarsınız. İşte bu kitap büyük bir aldanma ve aldatmanın gerçek bir hikâyesidir."

* Bu ve sonraki dört metin 22 Ekim 2017 tarihinde Anadolu İlahiyat Akademisi'nde gerçekleştirilen "Nifak Hareketleri ve Müslümanların Gafleti" konulu panelde sunulan tebliğlerden oluşmaktadır.

** Prof. Dr., Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ahmetkeles@mynet.com

*** Destek Yayın Grup, İstanbul 2016.

Evet, gerçek bir hikâyeden, büyük bir aldanmadan ve aldatmadan söz edeceğim. Öncelikle Gülen haini daha çocukluk yıllarında kendisine büyük bir değer ve misyon biçmiş ve kendisini buna inandırmış daha sonra da benim gibi “*aptalları*” da buna inandırmış büyük bir narsist karakterdir. Latif Erdoğan’ın kaleme aldığı “Küçük Dünyam” kitabında yer alan ve almayan hatıralarında bize daha birkaç yaşında iken geceleri uyanıp; “Emret Ya Rasulallah!” diye seslendiğini kendisine annesinin anlattığını söylerdi. Ayrıca daha askerlik yıllarında tüm geleceği gördüğünü ve kendi hizmetini ve saltanatını da bütün dünyayı yönetmek olarak müşahade ettiğini anlatırdı. Hatta bugün sosyal medyada görüntülü olarak izleyeceğimiz video kaydında bunları kendisi söylüyor. Ben örgütten ayrıldığım yıllarda görüştüğümüz arkadaşlar bana; “Gülen’in amacı nedir? Başbakan olmak mı? Cumhurbaşkanı olmak mı diye sorarlardı. Ben de onlara; “*şu anda Gülen’e ne kadar büyük bir hakaret ettiğimizin farkında değilsiniz*” diye cevap verirdim. Çünkü bu ses kaydında kendisi bu sorulara şöyle cevap veriyor:

“Aptallar... Benim Başbakan veya Cumhurbaşkanı olmak istediğimi zannediyorlar. Bunu kendime yapılmış en büyük hakaret sayarım. Bana binlerce derece tenezzül etmeyi teklif ediyorlar. Ben daha yirmi yaşındayken bu makamlara kimin oturup kimin kalkacağına hesabını yaptım.”

Zaten başından beri bütün hesabı bu milleti ve cennet vatanı ele geçirmek olan bu hainin örgütünü nasıl kurduğuna, nasıl geliştirip bugünlere taşıdığına dönecek olursam konuya şu noktadan başlamam gerekir.

Her şeyden önce Gülen, piramidini Nurcu geleneğin üzerine ve Nurcu manifesto temelinde kurdu. Çünkü Said Nursi gayet net bir şekilde eserlerinde ahir zamanda gelecek olan Mehdi’nin kendisi ve talebeleri olduğunu, ancak mehdîyetin üç farklı dönemde ve üç görevli tarafından temsil edileceğini, bunun en önemli ve birinci dönemini kendisinin ve talebelerinin temsil ettiğini belirtmektedir. Özellikle *Sikke-i Tasdik-i Gaybi* adlı eserinin başında bu hususu genişçe anlatmaktadır. Ben ayrı bir panelde bu konunun sadece Said Nursi ve eserleri bağlamında tartışılmasını da teklif ediyorum.

Yalnız bu noktada altını çizmeliyim ki Gülen hareketini Nurculuktan bağımsız değerlendirmek imkânsız olduğu kadar başta Said Nursi’nin kendisi ve eserleri de hain Gülen’den bir o kadar farklıdır. Çünkü Nurculuk hareketini kendi özgün kaynaklarından hareketle değerlendirdiğimizde, bu hareketin açık veya gizli bir devlet talebinin ve devlette kadrolaşma gibi bir amacının olmadığı görülecektir. Bu noktadan hem Said Nursi’yi hem de eserlerini Gülen’den ve Hareketinden ayırt etmek gerekir diye düşünüyorum. Hain Gülen, her şeyi istismar ettiği gibi Nurcu tabanı da istismar etmiş ve onları Said Nursi’nin Anadolu’nun bağrına attığı tohumları yetiştirmek, büyütüp geliş-

tirmek vaadiyle yanına çekmiş ve hain emellerine hizmetçi yapmıştır. Böylece kronolojik olarak şu tespiti yapabilirim:

Birinci Devre: Kuruluştan 1980'lere

FETÖ hareketinin birinci devresi 1965 yılından, 1980 yılında yaşadığımız 12 Eylül Askeri darbesine kadarki dönemi kapsamaktadır. Kuruluş dönemi dediğim bu süreç, Gülen'in kendisini Türkiye'de dini bir lider olarak pazarlayıp başta bir kısım Nurcular olmak üzere dindar halkın desteğini yanına almayı başardığı bir süreçtir. İzmir Bornova merkez camiiinde yaptığı vaazlar ve daha sonra özellikle 1977'den itibaren tüm ülke genelinde gerçekleştirdiği vaaz ve konferans turneleriyle Anadolu'da gündeme gelmiş ve kendisini kabul ettirmiştir. Bu dönem tüm Türkiye'de öğrenci evlerinin açıldığı az da olsa yurtların yapıldığı ilk dönemdir. İlk yurt da İzmir Bozyaka'daki yurttur. Daha sonra koleje dönüşmüştür.

Bu ilk dönem hem piramidin tabanının sağlama alınmasının hem de birinci katını inşa etmenin gerçekleştiği dönemdir. Bu yıllar aynı zamanda Gülen'in Üst Akıl/Büyük Akıl diye tanımladığımız dış mihraklar ile de temas ettiği yıllardır. Ben bunları sonradan anladım. Bu konuda teferruatlı bilgi için kitabımın üçüncü bölümüne ve piramidin yedinci katı ile ilgili kısmına bakılabilir.

Gülen. 1980 ihtilalinden sonra güya tam altı yıl arandı. Oysa biz bu süreçte tüm örgütsel faaliyetlerimizi yaptık ve hiçbir toplantımız da aksamadı. Hatta büyük organizasyonlar bile yaptık. Ankara Samanyolu Koleji henüz inşaat halindeydi, orada kaç kez toplantı yaptık ve bu toplantılara bizzat kendisi başkanlık etti. Sözüm ona aranıyordu.. Tabii biz bu durumu o zamanlarda Gülen'in kerameti olarak algılar büyük keyif alırdık. Ne de olsa önderimiz ehl-i kerametti. Bu arada 1983 yılından itibaren rahmetli Özal iktidara geldi. 1986 yılında yakalanıp beraat etti. İşte bu yıl örgütün ikinci devresini başlattı.

İstanbul Yılları: İkinci Devre

Örgüt merkezini İzmir'den İstanbul'a taşıdı ve Gülen de artık İstanbul'un büyük camilerinde kürsüye çıktı. 1990 yılına kadar bu vaazlar ve İstanbul'un büyük iş adamları, örgütü hem ekonomik hem de kurumları itibariyle büyüttü. Piramidin neredeyse ilk üç katı tamamlanmış oldu. Ayrıca beşinci kat, altıncı kat ve yedinci kat her zaman vardı. Üst katlar oluşan alt katların üzerine monte edilmiş oldu.

Bu yıllarda Zaman gazetesi alındı, Samanyolu televizyonu açıldı vs. Örgüt kurumsallaşıyordu. Çünkü Üst Akıl Gülen'e devlette kadrolaşmanın yolunu öğretmişti. Bu, ancak özel yetiştirilmiş elemanların devlete sızmasıyla müm-

kün olabilirdi. O da bunu yaptı. Benim şahsi gözlemim örgüt 1980 İhtilali'nden sonra ciddi şekilde devlete sızmaya başladı. 1990 yılında Sovyetler Birliği dağılınca Örgüte Orta Asya'nın kapıları açılmış oldu.

1990 ve Sonrası, Orta Asya: Üçüncü Devre

Örgütün yol haritasını çizenler zaten onu bu günler için hazırlamışlardı. Örgüt hızlı bir şekilde eski yurda ana vatana açıldı ve inanılmaz bir şekilde örgütlendi. Biz bu gelişmeleri Allah'ın büyük bir rahmeti ve Gülen'in mucize benzeri büyük kerametleri olarak görüyorduk. Çünkü olup bitenler sıradan bir akıl ve yorumla anlaşılacak kadar büyüktü. Düşünün yirmi yıl önce öğrenci evlerinden başlayan bir hareket şimdi dünyaya açılıyordu. Gülen de sık sık bize bunu hatırlatıyor ve *“Görüyor musunuz, ben bugünleri size yıllar önce söylediğimde çoğunuza hayal gibi geliyordu. Şimdi gerçek oldu. Şimdi söylediklerim de yine bazılarınıza hayal gibi gelecek ama onlar da tıpkı bunlar gibi vakti geldiğinde gerçekleşeceklerdir. Bir gün dünyayı biz yöneteceğiz.”*

Gerçekten de Orta Asya ve sonrasında diğer dünya ülkelerine açılım, Hareketi tam anlamıyla bir dünya hareketine dönüştürdü. Bu nedenle de Hareket artık Türkiye'de örtülü kalamazdı. Açığa çıkmalıydı ve açığa çıkışı da önemli bir söylemle olmalıydı. Yani Gülen artık görünür bir lider olmalıydı. O da öyle yaptı ve “göründü”. Tam da Refah Partisinin ve Necmettin Erbakan rahmetlinin yükseliş yıllarında... Ülke de Siyasal İslam tartışmalarının ve korkularının yaşandığı bir ortamda... *“Demokrasiden vazgeçilemez... Hoşgörü... Diyalog... Dinler arası diyalog...”* gibi kendisinden beklenmeyen bir söylemle çıktı. Epeyce de dikkat çekti.

1994 ve Refah Partisi Karşıtlığı: Dördüncü Devre

Örgütün yakın tarihimizdeki en önemli misyonu Milli Görüş karşıtlığıdır. Ülkedeki Milli Görüş hareketini bloke etmek Gülen'in adeta varlık nedeni idi. Kendisini buna adanmıştı. Bu konular gündeme geldiğinde ve örgütü bu konularda yönlendirdiğinde öyle bir ruh haletine bürünürdü ki, bu ancak şahit olmakla anlaşılabilir. Benzer ruh halini beddua seanslarındaki videolarında da görebilirsiniz. Bu süreç aynı zamanda Gülen'in 28 Şubat için hazırlandığı da bir süreçti. Papa'ya giden yol bu dönemde hazırlandı.

1997-99; 28 Şubat ve Amerika'ya Kaçış: Beşinci Devre

Amerika'ya kaçış öncesi Türkiye'de üstlendiği ihanet görevi geleceğin tarihçileri tarafından çok detaylı bir şekilde yazılacaktır. 28 Şubat'ın aktörlerinin *“bin yıl sürecek”* dedikleri Müslümanlara karşı gerçekleştirilen hareketin başrol

oyuncuları arasında kesinlikle Gülen de vardı. Ben bunun tarihi şahidiyim. Tabi ben 1990 yılından itibaren başlayan süreçte örgütle ters düşmeye başladım ve nihayet 28 Şubat sürecinde tamamen koştum. 1998 sonrasını bilmiyorum. Fakat örgütün yapılanmasını ve mantığını bildiğim için yaptıkları hemen her şeyi anlayabiliyor ve yorumluyorum.

Ülkeyi ele geçirmek için giriştikleri kadrolaşma hareketi ve devlete sızmaları değişmez stratejileri idi. Daha sonra öğrendim ki emniyetteki kadrolaşmaları ve güçleri ile her türlü kirli işlere ve tezgahlara soyunmuşlar ve ülkenin önemli bir kesimini fişlemişler. Şantajlar yaparak para devşirmekten yine aynı yöntemle siyaseti dizayn etmeye kadar...

Amerika'ya gidişini örgütün tabanına “*Beyaz Saray*”ı fethedecek diye yaydılar ve inşallah Gülen oradan döndüğünde dünyayı yönetiyor olacağız dediler. Böyle bir yalana zaten her zaman inanmış ve inanmaya da hazır olan taban için bundan daha tatlı bir hayal olamazdı...

Sonuç olarak 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimiyle ülkemizde kardeş kanı döken bu hain terör örgütü artık bu ülkede bir daha dirilemeyecek şekilde yok edilmelidir. Devlet ve millet el ele bu tarihi görevi başarıyla yerine getirmelidir. Asla taviz vermeden ve yılmadan mücadeleye devam edilmelidir. Ancak hiç kuşkusuz bir beladan kurtulurken benzer belalara da düşmemek ve pırım vermemek gerekir. Bu hain örgütün gaflet tarihimizin son aldanma örneği olması dileğimle hepinize saygılar sunuyorum.