



FETO'nun Günah Piramidi

Prof. Dr. Ahmet KELEŞ, İstanbul, Destek Yayınları, 2016, 167 s.

FETÖ ile ilgili günümüzde pek çok eser yayınlanmış ve görünüşe göre yayınlanmaya devam edecektir. Bu eserleri; FETÖ hakkında anlatıldığı kadar bilgi sahibi olanlar, FETÖ'nün kendisine zarar vermesi nedeniyle muhatap olanlar ve FETÖ'nün içinde eleman olarak bulunup FETÖ'yü anlatanlar olmak üzere üç grupta tasnif edebiliriz. Prof. Dr. Ahmet Keleş'in mezkûr eseri üçüncü grupta değerlendirilebilir. Bir piramit şeklinde örgütlenen FETÖ'nün bu yapısı kitap kapağında da yerini almıştır.

Eserin birinci bölümünde örgütün ortaya çıkışı; kökenleri ve sebepleri ile irdelenmiş ve örgütün oluşum safhaları izah edilmiştir. Bu bölümde içeriden gözlemin ve akademik bakışın tahlil ve tespitinde doğruluğu artırıcı etkisini hissettirmektedir. Özellikle devlet ve halk ilişkilerinin, zorba ve baskıcı laiklik uygulamalarıyla bu tür bir kaçışa sebep olduğu tespiti kayda değerdir. Adaletsizliğin ve zorbalığın kurumsallaşması (Müslümanca yaşama taleplerinin devletin kurumları tarafından reddedilmesi) başka bir sapkınlığın meşruiyetine zemin hazırlamıştır. Dönemi kısmen yaşayan biri olarak bizlerin

de gözlem ve tecrübeleri bu minvaldedir. Devlet kurumlarının imam hatip, başörtülü öğrenci, başörtülü memur gibi pratikleri sert ve tahkir edici bir usul ile kamusal alandan soyutlama ve zorla ayırma teşebbüsleri çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkının üzerinde devlet organına karşı negatif enerji birikimine neden olmuştur. Bu zulümlerin normal yollarla üstesinden gelinemeyeceğine inandırılan Türkiye halkı, İslam'ın ahlaki zeminiyle zıt pratikleri mubah gören bu yapıyı, bu nedenle bünyesinde sindirebilmiştir.

Örgütü ayakta tutan tek unsur elbette bu değildir. Günümüzde sosyal etkinliği haylice fazla olan tasavvuf kültürünün yozlaşmış örneklerinin genel geçer kabul ve kaideleri de örgüt tabanını konsolide etmekte önemli görevler görmüştür. Tek bir şahsın ya da bazı şahısların hatasızlığı, Allah tarafından insanları kurtarmak için birinin gönderileceği düşüncesi günümüz tarikatlarınca kabul edilen ortak kanaatlerdendir. Yahudilerden beri beklenen Mesih'in beş bin yıldır gelmeyişi ibretimizdir. Bundan daha şayan-i dikkat olan ise Mesih bekleyenlerin bu bekleyişini devam ettirmesidir. FETÖ liderinin bu tür tartışmalı imgeleleri dikkatle seçip kullanması rastgele değildir. Bir kültür ve zihin işgali olarak değerlendirebileceğimiz bu örgütlenme biçimi, mensuplarının rasyonel düşünme kabiliyetlerini dumura uğratmış ve kendilerine anlatılan yalan yanlış her hikâyeyi, saçmalığı oranında inandırıcı kılmıştır. Yakın zamanda haberlere dahi konu olan, Silivri'de mübarek bir zatın imam olduğu ve arkasında meleklerin saf tuttuğu türünden haberler mevzu bahis örgüt elemanlarının manevi haşhaşları mesabesindedir.

İnsanların örgüt hakkında hüsnü niyet beslemelerinin önemli bir nedeni de Türkiye'de yetişmiş zeki çocukların örgüt himayesinde Orta Asya ve Afrika ülkelerine bedava denebilecek bir ücret mukabilinde gitmeleridir. Örgüt bu durumu medya organlarında ve yazılı basında sık sık gündeme getirmiş ve bu sayede kendi meşruiyetlerini halk nezdinde sağlamlaştırmıştır.

İkinci bölümde örgüt beş evrede anlatılmaktadır. Burada ilk evre olarak din ve nurculuğu kullanma, ikinci evre kurumsallaşma, üçüncüsü Türkiye dışına taşma, dördüncü evre 28 Şubat darbesi, son evre olarak da örgüt liderinin Amerika'ya kaçışı zikredilmektedir. Kanaatimizce bu tasnifte en önemli yer 28 Şubat'ın olmalıdır. Yakın tarihte halka ve devlete en çok zarar veren bu postmodern darbe, halkı devlet karşısında en çok ezen uygulamaların zeminini hazırlamıştır.

Örgütün kandırmak için dini eğitim almamış insanlara hitap etmesi nedeniyle, bu darbe sonucunda imam hatipler neredeyse bitirilme noktasına gelmiştir. Örgüt kendi inkişafı için milletin evlatlarının geleceğini karartmaktan imtina etmemiştir.

Eserin belki de en çarpıcı bölümü örgüt piramidinin deşifre edildiği üçüncü bölümdür. Burada yazar abileri, ablaları ikinci kata yerleştirmiştir. Alt zemin

ibadet ettiğini zanneden kesim tarafından doldurulmuştur. Yazarın bu tespiti hakikate de uygundur. Dışarıdan izleyen biri olarak zemindeki kişilerin ne kadar samimane ve saf kalple hizmet yarışına girdiğine şahit olmuşluğumuz çoktur. Bir keresinde Azerbaycan'da okumuş ve doktor olmuş bir şahsın kurban bayramında toplanan derileri tasnif ve tespit için her yerinin kan ve tuz olma riskini göze alması rastgele bir olay değildir. İzleyenler için mükemmel bir örnek, dinleyenler için duygusal taşmalara sebep olabilecek bu sahne ve buna benzer örnekler dünyanın her tarafından gelen kişiler için de motivasyon görevi ifa ediyordu.

“Önden giden atlılar” edebiyatı, yüreği hak ve hakikat için çarpan Türk halkının yumuşak karnını harekete geçirmiş ve örgütün zeminini sağlamlaştırılmıştır. Eserde örgütün askeriye, emniyet ve yargı gibi kurumlarda nasıl yuvalandığı anlatılmaktadır.

Kitabın asli unsuru olan üç bölümden ayrı olarak yazar bir de yedi sayfa civarında sonuç ve iki ek bölüm nakletmiştir. Bu bölümlerde akademik bakış açısı yerini halk nezdinde ileri çıkan bir şahsiyet diline bırakmıştır. Konunun başlıkları da kitlenin merakını cezbedecek ve sorularına cevap olabilecek meselelerden seçilmiştir.

Sonuç olarak Ahmet Keleş hocamız, içeriden hakkaniyetli gözlem yapan ve bunu insafli bir şekilde ifade eden bir zat olarak önümüzde durmaktadır. Kendisinin kültür hayatımıza kattığı bu eser alanında önemli bir boşluğu doldurmakta ve referans kitap olma özelliğini taşımaktadır.

Ahmet BAYRAKTAR